



Stéphanos

nr. 4 - 2024

Dorpsontwikkelings-
programma's

Verantwoordelijkheid

Alles in één keer?!

Oscar*

*Verdubbels-
actie voor Oscar



7



10



18



25

- 3** Welkom
- 5** Meditatie
- 6** Van de voorlichter
- 7** Werk in uitvoering
- 9** Agenda
- 20** Sponsoring
- 22** Vraag en antwoord
- 23** Bedankt
- 24** In gesprek met Huibert Slingerland
- 27** Uit het leven van Yusuf Samuel
- 29** Kids

Uit het veld

- 10** Dorpsontwikkelingsprogramma's
- 13** Stéphanos Vocational Training Centre
- 14** Verantwoordelijkheid
- 17** Een kijkje in het leven in Malawi
- 18** Alles in één keer?!

Cover verhaal

Automonteur, dat is waar de 7-jarige Oscar van droomt. Soms ziet hij zichzelf al onder de motorkap van een auto sleutelen. Helaas zijn de ouders van Oscar overleden. Voor de toekomst van weeskinderen als Oscar is christelijk onderwijs onmisbaar. Dankzij uw gift krijgen zij onderwijs, horen ze over de Heere Jezus en hebben ze een toekomst. Samen met u kunnen we (wees)kinderen als Oscar en kwetsbare gezinnen de hulp bieden die ze nodig hebben! Bijvoorbeeld met onderdak, voedsel, kleding, medische zorg en (Bijbels) onderwijs. Met uw steun horen Oscar en andere kinderen over Hem Die hen echt gelukkig kan maken: De Heere Jezus!

LET OP! U kunt deze maand extra het verschil maken! Een ondernemer verdubbelt namelijk uw gift! Doet u mee? Ga dan naar: www.stephanos.nl/verdubbelingsactie. Bij voorbaat dank!



WELKOM

Het laatste Stéphanos kwartaalblad van 2024. Het einde van een jaar zorgt bijna automatisch voor terug- en vooruitblikken. Dat gebeurt in een gezin, in onze kerken maar ook binnen Stéphanos. Als we dan zo terugkijken dan is het eerste wat genoemd mag én moet worden: de trouw van de Heere. Hij is de God van Israël Die niet sluimert noch slaapt. Hij is de Getrouwe, ook met betrekking tot het werk dat wij als grote Stéphanos-familie mogen doen. Met grote aantallen vrijwilligers, onze (veld-)werkers in Malawi en Zambia, de kantoororganisatie in Nederland en met een steeds grotere achterban van particulieren, kerken en ondernemers mogen we ons werk verrichten voor onze Afrikaanse naasten. **God is getrouw, Zijn plannen falen niet.** Dat zegt een gezang, maar dat zegt vooral de Bijbel als het Woord van God. En het is ook de praktijk die we in het voorbije 2024 hebben opgemerkt.

In dit magazine is er weer van alles te lezen over ons werk. De vele scribenten hebben er een levendig geheel van gemaakt, waarmee het bijna een winter-bewaarnummer wordt.

We weten dat de omstandigheden in onze Afrikaanse werkvelden soms enorm moeilijk zijn. Economische ongelijkheid, grote armoede, honger, geestelijke donkerheid en meer. **Het Licht der Wereld is meer dan ooit nodig. Mooi dat we daar met Kerst weer extra aandacht aan geven.** Een Licht tot verlichting der heidenen (Malawi, Zambia én Nederland) en tot heerlijkheid van Uw volk Israël (Lukas 2:32). En Simeon kon het weten, want de Heilige Geest was op hem (vers 25b).

Zonder dat Licht zijn we een volk dat in duisternis wandelt, maar door dat Licht worden we verlicht en hebben we een lamp voor de voet en een licht op ons pad (Psalm 119:105). Simeon wandelde in Jeruzalem. In het nieuwe Jeruzalem is de heerlijkheid van God de 'stadsverlichting' en het Lam haar kaars (Openbaring 21:23).



We bidden dat al ons werk, het werk dus dat u en jij en wij allen mogen doen in het kader van Stéphanos ten behoeve van onze (verre) naasten in nood, hier in Nederland of in Afrika mag leiden tot dat doeleinde, ook in het voorliggende 2025. **Opdat de aarde vol worde van de kennis des Heeren.**

Johan van der Ham, directeur/bestuurder

Wilt u ook aan de slag voor Stéphanos?

kijk dan eens naar de volgende mogelijkheden

Werkgroepen

Stéphanos telt op dit moment elf werkgroepen en zes thuisfrontcomités.

Wie zij zijn en waar zij werken vindt u op de website www.stephanos.nl/werkgroepen.

De doelen van de werkgroepen van Stéphanos zijn:

- het actief zorgen voor naamsbekendheid van onze stichting en zo mensen betrekken bij ons werk in Malawi en Zambia;
- het verzamelen van (financiële) middelen om het werk voort te kunnen zetten.

Zou u ook graag actief willen zijn in een werkgroep bij u in de buurt?

Versterking is altijd welkom.

Meer informatie vindt u op de website. Mocht u daarna nog vragen hebben of u aan willen melden, dan kunt u contact met ons opnemen met de contactpersoon van de werkgroep (zie website) of via voorlichting@stephanos.nl.

Frituurvet

U kunt uw frituurvet inleveren bij onze inzamelpunten die u kunt vinden op www.stephanos.nl/werkgroepen. Wilt u zelf inzamelpunt worden? Zie dan de advertentie elders in dit magazine.

Bent u ondernemer en wilt u graag iets doen voor uw verre naaste?

Wat denkt u van het financieel sponsoren van meerdere kinderen? Of het financieel steunen van het werk onder de kinderen in Malawi en Zambia? Bel voor meer informatie onze fondsenwerver op 06 30167172 of mail naar voorlichting@stephanos.nl. Kijk ook eens op www.stephanos.nl/ondernemers

Winkeltjes

De winkeltjes van Stéphanos zijn erg actief. We zien resultaat van het vele werk dat door hen wordt verricht. Graag willen we dit blijvend onder uw aandacht brengen. Koop uw inkopen bij de winkeltjes die u kunt vinden op www.stephanos.nl/winkeltjes. De opbrengst komt geheel ten goede aan Stéphanos. Er zijn ook winkeltjes die verkoopavonden bij u aan huis verzorgen. Kijk snel op de website voor contactgegevens. Is er geen winkeltje in uw omgeving en overweegt u er een te beginnen? We adviseren u graag.

Hier adverteren?

Ziet u kansen en wilt u graag adverteren in ons magazine? Neem contact op met onze voorlichter en vraag naar de mogelijkheden. Mail naar voorlichting@stephanos.nl of bel 06-30167172.

Wenskaarten

Onderstaande adressen verkopen (foto)kaarten voor Stéphanos.

Meer informatie kunt u vinden op: stephanos.nl/wie-wij-zijn.

Alblasserdam

Mi's Brocante, Plantageweg 4

Arnhem

Fam. Van Belzen, Schokker 1

Daarle

Erna Kleinjan, Groeneweg 22

Dirksland

Simons Kleding, Voorstraat 52

Dordrecht

Mw. Van Utrecht, Mauritsweg 268

Elspeet

Simons Kleding, Staverdenseweg 16a

Genemuiden

Miranda's Hairfashion, Burg. ten Veldestraat 81

Fam. Riezebos, Oostermaat 50

Fam. Van de Sluis, Kamperzeedijk 49

Fam. van Dijk, Pr. Clausstraat 20

Fam. Boender, Ratelaar 29

Fam. v/d Kamp, Kievit 26

Fam. Kruger, Grutto 23a

Hasselt

Rosedale Collections, Hoogstraat 26

Fam. J. Slingerland, Cellemuiden 27,

fotokaarten@stephanos.nl

Fam. Verhoek, Ambachtsweg 3

Gentle Fashion, Dorpsweg 17

IJsselmuiden

Katwijk aan Zee

Fam. A.J. Schaap, E.N. Rahusenstraat 9

Fam. Van Duivenvoorde, Tijnstraat 28

Middelharnis

Nieuw-Lekkerland

Hoedenhuis Josephine, Kaai 9

Nieuwe Pekela

Simons Kleding, Kleijburgplein 29

Nunspeet

Fam. Brouwer, Onstwedderweg 5

Ouddorp

Mw. Den Boer, Kuntzestraat 1

Sprang-Capelle

Jouw Marktkraam nr. 148, Molenblok 6-8

Staphorst

Fam. Van der Schans, Raadhuisstraat 153

Fam. Ubak, Oude Rijksweg 175

Hulst&Co, Oude Rijksweg 2

Kaaspakhuis, Ebbingeweg 9c

Fam. Vos, Gemeenteweg 318

Stellendam

Kaasboerderij J. van Schaik, Langeweg 1

Terneuzen

Fam. Zegers, Oude Vaart 90

Urk

Zus & Zo kado, Klifweg 10

Werkendam

Fam. Dalm, Papaver 15



Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.

- 1 Timotheüs 1:15 -

De apostel Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheüs over de komst van Christus in deze wereld. Die komst mogen wij ook in deze maand weer herdenken. Zijn geboorte was een daad! Christus Jezus is Zelf in de wereld gekomen. Wij hebben niet zelf de hand in onze geboorte gehad. Maar Christus is geboren omdat Hij wilde komen op deze aarde. Niemand had om Hem gevraagd toen Hij zei: 'Ik kom'. Dat wonder wordt nog groter als we bedenken dat Hij wist wat Hem op deze wereld te wachten stond. Zijn lijden zou vele malen zwaarder zijn dan het lijden van Job. Van hem lezen we in de Bijbel dat hij zijn geboortedag vervloekte. Wat heeft Christus toch bewogen?

Maar Christus is geboren omdat Hij wilde komen op deze aarde.

Zijn komst was niet zonder doel. Hij kwam om de zondaren zalig te maken. Zijn naam is Jezus, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Hoe groot moet Zijn liefde tot die zondaren zijn. Wij zijn allen zondaren. Maar wie zondaren zoekt zal erachter komen, dat zij maar moeilijk te vinden zijn. Wel in de uitleving, maar niet in de inleving. Daar is Goddelijke ontdekking voor nodig. Ik kan u wel zeggen dat u een zondaar bent, maar daarmee gelooft u dat nog niet. Zijn wij reeds zondaar voor God geworden?

Zalig maken is 'verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed'. Christus Jezus begint zondaren zalig te maken door hen te ontdekken aan het grootste kwaad, namelijk de zonde. Wie geen zondaar is heeft geen behoefte aan een Zaligmaker. Hij zegt Zelf: *'Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering'*.

Paulus kende hiervan de beleving in zijn hart. Hij zegt: 'van welke ik de voornaamste ben'. Hij is zelf de grootste van de zondaren. Dit was in zijn eigen waarneming. Gods kinderen zullen dat Paulus niet gewonnen geven. Negenentwintig jaar geleden was Paulus zondaar voor God geworden. We zouden verwachten dat hij nu geen zondaar meer is. Maar in de beleving is Paulus zondaar gebleven. Hij spreekt hier in de tegenwoordige tijd.

Hij kent echter ook de getrouwheid van het woord: dat Christus Jezus zondaren zalig maakt. Dat werk was in het hart van Paulus nog niet klaar. Kennen wij dit ook? Het is alle aanneming waardig. Er staat niet aller aanneming. Dat ware ook te wensen. Dat alle mensen dit woord zouden aannemen. Maar 'alle' zegt hier iets over de wijze van aannemen. Het wil zeggen: dit woord moet niet alleen met verstand of gevoel worden aangenomen, maar met het gehele hart. Aannemen met het verstand is tekort. Daar kunt u God niet mee ontmoeten. Alleen door het zaligmakend geloof wordt de waarheid beleefd dat er een rijke Christus is voor een arme zondaar. Die troost wordt groter naarmate dit woord met een gelovig hart mag worden aangenomen.

ds. A. Schot -Nunspeet



Impact in mensenlevens

De impact die het werk van Stéphanos heeft op mensenlevens heeft, hebben wij eind september/begin oktober met eigen ogen kunnen zien tijdens onze visitatiereis naar Malawi en Zambia. We hebben gezien hoe Woord én daad samengaan. In Zambia zagen wij onder andere in een klein, maar vol kerkje de grote aandacht waarmee er geluisterd werd tijdens de huwelijks- en stoeuingscursus. Op grond van Gods Woord werd in deze les uitgelegd dat ouders zelf in praktijk moeten brengen wat ze vanuit Gods Woord de kinderen voorhouden, en dat de jonge jaren ontzettend belangrijk zijn in de opvoeding. Daarbij werd Spreuken 22:6 zingend aangeleerd (Scan de QR-code voor de video). Het Zaad van Gods Woord werd in alle eenvoud gestrooid.



Later in de week sloten er in Malawi een aantal Nederlandse ondernemers aan om diverse projecten te bezoeken. We hadden een goede tijd samen. Wij waren getuige én onder de indruk van de impact die de projecten hebben op de lokale bevolking.

Er is honger. Stéphanos wil graag zo veel mogelijk voorkomen dat er voedseldistributie nodig is door in te zetten op 'duurzame economische landbouwhulp'. In juli heeft Stéphanos vele gezinnen in de districten Thyolo en Chikhwawa geholpen met landbouwmateriaal en onderwijs om voedselzekerheid te waarborgen door de uitvoering van duurzame landbouw methoden. Wij liepen tijdens ons bezoek over prachtige akkers met onder andere maïs van een paar meter hoog. Zo hebben we met eigen ogen kunnen zien hoe succesvol de duurzame economische landbouwhulp is. Deze mensen kunnen buiten het regenseizoen -in de

droge tijd waarin normaal gesproken niets groeit- oogen! Ze zijn zeer dankbaar voor deze hulp waardoor ze zekerder zijn van voedsel om de hongerperiode door te komen. Sommigen kunnen nu zelfs het schoolgeld voor hun kinderen betalen.

Die dankbaarheid betoonden ze aan de Heere door een lied te zingen wat ze normaal gesproken op dankdag in de kerk zingen als de eerstelingen van de oogst aan de Heere gegeven worden. Tijdens het zingen (scan de QR-code voor de video) boden de dorpsbewoners ons een aantal levende kippen en wat maïskolven aan. En zo werd het dankdag op een moment dat het volgens de kalender nog geen dankdag was. Wij zijn op onze beurt dankbaar dat de hulp deze uitwerking mag hebben, dankzij uw steun!



Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar toegewenst.

Een hartelijke groet,
Harry Droppert

P.S.

Staat de 5e Stéphanos Fietstour D.V. 24 mei 2025 al in uw agenda? Zie www.stephanos.nl/fietstour en de advertentie op pagina 26. Aanbevolen!

Voor alle data geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

NIEUW! Stéphanos vrijwilligers groepsapp

In deze nieuwe groepsapp zetten wij onder andere oproepjes voor hulp tijdens beurzen, tips om geld in te zamelen én onze nieuwsbrieven. Bent u al vrijwilliger/werkgroep lid óf wilt u graag vrijwilliger worden? Van harte welkom! **Meld u dan aan via de QR code!** Samen voor het goede doel. Doet u mee?





De laatste maanden van 2024 waren en zijn vol van activiteiten.

Tijdens mijn laatste bezoek aan Zambia en Malawi mocht ik met eigen ogen de voortgang van het werk zien. Bemoedigend. Het vele evangelisatiewerk in Zambia, de Bijbellessen, de lessen rondom het christelijk huwelijk, etc. Gecoördineerd door ons team (bestaande uit Anneke, Irene en Sanne), ondersteund door vele lokale Zambianen en gedragen door een lokaal bestuur. **Belangrijk werk dat ons blijvend gebed behoeft.**

Vlak bij de plaats waar onze dames wonen en eveneens in Petauke (Zambia) werken we samen met het Covenant College, een Bijbelschool waar predikanten worden opgeleid en bijgeschoold. Dat steunen we samen met de HHK-zending. Goed om er regelmatig te zijn en te spreken over doorontwikkeling en continuïteit.

Mijn werkbezoek ging verder naar Malawi, waar we met het team van Talandira Harvest Centre (Midden Malawi) spraken, alsmede met de familie Den Hartog die dat deel van het Stéphanos-werk mag ondersteunen. Een enorme variëteit aan activiteiten, van demonstratielandbouw tot kinderevangelisatie, van moringapoederproductie tot sport en Bijbelclub met de jeugd. Mooi hoe het werk daar ontwikkelt, ondanks de zware economische uitdagingen.

Aangekomen in het zuiden op 'de Stéphanos compound' stonden er veel vergaderingen met het management en het lokale bestuur op het programma. Ook gingen we op pad met Thea Mawaya om de voorlopige resultaten van duurzame landbouwontwikkeling te zien. **Zeer inspirerende resultaten inmiddels.** Het aanvankelijke proefproject, deels gesponsord door een Stéphanos-ondernemer, geeft een heel aantal dorpen nu buiten het regenseizoen om toch al goede oogst. Dat willen we voortzetten en uitbreiden, om zelfredzaamheid te bevorderen en de afhankelijkheid van noodhulp terug te dringen.

Tijdens de laatste week van mijn bezoek hadden we ook een groep ondernemers uit Nederland 'op visite'. Voor hen een prachtige kans om het werk dat ze met gebed en gift steunen daadwerkelijk te zien. Daaruit volgden ook nog enkele mooie financiële toezeggingen.

In het kader van deze rubriek 'werk in uitvoering' slechts een kleine greep uit wat er gebeurt. Kinderen gaan naar school, **het Woord wordt gedeeld**, en zeer velen dragen ons werk op alle manieren. Het is soms echt tot verwondering dat ik hieraan een bijdrage mag leveren.

Soli Deo Gloria

Johan van der Ham

Goed nieuws over de giftenaftrek voor ondernemers en particulieren!

In november heeft de Tweede Kamer het Belastingplan 2025 aangenomen. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Er zijn een aantal amendementen aangenomen. Het Belastingplan is dus op een aantal punten gewijzigd.

Giftenaftrek voor bedrijven blijft bestaan

Misschien wel de belangrijkste wijziging is dat de giftenaftrek voor bedrijven blijft bestaan. Voor ANBI-instellingen was het een schok dat de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting afgeschaft zou worden. Eerder werd al duidelijk dat het voor particulieren toch zou blijven bestaan. Vorige week bleek dat de giftenaftrek ook voor bedrijven blijft bestaan.

Aftrek periodieke gift particulieren zelfs verruimd

Voor particulieren wordt de aftrek vanwege een periodieke gift zelfs verruimd! Dat was gemaximeerd op € 250.000 per jaar, maar wordt verhoogd naar € 1.500.000 per jaar.

Al met al fijn dat geven aan een ANBI fiscaal gestimuleerd blijft worden. Voor ondernemers net zo goed fijn! Hoewel daar soms meer mogelijk is dan wordt gedacht. Denk bijvoorbeeld eens aan MVO-beleid bij grote giften. Giften in het kader van MVO-beleid kunnen onder voorwaarden aftrekbaar zijn als zakelijke uitgaven.

Interesse?

Is uw interesse gewekt om als ondernemer het werk van Stichting Stéphanos te steunen? Neem dan gerust contact op met onze fondsenwerver, Harry Droppert, via tel. nr. 06-30167172 of per mail voorlichting@stephanos.nl.

INDOOR
STEEL

Waar staal en stijl samenkomen

Ontdek de magie van exclusief maatwerk van Indoor Steel. Wij brengen staal en stijl samen om het interieur en exterieur van uw woning, kantoor of winkel om te toveren. Wij ontwerpen onze meesterwerken met oog voor detail en streven altijd naar perfectie.

Bekijk onze website
voor meer informatie



www.indoorsteel.nl





AGENDA

Minifair *in winterse sferen*

Stéphanos

D.V. 13 december 2024
16:30 uur - 20:30 uur

Lekker buiten genieten van een warme oliebol, een kop dampende chocolademelk, een gezellig kampvuur, een springkussen voor de kinderen, en veel gezelligheid...

Kom lekker eten...
Heerlijke oliebolletjes & appelbeignets
Broodje zalm/paling
Friet & snacks

Er zijn ook diverse verse producten en kaarten te koop.

Lever voor D.V. 29 november uw bestellijst in.

Buitendams 372
Hardinxveld-Giessendam

Of geef uw bestelling door via de app: 06-14493219

Zwijnskade 10
Hardinxveld-Giessendam

D.V. 18 januari 2025

Psalmzangavond

met bovenstem

Gods hulp en bescherming

ORGANIST
Johan Vat

LEIDING EN MEDITATIE
Ds. E. Bakker

COLLECTE
Stichting Stéphanos

BETHELKERK
19:00 aanvang

Werkendam

Sigmondstraat 47



Oudejaarszangavond

D.V. ZATERDAG
28 december 2024

Hersteld Hervormde Kerk te Ouderkerk aan den IJssel

Vereniging Bovenstem Ouderkerk aan den IJssel

met medewerking van:

- Mannenensemble Ethan o.l.v. Arie van der Vlist
- Vereniging Bovenstem Ouderkerk aan den IJssel
- Bovenstemgroep Hardinxveld-Giessendam
- Jan Rozendaal & Arie van der Vlist orgel
- Petimara van Erk fluit | Josytha Schippers trompet & bugel
- Ds. W.M. van der Linden algemene leiding

Collecte t.b.v. Stichting Stéphanos

Deur open: 19.00 uur | Aanvang: 19.30 uur | Toegang vrij

www.stephanos.nl

www.mannenkoorethan.nl | www.arievandervlist.nl | www.bovenstemouderkerk.nl

Wat: Winterfair / ontmoetingsdag ten bate van het werk van Irene Swets in Zambia. Wat is er te doen? Er is voor jong en oud van alles te doen en te koop. Ook is er eten en drinken verkrijgbaar dus blijf gerust gezellig eten. Iedereen is van harte welkom!

Wanneer: 25 januari 2025 van 10:00 tot 15:00 uur.

Waar: Kerkgebouw Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland

Wat: Presentatie door Irene Swets over het werk van stichting Stéphanos in Zambia. Dominee Kater hoop de avond te openen en te sluiten. **Iedereen** is van harte welkom, ook kinderen en jongeren!

Wanneer: 31 januari 2025, 19.30 uur

Waar: Rehobothkerk, Arnhemuiden

Wat: Psalmzangavond met organist Wijnand Bos

Wanneer: 8 maart 2025

Waar: De Oude Kerk te Barneveld

Kijk op www.stephanos.nl/agenda voor meer activiteiten



UIT HET VELD



Dorpsontwikkelingsprogramma's

De dorpsontwikkelingsprogramma's worden uitgevoerd in de meest afgelegen gebieden in Malawi. Stéphane is vooral werkzaam in het zuiden, in de districten Blantyre, Thyolo en Chikhwawa. Dit is waar het merendeel van de bevolking moet rondkomen van minder dan €2,- per dag. Om op die plaatsen te komen, moeten we vanaf het hoofdkantoor een uur tot twee uur rijden.

Soms is er geen brug en gaan we te voet verder om toch op de plaats van bestemming te komen. Meerdere keren wordt ons gevraagd waarom Stéphane zo 'diep' de dorpen ingaat. Heel eenvoudig, omdat juist daar de bevolking leeft die ook hulp nodig heeft maar die nog niet ontvangt. Soms voelt het als gaande in de hekken en steggen, om mensen te bereiken met het Evangelie en daarbij een helpende hand te bieden in het dagelijks leven.

In de achterliggende jaren hebben we meerdere keren verslag gedaan van de voedseluitdelingen in genoemde gebieden. Hoewel het indrukwekkend is om aan een

grote menigte het Woord te verkondigen en daarbij tot zegen te zijn door een zak voedsel op het hoofd te leggen, is dit niet de meest duurzame manier van ontwikkelingshulp. Daarom wordt het ook 'noodhulp' genoemd. Een activiteit die Stéphane alleen uitvoert als de situatie daartoe roept, zoals bij overstromingen of honger als gevolg van extreme droogte.

Duurzame economische landbouw ontwikkeling

Het is een bekend gezegde: "Geef een man een vis en hij eet een dag, leer hem vissen en hij eet zijn leven lang". Toch is dit niet altijd zo eenvoudig als het klinkt.

We hebben te maken met een bevolking die morgen kan besteden wat zij vandaag als dagloner verdient. Het hand-to-mouth-syndroom wordt het in de volksmond genoemd. Een afhankelijk leven maar mét eigen verantwoordelijkheid, want het is bid en werk! Daar steekt Stéphanos graag op in: kennisoverdracht mét steun in de rug. Want zonder visnet kun je niet vissen. In de achterliggende maanden heeft Stéphanos duurzame economische landbouwontwikkeling uitgevoerd in de districten Blantyre, Thyolo en Chikhwawa. Ruim duizend gezinnen hebben geleerd hoe ze zelf organische kunstmest kunnen produceren. Ook kreeg ieder gezin een zak maiszaden, een startpakket voor organische kunstmest productie en plaatsten wij waar noodzakelijk waterpompen. Het plan is dat de gezinnen zelf mais verbouwen langs de rivieren met behulp van irrigatie en in het regenseizoen opnieuw in het open veld.

Wat ontzettend mooi om die dankbaarheid van de gezichten af te lezen maar ook te horen als zij zingen tot eer van God die hen hielp in tijden van nood.

Ondanks dat door de extreme droogte een heel aantal rivieren is drooggevallen, heeft het merendeel van de gezinnen toch mais kunnen verbouwen en zelfs al oogsten. Terwijl de mensen normaal gesproken haast lijdelijk zitten te wachten in de zon totdat ze een zak mais uitgereikt krijgen, lopen ze nu zingend voor ons uit om hun eigen stukje land te laten zien en met trots te vertellen hoeveel zakken mais ze al hebben geoogst en welke impact dit maakt in het gezinsleven. Wat ontzettend mooi om die dankbaarheid van de gezichten af te lezen maar ook te horen als zij zingen tot eer van God die hen hielp in tijden van nood. Treffend wordt er een verwijzing gemaakt naar het berggebied waarin zij wonen en werken. Zoals de bergen rondom Jeruzalem zijn, zo is de Heere ook rondom Zijn volk, ook rondom de mensen in het projectgebied. Uit dank krijgen we armen vol groene bladgroente, uien en tomaten aange-



reikt, terwijl ze het lied zingen van de eerstelingen van de oogst. Dat raakt!

Begrijpelijk ook, dat de mensen zo blij zijn. Dit is een droge en dorre periode waarin er normaal gesproken geen voedsel is. Men moet zichzelf verhuren om voedsel op de plank te krijgen. En nu is er voldoende voedsel, van hun eigen veldje. Dat moet wel goed voelen. Daarnaast is er een heel aantal gezinnen die niet alleen voldoende mais heeft geoogst voor de komende maanden, maar ook vooruit heeft gedacht en zaden voor het regenseizoen gekocht. In plaats van schoolgeld betaald door sponsors, konden verschillende gezinnen zelf het schoolgeld betalen. Een man heeft een nieuw stuk land gekocht om zijn landbouwactiviteiten uit te breiden. Hoopvolle verhalen die ook voor ons goed zijn om te horen. We zien uit naar de komende maanden en hopen dat het, onder de zegen van de Heere, in het regenseizoen net zo goed mag gaan als in het droge seizoen. Hem alle eer!

Thea Mawaya - Malawi

WIJ VERBINDEN GENERATIES!

Scan de QR-code!



TALEN  TOOLS

WWW.TALENTOOLS.NL

LEGO Verkoop

 Stephanos

Op zoek naar Lego bouwstenen, grondplaten of wegenplaten? Steun weeskinderen in Malawi! U kunt ook Lego inleveren.

Zoek eens op Marktplaats of Vinted op 'Lego Malawi' of scan onderstaande QR-codes:



Marktplaats



Vinted

Contact



ja.mulder@kliksafe.nl



 PORT LAVANDE
exclusive made

Exclusieve Collectie

Hartelijk welkom
webshop & info
www.portlavande.com



UIT HET VELD



Stéphanos Vocational Training Centre

Het Stéphanos Foundation Vocational Training Centre -kortweg VTC-, is niet zomaar een instelling die technische vaardigheden aan jongeren in heel Malawi biedt. Deze instelling volgt een holistische benadering in de opleiding, wat bijdraagt aan het bereiken van de gewenste resultaten. Naast de vorming van de jeugd door middel van Bijbelonderwijs, is er bijzondere aandacht voor morele waarden zoals hard werken, toewijding, respect en integriteit. Dankzij deze aanpak staat de instelling bekend als een van de beste in Malawi in het opleiden van gedisciplineerde studenten. Onze studenten blinken uit in zowel sociale als technische vaardigheden, ongeacht of ze in loondienst zijn of zelfstandig werken.

Tijdens dit project zie je het plezier en de vreugde

In onze holistische trainingsaanpak werken we met 'de 3 H's die transformeren'.

De eerste H staat voor het **Hoofd**. We benadrukken het belang van het maximaal benutten van je hoofd: voor denken, creativiteit en probleemoplossing. Bijvoorbeeld: studenten die de opleiding Loodgieterij volgen, krijgen een voorbeeld van een douche te zien. Ze gebruiken hun hoofd om zich een functionele douche voor te stellen en maken deze met behulp van creativiteit. Niet alleen ontwerpen ze de douche, ze verbinden hem ook met een waterbron, waardoor er een volledig functionele douche ontstaat die klaar is voor gebruik. De tweede H staat voor het **Hart**. We moedigen stu-

denten aan om oprecht en vol integriteit te zijn bij het uitvoeren van hun taken. Daarom werken de studenten in groepjes en ontwikkelen ze een gezamenlijke instelling om als team te werken, met dezelfde visie en doelen, ondanks hun verschillende achtergronden en meningen. Ze leren elkaar te verdragen en medeleven voor elkaar te hebben. Het eindresultaat is een werkende douche, gemaakt door een groep, niet door individuele studenten.

De laatste H staat voor **Handen**. De studenten leren dat het gebruik van alleen hun hoofd en hun hart niet genoeg is. Ze moeten hun dromen en hun wil omzetten in actie door met hun handen te werken om hun dromen waar te maken. De studenten dromen van een werkende douche. Ze brengen hun droom tot leven door hun handen te gebruiken om de douche te maken. Hier leren ze dat er kracht schuilt in het gebruik van je handen. Als je wilt slagen in het leven, gebruik dan je handen om je dromen en wil om te zetten in actie. Je zult het resultaat zien.

De studenten hoeven niet te wachten tot ze afstuderen en werk vinden om verandering te ervaren. Tijdens dit project zie je het plezier en de vreugde; dit toont dat het leven van de studenten getransformeerd is. Waar ze eerst twijfelden, hebben ze nu vertrouwen gekregen. Waar ze eerder faalden, zien ze nu mogelijkheden en positiviteit.

Een tweede transformatie vindt plaats wanneer de studenten afstuderen in hun vakgebied en werk vinden, of dat nu in loondienst is of als zelfstandige.

Mrs. Chimwemwe Miwuwa Durban Nyirenda, Directeur VTC - Malawi



UIT HET VELD



Verantwoordelijkheid

Irene deelt met ons hoe moeilijk het kan zijn om op de juiste manier mensen te begeleiden zonder hun verantwoordelijkheid over te nemen.

In het dorp Mtengo klonk een aantal jaar geleden om de week het Evangelie. Kinderen uit het dorp kwamen samen onder een centrale boom in het dorp. Een vrijwilliger van Stichting Stéphanos vertelde een Bijbelverhaal en leerde de kinderen liederen. Op een gegeven moment stopte de vrijwilliger er mee. Toen waren er vrouwen uit het dorp die de zondagschool wel wilden overnemen.

Deze vrouwen amai (mevrouw) Lungu, amai Tembo en amai Mbewe, volgden de Stéphanos training voor zondagschoolleiders. Eerst in een groter groepsverband in een dorp iets verderop en later kregen ze de kans op met z'n drieën de training nogmaals te volgen.

Op een gegeven moment werden de vrouwen wat minder trouw in het lesgeven. Dan waren ze druk met het dagelijks leven en programma's in de kerk. Steeds vaker als ik in het dorp kwam waren ze niet thuis. Daarnaast vroeg het voorbereiden van de zondagschool (te) veel van twee van hen, omdat ze moeite hebben met begrijpend lezen. We besloten toen om de les gezamenlijk voor te bereiden. Helaas hield dat idee maar kort stand. De vrouwen spraken vervolgens af om het

Bijbelverhaal op zondagmiddag voor te bereiden. Ook dat bleek niet te gebeuren. De vrouwen gaven elkaar de schuld: de één was de druk, de ander niet serieus genoeg. Ondanks verschillende gesprekken hierover, veranderden ze niets. Het was mij wel duidelijk dat zij andere prioriteiten hadden. Daarom vertelde ik hen dat ze mij maar moesten bellen als ze weer verder wilden met het zondagschoolwerk. Dat telefoontje is nooit gekomen.

Het jaar daarna startten we met driedaagse kinderprogramma's. Het leek me de moeite waard om te proberen of de vrouwen zo'n kortdurend programma wél trouw zouden uitvoeren. Ik zocht hen op en ze waren enthousiast. Direct kreeg ik te horen dat ze geen zondagschool gedaan hadden, omdat ik niet kwam... Enthousiast voerden ze het driedaagse kinderprogramma uit. Sinds die tijd doen we elk jaar twee kinderprogramma's in het dorp.

Aan het begin van 2024 hadden de vrouwen besloten dat ze weer elke week les wilden geven. Ze kozen de donderdagmiddag en maakten een plan. Ik wilde het wel weer een kans geven, moedigde hen aan en beloof-



de te komen kijken als ik daar gelegenheid voor had. Twee weken later reed ik naar het dorp. Een oude vrouw die vlak bij de boom woont, vertelde me dat er die week daarvoor geen zondagsschool was geweest. Ik liep naar het huis van amai Lungu. Zij was niet thuis. Amai Tembo ook niet. Amai Mbewe was wel thuis. Ze vertelde dat er vorige week geen zondagsschool gegeven was en dat ze geen idee had waar deze middag de andere vrouwen waren. Volgens haar had amai Lungu de les moeten geven. Amai Mbewe zei dat ze wel onvoorbereid kon lesgeven.

Twee weken later ging ik opnieuw bij de zondagsschool kijken. Op de heenweg zag ik amai Mbewe bij haar kerk staan. Ze stopte de auto en zei dat ze een kerkprogramma had en dus niet beschikbaar was. Ze wist niet of de andere vrouwen die middag zondagsschool zouden geven. Ik reed het dorp in en stopte als eerste bij de oude vrouw die vlak bij de boom woont. Volgens haar was er vorige week opnieuw geen zondagsschool gegeven. Amai Lungu bleek niet thuis. Toen ik haar belde, zei ze dat ze in de kerk was en dat ze volgende week zondagsschool zou geven. Ook amai Tembo was niet thuis. Dus vertrok ik onverrichter zake weer uit het dorp. Op de terugweg zag ik opnieuw amai Mbewe bij de kerk. Ik legde de situatie uit en zei dat ze me maar moesten bellen als ze er klaar

voor waren om zondagsschool te geven. Ook dat telefoontje heb ik nooit gekregen.

Kinderen uit het dorp kwamen samen onder een centrale boom in het dorp.

In oktober deden we opnieuw een driedaags kinderprogramma. De dames vonden het leuk en het wakkerde weer het idee aan om wekelijks zondagsschool te geven. Ze zeiden: 'Wij willen het wel, maar wij kunnen het niet doen als jij niet komt. De kinderen komen alleen als jij komt'. Ik had de neiging om hen fijntjes te herinneren aan het feit dat ik eerder dat jaar (en ook de jaren daarvoor) verschillende keren geweest ben terwijl zij degenen waren die niet kwamen opdagen. In plaats daarvan stelde ik hen de vraag hoe het begin van dit jaar ging met zondagsschool en toen bleef het stil. Ik moedigde hen aan opnieuw te beginnen. De donderdagmiddag leek hen toch niet zo handig, dus kozen ze de zondagmiddag.

Ik ben benieuwd!

Irene Swets - Zambia



GRONDWERKEN
RIOLERING
BESTRATING

WERK IN DE
GOEDE RICHTING



kooikerinfra.nl • T 0522-46 82 14 • info@kooikerinfra.nl

**OPROEP
WORDT
FRITUURVET
INZAMELPUNT**



Plaatst u ook een container voor oud vet? Een volle kliko wordt binnen 2 dagen vervangen voor een lege.
En Stéphanos krijgt een goede prijs, zodat de weeskinderen in Malawi en Zambia er mee geholpen worden.

Doet u mee? Neem contact op met Harry Droppert.
Mail naar voorlichting@stephanos.nl
of bel: (06) 30 16 71 72




PIONIERSWEG 84-86 • DRONTEN • WWW.VETCOLLECTE.NL

**Gods Woord
wereldwijd verspreid**



Uw gift is van harte welkom!
Hartelijk dank!

Samen met verschillende kerken en hulporganisaties verspreiden wij gratis Bijbels in vele landen van de wereld. Ook steunen wij diverse vertaal- en revisieprojecten: vertaling van de Bijbel in het Chinees, de revisie van de Spaanse Bijbel (Reina-Valeravertaling) en het Hebreeuwse Nieuwe Testament (Delitzschvertaling).



Ons rekeningnummer is: **NL96 RABO 0129 4451 18**
t.n.v. Gereformeerde Bijbelstichting.
gbs.nl/steun-ons-werk/geef-een-gift/

Nijverheidstraat 21 • Leerdam (0345) 61 01 55
www.gbs.nl



Restment 
Engaged | Experienced | Professional



Veiligheid & Integriteit

ADVIES ONDERZOEK BEMIDDELING TRAINING

Restment | Tel. 088 011 88 11 | www.restment.com



Een kijkje in het leven in Malawi

Het jaar onzes Heeren 2024 is voor Stéphanos Malawi rijk aan zegeningen geweest. Sinds januari verlopen de activiteiten soepel. Zoals velen weten is Stéphanos in Malawi aanwezig om de inspanningen van de Malawische overheid aan te vullen, met als doel het leven van veel Malawiërs, vooral de wezen, kwetsbare kinderen en hun verzorgers, te verbeteren. We hebben in 2024 gezien dat het land economisch gezien moeite heeft om zich staande te houden. Soms denk ik dat Stéphanos meer bijdraagt aan de bevolking van Malawi dan de overheid zelf kan bekostigen. We bieden goede gezondheidszorg via onze kliniek en kwalitatief goed onderwijs op zowel basis- als middelbare scholen, evenals hoger beroepsonderwijs via ons Vocational Training Centre. Ook hebben we veel bijgedragen aan voedselzekerheid voor veel leden van de gemeenschap door ons programma voor duurzame voedselzekerheid en diverse outreach projecten. Het is een grote zegen om te zien hoe de Heere Stéphanos gebruikt als middel om heel veel zielen in Malawi te bereiken.

De uitdagingen die de overheid van Malawi treffen, gaan ook aan Stéphanos niet voorbij. Een opvallende uitdaging in het laatste kwartaal van 2024 is de inflatie

van 34% en het tekort aan buitenlandse valuta, wat heeft geleid tot brandstoftekorten in Malawi. Hierdoor stonden er lange rijen voor brandstofstations. De activiteiten van Stéphanos werden hierdoor enigszins beïnvloed; medewerkers moesten vaak uren in de rij

We danken de Heere dat wij dankzij de steun van vele gulle donateurs het werk kunnen voortzetten.

staan voor brandstof in plaats van naar kantoor te gaan. We zijn God dankbaar dat we desondanks in staat waren om onze geplande activiteiten uit te voeren. Hoewel de inflatie Malawi zwaar treft en de prijzen dagelijks stijgen, danken we de Heere dat wij dankzij de steun van vele gulle donateurs het werk kunnen voortzetten. Alle eer aan God.

Dr. Clifford Kuyokwa - Malawi



UIT HET VELD

Alles in één keer?!

Er zijn van die dagen in Nederland, dan wil je het liefst zo weinig mogelijk buiten zijn. Bijvoorbeeld bij regenachtig of koud weer. En als je al naar buiten gaat, dan doe je graag in één keer al de dingen die op je lijstje staan, toch? Ondanks grote verschillen tussen Nederland en Malawi, ontdekte ik onlangs dezelfde houding in Malawi.

Na ons verlof startte ik eind augustus mijn werk op Talandira Harvest Centre weer op. Een van de wensen die ik al langere tijd had, was het organiseren van een huwelijkstraining. Dit verlangen kwam vooral omdat ik regelmatig hoorde over problemen in huwelijken in ons werkgebied. Na overleg met het management kwam er toestemming om een huwelijkstraining te starten. Er zijn zes dorpjes in ons werkgebied; in elk dorpje wilden we de cursus geven. De collega's in Zambia stelden materiaal beschikbaar, erg handig.

Ervaringen

Een collega informeerde de caregivers (ouders/verzorgers van de kinderen die in ons sponsorprogramma zitten) over de cursus. En zo zijn we in het eerste dorp begonnen. Als u dit artikel leest, hebben we daar D.V. de reeks van acht lessen al afgesloten. Een paar ervaringen:

- Malawianen denken bij het woord 'huwelijk' vrij snel aan gezinsvorming. In hun taal betekent het woord 'banja' zowel 'huwelijk' als 'gezin'.
- De onderlinge verhoudingen tussen man en vrouw zijn anders dan in Nederland. Over het algemeen heeft de man een belangrijker stem in beslissingen dan de vrouw. Helaas zien veel mannen echter hun vrouw als uitvoerder van de door hem genomen beslissingen. Dit leidt tot onbegrip en frustraties van de kant van de vrouw. Het belang van 'samen praten' kan een groot winstpunt zijn.
- Bij 'opvoeding' denken veel Malawiërs met name aan tastbare dingen: eten, drinken, kleding, etc. Begrijpe-

lijk: te midden van de armoede en de honger is het voor ouders een flinke opgave om deze dingen voor elkaar te krijgen. Toch hoort vanuit de Bijbel ook de christelijke opvoeding er voluit bij. We hebben de deelnemers gestimuleerd om deze taak ter hand te nemen.

- Er kwamen helaas geen mannen opdagen. Mogelijk omdat ze het niet belangrijk genoeg vinden om hierover na te denken. Bij bijvoorbeeld landbouwtraining komen de mannen gelukkig wel opdagen.

Village savings

Terug naar de opening: het combineren van dingen. Dat gebeurt in dit dorp ook. Want na de huwelijkstraining praatten de dames nog even over andere dingen: in dit geval over 'village savings'. Dit houdt in dat de dames een commissie gevormd hebben. Elke deelnemer kan een bepaalde hoeveelheid geld inbrengen. Dit wordt genoteerd in een boek. Een deelnemer overhandigt dit geld aan ons. Wij brengen dit naar kantoor en bergen het op in een kluis. Op deze manier sparen de deelnemers geld; wij fungeren als een soort bank. De deelnemers doen dit omdat ze het belang inzien van sparen. Ze dragen het geld over aan ons, omdat het risico groot is dat als het thuis blijft liggen, het alsnog opgemaakt wordt. Als een deelnemer haar geld wil hebben, kan ze hiervoor een verzoek indienen bij ons. Dus ook Malawische vrouwen houden van het combineren van meerdere dingen op één dag.

Nico en Janneke den Hartog - Malawi

Cadeauartikelen, nieuwe boeken en fotokaarten

De opbrengst is 100% voor Stéphanos! Kijk ook op www.stephanos.nl/webshop voor ons gehele aanbod.



Poppen
NIEUWE VOORRAAD!
Diverse nieuwe blanke & bruine poppen variërend in prijs van 18,95 tot 49,95 euro (excl. bezorgkosten). Hoge kwaliteit. Zie www.stephanos.nl/ poppen voor de actuele voorraad.



Er staat van 18 juli tot 9 augustus weer een werkvakantie gepland.

Het loopt erg hard met de aanmeldingen, we zoeken alleen nog vier jonge mannen. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.stephanos.nl/werkvakantie.

Ga jij volgend jaar mee met deze onvergetelijke reis naar Malawi, om dit mooie land te ontdekken, kinderwerk te organiseren en te werken aan diverse projecten?



Automonteur, dat is waar de 7-jarige Oscar van droomt. Soms ziet hij zichzelf al onder de motorkap van een auto sleutelen. Helaas zijn de ouders van Oscar overleden. **Voor de toekomst van weeskinderen als Oscar is christelijk onderwijs onmisbaar.**

Dankzij uw gift krijgen zij onderwijs, horen ze over de Heere Jezus, en hebben ze een toekomst. Misschien wel als automonteur...

Uw gift is welkom op NL74 RABO 0335 3074 50, met de QR code of via stephanos.nl/ikhelp



of sponsor een kind voor € 22,50 per maand

Stéphanos
www.stephanos.nl

LET OP! U kunt deze maand extra het verschil maken! Een ondernemer verdubbelt namelijk uw gift! Doet u mee? Ga dan naar: www.stephanos.nl/verdubbelingsactie. Bij voorbaat dank!



SPONSORING



Adoptienieuws

Gezinsadoptieprogramma

De kinderen krijgen in het gezinsadoptieprogramma een schooluniform en schoolmaterialen, zodat zij naar school kunnen. De volwassenen kunnen een alfabetiseringscursus volgen. Na het examen krijgen zij een Bijbel in hun eigen taal. Iedereen krijgt een klamboe om malaria te voorkomen. Daarnaast krijgen mensen voorlichting in hygiëne. Ook kunnen deze gezinnen bij Stéphanos terecht voor medisch advies. De verzorgers krijgen trainingen met betrekking tot onder andere gewasdiversificatie, geiten-rouleer programma's en irrigatie programma's. Daarnaast krijgen zij zaad en kunstmest voor de tuin.

Door het geven van trainingen en microkrediet worden gezinnen gestimuleerd en toegerust om in hun eigen onderhoud te voorzien.

Voor € 25,- per maand helpt u een kind in een arm gezin.

Weeshuiskindadoptie

In het weeshuis worden alleen kinderen opgenomen die geen familie meer hebben om voor hen te zorgen. Deze kinderen wonen in de weeshuisjes onder leiding van een Malawische verzorgster en krijgen onderwijs op de school van Stéphanos.

Voor € 25,- per maand wordt u de sponsor van een kind uit het weeshuis.

Wie wordt mijn sponsor?



Billiat Christopher is negen jaar. Zijn vader is gestorven en moeder zorgt voor Billiat en zijn twee zussen. Daarnaast wonen er nog twee andere kinderen bij dit gezin. Moeder heeft geen baan en probeert haar gezin te onderhouden door klussen te doen voor andere mensen en mais te verbouwen op hun veldje. Zorgt u mee voor deze vijf kinderen?!



Rachael Banda is elf jaar. Haar moeder is gestorven. Vader zorgt voor Rachael en haar broer. Ze wonen in een éénkamerwoning met een grasdak. Rachael's vader heeft geen werk, maar probeert door klussen voor anderen te doen in hun onderhoud te voorzien. Dit levert niet genoeg op om schoolgeld voor Rachael te betalen. Helpt u, help jij Rachael naar school?



SPONSORING



Patricia Alkanjero is negen jaar. Ze heeft geen vader meer en haar moeder zorgt niet voor haar kinderen. Daarom woont ze samen met een broer en zus bij haar broer van 22. We noemen dit een kindergezin. Ondersteunt u deze kinderen die elkaar proberen te helpen?



Kelvin Chisanga is dertien. Zijn vader heeft psychische problemen en is niet in staat om voor zijn kinderen te zorgen. Zijn moeder en opa's en oma's zijn gestorven. Nadat zijn moeder gestorven was, woonde Kelvin met zijn zusje bij een oudtante. Zij kan de kinderen geen stabiele zorg geven en daarom is Kelvin samen met zijn zusje opgenomen in het weeshuis. Steunt u een veilige, stabiele en liefdevolle omgeving voor Kelvin?

Post van en voor de sponsorkinderen

In oktober en begin december is de post van de sponsors voor hun sponsorkind meegenomen naar Malawi. Wilt u ook post sturen aan uw sponsorkind?

Denk aan het volgende:

- Houd het eenvoudig: een leuke kaart of een foto van u als sponsor wordt erg gewaardeerd door de kinderen.
- Zet het nummer en de naam van het sponsorkind in de linkerbovenhoek van de envelop.
- Envelop maximaal A5 (half A4).
- Graag in het Engels geschreven.
- We vragen u nogmaals dringend om GEEN cadeautjes mee te sturen om twee redenen: we willen graag jaloezie onder de kinderen voorkomen (post wordt altijd uitgedeeld in de groep en niet alle sponsorkinderen krijgen post) en de post wordt altijd meegegeven in de bagage van bezoekers van Stéphanos.
- Let op dat de post voldoende gefrankeerd wordt. Als u bij een kaart in een envelop nog iets anders stopt, moeten er in veel gevallen twee postzegels geplakt worden.

De post kan gestuurd worden naar onderstaand adres.

Sponsoradministratie Stéphanos, Karel Doormanstraat 30, 8281DL Genemuiden



De post die wij ontvangen van ons sponsorkind komt soms op onregelmatige momenten en we begrijpen niet goed waarom. Kan Stéphanos dit uitleggen?

Het antwoord op deze vraag geeft u een mooie kijk op het werk dat Leanna Taibu-Veldhuizen voor ons doet in Malawi en Henrike Westhoff in Nederland.

Stéphanos heeft meerdere adoptieprogramma's. Deze programma's hebben meerdere locaties en er zijn meerdere partijen bij betrokken. Wij streven ernaar dat de sponsors in Nederland in ieder geval een keer per jaar post van hun sponsorkind ontvangen. De voorbereidingen hiervoor zijn gespreid over het hele jaar en brengen uitdagingen met zich mee.

Om alles gestructureerd te laten verlopen, spreekt het team een vaste dag af met het dorp wanneer ze komen. Er is ook toestemming nodig van de scholen, zodat de kinderen op de juiste dag op de afgesproken plek zijn. Leanna bespreekt dit van tevoren met het team, het team communiceert dit in het betreffende dorp, zodat ze daar voorbereidingen kunnen treffen.

Het lijkt zo simpel, maar de ervaring leert dat er veel dingen zijn die de plannen verstoren. Bijvoorbeeld een begrafenis, waardoor Leanna bij aankomst in het dorp merkt dat niemand zich op de afgesproken plaats heeft verzameld. Soms wordt het bemoeilijkt door regen, waardoor de dorpen niet of nauwelijks bereikbaar zijn. Zeker in het regenseizoen zijn de afgelegen dorpen niet bereikbaar. Daardoor loopt het team soms maanden vertraging op. Soms komen kinderen niet opdagen, waardoor Leanna op een ander moment terug moet gaan naar het dorp. Ook de weken dat kinderen schoolvakantie hebben, vallen af om zulke momenten te organiseren.

Zodra Leanna de foto's van de kinderen heeft met de bijbehorende brieven, begint het administratieve werk.

In de hoek van elke brief wordt het sponsornummer van het sponsorkind geschreven. Als er foto's zijn, wordt elke foto in het dossier van het desbetreffende kind opgeslagen met de naam van het kind en het sponsornummer eraan verbonden. U kunt zich voorstellen dat dit aardig wat tijd kost. Wanneer Leanna alles op orde heeft, kan de post naar Henrike Westhoff in Nederland. Deze post komt altijd mee naar Nederland met iemand die in Malawi is. Meestal neemt onze bestuurder de post mee, maar soms ook de vakantie-werkgroep-leden of andere bezoekers. Zodra het bij Henrike is aangekomen, is het haar taak om de post uit te zoeken en te versturen naar de juiste sponsors.

We hopen dat het gebrek aan regelmaat in het ontvangen van post van uw sponsorkind u niet ontmoedigt om post te sturen. Ook al is aan deze post een hele logistieke operatie verbonden, het is zo'n bemoediging voor het kind om regelmatig post van u te ontvangen! Het brengt altijd een glimlach op hun gezicht en wordt vaak lang gekoesterd.

Hartelijk dank voor uw vraag en we hopen dat u een beter beeld heeft van het werk achter de sponsorpost.

UITNODIGING

Iedere lezer, dus ook u en jij, wordt van harte uitgenodigd om vragen te stellen, zodat we daar meer uitleg over kunnen geven.

Mail ons via lezersvragen@stephanos.nl en wie weet wordt (jo)uw vraag al in het volgende magazine beantwoord!



BEDANKT



Werkgroep
Werkendam
e.o. heeft naast
de verkoop
van de losse
amaryllisbol-
len ook
bloemstukjes
en toefen
verkocht.
Gemaakt van

(gesponsord) groen van de tuinman en het
tuincentrum. Dit bracht nog € 650,- extra op.

De Najaarsactie in Genemuiden, met onder
andere amaryllisbollen, stroopwafels, snoep,
kaarten en poppen, heeft ruim € 1000,- opgele-
verd.

Op de Biestemarkt in Genemuiden hebben we
op 15 oktober jl. fotokaarten en luxe kaarten
verkocht voor in totaal € 1024,90.

Op 18 september was er een kleine kledingver-
koop in Genemuiden, met fotokaarten, snoep en
zelfgebakken koek/cake. Dit bracht € 1450,-
voor Stéphanos in het laatje.



De amaryllisactie is achter de
rug en in menig huis pronkt
deze grote bol in afwachting
van de prachtige winterbloemen.

Onze enthousiaste verkopers
hebben weer erg hun best gedaan
en we zijn blij en dankbaar om
te kunnen melden dat de landelijke
Amaryllisactie een totaalbedrag
van € 17.000,- heeft opgebracht!

Het is mooi om op deze manier
een steentje bij te mogen dragen
voor het waardevolle werk van
Stichting Stéphanos.

Hartelijke groet,
Carin en Yvonne
Landelijke coördinatie Amaryllisactie



Op de Willem Teellinck school te Achterberg is
er voor de herfstvakantie een Zendingspro-
jectweek gehouden voor het werk van Stép-
hanos in Malawi. De kinderen hebben zich
tijdens de projectweek verdiept in onderwerpen
rondom het werk van Stéphanos. Tijdens dit
project hebben de kinderen op verschillende
manieren geld ingezameld, bijvoorbeeld met het
verkoppen van snoeprollen en het ophalen van
statiegeldflessen, wat een ware competitie
ontketende. Deze acties hebben het prachtige
bedrag van € 2196,90 opgeleverd. Overigens
ontving Stéphanos nog een bedrag van € 300,-
na. Het totaalbedrag is op 23 oktober aan
Stéphanos overhandigd. Kinderen en leerkrach-
ten heel hartelijk dank voor jullie inzet.



De kinderen van het schippersinternaat Limena
Eben-Haëzer in Dordrecht hebben zich de
afgelopen periode ingezet voor Stéphanos. Er
waren diverse activiteiten zoals een Zomerfair,
er werd gebakken door de jongerenraad en
er was een kipverkoopactie die wegens succes
verschillende keren herhaald is. Deze mooie
acties hebben het prachtige bedrag van
€ 7649,- opgeleverd. Allen die meegewerkt
hebben, heel hartelijk dank.



IN GESPREK MET

Huibert Slingerland

Ik ben Huibert Slingerland, ben getrouwd en heb samen met mijn vrouw vijf kinderen. Ik kom uit een ondernemersfamilie met supermarkten. Samen met mijn twee broers heb ik het bedrijf van onze ouders overgenomen. Daarnaast heb ik een bedrijf in het beheren van vastgoed.

Als gezin zijn wij al een langere periode betrokken bij Stéphanos. Voorlichter Harry komt jaarlijks langs en houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Stéphanos. Toen hij mij vorig jaar vroeg om mee te gaan op de ondernemersreis hoefde ik niet lang te denken en heb ik ook mijn vader voorgesteld om mee te gaan. Ik heb deze reis samen met mijn vader mogen maken. Dit maakte het extra bijzonder.

Samen kijken we terug op een prachtige reis die veel indrukken bij ons heeft achtergelaten. Naast de goede voorbereiding hadden we ook een gezellige groep met ondernemers. Tijdens de reis hebben een goede indruk van het werk van Stéphanos gekregen. Het werk wat op de compound gebeurt, maar ook wat door middel van het outreach programma in de afgelegen dorpen op het platteland en in de bergen van Malawi plaatsvindt.

Het was mooi om te zien hoe het (Bijbels) onderwijs invulling krijgt op de compound maar ook in al de projecten die Stéphanos initieert.

Veel indruk maakte ook de dankbaarheid waarmee de inwoners vervuld waren die meededen aan de landbouwprojecten. Dit zijn projecten van maximaal vijf

jaar, waarin inwoners van een dorp onderwijs krijgen hoe ze het land zo kunnen bewerken dat het vruchtbaarder wordt. Dit is mogelijk door een goede irrigatie en de juiste verhouding van mest. Er is dan ook duidelijk verschil te zien in de dorpen waarin Stéphanos actief is. Door de juiste bewerking van het land is er niet alleen voldoende voedsel voor het gezin, maar kan er ook een gedeelte worden verkocht op de markt. Van de opbrengst kunnen schooluniformen voor de kinderen worden gekocht zodat de kinderen naar school kunnen en de bestaande spiraal van armoede kunnen doorbreken. Ook kan er een gedeelte worden bewaard om het volgende seizoen het land weer in te zaaien. Door deze toepassing gebeurt er structureel iets in het dorp en met de inwoners. Naast het werk op het land ontstaat er ook ruimte om het Woord te zaaien in harten. We hopen en bidden dat ook die arbeid vrucht mag dragen.

Ondanks dat ik al een lange tijd betrokken ben bij Stéphanos heb ik door middel van deze reis een betere indruk gekregen van al het werk van Stéphanos.

De algehele indruk die we na afloop van de reis hadden, was dat de middelen die beschikbaar worden gesteld op een effectieve manier worden ingezet. De zichtbare resultaten waren hier het bewijs van. Gezien de prijsverschillen tussen Nederland en Malawi kan met een kleine bijdrage al een groot verschil worden gemaakt voor de mensen in Malawi. Zeker als meer collega-ondernemers zich aansluiten bij het ondernemersplatform van Stéphanos. Van harte aanbevolen!

Bijscript foto: *Huibert deelt tekeningen uit die zijn kinderen gemaakt hebben voor de kinderen in Malawi.*




Een paar indrukken van de ondernemersreis.
Scan de QR-code voor meer informatie over het outreach programma.



Ga jij de uitdaging aan?

Schrijf je in voor de **Stéphanos fietstour 2025** op D.V. 24 mei

Stéphanos

Informatie en inschrijven:
www.stephanos.nl/fietstour
 Help kinderen als Oscar aan onderwijs!

5^e editie

Maatwerk reizen naar Israël.

TELISRAELTRAVEL.NL

Ontdek het Israël van toen en nu.

Tel Israël Travel is een jonge organisatie waarin veel ervaring, kennis en passie is gebundeld. Groepsreizen, themareizen, business trips, standaard of maatwerk. Tel Israël Travel weet altijd de juiste combinatie van inspanning en ontspanning in het programma te brengen.

Meer informatie op telisraeltravel.nl

Telefoon: 088 - 011 88 44
 Email: info@telisraeltravel.nl

 **Tel Israël**
TRAVEL

PLUS Slingerland Middelharnis
 Kerkepad 7, 3241 CH Middelharnis
 0187-482772
Slingerland-middelharnis@plussupermarkt.nl

PLUS Slingerland Rockanje
 Dorpsplein 22, 3235 AD Rockanje
 0181-407310
Slingerland-rockanje@plussupermarkt.nl

 **PLUS**

Wat een verschil



UIT HET
LEVEN VAN...

Yusuf Samuel

Als we vanaf het bergpad de laatste afdaling hebben gemaakt naar de velden van Tikondane Irrigatie Club, beginnen de mensen een voor een enthousiast te vertellen: *“Dit is mijn veldje, ik heb vijf kilo maiszaden van Stéphanos ontvangen, zelf organische kunstmest gemaakt, met gieters heb ik water uit de rivier gehaald en zie hier, dit is mijn mais. Ik heb al tomaten geoogst en verkocht en verwacht dat ik op dit stukje land minimaal vijf zakken van vijftig kilo mais zal oogsten”*. Het voelt haast als een kind dat niet kan wachten om aan moeder te vertellen dat hij/zij een heel goed cijfer kreeg voor de toets. Wellicht onverwacht en brandend van enthousiasme. Zo ging het ook met Yusuf. De man bleef een beetje achteraf staan, maar ik vroeg hem om naar voren te stappen omdat ik al gehoord had dat ook hij een mooi verhaal had.

Als het niet was door Gods trouwe zorg aan mij, madam, dan was ik al lang vergaan.

Yusuf is getrouwd en vader van vier kinderen. Hij is geboren als moslim, maar later tot geloof gekomen. Hij volgde een Bijbelcursus die mijn man Paul in 2013

gaf in de dorpsgemeenten toen hij daar predikant was. Yusuf werd gedoopt en werkte hard om voor zijn gezin te zorgen. Omdat hij eerder in zijn leven HIV had opgelopen, sloot hij zich aan bij de groep van mensen met HIV/AIDS die getraind zijn door Stéphanos en ondersteuning krijgen waar nodig. Deze groep besloot om met elkaar naar het dorpshoofd te gaan om te vragen of zij een stuk land toegewezen konden krijgen om mais te verbouwen. Stéphanos hielp hen met mais-, tomaten- en groentezaden en zo kon ook Yusuf mais verbouwen in het droge seizoen. Yusuf werkte hard en had alleen een gieter om de tomatenplanten te bewateren, maar hij ging er voor! Zo oogste hij emmers vol tomaten, verkocht ze, en plantte opnieuw. Totaal heeft hij voor € 800,- aan tomaten verkocht! Van de opbrengst kocht hij veertien zakken mais en twee zakken kunstmest, gaf hij de twee oudste kinderen elk € 15,- om kleding te kopen en bracht hij een eenvoudig solar elektriciteitsysteem aan in zijn huisje.

Yusuf staat dit alles met een grote glimlach te vertellen maar vouwt daarbij zijn handen ineen en wijst de lucht. *“Als het niet was door Gods trouwe zorg aan mij, madam, dan was ik al lang vergaan. Ik dank de Heere voor Zijn hulp en voor de organisatie Stéphanos, die mijn bevleekte hand vasthield.”*

Wat een lessen zijn er steeds weer te leren van hen met wie wij samenwerken!

En onder die miljoenen, had Hij ook Yusuf op het oog!

Bestel nu onze
Nieuwjaars
fotokaarten

Tip:
bestel gelijk
onze postzegels
erbij voor het
goede doel!

De beste wensen
Voorspoedig Nieuwjaar
Gods Zegen in het nieuwe jaar
veel Heil en Zegen
Sterkte in het nieuwe jaar
Gezegend nieuwjaar
Winter

www.fotokaarten-Stephanos.nl

Luistert u al naar onze podcasts?

Redacteurs
Arno & Mirjam

De podcasts kunt u beluisteren via rd.nl of de RD-app

Schrijf u in voor de podcastnieuwsbrief via rd.nl/nieuwsbrieven en ontvang een mail als er een nieuwe podcast online staat.

Kijk voor al onze podcasts op rd.nl/podcast

Beste jongens en meisjes,

Heb je een horloge om? Gekregen voor je verjaardag misschien? Of hangt er een klok bij jou thuis? Je kijkt er best vaak op, want je wilt weten hoe laat het is. Misschien heb je er wel eens op gelet hoe snel een minuut voorbij gaat. Een uur trouwens ook...en zo is ook het jaar 2024 bijna voorbij! En weet je: die minuut, dat uur en het jaar 2024 komen nooit meer terug. Het is voorbij. Je kan geen uur over doen. Je moet dus goed weten wat je met je tijd doet. Je mag iets leuks doen, maar we hebben tijd vooral gekregen om anderen te helpen, om iets goeds te lezen, om te bidden en in de eerste plaats om de Heere te zoeken.

Onze tijd is genadetijd. Dat betekent dat de Heere nog tijd geeft voor bekering. We hopen dat het werk van Stéphanos in het afgelopen jaar hiervoor gebruikt mocht worden bij de (wees)kinderen in Malawi, Zambia, voor jou, ja voor iedereen... want ieder moet het horen dat Jezus is geboren. Dat is ook de wens van Stéphanos voor nu maar ook voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt, als God het ons geeft.

Hartelijke groeten, *juf Elsbeth & juf Lourine*

3-6 jaar

Toen Noach de ark bouwde, vertelde hij aan de mensen dat ze zouden verdrinken. Maar de mensen geloofden het niet. Noach luisterde wel naar de Heere en hij gebruikte zijn tijd om een ark te bouwen. Noach, zijn gezin en de dieren waren veilig in de ark toen het water kwam en werden gered. Ben jij ook veilig bij de Heere, net zoals Noach? Kleur de tekening. Knip de dieren uit en plak ze in de ark. Misschien kun je er zelf nog meer bij tekenen. Doe je best!

Inzenden:

-de kleurplaat (met daarin de dieren geplakt)



7-9 jaar

In de tijd van Noach kregen de mensen tijd van de Heere om zich te bekeren. De Heere had gezegd dat er veel water zou komen en dat ze zouden verdrinken. Tegen Noach had Hij gezegd dat hij een ark moest bouwen. Noach luisterde naar de Heere en gebruikte zijn tijd om te doen wat de Heere wilde. Doe jij dat ook? Kleur de kleurplaatjes in en plak ze in de juiste volgorde. Schrijf daarna onder de plaatjes in eigen woorden wat er gebeurt. (Je mag ze ook van 1-6 op volgorde nummeren en achter het nummer de gebeurtenis schrijven)

Inzenden:

- kleurplaatjes in juiste volgorde
- verhaaltje bij de kleurplaatjes met wat er gebeurt (mag in je eigen woorden)



SPELREGELS

- Kinderen van 7-12 jaar krijgen bij elke goede inzending tien punten. Bij zestig punten krijg je een boekenbon.
- Kinderen van 3-6 jaar kunnen de kleurplaat opsturen. Na vier keer opsturen krijg je een prijs.
- Wil je stoppen? Geef het even door, dan kun je je punten doorgeven aan je broertje of zusje. Als je twee keer niets opstuurt, gaan we er vanuit dat je stopt.
- Opsturen vóór 1 februari 2025.
- Schrijf je naam, adres, postcode en geboortedatum ook op het briefje met de oplossing.
- Jullie kunnen de kleurplaat en puzzels opsturen naar Ben Viegersstraat 2, 8072 ZG Nunspeet of stuur een foto naar kids@stephanos.nl.

10-12 jaar

Lees de tekst bij de voorgaande puzzels en beantwoord de vragen voor jezelf. Ben jij veilig in de Ark? Hoe gebruik jij je (genade)tijd?

Zet de geschiedenis van Noach in de juiste volgorde:

1..... 6.....

2..... 7.....

3..... 8.....

4..... 9.....

5..... 10.....

Inzenden:

-1 t/m 10 met de daarbij behorende letter

A. De duif keert terug met een olijfblad

B. Het water blijft 150 dagen op de aarde staan

H. Noach laat een duif uit

G. Noach laat een raaf uit

E. Het deksel wordt van de ark verwijderd

F. Het regent veertig dagen en nachten

D. De Heere sluit de deur van de ark

C. Noach bouwt een altaar voor de Heere

J. De ark rust op de bergen van Ararat

I. De Heere maakt een verbond met Noach



Wij werken aan de toekomst van kinderen

Die dagelijks voortdurende zorg is voor ons pas echt waardevol als ze gegeven wordt vanuit de Bijbelse opdracht en als de Bijbelse boodschap in onze programma's doorklinkt.

Colofon

Uitgave van Stichting Stéphanos

Versijnt vier keer per jaar in een oplage van 8.000 stuks.

Grondslag van Stichting Stéphanos

Het onfeilbaar Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid.

Directeur / bestuurder

J. van der Ham

Raad van Toezicht:

L. den Boer
Ds. G. Kater
J.W.D. Nijkamp
J.G. Roodhorst
J. Talen

Secretariaat:

Martine Bijkerk,
Postbus 148, 4250 DC Werkendam.
T: 06 143 31 164
E: secretariaat@stephanos.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. C.J.P. van der Bas,
Ds. A.A. Brugge,
Ds. D.J. Budding,
Ds. G. Clements,
Ds. A.A. Egas,
Ds. A. Geuze,
Ds. L. Groenberg,
Ds. A. den Hartog,
Ds. L.M. Jongejan,
Ds. J. Joppe,
Dr. M. Klaassen,
Ds. W.M. van der Linden,
Ds. G. van Manen,
Ds. H. Roelofsen,
Ds. R.P. van Rooijen,
Ds. A.J.T. Ruis,
Ds. A. Schot,
Dhr. D.J. Schouten,
Mr. C.G. van der Staaij,
Ds. K. Veldman,
Ds. W. van Vlastuin,
Ds. K. Visser,
Ds. J.A. Weststrate,
Ds. J. IJsselstein,
Ds. H. Zweistra

Voor voorlichting op scholen en verenigingen kunt u terecht bij:
Harry Droppert, 06-30167172,
voorlichting@stephanos.nl

Adreswijzigingen

We willen u vriendelijk vragen om adreswijzigingen schriftelijk door te geven.
Per post: Stichting Stéphanos,
Antwoordnummer 375,
3840 VB Harderwijk.
Per email: info@stephanos.nl

Bankrekening

Rabobank rek. nr.:
NL74 RABO 0335 3074 50
T.n.v. Stichting Stéphanos
te Hendrik Ido Ambacht
De bijdragen aan Stichting Stéphanos zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI).
Indien u voor een specifiek project wilt geven, graag het project vermelden.

Legaten / Erfstellingen

Wilt u Stichting Stéphanos testamentair gedenken, dan kunt u dat doen door te vermelden: Ik legateer aan Stichting Stéphanos, Hendrik Ido Ambacht, een bedrag van Euro xx. Voor erfstellingen en voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.

Hoofdredactie

J. van der Ham

Eindredactie

J.C. Blaak

Ontwerp & drukwerk

Torendruk Nijkerk
ISSN 2214-6644
RSIN-009230178

