



Stéphanos

nr. 3 - 2024

Loopt u een dagje mee?

Onderweg

Wees getrouw

Stéphanos
35 jaar





10



14



17



27

- 3** Welkom
- 5** Meditatie
- 6** Van de voorlichter
- 7** Werk in uitvoering
- 9** Agenda
- 18** Sponsoring
- 21** In gesprek met Coby Maida
- 22** Bedankt
- 25** Vraag en antwoord
- 27** Uit het leven van Aida Bishop
- 29** Kids

Uit het veld

- 10** Loopt u een dagje mee?
- 13** Werkvakantie 2024
- 14** Impact maken
- 15** Onderweg
- 17** Wees getrouw

Cover verhaal

35 jaar geleden is het begonnen door de vele nood die door de oor- en oogpoort binnen kwam. Stéphanos startte met *dabar*, Woord en Daad. Onlosmakelijk zijn de verspreiding van het Woord en helpen met de Daad verbonden in al het werk wat door de jaren heen verzet mocht worden. Elke dag opnieuw worden er levens veranderd. Door een zak mais. Door een training. Door een knuffel of een glimlach. Door het Levende Woord. Hij is Dezelfde, al 35 jaar. En Hij blijft dezelfde, omdat Hij het heeft beloofd! Wat een mooi werk, werken in Zijn Koninkrijk.



WELKOM

Alstublieft. Stéphanos magazine nummer drie. Namens ons hele team bieden we u dit aan. En het is een speciaal nummer deze keer. We besteden enige aandacht aan het feit dat onze stichting nu 35 jaar bestaat. Daartoe hebben we enkele mensen van het eerste uur aan het woord gelaten. En reden waarom mijn intro-bijdrage op deze pagina wat langer zal zijn dan u gewend bent.

De meditatie is deze keer van de hand van ds. K. Veldman, die teruggrijpt op de diaken Stefanus, onze naamgever. Zijn Griekse naam luidt immers Stephanos, uitgesproken als Stéphanos. **Het diaconale karakter heeft altijd ons werk gekleurd, en daarin is principieel nooit iets veranderd.** Wel in de uitvoering, de manier van organiseren en dergelijke, maar nooit in het diaconale principe. De praktijk in Afrika is weerbarstig, wellicht ook weerbarstiger dan de twee predikanten van het eerste uur -ds. K. Veldman en de inmiddels overleden ds. C. van den Berg- hadden kunnen voorzien.

We hebben niet alleen mannen van het eerste uur, maar ook een vrouw. Dat is Coby Maida. U treft haar aan in de rubriek 'In gesprek met', waarin ze haar betrokkenheid bij Stichting Stéphanos uiteenzet. Wat een energie heeft zij in het werk in Malawi kunnen en willen steken.

Omdat 35 jaar niet zo speciaal is dat het een 'echt jubileum' is, gaan we hier ook niet alle (veld)werkers en/of bestuursleden vanaf de oprichting memoreren. Wel is van belang dat we opmerken dat het van meet af aan tot Stéphanos' visie heeft behoord om te proberen de mensen binnen onze projecten onafhankelijk van onze hulp te maken. In andere woorden: we geven alleen in uiterste nood een vis, maar leren hen vooral zelf vissen. U begrijpt de beeldspraak. Het feit dat we na zoveel jaren nog steeds in (deels) hetzelfde gebied opereren, bewijst ofwel dat we daarin nog niet geslaagd zijn, ofwel dat de nood veel groter is dan wij als stichting kunnen lenigen. Het antwoord is beide.

Dankbaar zijn we voor zoveel zegeningen. Ja, er zijn ook teleurstellingen geweest in zo'n lange periode. Hoewel we die zien, mogen die ons niet hopeloos of zelfs verbitterd maken. Maar hier willen we vooral

onze getrouwe Heere God erkennen voor zoveel goeds. Voor trouwe donateurs en toegewijde vrijwilligers, voor onze geïnspireerde veldwerkers en de lokale organisaties, voor het deskundige kantoorsteam en de betrokken Raad van Toezicht. **Elke keer als we weer een door Stéphanos gesteund kind iets moois zien bereiken wat leidt tot zelfredzaamheid, dan zijn we verheugd dat wij gebruikt zijn om het verschil te mogen maken.** Hetzelfde geldt als we dat zien in de dorpen waar we onze projecten uitvoeren. Niet zelden zien we dat het geleerde weer wordt doorgegeven aan anderen. Hoe mooi is dat.

We weten en ervaren dat zonder de zegen van de Heere ons werk tot niets leidt. Wie is bekwaam om Gods Woord te brengen tot in kinderharten? Welke bijdrage kunnen we eigenlijk zelf leveren als Gods Woord niet daadwerkelijk een lamp voor onze voet en een licht op ons pad is? In die zin begint ons werk bij ons eigen hart.

Vijf-en-dertig jaar mag dan wel geen echt zilveren of gouden jubileum zijn, voor ons is het speciaal genoeg om erbij stil te staan. Gods goedheid moet worden opgemerkt. **Want Hij is Degene die bij de start werd aangeroepen en nog dagelijks bewijst Hij erbij te zijn. Op Hem kunnen we bouwen, Zijn Woord is met macht.**

Zoals vermeld in de meditatie: in het Hebreeuws vallen woorden en daden vaak samen. Bij mensen kan dat anders zijn. Er wordt iets gepland of beloofd en het gebeurt toch niet. Bij God is dat onmogelijk. Hij is door en door betrouwbaar. Zijn woorden zijn daden. Hij spreekt en het is er, gebiedt en het staat er. Dat geeft ons als betrokkenen bij Stéphanos ook houvast voor de toekomst.



Moge de Heere al ons werk en allen die er een bijdrage aan leveren, willen zegenen, nu en in de ons onbekende toekomst. Tenslotte wens ik u veel leesgenoegen.

*Johan van der Ham
directeur/bestuurder*

Wilt u ook aan de slag voor Stéphanos?

kijk dan eens naar de volgende mogelijkheden

Werkgroepen

Stéphanos telt op dit moment elf werkgroepen en zes thuisfrontcomités.

Wie zij zijn en waar zij werken vindt u op de website www.stephanos.nl/werkgroepen. De doelen van de werkgroepen van Stéphanos zijn:

- het actief zorgen voor naamsbekendheid van onze stichting en zo mensen betrekken bij ons werk in Malawi en Zambia;
- het verzamelen van (financiële) middelen om het werk voort te kunnen zetten.

Zou u ook graag actief willen zijn in een werkgroep bij u in de buurt?

Versterking is altijd welkom.

Meer informatie vindt u op de website. Mocht u daarna nog vragen hebben of u aan willen melden, dan kunt u contact met ons opnemen met de contactpersoon van de werkgroep (zie website) of via voorlichting@stephanos.nl.

Frituurvet

U kunt uw frituurvet inleveren bij onze inzamelpunten die u kunt vinden op www.stephanos.nl/werkgroepen. Wilt u zelf inzamelpunt worden? Zie dan de advertentie elders in dit magazine.

Bent u ondernemer en wilt u graag iets doen voor uw verre naaste?

Wat denkt u van het financieel sponsoren van meerdere kinderen? Of het financieel steunen van het werk onder de kinderen in Malawi en Zambia? Bel voor meer informatie onze fondsenwerver op 06 30167172 of mail naar voorlichting@stephanos.nl. Kijk ook eens op www.stephanos.nl/ondernemers

Wenskaarten

Onderstaande adressen verkopen (foto)kaarten voor Stéphanos.

Meer informatie kunt u vinden op: stephanos.nl/wie-wij-zijn.

Alblasserdam	Mi's Brocante, Plantageweg 4
Arnhem	Fam. Van Belzen, Schokker 1
Daarle	Erna Kleinjan, Groeneweg 22
Dirksland	Simons Kleding, Voorstraat 52
Dordrecht	Mw. Van Utrecht, Mauritsweg 268
Elspeet	Simons Kleding, Staverdenseweg 16a
Genemuiden	Miranda's Hairfashion, Burg. ten Veldestraat 81
	Fam. Riezebos, Oostermaat 50
	Fam. Van de Sluis, Kamperzeedijk 49
	Fam. van Dijk, Pr. Clausstraat 20
	Fam. Boender, Ratelaar 29
	Fam. v/d Kamp, Kievit 26
	Fam. Kruger, Grutto 23a
Grafhorst	Fam. De Vries, Jan van Dieststraat 10
Hardinxveld-Giessendam	Mw. Groothedde, Wisboomhof 13
Hasselt	Rosedale Collections, Hoogstraat 26
	Fam. J. Slingerland, Cellemuiden 27, fotokaarten@stephanos.nl
	Fam. Verhoek, Ambachtsweg 3
IJsselmuiden	Gentle Kids, Dorpsweg 17
Katwijk aan Zee	Fam. A.J. Schaap, E.N. Rahusenstraat 9
	Fam. Van Duivenvoorde, Tijnstraat 28
Middelharnis	Hoedenhuis Josephine, Kaai 9
Nieuw-Lekkerland	Simons Kleding, Kleijburgplein 29
Nieuwe Pekela	Fam. Brouwer, Onstwedderweg 5
Nunspeet	Mw. Den Boer, Kuntzestraat 1
Ouddorp	Jouw Marktkraam nr. 148, Molenblok 6-8
Sprang-Capelle	Fam. Van der Schans, Raadhuisstraat 153
Staphorst	Fam. Ubak, Oude Rijksweg 175
	Hulst&Co, Oude Rijksweg 2
	Kaaspakhuis, Ebbingeweg 9c
	Fam. Vos, Gemeenteweg 318
Stellendam	Kaasboerderij J. van Schaik, Langeweg 1
Terneuzen	Fam. Zegers, Oude Vaart 90
Urk	Zus & Zo kado, Klifweg 10

Winkeltjes

De winkeltjes van Stéphanos zijn erg actief. We zien resultaat van het vele werk dat door hen wordt verricht. Graag willen we dit blijvend onder uw aandacht brengen. Koop uw inkopen bij de winkeltjes die u kunt vinden op www.stephanos.nl/winkeltjes. De opbrengst komt geheel ten goede aan Stéphanos. Er zijn ook winkeltjes die verkoopavonden bij u aan huis verzorgen. Kijk snel op de website voor contactgegevens. Is er geen winkeltje in uw omgeving en overweegt u er een te beginnen? We adviseren u graag.

Hier adverteren?

Ziet u kansen en wilt u graag adverteren in ons magazine? Neem contact op met onze voorlichter en vraag naar de mogelijkheden. Mail naar voorlichting@stephanos.nl of bel 06-30167172.



"En Stéfanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk".

- Handelingen 6:8 -

De eerste diaken. Zijn naam Stéfanus betekent kroon. Hij zou de kroon van het martelaarschap dragen naast zijn arbeid in de gemeenten. Het ambt van diaken was ontstaan door twist in de gemeenten.

De Grieken, dat wil zeggen de Griekse Christenen murmureerden, want de wezen en de weduwen van de Joodse Christenen werden beter verzorgd dan de weduwen en wezen van de Grieken.

Ik geloof dat het diaconale werk een integraal deel van het zendingswerk behoort te zijn.

De apostelen waren bezig in de dienst des Woords en de gebeden en de bediening der sacramenten en konden hun diaconale taak niet naar behoren uitvoeren. Het deed schade aan de verbreiding van het evangelie. En het diaken ambt werd met instemming der gemeente naar de wil van God ingesteld.

En het Woord Gods wies, en het getal der discipelen vermenigvuldigde (Hand 6:7).

Een paar vragen ter overdenking: worden de weduwen en wezen van de Christenen op het zendingsveld minder verzorgd dan de weduwen en wezen van de zending bedrijvende kerk? Maken wij ook een onderscheid? En is dat niet tot schade van de prediking des Woords?

Wij maken onderscheid tussen het diaconale werk op het zendingsterrein en de bediening des Woords.

Ik geloof dat het diaconale werk een integraal deel van het zendingswerk behoort te zijn. Wij maken een onderscheid tussen Woord en Daad. Terwijl het in de Hebreeuwse taal het één woord is: DABAR.

Het gevolg is dat we door Woord en Daad bediening te scheiden, een welvaartsevangelie gepredikt zien worden. En ook houden we de Christenen op het zendingsveld zo afhankelijk van de gaven van de zendingde kerk, waarbij de regel geldt 'wiens brood men eet wiens woord men spreekt'. Ik noem dat rijst Christenen. Als er wat uit te delen is, is de kerk vol. Maar wie niet werkt zal ook niet eten. Geen gave, maar loon naar werk, om het zendingswerk in de eigen gemeente te steunen. En daarom moeten we de jeugd ook in de dorpen houden en daar werk verschaffen. Onder bid-dend opzien was dit zoals boven genoemd het doel en vandaar ook de naam van de stichting. Dit is werk voor de kerk waarvan ik vrees dat we dat vergeten zijn.

"En het Woord wies en het getal der discipelen nam toe". U begrijpt dat ik het een en ander op grond der Schrift aanwijs. Er is nog veel meer te zeggen, echter nu genoeg. Het worde ons en hen gegeven. De Heere zegene ons om Christus wille.

Ds. K. Veldman, Canada



Het is nog schoolvakantie als ik deze bijdrage schrijf. Velen hebben genoten van een fijne vakantie en zijn inmiddels weer naar school of aan het werk. Er is overal een tijd voor, zegt de Prediker. Maar er zijn er deze vakantie ook velen die in rouw zijn gekomen. Dierbaren zijn verongelukt (wel of niet tijdens vakantie), anderen waren ernstig ziek en hebben het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen. Wat een verdriet! Mensen zeggen wel eens; De dood neemt geen vakantie, en bovendien: het graf zegt nooit het is genoeg (Spreuken 30:16). En het is waar! Wat een ernst! En wat staat het leven van nabestaanden dan ineens stil, terwijl met verbazing gezien wordt dat alles door-draait.

Rouw en verdriet zijn ook de rauwe werkelijkheid in Afrika, waar mensen dagelijks in moeilijke omstandigheden verkeren, zij het door sterfgevallen, armoede, honger of andere redenen. Laten we proberen hier in Nederland en in Malawi en Zambia in het gebed, met gaven en met praktische hulp om deze mensen heen te staan.

In Prediker 3:14 lezen we het doel van al deze omstandigheden en wisselingen. Salomo is er achter gekomen: *Ik weet, dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn, en er is niet toe te doen, noch is er af te doen; en God doet dat, opdat men vreze voor Zijn aangezicht.* Wat een wonder dat wij deze Bijbelse boodschap nog mogen horen en als het deze gezegende uitwerking mag hebben.

Werkvakantie 2024 en 2025

Gelukkig mochten de werkvakantiegangers ook weer in goede gezondheid terugkeren na een fijne werkvakantie in Malawi. Twee personen zijn vanwege een overlijden eerder teruggekomen naar Nederland. Gelukkig kon dit op tijd geregeld worden. Wilt u de belevenissen van de werkvakantiegangers lezen? Kijk op pagina 13 en check wijnmalawi.blogspot.com. Scan de QR-code om de vlogs te bekijken.



Ondernemersreis

Eind september hopen onze directeur/bestuurder en ondergetekende voor visitatie de projecten in Malawi

Heb je interesse in een werkvakantie naar Malawi? Er is al een datum vastgelegd, namelijk van **18 juli t/m 9 augustus 2025**. Er zijn nog 5 plekken voor jonge mannen vrij. Kijk snel op stephanos.nl/werkvakantie.



en Zambia te bezoeken. Ik zie er naar uit om de collega's daar weer te ontmoeten en de projecten te bekijken. Na een aantal dagen zullen er ook ondernemers aansluiten voor de ondernemersreis die wij hebben georganiseerd. Wij hopen op een goede en gezegende tijd samen.

Diversen en SAVE THE DATE fietstour 2025

De Terdege Zomerfair in Baarn was weer een succes, ook voor Stéphanos. Velen wisten onze stand te vinden. Ook mogen we opnieuw terugkijken op een prachtige 4e Stéphanos Fietstour. U leest het in de rubriek 'Bedankt'. **De datum voor de 5e Stéphanos Fietstour kunt u alvast noteren in uw agenda. Deze staat gepland voor 24 mei 2025.** Verder hopen wij in oktober weer aanwezig te zijn op de Familiedagen te Gorinchem en gaat binnenkort de landelijke amaryllisbollenactie weer van start.

Een hartelijke groet,

Harry Droppert

Voor alle data geldt: *Zo de HEERE wil en wij leven.*

NIEUW! Stéphanos vrijwilligers groepsapp

In deze nieuwe groepsapp zetten wij o.a. oproepjes voor hulp tijdens beurzen, tips om geld in te zamelen én onze nieuwsbrieven. Bent u al vrijwilliger/werkgroep lid óf wilt u graag vrijwilliger worden? Van harte welkom! **Meld u dan aan via de QR code!** Samen voor het goede doel. Doet u mee?





WERK IN
UITVOERING



Ook na 35 jaar van onze inspanningen blijft ons werk nodig. Dat leest u in mijn inleidende jubileumwoord, maar ook van andere scribenten. Speciaal gelet op wat in het vorige magazine werd gemeld over de hongersituatie, hebben we een programma opgestart onder de naam 'Sustainable Food Solutions'. Een poging om de door ons gesteunde dorpsgemeenschappen te helpen om ook buiten het regenseizoen gewassen te kunnen verbouwen. Met behulp van een ondernemer en door boven op het bestaande budget aanvullende middelen vrij te maken, hebben we in zo'n tien dorpen geïnvesteerd in een waterpomp, diverse zaden, kunstmest, training en bewustwording. Inmiddels zien we dat er eigenaarschap ontstaat voor de gedoneerde pomp, de zaden ontkiemen als gevolg van irrigatie en er oogst ontstaat om te consumeren of te verkopen. Met de opbrengst kan weer brandstof voor de pomp en nieuw zaad worden gekocht. De eerste resultaten zijn bemoedigend.

Inmiddels is de jaarlijkse groep met enthousiaste jongelui weer in Malawi geweest. Ze hebben hard geklust, ge- en verbouwd, geschilderd, kinderactiviteiten gedaan en vele dingen meer. Vol van indrukken zijn ze weer veilig thuis. Wat mooi toch iedere keer weer dat er zoveel jongelui zich aanmelden om tijd en geld te besteden aan ons werk en zo zelf ook meer deel te worden van onze missie. En wie weet is er een zendingszaadje geplant in een jongerenhart. De tijd zal het openbaar maken.

Eind september zal ik tijdens mijn werkreis vergezeld worden door onze voorlichter, zodat hij zijn beeld ook weer kan updaten met betrekking tot het werk in Zambia, waar we ons bezoek beginnen. Het ontmoeten van het team en het evangelisatie- en trainingswerk geeft altijd vreugde, iets waar we nu al naar uitkijken. Daarnaast willen we de voortgang zien van het werk op het Covenant College, wat door Stéphanos, samen

met de HHK, gesteund wordt. Daarna reizen we naar Malawi, waar ook een groep Nederlandse ondernemers aan zal sluiten om onze projecten te bekijken. Wie weet ontstaan van daaruit weer nieuwe initiatieven.

In al onze 35 jaar zijn we ons er van bewust dat onze daden niet zonder de Woorden kunnen. De Godsworden. Hoewel ook daarin tekortkomingen zijn, is het ons verlangen om als steeds grotere Stéphanos-familie ons door Gods Woord te laten leiden in al ons werk van barmhartigheid, opleiding, training en evangelisatie.

Maak in Uw Woord onz' gang en treden vast (Psalm 119:67 berijmd).

Johan van der Ham, directeur/bestuurder

VACATURE!

**BOUWBEGELEIDER
SCHOLENPROJECT MALAWI**

Taken

- Begeleiden van het bouwproject (aan lokale aannemers);
- Aanzetten van het bouwteam, dat bestaat uit lokale bouwlieden;
- Bouwuitgaven rapporteren aan werkgroep ESM / Stéphanos;
- Inkopen van bouwmaterialen, zowel lokaal als in de stad.

Nieuwsgierig geworden? Check de uitgebreide vacature omschrijving op www.stephanos.nl/vacatures

WWW.STEPHANOS.NL **Stéphanos**

Verdieping en ontspanning voor het hele gezin



Proefabonnement
3 maanden
€ 22,50*



Scan de code
en bestel nuw
abonnement
online!

* Dit abonnement stopt automatisch. Ga naar gezinsgids.nl/abonnementen of bel 030 230 3500.

gezinsgids



WEBSHOP

Cadeauartikelen, nieuwe boeken en fotokaarten

De opbrengst is 100% voor Stéphanos! Kijk ook op www.stephanos.nl/webshop voor ons gehele aanbod..



Poppen

NIEUWE VOORRAAD! Diverse nieuwe blanke & bruine poppen variërend in prijs van 18,95 tot 49,95 euro (excl. bezorgkosten). Hoge kwaliteit. Zie www.stephanos.nl/poppen voor de actuele voorraad.



AGENDA

TE NIET-RITMISCHE
PSALMZANGAVOND
MET BOVENSTEM VANUIT GOES

Organist
ARNE KOSTEN

Grote of Maria Magdalenakerk te Goes

**D.V. VRIJDAG
4 OKTOBER 2024**

DEUREN OPEN: 19:00
AANVANG: 19:30
TOEGANG IS GRATIS

LEIDING: DS. G. KATER
COLLECTE T.B.V.
STICHTING STÉPHANOS

Voor elk gezin het nieuwste nummer van GezinsOids gratis mee te nemen!

Meer informatie op www.arnekosten.nl

Oudejaarszangavond

D.V. ZATERDAG
28 december
2024

Hiersted Hervormde Kerk te
Ouderkerk aan den IJssel

met medewerking van:

Mannenensemble Ethan o.T.v. Arne van der Vlist
Vereniging Bovenstem Ouderkerk aan den IJssel
Bovenstemgroep Hardinsveld-Giesendam
Jan Rozenitaal & Arne van der Vlist orgel
Fatimara van Erk juur | Josytha Schippers trompet & bugel
Ds. W.M. van der Linden algemene leiding

Collecte t.b.v. Stichting Stéphanos

Deur open: 19:00 uur | Aanvang: 19:30 uur | Toegang vrij

www.stephanos.nl

www.mannenensemble.nl | www.arnevanderlist.nl | www.bovenstemouderkerk.nl

Wat: Jaarlijkse Psalmzangavond met bovenstem. Orgel: Jan Grootenboer, trompet: Maurice van Dijk en leerlingen, meditatie: ds. K. van Olst. Gratis toegang, collecte voor Stéphanos.

Wanneer: D.V. 30 november, aanvang 19:30 uur, deur open om 19:00 uur.

Waar: Grote of Stephanuskerk in Hasselt

Wat: 5e Stéphanos Fietstour, Wanneer: D.V. 24 mei 2025

Kijk op www.stephanos.nl/agenda voor meer activiteiten



Loopt u een dagje mee?

Het is maandagmorgen en we lopen naar het kantoor op onze compound. Samen met mijn twee collega's begin ik de week met Bijbellesing en gebed. We bespreken wat er gedaan is in de afgelopen week en delen onze ervaringen. Vervolgens maken we een planning voor de nieuwe week die voor ons ligt. Op deze manier weten we van elkaar waar we mee bezig zijn en in welke dorpen we zijn als we het veld in gaan voor de trainingen. Natuurlijk zijn er zaken omheen die aandacht vragen. We zijn een klein team en hebben niet voor iedere taak een gespecialiseerd persoon. Vandaar dat we nog wel eens klusjes moeten doen waar we 'niet voor geleerd hebben'. Met elkaar komen we een heel eind.

Na de vergadering leg ik alles klaar voor de BibleTeacherTraining waar ik straks heen ga en zet het in de auto. Ondertussen komt de tuinman om te bespreken over een lading zand die hij gaat regelen voor het op-hogen van onze muur.

**Het is echt fijn dat we gebruik
mogen maken van de lokale
kerkgebouwen.**

Ik sla m'n Zambiaanse doek om, pak m'n rieten mand en ben klaar om te gaan. Eerst even in het stadje Petauke langs de copyshop; een winkel met een kopieerap-

paraat waar twee dames ons kopieerwerk keurig verzorgen. Ze zitten echter met de handen in het haar: er is geen stroom vandaag. We hebben inmiddels geleerd om iets in het voren te werken, dus geen probleem. Het vrouwtje belooft dat ze het vanavond gaat doen als er wel stroom is. Daarna rijd ik naar een afgesproken plek waar mijn Zambiaanse collega's al staan te wachten. Ze houden gelukkig ook van op tijd zijn!

Onderweg naar het dorp waar we vandaag naar toe gaan, belt er een dominee: hij zal langs de weg staan om de leestassen voor zijn kerk in ontvangst te nemen. Deze leestassen verspreiden we om de twee maanden aan inmiddels bijna 200 dorpskerken in de omgeving. Leesmateriaal is er niet veel en op deze manier stimuleren we het lezen en verspreiden tegelijkertijd belangrijke lessen van de Bijbel. En ja hoor, hij staat in de schaduw van die ene grote mangoboom! Hij is blij met



de leestas en vertelt dat zijn gemeenteleden er om blijven vragen en dat deze veel gedeeld wordt.

We gaan weer verder over de stoffige zandweg. Daar bij een bord staan twee studenten te wachten die mee willen rijden. We openen de achterbak van onze pickup en ze klimmen erin. Als we bij het dorp aankomen waar de les is, zitten er ondertussen acht studenten achterin. Voor de BibleTeacherTraining mogen we de rooms Katholieke kerk gebruiken en voor de alfabetisering het kerkgebouw van de Pinksterbeweging. Daar komt een student tussen de hutjes vandaan en daar komt er nog een het zandpad af. Verderop komt een studente met het krijtbord op haar hoofd aangelopen en als we de meesten bij elkaar hebben, beginnen we met zingen en een openingswoord uit de Bijbel dat betrekking heeft op de nieuwe les. Mijn Zambiaanse collega geeft les, ik luister op de achtergrond mee. Vandaag een diepe les over de soevereiniteit van God. Het levert veel vragen op omdat het een nieuw onderwerp is voor de studenten. Samen proberen we antwoorden te vinden in Gods Woord. Halverwege de les ga ik bij de andere collega kijken die alfabetisering doet in het Pinksterkerkje. Ik zie de studenten ingespannen gebogen over hun schrift en met een potlood proberen ze zelfs al hele zinnen te maken. Mooi om dat te zien, want toen we vorig jaar in dit dorp begonnen, konden ze niet lezen of schrijven en nu kunnen ze al zinnen maken en lezen.

Tot een uur of vijf zijn beide klassen serieus bezig. Na

de les bespreken we nog wat na met de studenten. Een van hen wil graag een Bijbel kopen en dat kan, want we hebben altijd een doos in de auto voor het geval dat. We sluiten het kerkje af en degenen die meerijden klimmen weer achterin. Het is echt fijn dat we in ieder dorp waar we een training willen doen, gebruik mogen maken van de lokale kerkgebouwen. Daardoor kunnen we in veel verschillende dorpen bezig zijn.

Tijdens de terugrit bespreken we met de collega's die les gaven, hoe ze de les ervaren hebben, etc. Na verschillende stops is de pickup weer leeg en bereiken we het stadje Petauke. De collega's stappen uit en we hopen elkaar morgenvroeg weer te zien voor een volgende les in een ander dorp. Snel nog even langs de hardware shop om tien zakken cement te kopen voor de muur. De auto heeft het zwaar vandaag, maar gelukkig is het een sterke Toyota, die dat aankan. Naast de rode stoflaag siert de auto nu ook nog grijs cement stof en zelf lijkt ik ook minder wit dan vanmorgen. Genietend van een prachtige zonsondergang en met een voldaan gevoel rijd ik naar huis. Moet ik dan nu eigenlijk niet schrijven over grote successen en dat er veel vruchten zijn in plaats van over volgeladen auto's en stoffige zandwegen? Nee, ik denk dat ik dat los mag laten. Maar het zou wel groot zijn als de Heere dit werk zou willen zegenen tot eer van Zijn Naam!

Anneke van Asselt - Zambia

WIJ VERBINDEN GENERATIES!

Scan de QR-code!



TALEN  **TOOLS**

WWW.TALENTOOLS.NL

Maatwerk reizen naar Israël.

TELISRAELTRAVEL.NL

Ontdek het
Israël van
toen en nu.

Tel Israël Travel is een jonge organisatie waarin veel ervaring, kennis en passie is gebundeld. Groepsreizen, themareizen, business trips, standaard of maatwerk. Tel Israël Travel weet altijd de juiste combinatie van inspanning en ontspanning in het programma te brengen.

Meer informatie op telisraeltravel.nl

Telefoon: 088 - 011 88 44
Email: info@telisraeltravel.nl

 **Tel Israël**
TRAVEL




PORT LAVANDE
exclusive made

Exclusieve Collectie

Hartelijk welkom
webshop & info
www.portlavande.com



UIT HET VELD

Lees en bekijk
meer over deze reis op
wijnmalawi.blogspot.com en



Werkvakantie 2024

Stéphanos Malawi heeft als missie om zorg te dragen voor kinderen die wees en/of kwetsbaar zijn. Het ligt Stéphanos nauw aan het hart om ervoor te zorgen dat de kinderen die onder haar hoede zijn, op een samenhangende manier worden ondersteund, zodat ze zelfredzaam kunnen worden.

Het gaat altijd om drievoudige zorg voor de kinderen: Stéphanos, de kinderen zelf, en hun voogden of verzorgers. De Stéphanos familie in Malawi is groot, met medewerkers, donateurs, voogden, vrijwilligers en de kinderen zelf. Iedereen speelt een cruciale rol in het ondersteunen van de kinderen.

In 2024 kwam er opnieuw een werkgroep van 16 personen in Malawi. Het hoofddoel van de werkgroep is om contact te maken met de kinderen en medewerkers. Zij vertelden de kinderen Bijbelverhalen en maakten samen herinneringen tijdens verschillende spelletjes. Ze voerden ook veel waardevolle activiteiten uit om de kinderen te ondersteunen, zoals het schilderen van de kleuter- en basisschool, de bouw van een wachttoren en nog veel meer. Het is altijd een vreugde om bij de werkgroep te zijn en te zien dat ze fysiek in

Malawi bijdragen aan het welzijn van de kinderen.

Er werden twee volle weken uitgetrokken om te werken en in contact te komen met de kinderen en medewerkers via verschillende activiteiten. Tijdens een speciale spelletjesdag werden er verschillende spelletjes gespeeld tussen medewerkers, kinderen en de leden van de werkgroep. In de laatste week ging de werkgroep op excursies naar het Nationaal Park en het prachtige Lake Malawi.

We kijken uit naar toekomstige werkgroepen die -als de Heere wil- Stéphanos in Malawi zullen bezoeken om het werk te ondersteunen en om ambassadeur van de organisatie in Nederland en daarbuiten te worden en blijven.

Dr. Clifford Kuyokwa - Malawi



Impact maken

De projecten van Stéphanos Malawi worden gefinancierd door donoren, grotendeels via Stéphanos Nederland. Dit vereist financiële verantwoording richting deze donoren. De financiële afdeling in Malawi is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de financiële en operationele taken op de meest effectieve en efficiënte manier, het beschermen van de activa die we hebben en de naleving van de toepasselijke wetten en voorschriften.

De projecten van Stéphanos bestaan uit activiteiten die een blijvende impact zullen hebben op de toegang tot onderwijs en de kwaliteit van leven van Malawische kinderen. Denk aan het voorzien in schoolgeld, voedselprogramma's, gemeenschapsversterking, irrigatie, (nood-)hulpgoederen en het verstrekken van goede gezondheidsrichtlijnen, om er maar een paar te noemen.

Uit de financiële rapporten van 2023 blijkt dat de verkregen fondsen rechtstreeks naar de beoogde begunstigden zijn gegaan.

Onderstaande lijst geeft een glimp van de begunstigden die worden gesteund door onze trouwe donateurs. Daarnaast hebben de 115 Stéphanos medewerkers samen met hun uitgebreide families direct en indirect profijt van hun vaste inkomsten en positie bij Stéphanos.

PROGRAMMA	AANTAL BEGUNSTIGDEN
Weeshuiszorg	52
Dagopvang	239
Voortgezet Onderwijs	110
Gezinsadoptie	342
Talandira Harvest Centre	858
Stéphanos VTC	328
Outreach- en Adoptieprogramma	1200
Totaal	3129

Wij geloven in de kracht van vrijwilligers, en door gebruik te maken van een netwerk van toegewijd personeel, kan Stéphanos 100% van de donaties rechtstreeks naar projecten in heel Malawi sturen. Dit is een getuigenis dat niet verborgen kan blijven als we kijken naar wat Stéphanos Malawi heeft bereikt en aan het bereiken is met zijn donaties. Dit is waarom we gepassioneerd zijn over het ondersteunen van het noble werk in Malawi.



*Chandiwra Jere,
Financieel Controller - Malawi*



Onderweg

Een aantal weken geleden gingen we op pad, samen met een dominee die al bekend was met het Stéphanos-programma. Er zijn al verschillende trainingen in zijn dorp gegeven en daarom belde hij met de vraag of wij een keer mee wilden naar een dorp iets verderop. Daar hadden de mensen ook gevraagd om een training van Stéphanos.

Dat is altijd een beetje spannend, want voor Zambiaan is het altijd net iets minder ver dan voor ons en de weg is in hun ogen vaak net iets beter dan dat wij die als goed begaanbaar zouden bestempelen. En dat is ook logisch als je gewend bent om alles lopend of op de fiets te doen. Maar goed, we gingen op pad. Voor mijn gevoel was de weg door de velden eindeloos. We passeerden een heel groot dorp. Ik draaide me om naar mijn college achterin en zei: 'Wat jammer dat we dit nu voorbij rijden, want kijk hoeveel mensen hier wonen'. Hij knikte, maar gaf ook aan dat er nu al een afspraak was met een dominee in dat andere, verre dorp. Daar had hij helemaal gelijk in, maar ergens in mijn hoofd nestelde dit dorp zich vast. Later zouden we misschien toch kunnen proberen om ook hier een training te gaan doen. Hier wonen zoveel mensen. Onze weg ging verder. Totdat we letterlijk niet verder konden. Al was, in eerste instantie, niet iedereen daarvan overtuigd. We stonden voor een brug. De 'brug' bestond uit een paar houten balken, ingegraven in beide zijanten van de weg. Aan het einde van de brug zat een groot gat tussen twee van die houten balken. We stapten allemaal uit, liepen allemaal de brug op, maar eenmaal daar waren de meningen verdeeld. Ik was de enige die de oversteek niet zag zitten. In mijn hoofd gingen van allerlei gedachten: 'De auto is te zwaar. Straks zit ik met mijn wiel vast in dat gat. Of wat als die houten palen helemaal vol termieten zitten?' Toen mijn collega en de dominee voor een alternatief gingen kijken, sprak ik met een man die met zijn fiets de brug passeerde. 'Niet met je auto hierover, hoor', was het eerste wat hij zei.

Ik gaf aan dat ik dat ook niet wilde doen. Ik bedankte hem hartelijk, maar in mijn hart nog meer. Hij gaf nog even de bevestiging die ik nodig had om op mijn strepen te blijven staan. Soms vind ik dat best een uitdaging in een andere cultuur. Ik voel de verantwoordelijkheid op mijn schouders rusten en moet ook de juiste beslissingen nemen als het niet goed gaat.

Opnieuw mochten we zaaien onder de mensen

En dat grote dorp uit het begin van dit verhaal? Uiteindelijk hebben we daar de training gedaan. Het andere dorp was veel te ver. Toen we terug naar huis wilden gaan, wilde er graag iemand meerijden naar dat grote dorp. Zij bracht ons bij de kerkleiders van één van de kerken en een week later konden we daar beginnen met de training over het Gebed des Heeren. We waren diep verwonderd. Elke week kwamen er rond de 110 mensen. We hebben hele mooie weken gehad met elkaar. Opnieuw mochten we zaaien onder de mensen. Maar God Zelf zal doen met Zijn Woord wat Hem behaagt. Ik moest denken aan Jesaja 55:11: *Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen hetgeen dat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.* Wat een rijkdom!

Sanne Wittingen - Zambia



Veiligheid & Integriteit

- ADVIES
- ONDERZOEK
- BEMIDDELING
- TRAINING

Restment | Tel. 088 011 88 11 | www.restment.com

WIJ STAAN NAAST JE



Helpende Handen is een reformatorische belangenorganisatie voor mensen met een beperking.

Helpende Handen ondersteunt mensen met een beperking* bij het innemen van een betekenisvolle plaats in gezin, kerk en samenleving.

Dat is onze boodschap aan mensen met een beperking*. Dus aan iedereen die langdurig of levenslang aangewezen is op zorg, hulp of ondersteuning.

Daarom is Helpende Handen actief binnen zes levensdomeinen:

- gezin & familie
- onderwijs
- pastoraat & diaconaat
- vrije tijd & recreatie
- werk & inkomen
- zorg & welzijn



Wilt u ons steunen? Ga naar: www.helpendehanden.nl/lidworden of scan de QR-code.

(* Op de website van Helpende Handen staat een overzicht van de diverse doelgroepen.)

Helpende Handen
Houttuinlaan 7 Woerden
0348 48 99 70

info@helpendehanden.nl
www.helpendehanden.nl
www.reformatorischzorgloket.nl



GRONDWERKEN
RIOLERING
BESTRATING

WERK IN DE
GOEDE RICHTING



kooikerinfra.nl • T 0522-46 82 14 • info@kooikerinfra.nl

LEGO Verkoop



Op zoek naar Lego bouwstenen, grondplaten of wegenplaten? Steun weeskinderen in Malawi! U kunt ook Lego inleveren.

Zoek eens op Marktplaats of Vinted op 'Lego Malawi' of scan onderstaande QR-codes:



Marktplaats



Vinted

Contact

 ja.mulder@kliksafe.nl





UIT HET VELD

Wees getrouw

Vaak denk ik na over wat ik kan delen met anderen over mijn werk hier. Het leven is in een bepaald ritme gekomen. Malawi is thuis geworden, waar dingen vertrouwd en comfortabel zijn. Het werk wordt ook steeds vertrouwd.

Regelmatig ga ik naar de dorpen om onze kinderen te zien, om foto's van hen te maken, hen te helpen met het schrijven van brieven aan hun sponsors, maar ook om lessen uit het Woord van God te delen. Dit lijkt zo'n korte en eenvoudige beschrijving van iets dat veel tijd kost. Deze taak, hoewel het klein en kort lijkt als het zo op papier staat, is ook een manier om een ander soort werk te introduceren. Hoewel mijn taak vooral administratief is, is het toch een opening om het Woord van God te delen.

Aangezien het past in mijn schema, ben ik ook begonnen met het geven van een soort eenvoudige wekelijkse zondagsschoolles aan de jongere kinderen hier bij Stéphanos. Het is een voorrecht om te onderwijzen,

Ik heb geleerd dat trots vaak in de weg staat.

maar vaak denk ik dat het mij meer leert dan dat ik anderen wat leer: een Bijbelverhaal vertellen op een manier die te begrijpen is, in een taal die niet de mijne is. Ik moet het verhaal eenvoudig genoeg maken voor 4-5-jarigen, maar ook op de een of andere manier relateren aan degenen die 10-12 jaar oud zijn. Ik moet Chichewa-liedjes leren, enzovoorts.

Ik denk dat het onderdeel van Gods plan is wanneer Hij iemand in zo'n rol plaatst. Wij moeten onderwijzen, maar soms denk ik dat we door het onderwijzen meer leren dan we onderwijzen. Ik heb geleerd dat trots vaak in de weg staat. Trots op het willen hebben

van een perfecte klas. Trots in het vergelijken van de manier waarop ik een verhaal vertel met de manier waarop iemand anders een verhaal vertelt. In plaats daarvan moet trots gekruisigd worden. Ik vroeg om advies van iemand hier en werd eraan herinnerd dat wij afhankelijke wezens zijn.

Bid voor je je voorbereidt. Bid voordat je lesgeeft. Bid opnieuw na het lesgeven. Deze rol die je hebt, is een voorrecht. Als alles goed ging, zou ik gewoon mezelf een schouderklopje geven en zeggen: "Wauw, goed gedaan vandaag, Leanna." Maar dit is trots. Een houding van dankbaarheid en afhankelijkheid hebben, betekent dat je niet verwacht dat de resultaten voortkomen uit je eigen inspanningen. Het betekent dat je doet wat je kunt met wat je is gegeven en de rest in Gods handen laat. Is er iets meer nederig makend?

Als ik het me goed herinner, moest ik na het ontvangen van aanmoediging en advies de les geven over Jakob die met God worstelt. God raakte Jakobs dij aan om zijn kracht te nemen en deze te vervangen door de Zijne. Jakob leefde met een dagelijkse herinnering in zijn mank lopen dat zijn afhankelijkheid bij God zou moeten liggen.

Ik werd eraan herinnerd dat het mijn verantwoordelijkheid is om trouw te zijn met de tijd en mogelijkheden die ik heb. Jouw mogelijkheden zullen er anders uitzien dan de mijne. Toch plaatst God ons allemaal in posities waarin we trouw moeten zijn. Het is mijn taak om te onderwijzen, het is het werk van de Geest om vrucht voort te brengen. Wil je hiervoor met mij bidden?

Leanna Veldhuizen - Malawi



SPONSORING



Adoptienieuws

In de achterliggende tijd zijn er veel nieuwe kinderen opgenomen in het Gezinsadoptieprogramma. Hiervoor zoeken we sponsors. Ook zijn er nog een aantal kinderen zonder sponsor op de Ebenezerschool in Malawi. Daarnaast zijn er een paar kinderen opgenomen in het weeshuis, die nog geen sponsor hebben. Voldoende keuze deze keer.

Gezinsadoptieprogramma

De kinderen krijgen een schooluniform en schoolmaterialen, zodat zij naar school kunnen. De volwassenen kunnen een alfabetiseringscursus volgen. Na het examen krijgen zij een Bijbel in hun eigen taal. Iedereen krijgt een klamboe om malaria te voorkomen. Daarnaast krijgen mensen voorlichting in hygiëne. Ook kunnen deze gezinnen bij Stéphanos terecht voor medisch advies. De verzorgers krijgen trainingen met betrekking tot onder andere gewasdiversificatie, geiten-rouleer programma's en irrigatie programma's. Daarnaast krijgen zij zaad en kunstmest voor de tuin. Door het geven van trainingen en microkrediet worden gezinnen gestimuleerd en toegerust om in hun eigen onderhoud te

voorzien. Voor € 25,- per maand helpt u een kind in een arm gezin.

Ebenezerschool Malawi (ESM)

Sinds april 2023 is het (sponsor)programma van ESM ondergebracht bij Stéphanos. Op deze school wordt kwalitatief goed christelijk onderwijs gegeven. Er zitten veel kinderen op deze school van werknemers van het Nkhoma Hospital, maar door middel van sponsoring kunnen ook kansarme kinderen uit Nkhoma onderwijs ontvangen op deze school. Goed onderwijs is immers het begin van armoedebestrijding. De kosten voor het sponsoren van een kind op de Ebenezerschool zijn €20,- per maand.

Weeshuiskindadoptie

In het weeshuis worden alleen kinderen opgenomen die geen familie meer hebben om voor hen te zorgen. Deze kinderen wonen in de weeshuisjes onder leiding van een Malawische verzorgster en krijgen onderwijs op de school van Stéphanos. Voor € 25,- per maand wordt u de sponsor van een kind uit het weeshuis.

Wie wordt mijn sponsor?



Divine Elias is een meisje van twee jaar. Haar moeder is gestorven en haar vader zorgt niet voor haar. Daarom woont Divine bij haar oma in huis, waar nog zeven andere mensen wonen. Door het Gezinsadoptieprogramma worden de lasten voor deze oma verlicht.



Jacqueline Zabuka is een meisje van negen jaar. Haar ouders zijn gestorven. Samen met haar twee broers woont ze bij haar ongetrouwde zus, die voor hen zorgt. De zus is pas 18 jaar en probeert hier een daar wat werk te vinden om het gezin te onderhouden. Via het Gezinsadoptieprogramma kan Jacqueline naar school.



SPONSORING



Chifwiro Chitsamba is een jongetje van zes jaar dat geen ouders meer heeft. Hij woont bij zijn oma, die ook voor een ander kind zorgt. Oma is al wat ouder en de kinderen die bij haar wonen zijn nog erg jong. Het kost haar veel moeite om mais te verbouwen, waardoor ze afhankelijk zijn van hulp van anderen. De steun vanuit het Gezinsadoptieprogramma is dan ook erg welkom bij deze mensen.



Miracle Chisanga is een meisje van negen jaar. Zij is opgenomen in het weeshuis want haar moeder is recent overleden en de vader heeft psychische problemen, waardoor hij niet in staat is voor zijn kinderen te zorgen. Er zijn geen grootouders, ooms of tantes in deze familie die de zorg op zich kunnen nemen, zodat de kinderen bij een oudtante ondergebracht werden. Zij is echter te oud om te werken en kan niet voldoende voor de kinderen zorgen.

Post van en voor de sponsorkinderen

De meeste sponsors hebben inmiddels post gehad van hun sponsorkind. Vanuit Malawi werd er meegedeeld dat de post uit het Gezinsadoptieprogramma vanwege de slechte bereikbaarheid van het gebied in de achterliggende tijd wat later gemaakt zal worden. Ook de post van ESM is nog niet binnen. Half mei is er weer post van de sponsors meegenomen naar Malawi.

Wilt u ook post sturen aan uw sponsorkind?

Denk aan het volgende:

- Houd het eenvoudig: een leuke kaart of een foto van u als sponsor wordt erg gewaardeerd door de kinderen.
- Zet het nummer en de naam van het sponsorkind in de linkerbovenhoek van de envelop.
- Envelop maximaal A5 (half A4).
- Graag in het Engels geschreven.
- We vragen u nogmaals dringend om GEEN cadeautjes mee te sturen om jaloezie onder de kinderen te voorkomen (post wordt altijd uitgedeeld in de groep en niet alle sponsorkinderen krijgen post) en de omvang te beperken (de post wordt altijd meegegeven in de bagage van bezoekers van Stéphanos).
- Let op dat de post voldoende gefrankeerd wordt. Als u bij een kaart in een envelop nog iets anders stopt, moeten er in veel gevallen twee postzegels geplakt worden.

De post kan gestuurd worden naar onderstaand adres.

Sponsoradministratie Stéphanos, Karel Doormanstraat 30, 8281DL Genemuiden

Voor meer informatie:

Mw. H. Westhoff- Lier, adoptie@stephanos.nl, tel. 06-42607399

INDOOR STEEL

Waar staal en stijl samenkomen

Ontdek de magie van exclusief maatwerk van Indoor Steel. Wij brengen staal en stijl samen om het interieur en exterieur van uw woning, kantoor of winkel om te toveren. Wij ontwerpen onze meesterwerken met oog voor detail en streven altijd naar perfectie.

Bekijk onze website
voor meer informatie



www.indoorsteel.nl



Coby Maida

Kunt u uzelf kort introduceren?

Mijn naam is Coby Maida-van Dodewaard. Ik ontmoette mijn Malawische man in Nederland, waar hij studeerde. Wij trouwden in 1968 en in 1969 ben ik naar Malawi verhuisd. Wij kregen drie kinderen: twee zoons en een dochter. Mijn zoons en hun gezinnen wonen in Engeland, terwijl mijn dochter niet ver bij mij vandaan woont in Lilongwe.

Wat heeft u gemotiveerd om zich voor Stéphanos in te zetten?

In 1988 ontmoette ik door Gods voorzienigheid ds. K. Veldman en ds. C. van den Berg in Malawi. Zij brachten een bezoek aan drie Malawische evangelisten die zij financieel en materieel steunden. De Free Presbyterian Church of Scotland (Mbumba Zending) had het geestelijke onderwijs van deze evangelisten voor hun rekening genomen, terwijl Stéphanos zorgde voor het diaconale gedeelte. Mij werd gevraagd als contactpersoon te fungeren.

Kunt u iets vertellen over de werkzaamheden die u deed binnen Stéphanos?

Nadat Stéphanos' eerste project (maismolens, waarvan de opbrengst voor een inkomen voor de evangelisten zorgde) moest worden beëindigd, voelde Stéphanos zich nog steeds betrokken bij Malawi.

De schoonzoon van ds. Veldman beheerde het maismolen project en bij een bezoek aan Malawi werd duidelijk dat er een stuk land beschikbaar zou komen. Stéphanos voelde de missie om iets voor het toenemend aantal weeskinderen door HIV/aids te betekenen.

Ik woonde al in Malawi en kreeg in 1992 het mandaat om het braakliggende terrein te gaan ontwikkelen.

Toen het eerste managersechtpaar, Dick en Geurtje van Schaik, hun werk in Malawi begonnen was, ben ik gevraagd voor het Malawische bestuur van Stéphanos.

Na een aantal jaar werd ik secretaresse van dit bestuur, wat ik tot 2019 met veel liefde ben gebleven. Momenteel ben ik nog steeds betrokken bij Stéphanos Malawi als adviseur van het bestuur.

Wat is u het meest bijgebleven in al de jaren bij Stéphanos?

Gods trouwe zorg, tot uiting gebracht door de nog steeds voortdurende steun via acties en fondsenwerving van Stéphanos Nederland, ook gedurende de moeilijke economische tijden die we beleven. Alsmede de vele loyale en royale donors door Stéphanos Nederland aangetrokken, waarvan velen onze projecten blijven steunen ook al is de normale hulpverleningstermijn al jaren verstreken.

Heeft u een wens voor het werk van Stéphanos?

Kwaliteit boven kwantiteit.

Met Gods hulp de werkzaamheden consolideren en streven naar een steeds betere dienstverlening aan het land Malawi en haar bevolking, met de nadruk op de opgroeiende generatie.

Mijn speciale wens is dat er een middelbare school wordt gebouwd op het Stéphanos terrein, zodat de kinderen vanaf de kleuterschool en lagere school naar de middelbare school kunnen voor voortgezet onderwijs. Of naar het Stéphanos Vocational Training Centre als een middelbare schoolopleiding niet haalbaar voor hen is.

Dit is zeer nodig, omdat dit de tijd is dat de kinderen gevormd worden voor hun latere leven. Ze kunnen op deze manier onafgebroken onderwijs op reformatorische grondslag volgen tot ze nagenoeg volwassen zijn.

Coby Maida-van Dodewaard, Lilongwe, Augustus 2024



BEDANKT

De huis aan huis collecte in Genemuiden heeft in mei jl. bijna € 3800,- opgebracht.



Op 11, 12 en 13 juli jl. stonden de Poederooijse dagen gepland. De eerste dag was een prachtige dag met mooi weer en een goede omzet. De nacht erna is er veel regen gevallen en werd het evenementen- en het parkeerterrein onbegaanbaar. Daardoor werd de markt verder afgelast. Door een vrijwilligster werd het volgende gedeeld: *"We moesten wel even sterk denken aan Malawi, ten tijde van de cycloon vorig jaar. De weersomstandigheden waren daar nog veel heftiger. En voor sommigen was er na dagen regen eigenlijk*

geen plekje meer over om nog echt te kunnen schuilen. Ik mocht net terugkeren naar een warm, stevig huis en kon me gelijk omkleden. Wat hebben we daarin veel ontvangen."

We hebben op vrijdagavond onze kraam leeggehaald. De organisatie was ook op dat moment goed geregeld. Al onze spullen mochten we op pallets neerzetten en die werden met een heftruck op een grote kar gezet. Deze kar werd naar de straat gebracht zodat we daar de spullen in onze auto's konden laden.

Door de enorme inzet van vrijwilligers is de markt, maar ook het opruimen, fijn verlopen. Vervolgens werden de schouders eronder gezet en hebben we nog veel van onze bakmixen en snoeprollen kunnen verkopen. Door deze inzet hebben we toch € 1.368 voor Stéphanos opgehaald. Daarvoor past oprechte dank.

Op 30 en 31 augustus zijn zes studenten van studentenvereniging Vox Viva Rotterdam, de uitdaging aangegaan om de Omloop van Goeree-Overflakkee te lopen. De groep studenten aan het woord: "We wilden hiermee geld ophalen voor Stichting Stéphanos. Het was zwaar, met momenten waarop we dachten: "Waar zijn we aan begonnen?" Maar het goede doel gaf ons de motivatie om door te gaan. Uiteindelijk hebben we allemaal de finish gehaald. Drie van ons liepen 80 km, en de andere drie 110 km, binnen 24 uur. Een onvergetelijke ervaring!" Deze actie heeft het geweldige bedrag van € 6779,- opgeleverd! Gerard, Arthur, Machteld, Marije, Richard en Pieter heel hartelijk dank voor deze inspanning voor Stéphanos!



Van links naar rechts: Gerrard Opschoor, Arthur den Hollander, Machteld Voorwinden, Marije van Leeuwen, Richard van Vugt, Pieter van Bruchem

RECTIFICATIE: In het magazine van juni stond dat de familie Dekker een kruidenkastje aan de weg heeft staan, waarin ze kruiden verkopen t.b.v. weeskinderen in Malawi. De naam is verkeerd in het magazine gekomen, dit moet de fam. DUNNINK (uit Staphorst, Dekkersweg 13a) zijn. Familie Dunnink, heel hartelijk dank!



Links Mariska, rechts Nelleke.

Mariska Tanis en Nelleke Tanis-van den Berg hebben de Omloop van Goeree-Overflakkee gelopen. Helaas moest Mariska vroegtijdig stoppen, waarna

Nelleke alleen is doorgelopen en de volledige route van 110 kilometer heeft uitgelopen. Samen hebben Mariska en Nelleke het prachtig bedrag van € 1300,- opgehaald! Mariska en Nelleke, heel hartelijk dank voor deze inspanning voor Stéphanos!



BEDANKT



Op zaterdag 20 april was de Boerenlandfair in Waarder. Opnieuw was Stéphanos één van de goede doelen die met de opbrengst van de Boerenlandfair gesteund werden. Dit heeft voor Stéphanos het prachtige bedrag van € 25.555,- opgeleverd. Een bijzonder hoog bedrag, waarvoor na de Heere onze hartelijke dank.

Een groep van 21 personen is op 8 juni jl. van Genemuiden naar Garderen gefietst en heeft daarmee € 7.430,- opgehaald voor Stéphanos.



We mogen terugkijken op een bijzonder geslaagde Terdege Zomerfair in Baarn. Voor de tweede keer werd de fair op de nieuwe locatie gehouden. We hebben deze fair ontzettend veel fotokaarten, poppen en zakken snoep verkocht. Met als resultaat een totale omzet van € 17.418,05. Na de Heere allen heel hartelijk dank voor jullie hulp. Want zonder vrijwilligers hadden we ook dit resultaat niet gehad. Ook willen wij onze sponsor Talen Tools hartelijk danken voor het sponsoren van de stand.

Op de Afrikamarkt in Urk, 29 juni jl., is er voor € 500,- verkocht aan foto/luxe kaarten.

Kijk op www.stephanos.nl/nieuws voor meer activiteiten



Zeventig deelnemers hebben op zaterdag 8 juni de 4e Stéphanos Fietstour gefietst. Start-, lunch- en eindpunt waren opnieuw bij Camping De Solse Berg in Garderen. Voor het eerst was er ook een MTB tocht. Het sponsorgeld is bedoeld voor (Bijbels) onderwijs, zodat (wees)kinderen en hun families in Malawi door middel van evangelisatie, onderwijs- en landbouwprojecten een betere toekomst tegemoet gaan.

Het totaalbedrag dat bij elkaar is gefietst op deze 4e Stéphanos Fietstour komt uit op **€ 60.203,-**. Een bijzonder hoog bedrag! Deelnemers, vrijwilligers en sponsoren heel hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage, op welke manier dan ook. Bovenal dank aan de Heere Die deze prachtige dag gaf en maakte dat alles goed mocht verlopen.

Ook is er al een nieuwe datum geprikt voor D.V. volgend jaar. Het is nog ver weg, maar we hopen volgend jaar **D.V. zaterdag 24 mei 2025** de 5e Stéphanos fietstour te organiseren. Houd de website in de gaten.



Tijdens de Poederooijse dag hebben Harmke de Leeuw en Sarah van den Berg opnieuw zelfgekweekte plantjes en kaarten verkocht. Ze haalden hiermee € 52,59 voor Stéphanos op. Meiden, hartelijk bedankt.



Bezoek aan Zambia en Malawi

Afgelopen mei heeft de Raad van Toezicht een bezoek gebracht aan Afrika. Het was een uitgebreid programma waarbij we zowel Zambia als Malawi konden bezoeken. We geven u een korte impressie van alles wat wij in tien dagen hebben meegemaakt.

Ons bezoek startte in Lilongwe met een bezoek aan het Talandira Harvest Centre, waar we gesproken hebben met het management en de werknemers. We bezochten het leercentrum en hebben gezien wat het Foundations for Farming principe betekent voor de bevolking.

Na het bezoek aan Talandira zijn we met de auto de grens met Zambia overgegaan, waar we in de avond aankwamen bij de lodge in Petauke, het dorp waar ons Zambiaanse team woont. Samen met Anneke hebben we een bezoek aan het Covenant College gebracht, wat wij samen met de ZHHK mogen ondersteunen. We spraken met het management, we hebben een les bijgewoond, zijn in gesprek gegaan met studenten en zijn rondgeleid op de campus.

In de middagen zijn we in twee groepen uiteen gegaan om met Anneke, Irene of Sanne een huwelijkstraining, een zondagsschool of kindermiddag in de dorpen bij te wonen. Zondag is ds. Kater voorgegaan in de kapel

van het College waarbij hij mocht preken over de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren, wat het weekeinde ervoor juist werd herdacht.

De maandag erop was het alweer vroeg dag om met de auto de grens over te gaan terug naar Malawi. Samen met Thea Mawaya hebben we de projecten van de Outreach in Thyolo bezocht. Daarnaast heeft er een boardmeeting plaatsgevonden met het Malawische bestuur en is er gesproken met het management van Stéphanos Malawi en hoogwaardigheidsbekleders van de overheid.

Het doel van deze reizen is dat wij als Raad van Toezicht een goed beeld van de situatie in Malawi en Zambia krijgen. Daarbij vergewissen wij ons ervan dat alles ordelijk verloopt en dat de plaatselijke organisaties de lijnen van het strategisch plan aanhouden. Denk hierbij aan het bewaken van de reformatorische identiteit, het voorkomen van wederzijdse afhankelijkheid en dergelijke.

Wij hopen dat door uw en onze bijdragen -op welke manier dan ook- het werk in Gods Koninkrijk voort mag gaan.

Raad van Toezicht Stichting Stéphanos

Presentatie?

Onze voorlichter komt dit nieuwe seizoen graag bij u langs op school of vereniging. Hij vertelt, met actuele beelden die tijdens zijn aanstaande reis worden aangevuld, over het werk wat in Malawi en Zambia verricht wordt. Neem contact met hem op via voorlichting@stephanos.nl of 06-30167172.



Er bereikten ons een tweetal vragen die we als één kunnen beantwoorden. De vraagstellers hadden namelijk gehoord dat er wel eens groepen Nederlanders naar onze velden in Afrika gaan. De ene doelde op jongelui, de andere op ondernemers. Wat doen ze daar en waarom?

Het klopt dat er jongelui naar Afrika gaan voor Stéphanos. Dat noemen we de zogenaamde werkvakantie en deze vindt jaarlijks plaats, duurt drie weken en is altijd in de zomervakantie. De 16-18 jongelui die we daarvoor jaarlijks 'werven' komen twee weken hard werken (klussen aan gebouwen, renovatie/nieuwbouw, kinderwerk, etc.) en daarna nog enkele dagen het land bekijken. Zij sparen niet alleen hun eigen reis en verblijf bijeen, maar dragen ook per persoon €1.000,- bij aan de projecten die ze (deels) zelf kunnen realiseren. Voor de jongelui betekent dit een enorme ervaring, draagt het bij aan bewustwording en het maakt hen betrokken op ons werk. Daarnaast kan het ook een zaadje planten voor zending, diaconaat of andere taken voor kwetsbare naasten. De jongeren kijken er altijd weer naar uit.

Een andere groep zijn ondernemers. Elke twee jaar gaat er een kleine groep ondernemers die ons werk al

steunen, mee op reis om de projecten en geldbesteding te bekijken. Daarnaast kan zo'n reis ook interesse opwekken om meer te steunen of een specifiek project voor hun rekening te nemen. Ondernemers zijn voor ons toenemend van belang; reden waarom we hiermee door willen gaan.

Johan van der Ham

UITNODIGING

Iedere lezer, dus ook u en jij, wordt van harte uitgenodigd om vragen te stellen, zodat we daar meer uitleg over kunnen geven.

Mail ons via lezersvragen@stephanos.nl en wie weet wordt (jo)uw vraag al in het volgende magazine beantwoord!

Luistert u al naar onze podcasts?



Redacteuren Arno & Mirjam



rd
reformatisch
dagblad

De podcasts kunt u beluisteren via rd.nl of de RD-app



Schrijf u in voor de podcastnieuwsbrief via rd.nl/nieuwsbrieven en ontvang een mail als er een nieuwe podcast online staat.



Kijk voor al onze podcasts op rd.nl/podcast



OPROEP WORDT FRITUURVET INZAMELPUNT



Plaatst u ook een container voor oud vet? Een volle kliko wordt binnen 2 dagen vervangen voor een lege. **En Stéphanos krijgt een goede prijs**, zodat de weeskinderen in Malawi en Zambia er mee geholpen worden.

Doet u mee? Neem contact op met Harry Droppert.

Mail naar voorlichting@stephanos.nl

of bel: (06) 30 16 71 72



 **Olthuis**
recycling

PIONIERSWEG 84-86 • DRONTEN • WWW.VETCOLLECTE.NL



PLUS Slingerland Middelharnis
Kerkepad 7, 3241 CH Middelharnis
0187-482772
Slingerland-middelharnis@plussupermarkt.nl

PLUS Slingerland Rockanje
Dorpsplein 22, 3235 AD Rockanje
0181-407310
Slingerland-rockanje@plussupermarkt.nl

 **PLUS**

Wat een verschil

Aida Bishop



Wie in Khoko komt, kan er niet omheen om rijst met lokale kip te eten. En dat wordt niet alleen tijdens de lunchtijd geserveerd, ook als je daar om 10:00 uur bent, zullen ze zorgen dat het eten klaar staat. Als je afscheid neemt omdat je naar een ander dorp moet, zeggen ze heel beleefd: “Uh, binnen op de mat staat een kan met water. Drink eerst even iets voordat je weer verder gaat”. Op de rieten mat, binnen in het Leer Centrum, staan dan vrolijk gekleurde plastic schaaltes uitgestald met rijst, groenten en lokale kip. En iedereen die ooit in Khoko heeft gegeten, heeft het over de lokale kip, want die is bijzonder lekker. Zulke gastvrijheid ontmoeten we niet overal, maar voor het comité van Khoko is dit heel normaal. Ze zouden beledigd zijn als je niet even naar binnen gaat en op de mat zittend, geniet van een stukje kip. De drijvende kracht achter dit comité is niemand anders dan Aida Bishop. Wie is Aida?

Aida Bishop is een 42-jarige, vrolijke, hardwerkende vrouw. Ze is een lieve moeder voor haar zes kinderen en oma van drie kleinkinderen. In 2007 werd zij door haar dorpsgenoten gekozen om als vrijwilligster te werken voor het weezorgcomité en dat doet ze met hart en ziel. Geen wonder dat ze in 2011 gekozen werd als coördinator en nu maandelijks een vergoeding van Stéphanos krijgt voor al haar werk.

Aida houdt van haar werk en van de weeskinderen. Ze leert veel van hun situaties en ziet duidelijk dat de levensomstandigheden van deze kinderen verbeteren door de hulp die Stéphanos biedt.

Samen met het weezorgcomité bezoekt zij de woningen van de kinderen die wees zijn geworden en brengt zij met behulp van een vragenformulier de nood in kaart. Deze kinderen worden voorgedragen aan Stéphanos om opgenomen te worden in het programma. Vaak wordt de eerste hulp ook door haarzelf geboden,

zo ook in de periodes dat er overstromingen waren in Malawi. Sommige kinderen kregen tijdelijk onderdak bij haar thuis, totdat er structurele hulp geboden kon worden. Aida vond die periodes heel moeilijk, omdat ze zag hoe deze kwetsbare kinderen hun bezittingen en gewassen op het land verloren door de overstromingen. Toch probeert ze hen altijd te bemoedigen vanuit Gods Woord en leert ze de kinderen om op de Heere te vertrouwen. Aida is dankbaar dat zij in al deze jaren van zorg nog nooit een van ‘haar’ kinderen heeft verloren. Daarin ziet ze Gods trouw.

Aida houdt van haar werk en van de weeskinderen

Aida wil alle Stéphanos sponsors graag bedanken voor de jarenlange hulp die geboden is en wordt. Zij merkt dat het werkelijk een verschil maakt in de levens van zoveel kinderen. Onder haar zorg zijn er 118 kinderen die hulp ontvangen van Stéphanos. In tijden van honger wordt er zelfs voedselhulp geboden aan wel 300 gezinnen. Toch weet ze dat het meest effectieve is als de mensen, samen met het comité, zelf voedsel verbouwen en werken aan de verbeteringen in het dorp Khoko. Daarom zijn zij ook actief in het verbouwen van katoen, mais, millet en sorghum, zijn er meerdere microkrediet groepen, is er een kleuterschool en volwassen onderwijs en komen ze als comité iedere week samen om de zorgen van de kinderen te bespreken en de activiteiten daarop af te stemmen. Aida weet dat God Zijn zegen geeft als we getrouw zijn in het werk waartoe Hij ons geroepen heeft en daarom doet zij dit werk ook met vreugde.

Gezegende kerstdagen
Goede kerstdagen
De beste wensen
Gods Zegen in het nieuwe jaar
Sterkte in het nieuwe jaar
Voorspoedig Nieuwjaar
Veel Heil en Zegen
Gezegend Nieuwjaar
Winter
Postzegels

Kerst Fotokaarten



WWW.FOTOKAARTEN-STEPHANOS.NL



KIDS

Beste jongens en meisjes,

Stichting Stéphanos bestaat 35 jaar.
Al die jaren staan er veel mensen klaar.
In Zambia, Malawi en Nederland.
Ze helpen (wees)kinderen met hart en hand.
De (wees)kinderen krijgen onderwijs, spullen en eten,
en daarbij laten ze hen ook over de Bijbel weten.
Het is belangrijk werk,
we hopen dat het is tot uitbreiding van Zijn Kerk.
We wensen dat jij daar ook bij mag horen
en vele anderen zoals staat in Psalm 87: 'de Filistijn,
de Tyriër, de Moren'.

Willen jullie in het gebed ook aan het werk van
Stephanos (blijven) denken?
En als je voor de verjaardag van Stéphanos wat wilt
schenken?
Dan zou geld een cadeautip kunnen zijn,
en dan kunnen we met dit geld meer mensen op hulp
'trakteren'... is dat niet fijn?!

En nu puzzelen maar...
Wie weet staat er snel een prijsje klaar!

Hartelijke groeten, *juf Elsbeth & juf Lourine*

3-6 jaar

De discipelen waren vissers.
De Heere Jezus maakte ze
'vissers van mensen'. Dat
betekent dat ze geen vissen
meer gingen vangen maar dat
ze mensen moesten 'vangen'.
Ze gingen de mensen niet
echt vangen maar hen
vertellen over de Heere Jezus.
Ze vertelden dat je gered kan
worden door in Hem te
geloven. We hopen dat
Stéphanos in al die jaren ook
veel mensen 'gevangen' heeft.
Teken aan het haakje van de
drie hengels een vis en kleur
de plaat mooi in!

Inzenden:

- de kleurplaat (met daarin
drie vissen getekend)



7-9 jaar

Een jubileum is een feest ter herinnering aan een feit dat jaren geleden gebeurd is. Stéphanos is 35 jaar geleden opgericht...en mag nog steeds bestaan! Ik denk dat we voor het 35 jarig bestaan wel de volgende uitspraak moeten doen. Als je de rebus oplost weet je welke uitspraak dat is!

Inzenden:

- oplossing van de rebus
- oplossing van de letters in de vakjes



p=ol
-n



ur=o



o=lo
-ll

Weet jij wat dat betekent?

Maak van de letters in de vakken een woord en je hebt de oplossing!



SPELREGELS

- Kinderen van 7-12 jaar krijgen bij elke goede inzending tien punten. Bij zestig punten krijg je een boekenbon.
- Kinderen van 3-6 jaar kunnen de kleurplaat opsturen. Na vier keer opsturen krijg je een prijs.
- Wil je stoppen? Geef het even door, dan kun je je punten doorgeven aan je broertje of zusje. Als je twee keer niets opstuurt, gaan we er vanuit dat je stopt.
- Opsturen vóór 1 november 2024.
- Schrijf je naam, adres, postcode en geboortedatum ook op het briefje met de oplossing.
- Jullie kunnen de kleurplaat en puzzels opsturen naar Ben Viegersstraat 2, 8072 ZG Nunspeet of stuur een foto naar kids@stephanos.nl.

10-12 jaar

Stéphanos heeft een 35 jarig jubileum bereikt. Als je alle vragen hebt beantwoord weet je welk woord/zin er wel eens gezegd wordt als er een jubileum is.

In 1 Samuël 7 kun je de antwoorden op de vragen vinden.

Inzenden:

- de twaalf antwoorden

1. Naar welke plaats werd de ark gebracht? (9e letter)
2. Hoe heet de man waar ze de ark in huis brachten? (2e letter)
3. Hoe heet de zoon van de man uit vraag 2? (3e letter)
4. Hoe lang staat de ark in het huis? (4e letter)
5. Het volk moet van Samuel stoppen met het dienen van de vreemde goden. Ze moeten de Baäls opruimen en welke is de andere? (4e letter)
6. In welke plaats worden de mensen bij elkaar geroepen en gaan ze bidden? (5e letter)
7. Wie ging er in die plaats (uit vraag 6) voor het volk bidden? (5e letter)
8. Vul in: 'Zwijg niet van' (3e letter)
9. Wat offert Samuël aan de Heere? (2e letter)
10. De Filistijnen worden verslagen. Tot waar werden ze teruggedreven? (7e letter)
11. Ter herinnering aan deze overwinning richt Samuël een gedenkteken op. Wat is de naam van dat gedenkteken? (zet alle aangegeven letters van de vragen hierboven achter elkaar)
12. Wat betekenen die woorden?





Wij werken aan de toekomst van kinderen

Die dagelijks voortdurende zorg is voor ons pas echt waardevol als ze gegeven wordt vanuit de Bijbelse opdracht en als de Bijbelse boodschap in onze programma's doorklinkt.

Colofon

Uitgave van Stichting Stéphanos

Versijnt vier keer per jaar in een oplage van 8.000 stuks.

Grondslag van Stichting Stéphanos

Het onfeilbaar Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid.

Directeur / bestuurder

J. van der Ham

Raad van Toezicht:

L. den Boer
Ds. G. Kater
J.W.D. Nijkamp
J.G. Roodhorst
J. Talen

Secretariaat:

Martine Bijkerk,
Postbus 148, 4250 DC Werkendam.
T: 06 143 31 164
E: secretariaat@stephanos.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. C.J.P. van der Bas
Ds. A.A. Brugge,
Ds. D.J. Budding,
Ds. G. Clements,
Ds. A.A. Egas,
Ds. A. Geuze,
Ds. L. Groenenberg,
Ds. A. den Hartog,
Ds. L.M. Jongejan,
Ds. J. Joppe,
Dr. M. Klaassen,
Ds. W.M. van der Linden,
Ds. G. van Manen,
Ds. H. Roelofsens
Ds. R.P. van Rooijen,
Ds. A.J.T. Ruis
Ds. A. Schot,
Dhr. D.J. Schouten,
Mr. C.G. van der Staaij,
Ds. K. Veldman,
Ds. W. van Vlastuin,
Ds. K. Visser,
Ds. J.A. Weststrate,
Ds. J. IJsselstein,
Ds. H. Zweistra

Voor voorlichting op scholen en verenigingen kunt u terecht bij:
Harry Droppert, 06-30167172,
voorlichting@stephanos.nl

Adreswijzigingen

We willen u vriendelijk vragen om adreswijzigingen schriftelijk door te geven.
Per post: Stichting Stéphanos,
Antwoordnummer 375,
3840 VB Harderwijk.
Per email: info@stephanos.nl

Bankrekening

Rabobank rek. nr.:
NL74 RABO 0335 3074 50
T.n.v. Stichting Stéphanos
te Hendrik Ido Ambacht
De bijdragen aan Stichting Stéphanos zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI).
Indien u voor een specifiek project wilt geven, graag het project vermelden.

Legaten / Erfstellingen

Wilt u Stichting Stéphanos testamentair gedenken, dan kunt u dat doen door te vermelden: Ik legatee aan Stichting Stéphanos, Hendrik Ido Ambacht, een bedrag van Euro xx. Voor erfstellingen en voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.

Hoofdredactie

J. van der Ham

Eindredactie

J.C. Blaak

Ontwerp & drukwerk

Torendruk Nijkerk

ISSN 2214-6644

RSIN-009230178

