



Stéphanos

nr. 1 - 2025



Wat zegt de Bijbel erover

**Gods trouw in het
leven van kinderen**

**De kracht van geloof en
duurzame landbouw**



10



13



14



24

3 Welkom

5 Meditatie

6 Van de voorlichter

7 Werk in uitvoering

9 Agenda

20 Sponsoring

23 Bedankt

24 Even voorstellen

27 In gesprek met

29 Kids

Uit het veld

10 Wat zegt de Bijbel erover?

13 Gods trouw in het leven van kinderen

14 Brieven en foto's

17 Een kijkje in het leven in Zambia

18 De kracht van geloof en duurzame landbouw

Cover verhaal

De rode aarde ligt er kaal bij in veel dorpjes in Malawi en Zambia. Door middel van voorlichting en training in het Foundations for Farming project leren de mensen om de grond te bedekken met de resten van de gewassen. Dit voorkomt dat de grond uitdroogt door de felle zon. Hierdoor kunnen de nieuwe gewassen beter groeien en is er een gezondere oogst. Zo hebben meer gezinnen voldoende te eten.

Als dit eerste 2025 magazine bij u op tafel komt, is het jaar onzes Heeren 2025 al bijna drie maanden 'oud'. Terwijl wij hier de koude weken en de feestdagen achter ons hebben gelaten, zijn er zeer velen in onze werkgebieden in Malawi en Zambia die in de hitte van hun zomer een groot voedseltekort ervaren. **De confrontatie van deze twee uitersten went nooit.**

Als team van opstellers vinden we dit weer een prachtig magazine en we hopen dat u het ook zo beoordeelt en waardeert. Vanuit vele invalshoeken wordt ons werk toegelicht, waarbij ds. Budding veelzeggend opent met een meditatie over Psalm 2:12a "Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne". **De Zoon van God is onze enige redding** van de toorn van God, zowel hier als in Afrika. Vanuit zowel Malawi als Zambia leest u voortgang over wat er de afgelopen maanden is gebeurd.

Tevens stellen we u een 'nieuw gezicht' voor, namelijk van de heer Wim de Kloe, die ons komt versterken vanuit missionair-pastoraal perspectief. Dit is een mooie ontwikkeling binnen de Stéphanos-familie.

En in de bekende rubriek 'in gesprek met' zien we een onder ons bekende muzikant, Arie van der Vlist, die al 20 jaar concerten en uitvoeringen organiseert ten bate van Stéphanos. Deze avonden alsmede zijn (blad)muziek mag ik u van harte aanbevelen. Het jaar 2024 is ook in financieel opzicht goed geweest, en dat is waarvoor we u, na de Heere, hartelijk danken. In het kader van onze doorlopende professionalisering leggen we ook nog de vinger bij de privacybescherming van de kinderen in onze programma's.



Vol verwachting, hoop en vertrouwen zien we uit naar en zetten we onze schouders onder weer een jaar Stéphanos-werk.

Niet wetend hoe het verloopt en of we het einde ervan zullen zien. Maar de nadering van Messias' tweede komst gaat niet geruisloos, als we de wereld om ons heen observeren.

Johan van der Ham, directeur/bestuurder

Wilt u ook aan de slag voor Stéphanos?

kijk dan eens naar de volgende mogelijkheden

Werkgroepen

Stéphanos telt op dit moment elf werkgroepen en zes thuisfrontcomités.

Wie zij zijn en waar zij werken vindt u op de website www.stephanos.nl/werkgroepen. De doelen van de werkgroepen van Stéphanos zijn:

- het actief zorgen voor naamsbekendheid van onze stichting en zo mensen betrekken bij ons werk in Malawi en Zambia;
- het verzamelen van (financiële) middelen om het werk voort te kunnen zetten.

Zou u ook graag actief willen zijn in een werkgroep bij u in de buurt?

Versterking is altijd welkom.

Meer informatie vindt u op de website. Mocht u daarna nog vragen hebben of u aan willen melden, dan kunt u contact met ons opnemen met de contactpersoon van de werkgroep (zie website) of via voorlichting@stephanos.nl.

Frituurvet

U kunt uw frituurvet inleveren bij onze inzamelpunten die u kunt vinden op www.stephanos.nl/werkgroepen. Wilt u zelf inzamelpunt worden? Zie dan de advertentie elders in dit magazine.

Bent u ondernemer en wilt u graag iets doen voor uw verre naaste?

Wat denkt u van het financieel sponsoren van meerdere kinderen? Of het financieel steunen van het werk onder de kinderen in Malawi en Zambia? Bel voor meer informatie onze fondsenwerver op 06 30167172 of mail naar voorlichting@stephanos.nl. Kijk ook eens op www.stephanos.nl/ondernemers

Winkeltjes

De winkeltjes van Stéphanos zijn erg actief. We zien resultaat van het vele werk dat door hen wordt verricht. Graag willen we dit blijvend onder uw aandacht brengen. Koop uw inkopen bij de winkeltjes die u kunt vinden op www.stephanos.nl/winkeltjes. De opbrengst komt geheel ten goede aan Stéphanos. Er zijn ook winkeltjes die verkoopavonden bij u aan huis verzorgen. Kijk snel op de website voor contactgegevens. Is er geen winkeltje in uw omgeving en overweegt u er een te beginnen? We adviseren u graag.

Hier adverteren?

Ziet u kansen en wilt u graag adverteren in ons magazine? Neem contact op met onze voorlichter en vraag naar de mogelijkheden. Mail naar voorlichting@stephanos.nl of bel 06-30167172.

Wenskaarten

Onderstaande adressen verkopen (foto)kaarten voor Stéphanos.

Meer informatie kunt u vinden op: stephanos.nl/wie-wij-zijn.

Alblasserdam

Mi's Brocante, Plantageweg 4

Arnhem

Fam. Van Belzen, Schokker 1

Daarle

Erna Kleinjan, Groeneweg 22

Dirksland

Simons Kleding, Voorstraat 52

Dordrecht

Mw. Van Utrecht, Mauritsweg 268

Elspeet

Simons Kleding, Staverdensedweg 16a

Genemuiden

Annemoda, Kruisstraat 1a

Miranda's Hairfashion, Burg. ten Veldestraat 81

Fam. Riezebos, Oostermaat 50

Fam. Van de Sluis, Kamperzeedijk 49

Fam. van Dijk, Pr. Clausstraat 20

Fam. Boender, Ratelaar 29

Fam. v/d Kamp, Kievit 26

Fam. Kruger, Grutto 23a

Hasselt

Rosedale Collections, Hoogstraat 26

Fam. J. Slingerland, Cellemuiden 27,

fotokaarten@stephanos.nl

Fam. Verhoek, Ambachtsweg 3

IJsselmuiden

Gentle Fashion, Dorpsweg 17

Katwijk aan Zee

Fam. A.J. Schaap, E.N. Rahusenstraat 9

Fam. Van Duivenvoorde, Tijnstraat 28

Middelharnis

Hoedenhuis Josephine, Kaai 9

Nieuw-Lekkerland

Simons Kleding, Kleijburgplein 29

Nieuwe Pekela

Fam. Brouwer, Onstwedderweg 5

Nunspeet

Mw. Den Boer, Kuntzestraat 1

Sprang-Capelle

Fam. Van der Schans, Raadhuisstraat 153

Staphorst

Fam. Ubak, Oude Rijksweg 175

Hulst&Co, Oude Rijksweg 2

Kaaspakhuis, Ebbingeweg 9c

Stellendam

Kaasboerderij J. van Schaik, Langeweg 1

Terneuzen

De Boekenschuur, Reuzenhoeksedijk 12

Fam. Zegers, Oude Vaart 90

Urk

Zus & Zo kado, Klifweg 10

Werkendam

Fam. Dalm, Papaver 15



"Kust de Zoon, opdat Hij niet toorne."

- Psalm 2:12a -

Dit is een rechtstreeks bevel van God de Vader aan u en jou om de Zoon van God, Jezus Christus, te kussen. Dat is een zeer genadig bevel. Want in het kussen van Gods Zoon bestaat uw zaligheid. Wat hebt u nodig om Jezus Christus oprecht te kussen? LIEFDE. Een hart dat heilig verliefd is en vervuld is en steeds meer wordt met een brandende liefde voor Hem. Zodat u niet anders kunt dan Hem kussen. U zegt: "Die liefde mis ik". Dat klopt. U hebt precies het tegenovergestelde. Elke zonde is het tegenovergestelde van een kus, het is een slag op Zijn doornenkroon. Ziet u dat? Beweent u dat? Wat heb ik de Heere Jezus al vaak geslagen door mijn ongelof, mijn hardheid, mijn onverschilligheid. O, laat dat uw hart toch breken.

En toch zegt God de Vader nu tot u en jou: KUST DE ZOON. U zegt: Ik kan het niet." Ik vraag u: Wilt u het? Of moet u eerlijk zeggen: "Mijn onwil is groter dan mijn onmacht?" U mag moed houden. Want Hij Die u beveelt: KUST DE ZOON, is de almachtige God. Hij spreekt en het is er, terwijl Hij het zegt, geeft Hij u wat Hij beveelt. En de liefde Gods in Christus Jezus komt in uw hart door de Geest. U ziet hoe vijandig en walgelijk u bent. U ziet hoe dierbaar, hoe heerlijk, hoe alles te boven gaand mooi de Heere Jezus is. Wat schittert Hij in Zijn Goddelijke majesteit en heerlijkheid, als de Geest Hem door het Woord bekend maakt in uw ziel. Wat schittert Hij in Zijn allesbedekkende gerechtigheid en liefde, als de Geest Hem openbaart aan uw

hart. Als u in geloof Hem ziet kruipen in de hof, om uw zonden te boeten en te bewenen. Wat wordt u dan verliefd, ja veel meer, wat krijgt u dan een diepe, onvergankelijke liefde voor Hem. Dan is het niet moeilijk Hem te kussen. Dan is het onmogelijk Hem niet te kussen.

Wat is een kus? Een verzegeling van liefde tussen twee die elkaar vurig beminnen. Als u de Heere Jezus kust, wat merkt u dan? Dat Hij de Eerste is. "Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad." Dat Zijn liefde uw wezen doortrekt en doortrilt. Dat wonder is niet klein te krijgen dat zo'n heerlijke Bruidegom zo'n zwarte zondaar kust. Als Hij u kust, dan kust Hij al uw tranen en zonden weg. Dan vervult Hij u met het beginsel van de eeuwige vreugde. Begrijpt u nu waarom de bruid uit het Hooglied smeekt: "Hij kusse mij met de kussen Zijns monds?"

Wat betekent het nog meer als u Jezus kust? Dat u zich aan Hem overgeeft en onderwerpt. Dat Hij Heere van uw leven is, helemaal en radicaal. Dat u niet meer voor uzelf leeft, maar voor Hem. Hoe meer Zijn liefde u vervult, hoe groter ook dat verlangen wordt. En wat hier nog ten dele is, is spoedig volmaakt.

Maar wee u, als u Hem niet kust, maar verwerpt. Dan blijft alleen de "toorn van het Lam" over. Haast u naar Hem! Zijn Handen zijn nu nog naar u uitgestrekt.

Ds D.J.Budding



Kind sponsoren zonder aanzien des persoons

Op het moment dat ik mijn bijdrage voor het magazine schrijf, maken diverse kranten melding van het feit dat een grote goede doelen organisatie is gestopt met (foto's van) sponsorkinderen online te zetten. Een goede zaak denk ik zo. Dit online zetten was bedoeld om mensen zelf een kind uit te laten kiezen. Kinderen met bepaalde kenmerken waren sneller weg dan anderen. Het is inderdaad mooi om zonder aanzien des persoons een aanvraag te doen voor een sponsorkind.

Stéphanos heeft een strikt kind-beschermingsbeleid en u kunt bij ons op de website ook geen kind uitzoeken. Tot vorig jaar kon u nog wel een kind uitzoeken uit de foto's van deze kinderen in ons magazine, maar vanaf heden doen we het anders.

Men kan -al jaren- op onze website een formulier invullen, waarbij de potentiële sponsor kan aangeven dat wij hen een kind mogen toewijzen óf dat ze liever zelf een kind selecteren. Het mooie is dat mensen vaak zelf al aangeven dat Stéphanos een kind mag toewijzen. Fijn dat u dat doet! Zonder aanzien des persoons. Uiteraard hebben wij ter illustratie van ons werk altijd wel een aantal foto's van kinderen op onze website staan. *Kinderen die door uw steun al hulp ontvangen, naar school kunnen én uit Gods Woord horen!* Misschien is het een mooi idee om ook met de jeugdvereniging of zondagsschool een kind te sponsoren?

Werkvakantie

Deze zomer hoopt er weer een grote groep op werkvakantie te gaan naar Stéphanos Malawi. We hebben al een eerste bijeenkomst gehad met deze groep. Het enthousiasme zit er al flink in. De meesten zijn al acties gestart om geld op te halen voor de projecten waar ze

aan gaan werken. We wensen hen een goede voorbereidingstijd toe.

Verdubbelingsactie

In december werd uw gift opnieuw verdubbeld door een ondernemer. We zijn dankbaar dat deze ondernemer bereid was om deze actie mogelijk te maken. Het streven was om € 150.000,- op te halen door middel van deze actie. En dat is gelukt, dank zij u! Na de Heere onze hartelijke dank.

Vrijwilligersdag

De vrijwilligersdag ligt ook achter ons. Bijzonder om met zo veel vrijwilligers bij elkaar te zijn, de nieuwste ontwikkelingen te horen én de veldwerkers te horen vertellen over het werk dat gedaan mag worden. Het is altijd weer een gezellig en samenbindend samenzijn met de Stéphanos familie.

Een hartelijke groet,
Harry Droppert

Voor alle data geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

Stéphanos vrijwilligers groepsapp

In deze nieuwe groepsapp zetten wij onder andere oproepjes voor hulp tijdens beurzen, tips om geld in te zamelen én onze nieuwsbrieven. Bent u al vrijwilliger/werkgroep lid óf wilt u graag vrijwilliger worden? Van harte welkom! **Meld u dan aan via de QR code!** Samen voor het goede doel. Doet u mee?



Ook deel van de
Stéphanos-familie
worden? Kijk snel
op pagina 21.



Na een druk seizoen is rust ook nodig. Niemand kan zonder. Een auto rijdt ook niet 24/7 vol gas. **Alles en vooral iedereen heeft rust nodig. Dat heeft God ook in Zijn schepping en schepselen gelegd.** Zes plus één, zes plus één, de shabbat als afsluiting van Zijn schepingswerk. Die nodige rust nemen we hopelijk allemaal in een weekend, en van zo'n onderbreking genieten ook onze veldwerkers uit Zambia. Anneke, Irene en Sanne zijn een drietal maanden met verlof geweest en zijn gevierd teruggekeerd naar Zambia. Willemijn van Steenis gaat namelijk als vrijwilliger een aantal maanden met ons Zambia-team optrekken. Daarbij wensen we haar en hen alle goeds.

Aan het eind van een jaar is er altijd wat hectiek rondom budgetten en begrotingen. Dat is inmiddels achter de rug, waarbij we met name in Malawi een onstabiel economisch beeld zien. Nieuwe presidentsverkiezingen dit jaar werpen hun schaduw vooruit, de munt is gedevalueerd en de binnenlandse inflatie is hoog. Voedselzekerheid is nog immer een groot probleem, en het klimaat is niet meer even voorspelbaar als vroeger. Meer en meer droogte of juist overstromingen die ervoor zorgen dat er vaak geen stabiel landbouwseizoen mogelijk is.

Vanuit Stéphanos zetten we onze inspanningen voort om de bevolking in de gebieden waar onze programma's draaien, bewust te maken van verbeterde en meer duurzame landbouwmethoden. Daarover hebben we vaker bericht. Methoden die door andere NGO's ook zijn opgepikt en die uiteindelijk de nationale standaard

moeten worden, ondersteund door alle lokale autoriteiten. Pas als de landelijke overheid het tot standaard verheft, het in het onderwijs opneemt en het land 'omgeschakeld' is, mogen we verwachten dat er meer voedselzekerheid komt. **Een lange weg, maar niet zonder perspectief.**

Zoals ook in de inleiding vermeld, professionaliseert Stéphanos gestadig verder. Eén van de zaken die daarbij ook de aandacht heeft, is de wijze waarop we met fotomateriaal uit Afrika omgaan. Het systeem dat recent door een aantal grote organisaties werd afgeschafte (vanaf een website 'een kind kiezen' op basis van een foto) hadden we sowieso niet, maar ten overvloede hebben we ook in dit magazine bij de foto's van kinderen uit ons programma een verhelderende tekst geplaatst. De waardigheid, integriteit en privacy van ieder kind telt.

Er ligt in onze planning een seizoen voor ons wat weer bol zal staan van activiteiten, reizen, veldwerk, jongeren-werkvakantie, beurzen en verkopen, nieuwsbrieven en appgroepen en wat niet al. Om alle voorname te verwezenlijken, zijn we als internationale Stéphanos-familie volledig afhankelijk van de Heere en nemen tegelijk de verantwoordelijkheid met elkaar om de plannen te realiseren. **Met af en toe wat rust om na te denken over de eeuwige rust waarin we moeten en kunnen ingaan.**

*Johan van der Ham
Directeur/bestuurder*

INDOOR STEEL

Waar staal en stijl samenkomen

Ontdek de magie van exclusief maatwerk van Indoor Steel. Wij brengen staal en stijl samen om het interieur en exterieur van uw woning, kantoor of winkel om te toveren. Wij ontwerpen onze meesterwerken met oog voor detail en streven altijd naar perfectie.

Bekijk onze website
voor meer informatie



www.indoorsteel.nl





AGENDA

Wat: Jaarlijkse voorjaarsverkoop in Genemuiden. Met diverse kledingstands, fotokaarten, etenswaren, snoep, speelgoed, zelfgebakken koek/cake enz. Ook kan je koffie/thee drinken met iets lekkers, vis en/of patat eten.

Wanneer: Vrijdag 28 maart 15:00-19:00

Waar: Bethelkerk, Bereklaauw 1 in Genemuiden

Wat: Huis aan huiscollecte

Wanneer: 5 - 10 mei 2025

Waar: Genemuiden

Wat: Willemspelen op Koningsdag. Spellen voor jong en oud, gezellige kraampjes en lekker eten. Meer info volgt op www.stephanos.nl/agenda

Wanneer: Zaterdag 26 april

Waar: Noordwijk

Wat: Struinen door de Duinen.

Wanneer: Deze jaarlijkse Paasactie wordt zeer waarschijnlijk verplaatst naar Pinksteren. Houdt de website in de gaten voor het laatste nieuws.

Waar: Katwijk e.o.

Kijk op www.stephanos.nl/agenda
voor meer activiteiten

PSALMZANGAVOND MET BOVENSTEM

NIET RITMISCH

AANVANG: 19.00
KERK OPEN: 18.30
TOEGANG: VRIJ

D.V.
8 MAART
2025

ORGANIST:
WIJNAND BOS

leiding en meditatie:
DS. M.G. VAN MIDDENDORP

COLLECTE: T.B.V.
STICHTING STEPHANOS

OUDE KERK BARNEVELD:
TORENPLEIN 1

Fietstocht door het Brabantse land

D.V. 31 mei 2025

-  Start tussen 10.00 uur en 13.00 uur
-  Raadhuisstraat 153, Sprang-Capelle
-  35, 50 of 55 km
-  Tevens mogelijkheid om frituurvet en statiegeldflessen in te leveren.

Kosten: € 7,50 p.p.
Max. per gezin: € 20,00

Opbrengst t.b.v


Stēphanos



Wat zegt de Bijbel erover?

Een lange stoffige zandweg ligt als een lange rode sliert voor ons. Hoe verder je kijkt, hoe smaller het wordt, tot aan de verre horizon toe. Grote stofwolken waaien op als er een motor of auto rijdt, mistig wordt het als er een vrachtwagen voorbij dendert. Fietsers en wandelaars duiken weg en proberen zich tevergeefs met doeken af te schermen tegen het rode stof.

Als ik in mijn spiegel kijk, zie ik dat wij ook zo'n grote rode stofwolk omhoogwerpen. Ik voel me schuldig, wat als ik daar zou lopen en er zo'n wolk van stof over me heen zou komen, dan zou ik niet blij zijn. Toch rijd ik door. Ik weet ook niet hoe het anders moet en de mensen maken er zich minder druk om dan ik lijkt het wel. Dan zie ik links van de weg vier vrouwen achter elkaar aan lopen. De gekleurde doeken vallen op in de stoffi-

ge omgeving. De voorste vrouw heeft een bosje takken in haar hand; takken waar nog frisse, groene bladeren aan zitten. Erachter loopt een vrouw met een in een deken gewikkeld pakketje in haar armen. Ze drukt het beschermend tegen zich aan. Daarachter volgen de twee andere vrouwen. Oh, zegt m'n collega, een begrafenis. Hij legt uit dat het pakketje dat de ene vrouw zorgvuldig draagt een klein baby'tje is dat is overleden.

Ze komen waarschijnlijk helemaal vanaf het ziekenhuis uit het stadje en lopen terug naar hun thuisdorp, om daar het kindje te gaan begraven. Het is 34 graden en de zon schijnt fel op de vier vrouwen met het kleine pakketje en iedere keer weer een stofwolk die over hen heen valt. We stoppen om te vragen of ze mee willen rijden, maar ze geven aan dat ze al bijna op de plaats van bestemming zijn. We geven machteloos onze condoleances en rijden weer zachtjes verder. Iets verderop staat een groep vrouwen. Volgens mijn collega staan ze de vier vrouwen op te wachten. Wat een verdrietig geheel.

Als we eenmaal aangekomen zijn op plaats van bestemming en bezig zijn met de geplande Bijbeltraining, delen we wat we zagen onderweg en gebruiken we het om te horen hoe de studenten -volwassen mannen en vrouwen- het overlijden van een klein kind zien. De meesten hebben er nooit bewust over nagedacht en denken dat het baby'tje wel naar de hemel gaat. Als we dan doorvragen over vanaf hoeveel jaar een kind een

zondaar is en bekeerd moet worden, wordt het anders en komt er verwarring; de een denkt na twee jaar en de ander misschien vier jaar. We gaan daarom samen kijken wat de Bijbel daarover zegt en komen bij - de ons welbekende - teksten als Psalm 51 vers 7 uit waarin staat dat we in zonde ontvangen en geboren zijn.

Veel van deze onderwerpen zijn onbekend en de Bible Teacher Training geeft mogelijkheid om ze te bespreken en te onderzoeken. De reacties aan het einde van de trainingen zijn veelal dat men nooit eerder geleerd heeft om de Bijbel als richtlijn te gebruiken en op deze manier te onderzoeken. We beseffen dat kennis alleen niet genoeg is, maar we zijn blij dat we dit aan mogen reiken. En opnieuw is het een les voor onszelf: is de Bijbel ook dé richtlijn voor mijn, uw en jouw leven?!

Anneke van Asselt - Zambia

WIJ VERBINDEN GENERATIES!



Scan de QR-code!



WWW.TALENTOOLS.NL

Restment 
Engaged | Experienced | Professional



Veiligheid & Integriteit

- ADVIES
- ONDERZOEK
- BEMIDDELING
- TRAINING

Restment | Tel. 088 011 88 11 | www.restment.com



pl
PORT LAVANDE
exclusieve mode

Exclusieve Collectie

Hartelijk welkom

webshop & info
www.portlavande.com



Gods trouw in het leven van kinderen



Het jaar 2025 is op een geweldige manier begonnen en het eerste kwartaal was een succes. Stéphanos blijft een gezegende plek voor zowel de kinderen als de medewerkers. Zoals jullie weten, zou Stéphanos zonder kinderen geen complete familie zijn. Daarom wil ik graag met jullie delen welke impact de stichting heeft op het leven van velen.

Een van de belangrijkste zegeningen die zichtbaar is in het leven van onze kinderen, is de voorziening in hun basisbehoeften, zoals voedsel, onderdak, onderwijs en gezondheidszorg. Tijdens de schoolvakanties krijgen de kinderen geen maaltijden op het terrein van Stéphanos. Wanneer ze terugkeren van hun familiebezoek, merken we vaak dat ze tijdens de vakantieperiode niet voldoende te eten hebben gehad. Toch mogen we telkens ervaren dat God trouw voorziet in de noden van deze kwetsbare kinderen door het werk van de stichting en worden de ontstane tekorten weer aangevuld. Stéphanos doet meer dan alleen het bieden van materiele hulp: we brengen ook het Woord van God. Onze kinderen krijgen Bijbelverhalen en catechismuslessen, zodat zij niet alleen fysiek, maar ook geestelijk gevoed worden.

Voor het jaar 2025 hebben we een duidelijk doel: de projecten en activiteiten die we uitvoeren, willen we niet op een middelmatige manier doen, maar met uitmuntendheid, als een dienst aan de Heere. We verlangen er naar om ons werk met ons hele hart te doen, zodat alle eer en glorie naar God gaat. Zoals in Kolosensen 3:23-24 staat: “En al wat gij doet, doet dat van

harte als den Heere en niet den mensen; wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient den Heere Christus.”

Onze hoop is alleen op God. De armoede in Malawi is op dit moment ernstiger dan ooit, en soms maken we ons zorgen: Wat zal er gebeuren met onze projecten, onze kinderen, onze begunstigen? Maar door de jaren heen heb ik geleerd dat we als mensen de fout kunnen maken om te veel op onze eigen kracht te vertrouwen. De beste weg is te vertrouwen op onze God – op Hem Die alwetend, alomtegenwoordig, zorgzaam, genadig en barmhartig is.

Tegelijkertijd beseffen we dat God de mens verantwoordelijkheid heeft gegeven. Daarom willen we niet alleen voorzien in hulp, maar ook onze kinderen en de gemeenschap sterker maken, zodat zij leren zelfredzaam te zijn en met vertrouwen -op God- de toekomst tegemoet kunnen gaan.

Laten we blijven bidden, werken en vertrouwen op Gods voorzienigheid.

Clifford Kuyokwa
Executive Director Malawi



UIT HET VELD



Brieven en foto's

Omdat ik nu bijna twee jaar bij Stéphanos ben, kan ik overal waar we een project hebben een groep kinderen verzamelen. Als ze me zien aankomen, weten ze al waarom. Af en toe noemen ze me mevrouw Mawaya, omdat veel mensen vinden dat Thea en ik op elkaar lijken.

Als ik naar de dorpen ga waar we projecten hebben, begin ik onze ontmoeting met een korte meditatie in het Chichewa. De laatste paar keer dat we kinderen ontmoetten, vertelde ik hen het verhaal van Jezus die kleine kinderen riep en hen toestond dicht bij Hem te komen. Het is eenvoudig om een verhaal te vertellen en een toepassing te geven, maar we weten dat God de kleine dingen kan nemen en het groot kan maken door de kracht van Zijn Heilige Geest. Wilt u met ons bidden dat deze verhalen gezegend mogen worden aan hun harten?

Na het vertellen van een eenvoudige meditatie, delen we de papieren uit met vragen die ze moeten beant-

woorden en dit jaar hebben we ook een kleurplaat. We helpen hen eerst met het beantwoorden van de vragen. Als ze te jong zijn om te schrijven, helpen we hen daarbij. Als ze kunnen schrijven, maar moeite hebben met de Engelse spelling, schrijven we het ergens zodat ze het kunnen kopiëren.

Als je je brief voor dit jaar al hebt ontvangen, zul je zien dat er een vraag in staat: "hoe kan je sponsor voor je bidden?". Wat ik niet had verwacht toen ik die vraag voor dit jaar koos, was dat zo'n vraag kansen biedt. Soms vinden ze het een moeilijke vraag om te beantwoorden, dus heb ik met meerdere kinderen een klein vers uit Psalm 51:10 geleerd: *Schep mij een rein hart, o God.*



Moge God verheerlijkt worden in alle dingen, groot of klein.

Als ze klaar zijn met het beantwoorden van de vragen, mogen ze kleuren. Het is hartverwarmend om te zien hoe zij kleuren. De meesten genieten met volle teugen en kleuren naar hartenlust, omdat ze niet vaak de kans krijgen. Misschien zie je dat de kwaliteit van het kleuren van een 5-jarige hier niet hetzelfde is als die van sommige 5-jarigen in Nederland, maar het is belangrijk om in gedachten te houden dat er hier in de dorpen niet veel mogelijkheden zijn om thuis iets te kleuren. Ze vinden het altijd leuk om op de foto te gaan.

Dit moet in een specifieke volgorde gebeuren, zodat ik bij thuiskomst de juiste namen met de juiste foto's kan matchen. Anders kunnen ze helemaal door elkaar raken. Wat ik wel heb gemerkt, is dat het -vooral als de zon schijnt- moeilijk is om een hele scherpe, goede foto te maken. Soms is dit een echte uitdaging, maar ik hoop dat je er begrip voor hebt.

Het is ook zo interessant om te zien dat kinderen overal hetzelfde zijn! Onderling beïnvloeden ze elkaar om zich netjes te gedragen, of juist helemaal niet. Een ander kan ondeugend zijn en je aan het lachen maken, zelfs als je weet dat je dat niet zou moeten doen. De een zal dapper genoeg zijn om in een hele gemeente te bidden, terwijl anderen veel te verlegen zijn. Maar bovenal, waar we ook vandaan komen, zijn we allemaal zondaars die hetzelfde nodig hebben! Moge God verheerlijkt worden in alle dingen, groot of klein.

Leanna Taibu-Veldhuizen - Malawi

Bij het maken van ons eten komen restanten vrij, die voedselproducenten niet meer kunnen gebruiken.

Daar gaan wij, Van Vulpen, graag mee aan de slag. We geven ze een nieuwe bestemming. Zo creëren we waarde. Goed voor iedereen.

Van Vulpen. Bron van waarde.



Scan!
voor meer informatie



VAN VULPEN
BRON VAN WAARDE

Meelsewei 4 | Tiel T 0344 722 780 info@bronvanwaarde.nl

OPROEP WORDT FRITUURVET INZAMELPUNT



Plaats u ook een container voor oud vet? Een volle klike wordt binnen 2 dagen vervangen voor een lege.

En Stéphanos krijgt een goede prijs, zodat de weeskinderen in Malawi en Zambia er mee geholpen worden.

Doet u mee? **Neem contact op met Harry Droppert.**

Mail naar voorlichting@stephanos.nl

of bel: (06) 30 16 71 72



Olthuis
recycling

PIONIERSWEG 84-86 • DRONTEN • WWW.VETCOLLECTE.NL

Gods Woord wereldwijd verspreid



Uw gift
is van harte
welkom!
Hartelijk dank!

Samen met verschillende kerken en hulporganisaties verspreiden wij gratis Bijbels in vele landen van de wereld.

Ook steunen wij diverse vertaal- en revisieprojecten: vertaling van de Bijbel in het Chinees, de revisie van de Spaanse Bijbel (Reina-Valeravertaling) en het Hebreeuwse Nieuwe Testament (Delitzschvertaling).



Ons rekeningnummer is: **NL96 RABO 0129 4451 18**
t.n.v. Gereformeerde Bijbelstichting.

gbs.nl/steun-ons-werk/geef-een-gift/

Nijverheidstraat 21 • Leerdam (0345) 61 01 55
www.gbs.nl



**GEREFORMEERDE
BIJBELSTICHTING**

GRONDWERKEN
RIOLERING
BESTRATING

WERK IN DE GOEDE RICHTING

KOOIKER
infra bv

kooikerinfra.nl • T 0522-46 82 14 • info@kooikerinfra.nl



Een kijkje in het leven in Zambia

Soms kan ik het eigenlijk niet geloven, maar mijn derde seizoen in Zambia is alweer voorbij. Op moment van schrijven ben ik in Nederland voor verlof. De tijd vliegt. Zo ook dit jaar weer. We hebben grote groepen mensen gehad die de trainingen hebben gevolgd. Het was geen enkel probleem om de lokale kerken te gebruiken. De bereidwilligheid om te leren was groot. Er zijn mensen die hebben leren lezen en schrijven. Er zijn heel veel Bijbels verkocht. En nu ligt het werk in Zambia even stil. Omdat wij hier zo lokaal en afgelegen werken, is het niet mogelijk om in het regenseizoen ons werk hier te doen. Simpelweg omdat veel wegen en gebieden niet begaanbaar zijn.

Maar het is ook goed om even afstand te hebben. Te reflecteren op wat we hebben kunnen doen en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. Toen ik samen met mijn Zambiaanse collega bij één van de laatste trainingen van dit jaar was, kwam er een man aan op de fiets. Hij had gehoord dat we hier waren en ook in een ander dorp dicht bij zijn dorp. "Kunnen jullie ook nog bij ons komen dit jaar? We horen steeds dat jullie overal zijn, maar nog niet bij ons." Voor 2024 was het niet meer mogelijk, maar zijn naam en telefoonnummer staan opgeschreven. Als God het geeft, kunnen we er na de regentijd naartoe.

Net voordat wij teruggingen naar Nederland pakten donkere wolken zich samen boven Petauke. Het was

toen half november en het regenseizoen leek echt begonnen. Het startte met wat kleine buien, maar die maakten langzaam plaats voor grote buien met regen en onweer. Tussen de buien door liep het kwik soms flink op. Tot boven de 40 graden. Maar die warmte is nodig voor het ontwikkelen van nieuwe buien. De mensen hier zijn blij. Ze zien uit naar de regen. In maart was de regen gestopt en was er bijna geen druppel meer gevallen in de maanden die volgden. Maar God voorziet. Hij geeft de regen. Als de eerste regens gevallen zijn, is iedereen op het land om te ploegen. Dat gebeurt met de hand of met twee ossen. Er moet eerst geploegd worden, voordat er gezaaid kan worden. Zo hebben wij ook ons werk gedaan. Soms leek het wel alsof we meer aan het ploegen waren dan aan het zaaien. Wat zijn we ook dit jaar weer veel onkunde tegengekomen. Maar wat hebben we ook weer gezien hoeveel bereidwilligheid er was om te leren. In alle eenvoud mocht Gods Woord opengaan en meer dan ooit heb ik beseft hoe belangrijk dat is. Maar ook besepte ik extra dat we alles alleen kunnen doen onder de zegen van de Heere Zelf. **Onze hulp is in den Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft.** Ik hoop dat u ons en de mensen waarmee en waaronder we mogen werken blijvend wilt gedenken in uw gebed.

Sanne Wittingen - Zambia



UIT HET VELD

De kracht van geloof en duurzame landbouw

Terwijl het Talandira Harvest Centre zich blijft richten op het verspreiden van het Woord van God onder kinderen en hun ouders, zet de organisatie zich ook in voor gelovige boeren via het Foundations for Farming-project. Dit project biedt een revolutionaire en duurzame manier van landbouw, die veel effectiever blijkt dan traditionele landbouwmethoden.

Veel kleinschalige boeren kampen met lage opbrengsten door conventionele landbouwtechnieken. Maar de principes van Foundations for Farming, gebaseerd op goed rentmeesterschap en zorg voor Gods schepping, tonen een enorme impact. Door middel van samenwerking met belanghebbenden, trainingen en voortdurende begeleiding zien deelnemers aan het project hun oogsten en inkomsten aanzienlijk verbeteren. In het Nyama gebied ervaren minstens 22 boeren (waarvan 16 vrouwen) de vruchten van deze duurzame landbouwtechniek. Dankzij winterteelt konden zij in het groeiseizoen 2024/2025 verse maïs oogsten en verkopen, wat hen tot 660.000 Malawische kwacha (zo'n € 370,-) opleverde. Deze opbrengsten hebben direct bijgedragen aan het welzijn van kinderen in het adoptieprogramma, doordat ouders in staat waren om in hun basisbehoeften -zoals voedsel- te voorzien.

Ook bij andere gemeenschappen zien we een groeiende interesse in de Foundations for Farming-methode. Veel boeren beseffen dat door het gebruik van gewas-

resten de bodem meer vocht vasthoudt, waardoor gewassen zelfs in droge periodes blijven groeien. Dit vermindert de impact van droogte en verbetert de oogst, waardoor boeren zich minder zorgen hoeven te maken over een mislukte oogst.

De verwachting is dat minstens 200 extra boeren deze duurzame landbouwtechniek zullen overnemen. Dit geeft hoop dat steeds meer boeren zich deze methode eigen zullen maken, waardoor zij beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien en hun gezinnen kunnen onderhouden. Belangrijk onderdeel van onze training is dat landbouw, groei en wasdom afhankelijk is van Gods zegen, maar tegelijk niet zonder onze verantwoordelijkheid gaat. We mogen en moeten werken, in vertrouwen op de God Die voorziet.

"De aarde is des HEEREN, mitsgaders haar volheid, de wereld, en die daarin wonen." – Psalm 24:1

Mary Kachingwe - Program Manager - Malawi



WEBSHOP



Cadeauartikelen, nieuwe boeken en fotokaarten

De opbrengst is 100% voor Stéphanos! Kijk ook op www.stephanos.nl/webshop voor ons gehele aanbod.

Poppen

NIEUWE VOORRAAD! Diverse nieuwe blanke & bruine poppen variërend in prijs van 18,95 tot 49,95 euro (excl. bezorgkosten). Hoge kwaliteit. Zie www.stephanos.nl/poppen voor de actuele voorraad.

LEGO Verkoop



Op zoek naar Lego bouwstenen,
grondplaten of wegenplaten?
Steun weeskinderen in Malawi!
U kunt ook Lego inleveren.

Zoek eens op
Marktplaats of Vinted
op 'Lego Malawi'
of scan onderstaande
QR-codes:



Marktplaats



Vinted

Contact



ja.mulder@kliksafe.nl



Puzzelmarkt

D.V. zaterdag 8 maart



9.30 uur - 13.00 uur



D'Altenaer
Zaaltje aan de linker kant



Ruim 400 puzzels
van verschillende grootte
o.a. KING, Jumbo, Ravensburger, Jan van Haasteren, That's Life.
Alle puzzels zijn vooraf gecontroleerd en compleet.



Er zijn ook spellen, kaarten
en snoeprollen te koop

Tijdens de markt is er ook de mogelijkheid om puzzels en spellen in te leveren.



Stéphanos

Hulp aan (wees)kinderen in Malawi en Zambia



SPONSORING



Adoptienieuws

Gezinsadoptieprogramma

De kinderen krijgen een schooluniform en schoolmaterialen, zodat zij naar school kunnen. De volwassenen kunnen een alfabetiseringscursus volgen. Na het examen krijgen zij een Bijbel in hun eigen taal. Iedereen krijgt een klamboe om malaria te voorkomen. Daarnaast krijgen mensen voorlichting in hygiëne. Ook kunnen deze gezinnen bij Stéphanos terecht voor medisch advies. De verzorgers krijgen trainingen met betrekking tot onder andere gewasdiversificatie, geiten-rouleer programma's en irrigatie programma's. Daarnaast krijgen zij zaad en kunstmest voor de tuin.

Door het geven van trainingen en microkrediet worden gezinnen gestimuleerd en toegerust om in hun eigen onderhoud te voorzien.

Voor € 25,- per maand helpt u een kind in een arm gezin.

Bridget is een meisje van ongeveer tien jaar oud, haar geboortedatum is niet bekend. Ze woont in het gebied rond Lilongwe in Malawi en is opgenomen in het Gezinsadoptieprogramma, omdat dit weesmeisje met haar oudere broer en zussen bij haar opa en oma woont, die al op leeftijd zijn. Ze wonen in een huis met een dak van gras en halen dagelijks water op ongeveer een kilometer afstand. De grootouders proberen het gezin te onderhouden door te boeren. Bridget zit op school in de 3e klas (groep 6). Doordat Bridget in het sponsorprogramma is opgenomen, kan ze naar school blijven gaan en krijgen de grootouders hulp om hun levensonderhoud op peil te houden.

Wilt u verschil maken in het leven van Bridget en anderen? Dankzij sponsoring krijgen deze kinderen de hulp die ze nodig hebben, kunnen ze naar school, en horen ze Gods Woord.

We zijn op zoek naar diverse sponsors. Meldt u zich ook aan?

Nieuw beleid voor het kiezen van een sponsorkind

Zoals u op pagina 6 (van de voorlichter) hebt kunnen lezen, heeft Stéphanos besloten om in het magazine dezelfde lijn als op de website aan te houden met betrekking tot het plaatsen van foto's van kinderen. Dit houdt in dat u geen sponsorkind kunt uitkiezen op basis van een foto, wat voorheen wel kon via ons magazine. Via het aanmeldformulier op de website is er nog wel de mogelijkheid om te kiezen voor een jongen of een meisje en voor een leeftijdscategorie.



SPONSORING

Post van en voor de sponsorkinderen

In februari is de post van de sponsors voor hun sponsorkind meegenomen naar Malawi. Wilt u ook post sturen aan uw sponsorkind?

Denk aan het volgende:

- Houd het eenvoudig, een leuke kaart of een foto van u als sponsor wordt erg gewaardeerd door de kinderen.
- Zet het nummer en de naam van het sponsorkind in de linkerbovenhoek van de envelop.
- Envelop maximaal A5 (half A4).
- Graag in het Engels geschreven.
- We vragen u nogmaals dringend om GEEN cadeautjes mee te sturen. We willen graag jaloezie onder de kinderen voorkomen (post wordt altijd uitgedeeld in de groep en niet alle sponsorkinderen krijgen post) en de post wordt altijd meegegeven in de bagage van bezoekers van Stéphanos.
- Let op dat de post voldoende gefrankeerd wordt. Als u bij een kaart in een envelop nog iets anders stopt, moeten er in veel gevallen twee postzegels geplakt worden.

De post kan gestuurd worden naar onderstaand adres.

Sponsoradministratie Stéphanos, Karel Doormanstraat 30, 8281DL Genemuiden.

U kunt contact opnemen met de sponsoradministratie via adoptie@stephanos.nl of 06-42607399.

We zijn op zoek naar een nieuwe puzzeljuf of -meester!

Wie neemt het stokje over van juf Elsbeth en juf Lourine?

Wat verwachten we van u/jou?

- Vier keer per jaar de Kids rubriek verzorgen, namelijk een inleidend stukje schrijven en kleurplaat/puzzels bij elkaar zoeken voor drie leeftijdscategorieën
- Na de deadline voor het inleveren de ingeleverde puzzels en kleurplaten verwerken (15% per post en 85% per email)
- Prijsjes verzorgen en versturen (ongeveer tien per magazine)
- De puzzeladministratie bijhouden, namelijk nieuwe kinderen toevoegen en degenen die drie keer niet mee hebben gedaan, verwijderen uit de lijst

Lijkt dit je leuk of wil je extra informatie? Neem dan contact op met voorlichting@stephanos.nl.



KOOIKER & RUSSCHER
BOUWKRANEN

Staphorst

Houtdraaier 17, 7951 ZB Staphorst
Tel.: +31 (0)85 057 26 67
info@krbouwkranen.nl

Nieuw! *Luxe kaarten*

<i>OFELICITEERD</i> 	 <i>Uitdagende gelukwensen</i>	<i>Waardevol</i> 		 <i>Uitdagende gelukwensen</i>	<i>OFELICITEERD</i>
 <i>Uitdagende gelukwensen</i>	 <i>Uitdagende gelukwensen</i>	<i>Tu koninkrijk</i> 	 <i>Uitdagende gelukwensen</i>	<i>Uitdagende gelukwensen</i> 	<i>Gelukkig!</i>
					 <i>Uitdagende gelukwensen</i>

enkele kaart met structuur en een natuurlijke uitstraling

nieuw op: www.fotokaarten-stephanos.nl



BEDANKT



Zaterdag 29 november 2024 is de jaarlijkse Psalmzangavond voor stichting Stéphanos weer gehouden. De Stephanuskerk in Hasselt was met een kleine 400 aanwezigen goed gevuld. Ds. M. van Kooten hield een meditatie over Psalm 72 waarin gezongen wordt over Seba en Scheba, gebieden waarin het huidige Malawi ligt. Jan Grootenboer bespeelde het orgel en Maurice van Dijk leverde met 21 leerlingen muzikale begeleiding op de trompet. Hun bijdrage gaf een absolute meerwaarde aan deze avond. De collecte en het sponsorgeld brachten het mooie bedrag van ruim € 5.500,- op. Organisatie en musici zien terug op een prachtige Psalmzangavond en danken alle betrokkenen voor hun bijdrage.



Zaterdagavond 18 januari hebben we een mooie psalmzangavond met Bovenstem mogen houden in de Bethelkerk van de Gereformeerde Gemeente in Werkendam. Er is een prachtig bedrag opgehaald van bijna € 8.400,-. We willen alle sponsors en belangstellenden hartelijk bedanken voor hun komst en/of gift. Dankzij uw steun kan Stichting Stéphanos weer verder werken aan de toekomst van kinderen in Malawi en Zambia.

NIEUW! De Boekenshuur in Terneuzen, opbrengst t.b.v. Stéphanos. Van harte aanbevolen! De Boekenshuur, Reuzenhoeksedijk 12 in Terneuzen.



EVEN
VOORSTELLEN



Beste lezer,

Het is me een genoegen om u een nieuw gezicht in de Stéphanos-familie voor te stellen. Het betreft de heer Wim de Kloet. Wim is voormalig manager zending van de Hersteld Hervormde Kerk. Maar stilzitten na zijn pensionering past niet bij zijn karakter. En dus was hij desgevraagd bereid om ons te komen versterken in de rol van Missionair Pastoraal Begeleider.

Met Wim ben ik al diverse keren naar Afrika gereisd, vooral naar Zambia. Daardoor is hij al bekend met ons Zambia-team. Zijn werk is om ons van advies te voorzien m.b.t het missionaire deel van ons werk. Maar ook om samen met ondergetekende de begeleidingsgesprekken te voeren met onze veldwerkers.

We wensen Wim veel werkvreugde in ons midden en heten hem van harte welkom in de familie.

Johan van der Ham
Directeur/bestuurder

Welkom bij Stéphanos. Kunt u zich in enkele regels introduceren?

Ik ben opgegroeid in de Bommelerwaard. Na mijn studie (geografie/aardrijkskunde) ben ik benoemd als docent aardrijkskunde op het Driestar College in Gouda. Ik ben ruim 42 jaar getrouwd met Gerrie. Wij wonen in Waarder en hebben vijf kinderen gekregen, die allemaal de deur uit zijn. Twee van hen werken onder vreemde culturen. De oudste begeleidt projecten voor Woord en Daad in Ethiopië. De jongste woont aan de noordgrens van Ghana, waar hij en zijn vrouw zendingswerk doen onder Ghanezen en Fulani's. Ruim 40 jaar heb ik in het onderwijs gewerkt; als docent, directeur en bestuurder. Ik mag de gemeente waartoe wij behoren dienen als ouderling.

Hoe is de band tussen u en zendingswerk ontstaan?

Zending heeft mij altijd getrokken. Omdat ik belangstelling heb voor mensen en voor vreemde culturen. Niet voor niets heb ik geografie gestudeerd. Ik heb ook altijd het verlangen gehad om het Evangelie te mogen verkondigen. Maar daarvoor moet wel een weg gewezen en gebaad worden. Door de omstandigheden in ons gezin was een uitzending naar het buitenland eigenlijk niet mogelijk. Dat heb ik altijd gezien als een aanwijzing van



de Heere: je taak ligt op school, niet op het zendingsveld. In 2013 werd ik gevraagd om toe te treden tot het bestuur van ZHHK, de zendingsorganisatie van onze kerk. In die hoedanigheid maakte ik kennis met de gemeenten in Malawi waaronder we als kerk werkzaam zijn en met de zendingspost in Suriname. Toen er in 2022 een einde kwam aan mijn werk op school, ben ik benoemd als manager zending op het zendingsbureau van onze kerk en raakte ik nog veel meer betrokken op het werk. Per 1 januari ben ik daar, vanwege mijn leeftijd en vanwege de gezondheid van mijn vrouw, gestopt. Ik vind het mooi om nu een bescheiden bijdrage aan het werk van Stéphanos te mogen verlenen.

U bent al redelijk bekend met ons werk. Hoe zou u het belang van het Stéphanos-werk omschrijven?

Stéphanos doet prachtig werk, zowel in Malawi als in Zambia. Met het werk in Malawi maakte ik kennis tijdens mijn eerste reis naar Afrika, in 2014. Niet lang daarna, ik meen in 2015, was er sprake van ernstige overstromingen in het land, waardoor noodhulp noodzakelijk was. Die noodhulp werd gezamenlijk opgepakt door de organisaties die vanuit onze gezindte in Malawi werkzaam waren. Sinds die tijd is er steeds meer samengewerkt. De contacten met Stéphanos waren en zijn ge-

lukkig steeds goed. Ik heb gezien dat Stéphanos zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld tot een professionele organisatie, die gericht is op duurzame ontwikkeling in het arme Malawi. Waarbij die ontwikkeling, van mensen en gemeenschappen, altijd gepaard gaat met de verkondiging van het Woord van God.

Zambia heb ik enkele keren samen met Johan bezocht. Stéphanos en ZHHK doen daar onderzoek om een bijdrage te kunnen leveren aan het in stand houden van een Bijbelgetrouwe Bijbelschool in Petauke. In Petauke zijn ook drie dames voor Stéphanos werkzaam. Ik heb hen daar ontmoet en ook iets van hun werk gezien. Prachtig om mee te maken hoe ze, naast al het andere werk, ook volwassenen opleiden om leiding te kunnen geven aan zondagsschoolklassen. Ligt in Malawi het werk vooral op het gebied van diaconaat, in Zambia is feitelijk sprake van puur zendingswerk.

Wat is uw verlangen met betrekking tot uw toekomstige bijdrage?

Dat ik iets mag betekenen voor de voortgang van het werk en vooral voor het welzijn van de werkers. Mijn taak is in de eerste plaats om goed te luisteren, om goed te observeren wat op pastoraal gebied nodig is en om dan in alle voorzichtigheid, waar daar ruimte voor is, adviezen te geven en gesprekken te voeren. Dat zal naar twee richtingen gebeuren: naar de werkers en naar de organisatie. Zowel voor Stéphanos als voor mij zal mijn bijdrage nieuw zijn. Samen zullen we zoeken naar een invulling die dienstbaar is.

Heeft u tenslotte nog een wens voor Stéphanos?

Van harte wens ik alle werkers de zegen van de Heere toe bij het mooie werk dat ze doen. Je kunt niet tot zegen zijn, als je zelf geen gezegend mens bent. Anderzijds is het mooi om uit te mogen delen van wat je van de Heere gekregen hebt. Daarom is het gebed van en voor zendingswerkers het belangrijkste onderdeel van hun taak: het gebed om te ontvangen wat je van jezelf niet hebt; het gebed om verwaardigd te worden om Zijn Naam uit te mogen dragen, terwijl je zelf je zelf zo onwaardig en onbekwaam bent. Stéphanos zelf wens ik dat ze haar werk mag blijven doen in afhankelijkheid van de Heere en onder Zijn zegenende handen.

Ga jij de uitdaging aan?

Schrijf je in voor de Stéphanos fietstour 2025 op D.V. 24 mei

Stéphanos

Informatie en inschrijven:
www.stephanos.nl/fietstour
 Help kinderen als Oscar aan onderwijs!

5^e editie

Maatwerk reizen naar Israël.

TELISRAELTRAVEL.NL

Ontdek het Israël van toen en nu.

Tel Israël Travel is een jonge organisatie waarin veel ervaring, kennis en passie is gebundeld. Groepsreizen, themareizen, business trips, standaard of maatwerk. Tel Israël Travel weet altijd de juiste combinatie van inspanning en ontspanning in het programma te brengen.

Meer informatie op telisraeltravel.nl

Telefoon: 088 - 011 88 44
Email: info@telisraeltravel.nl

PLUS Slingerland Middelharnis
 Kerkepad 7, 3241 CH Middelharnis
 0187-482772
Slingerland-middelharnis@plussupermarkt.nl

PLUS Slingerland Rockanje
 Dorpsplein 22, 3235 AD Rockanje
 0181-407310
Slingerland-rockanje@plussupermarkt.nl

PLUS Wat een verschil



Arie van der Vlist

Kun je jezelf in het kort voorstellen?

In 1980 ben ik geboren als schipperszoon, ik ben getrouwd met Rina en vader van vier zoons en een dochter. Onze oudste is 16 en de jongste bijna 3.

In het dagelijks leven heb ik een parttime kantoorbaan bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in Den Haag, waarbij ik de meeste uren vanuit huis maak. Verder heb ik het meeste werk in de muziek als dirigent, organist en pianist. Naast dat ik een paar orgel- en pianoleerlingen heb, schrijf ik ook nog al eens muziek voor orgel en koren. Kerkelijk ben ik verbonden (ook als organist) aan de Hervormde Gemeente in Ouderkerk aan den IJssel.

Hoe en wanneer ben je ooit bij Stichting Stéphaneos betrokken geraakt? Weet je nog wanneer en waar je eerste uitvoering t.b.v. ons werk was?

Uit mijn hoofd was de eerste uitvoering/zangavond t.b.v. Stéphaneos in Montfoort (voorjaar 2003) met de Vereniging Bovenstem Ouderkerk aan den IJssel, die toen nog maar kort bestond. Overigens is de zangavond in Montfoort nog steeds een jaarlijkse traditie. Toen ik Rina leerde kennen maakte ze deel uit van de plaatselijke werkgroep van Stéphaneos en ontstonden er ook banden met verschillende mensen van Stéphaneos. Vanaf die tijd heb ik aan vele mooie avonden voor Stéphaneos mogen meewerken.

Wat spreekt je het meest aan in het werk van Stéphaneos?

De hulp aan weeskinderen in één van de armste gebieden ter wereld door middel van materiële hulp. Maar vooral ook dat daar het evangelie gebracht mag wor-

den aan mensen die daar nog nooit van hebben gehoord.

Wat heeft je gemotiveerd om de afgelopen vele jaren zoveel voor Stéphaneos te musiceren?

Stéphanos is een mooi doel met een brede kerkelijke achterban in de rechtse hoek waar ik me ook thuis voel. Mooi dat er inzet is over kerkmuren heen voor dit werk. Verder is het prettig samenwerken met (o.a. dhr. Harry Droppert, de voorlichter van) Stéphaneos. Ook ken ik de directeur (dhr. Johan van der Ham) al vanaf m'n tienerjaren.

Is er een psalm of lied dat je als musicus het meeste vindt passen bij het werk voor de Afrikaanse naaste?

Dan denk ik toch aan b.v. Psalm 146 vers 3 en 7 (berijmd) waar o.a. gesproken wordt over 'armen' en de 'wees'. Erg passend voor het werk van Stéphaneos. In diezelfde psalm wordt ook een oproep gedaan om de HEERE te psalmzingen, te loven.

Mooi is het om te zien dat door middel van muziek en zangavonden het werk van Stéphaneos ook gesteund kan en mag worden.

Heb je nog een wens voor de organisatie en de verre naasten die we mogen helpen?

Ik wens Stéphaneos veel zegen op het mooie werk. Dan denk ik aan de medewerkers en het bestuur van(uit) de stichting in Nederland, maar ook aan Dr. Clifford Kuyokwa die we een paar keer in Nederland ontmoeten en de rest van het team in Malawi in Zambia.

weer veel **nieuwe** Fotokaarten



Luistert u al naar onze podcasts?



Redacteuren Arno & Ralph



rd
reformatisch
dagblad

De podcasts kunt u beluisteren via rd.nl of de RD-app



Schrijf u in voor de podcastnieuwsbrief via rd.nl/nieuwsbrieven en ontvang een mail als er een nieuwe podcast online staat.

Kijk voor ál onze podcasts op rd.nl/podcast



Beste jongens en meisjes,

Wat doe jij als je water nodig hebt? Je loopt naar de kraan. Je draait aan de knop. En... er komt heerlijk fris en schoon water uit. Lang niet overal is het zo luxe als bij ons in Nederland. Op andere plaatsen in deze wereld moeten de mensen een heel eind lopen om water te halen. Ze halen het water bij een waterput. Waterputten zijn ook in Malawi en Zambia onmisbaar om te kunnen blijven leven. Zo was dat ook voor de Samaritaanse vrouw. Zij ging naar de waterput voor 'gewoon' water maar kwam terug met Levend Water. Ze had daar namelijk de Heere Jezus ontmoet!

We hopen dat de (wees)kinderen in Malawi en Zambia genoeg te drinken hebben uit de waterput, maar vooral dat ze dorst hebben naar het Levende Water. We hopen dat we door het werk dat Stéphanos doet de (wees)kinderen de weg naar het Levende Water mogen wijzen. En dat we allen, ook in Nederland, daarvan mogen drinken.

Hartelijke groeten, *juf Elsbeth & juf Lourine*

P.S. Wie wil het stokje van ons overnemen om de Kids pagina's te verzorgen? Kijk snel op pagina 21.

3-6 jaar

De onderstaande opdrachten gaan over water. Wat gebruiken we dat toch veel! Probeer ook maar zo elke keer van het Levende Water te drinken. Want de Heere Jezus zegt daarvan "wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen!".

Inzenden:

- opdracht 1: Welke afbeelding zie je nadat je de punten hebt verbonden?
- opdracht 2: Benoem/omcirkel de activiteiten waar je water bij nodig hebt

Verbind de punten en kleur de afbeelding

Omcirkel de activiteiten waar water bij nodig is!

7-9 jaar

De Samaritaanse vrouw moest naar de waterput om haar kruik te vullen. Daar ontmoette ze de Heere Jezus. Hij kwam op haar pad. Vraag zo ook elke dag maar opnieuw: "Heere wijs mij de weg naar U!"
Je kunt het verhaal over de Samaritaanse vrouw lezen in Johannes 4: 1-42.

Inzenden:

-de (ingekleurde) punttekening



SPELREGELS

- Kinderen van 7-12 jaar krijgen bij elke goede inzending tien punten. Bij zestig punten krijg je een boekenbon.
- Kinderen van 3-6 jaar kunnen de kleurplaat opsturen. Na vier keer opsturen krijg je een prijs.
- Wil je stoppen? Geef het even door, dan kun je je punten doorgeven aan je broertje of zusje. Als je twee keer niets opstuurt, gaan we er vanuit dat je stopt.
- Opsturen vóór 1 april 2025.
- Schrijf je naam, adres, postcode en geboortedatum ook op het briefje met de oplossing.
- Jullie kunnen de kleurplaat en puzzels opsturen naar Ben Viegersstraat 2, 8072 ZG Nunspeet of stuur een foto naar kids@stephanos.nl.



10-12 jaar

Kennen jullie ook het Bijbelverhaal over een wonder met water? Het staat in Johannes 2: 1-11 en gaat over de bruiloft in Kana. Er werd water in wijn veranderd. De Heere Jezus was op die tijd op die plaats om een wonder te doen. Is dat niet een groot wonder?

Inzenden:

- opdracht 1: het aantal wijnglazen in de afbeelding
- opdracht 2: welke afbeeldingen zijn hetzelfde?





Wij werken aan de toekomst van kinderen

Die dagelijks voortdurende zorg is voor ons pas echt waardevol als ze gegeven wordt vanuit de Bijbelse opdracht en als de Bijbelse boodschap in onze programma's doorklinkt.

Colofon

Uitgave van Stichting Stéphanos

Verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 8.000 stuks.

Grondslag van Stichting Stéphanos

Het onfeilbaar Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid.

Directeur / bestuurder

J. van der Ham

Raad van Toezicht:

L. den Boer
Ds. G. Kater
J.W.D. Nijkamp
J.G. Roodhorst
J. Talen

Secretariaat:

Martine Bijkerk,
Postbus 148, 4250 DC Werkendam.
T: 06 143 31 164
E: secretariaat@stephanos.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. C.J.P. van der Bas,
Ds. A.A. Brugge,
Ds. D.J. Budding,
Ds. G. Clements,
Ds. A.A. Egas,
Ds. A. Geuze,
Ds. L. Groenenberg,
Ds. A. den Hartog,
Ds. L.M. Jongejan,
Ds. J. Joppe,
Dr. M. Klaassen,
Ds. W.M. van der Linden,
Ds. G. van Manen,
Ds. H. Roelofsens,
Ds. R.P. van Rooijen,
Ds. A.J.T. Ruis,
Dhr. D.J. Schouten,
Mr. C.G. van der Staaij,
Ds. W. van Vlastuin,
Ds. K. Visser,
Ds. J.A. Weststrate,
Ds. H. Zweistra

Voor voorlichting op scholen en verenigingen kunt u terecht bij:
Harry Droppert, 06-30167172,
voorlichting@stephanos.nl

Adreswijzigingen

We willen u vriendelijk vragen om adreswijzigingen schriftelijk door te geven.
Per post: Stichting Stéphanos,
Antwoordnummer 375,
3840 VB Harderwijk.
Per email: info@stephanos.nl

Bankrekening

Rabobank rek. nr.:
NL74 RABO 0335 3074 50
T.n.v. Stichting Stéphanos
te Hendrik Ido Ambacht
De bijdragen aan Stichting Stéphanos zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI).
Indien u voor een specifiek project wilt geven, graag het project vermelden.

Legaten / Erfstellingen

Wilt u Stichting Stéphanos testamentair gedenken, dan kunt u dat doen door te vermelden: Ik legateeer aan Stichting Stéphanos, Hendrik Ido Ambacht, een bedrag van Euro xx. Voor erfstellingen en voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.

Hoofredactie

J. van der Ham
Eindredactie
J.C. Blaak

Ontwerp & drukwerk

Torendruk Nijkerk
ISSN 2214-6644
RSIN-009230178