



Stephanos

nr. 2 - 2018

Zoektocht

Bent u
een christen?

Geloof in
God alleen

Thema:

Geloof



INHOUD



6



11



22



24

- 3** Meditatie
- 5** Zoektocht
- 6** Onverwachts een begrafenis
- 9** Van de voorlichter
- 10** Aan de slag
- 11** Bent u een christen?
- 13** Agenda
- 14** Adoptie
- 17** Financieel
- 18** Bedankt!

- 21** In gesprek met...
- 22** Geloof in God alleen
- 23** Van het bestuur
- 24** Alle macht in hemel en op aarde
- 26** Kids

Het thema van dit magazine is geloof. Vanuit verschillende perspectieven leest u over ongelooft, bijgeloof en waar geloof. Het levende geloof is onmisbaar, in Malawi, Zambia én Nederland.

Coverfoto: Stéphanos zaait, plant en maakt nat, maar uiteindelijk is het God die de wasdom geeft.



"De gaven des Heeren"

*'En Ik zal de ziel der priesters met vettigheid dronken maken;
en Mijn volk zal met Mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere'*

Jer. 31:14

Eeuwige liefde trekt (vs. 3), leidt (vs. 9) en doet weldaden smaken (vs. 12). Het heil wordt door Woord en Geest verheerlijkt in harten. De Heere maakt gebruik van middelen. De tekst spreekt over 'priesters' en over 'Mijn volk'. De Heere heeft Aaron en zijn zonen afgezonderd en gezalfd tot priesters. Van zichzelf mensen met gebreken, toch geldt: 'Bidt de predikers vol, dan kunnen ze de gemeente vol preken'. God maakt Zijn volk tot een Koninklijk priesterdom. Gods volk was onder het oude verbond beperkt tot het volk der Joden. Maar in Christus strekt Zijn genade zich uit over zowel Joden als heidenen. Dat dit werkelijkheid is, wordt onderstreept door twee sterke uitdrukkingen in de tekst: 'Ik zal' en 'Spreekt de HEERE'. Hij zal door Woord en Geest aan zondaren Zijn genade schenken. Dat heeft Hij eertijds gedaan en dat zal Hij blijven doen, tot aan de jongste dag.

Vettigheid is het tegenovergestelde van dorheid. In de woestijn is het dor. Gods kinderen leren verstaan hoe dor hun hart en leven is. Maar de Heere maakt dat de ziel een gewaterde hof is (vs. 12). Dat drukt geestelijke verkwikkingen uit, zoals versterking van het geestelijk leven. Gods goederen, zoals de tekst 'met Mijn goed' uitdrukt, zijn veel omvattend. Vers 12 noemt: 'koren, most, olie en jonge schapen en runderen'. Zaken die in het Oude Testament betrekking hadden op de tempeldienst. De tempeldienst is vervuld door de Heere Jezus. Hiermee worden dus de weldaden van Christus' Koninkrijk uitgedrukt.

Alleen om Zijntwil worden zondaren getrokken uit de zonde. Hij zal ten Leidsman zijn. Wat mag er een onzeglijke rijkdom in Jezus worden gevonden. Een

schoonheid waarbij alles van de wereld en het eigen ik verbleekt. Een heerlijkheid die de stoutste verwachtingen overtreft. Waarbij moet worden ingestemd: 'De helft is mij niet aangezegd'. Voor schuldigen heeft Hij als Onschuldige de prijs der ziel, met Zijn eigen rein lichaam en ziel voldaan. Wat is Hij een dierbaar maar ook noodzakelijk Offerlam. Deze rijkdom wordt door Gods Geest in harten van schuldige zondaren. Zo delen zij in Jezus, Die gegeven is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligheid en een volkomen verlossing.

De ziel van de priesters zal Hij dronken maken. Zaligheid doorstraalt de hele persoon. Dit zal Hij doen, opdat de ambtsdragers het volk kunnen onderwijzen. De krachtige ondervinding wordt verwoord met de woorden uit Hooglied 5:1 'Ik ben in Mijn hof gekomen, (..) Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefste'. Dan wordt beaamd dat voorwaarden aan onze zijde niet voldaan moeten worden, maar door Jezus zijn voldaan. Dat geeft geen magerheid, maar een vettigheid aan de ziel. Zo overstelpend, alles overtreffend. Zowel in Nederland als ook in Afrika.

Wee degenen die geen lust hebben aan geestelijke goederen. Die het bloed des Lams onrein achten. Degenen die geroepen zijn uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht, dienen hun kleed rein te houden. Door met hart en hand gericht te zijn op Hem, Die de woorden des eeuwigen levens heeft. Zo maakt Hij de Zijnen, tot een gewillig, heilig en toegerust volk. De voorsmaken van de zaligheid doen hen uitroepen: 'Hoe groot is het goed dat Hij heeft weggelegd voor degenen die Hem vrezen'.

Ds. A.A. Brugge



TUINGEREEDSCHAP

VOOR ELKE GROENE KLUS

Graven, spitten, bestraten, vegen, harken, aanplanten, hout hakken of gewoon de tuin onderhouden. Talen Tools heeft eerste klas gereedschap voor ieder budget en elke klus.



GRONDWERKEN
RIOLERING
BESTRATING

WERK IN DE GOEDE RICHTING



kooikerinfra.nl • T 0522-46 82 14 • info@kooikerinfra.nl



KIES UW KEUKEN BIJ U THUIS

www.homekeukens.nl homekeukens



Zoektocht

Er wordt veel gezocht in deze wereld, en technologie gaat ook aan Malawi niet voorbij. Google heeft ook hier zijn intrede al jaren geleden gedaan. Weet je iets niet, dan zoek je het even op internet op. Men is ook op zoek naar een baan. Bomen die nog niet gekapt zijn voor brandhout of papier, doen dienst als advertentiepaal. Vooral op een dikke baobab boom kun je aardig wat kwijt. Een baasje zoekt zijn hond via de boom, een jongere is op zoek naar een levenspartner, er hangt een advertentie voor een monteur en ik zie zelfs een meditatie! Men is op zoek.

Men zoekt ook naar een manier om God te dienen. Wat is de juiste dag om naar de kerk te gaan? Daar wordt in Malawi nogal eens over gesproken. De zevende dag adventisten houden vast aan hun standpunt dat zaterdag DE dag is. Want de Heere schiep deze wereld in 6 dagen en op de zevende dag rustte Hij van al Zijn werk. Dus is zaterdag de dag. Strikt word deze dag apart gezet van de andere dagen. Terwijl er bij een zondag-christen in Malawi nog wel eens makkelijk iets op zondagmiddag gedaan kan worden, bij een zevende dag lid gebeurt dit absoluut niet.

Gereformeerde christenen belijden dat de zondag de dag van de opstanding is. Een dag waarop de Heere alles nieuw maakte en daarom een dag die apart gezet moet worden van alle andere dagen om Hem speciaal op die dag te gedenken, met Hem je nieuwe week te beginnen, Zijn komst te verkondigen.

Er is in Malawi weinig Bijbelkennis, al zijn er wel veel christenen. Maar veel christenen zonder Bijbel. En dat is niet altijd omdat ze een Bijbel van ongeveer € 7,- niet kunnen betalen. Er zijn mensen die dat best wel kunnen, maar het heeft geen prioriteit in hun leven. Ze willen wel een christen zijn, maar Christus niet zelf zoeken. Antwoorden op levensvragen worden wel gezocht, maar men vraagt eerder aan een predikant waar men mee worstelt, dan dat men zelf in Gods Woord zoekt. Daarom zijn de kerken wel vol en horen de mensen graag een preek op een begrafenis, maar ze kunnen niet zoveel met persoonlijke stil-

le tijd. Daar komt nog bij dat Malawi geen leescultuur heeft, men leert door overlevering en niet door zelf te lezen. Er is ook altijd geluid of herrie om je heen, en anders maak je het wel met de pannen en houten kookgerei. Er is weinig stilte om je terug te trekken en te concentreren op God's Woord. Daarom komen mensen gemakkelijker om 5 uur 's ochtends naar de kerk voor een uur van meditatie en gebed, geleid door de dominee, dan dat men zelf stille tijd houdt. 's Lands wijs, 's lands eer? Predikanten maken in ieder geval gebruik van iedere gelegenheid om God's Woord te onderwijzen, totdat men zelf Christus ontdekt! Het blijft een zoektocht!

*Paul & Thea Mawaya
Joel, Joshah, Josephine*



A group of children, mostly young boys and girls, are standing in a line outdoors in a rural setting. They are wearing various colorful clothing, including yellow, blue, and red shirts. The background shows a dirt path and some simple buildings in the distance. The title 'Onverwachts een begrafenis' is overlaid in large white cursive font on the lower part of the image.

Onverwachts een begrafenis

Het was op een dinsdagavond dat we een bericht ontvingen van een van onze Zambiaanse bestuursleden, verslagen deelde hij mee dat zijn vrouw onverwachts overleden was. Nog geen 48 uur later waren we aanwezig op de begrafenis.

Krijg ik vaak van Zambianen te horen dat ze niet kunnen komen of dat het werk niet doorgegaan is in verband met een begrafenis, nu moest ik zelf alles uit handen laten vallen en gemaakte afspraken afzeggen. Voor een Zambiaan een vanzelfsprekendheid. Buren, familie, stamgenoten, ook al heb je ze nog nooit ontmoet, je probeert hoe dan ook de begrafenis bij te wonen. En dat moet altijd snel geregeld worden, in de meeste gevallen wordt de overledene binnen 48 uur begraven. Zo ook de begrafenis van de vrouw van ons bestuurslid. En ik verbaasde mij erover hoe alles in korte tijd geregeld was! Honderden mensen waren

aanwezig, uit verschillende delen van het land en pannen, eten en brandhout werden aangesleept. Het was pijnlijk om het verdriet te zien van ons bestuurslid. Zijn vrouw is maar 43 jaar oud geworden en hij blijft achter met 3 kinderen. De dood gaat ook in Zambia aan niemand voorbij. Treffend waren de woorden van de dominee die tijdens de dienst een korte preek hield. *Wij weten de dag van onze dood niet* (Genesis 27:2) maar dat de dood voor iedereen komt is zeker. Het gaat erom dat wij Christus kennen, dan zijn wij bereid om te sterven. Na de dienst ging het in een lange rij naar de begraafplaats. Gezeten op de grond bij de an-



dere aanwezige vrouwen, hopen op een beetje schaduw van de bomen ter bescherming tegen de brandende zon, waren we getuigen van het delven van het graf. Daarbij werd de tekst uit Genesis 3:19 voorgelezen: *Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.*

De dood is in Zambia realiteit. De gemiddelde levensverwachting is niet hoog. Kindersterfte komt veel voor, zeker in de leeftijd tot 2 jaar. Misschien dat mensen zich daardoor zo bewust zijn van het feit dat er meer is dan dit leven op aarde? Geloof en religie nemen een belangrijke plaats in het dagelijks leven in. Angst voor de dood en boze geesten is altijd aanwezig.

De dag na de begrafenis ben ik in een dorp voor een kinderprogramma. Terwijl ik aankom beginnen de kinderen spontaan te zingen: *Read your Bible, pray every day, pray every day...* Er wordt die middag een Bijbelverhaal verteld en een nieuw lied aangeleerd wat gaat over Gods trouw. De kinderen horen over Christus, Hij is het die vrede geeft en sterker is dan de dood!
Annemieke Treur - Zambia

Geloof en religie nemen een belangrijke plaats in het dagelijks leven in





BESPAAR FORS OP UW ENERGIETARIEVEN EN STEUN STICHTING STÉPHANOS MET €50,-!



Gezinsenergie, een christelijk reformatorisch energiecollectief met meer dan 14.000 deelnemers, ondersteunt sinds vorig jaar Stichting Stéphanos. De door ons georganiseerde en gesponsorde concerten van The Musix, waarbij gecollecteerd werd voor Stichting Stéphanos, zitten er inmiddels op en waren een groot succes! Zo hopen wij een steentje bij te dragen aan de armoedebestrijding in Afrika.

Om de samenwerking met Stichting Stéphanos sterk te houden, bieden wij u een geheel vrijblijvende en kosteloze besparingscheck aan op uw energietarieven. Wij hebben de scherpste aanbiedingen voor gas en stroom in huis. Kunt u besparen? Dan profiteert u van een lagere gas en stroomrekening, en wij maken per nieuwe deelnemer (met gas en stroom) €50,- over aan Stichting Stéphanos.



Ga voor een vrijblijvende besparingscheck naar WWW.GEZINSENERGIE.NL/STEPHANOSACTIE

Restment 
Engaged | Experienced | Professional



Veiligheid & Integriteit

ADVIES

ONDERZOEK

BEMIDDELING

TRAINING

Restment | Tel. 088 011 88 11 | www.restment.com

OPROEP WORDT FRITUURVET INZAMELPUNT



Plaats u ook een container voor oud vet? Een volle klike wordt binnen 2 dagen vervangen voor een lege. **En Stéphanos krijgt een goede prijs**, zodat de weeskinderen in Malawi en Zambia er mee geholpen worden.

Doet u mee? Neem contact op met Harry Droppert.

Mail naar voorlichting@stephanos.nl

of bel: (06) 30 16 71 72



PIONIERSWEG 84-86 • DRONTEN • WWW.VETCOLLECTE.NL



Zon & maan



In Markus 13:24 staat: “Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven.” Na de grote verdrukking zal de Zoon des Mensen komen op de wolken des hemels. Gods kinderen kunnen op momenten verlangen naar die dag. Wat zal het zijn als ze mogen ervaren wat staat in Openbaring 21:23 “En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars.” Zie ook Jesaja 60:19. Er zal in de hemel geen nacht meer zijn, de Heere is Hét Licht.

Wat een wonder als we lezen wat er in Psalm 72:5 staat “Zij zullen U vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht.” De zon en de maan staan nog aan de hemel. Er zullen er nog toegebracht worden, in Zambia, Malawi, maar ook Nederland. En het zal worden één kudde, en één Herder (Johannes 10:16).

We kijken terug op een drukke periode. We hebben gestaan op de HHJO jongerendag in Amersfoort, we hebben presentaties mogen houden bij de JV van de GGiN in Rijssen, HHG in Ouddorp, en HHG Loon op Zand. We hebben prachtige bedragen ontvangen n.a.v acties op de verenigingen. Ook waren we de afgelopen periode op diverse scholen waar de kinderen activiteiten organiseerden t.b.v. Stéphanos (zie blz18). Op de Familiedagen in Hardenberg hadden we een prachtige omzet, goede gesprekken, en we hebben ook nieuwe donateurs mogen begroeten. Nog een leuke anekdote n.a.v. de familiedagen in Hardenberg: Bedrijfsadviseur Rebel uit Woudenberg gaf aan standhouders en ondernemers rondleidingen op de beurs om te laten zien welke standhouders hun boodschap goed overbrengen. Hij stond een tijdje bij onze stand met een aantal mensen, en even later kwam hij weer

met een aantal mensen langs. Toen was ik toch even nieuwsgierig wat hij nou aan het vertellen was bij onze stand. Toen ik er naar vroeg zei hij: “Jullie verkopen een aantal producten, maar één ding is duidelijk, jullie werk is weeskinderen helpen in Malawi en Zambia. Jullie brengen de boodschap goed over, dat doen jullie echt steengoed!!” Nou, dat is een prachtig compliment, toch?

We hopen de komende periode presentaties te houden op de Ds. N.H. Beversluisschool Gouda, Calvijnsschool Veenendaal en de hele VMBO van de Jac. Fruytier SG te Apeldoorn. Ook hopen we aanwezig te zijn op de Terdege vriendinnendag en de Terdege Zomerfair in Barneveld. Ook zijn er volop acties en voorbereidingen voor de werkvakantie. Een groep jongeren hoopt weer naar Malawi te gaan om te werken aan diverse projecten en ze hebben al mooie bedragen ingezameld.

Een hartelijke groet,
Harry Droppert

Voor alle data en op de agenda staande activiteiten geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

Wilt u ook aan de slag voor Stéphanos?

kijk dan eens naar de volgende mogelijkheden

Werkgroepen

Stéphanos telt op dit moment 10 werkgroepen en 6 thuisfrontcomités. Wie zij zijn en waar zij werken vindt u op de website www.stephanos.nl/werkgroepen. De doelen van de werkgroepen van Stéphanos zijn:

- het actief zorgen voor naamsbekendheid van onze stichting en zo mensen te betrekken bij ons werk onder de weeskinderen in Malawi en Zambia;
- het verzamelen van (financiële) middelen om het werk voort te kunnen zetten.

Zou u ook graag actief willen zijn in een werkgroep bij u in de buurt? Versterking is altijd welkom!

Meer informatie vindt u op de website. Mocht u daarna nog vragen hebben of u aan willen melden, dan kunt u contact met ons opnemen met de contactpersoon van de werkgroep (zie website) of via voorlichting@stephanos.nl.

Bent u ondernemer en wilt u graag iets doen voor uw verre naaste?

Wat denkt u van het financieel adopteren van meerdere weeskinderen? Of het financieel steunen van het werk onder de weeskinderen in Malawi en Zambia? Bel voor meer informatie onze fondsenwerver op 06 30167172 of mail naar voorlichting@stephanos.nl. Kijk ook eens op www.stephanos.nl/ondernemers

Winkeltjes

De winkeltjes van Stéphanos zijn erg actief. We zien resultaat van het vele werk dat door hen wordt verricht. Graag willen we dit blijvend onder uw aandacht brengen. Koop uw inkopen bij de winkeltjes die u kunt vinden op www.stephanos.nl/vrijwilligers/winkeltjes. De opbrengst komt geheel ten goede aan Stéphanos. Er zijn ook winkeltjes die verkoopavonden bij u aan huis verzorgen! Kijk snel op de website voor contactgegevens. Is er geen winkeltje in uw omgeving en heeft u interesse? We adviseren u graag!

Wenskaarten

Bent u op zoek naar een mooie (foto-)kaart? Via de adressen op www.stephanos.nl/vrijwilligers/winkeltjes kunt u prachtige kaarten krijgen in allerlei soorten en maten. De opbrengst is voor Stéphanos.

Frituurvet

U kunt uw frituurvet inleveren bij onze inzamelpunten, zie www.stephanos.nl/frituurvet. Wilt u zelf inzamelpunt worden? Zie dan de advertentie elders in dit magazine.

Hier adverteren?

Ziet u kansen en wilt u graag adverteren in ons kwartaalblad? Neem contact op met onze voorlichter en vraag naar de mogelijkheden. Mail naar voorlichting@stephanos.nl of bel 06 30167172.



Bent u een christen?

De pastorale werkers van Stéphanos verkondigen het Evangelie in dorpen in de regio.

Allan Chakholoma is 'Village Father', het hoofd van de pastorale werkers, van Stéphanos in Malawi. Naast de kerkdiensten, catechesaties en weekopeningen en -sluitingen op het Stéphanosterrein preekt hij ook in verschillende dorpen in de regio. Hij roept ook ons op om niet alleen te belijden met onze mond, maar ook te geloven met ons hart. Uit genade.

Geloof

In Malawi zijn veel verschillende kerken met verschillende overtuigingen en tradities. De overeenkomst tussen deze kerken is dat zij allemaal het Evangelie verkondigen, opdat mensen zich zouden bekeren, hun zonden belijden en geloven in de Heere Jezus Christus. Stéphanos, als Reformed Presbyterian organisatie, wil ook vorm geven aan de opdracht uit Mattheüs 28:19-20: *'Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.'*

Waarom is geloven belangrijk?

Geloven is belangrijk – onmisbaar zelfs – omdat wij alleen door het geloof zalig kunnen worden. *'Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onzen Heere Jezus Christus. Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.'* (Romeinen 5: 1-2). Wij kunnen het koninkrijk van God niet ingaan als wij niet geloven in Jezus Christus als onze Redder en God. Maar het is niet genoeg om dat te belijden met onze mond. Dit geloof moet uit ons hart komen. Veel mensen in

Afrika – en in de rest van de wereld – noemen zichzelf christen, terwijl ze dat niet zijn. Dat blijkt uit hun – en onze? - woorden en daden. Daarom zend God Zijn knechten met Zijn Woord, om het ware geloof, het ware christen-zijn te verkondigen.

Een waar geloof?!

Er is een duidelijk verschil tussen een historisch geloof en een waar geloof. Met een historisch geloof geloof je dat het waar is wat er in de Bijbel staat en kun je je daarover verwonderen. Maar dit geloof kan ons niet redden van de eeuwige dood. Dit geloof is een algemene openbaring. Het is als God kennen uit de schepping; belangrijk, waardevol, maar onvoldoende. Het ware geloof is meer, het is onmisbaar. Zonder het ware geloof kunnen wij niet in Gods Koninkrijk komen. Dit ware geloof is een genadegift van God, gewerkt in mensenharten, door de Heilige Geest. Het is een gift, God gééft het, uit vrije genade en niet als loon op onze werken. Smeek om die genade, om dat geloof! Vergeet niet: Niemand kan tot de Vader komen dan door de Zoon (Johannes 14).

Het geloof is onmisbaar voor alle mensen, zonder geloof kunnen wij het Koninkrijk van God niet ingaan. Bidt u mee dat dit ware geloof in onze Heere Jezus Christus, de Messias, overal gevonden wordt?!



Lees het
verhaal van Limbani
op [www.stephanos.nl/
studiebeurs!](http://www.stephanos.nl/studiebeurs/)

Geef jongeren als Limbani ***een toekomst!***

Talentvolle jongeren in Malawi willen graag studeren.
Dat verhoogt hun kans op een baan.
Limbani bijvoorbeeld, een jongen met veel potentie.
Maar hij is wees en heeft geen geld.

***Helpt u talentvolle jongeren in
Malawi aan een studiebeurs?***

Kosten: € 20 per maand*

Doe mee en geef u op via stephanos.nl/studiebeurs
of bel 038 3857966. Ook voor scholen en jeugdverenigingen!

Algemeen Nut
Beogende Instelling
ANBI

* via groepssponsoring

**Stephanos**

www.stephanos.nl



Midzomermarkt Nieuw Lekkerland

Wat: Midzomermarkt met een stand van Stéphanos met o.a. fotokaarten, fruit en speelgoed

Wanneer: Vrijdag 22 juni van 16:00 tot 22:00 uur

Waar: Nieuw Lekkerland
bij de speeltuin Middelweg

Autowasdag te Elspeet

Wat: Autowasdag met catering en verkooptafels met fotokaarten, speelgoed, CD's, snoep, etc.

Wanneer: 30 juni van 9:00 tot 15:00 uur

Waar: Op 't Kerkerf van de Hervormde Dorpskerk, Nuns peterweg 3 in Elspeet

HAH Collecte Genemuiden

Wat: Huis aan huis collecte voor Stéphanos

Wanneer: 2 t/m 7 juli

Waar: Genemuiden

Braderie Genemuiden

Wat: Braderie met o.a. verkoop van fotokaarten en bruine poppen

Wanneer: 11 juli

Waar: Genemuiden

Zomeravondconcert te Haamstede

Wat: Zomeravondconcert m.m.v. orgel/piano: Hugo van der Meij & Hendrik van Veen, harp: Maria Knops, fluit: Lianne Laurens, trompet: Frank Zuiddijk. Gratis entree, collecte voor Stéphanos.

Wanneer: 28 juli 2018 om 19:30 uur

Waar: Hervormde Kerk te Haamstede

Boer'ndag Elspeet

Wat: Boer'ndag. Ook dit jaar organiseren we weer de Boer'nFair, de klompentocht, de toertocht voor oude tractoren en het Nederlands Kampioenschap Grasmaaier. Daarnaast worden er fotokaarten, CD's, boeken, kinderspeelgoed, snoep etc. verkocht.

Wanneer: 25 augustus van 10:00 - 20:00 uur

Waar: Elspeet

Zomerconcert te Yerseke

Wat: Zomerconcert m.m.v. orgel: André Knevel, piano: Rens de Winter, panfluit: Liselotte Rokyta en Erika Jansen, meditatie. Ds. D.W. Tuinier. Gratis entree, collecte voor Stéphanos.

Wanneer: 1 september 2018 om 19:30 uur

Waar: Hervormde Kerk te Yerseke

Molenmarkt Kinderdijk

Wat: Molenmarkt, er is van alles te doen en de molens zijn prachtig verlicht

Wanneer: Vrijdagavond 7 september van 17:00 tot 22:30 uur

Waar: Kinderdijk

Kledingverkoop Genemuiden

Wat: Kledingverkoop

Wanneer: 11 september van 18:30 tot 21:00 uur

Waar: Bethelkerk, Bereklauw 1, Genemuiden

Kijk op www.stephanos.nl/agenda voor meer activiteiten



Sponsor een Student - Groepssponsoring

Aan het einde van het cursusjaar 2017/2018 hopen veel sponsorkinderen van Stéphanos examen te doen voor het voortgezet onderwijs. Het zou mooi zijn dat er van hen een groot aantal de kans krijgen om verder te studeren. Dit kan alleen als er genoeg sponsors zijn voor dit programma. Voor € 20,- per maand geeft u een jongere een betere kans op een baan, omdat hij/zij met uw hulp een vervolgopleiding kan doen. Ook in Malawi is een diploma noodzakelijk voor een goede baan. Een studie is duur en kan niet betaald worden met het reguliere adoptiebedrag. Vandaar dat we een groepssponsorproject hebben om gezamenlijk deze jongeren te helpen. Helpt u mee om zoveel mogelijk jongeren te laten studeren?



Vincent Symon

Vincent (20 jaar) is één van de jongeren die wacht totdat hij kan gaan studeren. Op dit moment woont hij met 2 broers bij zijn oude grootmoeder van 78. Ze proberen met z'n 3en allerlei klusjes aan te nemen om zo wat geld te verdienen. Nu is hij geslaagd en omdat zijn resultaten en motivatie goed zijn, mag hij een vervolgopleiding doen, mits er sponsors zijn die hem willen helpen. Hij wil graag leren voor accountant. Deze studie kan hij volgen aan het Soche College in Blantyre. De kosten voor zijn studie, inclusief kost en inwoning (internaat) komen op ongeveer € 75,- per maand. De opleiding duurt 3 jaar. Na zijn studie hoopt hij een eigen bedrijf te kunnen starten. Wilt u (een deel van) de studiekosten voor Vincent betalen en zo hem en zijn familie helpen?



Rhodrick Sewero

Rhodrick is 19 jaar oud. In 2000 kwam hij als weeskind naar de Stéphanos. Nu woont hij bij zijn oude grootvader, samen met zijn broer Vincent. Ze zorgen voor zijn tuin en proberen wat te verkopen. Rhodrick wil graag een technische studie doen. Hij wil graag een baan. En zonder diploma heeft hij weinig kansen om verder te komen. Hij heeft het voortgezet onderwijs goed doorlopen, is altijd overgegaan. Als hij door middel van sponsoring kan gaan studeren zou hij graag naar het Soche College in Blantyre willen voor een studie van 3 jaar. Dan zal hij intern bij school moeten wonen.



Godfrey Joseph

Godfrey is een jongen van 18 jaar. Hij heeft zijn ouders nooit gezien. Hij woont bij zijn grootouders. Sinds hij gestopt is voor het voortgezet onderwijs helpt hij hen waar mogelijk. Hij probeert klusjes te doen om wat inkomsten te hebben. Het voortgezet onderwijs was te moeilijk voor hem. Over het derde leerjaar deed hij 2 jaar en is toen weer niet overgegaan. Er zijn dus niet veel mogelijkheden voor een vervolgstudie. Het is wel mogelijk om chauffeur te worden. Hij wil graag verder leren, zodat hij zijn grootouders kan helpen. Eerst wil hij beginnen met een gewoon rijbewijs, zodat hij minibuschauffeur kan worden (soort openbaar vervoer). Later wil hij dan nog proberen om zijn groot rijbewijs te halen, zodat hij ook op een vrachtauto mag rijden. Deze training van 2 jaar kan hij volgen op een school in Blantyre. Daar wordt zowel theorie als praktijkles gegeven.





Gezinsadoptie

De kinderen uit het Gezinsadoptieprogramma wonen in arme gezinnen. Zij mogen op kosten van Stéphanos naar school, krijgen kleding, een schooluniform, schoenen en schoolmaterialen. Daarnaast worden de ouder(s)/ verzorger(s) van deze kinderen geholpen d.m.v. het geitenproject, hulp bij het conserveren en bewaren van voedsel, het verkrijgen van een zo groot mogelijke opbrengst van de verbouwde gewassen en het opzetten van kleinschalige bedrijfjes. Dit alles om de leefomstandigheden te verbeteren en zelfstandigheid te ontwikkelen. Ook de schooltjes in de dorpen waar deze kinderen wonen worden opgeknapt en van goede lesmaterialen voorzien. U wordt sponsor van een kind uit dit programma voor € 20,- per maand.



Shakira Manesi

Dit meisje van bijna 5 jaar woont met haar jonge ouders in een klein huisje bedekt met golfplaten. De ouders zijn geheel afhankelijk van de landbouw en hebben geen andere inkomsten. Zoals u weet is de landbouw in Malawi heel kwetsbaar door droogte of juist teveel regen tegelijk.



Ruth Kapaya

Ruth is 3 jaar en is het jongste meisje in een gezin met 7 kinderen. Moeder heeft zelf maar een paar jaar op school gezeten en heeft Ruth op latere leeftijd gekregen. Moeder is niet sterk genoeg meer om op het veld te werken en is daarom afhankelijk van wat de vader kan doen. Hij heeft ook geen vast werk. Ze wonen in een hut bedekt met gras.



Lucius Chilomo

Lucius woont met zijn jonge ouders in een kleine hut in een bergdorp. Hier is het land moeilijk te bewerken en daardoor is er altijd te weinig voedsel voor het gezin. Lucius krijgt op de kleuterschool elke dag een bordje maispap.



Faith George

Faith is 3 jaar en woont met moeder en een oudere broer en zus in een klein huis bedekt met oude golfplaten. Moeder is zelf nooit naar school geweest en is heel jong getrouwd. Er is gebrek aan voedsel en kleding.



Joseph Mtekesa

Joseph is de jongste van 4 kinderen. Hij is 3 jaar. Zijn ouders zorgen ook nog voor 3 weeskinderen (neefjes). Joseph heeft astma en is vaak moe. Zijn vader probeert iets extra te verdienen door groente te verbouwen en te verkopen.

Post voor de adoptiekinderen

U kunt de post voor uw adoptiekind het hele jaar door aan onderstaand adres sturen. Het wordt dan zo snel mogelijk meegegeven. Denkt u eraan om de naam en het nummer van uw adoptiekind in de linkerbovenhoek van de envelop te vermelden? Wilt u geen cadeautjes meesturen? Envelop liefst maximaal A5. Vindt u het lastig om post te sturen in het Engels? Graag sturen wij u een lijst met voorbeeldzinnen toe.

Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u contact opnemen met mw. H. Westhoff- Lier, Karel Doormanstraat 30, 8281 DL Genemuiden, tel. 038-3857966, email adoptie@stephanos.nl



VAN HET
BESTUUR



In het vorige blad heb ik mezelf in het kort aan u kunnen voorstellen. En inmiddels ben ik enkele weken bezig om kennis te maken met het inhoudelijke werk van Stéphanos. Eerst in Nederland, en eind mei ook in Malawi en Zambia. Deze opdracht doe ik parttime, en combineer ik als zelfstandig ondernemer met advieswerk in (vooral) de sector gezondheidszorg.

Het bezoeken van weduwen en wezen wordt door de apostel Jakobus (1:27) in verband gebracht met de oprechte dienst aan God. In die zin mogen we als Stéphanos ons werk voor de weeskinderen ook zien.

Ik ben er dankbaar voor om daaraan een bijdrage te mogen leveren.

In het volgende nummer hoop ik met eerste indrukken te komen over het werk dat we in Malawi en Zambia verrichten mogen. Met lokale mensen, én met veldwerkers uit Nederland die worden ondersteund door hun thuisfront. Met betaalde en veel vrijwillige medewerkers. Mogelijk gemaakt door u als donateur of sponsor. Of door ondernemers, waarvan een aantal recent op reis is geweest naar Afrika.

Dat Stéphanos dit werk doet, kan alleen door de gewaardeerde steun van heel veel betrokkenen. En in samenwerking met anderen. Maar vooral onder de zegen des Heeren. Daartoe vragen we, naast uw materiële steun, vooral ook uw gebed.

Johan van der Ham

BELANGRIJKE MEDEDELING

Geachte lezer,

Stéphanos krijgt een nieuw administratiesysteem. Binnenkort zal de data vanuit het oude naar het nieuwe systeem overgezet worden. Uiteraard doen wij ons best dit zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Mocht er onverhoopt iets misgaan, waardoor u bijvoorbeeld geen magazine ontvangt in september, wilt u ons daarover informeren? Dit kan per mail via info@stephanos.nl of telefonisch via 06-14331164. Hartelijk dank voor uw medewerking!



Eerste kwartaal 2018

Hieronder geven we u een update over de inkomsten per categorie in het eerste kwartaal van 2018, ten opzichte van de begroting voor het hele jaar. We danken u hartelijk voor uw bijdrage! In de verschillende artikelen in dit magazine leest u aan welke programma's en activiteiten in Malawi en Zambia uw bijdrage besteedt wordt.

kerken en scholen



begroot 2018
€ 125.000
werkelijk Q1
€ 45.474

werkgroepen



begroot 2018
€ 86.500
werkelijk Q1
€ 19.167

nalatenschappen



begroot 2018
€ 0
werkelijk Q1
€ 0

ondernemers



begroot 2018
€ 75.000
werkelijk Q1
€ 10.796

particulieren



begroot 2018
€ 433.500
werkelijk Q1
€ 37.727

adoptie



begroot 2018
€ 180.000
werkelijk Q1
€ 61.230



totaal

begroot 2018
€ 900.000

werkelijk Q1
€ 174.394



BEDANKT

Goede doelen markt Elspeet

Na veel voorbereidingen was het woensdag 11 april zover: de Goede Doelen markt. Spannend... hoe zal het gaan, komen de mensen en blijft het droog?! Ik denk dat ik namens allen spreek als ik zeg dat we terug kunnen zien op een fijne, drukke, saamhorige en bovendien zonnige dag. Wat was het mooi weer. Het is de Heere Die hier de dank voor toe komt. Hij neigde harten, Hij liet de zon schijnen. Ook zijn er 112 kleurplaten ingeleverd. Deze zijn met een begeleidend briefje verspreid bij zieken, ouderen en alleenstaanden in Uddel en Elspeet. Totaal is er ruim € 4750,- opgehaald, waarvan ruim € 900,- voor Stichting Stéphanos. Door sponsoring van diverse ondernemers is de opbrengst 100% voor de weeskinderen, heel hartelijk dank daarvoor!



17 maart was de Lentefair in Nieuw Lekkerland maar ondanks regen en storm heeft dit het prachtige bedrag van € 5578,60 opgeleverd! Allemaal hartelijk dank hiervoor!

Jaarlijkse verkoopdag

De jaarlijkse verkoopdag in Genemuiden op 9 maart heeft bijna € 5000,- opgebracht. Allen hartelijk dank!



Stéphanos was weer aanwezig op de Familiedagen in Hardenberg. We hebben een goede beurs gehad, met een mooie omzet en diverse nieuwe donateurs. De omzet bedroeg € 6417,40. Sponsor Kooiker Infra BV en vrijwilligers, heel hartelijk dank voor jullie sponsring en inzet! Het was -net als de andere keren- weer samenbindend!

Zangavond Sprang-Capelle

De zangavond in Sprang-Capelle op 10 maart jl. heeft € 1182,- opgebracht. Hartelijk dank hiervoor!



Esther van de Brink heeft samen met dochter Thirza gezorgd dat er een fruitkraam bij de winkel van Els stond, met als resultaat dat er € 200,- werd overgemaakt naar Stéphanos Zambia! Heel erg bedankt!

Geslaagde autopuzzeltocht Stéphanos Staphorst op Koningsdag

De werkgroep Stéphanos Staphorst e.o. kan weer terugzien op een zeer geslaagde autopuzzeltocht van 27 april j.l. Ook dit jaar kwamen er weer heel veel mensen op af, maar liefst 166 auto's uit het hele land.

De route van de autopuzzeltocht was dit jaar weer heel anders dan voorgaande jaren en voerde door het Drentse landschap met haar prachtige natuur en brinkdorpen. Een prachtige netto opbrengst van € 3000,- is het resultaat. Met dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt!

Kijk op www.stephanos.nl/nieuws voor meer activiteiten



BEDANKT



Bijna 800 kinderen van de Eben Haëzerschool in Barneveld hebben zich de afgelopen periode ingezet voor Stéphanos. De kinderen hebben op diverse manieren geld ingezameld voor goed (Bijbels) onderwijs voor de weeskinderen in Malawi. Een deel van de kinderen is aan de slag gegaan met kraskaarten waarmee geld werd opgehaald voor schoolmaterialen. Andere kinderen gingen weer met puntzakken met rollen snoep, fotokaarten of pepermunt. De kinderen met de hoogste opbrengst per groep, mochten bij de voorlichter van Stéphanos een mooi boek uitzoeken. Totaal is er een netto bedrag van € 14.363,65 opgehaald!! Een geweldige prestatie. Allen die meegewerkt hebben, heel hartelijk dank!



Het gaat goed met de inkomsten voor de werkvakantie. We kregen een berichtje van Anne-Wil Nieuwenhuize en Jacolina Poot, ze hebben in maart twee keer 170 Zeeuwse bolussen en 32 kruidcakes gebakken en verkocht voor Malawi. Een hele klus!

Sarah van der Zalm uit Nederhemert (groep 5) heeft haar spreekbeurt gehouden over Stichting Stéphanos, ze heeft hier een kraskaarten actie aan gekoppeld. Alle klasgenootjes zijn met deze kaarten aan de slag gegaan, met een prachtig resultaat, namelijk € 483,-!! Sarah en klasgenootjes, heel hartelijk dank! En Sarah had een 9,5!! Prachtig Sarah!

De kinderen van de jeugdvereniging van de HHG Loon op Zand hebben de afgelopen periode geld ingezameld voor Stéphanos. Ze hebben met kraskaarten € 450,- opgehaald. Daarnaast is via de gemeente nog € 425,- extra geschonken. Allen heel hartelijk dank!



De kinderen van de Ds. Koelmanschool in Gorinchem zijn de afgelopen periode druk geweest met het verkopen van stroopwafels. Na de presentaties op school zijn de kinderen aan de slag gegaan. De opbrengst is € 5000,-, waarmee de kinderen wel 500 kinderbijbels bij elkaar hebben gespaard! Meesters, juffen en vooral de kinderen, hartelijk dank voor jullie inzet!

TWEE IN ÉÉN!
**Cd voor u,
 kinderbijbel voor
 Malawi of Zambia**



€15,-
 excl. verzendkosten

Prachtige
 instrumentale
 muziek van
 begaafde
 music!

**Teken nu in voor de nieuwste cd van
 • THE MUSIX •**

Bestel deze cd via voorlichting@stephanos.nl o.v.v. naam en adres



Port Lavande

welkom in onze webshop
www.portlavande.com

EXCLUSIEVE JONGE MODE

**Eigen sfeer, zon, water
 en bergen in Oostenrijk**



Bij een boeking van twee
 weken ontvangt u een
 waardebon van € 50,-.

ES Vakanties
 Vakanties in eigen sfeer



www.es-vakanties.nl
 055-3030083 - info@es-vakanties.nl

Actiecode:
 ESAA151



PLUS Slingerland Middelharnis
 Kerkepad 7, 3241 CH Middelharnis
 0187-482772

Slingerland-middelharnis@plussupermarkt.nl

PLUS Slingerland Rockanje
 Dorpsplein 22, 3235 AD Rockanje
 0181-407310

Slingerland-rockanje@plussupermarkt.nl



Wat een verschil



Mevrouw Brons

(86 jaar) deelt haar herinneringen aan meer dan 25 jaar Stéphanos met ons. En na 4 reizen naar Malawi zijn er herinneringen in overvloed! Er is in al die jaren veel veranderd, maar het belangrijkste is hetzelfde gebleven: het uitdragen van het Evangelie aan de weeskinderen, met het gebed dat dat vrucht mag dragen.

Op welke wijze bent u verbonden aan Stéphanos en hoe is dat begonnen?

Op de verjaardag van mijn man in 1992 belde dominee Van den Berg. Mijn man was een duizendpoot en ze zochten iemand om wat op te bouwen en te proberen een weeshuis op te richten waar het Evangelie verkondigd kon worden. In maart 1992 zijn we voor de eerste keer naar Malawi vertrokken. Tussen 1992 en 1994 zijn we vier keer in Malawi geweest, steeds voor drie weken. De eerste keer werd er gezocht naar grond om daar een weeshuis op te richten. We zijn in Zomba geweest, maar dat is niets geworden. Toen viel het oog op Blantyre, een stuk grond dichtbij een begraafplaats. Dat is het uiteindelijk geworden. Er is hard geklust en gebouwd. De Malawianen hielpen mee. 's Morgens vroeg werd er begonnen met klussen en 's middags werd er een poosje gerust. In het begin was er geen stromend water en elektriciteit, later wel. We hebben meegeholpen met het bouwen van huizen voor de medewerkers en de weeskinderen. We hebben bloemen en bomen gepoot (mango- en bananenbomen) en meegewerkt aan de boerderij. We kookten voor de kinderen en aten ook samen. Het bidden en Bijbellezen deden we eerst in het Nederlands, dan in het Engels en ouderling Banda vertaalde het dan in het Chichewa.

Wat spreekt u aan in het werk wat Stéphanos doet?

Het Evangelie verkondigen – dat is het allerbelangrijkste. We hebben allemaal hetzelfde nodig, een nieuw hart. Het is een wonder als de Heere dat geeft.

Wat is uw mooiste herinnering aan Stephanos?

Het mooiste is dat we eraan mee hebben mogen helpen dat het Evangelie verkondigd wordt in Malawi. Een leuke herinnering is dat eens de koffers niet aangekomen waren. We hebben toen kleding uit de container gehaald. Daarin vonden we een rok van mijn dochter en een blouse van mezelf! De volgende ochtend waren de koffers er gelukkig. We hebben ook verdrietige dingen gezien als we de dorpen ingingen. Zo denk ik aan een tweeling, van wie de moeder overleden was en die daarom verzorgd werden door hun oma. Zij waren zwaar vervuild, dat is verdrietig om te zien.

Als u een weeskind zou spreken, wat zou u hem of haar willen meegeven?

Ik zou ze vastpakken en om een nieuw hartje vragen. Pas kwam m'n achterkleinkind en ik heb met haar uit de Kinderbijbel van Van Dam gelezen. Ze zat bij me op schoot en na het lezen hebben we om een nieuw hartje gevraagd. Ook zingen we nog weleens: 'Opent uwen mond' of 'Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen'. "Wat vind ik dat fijn", zei ze. Alle mensen van oost naar west en zuid naar noord hebben hetzelfde nodig. Dan zijn we heel rijk, het allerrijkst.

Wat is uw wens voor Stéphanos?

Dat het Evangelie verkondigd mag blijven tot in lengte van jaren. Het is bij mij net als in de Christinnereis: Ik wil graag iedereen meenemen.



Geloof in God alleen

Hebreeën 11 wijst ons op de diepte van het geloof: *'Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet. (...) Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet, niet geworden zijn uit dingen die gezien worden.'* Geloof is zekerheid en vertrouwen in God. Het leven, de, zaligmakende geloof is te kennen aan de vruchten: het dienen en gehoorzamen van de Heere, uit dankbaarheid. God wil ons het geloof geven en ons geloof versterken als we Hem daarom vragen en dicht bij Hem leven. Alleen door het geloof in Jezus Christus, door de kracht van de Heilige Geest, kunnen wij be-

houden worden en in het Koninkrijk van God komen. Geloof geeft hoop, hemelse hoop. Door het geloof kunnen we onze naasten liefhebben als onszelf. Voor een ware gelovige komt de liefde tot God op de eerste plaats. Als onze harten op God gericht zijn, zullen we ook goed zijn voor onze naasten. Het is onmogelijk onze naaste echt lief te hebben als we God niet kennen.

Geloof is het gehoorzamen van het eerste en grote gebod: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Waar dit ware geloof wordt gevonden, zullen de vruchten openbaar komen.

Clifford Kuyokwa - Malawi



Bij het verschijnen van dit kwartaalblad hoopt de delegatie namens het Nederlandse bestuur weer terug te zijn van het bezoek aan Malawi en Zambia. Het is altijd goed en nodig om regelmatig veldbezoek af te leggen en te spreken met de mensen ter plekke en met onze veldwerkers. We hebben onze bestuursvergaderingen en bespreken daarin veel dingen. Maar de grote afstand kan het soms moeilijk maken om beslissingen te nemen. Daarom is het goed dat de werkvelden regelmatig bezocht worden. Dan kun je met eigen ogen de situatie zien en met mensen doorpraten. Het is de bedoeling dat onze interim-directeur dhr. Van der Ham ook regelmatig veldbezoeken zal brengen.

Als je in Afrika bent, heeft dat een bepaalde bekooring. Het landschap is prachtig en de rust van het leven daar staat in contrast met het drukke leven in Nederland (hoewel het programma van de visitatie overigens intensief is). De glimlach en spontaniteit van de kinderen en hun prachtige gezang brengen ook een glimlach op je eigen gezicht. In Afrika zijn mensen gewend om open over God te spreken, of dat nu thuis is, op de markt of op het werk. Aan kinderen kan zomaar gevraagd worden om in gezelschap (met volwassenen) te bidden. Dat zijn wij in Nederland niet zo gewend. Het is mooi om dat mee te maken.

Tegelijk is er ook een andere kant: de vele weeskinderen, de schrijnende armoede, het gebrek aan goede gezondheidszorg en de geringe mogelijkheid tot scholing.. Het leven is zwaar en het is voor veel mensen een dagelijkse strijd om het bestaan. Daarom proberen we als Stichting Stéphanos de helpende hand uit te steken in verschillende opzichten. Wellicht heeft u in het Reformatorisch Dagblad van 17 mei het verhaal van Limbani gelezen, een student die gesponsord wordt. Er is dringend behoefte aan sponsors van studenten. Willen jongeren menselijk gesproken een toekomst hebben, dan is scholing de basisvoorwaarde.

Het diepste verlangen van ons is niet alleen dat kinderen, jongeren en volwassenen een toekomst hier op aarde tegemoet gaan, maar vooral dat ze dé Weg, de Waarheid en het Leven mogen leren kennen. Daarom klinkt de Bijbelse boodschap door in al onze programma's: een rijke Christus voor een arme zondaar.

Waar ik net sprak over de openheid die er vaak bij mensen in Afrika is om over God te spreken, is er wat dit betreft ook 'een andere kant'. Er is over het algemeen weinig Bijbelkennis bij veel mensen. Malawi heeft geen leescultuur, dus als er al een Bijbel in huis is, is het nog de vraag of / hoeveel er uit gelezen wordt. Veel mensen die voorgaan in kerken, hebben zelf ook niet veel Bijbelkennis. Ook zijn er allerlei aspecten van het heidendom vermengd met het christendom: bijgeloof, geloof in hekserie en geesten, verkeerde tradities die indruisen tegen de Bijbel. Het thema van dit kwartaalblad is geloof. U kunt van verschillende veldwerkers bijdragen lezen over dit thema. Laat het ons gebed zijn dat dwars door alles heen Gods Koninkrijk mag komen, in Malawi, Zambia en ook in Nederland. "Schenk Uwen zegen bij Uw Woord; Het rijk des satans word' verstoord."

Hartelijke groet namens het bestuur,
G. Mostert



Alle macht in hemel en op aarde

Vrijdagmiddag 13:00 uur. Voor ik naar Petauke rijd ga ik nog even langs bij Justine, die elke zondag kinderen uit haar dorp een Bijbelverhaal vertelt. Ik krijg een stoel aangeboden en ze heeft een vraag n.a.v. de voorbereiding van de kinderclub: ‘Wat betekent Johannes 3:8?’ Haar moeder, met wie ze normaalgesproken de kinderclub voorbereid, wist het niet. De Rooms-Katholieke schoenmaker twee winkels verderop, met wie ze soms de club voorbereid, is vandaag niet aanwezig, dus vandaar de vraag aan mij. Mijn idee dat ik weer verder moet laat ik los, want dit gaat voor alles. Samen spreken we over wedergeboorte en het werk van Heilige Geest. Het is een onderwerp dat hier niet veel aandacht krijgt. Het lijkt vaak dat mensen denken dat kerkgang en gehoorzaamheid aan God voldoende zijn om straks bij God in de hemel te zijn. Haar tweede vraag sluit hier mooi bij aan: ‘Wat was het werk van de farizeeën?’ We praten over het verschil tussen uiterlijke gehoorzaamheid en het ontvangen van een nieuwe geest die God liefheeft. Na dit gesprek kan ze weer verder met haar voorbereiding.

Dan rijd ik naar Petauke, waar ik samen met één van onze Zambiaanse bestuursleden naar de leider van de Bible Gospel Church in Africa (BIGOCA) ga, om hem namens Stéphanos twee kinderbijbels te geven voor het kinderwerk in zijn gemeente. De BIGOCA-kerk is gesplitst van de Reformed Church of Zambia (RCZ), voornamelijk omdat men wilde dat er mass prayer gedaan zou worden in de kerk, een vorm van bidden die zijn oorsprong vindt in de Pinksterbeweging en waarbij alle gemeenteleden luid door elkaar heen bidden. De RCZ wilde destijds niet dit niet, maar inmiddels is mass prayer ook praktijk in de RCZ.

Daarna haal ik Mariya op en we rijden naar een dorp om daar een programma voor kinderen te organiseren waarbij zij drie dagen les krijgen over het thema God de Almachtige. Ik ben echter een aantal maanden niet meer in dit dorp geweest en weet niet of er nog wekelijks zondagsschool wordt gegeven. De kerkleider geeft aan dat het kerkprogramma is gestopt. Jammer, juist in dit dorp waarover zondagsschoolleiders mij



hebben gezegd dat er veel hekserij is, is de Bijbelse boodschap nodig. De kerkleider wil graag dat Stéphanos weer komt om zondagsschool te geven. Dat lijkt mij geen goed idee, maar ik ben van harte bereid lokale mensen helpen de zondagsschool weer te starten, in de hoop dat ze het met wat ondersteuning wel vol blijven houden. Volgende week hopen we hier over door te praten.

Dan rijd ik door naar een ander dorp waar ik een tijdje geleden al ben geweest om te vragen of er belangstelling is voor een kinderprogramma van drie dagen. Dat bleek er te zijn, dus ontmoet ik vandaag vier mensen van de RCZ en twee van een Pinkstergemeente en bespreken we hoe we het programma praktische en inhoudelijk kunnen vormgeven. Straks zal het Evangelie gehoord worden door tientallen kinderen! In gedachte hoor ik ze al zingen: 'Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde'.



Irene Swets - Zambia

Beste jongens en meisjes,

Heb jij ook lekker genoten van het mooie weer? De vogels fluiten, het vee loopt buiten, de bloemen bloeien. In heel Gods schepping zien we dat het zomer wordt. Dat betekent dat de vakantie er ook al weer aan komt. Voor sommigen van jullie nog een paar dagen, voor anderen nog een paar weken. Kijk jij er al naar uit? Extra tijd om lekker buiten te spelen, misschien ga je zelfs wel op vakantie. God geeft ons na een periode van hard werken de tijd om lekker uit te rusten. Als je vakantie hebt, heb je misschien ook wel extra tijd anderen te helpen. Een klusje voor de burens of een boodschap voor familie. Op die manier kun je misschien wel wat extra's verdienen voor de kinderen in Malawi en Zambia. Zo help je de mensen dichtbij en tegelijk ook de mensen ver weg. We hopen dat er weer veel kinderen meedoen!

Hartelijke groeten, *juf Elsbeth en juf Cora*

De spelregels

- Bij elke goede oplossing die je opstuurt, krijg je punten. Bij 40 punten krijg je een prijs.
- Kinderen van 3 – 6 jaar kunnen de kleurplaat opsturen. Na 4 keer opsturen krijg je een prijs.
- Wil je stoppen? Geef het even door, dan kun je je punten doorgeven aan je broertje of zusje. Als je 2 keer niets opstuurt, ga ik er vanuit dat je stopt.
- De actuele puntenstand kun je vinden op www.stephanos.nl/kids
- Opsturen vóór 1 september 2018.
- Schrijf je naam, adres, postcode en geboortedatum ook op het briefje met de oplossing.
- Jullie kunnen de kleurplaat en puzzels opsturen naar Piersonstraat 5, 8072 XA Nunspeet of per email naar puzzelstephanos@outlook.com

Kleurplaat





KIDS

7-9 jaar

Kijk deze zomer op een heldere avond eens naar de sterrenhemel. Kun jij de sterren tellen? De Heere God sprak meerdere keren tot Zijn knecht Abraham. Daarin stelde God deze vraag ook aan Abraham. God beloofde voor hem te zorgen. Zijn nageslacht zou uit meer mensen bestaan dan de sterren aan de hemel. En... God doet wat Hij belooft.



9-11 jaar

In de Bijbel komen heel veel getallen voor: lengtes, hoeveelheden, leeftijden en nog veel meer. Dit keer voor jullie een getallenpuzzel. Kunnen jullie de juiste getallen bij de juiste vragen vinden? Gebruik de cijfers uit het blok.

6	150	127	10	180
175	22	969	5	66
39	147	7	27	9
4	110	15	8	2

1. Uit hoeveel boeken bestaat het Oude Testament?
2. Hoe oud werd Jozef? (Genesis 50)
3. Hoeveel Psalmen zijn er?
4. Aan hoeveel gemeenten schreef Johannes in Openbaring?

5. Hoe oud werd Sara? (Genesis 23)
6. Hoeveel scheppingsdagen zijn er?
7. Hoeveel boeken schreef Johannes?
8. Hoeveel hoofdstukken heeft het Bijbelboek Jesaja?
9. Hoe oud werd Abraham? (Genesis 25)
10. Hoeveel melaatsen gingen niet terug in Lukas 17?
11. Hoeveel boeken schreef Mozes?
12. Uit hoeveel boeken bestaan het Nieuwe Testament?
13. Hoe oud werd Methúsalach? (Genesis 5)
14. Hoeveel jaar leefde Hizkia na zijn ziekte? (Jesaja 38)
15. Hoe oud werd Jakob? (Genesis 47)
16. Hoeveel hoofdstukken heeft Openbaring?
17. Hoe oud was Josia toen hij koning werd? (2 Koningen 22)
18. Hoeveel ellen breed was de vliegende rol in Zacharia 5?
19. Hoe oud werd Izak? (Genesis 35)
20. Hoeveel boeken schreef Petrus?

Inzenden:

De antwoorden op de vragen

Wij werken aan de toekomst van kinderen'

Die dagelijks voortdurende zorg is voor ons alleen waardevol als ze gegeven wordt vanuit de Bijbelse opdracht en als de Bijbelse boodschap in haar programma's doorklinkt.



Colofon

Uitgave van Stichting Stéphanos

Verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 7.300 stuks.

Grondslag van Stichting Stéphanos

Het onfeilbaar Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid.

Samenstelling van het bestuur:

J.G. Roodhorst, voorzitter
(*Sliedrecht*)
G. Mostert, waarnemend secretaris,
Postbus 150, 2250 DD, Werkendam.
T: 06-53183339,
E: secretariaat@stephanos.nl
L. den Boer, penningmeester
(*Hendrik Ido Ambacht*)
Ds. R.P. van Rooijen
(*Oosterwolde, GLD*)
J. Fuite (*Genemuiden*)
J. Talen (*Staphorst*)

Comité van aanbeveling:

Ds. C.v.d. Berg,
Ds. A.A. Brugge,
Ds. D.J. Budding,
Ds. G. Clements,
Ds. A.A. Egas,
Ds. L. Groenenberg,
Ds. A. den Hartog,
Ds. L.M. Jongejan,
Ds. J. Joppe,
Ds. G. Kater,
Ds. M. Klaassen,
Ds. W.M. van der Linden,
Ds. G. van Manen,
Ds. G.R. Procee,
Ds. A. Schot,
Dhr. D.J. Schouten,
Mr. C.G. van der Staaij,
Ds. K. Veldman,
Ds. W. van Vlastuin,
Ds. K. Visser,
Ds. J. IJsselstein,
Ds. H. Zweistra

Voor voorlichting op scholen en verenigingen kunt u terecht bij:

Harry Droppert, 06-30167172,
voorlichting@stephanos.nl

Adreswijzigingen

We willen u vriendelijk vragen om adreswijzigingen schriftelijk door te geven.

Per post: Stichting Stéphanos,
Antwoordnummer 375,
3840 VB Harderwijk.
Per email: info@stephanos.nl

Bankrekening

Rabobank rek. nr.:
NL74 RABO 0335 3074 50
T.n.v. Stichting Stéphanos
te Hendrik Ido Ambacht
De bijdragen aan Stichting Stéphanos
zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI).

Legaten / Erfstellingen

Wilt u Stichting Stéphanos testamentair gedenken, dan kunt u dat doen door te vermelden: Ik legateer aan Stichting Stéphanos, Hendrik Ido Ambacht, een bedrag van Euro xx. Voor erfstellingen en voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.

Ontwerp & drukwerk

Torendruk Nijkerk
ISSN 2214-6644

