



Stéphanos

nr. 1 - 2018

Een nieuw jasje

Geduld oefenen
leer je in Afrika

Nalatenschap
voor Stéphanos

Thema:

Leven in
een andere
cultuur



INHOUD



6



17



19



25

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 3 Meditatie | 16 Financieel |
| 5 Een nieuw jasje | 17 Nalatenschap voor Stéphanos |
| 5 Thuisfrontcommissies, werkgroepen en financiën | 18 Bedankt! |
| 6 Anders en toch hetzelfde | 19 Leren van elkaar |
| 9 Van de voorlichter | 21 In gesprek met... |
| 10 Aan de slag | 22 Van het bestuur |
| 11 Geduld oefenen leer je in Afrika | 23 Even voorstellen |
| 13 Agenda | 25 Zwart-wit |
| 14 Adoptie | 26 Kids |



"Psalmzingt den Heere, want Hij heeft heerlijke dingen gedaan; zulks zij bekend op den gansen aardbodem" Jes. 12:5

Bovenstaande tekst is genomen uit het danklied dat Jesaja zingt over de wonderlijke verlossing van het volk Israël uit Babel. De Heere is toornig geweest over Zijn volk, maar Hij heeft in onbegrijpelijke genade Zijn toorn van het volk afgekeerd, ja Hij heeft het lieflijk vertroost. Nu roept Jesaja het volk om de Heere psalmen te zingen tot Zijn lof. Maar dat moeten ze niet alleen in Israël doen, maar dat grote wonder van Gods genade moet bekend worden op de ganse aardbodem. Ze worden als het ware aangespoord om zingend de wereld door te trekken om op alle plaatsen te vertellen welke heerlijke dingen de Heere heeft gedaan. Dat zingen, zo duidt het Hebreeuwse woord hier aan, is een zingen met begeleiding van muziekinstrumenten. Je mag ook zeggen: jullie moeten musiceren tot Gods eer. Die instrumenten moeten het zingen ondersteunen en versterken. We horen dit al in Psalm 33: *"Prijst Hem in uwe psalmen, Met de schoonste galmen; Roept Zijn weldaan uit; Laat de keel zich paren. Met den klank der snaren; Looft Hem met de luit."* Maar nu wordt er door Jesaja de reden nog eens aan toegevoegd: *"want... Hij heeft heerlijke dingen gedaan."* Al zingend moeten zij vertellen hoe de Heere over hen rechtvaardig getoorned heeft, maar dat Hij hen in Zijn genade verlost heeft. Hoe Hij hen wel gestraft heeft, maar naar hun zonden niet. O nee, dan waren zij er niet meer geweest. Maar Hij was lankmoedig en groot van genade. Deze grote en heerlijke dingen moeten zij vertellen, dat moeten nu alle mensen weten, over de gehele wereld. Laat dat nu ook de diep-

ste grond zijn voor het werk van Stéphanos. Het verlangen dat ook in Malawi en Zambia gehoord mag worden dat God goedertieren is en dat er bij Hem veel vergeving is.

Geliefde lezer, is dat nu ook uw verlangen, om anderen bekend te maken dat de Heere een Verlosser en Zaligmaker is? Steunt u (ook) daarom van harte het werk van Stéphanos? Merken de mensen in uw gezin, op uw werk of in de familie, dat u vol bent van Christus? De Heere is het zo waard en u wordt er nu onder het lezen toe opgeroepen. Zwijg toch niet, maar zing van Gods goedheid tot een ieder die het horen wil. Wat kunnen we vaak beschroomd zijn, maar bidt om vrijmoedigheid. Dat hebt u toch wel over voor uw Meester, Die voor u stierf? Bidt om verlost te worden van alle schroom en schaamte. Laat Zijn Naam alom gehoord mogen worden. Opdat in de veelheid van de onderdanen de heerlijkheid van de Koning zichtbaar mag zijn. Ook in Malawi en Zambia! Maar lezer, als u nog moet zeggen: Maar zo heb ik persoonlijk de Heere nog niet leren kennen, als genadig en lankmoedig. O, dat Hij dan heden uw zonden en schuld voor ogen stelle, opdat u tot Hem zou vluchten, voor het te laat is. Opdat u Hem zou mogen leren kennen in Zijn vergevende liefde. Want als u hier niet geleerd hebt om Hem in uw psalmen te loven vanwege uw genadige verlossing, wat zou u dan in de hemel moeten doen?

A.A. Egas vdm.



TUINGEREEDSCHAP

VOOR ELKE GROENE KLUS

Graven, spitten, bestraten, vegen, harken, aanplanten, hout hakken of gewoon de tuin onderhouden. Talen Tools heeft eerste klas gereedschap voor ieder budget en elke klus.



GRONDWERKEN
RIOLERING
BESTRATING

**WERK IN DE
GOEDE RICHTING**

kooikerinfra.nl • T 0522-46 82 14 • info@kooikerinfra.nl

Eigen sfeer, zon, water en bergen in Oostenrijk

Bij een boeking van twee weken ontvangt u een waardebon van € 50,-.

ES Vakanties
Vakanties in eigen sfeer

www.es-vakanties.nl
055-3030083 - info@es-vakanties.nl

Actiecode:
ESAA151



Een nieuw jasje

Voor u ligt het nieuwe magazine van Stéphanos in A4 formaat. Het afgelopen jaar zijn we als PR commissie - samen met de vormgever en drukker - bezig geweest met het ontwikkelen van een totaal nieuw magazine. We hebben daarin vooral gekeken naar het ontwerp, de leesbaarheid en het formaat. Het magazine dat voor u ligt is hiervan het resultaat. Zelf vinden we hem erg mooi geworden, en wij hopen dat u er net zo over denkt. Wij wensen u veel leesplezier!

Wat is er nieuw?

- In de rubriek 'In gesprek met ...' maken we kennis met verschillende mensen die langere of kortere tijd bij Stéphanos betrokken zijn (geweest)
- De Agenda heeft een link naar de website, waar u nog meer activiteiten kunt vinden
- Op de Bedankt pagina leest u een selectie van activiteiten die afgelopen periode hebben plaatsgevonden, de rest kunt u vinden op de website
- De veldwerkers zullen u 2 keer per jaar iets vertellen over hun werk, in plaats van 4 keer per jaar
- Bovenaan ieder artikel vind u een icoontje van de betreffende rubriek.

Thuisfrontcommissies, werkgroepen en financiën

Er zijn op dit moment zes veldwerkers die onder de naam van Stéphanos werken in Malawi en Zambia: Anneke van Asselt (Zambia), Karin van Meeuwen (Malawi), Joanne Reijm (Malawi), Willemien van de Ridder (Malawi), Irene Swets (Zambia) en Annemieke Treur (Zambia).

Zij werken als vrijwilligers onder de vlag en verantwoordelijkheid van Stéphanos. Dit betekent dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het werven van voldoende financiële middelen om persoonlijke kosten maar ook kosten die het werk met zich meebrengen te kunnen dekken. Dit is één van de redenen waarom zij allen een eigen thuisfrontcommissie hebben opgericht, die zich onder andere bezig houdt met de fondswerving.

Wanneer de kosten dermate hoog zijn dat dit niet door de veldwerkers en hun thuisfrontcommissies bekostigd kan worden, springt Stéphanos bij. Daarnaast bekostigt Stéphanos, zoals dit in het verleden ook steeds het geval is geweest, het weeshuis(terrein) in Malawi, de

projecten daar en worden ook salarissen van Malawi-aans personeel door Stéphanos betaald. Stichting Stéphanos ontvangt algemene middelen uit acties die worden opgezet door werkgroepen en door de voorlichter van Stéphanos, Harry Droppert, om de genoemde kosten te kunnen dekken.

Uit bovenstaande wordt duidelijk dat het voor u als achterban belangrijk is uw bijdrage te labelen als u wilt dat uw gift op een bepaalde plaats, voor een bepaald project of door een bepaalde persoon wordt gebruikt. Indien dit niet gedaan wordt, wordt door Stichting Stéphanos nagegaan waar uw gift het meest nodig is. Hartelijk dank voor uw bijdrage!



Anders en toch hetzelfde

Alles anders en toch alles hetzelfde heet een boek dat ik pas in handen kreeg. Tijdens mijn verlof krijg ik regelmatig de vraag of ik wel kan wennen aan de Nederlandse cultuur en deze titel geeft goed weer hoe het voelt.

Ik check wel een paar keer of ik het wel goed zie: een afspraak bij het gemeentehuis om 08:48(!) uur. Op het station geeft een digitaal scherm aan: intercity naar Gouda 14:36(!) uur. Wat een precisie en het fijne is dat die trein ook echt om 14:36 vertrekt.

In Zambia werkt dat niet zo, maar we hebben geleerd om afspraken de ruimte te geven van minstens een half uur met in je achterhoofd dat het ook niet door kan gaan en tegelijk meer puntjes op je actielijst: als het ene niet lukt dan het andere misschien wel. Er is al zoveel geschreven over tijd, duidelijk is dat je het beste maar mee kan doen met de groep waarin je beweegt, anders blijf je een probleem houden. In Nederland zal je dan steeds achter de feiten aanlopen en in Zambia zal je steeds terug moeten om de rest mee te

krijgen. Dat kost uiteraard ook tijd, dus we proberen maar geduldig te wachten.

Verder zijn er dingen als een groet. Je geeft in Nederland iemand een hand en op een gegeven moment trekt hij 'm terug en denk je; oei, misschien hield ik iets te lang vast. Een korte krachtige hand en je naam is genoeg. In Zambia houden ze je hand soms wel een paar minuten vast en dan tijdens het gesprek nog eens en nog eens en dan als je uit elkaar gaat nog maar eens.

Als Nederlanders zijn we vaak direct, vrij georganiseerd en gestructureerd vergeleken bij andere culturen. Dat kan overweldigend of soms zelfs brutaal overkomen, terwijl het in Nederland geen probleem is of waar je zelfs te horen krijgt; zeg nou eens duidelijk



wat je bedoelt! In Zambia krijg je meer ingang als je tijd neemt voor een praatje, vraagt naar familie en vrienden om vervolgens via een omweg bij je vraag uit te komen.

Zo is er tussen culturen een lange lijst met interessante punten die anders zijn. Toch blijven we allemaal mensen; in Nederland en Zambia, ieder met zijn of haar eigenaardigheden, met gevoelens en behoeften. Mensen van buiten je cultuur kun je dingen laten zien, ook van je eigen waarden en normen, dingen die anders kunnen. Maar je ziet ook dat dingen anders kunnen en dat het niet altijd is: 'dit kan toch niet' of 'dat hoort niet zo'.

De praktische dingen kun je wel overbruggen en leren, maar moeilijker vind ik als het gaat over wat mensen geloven en denken. Zambia is een Christelijk land, toch merk je dat het bijgeloof en de geestenwereld diep door het Christelijke heen verweven zit. Wij zeggen al gauw, 'daar geloof ik niet in'. In Zambia is het niet zozeer een kwestie van 'gelooven in', het is meer wat mensen ervaren en waar iedereen mee te maken krijgt. Daarnaast lijkt geloof, vooral in de vele pinksterkerken die er zijn, een link te hebben met rijkdom;

geloven maakt je een rijker mens wordt dan letterlijk opgepakt. Een welvaartsevangelie; als je goed gelooft en vooral goed geeft aan kerk en dominee, zal God je belonen met rijkdom en gezondheid. Als in Nederland iemand niet lekker is, zeggen we hij zal wel wat onder de leden hebben; een bacterie of virus, een afwijking

In Zambia krijg je meer ingang als je tijd neemt voor een praatje

of ernstiger gevallen. In Zambia wordt het eerder gezocht in de relatie met de medemens en het spirituele. Je wordt ziek als een kwade geest bezit van je neemt, of als een boze buurman of familielid je behekst.

Duisternis en onwetendheid heeft licht nodig om het op te klaren, licht dat wij niet kunnen geven en die we zelf ook zo nodig hebben, het Licht van Gods Woord.

Anneke van Asselt, Petauke, Zambia





BESPAAR FORS OP UW ENERGIETARIEVEN EN STEUN STICHTING STÉPHANOS MET €50,-!



Gezinsenergie, een christelijk reformatorisch energiecollectief met meer dan 14.000 deelnemers, ondersteunt sinds vorig jaar Stichting Stéphanos. De door ons georganiseerde en gesponsorde concerten van The Musix, waarbij gecollecteerd werd voor Stichting Stéphanos, zitten er inmiddels op en waren een groot succes! Zo hopen wij een steentje bij te dragen aan de armoedebestrijding in Afrika.

Om de samenwerking met Stichting Stéphanos sterk te houden, bieden wij u een geheel vrijblijvende en kosteloze besparingscheck aan op uw energietarieven. Wij hebben de scherpste aanbiedingen voor gas en stroom in huis. Kunt u besparen? Dan profiteert u van een lagere gas en stroomrekening, en wij maken per nieuwe deelnemer (met gas en stroom) €50,- over aan Stichting Stéphanos.



Ga voor een vrijblijvende besparingscheck naar WWW.GEZINSENERGIE.NL/STEPHANOSACTIE

Restment 
Engaged | Experienced | Professional



ADVIES

ONDERZOEK

BEMIDDELING

TRAINING

Restment | Tel. 088 011 88 11 | www.restment.com

OPROEP WORDT FRITUURVET INZAMELPUNT



Plaats u ook een container voor oud vet? Een volle klike wordt binnen 2 dagen vervangen voor een lege. **En Stéphanos krijgt een goede prijs**, zodat de weeskinderen in Malawi en Zambia er mee geholpen worden.

Doet u mee? Neem contact op met Harry Droppert.

Mail naar voorlichting@stephanos.nl

of bel: (06) 30 16 71 72



 **Olthuis**
recycling

PIONIERSWEG 84-86 • DRONTEN • WWW.VETCOLLECTE.NL



Terugblik

Wij zijn blij om te kunnen melden dat er weer een nieuwe Stéphanos werkgroep is opgericht. Het gaat om werkgroep Werkendam e.o. Wij wensen hen veel zegen in het organiseren van activiteiten om meer en meer bekendheid te geven aan en gelden in te zamelen voor het werk dat door Stéphanos gedaan mag worden. Voelt u er wel wat voor om te helpen of om ook een werkgroep op te richten? Neem gerust contact met mij op.

Er hebben de afgelopen periode weer veel activiteiten plaatsgevonden, o.a. diverse verkoopdagen, Psalmzangavonden en concerten, zoals bijvoorbeeld de concerten van The Musix (gesponsord door GezinsEnergie) en de Mannenzang in Ouderkerk. Ook waren er presentaties bij de Ouderenavond in de Ger. Gem. Werkendam en in Huize Winterdijk Gouda. Daarnaast waren er presentaties/acties op de Hervormde School te Opheusden, SMDB te Maartensdijk, Jacobus Fruytier SG te Uddel, Stadhouders Willem 3 School te Hendrik Ido Ambacht, Dominee Koelmanschool in Gorinchem, Willem Teellinckschool te Achterberg, Jacobus Koelmanschool te Krimpen aan den IJssel, Koelmanschool te Goes en de Eben Haëzerschool in Barneveld. Zomaar 9 presentaties en acties in een aantal weken tijd. Erg fijn dat er zoveel betrokkenheid is op het werk dat door Stéphanos gedaan mag worden! Als dit nummer verschijnt hebben we ook HHJO 16-Jongerendag en de Familiedagen in Hardenberg achter de rug. De volgende keer leest u daar meer over.

Begin februari hebben we onze jaarlijkse vrijwilligersdag gehouden. Vele vrijwilligers waren aanwezig. Het

was weer een zeer gezellige, informatieve en samenbindende dag. Nogmaals, alle Stéphanos vrijwilligers hartelijk dank voor uw inzet voor uw arme medemens in Malawi en Zambia. Voor meer foto's zie website. Het gaat goed met het aantal Stéphanos frituurvetinzamelpunten in Nederland. We zitten nu op totaal 16 punten verdeeld door het land. De nieuwe inzamelpunten zijn te vinden in Maartensdijk, Ouddorp, Rockanje, Apeldoorn, Krimpen aan de IJssel en de Hoge Enk/ Doornspijk (zie www.stephanos.nl/frituurvet voor een overzicht van alle inzamelpunten). Ook inzamelpunt worden? Neem gerust contact op!

Vooruitblik

Verder hebben we weer verschillende activiteiten in de pen zoals de Oranjesamenzangavond met bovenstem in de Grote Kerk te Dordrecht en er staan presentaties gepland op het Hoornbeeck College en voor de jeugdvereniging van de Ger. Gem. in Ned. te Rijssen. Voor de werkvakantie en ondernemersreis zijn de voorbereidingen in volle gang. Ook mooi om te melden dat de hele VMBO op de Fruytier SG te Apeldoorn vanaf volgend schooljaar in actie komt voor het studenten groepssponsorprogramma. Zoals u in het vorige kwartaalblad hebt kunnen lezen, willen wij jongeren in het arme Malawi aan een studie helpen, zodat ze in Malawi meer kans op een toekomst hebben en mee kunnen bouwen aan de ontwikkeling van hun land (zie ook pagina 12).

Een hartelijke groet,
Harry Droppert

Voor alle data en op de agenda staande activiteiten geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

Wilt u ook aan de slag voor Stéphanos?

kijk dan eens naar de volgende mogelijkheden

Werkgroepen

Stéphanos telt op dit moment 10 werkgroepen en 6 thuisfrontcomités. Wie zij zijn en waar zij werken vindt u op de website www.stephanos.nl/werkgroepen. De doelen van de werkgroepen van Stéphanos zijn:

- het actief zorgen voor naamsbekendheid van onze stichting en zo mensen te betrekken bij ons werk onder de weeskinderen in Malawi en Zambia;
- het verzamelen van (financiële) middelen om het werk voort te kunnen zetten.

Zou u ook graag actief willen zijn in een werkgroep bij u in de buurt? Versterking is altijd welkom!

Meer informatie vindt u op de website. Mocht u daarna nog vragen hebben of u aan willen melden, dan kunt u contact met ons opnemen met de contactpersoon van de werkgroep (zie website) of via voorlichting@stephanos.nl.

Bent u ondernemer en wilt u graag iets doen voor uw verre naaste?

Wat denkt u van het financieel adopteren van meerdere weeskinderen? Of het financieel steunen van het werk onder de weeskinderen in Malawi en Zambia? Bel voor meer informatie onze fondsenwerver op 06 30167172 of mail naar voorlichting@stephanos.nl. Kijk ook eens op www.stephanos.nl/ondernemers

Winkeltjes

De winkeltjes van Stéphanos zijn erg actief. We zien resultaat van het vele werk dat door hen wordt verricht. Graag willen we dit blijvend onder uw aandacht brengen. Koop uw inkopen bij de winkeltjes die u kunt vinden op www.stephanos.nl/vrijwilligers/winkeltjes. De opbrengst komt geheel ten goede aan Stéphanos. Er zijn ook winkeltjes die verkoopavonden bij u aan huis verzorgen! Kijk snel op de website voor contactgegevens. Is er geen winkeltje in uw omgeving en heeft u interesse? We adviseren u graag!

Wenskaarten

Bent u op zoek naar een mooie (foto-)kaart? Via de adressen op www.stephanos.nl/vrijwilligers/winkeltjes kunt u prachtige kaarten krijgen in allerlei soorten en maten. De opbrengst is voor Stéphanos.

Kindergebedjes

Bij de familie Kuiper in Staphorst kunt u kindergebedjes bestellen (via a.kuiper@solcon.nl). De opbrengst is voor Stéphanos.

Hier adverteren?

Ziet u kansen en wilt u graag adverteren in ons kwartaalblad? Neem contact op met onze voorlichter en vraag naar de mogelijkheden. Mail naar voorlichting@stephanos.nl of bel 06 30167172.



Geduld oefenen leer je in Afrika

Wij hebben horloges, Afrikanen de tijd. Wie in Afrika op z'n Nederlands wil gaan werken, kan beter thuis blijven. Anders ben ik bang dat zo iemand binnen korte tijd gefrustreerd weer het vliegtuig in stapt. Planningen die je maakt wisselen zo vaak dat je jezelf soms afvraagt waarom je nog een planning maakt.

Om je Malawiaans rijbewijs te halen moet je geregistreerd staan bij Road Traffic. Trek daar gerust een dag voor uit, neem voldoende eten en drinken mee en een portie geduld. Bij alle loketten staan rijen mensen. De medewerkers bij Road Traffic hebben ieder een eigen taak. Dit, zo zegt men, om fraude te voorkomen. De een mag je een formulier geven, een volgende voert je gegevens in op de computer, een derde maakt pasfoto's en vingerafdrukken en zo hobbelt je van wachtrij naar wachtrij. Tussen de middag sluiten alle loketten minimaal een uur. Lunchpauze. Diverse verkopers bieden hun waren aan. Van schoenen en stropdassen tot avocado's. Om half twee zijn de loketten weer open. Als je eindelijk alle benodigde stempels hebt mag je betalen. Ben je niet voor drie uur bij de bank, dan kun je beter de volgende dag terugkomen. Na bewijs van betaling ontvangen te hebben kun je het pasje laten afdrukken. Ook hier lange rijen. Je bewijs van betaling is niet voldoende om je pasje te krijgen. Pas als de computer aangeeft dat de betaling binnen is (duurt ruim 20 minuten), wordt je pasje geprint. Als tenminste niet net de stroom uitvalt. Na zo'n dag ben je geregistreerd en mag je nog een keer terug voor je rijbewijs. Geduld oefenen leer je in Afrika.

Relatie is heel belangrijk in Afrika. Best lastig als je de directheid van ons Nederlanders gewend bent. Waarom uitgebreid groeten als je snel iets moet vragen?

Hoe kun je vriendelijk blijven als een politieagent je stopt en alleen maar zin in een sociaal praatje heeft? Toch maar blijven lachen, want deze mensen kun je maar beter te vriend houden. Zij hebben de macht boetes uit te delen die je niet verdient en dan is het hun woord tegen het jouwe. Met vriendelijk zijn en uitgebreid de tijd nemen bereik je meer. Relatie is belangrijker dan op tijd zijn. Relaties heb je nodig in een land als Afrika. Want als bij jou de oogst mislukt is en je hebt een familielid met een goed betaalde baan, dan heeft deze de plicht voor jou te zorgen. Als jij je altijd vriendelijk en helpend opstelt, helpen ze jou ook als het nodig is.

Wat is beter? Leven zoals de Afrikanen of zoals wij leven? Een lastige. Het is mooi als weeskinderen opgenomen worden in de families, echter ze zijn niet altijd beter af in de familie, ze worden vaak opgenomen omdat het familieplicht is. Deze kinderen worden vaak achtergesteld bij de eigen kinderen, ze worden alleen gezien als potverteeders.

Laten we ieder persoonlijk, zwart of blank, proberen te leven zoals Paulus de Galaten voorschrijft in zijn zendbrief, hoofdstuk 6: 1 - 10.

*Willemien van de Ridder
Blantyre, Malawi*



Lees het
verhaal van Limbani
op [www.stephanos.nl/
studiebeurs!](http://www.stephanos.nl/studiebeurs/)

Geef jongeren als Limbani ***een toekomst!***

Talentvolle jongeren in Malawi willen graag studeren.
Dat verhoogt hun kans op een baan.
Limbani bijvoorbeeld, een jongen met veel potentie.
Maar hij is wees en heeft geen geld.

***Helpt u talentvolle jongeren in
Malawi aan een studiebeurs?***

Kosten: € 20 per maand*

Doe mee en geef u op via stephanos.nl/studiebeurs
of bel 038 3857966. Ook voor scholen en jeugdverenigingen!

Algemeen Nut
Beregende Instelling
ANBI

* via groepssponsoring

**Stephanos**

www.stephanos.nl

Paaszangavond Beekbergen

Wat: Paaszangavond m.m.v. Jongerenkoor Yehuda uit Beekbergen en Mannenkoor Harpe Davids uit Genemuiden en diverse instrumentalisten

Wanneer: Vrijdag 23 maart om 20:00 uur

Waar: Kerkweg 35, Beekbergen

Oranjesamenzangavond

Wat: Oranjesamenzangavond met bovenstem m.m.v. Vereniging Bovenstem Ouderkerk aan den IJssel en Bovenstengroep Katwijk. Thema: 400 jaar Dordtse Leerregels. Ds. G. Kater. Gratis entree.

Wanneer: Zaterdag 28 april 19:30 uur

Waar: De Grote Kerk te Dordrecht.

Koor- en Samenzangavond Ouddorp

Wat: Koor- en Samenzangavond t.b.v. Stéphanos m.m.v. Stellendam's mannenkoor Door Eendracht Verbonden en het Christelijk Ouddorps Mannenkoor

Wanneer: Zaterdag 24 maart 2018 om 19:30 uur

Waar: HHK te Ouddorp

Kerkdienst Elspeet

Wat: Kerkdienst met collecte t.b.v. Stéphanos. Voorganger ds. G. Kater uit Waarder.

Wanneer: Woensdag 30 mei om 19:30 uur

Waar: HHG, Vierhousterweg 45 te Elspeet

Kinderzangavond Zuilichem

Wat: Kinderzangavond m.m.v. kinderkoor Samuël uit Poederroijen o.l.v. Dinette Roelofse, diverse instrumentalisten op trompet en dwarsfluit. Daarnaast is er veel samenzang van bekende psalmen en wordt er een zendingsverhaal verteld door mevr. Soer. Er is ook een verkooptafel aanwezig met o.a. vertelcd's, kaarten en zelfgebakken cakes.

Wanneer: 7 april, 19:00 tot 20:30 uur

Waar: HHK te Zuilichem

Psalmzangavond Goes

Wat: Psalmzangavond m.m.v. Bovenstengroep Katwijk. Orgel: Hugo van der Meij en Jan Rozen-daal. Gratis entree.

Wanneer: 2 juni om 19:30 uur

Waar: De Sionkerk te Goes

Braderie IJsselmuiden

Wat: Braderie (verkoop van o.a. fotokaarten)

Wanneer: 6 juni

Waar: IJsselmuiden

Autopuzzeltocht Staphorst

Wat: De jaarlijkse Autopuzzeltocht Stéphanos Staphorst (17e editie). De kosten zijn € 10,- per auto. Voor meer info: Henk Bisschop - tel. 06-45142549

Wanneer: Vrijdag 27 april, start tussen 12:45 en 14:00 en finish tot 17:00 uur

Waar: De Welkoop aan de Oude Rijksweg 138 te Staphorst

Midzomermarkt Nieuw-Lekkerland

Wat: Midzomermarkt

Wanneer: Vrijdag 22 juni van 16:00 tot 22:00 uur

Waar: De speeltuinvereniging, Middelweg in Nieuw-Lekkerland

Kijk op www.stephanos.nl/agenda voor meer activiteiten



Gezinsadoptie

Er zijn veel nieuwe kinderen opgenomen in het Gezinsadoptieprogramma. Deze kinderen wonen in een arm gezin. Zij mogen op kosten van Stéphanos naar school, krijgen kleding, een uniform, schoenen en schoolmaterialen. Daarnaast worden de ouder(s)/ verzorger(s) van deze kinderen geholpen d.m.v. het geitenproject, hulp bij het conserveren en bewaren van voedsel, het verkrijgen van een zo groot mogelijke opbrengst van de verbouwde gewassen en het opzetten van kleinschalige bedrijfjes. Dit alles om de leefomstandigheden te verbeteren en zelfstandigheid te ontwikkelen. Ook de schooltjes in de dorpen waar deze kinderen wonen worden opgeknapt en van goede lesmaterialen voorzien. U wordt sponsor van een kind uit dit programma voor € 20,- per maand.



Joseph Mtekesa

Joseph is de jongste van 4 kinderen. Hij is 3 jaar. Zijn ouders zorgen ook nog voor 3 weeskinderen (neefjes). Joseph heeft astma en is vaak moe. Zijn vader probeert iets extra te verdienen door groente te verbouwen en te verkopen.



Even Khofi

Even is een jongetje van 2 jaar. Hij is de jongste van 3 kinderen. Zijn moeder was nog heel jong toen ze haar eerste kind kreeg. Beide ouders zijn alleen naar de basisschool geweest en kunnen daarom nu moeilijk werk vinden. De vader kan af en toe bij anderen op het veld werken om zo iets te verdienen.



Upile Manuel

Upile is 4 jaar. Haar ouders zijn gescheiden. Ze heeft 4 broers en zussen. Haar moeder en een van haar broers zijn HIV besmet. Het gezin heeft daarom voedzame maaltijden nodig, maar de moeder heeft niet voldoende geld om hierin te voorzien. Ze wonen in een hut bedekt met gras.



Shakira Manesi

Shakira is bijna 5 jaar en woont met haar jonge ouders in een klein huisje bedekt met golfplaten. Haar ouders zijn geheel afhankelijk van de landbouw en hebben geen andere inkomsten.



Kennedy Kamwendo

Kennedy is een jongen van 3 jaar. De ouders zijn nog heel jong en kunnen niet goed voor de kinderen zorgen. Ze hebben niet verder geleerd omdat ze jong trouwden en hebben daardoor allebei geen baan.



Faith George

Faith is 3 jaar en woont met haar moeder en een oudere broer en zus in een klein huisje bedekt met oude golfplaten. Haar moeder is zelf nooit naar school geweest en is heel jong getrouwd. Er is gebrek aan voedsel en kleding.



Lucius Chilomo

Lucius woont met zijn jonge ouders in een kleine hut in een bergdorp. Hier is het land moeilijk te bewerken en daardoor is er altijd te weinig voedsel voor het gezin. Lucius krijgt op de kleuterschool elke dag een bordje maïspap.



Tendai Akimu

Tendai is 3 jaar en woont met haar ouders (allebei 20 jaar) in een hutje bedekt met gras. Vader is dagenlang afwezig om houtskool te maken in de bergen. Vervolgens draagt hij dit op zijn rug mee naar beneden om het in de stad te verkopen. Dit is heel zwaar werk. De moeder werkt thuis in hun tuin als Tendai naar de kleuterschool is. Tendai en haar ouders hebben vaak te weinig te eten.



Henderson Harold

Henderson is 4 jaar en is de jongste van 7 kinderen. Er is een ernstig gebrek aan voedsel. Vaak blijven de kinderen thuis van school om mee te helpen op het veld. Hierdoor heeft geen van de kinderen de basisschool nog afgemaakt.



Studentenadoptie

Ook blijven we dringend op zoek naar sponsors voor:

Studenten op het voortgezet onderwijs
Er zijn een paar studenten op het voortgezet onderwijs die geen sponsor meer hebben. De kosten voor deze studenten zijn € 22,50 per maand. Hiervan wordt het schoolgeld betaald en voor sommige kinderen ook de verblijfskosten omdat zij op een boardingschool zitten. Ook krijgen zij een uniform, kleding en schoolmaterialen.

Studentengroepssponsorprogramma

Aan het einde van het cursusjaar 2017/2018 hopen veel sponsorkinderen van Stéphanos examen te doen voor het voortgezet onderwijs. Het zou mooi zijn dat er van hen een groot aantal de kans krijgen om verder te studeren. Dit kan alleen als er genoeg sponsors zijn voor dit programma. Voor € 20,- per maand geeft u een jongere een betere kans op een baan, omdat hij/zij een vervolgopleiding kan doen. Ook in Malawi is een diploma noodzakelijk voor een goede baan. Een studie is duur en kan niet betaald worden met het reguliere adoptiebedrag. Vandaar dat we een groepssponsorproject hebben om gezamenlijk deze jongeren te helpen. Helpt u mee om zoveel mogelijk jongeren te laten studeren?

Zie ook bladzijde 12.

Post voor de adoptiekinderen

Veel sponsors hebben in de achterliggende weken post ontvangen van hun sponsorkind. U kunt de post voor uw adoptiekind het gehele jaar door aan onderstaand adres sturen. Het wordt dan zo snel mogelijk meegegeven. Denkt u eraan om de naam en het nummer van uw adoptiekind in de linkerbovenhoek van de envelop te vermelden? Wilt u geen cadeautjes meesturen? Envelop maximaal A5.

Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u contact opnemen met mw. H. Westhoff- Lier, Karel Doormanstraat 30, 8281 DL Genemuiden, tel. 038-3857966, email adoptie@stephanos.nl



FINANCIEËL

Geachte lezers, beste Stéphanos vrienden,

Terugblik op 2017

Opnieuw is er een jaar voorbij gevlogen. We zijn blij dat u ons vertrouwen ook in 2017 niet hebt beschaamd. We hebben opnieuw meer ontvangen dan vooraf begroot. Hieronder ziet u een overzicht, de complete jaarrekening kunt u vinden op de website.

We zijn blij dat we met deze hogere inkomsten ook meer geld hebben kunnen overmaken naar Malawi en Zambia om daar de noden te lenigen. Waar er aan de ene kant blijdschap is over de ontvangen giften werden we tijdens ons bestuursbezoek in november opnieuw geconfronteerd met de nood op allerlei gebied. Het werk houdt nog niet op.

Niet alleen sponsors en donateurs hartelijk dank voor uw steun in 2017, maar ook de vele vrijwilligers heel hartelijk dank! Er wordt veel werk verzet voor de adoptieprojecten, de activiteiten van de werkgroepen en TFC's, de verschillende winkeltje, de bloembollen-

verkoop, de activiteiten op de scholen, de zangavonden: bij het noemen van al deze activiteiten ben ik er vast nog een aantal vergeten. Er wordt heel veel werk verzet, waarvoor vanaf deze plaats hartelijk dank.

Begroting 2018

Als bestuur konden we akkoord gaan met de voorgestelde begroting voor de geplande activiteiten in zowel Malawi als ook in Zambia. Dat betekent dat we verwachten dat er voldoende financiële middelen aanwezig zullen zijn om alle voor 2018 geplande activiteiten uit te kunnen voeren. Wij houden u via de kwartaalbladen en de website op de hoogte van de ontwikkelingen in de verschillende projecten.

We bidden dat wij ook in 2018 Gods zegen mogen ervaren op de hulp die wij in Malawi en Zambia mogen bieden.

Met hartelijke groet,
Leo den Boer, penningmeester

kerken en scholen



begroot
€ 100.000
werkelijk
€ 99.995

werkgroepen



begroot
€ 86.500
werkelijk
€ 90.419

nalatenschappen



begroot
€ 0
werkelijk
€ 3.000

ondernemers



begroot
€ 100.000
werkelijk
€ 117.162

particulieren



begroot
€ 400.000
werkelijk
€ 584.310

adoptie



begroot
€ 180.000
werkelijk
€ 199.516



totaal

begroot
€ 912.750

werkelijk
€ 1.094.402



FINANCIEËL

Nalatenschap voor Stéphanos

U schenkt aan wie u dierbaar is. Het opstellen van een testament stelt u in staat voor nabestaanden en dierbaren te zorgen, ook als u er niet meer bent. U kunt ook de kinderen in Malawi en Zambia blijven helpen door Stichting Stéphanos op te nemen in uw testament.

Er zijn 2 manieren om Stichting Stéphanos op te nemen in uw testament

- **Erfstelling** - Het is mogelijk om Stichting Stéphanos bij testament te benoemen tot (mede)erfgenaam. Door middel van zo'n erfstelling ontvangt Stichting Stéphanos een bepaald percentage van uw nalatenschap. U bepaalt zelf welk percentage aan elk van de erfgenamen wordt nagelaten.
- **Legaat** - Als u Stichting Stéphanos niet tot erfgenaam wilt maken maar wel in het testament wilt opnemen, kunt u Stichting Stéphanos een legaat nalaten. Dit betekent dat u een vastgesteld geldbedrag, een vastgesteld percentage van uw nalatenschap, of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) nalaat aan Stichting Stéphanos. Het is mogelijk meerdere legaten op te nemen in het testament.

Hoe werkt het

- Een testament opstellen gebeurt bij de notaris. De kosten kunnen verschillen per notaris en per testament. Het eerste half uur van een oriënterend gesprek bij de notaris is in sommige gevallen gratis.
- U kunt het testament te allen tijde wijzigen.
- Stichting Stéphanos is een zogenaamde ANBI instelling. Dit betekent dat Stichting Stéphanos geen belasting hoeft te betalen over legaten en erfstellingen. Erfgenamen moeten dat wel.

Wilt u Stichting Stéphanos in uw testament opnemen?

Dan kunt u de volgende gegevens gebruiken:

Statutaire naam: Stichting Stéphanos

Statutaire zetel: Katwijk ZH

Bezoekadres: Leemanstraat 23, 4251 LD Werkendam

Postadres: Postbus 150, 4250 DD Werkendam

KVK: Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer 41167663



BEDANKT



Verkoop Vrouwenvereniging in Uddel

Op 25 november j.l. zijn er heel veel – door o.a. Marijke Kok geraapte – uien verkocht. De opbrengst hiervan (€ 250,-) is bestemd voor het zendingswerk in Zambia. Van de totaalopbrengst van de gehele verkoop is er ook nog € 1000,- bestemd voor Stéphanos Zambia. Hartelijk bedankt!

Kleurenworkshop voor Zambia

Tijdens de kleurenworkshop op 2 februari heeft Irene een korte presentatie over Zambia gehouden, daarnaast heeft Carolien Luitjes van 'Jij bent exclusief' de 45 belangstellenden meer verteld over kleuren in de Bijbel en kleur en stijl in het dagelijks leven. De opbrengst was een mooi bedrag van € 370,-!



Emma, William, Josephine en Anna van Wijk hebben voor € 90,- aan eieren van hun eigen scharrelkippen verkocht voor Stéphanos. Heel hartelijk bedankt! Jullie zijn goede verkopers!

Kledinginzameling

Vanaf heden zullen wij geen kleding voor Stéphanos meer inzamelen. De kosten voor het transport wegen helaas niet meer op tegen de baten. Iedereen die in de afgelopen jaren kleding, schoenen of ander textiel heeft verzameld voor Stéphanos: Hartelijk dank!

Zangavond Alblasserdam

De collecte tijdens de zangavond op 25 november heeft ruim € 900,- opgeleverd. Een prachtig bedrag!



Kerstkaarten

Arine en Joanne hebben in Malawi een kerstpostactie georganiseerd. Er zijn 1385 kaarten uitgedeeld! Deze glunderende gezichten, daar doe je het voor toch! Hartelijk bedankt voor de vele kaarten en tekeningen!

Activiteiten Genemuiden e.o.

Werkgroep Genemuiden heeft hard gewerkt de afgelopen maanden, met een prachtig resultaat! De opbrengst van het Nieuw jaarsconcert in Hasselt op 27 januari 2018 was € 2604,90. De Winterse Sfeerdagen bij Marco Wonen (december 2017) hebben € 159,- opgeleverd. In nov/dec 2017 zijn er kinderen met een mand langs de deuren gegaan, dit heeft bijna € 3500,- (bruto) opgeleverd! Geweldig gedaan kids! Daarnaast kwam er in november nog een gift van € 250,- van de collega's van Gebr. Fuite t.b.v. de reis naar Malawi. Heel hartelijk dank!

Kijk op www.stephanos.nl/nieuws voor meer activiteiten



Leren van elkaar

Wonen en werken in een andere cultuur is soms interessant en leuk en soms ook niet. In Malawi is het mooi om te zien hoe mensen zorg dragen voor elkaar en familie. Dit gaat soms heel erg ver. Zo worden kinderen die bij het armste gezin van de familie wonen heel gemakkelijk aan ooms of tantes gegeven, waar meer te eten is of betere scholingsmogelijkheden zijn. Ook bezoekers worden altijd met grootste eer ontvangen. Mensen eten soms zelf een paar dagen niet om de bezoeker maar beste voor te zetten. Hier kan ik nog veel van leren! Ik heb Judith (5 jaar) - waar ik een soort pleegmoeder van ben - bij mij in huis, maar in de ogen van de Malawianen kan ik met mijn rijkdom veel meer kinderen in mijn huis opnemen...

Iets heel anders is het bidden. In Malawi is het een eer om te bidden in een groep en dit privilege wordt vaak aan een gast gegeven. Als je ergens komt als gast kan het dus regelmatig gebeuren dat aan jou gevraagd wordt om te bidden. Dat is voor "onze Nederlandse" cultuur wel iets om over na te denken. Bidden wij met en voor elkaar? Of is de lat soms zo hoog dat we dat niet durven... Wat leren wij onze kinderen rondom bidden voor en met elkaar? In Malawi worden soms kinderen van 4-5 jaar gevraagd om voor het eten te bidden, ook als er diverse volwassenen, ouderlingen of predikanten bij zijn, ze groeien er mee op. Dit geldt voor kinderen waarvan de ouders naar de kerk gaan, anderen hebben helemaal niet geleerd te bidden. Daarnaast wordt er veel gebeden in allerlei (gewone?!) omstandigheden. Voor een lange of kortere auto tocht, voor regen, oogst, ziekte, geestelijke situaties etc.

Er zijn ook culturele verschillen die zorgwekkend zijn: Zo worden kinderen in de dorpen niet of nauwelijks opgevoed door ouders. Vaak worden ze wel gecorrigeerd in verkeerd gedrag, maar dan op zo'n "heftige" manier dat een kind al snel initiatiefnemen verleerd. Dit merk ik ook bij volwassenen in de training: initiatief nemen is moeilijk. Als we een opdracht geven voor het demo land, dan doen de mensen wat we zeggen. Maar als we niets zeggen, dan gebeurt er ook niets op hun land en staat het onkruid soms erg hoog, dit zullen ze dan niet op eigen initiatief weghalen. Ook morele opvoeding is vaak ver te zoeken, of zo heel andere normen en waarden dan wij gewend zijn. Als een kind steelt en niemand heeft het gemerkt wordt het kind geprezen door de ouders! Dat merk je ook onder volwassenen in hun gedrag. Stelen en liegen roept niet of nauwelijks gewetensvragen bij hen op. Het is algemeen geaccepteerd dat je zoveel mogelijk probeert zelf beter te worden van een situatie als je de kans krijgt. Dit maakt het werk onder de mensen soms moeilijk en ontmoedigend, maar zit dit niet in ons allemaal? Wij doen het misschien op een andere manier, maar de verleiding zit in ons allemaal. Eenmaal zullen we allemaal voor Gods rechterstoel staan, we hebben daarom allemaal hetzelfde nodig, ongeacht onze cultuur. De reiniging door Jezus bloed! Wilt u mee bidden dat de mensen dat mogen leren en persoonlijk ervaren! Dan alleen zullen we een verandering ten goede kunnen zien en vallen culturele verschillen helemaal weg!

Karin van Meeuwen, Lilongwe, Malawi



**KIES UW KEUKEN
BIJ U THUIS**

www.homekeukens.nl **homekeukens**

TWEE IN ÉÉN!
**Cd voor u,
kinderbijbel voor
Malawi of Zambia**



Prachtige instrumentale muziek van begaafde music!

€15,-
excl. verzendkosten

**Teken nu in voor de nieuwste cd van
• THE MUSIX •**

EXCELLENT RECORDINGS | **Stéphanos**



WINTERREIZEN
BUSEXCURSIEREIZEN
FIETSVAKANTIES
VLIEGREIZEN
CRUISES

BURGT^{URS}

Margrietstraat 30, 4401 EZ Yerseke | Tel.: 0113-573681
Mob.: 06-22296733 | info@burgtours.nl | www.burgtours.nl



PLUS Slingerland Middelharnis
Kerkepad 7, 3241 CH Middelharnis
0187-482772
Slingerland-middelharnis@plussupermarkt.nl

PLUS Slingerland Rockanje
Dorpsplein 22, 3235 AD Rockanje
0181-407310
Slingerland-rockanje@plussupermarkt.nl

PLUS Wat een verschil



Jillis Slingerland

Op welke wijze bent u verbonden aan Stéphane en hoe is dat begonnen?

Kort nadat Stéphane is opgericht in 1989 was er al snel een werkgroep in Genemuiden. Vanuit deze werkgroep ben ik benaderd en momenteel ben ik voorzitter van de werkgroep. Het heeft mij altijd aangesproken iets te mogen betekenen voor mijn naaste. Nadat ik in de werkgroep zat heb ik Stéphane pas goed leren kennen.

Wat spreekt u aan in het werk wat Stéphane doet?

Vooraf de rechtstreekse hulp aan kansarme (wees-) kinderen spreekt mij aan. Door hen in Malawi huisvesting, voeding, medische verzorging maar ook scholing en evangelisatie te geven. Ook het werk wat in Zambia gedaan mag worden spreekt mij erg aan. De nadruk ligt daar vooral op Bijbels onderwijs en evangelisatie. Daarbij wordt de bevolking betrokken en zelf aan het werk gezet door scholing en ondersteuning te bieden. Ik heb de ontmoetingen met de veldwerkers als heel bijzonder ervaren, als zij op de vrijwilligersbijeenkomsten in Nederland hun ervaringen vertelden en ons beelden lieten zien van hun werk in Malawi en Zambia.

Wat is uw leukste herinnering aan Stéphane?

In de loop van de jaren krijg je steeds meer contacten met vrijwilligers, maar ook met het bestuur en de wer-

kers uit het veld. In november 2017 ben ik een aantal dagen in Malawi geweest en heb ook het Stéphane-terrein mogen bezoeken. Dit was voor mij een bijzondere ervaring, zowel op het Stéphane-terrein zelf, maar ook bij het irrigatieproject en het geitenproject. Daarnaast hebben we ons sponsorkind ontmoet en gesproken.

Als u een weeskind zou spreken, wat zou u hem willen meegeven?

We hebben ons sponsorkind mogen ontmoeten. We hebben hem vooral gestimuleerd om zijn studie goed af te ronden en contact te houden met Stéphane. En vooral niet te vergeten wat hem geleerd is met betrekking tot het Bijbelse onderwijs.

We merkten dat zowel het personeel als de kinderen erg tegen ons opzagen, omdat wij (blanken) hen sponsorden en geld voor hen ophaalden, maar hun welzijn hangt niet af van het geld, maar in het volharden in het geloof.

Wat is uw wens of tip voor Stéphane?

Dat ze in dezelfde lijn mogen doorgaan in hun werk zoals ze altijd gedaan hebben. Dat de zuiverheid van het Bijbels onderwijs behouden mag blijven en dat het contact met de kinderen die van het (weeshuis)terrein afgaan om een vervolgstudie of beroep uit te gaan oefenen wordt onderhouden.

Daarnaast is het belangrijk dat Stéphane hier in Nederland goed contact blijft houden met zowel de Nederlandse als de Malawiaanse medewerkers.



VAN HET
BESTUUR



In de afgelopen jaren is er heel wat gebeurd wat betreft het werk van de Stichting Stéphanos. Het werk in Malawi - in het weeshuis begonnen - groeide en kreeg zijn uitbreiding naar de dorpen. Vervolgens kwam er een nieuw arbeidsveld in Zambia. In beide landen worden nu mensen geholpen, jongeren en ook ouderen horen het Woord van God.

We zijn dankbaar dat dit er is! Maar het vereist ook heel wat organisatie. Zo hebben we als bestuur in Nederland te maken met de lokale besturen, met werkgroepen, soms moet op heel korte termijn een beslissing genomen worden. We hebben daarbij heel veel steun van zowel mensen die bij ons in dienst zijn, alsook van de vrijwilligers en de thuisfrontcommissies.

Toch: we zijn al lange tijd bezig om te kijken of het beter en efficiënter kan. Daar kwam bij dat de werkzaamheden voor ds. Van Rooijen teveel werden, hij is immers predikant en preses van de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk. Gecombineerd met het voorzitterschap van Stéphanos is dat een zware taak.

Daarom wilde hij zich al langere tijd van deze taak onttasten. Het bestuur had daar alle begrip voor, maar hoe dan verder? Dit mede met het oog op de richtlijnen die worden gesteld in de Code Goed Bestuur binnen de Erkenningsregeling Goede Doelen. In dat kader heeft dhr. J. W. D. Nijkamp (GG) uit Rijssen ons geadviseerd en zo zijn we gekomen tot een nieuwe structuur van de stichting. De uitwerking zal in de nabije toekomst ge-

stalte krijgen en ook een aanpassing van de statuten met zich meebrengen.

We hebben d.m.v. stemming een nieuwe 1e voorzitter gekozen. De bestuurssamenstelling is per 17 februari 2018 als volgt: 1e voorzitter is geworden dhr. J. G. Roodhorst (GG) te Sliedrecht, 2e voorzitter blijft dhr. J. Talen (HHK) te Staphorst. Als erevoorzitter blijft ds. R. P. van Rooijen (HHK) te Oosterwolde (Gld) nauw verbonden aan de stichting.

De andere bestuursleden zijn: Dhr. G. Mostert (OG-GiN), Werkendam, secretaris, Dhr. L. den Boer (HHK), Hendrik Ido Ambacht, penningmeester, Dhr. J. Fuite (HHK), Genemuiden.

Dhr. ing. J. van der Ham (GG) uit Krimpen aan den IJssel is benoemd als interim-directeur om het vernieuwingsproces te begeleiden. Dat betreft het werk in Nederland alsmede het ter plaatse werken met de Afrikaanse besturen van Stéphanos. Op pagina 23 stelt hij zich voor. Tevens is dhr. J. W. D. Nijkamp uit Rijssen bereid gevonden om de komende tijd het bestuur van advies te dienen.



Interim-directeur Johan van der Ham stelt zich voor

Wij, mijn vrouw Carin (48) en ik (49) zijn geboren en getogen in Krimpen aan den IJssel. Mijn vrouw is hier al bijna 30 jaar lang assistente van een huisartsenpraktijk, we kerken er in de Gereformeerde Gemeente en ik heb er 4 jaar in de gemeenteraad gezeten. Na mijn studie heb ik ruim 12 jaar in een variëteit van (techniek)bedrijven gewerkt, zoals KPN en UPC. Daarna enige tijd als zelfstandig ondernemer, waarna ik in 2003 in de wereld van de gezondheidszorg ben terecht gekomen. Daarna weer als zelfstandig ondernemer, waarbij ik organisaties (vooral in de zorg) help met vraagstukken van continuïteit en strategie. Nu dus als interim-directeur van Stéphanos.

We ontvingen geen kinderen in ons inmiddels 25-jarig huwelijk, maar kunnen ons geen leven zonder kinderen en jongeren indenken. Die hebben we dan ook altijd om ons heen, tijdens logeerpartijtjes voor neefjes en nichtjes of zangavonden bij ons thuis voor de jeugd van de gemeente. Carin en ik zijn via HVC en HCR betrokken bij sponsorprogramma's in India, Nepal en Roemenië, landen waar we bijna jaarlijks komen. Ook in Rwanda heb ik voor m'n werk gezien hoe bestrijding van armoede en verbetering van de zorg hand in hand kunnen gaan.

Israël is voor ons erg belangrijk. Daar komen we regelmatig en gaan er met groepen (jongelui) naar toe.



Zeer verdiepend voor het Bijbels begrip, maar ook om Gods hand in de (moderne) wereldgeschiedenis te zien.

Een volgende keer hoop ik meer te vertellen over de zaken die Stéphanos betreffen, in zowel Malawi en Zambia als Nederland. Het is ons gebed dat de Heere Zijn zegen wil geven over al het werk dat dagelijks wordt verzet, door betaalde en vrijwillige krachten, voor onze naasten in nood. En ik hoop u ook ooit eens te ontmoeten!



GOEDE DOELEN MARKT

Nieuw:

Tassen uit Ethiopië
(Om arbeidsproces daar te bevorderen.)

D.V. woensdag 11 april

Van 09.30 uur tot 15.30 uur

't Kerkerf

Elspeet, Nunspeetweg 5
(achter de hervormde kerk)

Gezellige koffie hoek!

Kom tussen de middag lekker eten
en geniet van een broodje hamburger
of knakworst.

En voor de Oase in Ouddorp
worden weer heerlijke poffertjes
gebakken.



ALEH (zorg voor
meervoudig gehandicapten
kinderen in Israël)

cadeau artikelen

Ontmoeting

Baby en kinderkleding, haaraccessoires,
sjaals, tasjes, hoeden

Evenals vacuüm verpakte
gehaktballen, enz.

Voor de kinderen:

-kleurplaten actie (z.o.z.) , gratis op het
springkussen, speelgoed, eigen
letterslinger samenstellen.
ballonnenbord, enz.

Aduillam
gehandicaptenzorg
2^e handskleding

gave
Zelf gebakken cake, e.d.
puzzels, borden en
kaarsen met handlettering

Timotheos
Speelgoed,
Boodschappen,
snoep/boeken
2^e hands spullen

Stéphanos
Kaarten,
rollen snoep
fruit, speelgoed

Little Gift
Gerda Klaver, (st. Kimon.)
Zending HHK
decoratie artikelen,
kraamcadeautjes enz.

Flyer gesponsord door:
Van den Berg verzekeringen

VAN DEN BERG

IEDEREEN HARTELIJK WELKOM!

Port Lavande
EXCLUSIEVE JONGE MODE

Nieuwe Collectie! www.portlavande.com

Oranjesamenzangavond

met bovenstem

"Massale samenhang
in de Dordtse Dom"

D.V. zaterdag 28 april 2018
Grote Kerk te Dordrecht

Met medewerking van:

Vereniging Bovenstem Ouderkerk aan den IJssel
Bovenstemgroep Katwijk

Lennert Knops en Arie van der Vlist
organisten / dirigenten

Ds. G. Kater
algehele leiding

THEMA:
400 jaar
Dordtse
Leerregels

Collecte l.b.v.
Stéphanos
Stichting Stéphanos

Deuren open: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur
Toegang vrij!

Voor meer info: www.stephanos.nl | www.lennertmaria.nl | www.arievandervlist.nl



Zwart-wit



Ik moet even met m'n ogen knippen. Dit keer niet van de armoede. Nee, daar in de hoofdstad van het armste land van de wereld, rees een stadion op voor m'n ogen, niet normaal! Misplaatst in deze omgeving. Waar is dat geld vandaan gekomen? Heeft corruptie hier ook een grote rol in gespeeld? Is het geld wat gebruikt moest worden voor voedselhulp hier heen gegaan? In het gesprek met m'n collega verhelderde mijn beeld niet echt, maar het lijkt erop dat dit niet helemaal zuivere koffie is.

Met mijn ogen knippen van rijkdom is een rare gewaarwording. Je niet meer thuis voelen tussen luxe winkels. Het heel gek vinden om in een lift te staan. Vol verwondering stil staan voor een spiksplinternieuwe universiteit. Je bijna schuldig voelen om met volle boodschappentassen thuis te komen of om je Nederlandse foto's aan anderen te showen. En noem maar op...

Het armoede-cultuurtje in Malawi went in een bepaalde mate. Ik knipper wat dat betreft niet meer zo snel met mijn ogen. Toch word je telkens weer uit onverwachtse hoeken stilgezet en is er zo ontzettend veel nood. Een nood die dit keer niet ver te zoeken is. Rij het terrein van Stéphanos maar af en je ziet het... Hele maisvelden vol met dode maisplanten. Het regenseizoen begon zo mooi en vroeg. Er is zoveel regen geval-

len! De mais groeide schitterend hoog en groen! En nu.. De driver zegt het: 'eee.. er zal honger zijn dit jaar'. De moeders van de huisjes zeggen het: 'eee.. geen regen, honger honger, zorgen zorgen, eee'. En we schudden vol zorg onze hoofden. Niet alle gebieden zijn even droog, rondom de stad, een uur verder op en richting het Noorden, is het veel groener. Dat maakt het contrast extra groot. Zullen echt al die honderden gezinnen in deze regio opnieuw een slechte oogst hebben? Zal er echt weer in grote schaal armoede geleden worden? Eee... onze blik blijft naar de lucht gaan, hoe zal dit aflopen? Ik moet denken aan de geschiedenis van Elia, met dat wolkje als een hand. Je proeft iets van de nood, zal er uitkomst komen?

Joanne Reijm, Blantyre, Malawi

Beste jongens en meisjes,

Heb jij dat ook weleens, zo'n middag waarop je denkt: 'Wat zal ik nu eens gaan doen?' Een middag waarop je je verveelt? Nou, dan vind je hierbij weer een nieuwe kleurplaat en puzzels. Maar misschien kun je zulke middagen wel gebruiken om bijvoorbeeld een klusje te doen voor de burens of een boodschap voor familie. Op die manier kun je misschien wel wat extra's verdienen voor de kinderen in Malawi en Zambia. Zo help je de mensen dichtbij en tegelijk ook de mensen ver weg. In Malawi en Zambia kunnen ze het geld goed gebruiken.

Succes met de kleurplaat en de puzzels, en we hopen dat er weer veel kinderen meedoen!

Hartelijke groeten, *juf Elsbeth en juf Cora*

De spelregels

- Bij elke goede oplossing die je opstuurt, krijg je punten. Bij 40 punten krijg je een prijs.
- Kinderen van 3 – 6 jaar kunnen de kleurplaat opsturen. Na 4 keer opsturen krijg je een prijs.
- Wil je stoppen? Geef het even door, dan kun je je punten doorgeven aan je broertje of zusje. Als je 2 keer niets opstuurt, ga ik er vanuit dat je stopt.
- De actuele puntenstand kun je vinden op www.stephanos.nl/kids
- Opsturen vóór 1 mei 2018.
- Schrijf je naam, adres, postcode en geboortedatum ook op het briefje met de oplossing.
- Jullie kunnen de kleurplaat en puzzels opsturen naar Piersonstraat 5, 8072 XA Nunspeet of per email naar puzzelstephanos@outlook.com

Kleurplaat



7-9 jaar

Ken jij de verhalen over Jozef? Hij werd in zijn leven behoorlijk op de proef gesteld. Toch bleef hij op moeilijke momenten overeind.

a	c	d	e	g	h	i	l	n	o	t	v	f	u
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Weet jij wie hij geen kans gaf? Als je de puzzel oplost, kom je erachter.

5	4	4	13	11	3	4	3	14	7	12	4	8
5	4	4	9	12	10	4	11					

Inzenden: De oplossing van de puzzel

9-11 jaar

Je kent het verhaal vast. Abraham die zijn zoon Izak moest offeren. God had hem een zoon beloofd en nu lopen ze samen op weg naar de berg die God heeft aangewezen om die moeilijke opdracht uit te voeren. Izak merkt op dat ze helemaal geen offerdier meehebben.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Kun jij vinden wat het antwoord van Abraham is?

7	15	4	26	1	12	26	9	3	8	5	5	14	12	1	13	20	5	14
2	18	1	14	4	15	6	6	5	18	22	15	15	18	26	9	5	14	

Inzenden: Het antwoord van Abraham

Wij werken aan de toekomst van kinderen'

Die dagelijks voortdurende zorg is voor ons alleen waardevol als ze gegeven wordt vanuit de Bijbelse opdracht en als de Bijbelse boodschap in haar programma's doorklinkt.



Colofon

Uitgave van Stichting Stéphanos

Verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 8.300 stuks.

Grondslag van Stichting Stéphanos

Het onfeilbaar Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid.

Samenstelling van het bestuur:

J.G. Roodhorst, voorzitter
(*Sliedrecht*)
G. Mostert, waarnemend secretaris,
Postbus 150, 2250 DD, Werkendam.
T: 06-53183339,
E: secretariaat@stephanos.nl
L. den Boer, penningmeester
(*Hendrik Ido Ambacht*)
Ds. R.P. van Rooijen
(*Oosterwolde, GLD*)
J. Fuite (*Genemuiden*)
J. Talen (*Staphorst*)

Comité van aanbeveling:

Ds. C.v.d. Berg,
Ds. A.A. Brugge,
Ds. D.J. Budding,
Ds. G. Clements,
Ds. A.A. Egas,
Ds. L. Groenenberg,
Ds. A. den Hartog,
Ds. L.M. Jongejan,
Ds. J. Joppe,
Ds. G. Kater,
Ds. M. Klaassen,
Ds. W.M. van der Linden,
Ds. G. van Manen,
Ds. G.R. Procee,
Ds. A. Schot,
Dhr. D.J. Schouten,
Mr. C.G. van der Staaij,
Ds. K. Veldman,
Ds. W. van Vlastuin,
Ds. K. Visser,
Ds. J. IJsselstein,
Ds. H. Zweistra

Voor voorlichting op scholen en verenigingen kunt u terecht bij:

Harry Droppert, 06-30167172,
voorlichting@stephanos.nl

Adreswijzigingen

We willen u vriendelijk vragen om adreswijzigingen schriftelijk door te geven.

Per post: Stichting Stephanos,
Antwoordnummer 375,
3840 VB Harderwijk.
Per email: info@stephanos.nl

Bankrekening

Rabobank rek. nr.:
NL74 RABO 0335 3074 50
T.n.v. Stichting Stéphanos
te Hendrik Ido Ambacht
De bijdragen aan Stichting Stéphanos
zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI).

Legaten / Erfstellingen

Wilt u Stichting Stéphanos testamentair gedenken, dan kunt u dat doen door te vermelden: Ik legateer aan Stichting Stéphanos, Hendrik Ido Ambacht, een bedrag van Euro xx. Voor erfstellingen en voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.

Ontwerp & drukwerk

Torendruk Nijkerk
ISSN 2214-6644

