



Stephanos

nr. 4 - 2023

Brandend verlangen

De basisschool in
de bergen

Werkvakantie
Malawi 2023

Thema:
Verlangen



INHOUD



- 3** Welkom
- 5** Meditatie
- 6** Van de voorlichter
- 7** Werk in uitvoering
- 12** Goats4girls
- 14** Sponsoring
- 15** Naar school in Malawi
- 22** Bedankt
- 24** Agenda
- 25** Schenken en nalaten
- 27** In gesprek met
- 29** Kids

Uit het veld

- 8** Lezen en leren
- 9** De basisschool in de bergen
- 10** Verlangen
- 11** Brandend verlangen
- 17** Gods verlangen
- 20** Werkvakantie Malawi 2023

Cover

Haar naam betekent geluk. Maar daar is weinig van te merken in het leven van dit jonge meisje. Als jongste van negen kinderen, was Happiness al op zesjarige leeftijd wees.

In Malawi zijn er enorm veel kinderen die, net als Happiness, zonder hun ouders opgroeien. Het is voor hen niet mogelijk om naar school te gaan en over de Heere Jezus te horen zonder hulp. Samen kunnen we zorgen dat zij wel naar school kunnen en over de Heere Jezus horen!

Deze maand wordt uw gift verdubbeld, waardoor deze dubbel zo veel effect heeft. Geef u ook?

Verlangen. Er is vrijwel niemand onder ons, vermoed ik, die geen verlangens heeft. We kijken uit naar wat tijd voor onszelf in de hectiek van het leven, we verlangen naar een levensgezel, we hopen op lekker weer, we verwachten die nieuwe baan te krijgen etc. Niks mis mee allemaal. Als er tenminste maar het verlangen is om met God te leven, bij Hem te schuilen, te wandelen in het licht van Zijn Woord. Zie ook Psalm 119:105.

In al het werk dat wij met elkaar als Stichting Stéphanos mogen verzetten, is ons gezamenlijke verlangen dat de Heere Zijn onmisbare zegen geeft aan onze werkers zodat zij allen, de lokale Afrikaanse medewerkers samen met de uitgezonden veldwerkers, tot zegen mogen zijn voor onze Afrikaanse naasten. Zowel in Malawi als in Zambia. Zowel met de daden, als met hun woorden. Ja, met Hét Woord. Want één dag mét God en Zijn Woord is zegenrijker dan duizend zonder. Als dat ons verlangen is, met Psalm 84, dan zal God Zelf dat vervullen. Tot heil van ons, tot zegen van onze naasten.



Moge de Heere ons allen Zijn genade geven om zo ons werk als Stéphanos familie voort te zetten.

Johan van der Ham

Wilt u ook aan de slag voor Stéphanos?

kijk dan eens naar de volgende mogelijkheden

Werkgroepen

Stéphanos telt op dit moment elf werkgroepen en zes thuisfrontcomités.

Wie zij zijn en waar zij werken vindt u op de website www.stephanos.nl/werkgroepen. De doelen van de werkgroepen van Stéphanos zijn:

- het actief zorgen voor naamsbekendheid van onze stichting en zo mensen betrekken bij ons werk in Malawi en Zambia;
- het verzamelen van (financiële) middelen om het werk voort te kunnen zetten.

Zou u ook graag actief willen zijn in een werkgroep bij u in de buurt?

Versterking is altijd welkom.

Meer informatie vindt u op de website. Mocht u daarna nog vragen hebben of u aan willen melden, dan kunt u contact met ons opnemen met de contactpersoon van de werkgroep (zie website) of via voorlichting@stephanos.nl.

Frituurvet

U kunt uw frituurvet inleveren bij onze inzamelpunten die u kunt vinden op www.stephanos.nl/werkgroepen. Wilt u zelf inzamelpunt worden? Zie dan de advertentie elders in dit magazine.

Bent u ondernemer en wilt u graag iets doen voor uw verre naaste?

Wat denkt u van het financieel sponsoren van meerdere kinderen? Of het financieel steunen van het werk onder de kinderen in Malawi en Zambia? Bel voor meer informatie onze fondsenwerver op 06 30167172 of mail naar voorlichting@stephanos.nl. Kijk ook eens op www.stephanos.nl/ondernemers

Wenskaarten

Onderstaande adressen verkopen (foto)kaarten voor Stéphanos.

Meer informatie kunt u vinden op: stephanos.nl/wie-wij-zijn.

Alblasserdam

Mi's Brocante, Plantageweg 4

Arnhem

Fam. Van Belzen, Schokker 1

Daarle

Erna Kleinjan, Groeneweg 22

Dirksland

Simons Kleding, Voorstraat 52

Dordrecht

Mw. Van Utrecht, Mauritsweg 268

Elspeet

Simons Kleding, Stavereenseweg 16a

Genemuiden

Miranda's Hairfashion, Burg. ten Veldestraat 81

Woonwinkel Jan Pleijsier, Klaas Fuitestraat 46

Robuust, Langestraat 37

Fam. Riezebos, Oostermaat 50

Fam. Van de Sluis, Kamperzeedijk 49

Fam. van Dijk, Pr. Clausstraat 20

Fam. Boender, Ratelaar 29

Fam v/d Kamp, Kievit 26

Fam. De Vries, Jan van Dieststraat 10

Grafhorst

Mw. Groothedde, Wisboomhof 13

Hardinxveld-Giessendam

Rosedale Collections, Hoogstraat 26

Hasselt

Fam. J. Slingerland, Cellemuiden 27,

fotokaarten@stephanos.nl

Fam. Verhoek, Ambachtsweg 3

Gentle Kids, Dorpsweg 17

IJsselmuiden

Fam. A.J. Schaap, E.N. Rahusenstraat 9

Katwijk aan Zee

Fam. Van Duivenvoorde, Tijnstraat 28

Hoedenhuis Josephine, Kaai 9

Middelharnis

Simons Kleding, Kleijburgplein 29

Nieuw-Lekkerland

Fam. Brouwer, Onstwedderweg 5

Nieuwe Pekela

Mw. Den Boer, Kuntzestraat 1

Nunspeet

Jouw Marktkraam nr. 148, Molenblok 6-8

Ouddorp

Fam. Van der Schans, Raadhuisstraat 153

Sprang-Capelle

Fam. Ubak, Oude Rijksweg 175

Staphorst

Hulst&Co, Oude Rijksweg 2

Kaaspakhuis, Ebbingeweg Wubbenlaan 9c

Fam. Vos, Gemeenteweg 318

Stellendam

Kaasboerderij J. van Schaik, Langeweg 1

Terneuzen

Fam. Zegers, Oude Vaart 90

Urk

Zus & Zo kado, Klifweg 10

Winkeltjes

De winkeltjes van Stéphanos zijn erg actief. We zien resultaat van het vele werk dat door hen wordt verricht. Graag willen we dit blijvend onder uw aandacht brengen. Koop uw inkopen bij de winkeltjes die u kunt vinden op www.stephanos.nl/winkeltjes. De opbrengst komt geheel ten goede aan Stéphanos. Er zijn ook winkeltjes die verkoopavonden bij u aan huis verzorgen. Kijk snel op de website voor contactgegevens. Is er geen winkeltje in uw omgeving en overweegt u er een te beginnen? We adviseren u graag.

Hier adverteren?

Ziet u kansen en wilt u graag adverteren in ons magazine? Neem contact op met onze voorlichter en vraag naar de mogelijkheden. Mail naar voorlichting@stephanos.nl of bel 06-30167172.



Ja, allen die U verwachten, zullen niet beschaamd worden

Psalm 25:3a

In het dagelijkse leven hebben we allemaal zo onze verlangens. Dingen die we graag zouden zien of hebben. De een verlangt naar rust, de ander naar gezelligheid. De een verlangt naar de winter, de ander naar de zomer. En zo hebben we ook onze gezamenlijke verlangens als het gaat om het werk van Stichting Stéphanos. We willen graag dit en we kijken uit naar dat. En al die verlangens kunnen we op onze verlanglijstjes zetten. Die we biddend voor de Heere brengen. Verkeerd? Ja, eigenlijk wel. Want wij mensen willen wel van alles, maar weten helemaal niet wat goed voor ons is. Laat staan voor het werk in Gods Koninkrijk. Misschien kunnen we beter volstaan met één verlanglijstje: Niet mijn wil, maar de Uwe geschiede?

Misschien is het beter ons 'verlangen' te veranderen in 'verwachten'. Dat klinkt hoopvoller, maar het heeft vooral ook een andere richting. Wij verlangen vaak naar 'iets'. Maar de dichter van Psalm 25 zegt: Ik verwacht U! en iedereen die U verwacht, die zal niet beschaamd worden.

Dat geldt ons persoonlijke leven. We kunnen voor ons tijdelijke leven en voor ons geestelijke leven vragen om

die dingen, waar wij zo naar verlangen. Dat kan een verlangen zijn naar troost, naar hoop en moed, naar genade en vergeving, naar meer licht en zekerheid. Is dat verkeerd? Nee. Maar het is beter om te verlangen naar Hemzelf, Die dat alles kan en wil geven. Het is beter om de Heere Zelf te verwachten. Die precies weet, wat wij (voor ons tijdelijke én voor ons geestelijke leven) nodig hebben.

Dat geldt zeker ook ons werk in Gods Koninkrijk. We mogen naar de belofte van Heere verlangen naar zegen op ons werk. Maar wat is 'zegen'? Wat nu een zegen kan lijken, kan later zo anders blijken te zijn geweest. En wat nu tegenspoed kan lijken, kan later blijken een goede gift uit Gods hand te zijn geweest. Wij kunnen de dingen in de dienst van Heere zo slecht (of beter gezegd: helemaal niet) voorzien en overzien. En dus is er ook bij alle werk van Stichting Stéphanos -waar het gaat om de veldwerkers en om de lokale medewerkers in Malawi en Zambia- alle reden om met en voor hen de Heere Zelf te verwachten.

Want die Hem verwachten, zullen niet beschaamd worden!

Ds. IJsselstein - Kapelle-Biezelingse



VAN DE
VOORLICHTER

Verlangen en verdubbelingsactie

Happiness, dat is de naam van het meisje op de voorkant van dit magazine. Ze is het gezicht van de advertentiecampagne. Haar naam betekent geluk. Maar daar is weinig van te merken in het leven van dit jonge meisje. Als jongste van negen kinderen is Happiness al wees. Als het haar vergaat zoals velen van deze weeskinderen in Malawi, zal haar verlangen om naar school te kunnen misschien nooit werkelijkheid worden! Samen met u kunnen we (wees)kinderen als Happiness en kwetsbare gezinnen helpen. Bijvoorbeeld met onderdak, voedsel, kleding, medische zorg en (Bijbels) onderwijs. Wat zou het groot zijn als er door middel van het Bijbels onderwijs bij Happiness een verlangen ontstaat om de Heere Jezus te mogen leren kennen als haar Zaligmaker. En als dat waar mag worden. Dan is de betekenis van haar naam waar geworden en is ze écht gelukkig!

U kunt deze maand het verschil maken met uw gift. Een ondernemer verdubbelt namelijk uw gift! Doet u mee? Ga dan naar:

www.stephanos.nl/verdubbelingsactie-2023.

Bij voorbaat dank.

Activiteiten

We mogen terugkijken op een paar mooie maanden. Er waren diverse zangavonden, we mochten bij verschillende verenigingen en op scholen presentaties verzorgen over het werk dat Stéphanos mag doen. Ook stonden wij op de Familiedagen in Gorinchem en de Terdege Zomerfair in Baarn. Beiden waren zeer goed te noemen. Hartelijk dank voor uw aankopen. Onze werkgroepen in het land hebben ook diverse activiteiten georganiseerd.

Nieuwe Kerst-, nieuwjaar- en winterfoto-kaarten

Onze werkgroep in Genemuiden heeft in onze webshop www.fotokaarten-stephanos.nl de voorraad Kerst-, nieuwjaars- en winterkaarten weer helemaal up-to-date gemaakt, met veel nieuwe kaarten. Zoekt u ook weer wat mooie kaarten uit? Zie de advertentie op pagina 23.

Nieuw fotokaartenrek

Ons fotokaartenrek voor de beurzen is vervangen. We



hebben een professioneel fotokaartenrek (zie foto) laten ontwerpen en deze is volledig gesponsord door een ondernemer. Tijdens de Familiedagen in Gorinchem is hij voor het eerst in gebruik genomen. Wij zijn er erg blij mee. Vele jaren heeft het oude fotokaartenrek dienst gedaan, maar nu was de tijd gekomen voor vervanging.

Nieuwe poppen

Daarnaast hebben we een compleet nieuw assortiment met bruine en blanke poppen. Bekijk snel het prachtige assortiment op www.stephanos.nl/poppen en op pagina 19. Met uw aankoop steunt u het werk in Afrika.

Ondernemersreis en werkvakantie

Er staan in 2024 twee reizen gepland. Na het succes van de vorige keren hopen we weer een ondernemersreis (zie advertentie op pag. 14) én een werkvakantie te organiseren. **De ondernemersreis staat gepland van 27 september t/m 5 oktober 2024.** Samen met u hopen wij de projecten en het prachtige Malawi -inclusief safari- te ontdekken. Een buitenkans! Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Bent u, ben jij er bij?

Een hartelijke groet,

Harry Droppert

Voor alle data geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.



In deze rubriek stip ik altijd enkele fragmenten aan van ons werk. Dit keer is dat niet anders, want het is immers onmogelijk om in ieder magazine alle facetten van ons werk te belichten.

De afgelopen periode was ik onder meer te gast bij ons Zambia team. Bemoedigend om te zien hoe het werk in de dorpen nabij Petauke zijn voortgang vindt. Samen met medereiziger De Kloe (HHK zending) bezochten we een examenbijeenkomst die een training Bijbelkennis in één van de dorpjes afrondde. De blijdschap op de gezichten van de deelnemers toen ze een certificaat ontvingen (voor velen het eerste in hun hele leven), vergeet je niet snel. Of het gesprek op het Covenant College waar lokale Zambianen worden opgeleid in de Schriftuurlijke waarheid en waarin Stéphanos samen met de HHK steunend wil optrekken. Indruk-

wekkend is het ook als studenten hun motivatie laten horen waarom ze zich de moeite getroosten om juist daar te gaan studeren.

In Malawi mag het werk ook doorgaan, hoewel wel in een steeds complexere economische werkelijkheid. Steeds grotere geldontwaarding, reeds nu ingetreden honger etc., maakt het leven voor de gemiddelde inwoner steeds moeilijker. Mooi om te zien hoe we dan een schakeltje mogen zijn om mensen andere landbouwmethoden bij te brengen, die niet 100% afhangen van onbetaalbare kunstmest.

Er is veel werk te doen. Er zijn veel plannen en verlangens aan onze kant voor het komende jaar. Mag het adventsverlangen door alles heen voelbaar zijn én vervuld worden voor onze Afrikaanse medemens en voor ons.

Johan van der Ham, directeur/bestuurder

• **Let op:**

Deze maand is uw gift dubbel zo veel waard! zie www.stephanos.nl/verdubbelingsactie-2023



UIT HET VELD

Lezen en leren

In Zambia is het percentage mensen dat niet kan lezen en schrijven veel hoger dan in Nederland. In de groepen waar Stéphanos Zambia (jongeren)trainingen geeft, kan vaak de helft van de deelnemers niet lezen. Sommige mensen vinden het niet zo'n probleem dat zij niet kunnen lezen en schrijven. In het dagelijks leven waarin water halen bij de waterput, eten koken, kleding wassen en zorgen voor het gezin de meeste tijd innemen, is het niet nodig om te kunnen lezen. Toch zijn er verschillende mensen die wel het belang inzien van kunnen lezen en het verlangen hebben om dat anderen aan te leren. Over een aantal van hen wil ik deze keer iets schrijven.

In een dorp zo'n zes kilometer bij ons vandaan woont mevrouw Zulu. Zij heeft toen zij jong was polio gehad waardoor haar voet is vergroeid. Inmiddels zijn ook haar heup en rug vergroeid en heeft ze vaak pijn. Door haar lichamelijke beperking kan mevrouw Zulu geen mais verbouwen en is zij afhankelijk van mensen in haar familie die haar helpen. Wel verdient ze geld met het (ver)maken van kleding, waar ze erg goed in is. Toch zit mevrouw Zulu niet bij de pakken neer. Ze houdt van kinderen en van lesgeven. Door middel van kortdurende trainingen van Stéphanos en de Bijbelschool in Petauke heeft ze zich het lesgeven eigen gemaakt. Ze heeft zich ontwikkeld tot een bekwame juf. Het is mooi om te zien met hoeveel passie mevrouw Zulu elke ochtend lesgeeft aan de jongsten uit haar dorp die nog niet naar school gaan. De peuters en kleuters leren tellen, lezen, rekenen, vormen en kleuren herkennen en nog veel meer. Het is het verlangen van mevrouw Zulu om deze kinderen klaar te stomen om naar school te gaan en er voor te zorgen dat zij een voorsprong hebben op de andere kinderen zodat zij goed mee kunnen komen. Mevrouw Zulu gelooft in het belang van onderwijs. De vruchten van haar inspanningen zijn al zichtbaar. Als ik er op een middag bij ben wanneer zij zondagsschool geeft, doen verschillende kinderen mee met de Bijbelstudie: zo jong als ze zijn kunnen ze al zelf de Bijbel lezen. Dat is een groot verschil met andere dorpen waar kinderen soms na jaren onderwijs nog niet kunnen lezen.

Iemand die graag wilde leren lezen en schrijven, is mevrouw Mandale. Eerder dit jaar hebben we uit haar dorp iemand toegerust om alfabetiseringslessen te geven en startte een groep vrouwen en een man met de lessen. Mevrouw Mandale sloeg geen les over. Al snel kon ze eenvoudige woorden lezen. Eind oktober hebben we de lessenserie afgerond met als hoogtepunt dat de studenten in de laatste les om de beurt een vers uit de Bijbel mochten lezen. Mevrouw Mandale glom van trots toen het haar lukte om foutloos te lezen. Uit het register dat de docent bijhield, bleek dat mevrouw Mandale 98% van de lessen aanwezig was geweest. Wat een prestatie!

Tot slot denk ik aan een oude vrouw die zichzelf heeft uitgeroepen tot mijn Zambiaanse oma. Ze heeft de afgelopen jaren verschillende mensen uit haar familiekring verloren en was somber en moedeloos. Regelmatig zocht ik haar op om een praatje te maken en hielp zij mij met het leren van de lokale taal. Af en toe bracht ik iets voor haar mee: een stuk zeep, een zak suiker, wasmiddel of iets anders. Daarbij gaf ik altijd iets om te lezen, zoals een flyer of een Bijbelstudieboekje. Oma pakte het altijd dankbaar aan en keek als eerste naar het leesmateriaal. Toen ik wegreed en in mijn spiegel keek, zag ik oma op de grond zitten. Ze las. En ze leerde.

Irene Swets - Zambia



De basisschool in de bergen

Afgelegen dorpen zijn niet voor de hand liggend om als eerste ontwikkelingshulp te ontvangen. Dat werd me wel duidelijk toen ik voor het eerst in het Namitalala gebied kwam. Ondanks dat we dit bergachtig werkgebied aangewezen kregen door de regering, was de regeringsambtenaar van onderwijs er nog nooit geweest. De lagere school had slechts vijf klassen, verdeeld over drie lokalen. Twee klassen kregen dus buiten les, de een onder de mangoboom, de andere in een grashut. Tijdens het regenseizoen was het een hele uitdaging en konden de lessen veelal niet doorgaan.

Nadat we als team een onderzoek hadden gedaan naar de noden en behoeften in dit berggebied, werd het al snel duidelijk dat de bouw van meerdere lokalen bovenaan het wensenlijstje van de bewoners stond. De activiteiten van het vijfjarenplan (2020-2025) sloten nauw op elkaar aan, een holistisch geheel. Het werkt namelijk niet als we alleen voorzien in verbetering van onderwijs, terwijl de kinderen thuis niets te eten hebben. Dus werden de landbouw-, onderwijs-, gezondheid- en inkomstenprojecten op elkaar afgestemd, daarbij uitgaande van Duurzame Ontwikkelings Doelen. Het dorpsontwikkelingsproject wat door Kinderonthilfe Duitsland (70%) en Stéphanos Nederland (30%) wordt gefinancierd, had helaas geen ruimte voor de bouw van klaslokalen. We zijn dankbaar dat Verburg Charitas Foundation (Stolwijk) in samenwerking met Wilde Ganzen Foundation (Amersfoort) de bouw van vier klaslokalen en duplex personeelswoningen voor Namitalala kon financieren!

Op 7 maart 2023 -net voordat cycloon Freddy een inval deed in Malawi- hebben we de lokalen tijdens een feestelijk samenzijn officieel geopend en overgedragen aan de regering van Malawi. Inmiddels heeft de school nu zeven klassen met 450 leerlingen en iedere klas heeft zijn eigen lokaal met schoolbankjes. De regering heeft de belofte om extra leerkrachten aan te nemen ook waargemaakt en de school telt nu elf leerkrachten. De enige personeelswoning die er is, wordt tijdelijk gedeeld door zes leerkrachten. De rest woont in een an-

der dorp bij hun gezin en komt 's ochtends vroeg op een gehuurde brommer naar school. Gelukkig is dat van tijdelijke aard, want de duplex personeelswoningen worden inmiddels gebouwd en naar verwachting eind december opgeleverd.

Zo werken we als organisatie mee aan het bereiken van de Duurzame Ontwikkelings Doelen met als uniek karakter dat ze met elkaar verbonden zijn – vooruitgang boeken op het ene doel leidt vaak tot vooruitgang op een ander doel, of soms zelfs op meerdere.

Het is een voorrecht dat we als christelijke organisatie, in samenwerking met de regering, veel ontwikkelingswerk mogen verrichten. Want bij iedere gelegenheid mag Gods Woord weer open gaan en mogen we spreken van Degene die echt verandering in ons leven kan brengen. Over Hem, Die Zichzelf gaf, Die de gestalte van een dienstknecht wilde aannemen, om armen het Leven te geven.

“En alle landen kwamen in Egypte tot Jozef, om te kopen; want de honger was sterk in alle landen” (Genesis 41:57). De Heere kan een crisissituatie gebruiken om mensen die ver bij Hem vandaan zijn, tot Zich te trekken. Natuurrampen, droogte, armoede en andere crisissituaties kunnen deuren openen naar gesloten gebieden. Gods liefde en beweging in een moeilijke situatie worden vaak gezien als vruchtbare grond voor de verspreiding van het Evangelie.

Thea Mawaya - Malawi





UIT HET VELD



Verlangen

Allereerst heb ik het woord 'verlangen' maar eens opgezocht in de Dikke van Dale. Natuurlijk weet ik wel wat verlangen is, maar wat betekent het woord nu eigenlijk precies? Er staat het volgende: *begeren, wensen, willen, eisen*. Verlangen ontstaat uit de spanning tussen wens en realiteit.

Als jong meisje had ik al het verlangen om ooit naar Afrika te gaan en daar zendeling te worden. Van jongs af aan leek het mij mooi om mensen die zo anders leven te leren kennen. Ik zag vaak een blik van vreugde op de gezichten van deze mensen. Hoe komen ze daaraan? Hoe komt het dat ze vaak zo tevreden zijn met het weinige dat ze hebben? Ondertussen heb ik op heel wat van deze vragen een antwoord gekregen, het is onmogelijk om daar nu allemaal op in te gaan. Toch blijft het verlangen er om meer voor de mensen hier in Malawi te betekenen dan ik tot nu toe kan doen. Het verlangen om met hen uit te zien (verlangen) in deze tijd van advent naar de eerste komst van de Heere Jezus. Maar ook zeker om samen uit te zien naar de tweede komst van de Heere Jezus! Om samen Hem beter te leren kennen door Zijn Woord. Ook is er het verlangen om iets te doen aan de armoede en honger die hier is. Om samen met de vrouwen die bij het project zijn betrokken te kijken hoe ze inkomsten kunnen creëren voor hun gezin zodat er minder honger is. Om jonge meiden te helpen hun gaven en talenten te ontdekken. Maar het is een verlangen....

God gaf iets anders op mijn pad deze maanden: thuisonderwijs voor onze kinderen waarvoor we deze periode geen meester of juf konden vinden. Ik vond het

moelijk. Eindelijk was mijn verlangen om naar Afrika te gaan in vervulling gegaan. Ik woon in Afrika en nu moet ik mijn eigen kinderen les gaan geven en is er geen mogelijkheid om op het project te gaan werken. Heere, waarom? Dit gaf een ander verlangen: leren om Gods weg te gaan, dichtbij Hem te leven en het verlangen om Zijn wil te doen ook al is die op dit moment zo anders dan ik had verwacht en gehoopt. Leven in afhankelijkheid en erop vertrouwen dat Hij het beste weet wat goed is voor mij maar ook voor mijn man en onze kinderen.

Zo kan niet altijd mijn verlangen volledig in vervulling gaan. Toch is er niet alleen een zendingsveld in Malawi (of waar ook ter wereld), maar het is heel dichtbij: ons eigen gezin. Onze kinderen, geboren uit zondige ouders, ook zij hebben Jezus nodig als hun Verlosser en Zaligmaker. Hoe belangrijk om hier ook met elkaar over na te denken! Als we als gezin warmte en liefde mogen uitstralen naar de mensen in onze omgeving mogen we ook in Zijn dienst werken. Zijn verlangen om de hemel te vullen met mensen die Hem alle lof en eer toe zullen zingen zal in vervulling gaan. Halleluja!

Janneke den Hartog - Malawi

Brandend verlangen



In Psalm 37:4 lezen we: En verlustig u in den HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten. En in Genesis 3:6: En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijs, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; (...).

Bovenstaande Bijbelverzen gaan over twee vormen van verlangen; respectievelijk het goede en het slechte verlangen. Verlangen is een sterke drang om te bezitten of een doel te bereiken. Het kan een glimlach tevoorschijn brengen als het in overeenstemming is met het Woord van God, of het kan rampzalig zijn als het wordt getriggerd door vleselijke verlangens. Goede verlangens hebben sterke en wijdverbreide impact, ze brengen meer creativiteit en motivatie en hebben de zegen van de Heere. Terwijl slechte verlangens egoïstisch en losbandig zijn; ze hebben geen grondslag in het Woord van God.

De wil om iets te bereiken creëert een sterk verlangen om doelen te bereiken. Stéphanos is een goed voorbeeld van hoe het verlangen van één persoon zich heeft verspreid naar een positieve verandering voor kwetsbare kinderen in Malawi. Het verlangen naar positieve verandering en zelfredzaamheid bij kinderen groeit en wordt gekoesterd door elk teamlid in de Stéphanos-familie. Ook de kinderen in alle Stéphanos-programma's hebben verlangens (Spreuken 29:11).

Het bovenstaande diagram toont hoe alle belanghebbenden van Stéphanos het kind in het middelpunt plaatsen en verschillende strategieën gebruiken om het gezamenlijke doel te bereiken. De Heere Jezus zei ooit: Laat de kinderen tot Mij komen. Zijn verlangen is ook vandaag om een glimlach te brengen bij de kinderen wiens toekomst afhangt van de overvloed van genade die bij Hem vandaan komt.

Een verlangen kan besmettelijk zijn als het goed wordt weergegeven en uitgelegd. Stéphanos is een goed voorbeeld: een visie die begon met een paar mannen die een verlangen van de Almachtige kregen, verspreidde zich nu en het Stéphanos-team wordt groter naarmate er meer ideeën voor positieve verandering worden gerealiseerd. Hiervoor alle dank aan de Heere, Hij geeft ieder teamlid de kracht die nodig is voor het werk. Zijn genade is voldoende voor ons allen. Naarmate de activiteiten voor het welzijn van de kwetsbare kinderen toenemen, groeit ook het verlangen om meer te doen. Naarmate er positieve resultaten voortkomen uit de inspanningen van verschillende afdelingen, wordt het verlangen breder. Verlangen dringt aan op resultaten. Verlangen motiveert positieve verandering. Verlangen bevordert team-work. Verlangen creëert en bevestigt relaties. Verlangen is een noodzakelijk instrument voor ontwikkeling. Verlangen is een door God gegeven gevoel. 'Je moet een brandend verlangen in je hart hebben om een doel te bereiken, vraag de Heere erom en wacht op Hem om een verlangen in je hart te leggen' (Paul Yonggi Cho, 1979).

Wij zijn dankbaar voor het brandende verlangen dat God in de pioniers van Stéphanos heeft gelegd; nu worden er zoveel positieve veranderingen op een verbazingwekkende manier bereikt.

Door Massy Banda - Manager Care, Stéphanos Malawi



Goats4Girls

En daar zullen er komen van Oosten en Westen en van Noorden en Zuiden en zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods. – Lukas 13. Dat kwam in mijn gedachten toen ik de foto's bekeek van ons bezoek aan Malawi in februari dit jaar.

Zoals u zich misschien herinnert, is het project Goats4Girls in 2016 gestart door jonge mensen uit Ontario in Canada. Het wordt nog steeds gestuurd en gefinancierd vanuit Canada, maar de operatie is onder de vlag van Stéphanos, met behulp van Malawiaanse medewerkers, onder het toezien van projectmedewerker Thea Mawaya.

Het voornaamste doel van het G4G project is om meisjes zo lang mogelijk op school te houden. Zo kunnen zij leren lezen, waardoor ze zelf hun Bijbel kunnen lezen. Ook zien we dat zij op latere leeftijd trouwen en daardoor ook een voorsprong hebben op meisjes die ongewenst en helaas soms ook op zeer jonge leeftijd al een baby krijgen. Vanuit het programma krijgen ze

ook morele steun, leren ze sparen en andere vaardigheden zoals groenten verbouwen in een eigen tuintje.

Regelmatig bezoeken teamleden van G4G Canada de projecten om te bemoedigen, om te zien hoe het gaat en ook om verslag te brengen aan onze achterban. Dit jaar hebben we twee bezoeken afgelegd en werden we bemoedigd door allerlei mooie ontwikkelingen. Ook kwamen er voor beide kanten leerpunten aan de orde. Naast de succesverhalen zijn er helaas ook meisjes die het programma voortijdig (moeten) verlaten. Het was verrijkend om de meisjes te ontmoeten en ook hun ouders en de comités die toezien of alles goed verloopt. De comités brengen verslag uit aan de veldmedewerkers. Ze zien erop toe of de meisjes inderdaad naar



school gaan, of de geiten goed verzorgd worden en of er eventueel zieke geiten zijn. Op de zaterdagen, als de meisjes niet naar school hoefden, hebben we hen per dorp bij elkaar gebracht voor een Bijbelverhaal, samen zingen en spelletjes doen.

In augustus zijn er anderen van het team afgereisd naar Chikwawa, waaronder dominee A.T. Vergunst en ook vrijwilligers uit Nederland, Amerika en Canada. Er waren allerlei ontmoetingen met de meisjes uit het project en ook zijn er verschillende toerusting sessies georganiseerd voor hun ouders en verzorgers.

We hebben genoten van de samenwerking, de prachtige natuur, de tuintjes en gesmuld van de kookkunsten van de ouders. Wat een schok voor ons toen we een

week na vertrek de verhalen hoorden hoe cycloon Freddy heeft toegeslagen in het gebied waar we even daarvoor door al de prachtige dorpen hadden gewandeld en de tuintjes en gewassen hadden bewonderd! Door de cycloon is zoveel weggespoeld en zijn zoveel levens op zijn kop gezet. We beseffen nog eens extra dat we zeer bevoorrecht leven wat materie betreft, terwijl het Chikwawa gebied elke keer opnieuw wordt getroffen door overstromingen, droogte, ziektes etc.

We hopen en bidden dat het werk onder deze mensen rijkelijk gezegend mag worden en dat velen toegebracht worden tot de schare die niemand tellen kan.

G4G team Canada



SPONSORING



Adoptienieuws

De komende maanden zullen er weer nieuwe kinderen worden opgenomen in de verschillende sponsorprogramma's. Wilt u ook een kindje sponsoren? Meld u snel aan, dan nemen wij contact met u op zodra de gegevens beschikbaar zijn.

Post van en voor de sponsorkinderen

De sponsors van een kind op het voortgezet onderwijs hebben inmiddels post gehad van hun sponsor-kind. Begin oktober en begin december is er weer post van de sponsors meegenomen naar Malawi. Wilt u ook post sturen aan uw sponsorkind?

Denk aan het volgende:

- Houd het eenvoudig: een leuke kaart of een foto van u als sponsor wordt erg gewaardeerd door de kinderen.
- Zet het nummer en de naam van het sponsorkind in de linkerbovenhoek van de envelop.
- Envelop maximaal A5 (half A4).
- Graag in het Engels geschreven.
- We vragen u nogmaals dringend om GEEN cadeautjes mee te sturen om twee redenen: we willen graag jaloezie onder de kinderen voorkomen (post wordt altijd uitgedeeld in de groep en niet alle sponsorkinderen krijgen post) en de post wordt altijd meegegeven in de bagage van bezoekers van Stéphanos.
- Let op dat de post voldoende gefrankeerd wordt.

De post kan gestuurd worden naar onderstaand adres.

Voor vragen, meer informatie en voor aanmelding kunt u contact opnemen met mw. H. Westhoff-Lier, Karel Doormanstraat 30, 8281 DL Genemuiden, tel. 06-30122167, email adoptie@stephanos.nl



ONDERNEMERSREIS D.V. OKTOBER 2024

Ondernemers opgelet!! Stéphanos is voornemens om opnieuw een ondernemersreis te organiseren. De bedoeling is om van D.V. 27 september t/m 5 oktober 2024 samen met u de projecten en het prachtige Malawi (inclusief safari) te ontdekken. Een buitenkans! Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Bent u er bij?

Aanmelden en informatie via dhr. H. Droppert, 06-30167172, voorlichting@stephanos.nl of www.stephanos.nl/ondernemersreis

Naar school in Malawi



Studeren bij het licht van de zaklamp, buitenshuis water halen en smullen van *thobwa*, een Malawiaans drankje. Akuzike Matiki (13) vertelt over zijn leven in Gomeza, een dorp in het Afrikaanse Malawi.

Het dorp waar Akuzike woont, ligt vlak bij de compound van de stichting Stéphanos in Malawi. De compound is het terrein van de school. Akuzike zit in *standard* 7. Standard 7 is vergelijkbaar met groep 7 in Nederland.

Ga je graag naar school? Wat vind je het leukste om te doen op school? “Leren en naar school gaan doe ik graag. De vakken Engels, wiskunde, wetenschappen en SES (Social and Environment Science) vind ik het leukst.”

Hoe ga je naar school? Lopend of op een andere manier? “Ik ga iedere dag lopend naar school. Voor mij is dat makkelijk, omdat ons huis vlak bij school is. Andere kinderen zijn veel langer onderweg dan ik. Sommigen bijna wel een uur.”

Kun je iets over je thuissituatie vertellen? “Ik woon samen met mijn moeder en drie zussen. We hebben een huis met drie kamers en een dak van stro.”

Hoe heten je zussen en hoe oud zijn ze? Speel je vaak met hen? “Mijn zussen heten Mercy, Glory en Zoe. Mercy is de oudste. Zij is 17. Glory is 10. En Zoe is de jongste. Hoe oud zij is, weet ik niet. Wat ik leuk vind om met hen te doen, is voetballen.”

Wat doe je buiten schooltijd? “Voordat ik ’s ochtends naar school ga, sta ik vroeg op en ga ik studeren. Na een tijdje studeren ga ik met mijn moeder en zusjes naar onze tuin. Als het tijd is, gaan we weer naar huis om ons te wassen. Daarna lopen we naar school. Na schooltijd help ik mijn moeder en zussen met de dagelijkse klusjes, zoals brandhout en water halen en koken. Voor ons water moeten we 200 meter lopen. Na het eten probeer ik bij het licht van een zaklamp nog wat te studeren, voordat ik in slaap val.”

Wat eet en drink je op een dag? “Als we meel hebben, eten we pap als ontbijt. Als er

geen meel is, proberen we *mdasi* te kopen, een soort broodje of donut. ’s Middags en ’s avonds eten we *nsi-ma*, maïs-pap. Vaak eten we die pap met vis en wat groene groenten, zoals spinazie of Chinese kool. Soms eten we ook eieren.

Wat we meestal drinken, is water. Maar als we genoeg meel hebben, maken we *thobwa*. Dat is een lokale drank, gemaakt van water, meel en wat suiker.”

Heb je vrienden of vriendinnen op school? Hoe heten ze en wat doe je graag met hen? “Mijn vrienden heten Mike Dyson en Alfred Everson. We vinden het leuk om samen te studeren en dingen te bespreken die we moeilijk vinden op school. Maar we vinden het ook leuk om samen te voetballen.”

Welk gedeelte uit de Bijbel hoor je graag? Waarom? „Ik luister graag naar het verhaal over de verloren zoon. Zelfs toen de zoon ervoor koos om ver weg te gaan en slechte keuzes te maken, mocht hij terugkeren bij zijn ouders en verliet zijn vader hem niet. Zo vergeet God in de hemel ons ook niet.”

Welk weer is het op dit moment bij jou? “Het is nu november en dat betekent dat het warm is. De meeste dagen schijnt de zon veel, is de wind warm en is het weer tussen de 30 en 40°C. We wachten op de regen.”

Hulp uit Nederland

Stichting Stéphanos helpt kinderen in Malawi en Zambia, twee landen in Afrika. Met een beetje hulp uit Nederland kunnen kinderen bijvoorbeeld naar de peuterschool of naar de basisschool. Vanaf 20 euro kan een kind weer een maand naar school. Akuzike en zijn zussen gaan vijf dagen per week naar de dagopvang van Stéphanos. Na schooltijd krijgen ze daar te eten, luisteren ze naar een Bijbelverhaal en zingen ze met elkaar. Door 1 euro te doneren, betaal je de maaltijd van een van de kinderen.

Dit artikel verscheen eerder in het RDMagazine van 11 november.



TUINGEREEDSCHAP

VOOR ELKE GROENE KLUS

Graven, spitten, bestraten, vegen, harken, aanplanten, hout hakken of gewoon de tuin onderhouden. Talen Tools heeft eerste klas gereedschap voor ieder budget en elke klus.



Maatwerk reizen naar Israël.

TELISRAELTRAVEL.NL

Ontdek het Israël van toen en nu.

Tel Israël Travel is een jonge organisatie waarin veel ervaring, kennis en passie is gebundeld. Groepsreizen, themareizen, business trips, standaard of maatwerk. Tel Israël Travel weet altijd de juiste combinatie van inspanning en ontspanning in het programma te brengen.

Meer informatie op telisraeltravel.nl

Telefoon: 088 - 011 88 44
Email: info@telisraeltravel.nl

Restment [®]
 Engaged | Experienced | Professional

Veiligheid & Integriteit

ADVIES ONDERZOEK BEMIDDELING TRAINING

Restment | Tel. 088 011 88 11 | www.restment.com



UIT HET VELD

Gods verlangen

Door de hele Bijbel heen komt het verlangen van God naar voren. Zijn verlangen dat wij Zijn volk zijn en dat Hij onze God is. God verlangt ernaar dat allerlei mensen gered worden (1 Timotheüs 2:4).

Als we dichterbij God komen, behoren we onze naasten lief te hebben zoals Christus ons heeft liefgehad (Johannes 13:34), en als we van iemand houden, behoort ons verlangen gericht te zijn op hun redding. God verlangt er niet naar dat iemand verloren gaat, maar Hij wil verlangens in ons leggen die Zijn gerechtigheid, vrede en vreugde in ons leven zullen brengen (zie Romeinen 14:17). En deze verlangens zijn nooit in strijd met Zijn Woord. Verkeerde verlangens kwellen ons en maken ons ongeduldig, maar geheiligd verlangen komt met een bereidheid om te wachten op Gods weg en tijd. God weet wat het beste voor je is en Hij hoort de verlangens van je hart. Hij zal je de verlangens van je hart geven wanneer de tijd rijp is.

Het verlangen van God is een herstelde relatie met allen die van Hem zijn afgedwaald, met degenen die ern-

stig tegen Hem hebben gezondigd. Dit is Zijn wil en Zijn verlangen, en dit is geen verborgen mysterie, maar het wordt eenvoudig en duidelijk weergegeven door Micha: Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist de HEERE van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoedigheid te wandelen met uw God? (Micha 6:8).

Het verlangen van en voor Stéphanos Foundation is dat God onze honger en dorst naar Zijn Woord blijft voeden en dat we in Hem mogen groeien. En dat we Hem mogen dienen door ons dagelijks werk met de kinderen en in de communities.

*Door Clifford Kuyokwa –
Executive Director Stéphanos Malawi*

Het **RD** heeft oog voor de ander en houdt me bij de les.

Gerjanne | Moeder en onderwijsassistente



RD. Elke dag nieuws in Bijbels licht

Scan mij



*Maak nu kennis met het RD incl. RDMagazine
4 weken lang voor slechts 5 euro
Ga naar rd.nl/stephanos*

rd
reformatorisch
dagblad

Gods Woord wereldwijd verspreid



Uw gift is van harte welkom!
Hartelijk dank!

Samen met verschillende kerken en hulporganisaties verspreiden wij gratis Bijbels in vele landen van de wereld.

Ook steunen wij diverse vertaal- en revisieprojecten: vertaling van de Bijbel in het Chinees, de revisie van de Spaanse Bijbel (Reina-Valeravertaling) en het Hebreeuwse Nieuwe Testament (Delitzschvertaling).



Ons rekeningnummer is: **NL96 RABO 0129 4451 18**
t.n.v. Gereformeerde Bijbelstichting.
gbs.nl/steun-ons-werk/geef-een-gift/

Nijverheidstraat 21 • Leerdam (0345) 61 01 55
www.gbs.nl

 **GEREFORMEERDE
BIJBELSTICHTING**

OPROEP WORDT FRITUURVET INZAMELPUNT



Plaats u ook een container voor oud vet? Een volle klike wordt binnen 2 dagen vervangen voor een lege.
En Stéphanos krijgt een goede prijs, zodat de weeskinderen in Malawi en Zambia er mee geholpen worden.

Doet u mee? Neem contact op met Harry Droppert.

Mail naar voorlichting@stephanos.nl

of bel: (06) 30 16 71 72



 **Olthuis**
recycling

PIONIERSWEG 84-86 • DRONTEN • WWW.VETCOLLECTE.NL

Cadeauartikelen, nieuwe boeken en fotokaarten

De opbrengst is 100% voor Stéphanos! Hieronder én op www.stephanos.nl/webshop kunt u de Stéphanos producten vinden:



Fotokaarten

Koop uw fotokaarten bij één van verkoopadressen, via fotokaarten@stephanos.nl, én kijk ook eens op onze fotokaarten webshop: www.fotokaarten-stephanos.nl.



Houtsnijwerk pennen

Handwerk uit Malawi. Één pen is € 3,- en vier kosten € 11,-



Poppen

NIEUWE VOORRAAD!

Diverse nieuwe blanke & bruine poppen variërend in prijs van € 18,95 tot € 49,95. Hoge kwaliteit. Zie www.stephanos.nl/poppen voor de actuele voorraad.



Verrassingtas van jute & katoen

Leuk voor particulieren en ondernemers om cadeau te geven aan (zaken) relaties, € 15,-. De inhoud is een verrassing!

De genoemde bedragen zijn exclusief bezorgkosten.



Ga jij de uitdaging aan?

Schrijf je in voor de Stéphanos fietstour 2024 op D.V. 8 juni

Stéphanos

Informatie en inschrijven: www.stephanos.nl/fietstour
Help kinderen als Happiness aan onderwijs!



UIT HET VELD

Werkvakantie Malawi 2023

Drie weken om nooit meer te vergeten. Drie weken, die zich vulden met allerlei indrukken van de dingen die we met elkaar hebben gezien, gehoord en gedaan. We hebben als groep gelachen en soms ook gehuild, mooie dingen met elkaar gedeeld, de enorme gastvrijheid en liefde ervaren van de mensen op de compound, veel met elkaar Gods Woord geopend, Zijn stem gehoord en als één team gebouwd aan hetzelfde doel: diegenen helpen die het in maatschappelijk opzicht minder hebben dan wij. Al deze indrukken hebben zich inmiddels omgezet in mooie herinneringen. We nemen u/jou graag mee!

Na informatiebijeenkomsten, voorbereidingen en voorpret begon de reis op 14 juli echt. Bepakt en bezakt stonden we op het vliegveld in Brussel. De heenreis verliep niet zonder slag of stoot: een groepslid achter moeten laten in verband met een vergeten paspoort is nooit fijn. Koffers zijn ook handig, maar helaas staarde een aantal van ons op het vliegveld in Blantyre tevergeefs naar de zwarte bagageband.. We misten er veertien! Gelukkig waren we na vijf dagen compleet met alle deelnemers én koffers. Nog voor onze daadwerkelijke aankomst op de compound kregen we een warm zingend welkom door de kinderen en de moeders.

's Zondags gingen we naar de kerk op de compound, een Engelstalige dienst. Voor en tijdens de dienst werd door de kinderen veel gezongen uit het psalmboek in het Chichewa. Het was mooi te ervaren dat we ons zo ver van ons thuisland verbonden voelden met de Malawianen door dezelfde God en hetzelfde Woord. Hun afhankelijkheid van de Heere God in het leven van alledag heeft ons geraakt.

Na een dag uitrusten en een rondleiding, mochten we onze handen uit de mouwen steken. Dat betekende 6:30 uur aan het ontbijt zodat we 7:30 uur aan de slag konden gaan. Vanwege diverse projecten splitsten we de groep op in kleinere groepjes.

Bij de weeshuisjes hebben we elektriciteit aangelegd, diverse raamkozijnen vervangen/geplaatst en zijn er muurschilderingen gemaakt. Daarnaast moest er een nieuwe sanitaire ruimte gebouwd worden. Ook hebben sommigen meegeholpen aan het bouwen van een waterafvoer rondom de daycare en werd het dak van de basisschool waterdicht gemaakt. Tot slot is de toegangspoort van de compound vervangen. Sommigen van ons stonden versteld van zichzelf en ontdekten dat ergens in hen een elektricien, bouwvakker en/of loodgieter schuilde of leerden verschillende nieuwe vaardigheden. Het was een mooie ervaring om dit voor én samen met de Malawianen te doen!

Uiteraard was er na een werkweek op zaterdag ook tijd voor ontspanning en bezochten we diverse mooie plekken waar we genoten van de prachtige natuur en



cultuur. Na twee weken zat het werken erop, tijd om uit te rusten. We verlieten de compound, verruilden het guesthouse voor lodges (soms ook inclusief aap) en genoten van Malawi, de safari's, de lokale (houtsnij-) markten en veel meer!

Te snel was de vakantie voorbij en brak de tijd aan om de koffers in te pakken. Na een voorspoedige terugreis landden we op zaterdag 5 augustus op Brussel. We gingen niet alleen met onze koffers maar ook met heel veel mooie en fijne herinneringen naar huis!



BEDANKT

Reisorganisatie Burgtours te Yerseke heeft afgelopen jaar opnieuw tijdens haar reizen gecollecteerd voor stichting Stéphanos. Dit heeft het mooie bedrag van € 1.521,55 opgeleverd. Burgtours en reizigers, heel hartelijk dank voor uw gaven! TIP: Kijk voor uw vakantie eens op www.burgtours.nl.



De Hersteld Hervormde Vrouwenbond heeft afgelopen seizoen geld ingezameld voor het project 'Vrouwen leren lezen in Malawi'. Veel vrouwen in de kerk in Malawi kunnen niet lezen. Dit komt zowel door het onderwijssysteem als door de thuissituatie van velen. Ze kunnen de Bijbel niet voor zichzelf lezen maar ook niet voorlezen aan jonge kinderen. Wat is het mooi om te zien als je een vrouw uit de Bijbel ziet (voor)lezen, terwijl dat eerder niet mogelijk was! Dat kan en wil de Heere gebruiken tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Tijdens de bondsdag op 5 oktober werd het totaalbedrag bekend gemaakt: € 23.000,- Een prachtig bedrag. Later is er nog € 1000,- extra binnengekomen. Dank aan allen die hieraan bijgedragen hebben.

Werkgroep Genemuiden verkocht kaarten op de Biestemarkt in Genemuiden. De opbrengst was € 1025,-.



In de periode voor de zomervakantie is er op de Ds. A. van Stuijvenbergschool in Nunspeet een mooie actie van start gegaan. De kinderen hebben door middel van een sponsorloop een prachtig bedrag opgehaald voor (Bijbels) onderwijs en leermiddelen voor kansarme (wees)kinderen in Malawi. Daarnaast hebben de vijf meesters van de school, Van Dalzen, Ponsteen, De Ruiters, De Visser en Verheul, een sponsortocht georganiseerd waarbij ze vele kilometers met de wind zijn meegefietst, waardoor ze uiteindelijk helemaal in het Duitse plaatsje Walchum zijn aangekomen. Een prachtige prestatie! We zijn dankbaar dat alles goed mocht verlopen.

Het totaalbedrag wat met deze acties is opgehaald, is maar liefst: € 17.206,12. Het bedrag werd op 1 september symbolisch overhandigd. Dit werd gecombineerd met de opening van het nieuwe groene schoolplein. Allen die bijgedragen hebben, op welke manier dan ook, heel hartelijk dank!

De opbrengst van de kledingverkoop van september gehouden in de Bethelkerk van Genemuiden, heeft € 1.551,60 opgebracht.



BEDANKT



In juni werden er op het schippersinternaat De Merwede (Stichting Limena) in Werkendam twee actieweken voor Stéphanos gehouden. Er werd geld ingezameld voor kinderbijbels en schoolspullen voor onze school in Malawi. Tijdens deze weken was er een ouderdag, een high tea met alle moeders en werd er een sponsorloop met hindernissen georganiseerd. Het totaalbedrag van € 5.699,- werd overhandigd aan onze voorlichter. Kinderen, medewerkers en familie, heel hartelijk dank voor deze prachtige bijdrage!

Kijk op www.stephanos.nl/nieuws voor meer activiteiten



De opbrengst van de landelijke amaryllisbollenactie heeft in totaal € 14.707,20 opgebracht. Hartelijk dank aan de coördinatoren en de vele anderen die hebben meegeholpen deze actie opnieuw tot een succes te maken. Ook dank aan de donoren die het mogelijk maakten om mensen te verrassen met een gratis prachtige bol.



Bestel nu onze
Nieuwjaars
fotokaarten

Tip:
bestel gelijk
onze postzegels
erbij voor het
goede doel!

De beste wensen
Voorspoedig Nieuwjaar
Gods Zegen in het nieuwe jaar
veel Heil en Zegen
Sterkte in het nieuwe jaar
Gezegend nieuwjaar
Winter

www.fotokaarten-Stéphanos.nl





AGENDA

Wat: Kerstzangmiddag m.m.v. Mannenensemble Ethan & Chr. Kinderkoor Samuël o.l.v. Arie van de Vlist (piano), Rebecca Rozendaal (viool), Jan Rozendaal (orgel). Ds. D.J. Budding, spreker.

Toegang vrij | Collecte t.b.v. Stichting Stéphanos

Wanneer: D.V. zaterdag 16 december 2023, aanvang: 15.30 uur

Waar: Hervormde Kerk te Noordeloos

Wat: PSALMZANGAVOND met BOVENSTEM m.m.v. Vereniging Bovenstem Ouderkerk a/d IJssel, Arie van der Vlist, orgel.

Wanneer: D.V. zaterdag 24 februari 2024

Waar: Grote- of St. Janskerk te Montfoort

Wat: Jaarlijkse verkoopdag, met etenswaren en diverse standhouders.

Wanneer: D.V. 12 april 2024

Waar: Bethelkerk in Genemuiden.

Kijk op www.stephanos.nl/agenda voor meer activiteiten

GRONDWERKEN
RIOLERING
BESTRATING

WERK IN DE
GOEDE RICHTING



kooikerinfra.nl • T 0522-46 82 14 • info@kooikerinfra.nl

Voor het verzorgen van:

- o Financiële administraties
- o Jaarrekeningen
- o Belastingaangiften en –advies
- o Salarisadministraties
- o Personeelsbeleid
- o Vastgoedbeheer
- o Bedrijfseconomische advisering
- o Ondernemingsplannen en persoonlijke begeleiding voor starters
- o Treasury en financiering
- o Administratieve organisatie
- o Online dienstverlening
- o Interim management

Voor:

- o MKB
- o ZZP
- o Stichtingen

MUVAMA BV
Administratieve dienstverlening

Jan Blankespoor
Avervoordseweg 36, 7396 PE De Vecht
KVK 09147623
0643 740 176
jbl@muvara.nl

Schenken en nalaten

Wilt u van uw (wellicht relatieve) overvloed delen met kwetsbare kinderen in Malawi en Zambia? Dat kan zowel met warme als met de spreekwoordelijke koude hand. Hieronder zetten wij een en ander voor u op een rij. Heeft u vragen of wilt u hulp bij het regelen van schenken en/of nalaten? Schroom niet om contact met ons op te nemen.

SCHENKEN

Als u aan Stichting Stéphanos wilt schenken, kan dat op twee manieren, namelijk:

1. een éénmalige schenking
2. een periodieke schenking

Omdat Stichting Stéphanos een ANBI gecertificeerde instelling is, zijn uw giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor de aftrek van zowel eenmalige als periodieke schenkingen gelden drempels en maximale bedragen. Stichting Stéphanos betaalt geen belasting over de inkomsten vanuit schenkingen zolang er geen sprake is van een tegenprestatie.

Periodieke schenkingen zijn voor 100% belasting aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2023 geldt er een maximum van € 250.000 per jaar. Wel stelt de belastingdienst enkele eisen aan deze vorm van steun aan een goed doel:

- Er wordt voor minimaal vijf jaar op rij een bedrag overgemaakt naar dezelfde organisatie.
- Het bedrag is elk jaar ongeveer van dezelfde grootte.
- Er is geen tegenprestatie aan de schenking verbonden.

Sinds 2014 is het niet meer nodig om middels een notariële akte een schenking vast te leggen. Een overeenkomst tussen de schenker en Stichting Stéphanos is tegenwoordig voldoende.

Voorlopige aanslag

Als een gift aan een goed doel als aftrekpost wordt opgevoerd, kan het lang duren voor de teruggave door de Belastingdienst een feit is. Het is dan mogelijk een 'Voorlopige aanslag' aan te vragen.

NALATEN

Van nalaten is sprake als u geld (of goederen) aan Stichting Stéphanos wilt geven ná uw overlijden. Nalaten kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Er bestaan twee manieren om na te laten aan een goed doel:

1. Stichting Stéphanos is ERFGENAAM

Als u Stichting Stéphanos tot (mede-)erfgenaam benoemt, heeft Stichting Stéphanos (samen met de overige erfgenamen) recht op (een gedeelte van) de nalatenschap. Met andere woorden: het goede doel erft als (mede-)erfgenaam (een gedeelte van) de bezittingen én de eventuele schulden van de nalatenschap.

Stel dat u besluit om Stichting Stéphanos in uw testament op te nemen dan doet u er goed aan om het volgende te doen:

- Benoem een executeur in het testament zodat u zelf bepaalt wie uw nalatenschap afwikkelt en er na het overlijden snel zaken kunnen worden geregeld.

Stichting Stéphanos zal een nalatenschap altijd 'beneficiair' aanvaarden. Door deze manier van aanvaarden is Stichting Stéphanos niet met haar eigen vermogen aansprakelijk voor de eventuele schulden van de nalatenschap.

2. Stichting Stéphanos krijgt een LEGAAT

Als u in uw testament bepaalt dat Stichting Stéphanos recht heeft op een geldbedrag, een percentage van de nalatenschap of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een effectenportefeuille of een schilderij), dan is dit een 'legaat' en Stichting Stéphanos is de 'legataris'. De legataris heeft een vordering op de erfgenamen en is niet aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. Het legaat komt in mindering op het gedeelte dat de erfgenamen krijgen.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via fin-expert@stephanos.nl of via het contactformulier op www.stephanos.nl/contact.

• Let op:

Deze maand is uw gift dubbel zo veel waard! zie www.stephanos.nl/verdubbelingsactie-2023

SPECIALS ZIJN

ONZE STANDAARD



**ARCO
METAAL**

arcometaal.nl



**INDOOR
STEEL**

indoorsteel.nl



**OUTDOOR
STEEL**

outdoorsteel.nl

Degelijke en duurzame staalproducten van Hollandse bodem compleet naar uw wensen



Deze keer gaan we in gesprek met mevrouw Mulder uit Montfoort, die (tweedehands) Lego verkoopt ten bate van onder andere Stéphanos.

Op welke wijze bent u verbonden aan Stéphanos, en hoe is dat begonnen?

Al jarenlang sponsoren wij een kindje via Stéphanos, daardoor zijn wij bekend en verbonden met het werk. Het verkopen van LEGO begon met het opruimen van onze zolder. Het leverde nog aardig wat op via Marktplaats. Daarna heb ik een aantal keer LEGO ingekocht en verkocht en besloten we de opbrengst te doneren aan een goed doel. Ondertussen is het een hele business geworden.

Wat spreekt u aan in het werk wat Stéphanos doet?

De missie van Stéphanos, het verschaffen van hulp aan weeskinderen en kwetsbare kinderen in Malawi, spreekt ons bijzonder aan. Dat deze hulp in de vorm van onder andere voeding en kwalitatief onderwijs wordt gegeven, maakt dat het een breed publiek aanspreekt. Het roept positieve reacties op bij het verkopen van LEGO op platforms als Marktplaats en Vinted.

En al zijn onze inspanningen klein, toch zijn we blij op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan deze missie, die een positieve impact heeft op het leven van zoveel kwetsbare kinderen en jongeren in Malawi.

Wat is uw wens voor Stéphanos?

We kunnen heel druk zijn om voldoende middelen en fondsen te werven voor het werk in Malawi en Zam-

bia. En dat is niet verkeerd. Maar in alles zijn we afhankelijk van de zegen van de Heere. Zijn zegen op de inspanningen hier én Zijn zegen op het vele werk wat in het veld verzet wordt. Gebed blijft daarom onmisbaar. Gods zegen is wat ik Stéphanos en ons allen toewens.

Driedubbeldik
**GezinsGids
WinterNummer**

vanaf 7 december D.V.
in de boekhandel

of bestel op www.gezinsgids.nl/winternummer



€9,95

+
**Grote
advertentie-
prijspuzzel**

gezinsgids



pl
PORT LAVANDE
exclusive made

NIEUWE COLLECTIE

HARTELIJK WELKOM
WEBSHOP & INFO
WWW.PORTLAVANDE.COM



PLUS Slingerland Middelharnis
Kerkepad 7, 3241 CH Middelharnis
0187-482772
Slingerland-middelharnis@plussupermarkt.nl

PLUS Slingerland Rockanje
Dorpsplein 22, 3235 AD Rockanje
0181-407310
Slingerland-rockanje@plussupermarkt.nl

PLUS Wat een verschil.

Beste jongens en meisjes,

Als je bijna jarig bent, krijg je soms de vraag 'Wat staat er op jouw verlanglijstje?'. Ik denk dat je wel wat dingen op kunt noemen die je graag wilt hebben, of niet? Iedereen heeft verlangens. Het thema van dit magazine is ook 'verlangen'. In de Bijbel lees je over iemand die zijn verlangens mocht benoemen. In een droom vraagt de Heere aan Salomo wat hij graag wil hebben. En weet je...Salomo vraagt niet om allemaal spullen maar hij vraagt om een verstandig hart. Salomo vraagt dus iets voor zichzelf, maar ook voor anderen! Want als Salomo een verstandige (wijze) koning is, zal hij ook de juiste beslissingen nemen voor zijn land en volk. De Heere is blij met deze wens van Salomo. En daarom krijgt hij meer dan wijsheid. God zegent Salomo met wijsheid én met heel veel rijkdom. Dat is toch het mooiste cadeau wat je kan krijgen!?! We wensen dat de Heere ons allemaal een wijs hart geeft, dan zullen de mensen om ons heen dat merken... ook in Malawi en Zambia!

Hartelijke groeten, *juf Elsbeth & juf Lourine*

7-9 jaar

Het verlangen van de jongste zoon was geen goed verlangen. Hij verlangde met het geld de wereld in te trekken om te doen wat hij zelf wilde. Uiteindelijk paste hij op de varkens, hongerig en zonder geld. Toen kwam hij erachter dat hij had gezondigd. Hij kreeg verlangen om naar zijn vader terug te gaan en te zeggen: 'Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn, maak me maar één van uw knechten.' Maar dat deed de vader niet. Hij ontving hem en vierde feest want zijn verloren zoon was weer gevonden!

Hieronder zie je de verloren zoon bij de varkens. Zoek de tien verschillen tussen de plaatjes.

Inzenden:

-de 10 verschillen



3-6 jaar

Je kent denk ik wel de gelijkenis van de verloren zoon. De jongste zoon vroeg geld van zijn vader, omdat hij het verlangen had om de wereld in te gaan. Dat was geen goed verlangen. Maar het liep gelukkig goed af! Je kunt de gelijkenis lezen in Lukas 15: 11-32.

Op dit plaatje zie je de jongste zoon die past op de varkens. Het zijn alleen halve varkens die er op staan. Kun jij ze afmaken? Kleur daarna het plaatje in.

Inzenden:

-de kleurplaat



SPELREGELS

- Kinderen van 7-12 jaar krijgen bij elke goede inzending tien punten. Bij zestig punten krijg je een boekenbon.
- Kinderen van 3-6 jaar kunnen de kleurplaat opsturen. Na vier keer opsturen krijg je een prijs.
- Wil je stoppen? Geef het even door, dan kun je je punten doorgeven aan je broertje of zusje. Als je twee keer niets opstuurt, gaan we er vanuit dat je stopt.
- Opsturen vóór 1 februari 2024.
- Schrijf je naam, adres, postcode en geboortedatum ook op het briefje met de oplossing.
- Jullie kunnen de kleurplaat en puzzels opsturen naar Ben Viegersstraat 2, 8072 ZG Nunspeet of stuur een foto naar kids@stephanos.nl.



KIDS

10-12 jaar

De kamerling uit Morenland zat op de wagen uit de boekrol van Jesaja te lezen. Toen Filippus vroeg of hij begreep wat hij las 'bad hij Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten' staat er in Handelingen 8:31. De kamerling verlangde naar meer onderwijs uit de Bijbel. Heb jij dat ook?!

Hieronder zie je de kamerling en Filippus in gesprek. Zoek de 15 verschillen tussen de plaatjes.

Inzenden:

-de 15 verschillen





Wij werken aan de toekomst van kinderen

Die dagelijks voortdurende zorg is voor ons pas echt waardevol als ze gegeven wordt vanuit de Bijbelse opdracht en als de Bijbelse boodschap in onze programma's doorklinkt.

Colofon

Uitgave van Stichting Stéphanos

Verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 8.000 stuks.

Grondslag van Stichting Stéphanos

Het onfeilbaar Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid.

Directeur / bestuurder

J. van der Ham

Raad van Toezicht:

L. den Boer
Ds. G. Kater
J.W.D. Nijkamp
J.G. Roodhorst
J. Talen

Secretariaat:

Martine Bijkerk,
Postbus 148, 4250 DC Werkendam.
T: 06 143 31 164
E: secretariaat@stephanos.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. C.J.B. van der Bas
Ds. A.A. Brugge,
Ds. D.J. Budding,
Ds. G. Clements,
Ds. A.A. Egas,
Ds. A. Geuze,
Ds. L. Groenenberg,
Ds. A. den Hartog,
Ds. L.M. Jongejan,
Ds. J. Joppe,
Dr. M. Klaassen,
Ds. W.M. van der Linden,
Ds. G. van Manen,
Ds. H. Roelofsens
Ds. R.P. van Rooijen,
Ds. A.J.T. Ruis
Ds. A. Schot,
Dhr. D.J. Schouten,
Mr. C.G. van der Staaij,
Ds. K. Veldman,
Ds. W. van Vlastuin,
Ds. K. Visser,
Ds. J.A. Weststrate,
Ds. J. IJsselstein,
Ds. H. Zweistra

Voor voorlichting op scholen en verenigingen kunt u terecht bij:
Harry Droppert, 06-30167172,
voorlichting@stephanos.nl

Adreswijzigingen

We willen u vriendelijk vragen om adreswijzigingen schriftelijk door te geven.
Per post: Stichting Stéphanos,
Antwoordnummer 375,
3840 VB Harderwijk.
Per email: info@stephanos.nl

Bankrekening

Rabobank rek. nr.:
NL74 RABO 0335 3074 50
T.n.v. Stichting Stéphanos
te Hendrik Ido Ambacht
De bijdragen aan Stichting Stéphanos zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI).
Indien u voor een specifiek project wilt geven, graag het project vermelden.

Legaten / Erfstellingen

Wilt u Stichting Stéphanos testamentair gedenken, dan kunt u dat doen door te vermelden: Ik legateer aan Stichting Stéphanos, Hendrik Ido Ambacht, een bedrag van Euro xx. Voor erfstellingen en voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.

Hoofdredactie

J. van der Ham

Eindredactie

J.C. Blaak

Ontwerp & drukwerk

Torendruk Nijkerk

ISSN 2214-6644

RSIN-009230178

