



Stéphanos

nr. 3 - 2023

Leren en leven

Toerusten en
toegerust worden

Kunt u (toe)gerust
sterven?!

Thema:
Toerusting



INHOUD

8



17



21



27

- 3** Welkom
- 5** Meditatie
- 6** Van de voorlichter
- 7** Werk in uitvoering
- 10** Verslag fietstour 2023
- 12** Even voorstellen
- 14** Sponsoring
- 23** Agenda
- 22** Bedankt
- 29** Kids

Uit het veld

- 8** Leren en leven
- 17** Toerusten en toegerust worden
- 21** Kunt u (toe)gerust sterven?!
- 25** HR bij Stéphanos Malawi
- 27** Update van de Executive Director Malawi

Cover

Van Johannes lezen we "En hij zal voor Hem heengaan, (...) om den Heere te bereiden een toegerust volk." Johannes werd gezonden tot 'de kinderen Israels'. Ook zij moe(s)ten toegerust worden.

De laatste woorden van de Heere Jezus tot Zijn discipelen waren "Gaat dan henen, onderwijst al de volken". Hij zal mensen toebrengen en Hij wil wegbereiders gebruiken om velen tot Hem te leiden. Uit de kinderen Israels, uit de heidenen in Europa (ja, wij!) en uit de heidenen in Afrika. Bent u, ben jij een wegbereider, dichtbij of ver weg?

Enmaal zullen mensen 'uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen' voor de troon en voor het Lam staan, 'bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken in hun handen'. Tot Zijn dienst en lof bereid, door Zijn Geest. Bent u, ben jij er ook bij?

Het thema van dit nieuwe magazine is: TOERUSTING.

Dit woord kan allerlei associaties oproepen. Snuffelen in wat online woordenboeken levert het volgende op: klaarmaken, voorbereiden, de uitrusting ten behoeve van iets, etc. Allemaal wel woorden waarvan we delen kunnen toepassen op het werk van Stéphanos. Toch missen we een element, of wellicht moet ik zeggen: de kern.

Hoewel het woord zelf letterlijk misschien niet in onze Nederlandse Bijbel staat (wel in de kanttekeningen), is de betekenis wel te vinden in de Bijbel. Als we iemand gaan toerusten, is hij daarna dus toegerust. Welnu, dat woord 'toegerust' komt tientallen malen voor, in zowel het Oude als Nieuwe Testament. Een toegeruste opperzaal, een toegerust volk, 'tot alle werk volmaakt toegerust', of ook berijmd 'en 't lichaam toegerust'.

Gods voorbereidende werkzaamheden worden verbonden met toerusting. Met Gods hulp -en anders niet- is het mogelijk ons voor te bereiden op een uitzending naar Afrika. Of op je huiswerk voor school. Of op uw dagelijkse taken. En wellicht op uw gewaardeerde werk als vrijwilliger voor Stéphanos. Of, gedreven door de Pinkstergeest, bent u een toegeruste voorbidder.

Velen hebben aan dit magazine meegewerkt. En zo worden er diverse facetten belicht van het thema toerusting. We hopen dat u de rust zult vinden om ook dit magazine met vreugde door te nemen. Mogelijk zit er voor u of jou een toerustend element in. Onze hoop en bede is dat wij hier als betrokkenen in Nederland én alle onze Afrikaanse Stéphanossers, alsmede allen die we mogen bereiken, door de Heere zouden mogen worden toegerust voor de Godsontmoeting die aanstaande is. En moge die ontmoeting niet voor het eerst zijn ná ons aardse leven.



Ontvang allen een hartelijke groet,

Johan van der Ham
directeur/bestuurder

Wilt u ook aan de slag voor Stéphanos?

kijk dan eens naar de volgende mogelijkheden

Werkgroepen

Stéphanos telt op dit moment elf werkgroepen en zes thuisfrontcomités.

Wie zij zijn en waar zij werken vindt u op de website www.stephanos.nl/werkgroepen.

De doelen van de werkgroepen van Stéphanos zijn:

- het actief zorgen voor naamsbekendheid van onze stichting en zo mensen betrekken bij ons werk in Malawi en Zambia;
- het verzamelen van (financiële) middelen om het werk voort te kunnen zetten.

Zou u ook graag actief willen zijn in een werkgroep bij u in de buurt?

Versterking is altijd welkom.

Meer informatie vindt u op de website. Mocht u daarna nog vragen hebben of u aan willen melden, dan kunt u contact met ons opnemen met de contactpersoon van de werkgroep (zie website) of via voorlichting@stephanos.nl.

Wil jij je steentje bijdrage voor goed onderwijs in Malawi? Wordt dan penningmeester in werkgroep ESM. Voor meer informatie en contactgegevens: www.stephanos.nl/werkgroepen/ebenezer-school

Frituurvet

U kunt uw frituurvet inleveren bij onze inzamelpunten die u kunt vinden op www.stephanos.nl/werkgroepen. Wilt u zelf inzamelpunt worden? Zie dan de advertentie elders in dit magazine.

Bent u ondernemer en wilt u graag iets doen voor uw verre naaste?

Wat denkt u van het financieel sponsoren van meerdere kinderen? Of het financieel steunen van het werk onder de kinderen in Malawi en Zambia? Bel voor meer informatie onze fondsenwerver op 06 30167172 of mail naar voorlichting@stephanos.nl. Kijk ook eens op www.stephanos.nl/ondernemers

Wenskaarten

Onderstaande adressen verkopen (foto)kaarten voor Stéphanos.

Meer informatie kunt u vinden op: stephanos.nl/wie-wij-zijn.

Alblasserdam

Mi's Brocante, Plantageweg 4

Arnhem

Fam. Van Belzen, Schokker 1

Daarle

Erna Kleinjan, Groeneweg 22

Dirksland

Simons Kleding, Voorstraat 52

Dordrecht

Mw. Van Utrecht, Mauritsweg 268

Elspeet

Simons Kleding, Staverdensedweg 16a

Genemuiden

Miranda's Hairfashion, Burg. ten Veldestraat 81

Woonwinkel Jan Pleijsier, Klaas Fuitestraat 46

Robuust, Langestraat 37

Fam. Riezebos, Oostermaat 50

Fam. Van de Sluis, Kamperzeedijk 49

Fam. van Dijk, Pr. Clausstraat 20

Fam. Boender, Ratelaar 29

Fam v/d Kamp, Kievit 26

Fam. De Vries, Jan van Dieststraat 10

Grafhorst

Mw. Groothedde, Wisboomhof 13

Hardinxveld-Giessendam

Rosedale Collections, Hoogstraat 26

Hasselt

Fam. J. Slingerland, Cellemuiden 27,

fotokaarten@stephanos.nl

Fam. Verhoek, Ambachtsweg 3

Gentle Kids, Dorpsweg 17

IJsselmuiden

Fam. A.J. Schaap, E.N. Rahusenstraat 9

Katwijk aan Zee

Fam. Van Duivenvoorde, Tijnstraat 28

Middelharnis

Hoedenhuis Josephine, Kaai 9

Nieuw-Lekkerland

Simons Kleding, Kleijburgplein 29

Nieuwe Pekela

Fam. Brouwer, Onstwedderweg 5

Nunspeet

Mw. Den Boer, Kuntzestraat 1

Ouddorp

Jouw Marktkraam nr. 148, Molenblok 6-8

Sprang-Capelle

Fam. Van der Schans, Raadhuisstraat 153

Staphorst

Fam. Ubak, Oude Rijksweg 175

Hulst&Co, Oude Rijksweg 2

Kaaspakhuis, Ebbingeweg Wubbenlaan 9c

Fam. Vos, Gemeenteweg 318

Stellendam

Kaasboerderij J. van Schaik, Langeweg 1

Terneuzen

Fam. Zegers, Oude Vaart 90

Urk

Zus & Zo kado, Klifweg 10

Winkeltjes

De winkeltjes van Stéphanos zijn erg actief. We zien resultaat van het vele werk dat door hen wordt verricht. Graag willen we dit blijvend onder uw aandacht brengen. Koop uw inkopen bij de winkeltjes die u kunt vinden op www.stephanos.nl/winkeltjes. De opbrengst komt geheel ten goede aan Stéphanos. Er zijn ook winkeltjes die verkoopavonden bij u aan huis verzorgen. Kijk snel op de website voor contactgegevens. Is er geen winkeltje in uw omgeving en overweegt u er een te beginnen? We adviseren u graag.

Hier adverteren?

Ziet u kansen en wilt u graag adverteren in ons magazine? Neem contact op met onze voorlichter en vraag naar de mogelijkheden. Mail naar voorlichting@stephanos.nl of bel 06-30167172.



Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

2 Timótheüs 3: 17

Wij leven in een tijd die wel ontzaglijk genoemd kan worden. De apostel spreekt over ‘zware tijden’ in de laatste dagen. De laatste dagen die er al zijn vanaf Hemelvaart. De dagen tussen de ten hemelopneming en wederkomst van de Heere Jezus. En wat zal er in die laatste tijd zijn? De liefde van velen zal verkouden, zoals de Heere Jezus al voorzegt heeft in Mattheüs 24 vers 12: *En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.* Hoe dan? Dat blijkt uit vers 2 van ons teksthoofdstuk. De mens zal een liefhebber van zichzelf blijken. ‘Wat ik wil moet kunnen’, zo is de leuze van onze tijd.

Daartegenover staat het leven van allen die godzaliglijk willen leven. Dat houdt in: leven naar Gods geboden. Die staan haaks op de heidense inzettingen. De gevolgen zullen dan ook niet uitblijven. Verdrukkingen zullen komen.

Daarom spoort de apostel aan om te blijven in het onderwijs dat hij eerder heeft mogen ontvangen. In 2 Timótheüs 3: 14 lezen wij: *Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en [waarvan] u verzekering gedaan is, wetende van wien gij het geleerd hebt.* ‘Verzekering’: datgene wat Timótheüs heeft mogen leren geloven. Geen verzekering in hemzelf, maar bij de Heere vandaan. Zulken zullen toch nooit afvallen? Waarom moet Paulus dan nog zeggen: ‘blijft gij’, dus met nadruk: gij? Omdat Paulus weet van strijd en moeite. Maar ook van wat in die strijd nodig is. In vers 16 verwijst hij naar de Schrift, naar de Bijbel. Die is niet door mensen geschreven, maar ingegeven door Gods Geest, zo schrijft de apostel aan zijn geestelijke zoon.

Ja, er staat de jonge Timótheüs heel wat te wachten. Daarom moet Timótheüs toegerust worden. Daar wijst

ook het Griekse woord voor ‘volmaakt’ op. Dat woord betekent *‘geschikt zijn voor het werk dat gedaan moet worden’*. Nu weet de apostel wel hoe die geschiktheid tot het goede werk verkregen wordt. En vooral: Wie die geschiktheid geeft. De Heere geeft Zijn Woord. Hij geeft leiding door Zijn Geest. Daar moet Timótheüs bij blijven, zo blijkt uit vers 16. Het Woord des Heeren geeft vastheid.

Wat is nu nodig in de praktijk van het werk bij Stéphanos?

Allereerst een leven door de Geest geleid, ziende op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt.

Vervolgens een leven in liefde tot elkander: *Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander* (Johannes 13: 35). Daar gaat wat van uit: men zag bijvoorbeeld van Petrus en Johannes *dat zij met Jezus geweest waren* (Handelingen 4: 13).

Ten derde: de Heere geeft wat nodig is. De apostel Paulus gebruikt het voorbeeld van de wapenrusting Gods, dat is de wapenrusting die God geeft. Zo mag Timotheüs, een mens, van God verwachten dat God deze geeft. Zie ook Filippenzen 4: 19: *Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddrift, in heerlijkheid, door Christus Jezus.*

Ten vierde: echte sterkte bestaat in het zwak zijn voor God. In 2 Korinthe 12: 9 staat: *Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.*

Ten vijfde: *zonder Mij kunt gij niets doen* (Johannes 15: 5).

Ds R. P. van Rooijen.



VAN DE
VOORLICHTER

Toerusting

Toerusting is een belangrijk deel van het werk dat Stéphanos mag doen in Afrika. In alle gebrek proberen veld- en medewerkers (wees)kinderen en volwassenen toe te rusten door middel van hulp en onderwijs. Met andere woorden: toerusting voor het hier en nu. Belangrijk! Maar, nog belangrijker: wij mogen -met Gods hulp- ook onze medemens toerusten door middel van diverse evangelisatie projecten. Opdat onder de zegen van de Heere bereid zou mogen worden een toegerust volk (Lukas 1: 17). Bij toegerust volk staat in kantenkening 22: Dat is bekwaam en vaardig om de Heere te ontvangen. Bidt u ook om deze zegen? En door uw financiële bijdrage mag dit werk zijn voortgang hebben. Dank u wel!

Het is belangrijk om goed toegerust te zijn. Zonder goede toerusting was de Stéphanos Fietstour geen succes. Zonder goede toerusting konden we niet spreken van de goede Terdege Zomerfair.

Werkvakantie

Zonder goede toerusting was de werkvakantie in Malawi ook heel anders verlopen. Dankbaar mogen we terugkijken op deze verschillende activiteiten. U leest er elders in dit magazine meer over. Een verslag van de werkvakantie hopen we in het volgende magazine te plaatsen. Wilt u alvast een voorproefje? Kijk dan eens op de blog waar de belevenissen van de groep te lezen zijn: <https://stephanosopwerkvakantie.blogspot.com/>.

Is je interesse in een werkvakantie gewekt? Neem dan gerust even contact op met ondergetekende, of neem een kijkje op stephanos.nl/werkvakantie.

Presentatie?

Als dit magazine verschijnt, hebben de meesten van ons de vakantie achter de rug en is het werkzame of schoolleven weer begonnen. We hopen na een fijne vakantietijd weer goed toegerust het werk op te pakken. Ook bij ons loopt de agenda al weer vol, er staan weer verschillende activiteiten en presentaties op de planning. Zou u ook wel eens een boeiende presentatie over het werk van Stéphanos in Afrika willen op school, in uw gemeente, op de ouderenmiddag, jeugd- of vrouwenvereniging? Neem gerust even contact op met ondergetekende via voorlichting@stephanos.nl of 06-30167172.

SAVE THE DATE

Voor de vierde Stéphanos fietstour op
D.V. zaterdag 8 juni 2024

Een hartelijke groet,

Harry Droppert

Voor alle data geldt:

Zo de HEERE wil en wij leven.

De acceptgiro is vervallen, geven blijft eenvoudig!

U kunt uw gift op verschillende manieren overmaken (zie bijgevoegde brief):

- 1. Internetbankieren:** Maak uw gift over op IBAN rekening: NL74 RABO 0335 3074 50 t.n.v. Stéphanos o.v.v. het unieke betaalkenmerk (16 cijfers) die op de brief vermeld staat.
- 2. QR-code:** U kunt een gift overmaken via de doneer QR-code op de brief.
- 3. Zet uw acceptgiro om naar een machtiging:** zie brief, optie 3.
- 4. Website:** Doneer via stephanos.nl/doneren.

Kunt u bovenstaande opties niet zelf? Wellicht kunt u uw familie vragen om te helpen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!



De afgelopen maanden is er binnen het geheel van de Stéphanos familie veel gebeurd. Dat stemt ons dankbaar.

De nasleep van orkaan Freddy is helaas nog zichtbaar. Velen zijn en blijven afhankelijk van hulp van diverse NGO's en/of de overheid. We werden overigens verblijd en verrast door de bereidwilligheid van onze buitenlandse partners voor onze Malawische organisatie. Daardoor kon de noodhulp na Freddy snel van start. Hiervoor onze erkentelijkheid.

We ontvingen in de zomer weer de jaarlijkse werkgroep: veel enthousiasme, mooie gesprekken, enorme inzet en voor hen onvergetelijke indrukken.

Dankzij weer een nieuwe ondernemer in ons netwerk worden op dit moment twee nieuwe leercentra gebouwd in dorpjes in Zuid- en Midden-Malawi. De voortgang is al heel goed zichtbaar. Tijdens mijn werk-

reis in het derde kwartaal zullen ze worden geopend. Dit geeft weer een extra accent aan de meer projectmatige aanpak van ons werk ter plaatse.

Intussen blijft de economische situatie zeer zorgelijk in Afrika en wel in het bijzonder in Malawi. Er is een groot tekort aan buitenlandse valuta (lees: dollars, euro's, ponden) waardoor er onder andere brandstofschaarste is. Prijzen van levensmiddelen blijven stijgen, de kunstmest (waar men helaas té afhankelijk van is) is door de oorlog in Oekraïne niet meer te betalen.

Samen met Nederlandse ondernemers werkt ondergetekende aan een plan om een bedrijf in Malawi te starten. Het zorgen voor meer werkgelegenheid onder de lokale bevolking en hopelijk ook voor door Stéphanos opgeleide studenten, wat daarbij een belangrijk doel is. We hopen op en bidden om gezondheid, wijsheid en teamgeest binnen het geheel van de Stéphanos-familie.

Johan van der Ham, directeur/bestuurder



Leren en leven

We zijn de lange, stoffige zandweg afgereden en komen in een dorpje met imposante baobabs, die als reuzen tussen de grashutjes staan. Na één onderwijzer in een ander dorp afgezet te hebben voor een training, hebben we in dit dorp twee trainingen op het programma staan. Een Bijbelonderwijs training en een alfabetisering les voor volwassenen.

Als ik even bij de auto ben om wat te pakken, komen er twee meisjes van een jaar of veertien bij me staan. Als ze eenmaal ontdekt hebben dat er een spiegel aan de deur zit, draaien ze zich in de vreemdste bochten om hun prachtig gevlochten haar te bekijken. Als het naar tevredenheid lijkt, kijken ze nieuwsgierig naar mijn haar. Dat ziet er toch wel heel anders uit. Ik trek m'n knip los en ze zijn helemaal verbaasd; mijn haar is steil en lang vergeleken bij hun prachtig krul- en kroeshaar. Hoe het ook zij, we hebben leuk contact. Ze zitten beiden op school in grade 5 en kwamen naar het kerkje om door de stenen raampjes te proberen te ontdekken wat er binnen gebeurt.

Binnen zit een groep van ongeveer 25 volwassenen ingespannen te luisteren naar degene die lesgeeft. De les is begonnen met het Woord van God, over Jozua die het volk opriep om de Heere te dienen. Het onderwerp voor de training die dag is hoe we als volwassenen, ouders of hoofd van het gezin, volgens de Bijbel verantwoordelijk zijn voor het onderwijs uit de Bijbel; voor onszelf en voor ons gezin en hoe je dat vorm kunt geven. Eerlijk wordt gedeeld hoe men het op dit moment doet: de één bidt met z'n gezin, maar Bijbellezen lukt niet omdat er geen Bijbel is. De ander heeft er nooit over nagedacht dat we zelf verantwoordelijk zijn en dacht dat iedere zondag naar de kerk gaan, meezingen in het koor en het samenzijn met de andere kerkleden genoeg is. Weer een ander probeert wel meer Bijbelstudie te doen en leent soms een Bijbel van de buurman. Een vrouw zingt regelmatig met haar gezin en dan wordt er samen gebeden. We zoeken vervolgens samen wat de Bijbel er over zegt; dat Jozua oproept om te kiezen wie we willen dienen en dat we die keuze met ons hart moeten doen. Hoe Deuteronomium 6

duidelijk laat zien wat dat inhoudt. Samen kijken we ook hoe daar praktisch vorm aan gegeven kan worden, met de les dat goede werken niet zalig maken maar het wel onze plicht is om ze te doen. Zeventien lessen (iedere week een dag) denken we met deze groep na over verschillende onderwerpen. Het begon als zondagschooltraining, maar inmiddels is het meer een algemene training voor mensen die anderen uit de Bijbel leren: voor zondagschoolleiders, kerkleiders, enz. Het is niet verbonden aan één kerk, maar alles is gebaseerd op wat de Bijbel zegt en daarom open voor iedereen die interesse heeft. Dat zorgt soms wel voor een heel gemêleerd gezelschap met mensen uit de Baptistenkerken, Rooms-Katholieken, leden van de Pinksterbeweging en andere kerken.

Ik loop even naar het andere kerkgebouwtje, iets verderop in het dorp. Daar zit een groep van twintig vrouwen uiterst ingespannen gebogen over hun schriftje. Als ik over hun schouder meekijk, zie ik dat ze met een potlood een fraaie g proberen te schrijven. Dat is wel een pittige letter om te schrijven. Daarna mogen ze het een voor een met een stuk krijt op het bord proberen. Aan het einde van de les hebben ze 'm onder de knie: ga, ge, gi, go, gu! Knap hoe deze vrouwen hun best doen. Als je bedenkt dat ze iedere dag druk zijn met water halen en de was doen, of hout sprokkelen en koken en dat ze nu dan leren lezen en schrijven. Er vallen er altijd een paar af, maar er is ook een groep die doorzet. De lessen worden steeds leuker nu ze meer letters kennen en dus ook al echt woorden kunnen vormen. Ze krijgen wat huiswerk mee en al zingend verlaten ze de les, tussen de grote baobabs door.

Anneke van Asselt - Zambia





Verlag fietstour 2023

Een kleine zestig deelnemers hebben op 10 juni de derde Stéphanos Fietstour gefietst. Halverwege de middag kwamen de eerste deelnemers al weer binnen. En rond 18:00/18:30 uur kwamen de laatste groepen aan in Garderen. Hier stond een lekkere maaltijd klaar. Onder het genot van een drankje aten we op het terras van camping 'de Solse Berg'. Als afsluiter was er ijs met vruchten en slagroom. Dat alles hadden ze wel verdiend na deze enorme inspanning!

De enthousiaste deelnemers hebben zich ingezet voor een betere toekomst van kinderen in Afrika. Het sponsorgeld is bedoeld voor onderwijs voor kinderen als Precious, zodat (wees)kinderen en hun families in Malawi door middel van evangelisatie, onderwijs- en landbouwprojecten aan een toekomst geholpen kunnen worden. Het netto totaalbedrag dat bij elkaar is gefietst op deze 3de Stéphanos Fietstour komt uit op ruim € 47.000,-.

Een geweldig bedrag! Een bedrag om zeer blij mee te zijn! Deelnemers, vrijwilligers en sponsoren heel hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage op welke manier dan ook!

Dank bovenal aan de Heere voor deze prachtige dag. Alles mocht goed verlopen op wat leuke banden na. Ook zijn er geen ongelukken gebeurd. De sfeer was

goed. Opnieuw voelde het als één grote familie. Prachtig!

Ook hoorden we weer positieve berichten van de deelnemers zelf over de prachtige route en de prima organisatie. Dat is mooi om te horen voor allen die hier een bijdrage aan hebben mogen leveren.

Meer foto's vind u op www.stephanos.nl/posts/derde-stephanos-fietstour-van-start

SAVE THE DATE

Ook is er al een nieuwe datum geprikt voor D.V. volgend jaar. Het is nog ver weg, maar we hopen zaterdag 8 juni 2024 de vierde Stéphanos fietstour te organiseren.





EVEN
VOORSTELLEN



Werkgroep Ebenezer School Malawi

Wie zijn we?

Wij zijn een voortzetting van de voormalige stichting Ebenezer School Malawi (ESM) die sinds 2012 actief is in het Afrikaanse land. Werkgroep Ebenezer School Malawi is in april 2023 opgericht en op dit moment bestaat de werkgroep uit vier leden: Richard, Wiljan, Reinier en Aline. We richten ons als werkgroep specifiek op de christelijke basisschool Ebenezer Institute of Learning in Nkhoma. Zo organiseren we (eenmalige) acties, informeren we sponsors die specifiek betrokken zijn bij de school en begeleiden we de uitbreiding van de school met personeelshuizen.

Kunnen jullie iets vertellen over de Ebenezer School?

De basisschool ligt in het dorp Nkhoma in het midden van Malawi. Het dorp wordt ook wel een missiepost

Wat is het mooi om kinderen in Malawi tot de Heere Jezus te leiden door middel van christelijk onderwijs

genoemd. Nkhoma is gesticht door de Nederduitse Gereformeerde Kerk (uit Zuid-Afrika) in 1896. In het dorp is ook het ziekenhuis 'Nkhoma Mission Hospital' gevestigd, dat in 1915 is opgericht. Daarnaast is er een dorpskerk van de CCAP (Church of Central-Africa Presbyterian), een basis- en middelbare regerings-school en een aantal kleine winkels.

Toen het ziekenhuis moeite kreeg met het vinden van goed opgeleid personeel, omdat er in het dorp geen goede school was, ontstond het idee om een christelijke privéschool te starten. Betrokken ouders vormden een schoolbestuur en in overeenstemming met Nkhoma Synod opende Ebenezer Institute of Learning haar deuren in april 2008. Leerlingen vanaf drie jaar zijn welkom in Pre-Kindergarden en vervolgen hun onderwijs tot en met Grade 7. De dagelijkse leiding is in handen van Chrissie Mbewe. Verdeeld over zeventien groepen gaan er dagelijks ruim vierhonderd leerlingen naar school, waarvan steeds meer uit de omliggende kansarme dorpjes.

Wat zijn de toekomstplannen voor de school?

Het scholencomplex groeide door de jaren heen gestaag, in lijn met de ontwikkeling van het leerlingen-aantal. De huidige capaciteit van de school ligt op 540



Vacature

We hebben een vacature voor penningmeester in onze werkgroep. Wil jij je steentje bijdrage voor goed onderwijs in Malawi?

Voor meer informatie en contactgegevens:
www.stephanos.nl/werkgroepen/ebenezer-school

leerlingen. In het najaar van 2019 werden de laatste klaslokalen gerealiseerd. De komende jaren ligt de focus van de bouw op het realiseren van voldoende woningen voor het onderwijzend personeel. Goede huisvesting is belangrijk om het werken op de school aantrekkelijk te maken. De woningen zijn eenvoudig en van goede kwaliteit. Daarnaast worden ze gebouwd met een duurzame baksteen en voorzien van zonneboilers.

Hoe zijn jullie betrokken geraak bij Stéphanos?

Afgelopen jaren merkten we als Stichting ESM dat onze ondersteuning van de school steeds meer verschoof van projectgericht werken naar bestuurlijke en onderwijskundige uitdagingen. Op dat gebied misten wij de juiste deskundigheid in het toenmalige bestuur. Stéphanos kwam in beeld als organisatie die eveneens (wees)kinderen in Malawi ondersteunt vanuit een Bijbelse visie. We hopen op een goede samenwerking.

Als jullie een (wees)kind zouden spreken, wat zouden jullie hem / haar willen meegeven?

De tekst van een wel bekend kinderlied zingt 'Read your Bible, pray every day if you want to grow'.

Wat is jullie wens voor Stéphanos?

Goed onderwijs is belangrijk in de strijd tegen armoede. Maar arm zijn is niet het ergste. Naast het bieden van diaconale hulp hebben we de Bijbelse opdracht om het Evangelie te verspreiden in de gehele wereld.

Wat is het dan mooi om kinderen in Malawi tot de Heere Jezus te leiden door middel van christelijk onderwijs. Hierdoor kunnen ze de Bijbel echt zelf lezen en bestuderen. We wensen dat al het werk van Stéphanos gezegend mag worden tot eer van Zijn Naam!

AMARYLLIS ACTIE

Stéphanos

Help de (wees)kinderen in Zambia en Malawi. Verwen uzelf, of een ander, met een mooie Amaryllisbol!

LANDELIJKE VERKOOP
11 - 21 SEPTEMBER

DE JAARLIJKSE VERKOOP VAN AMARYLLISBOLLEN STAAT WEER VOOR DE DEURI

Veel enthousiaste vrijwilligers zetten de komende weken weer de schouders onder de inmiddels welbekende jaarlijkse actie. Het is altijd leuk om deze mooie, grote bollen te verkopen, ze brengen een glimlach op leders gezicht.

Ook verkooppunt worden, of meer info over deze actie? Neem dan contact op met een van de coördinatoren:
Carin van der Ham: 06 - 288 702 98 / Yvonne Opschoor 06 - 465 241 14



SPONSORING



Adoptienieuws

Sinds april 2023 is de Ebenezer School Malawi in Nkhoma ondergebracht bij Stéphanos als werkgroep ESM. De werkgroep stelt zich voor op pagina 13. Op deze school kunnen kinderen uit de omliggende dorpen onderwijs ontvangen door middel van sponsoring.

Helpt u een kind aan kwalitatief goed onderwijs op de Ebenezer School?

Ebenezer School Malawi is een christelijke privéschool in Nkhoma (Midden-Malawi). Deze school is in 2008 opgericht voor de kinderen van het ziekenhuispersoneel in Nkhoma. De regeringsscholen in de dorpen zijn (te) groot en het onderwijs daar is van lage kwaliteit. Inmiddels is Ebenezer School Malawi een grote school in de omgeving. Ook kinderen uit de omliggende kansarme dorpjes kunnen hier naar school door middel van het sponsorprogramma. Van het sponsorgeld worden alle kosten betaald die voor een kind gemaakt worden: boeken, schriften, potloden, een uniform enzovoorts. Wanneer een kind zonder ontbijt op school komt, krijgt het een voedzame maïspap, aangevuld met noodzakelijke vitamines en mineralen. Ook de personeelskosten en de water- en elektriciteitsrekeningen worden door Stéphanos betaald.

Voor 20 euro per maand kan een kind onderwijs ontvangen op de Ebenezer School.

Het is mogelijk om zelf een kind 'uit te kiezen'. Wij sturen u per mail een aantal voorstellen, zodat u een keuze kunt maken. Het is niet verplicht om zelf te kiezen, u kunt de keus ook aan ons overlaten.

Post van en voor de sponsorkinderen

Begin juli is er weer post van de sponsors meegenomen naar Malawi.

Wilt u ook post sturen aan uw sponsorkind?

Denk aan het volgende:

- Houd het eenvoudig, een leuke kaart of een foto van u als sponsor wordt erg gewaardeerd door de kinderen.
- Zet het nummer en de naam van het sponsorkind in de linkerbovenhoek van de envelop.
- Envelop maximaal A5 (half A4).
- Graag in het Engels geschreven.
- We vragen u nogmaals dringend om GEEN cadeautjes mee te sturen om twee redenen: we willen graag jaloezie onder de kinderen voorkomen (post wordt altijd uitgedeeld in de groep en niet alle sponsorkinderen krijgen post) en de post wordt altijd meegegeven in de bagage van bezoekers van Stéphanos.
- Let op dat de post voldoende gefrankeerd wordt.

De post kan gestuurd worden naar onderstaand adres.

Voor vragen, meer informatie en voor aanmelding kunt u contact opnemen met mw. H. Westhoff-Lier, Karel Doormanstraat 30, 8281 DL Genemuiden, tel. 06-30122167, email adoptie@stephanos.nl



SPONSORING

Wie wordt mijn sponsor?



Donard Lesward is zes jaar en zit in de Kinder-
garten, vergelijkbaar met de kleuterschool in Ne-
derland. Zijn beide ouders zijn gedeeltelijk gehan-
dicapt en gebruiken gebarentaal. Donard heeft
deze handicap niet. Zijn ouders werken in Chiso-
mo Miral en wonen in het dorp Nguluwe. Donard
moet een half uur lopen naar school. Helpt u Do-
nard aan goed, christelijk onderwijs?



Steven Dalitso is vijf jaar en zit in de Kinder-
garten, vergelijkbaar met de kleuterschool in Ne-
derland. Zijn ouders hebben een handeltje op de
markt in Nkhoma. Dit levert helaas niet genoeg op
om hem naar school te laten gaan. Steven is een
vriendelijke jongen. Helpt u hem bij zijn ontwik-
keling?



Jonathan Maliseni Banda is een jongen uit
grade 1. Hij woont met zijn beide ouders in het
dorp Nkhoma. Hij heeft het afgelopen jaar een
grote vooruitgang in kennis laten zien en doet ac-
tief mee tijdens de lessen. Steunt u Jonathan in zijn
verdere schoolloopbaan?



Irene Kasawala is een meisje uit grade 2 met
uitstekende schoolprestaties. Ze is gedisciplineerd
en gaat goed om met de leraren en andere kinde-
ren. Ze moet ver lopen om op school te komen.
Gaaf u die extra mijl voor haar, door haar school-
gang financieel mogelijk te maken?



TUINGEREEDSCHAP

VOOR ELKE GROENE KLUS

Graven, spitten, bestraten, vegen, harken, aanplanten, hout hakken of gewoon de tuin onderhouden. Talen Tools heeft eerste klas gereedschap voor ieder budget en elke klus.



Maatwerk reizen naar Israël.

TELISRAELTRAVEL.NL

Ontdek het Israël van toen en nu.

Tel Israël Travel is een jonge organisatie waarin veel ervaring, kennis en passie is gebundeld. Groepsreizen, themareizen, business trips, standaard of maatwerk. Tel Israël Travel weet altijd de juiste combinatie van inspanning en ontspanning in het programma te brengen.

Meer informatie op telisraeltravel.nl

Telefoon: 088 - 011 88 44
Email: info@telisraeltravel.nl

Engaged | Experienced | Professional

Veiligheid & Integriteit

ADVIES ONDERZOEK BEMIDDELING TRAINING

Restment | Tel. 088 011 88 11 | www.restment.com



Toerusten en toegerust worden

Toerusting is een terugkerend thema in het werk hier in Malawi. Het toerusten van kinderen, dat is waar Stéphanos voor (be)staat. Dat maakt het essentieel om regelmatig stil te staan bij onze prioriteiten, onze werkwijze en de 'resultaten'.

Meer en meer kom ik er achter dat het voor mijn werk essentieel is om het Chichewa te beheersen. Als we contact kunnen hebben met de kinderen in hun eigen taal, maakt dat de gesprekken beter en voor hen comfortabeler. We kunnen dan dichter bij hun belevingswereld komen en dichter bij henzelf komen als we over het evangelie en andere belangrijke levenslessen praten. Zo kunnen we hen -met Gods hulp- optimaal toerusten voor de toekomst. Christen zijn betekent ons kruis opnemen en Christus volgen waar Hij leidt, ongeacht hoe of waar dat zal zijn. Hoe kunnen we dit de kinderen leren als we hun taal niet spreken? Hoe kunnen we hen toerusten als we zelf geen goede voorbeelden zijn?

Hiervoor moeten we zelf echter ook toegerust zijn en worden. Gods Geest is onmisbaar. Zonder Zijn hulp en toerusting kunnen we nooit anderen toerusten. De beste toerusting verkrijgen we via het persoonlijk gebed. Waar we onze eigen zwakheden leren zien en kennen en ons afhankelijk weten van de kracht van de Heilige Geest.

Een tijdje geleden had ik een gesprekje met een van de kinderen. 'Leanna, hoe kunnen we de Heere volgen en Hem dienen in onze dorpen? Veel mensen daar willen niet naar God luisteren en zetten ook mij onder druk om verkeerde dingen te doen. En als ik zeg dat ik dat niet wil omdat het verkeerd is, en dat het ook verkeerd is wat zij doen, dan haten ze mij.' Wat een concrete

ingang om met deze jongen te praten over wat het betekent om je kruis op te nemen en Christus te volgen. Dan merk ik echter extra dat ik niet alles wat ik zou willen zeggen, ook kán zeggen in het Chichewa. Zo duidelijk ervaar ik mijn eigen tekortkomingen, maar komt juist de kracht en de noodzaak van het werk van de Heilige Geest naar voren. In onze zwakheid toont Hij Zijn kracht.

Ik denk dat het belangrijkste deel van ons werk -het toerusten van de kinderen- niet in het veld, maar op onze knieën wordt gedaan. In Hebréeën 13 lezen we: De God nu des vredes, Die den grote Herder der schapen, door het bloed des eeuwigen testaments, uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus, Die volmakte u in alle goed werk, opdat gij Zijn wil moogt doen; werkende in u, hetgeen voor Hem welbehagelijk is, door Jezus Christus; Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Wat een belofte! Wie zal ons volmaken (toerusten)? De God des vredes. De Almachtige. Hij, Die Jezus Christus heeft opgewekt uit de dood. Deze Jezus, de grote Herder der schapen, leidt Zijn kudde met onvoorstelbare liefde. Hij rust u en mij toe, Hij maakt ons geschikt en bereid om Zijn wil te doen, tot Zijn glorie.

Leanna Veldhuizen - Malawi

Verdieping en ontspanning voor het hele gezin



Proefabonnement
3 maanden
€ 20,75*



Scan de code en bestel uw abonnement online!

* Dit abonnement stopt automatisch. Ga naar gezinsgids.nl/abonnemen of bel 030 230 3500.

gezinsgids

VERNIEUWDE GBS BIJBEL APP

Verbeterde versie met dezelfde inhoud!

- Statenvertaling met kanttekeningen
- Formulieren en Gebeden
- Berijmde Psalmen
- Belijdenisgeschriften
- Landkaartjes



Of bezoek onze site bijbel-statenvertaling.com

Nijverheidstraat 21 • Leerdam (0345) 61 01 55
www.gbs.nl



GEREFORMEERDE
BIJBELSTICHTING

OPROEP WORDT FRITUURVET INZAMELPUNT



Plaats u ook een container voor oud vet? Een volle cliko wordt binnen 2 dagen vervangen voor een lege. En Stéphanos krijgt een goede prijs, zodat de weeskinderen in Malawi en Zambia er mee geholpen worden.

Doet u mee? Neem contact op met Harry Droppert.

Mail naar voorlichting@stephanos.nl

of bel: (06) 30 16 71 72



Olthuis
recycling

PIONIERSWEG 84-86 • DRONTEN • WWW.VETCOLLECTE.NL



WEBSHOP

Cadeauartikelen, nieuwe boeken en fotokaarten

De opbrengst is honderd procent voor Stéphanos!

Hieronder en op www.stephanos.nl/webshop kunt u de Stéphanosproducten vinden.



Koop uw fotokaarten bij een van de verkoopadressen, via fotokaarten@stephanos.nl, én kijk ook eens op onze fotokaarten webshop: www.fotokaarten-stephanos.nl.



Diverse bruine poppen, variërend in prijs van € 19,95 tot € 44,95. Hoge kwaliteit. Zie www.stephanos.nl/poppen voor actuele voorraad.



Diverse blanke poppen, variërend in prijs van € 19,95 tot € 44,95. Hoge kwaliteit. Zie www.stephanos.nl/poppen voor actuele voorraad.



Houtsnijwerk pennen

Handwerk uit Malawi. Eén pen voor € 3,- en vier voor € 11,-.



Diverse kinderboekjes

"Enoki eet muis" € 10,-,
"Wisdom vindt een grote schat" € 7,50, "De koeienjongen van Kazorwe" € 7,50.



Verrassingstas

Leuk voor particulieren en ondernemers om cadeau te geven aan (zaken)relaties, € 15,-. De inhoud is een verrassing!

De genoemde bedragen zijn exclusief bezorgkosten.

SPECIALS ZIJN

ONZE STANDAARD



**ARCO
METAAL**

arcometaal.nl



**INDOOR
STEEL**

indoorsteel.nl



**OUTDOOR
STEEL**

outdoorsteel.nl

Degelijke en duurzame staalproducten van Hollandse bodem compleet naar uw wensen



Kunt u (toe)gerust sterven?!

Om 7:58 uur draai ik met de auto het weggetje richting de kerk in. Samen met mijn Zambiaanse collega ben ik vandaag in een dorp ongeveer een half uurtje rijden bij ons vandaan. Vandaag is daar de training over het gebed des Heeren. In de brieven die we een aantal weken geleden hebben uitgedeeld stond de tijd waarop we graag wilden beginnen. Dat is 8.00 uur. En al vanaf de allereerste les waren de mensen hier prachtig op tijd. Na de eerste les werden ze door een van de kerkleiders toegesproken om echt op tijd te zijn, 'want daar houden de mensen van Stéphanos van'. Nou, dat klopt. Zo hebben we veel tijd voor de les en is er veel ruimte voor vragen. En zo ook bij de derde les. Als we aan komen rijden, staan er al verschillende mensen te wachten. Het schoolbord wordt uit de auto gehaald, de bankjes in de kerk worden rechtgezet en na vijf minuten kan de les beginnen.

Deze les gaat over 'Uw Koninkrijk kome'. Mijn collega begint met de vraag wat de mensen zouden beslissen als ze de president van Zambia zouden zijn. Hoe zou hun leven er dan uitzien? Wat zouden ze doen voor de Zambianen? Daarna neemt hij hen mee naar wat de Bijbel zegt over het Koninkrijk van God. Van nature zijn we allemaal in het koninkrijk van de satan en alleen door genade kunnen we deelgenoot worden van

het Koninkrijk van de hoogste Koning. Ook gaat het over Jezus' tweede komst naar deze wereld en aan de hand van verzen uit de Bijbel wordt uitgelegd dat het bij ons sterven niet voorbij is, maar dat het van het allergrootste belang is om te weten dat het goed is tussen God en je ziel. Na de les gaat er een vinger omhoog van één van de studenten. Ik kon niet exact volgen wat hij zei, omdat het in de lokale taal was, maar na de les in de auto vroeg ik mijn collega wat hij zei. Deze vraag heeft mij nog dagen beziggehouden. De man die deze vraag stelde was een kerkleider van één van de kerken in dit dorp en hij snapte er helemaal niets van. Hij keek mijn collega aan en zei: 'Ik heb altijd gedacht dat als we sterven alles voorbij is. Ik heb altijd gedacht dat er na de dood niets meer is. Maar nu heeft u ons vanuit de Bijbel laten zien dat dat niet zo is. Maar ik heb dit ook verteld aan de mensen in mijn kerk en daar zijn ook al mensen van gestorven'. Wat is het belangrijk om in alle eenvoud en eerlijkheid Gods woord te delen. Wij kunnen alleen maar zaaien met het zaad van Gods Woord. In Jesaja 55 zegt de Heere Zelf dat Zijn Woord niet ledig zal wederkeren. Daar mogen we ons aan vasthouden en daarom mogen we het overgeven in de hand van God. Ik hoop dat de mensen en het werk in Zambia blijvend een plek in uw gebed hebben.

Sanne Wittingen - Zambia



BEDANKT



De Veluwe fietstocht voor Stéphanos van afgelopen 20 mei heeft € 27.547,- opgebracht. Deze fietstocht is georganiseerd voor de veldwerkers die namens Stéphanos in Zambia werkzaam zijn. Deze veldwerkers hebben behoefte aan betrouwbare vervoersmiddelen om zich veilig te kunnen verplaatsen. De opbrengst van deze fietstocht komt hier volledig aan ten goede.



Harmke de Leeuw en Sarah van den Berg hebben tijdens de Poederooijsse Dagen zelfgekweekte planten en kaarten verkocht. En zij hadden Stéphanos als goed doel uitgekozen. We waren blij verrast! Harmke en Sarah verkochten voor maar liefst € 60,-.



Op de Dr. A. Comrieschool in Kruijningen hebben de kinderen zich in het zweet gerend voor Stéphanos. Samen hebben de kinderen een prachtig bedrag opgehaald: € 6005,35. Dit bedrag wordt besteed aan Bijbels, onderwijs en schoolmaterialen. Leerkrachten en leerlingen, heel hartelijk dank voor jullie inzet!



In het afgelopen jaar (juni 2022-juni 2023) heeft Raymond Laffeber uit Papendrecht het Marskramerpad (LAW3) gelopen van Scheveningen tot Bad Bentheim (D). Een tocht van 372 kilometer, in 15 etappes van zo'n 20-32 kilometer. Soms alleen, soms samen. Deze sponsortocht voor Stéphanos heeft hij gepromoot in de regio, de kerkelijke gemeente en op Instagram. Ook heeft hij op diverse markten gestaan. Raymond: 'Het was prachtig om zo én van de natuur te genieten én financiële middelen op te halen voor de weeskinderen in Malawi en Zambia. De Heere komt de dank toe voor de rust en de kracht die ik mocht ontvangen'. Uiteindelijk is het fraaie bedrag van € 4.895,88 opgehaald.



BEDANKT



We mogen terugkijken op een zeer geslaagde Terdege Zomerfair! Er waren best wat puntjes die het spannend maakten: De nieuwe locatie, de Poederooijse Dagen die de week ervoor gehouden werden én het feit dat Noord Nederland nog geen vakantie had. We hadden een grote hoeveelheid snoep ingekocht vanwege het enorme succes van vorig jaar. Maar het is allemaal erg goed verlopen. De totale opbrengst komt uit op € 12.961,25! Vrijwilligers en kopers, allen weer heel hartelijk dank!



Van 13 juli t/m 15 juli jl. hebben de Poederooijse Dagen plaatsgevonden. Wij kijken terug op goede en mooie dagen, de opbrengst voor Stéphanos is € 1.683,04. Wij bedanken iedereen die meegeholpen heeft.

Op zaterdag 17 juni hebben velen in de Nieuwe Westerkerk in Utrecht genoten van zang en muziek, georganiseerd door enkele TFC-leden van familie Den Hartog.

De avond was gevuld met samenzang, twee kinderkoren, orgelspel en veel instrumenten, die bespeeld werden door leden uit de thuisgemeente en bekenden van Nico en Janneke.

De avond kreeg een extra cultureel tintje door de vrienden van Nico en Janneke die met elkaar enkele liederen in het Spaans ten gehore brachten. Met elkaar een zeer afwisselende en muzikaal mooie avond die het mooie bedrag van € 1.500,- opleverde ten bate van het werk in Malawi. Voor herhaling vatbaar!



In het vorige magazine stond een kleurplaat die bij de kraam op de Poederooijse dagen ingeleverd kon worden. Er zijn ruim vijftig kleurplaten ingeleverd door enthousiaste jongens en meisjes. Iedereen heeft erg zijn best gedaan. Voor het inleveren van de kleurplaat heeft iedereen een mooie sleutelhanger met Bijbeltekst gekregen.

Kijk op www.stephanos.nl/nieuws voor meer activiteiten



AGENDA

Wat: Samenzangavond Terneuzen m.m.v. Chr. mannenkoor Zeeuws-Vlaanderen o.l.v. Willy van Zweden, Frank Kolijn (orgel), Vox Musica o.l.v. Jacko van Cadsand, Anne-Lizze van der Jagt (cornet panfluit), Stefan Siudzinski (althoorn), Merijn Verhelst (orgel samenzang), Ds. C.B. Westerink - opening (met bijzondere aandacht voor Hervormingsdag) en sluiting. Toegang gratis. Collecte t.b.v. Stichting Stéphanos.

Wanneer: D.V. vrijdag 27 oktober 2023 aanvang 19.30 uur.

Waar: Locatie Elim kerk, Serlippensstraat 31, Terneuzen

Wat: Kledingverkoop ten bate van Stéphanos

Wanneer: D.V. dinsdag 19 september van 18:30 tot 21:00 uur

Waar: Bethelkerk, Bereklaauw 1 in Genemuiden

Wat: Vierde Stéphanos fietstour

Wanneer: D.V. zaterdag 8 juni 2024

Meer informatie volgt t.z.t. via de website en het magazine

Wat: Jaarlijkse psalmzangavond voor Stéphanos

Wanneer: D.V. 11 november 2023

Waar: Grote of Stephanuskerk te Hasselt

Kijk op www.stephanos.nl/agenda voor meer activiteiten



PLUS Slingerland Middelharnis
Kerkepad 7, 3241 CH Middelharnis
0187-482772

Slingerland-middelharnis@plussupermarkt.nl

PLUS Slingerland Rockanje
Dorpsplein 22, 3235 AD Rockanje
0181-407310

Slingerland-rockanje@plussupermarkt.nl

PLUS

Wat een verschil.

Voor het verzorgen van:

- o Financiële administraties
- o Jaarrekeningen
- o Belastingaangiften en -advies
- o Salarisadministraties
- o Personeelsbeleid
- o Vastgoedbeheer
- o Bedrijfseconomische advisering
- o Ondernemingsplannen en persoonlijke begeleiding voor starters
- o Treasury en financiering
- o Administratieve organisatie
- o Online dienstverlening
- o Interim management

Voor:

- o MKB
- o ZZP
- o Stichtingen

MUVAMA BV

Administratieve dienstverlening

Jan Blankespoor
Avervoordseweg 36, 7396 PE De Vecht
KVK 09147623
0643 740 176
jbl@muvama.nl



UIT HET VELD



HR bij Stéphanos Malawi



HR manager Robin Kajasiche neemt ons mee in zijn werk bij Stéphanos Malawi. 'Toen Jezus op aarde was, zocht Hij met zorg de mensen uit die Zijn discipelen werden. Zij zouden door Hem worden opgeleid en toegerust voor het uitbreiden van Zijn Koninkrijk. Als HR manager bij

Stéphanos Malawi is het mijn hoofdtaak om te zorgen dat wij de juiste mensen met de juiste skills op de juiste plek hebben om de kinderen toe te rusten voor hun toekomst. Met zorg geselecteerd.'

Stéphanos Malawi heeft verschillende afdelingen, zoals medische zorg, de basisschool, de verschillende beroepsopleidingen, het adoptieprogramma, geestelijke vorming, financiën en personeel & administratie. Er werken 108 mensen, waarvan 76 mannen en 32 vrouwen. Dat is 70% mannen en 30% vrouwen. Volgens de wet moet er een betere verdeling zijn tussen mannen en vrouwen. De personeelsafdeling probeert daar iets aan te doen. Het is soms lastig om vrouwen te vinden die bepaalde technische vaardigheden hebben, want dat is

pas sinds kort iets waar vrouwen voor worden aangeemoedigd.

De afdelingen hebben verschillende soorten mensen nodig, en ik zorg ervoor dat we die kunnen vinden en houden. We hebben ook regels en afspraken die passen bij de wetten van Malawi. We werken samen met andere organisaties die ook kinderen en gezinnen willen helpen, waaronder verschillende samenwerkingsverbanden en commissies die gelieerd zijn aan de overheid van Malawi. Als NGO moeten we het beleid van de overheid uitvoeren en ook verantwoording aan hen afleggen.

Stéphanos speelt een belangrijke rol in het verbeteren van het leven van de kinderen in Malawi. We steunen ze vanaf de kleuterschool tot aan de universiteit, via de basisschool en de middelbare school. We zijn trots dat we ook meisjes en vrouwen technische vaardigheden leren op onze beroepsopleiding. Zo kunnen we het verschil in baankansen tussen mannen en vrouwen kleiner maken.

Robin Kajasiche, Malawi

Gezegende kerstdagen
 Goede kerstdagen
 De beste wensen
 Gods Zegen in het nieuwe jaar
 Sterkte in het nieuwe jaar
 Voorspoedig Nieuwjaar
 Veel Heil en Zegen
 Gezegend Nieuwjaar
 Winter
 Postzegels

Kerst Fotokaarten



WWW.FOTOKAARTEN-STEPHANOS.NL



UIT HET VELD

Update van de Executive Director Malawi

Toerusten is iemand 'voorzien van voldoende hulpmiddelen en vaardigheden om een bepaalde taak naar behoren te kunnen vervullen'. Toegerust of voorbereid zijn is in veel dagelijkse zaken heel praktisch.

In Hebreëën 13 lezen we: '(...) onze Heere Jezus Christus, Die volmake u in alle goed werk, opdat gij Zijn wil moogt doen; werkende in u, hetgeen voor Hem welbehagelijk is, door Jezus Christus (...)'. Onze kracht komt van de Heere alleen. Zowel voor onze dagelijkse taken en verantwoordelijkheden als voor de geestelijke strijd. Hij wil en zal Zijn kinderen toerusten om Zijn wil te doen.

Onderdeel van het werken bij Stéphanos is dat we nadenken over manieren waarop wij de gemeenschappen waar we mee werken, kunnen toerusten. De huidige omstandigheden in Malawi zijn zorgelijk te noemen. De vorige oogsttijd was er veel te weinig opbrengst, waardoor we dit seizoen hongersnood op verschillen-

de plekken kunnen verwachten. Iedereen weet dat er honger zal komen, maar de vraag is hoe toegerust of voorbereid de mensen zijn om hier mee om te gaan. Wij voelen het als onze verantwoordelijkheid als Stéphanos Malawi om de mensen te helpen en voor te bereiden, zodat zij kunnen overleven. Een van de maatregelen die we nemen is het uitdelen van nieuw zaad. Daarnaast trainen en stimuleren we mensen door middel van irrigatieprojecten. Een goede voorbereiding (goed zaad, voldoende irrigatie etc.) is essentieel, al blijft het God Die de wasdom geeft.

In dagelijkse én geestelijke zaken zijn we van Hem afhankelijk. 'Zonder Mij kunt gij niets doen'.

Clifford Kuyokwa - Malawi



Download de gratis nieuwsapp!

Scan mij



Scan de QR-code of ga naar rd.nl/app

ONTDEK HET OP
Google Play

Download in de
App Store

rd
reformato
dagblad

GRONDWERKEN
RIOLERING
BESTRATING

**WERK IN DE
GOEDE RICHTING**

KOOIKER
infra bv

kooikerinfra.nl • T 0522-46 82 14 • info@kooikerinfra.nl

pl
PORT LAVANDE
exclusive mode

NIEUWE COLLECTIE

HARTELIJK WELKOM
WEBSHOP & INFO
WWW.PORTLAVANDE.COM



KIDS

Beste jongens en meisjes,

Het thema van dit magazine is 'toerusting'. Met een klein verhaaltje zal ik uitleggen wat er met het woord 'toerusting' wordt bedoeld.

In gedachten zie ik een man voor me. Hij doet goede schoenen en kleding aan tegen weer en wind. Op zijn rug doet hij een rugzak met voldoende eten en drinken en in zijn hand neemt hij een wandelstok. In zijn tas stopt hij een wandelkaart zodat hij daarop kan kijken als hij de weg niet weet. Deze man is een bergwandelaar die zich klaarmaakt voor de wandeling en alles bij zich heeft om de top te bereiken. Dat is toerusting: je klaarmaken.

Al ga je misschien niet echt op reis, toch zijn we allemaal op (levens)reis en hebben we allemaal een goede toerusting nodig. Je hebt daar niet allemaal spullen voor nodig zoals deze bergwandelaar. Je hebt maar één ding nodig, namelijk een hart dat de Heere liefheeft. Die toerusting hebben we nodig voor het werk in Malawi en Zambia, maar ook thuis, op school of waar je ook bent. Dicht bij de Heere heb je de beste reis. Een goede reis gewenst! .

Hartelijke groeten, *juf Elsbeth & juf Lourine*

7-9 jaar

In Genesis 15 kun je lezen hoe de Heere Abram toerust, zodat Abram gelooft wat de Heere zegt. De Heere spreekt tot Abram door een visioen. Hij belooft dat Hij Abram zal beschermen en hem alles zal geven wat hij nodig heeft. Als Abram toch twijfelt, geeft de Heere hem een teken bij de belofte. Als je de puzzel maakt weet je wat dat teken was.

Inzenden:
de vijf zinnen



In deze puzzel zitten 5 zinnen verborgen. Zoek de woorden met hetzelfde teken bij elkaar en maak er een zin van!

- † God
- ∞ Abram
- Δ Abram
- * De
- ^ God

3-6 jaar

De Bijbellezen is belangrijk voor je (levens)reis. In de kleurplaat hieronder staat een tekst. De dichter die dit schrijft zegt dat de Bijbel voor hem is als een licht in het donker waardoor hij voor struikelen wordt bewaard. Gods Woord is een onmisbaar licht in je leven! Kleur de kleurplaat maar mooi in. Als het je lukt mag je de ontbrekende letters van de tekst op de lijntjes schrijven.

Inzenden:
-de kleurplaat



SPELREGELS

- Kinderen van 7-12 jaar krijgen bij elke goede inzending tien punten. Bij zestig punten krijg je een boekenbon.
- Kinderen van 3-6 jaar kunnen de kleurplaat opsturen. Na vier keer opsturen krijg je een prijs.
- Wil je stoppen? Geef het even door, dan kun je je punten doorgeven aan je broertje of zusje. Als je twee keer niets opstuurt, gaan we er vanuit dat je stopt.
- Opsturen vóór 1 november 2023.
- Schrijf je naam, adres, postcode en geboortedatum ook op het briefje met de oplossing.
- Jullie kunnen de kleurplaat en puzzels opsturen naar Ben Viegersstraat 2, 8072 ZG Nunspeet of stuur een foto naar kids@stephanos.nl.

10-12 jaar

Johannes de Doper ging voor de Heere Jezus uit. Hij bereidde het volk voor op de komst van de Messias. Ook riep Johannes op tot bekering. In Lukas 1:17 staat: 'En hij zal voor Hem heengaan (...) om den Heere te bereiden een toegerust volk'. In de kanttekening staat wat er bedoelt wordt met 'toegerust': een bekwaam en vaardig volk wat de Heere wil ontvangen. Weet je hoe dat kan? Los de puzzel maar op en je weet het antwoord op deze vraag!

Inzenden:

-de woorden die eruit komen met de overgebleven letters

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|----|
| g | k | t | g | e | l | u | k | g | g | l | a | z |
| e | r | r | a | a | d | g | l | e | e | e | a | e |
| d | a | o | v | e | r | w | i | n | n | i | n | g |
| u | c | o | e | e | u | ij | e | e | a | d | v | e |
| l | h | s | n | n | s | s | f | z | d | i | a | n |
| d | t | t | a | d | t | h | d | i | e | n | a | v |
| l | e | v | e | n | e | e | e | n | v | g | r | r |
| v | e | r | g | e | v | i | n | g | a | n | d | ij |
| v | r | e | d | e | G | d | h | o | o | p | i | h |
| h | r | u | t | o | e | k | o | m | s | t | n | e |
| u | u | g | o | e | d | h | e | i | d | o | g | i |
| l | s | d | n | i | e | u | w | h | a | r | t | d |
| p | t | e | e | u | w | i | g | h | e | i | d | d |

Streep onderstaande woorden in de woordzoeker weg:

| | | | | | |
|----------|-------------|----------|-------------|---------|------------|
| geduld | vergeving | raad | nieuw hart | geluk | vreugde |
| hulp | toekomst | goedheid | vrede | hoop | liefde |
| genezing | vrijheid | troost | overwinning | genade | wijsheid |
| zegen | aanvaarding | rust | rust | leiding | eeuwigheid |
| gaven | kracht | leven | | | |



Wij werken aan de toekomst van kinderen

Die dagelijks voortdurende zorg is voor ons pas echt waardevol als ze gegeven wordt vanuit de Bijbelse opdracht en als de Bijbelse boodschap in onze programma's doorklinkt.

Colofon

Uitgave van Stichting Stéphanos

Versijnt vier keer per jaar in een oplage van 8.000 stuks.

Grondslag van Stichting Stéphanos

Het onfeilbaar Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid.

Directeur / bestuurder

J. van der Ham

Raad van Toezicht:

L. den Boer
Ds. G. Kater
J.W.D. Nijkamp
J.G. Roodhorst
J. Talen

Secretariaat:

Martine Bijkerk,
Postbus 148, 4250 DC Werkendam.
T: 06 143 31 164
E: secretariaat@stephanos.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. C.J.B. van der Bas
Ds. A.A. Brugge,
Ds. D.J. Budding,
Ds. G. Clements,
Ds. A.A. Egas,
Ds. A. Geuze,
Ds. L. Groenenberg,
Ds. A. den Hartog,
Ds. L.M. Jongejan,
Ds. J. Joppe,
Dr. M. Klaassen,
Ds. W.M. van der Linden,
Ds. G. van Manen,
Ds. H. Roelofsen
Ds. R.P. van Rooijen,
Ds. A.J.T. Ruis
Ds. A. Schot,
Dhr. D.J. Schouten,
Mr. C.G. van der Staaij,
Ds. K. Veldman,
Ds. W. van Vlastuin,
Ds. K. Visser,
Ds. J.A. Weststrate,
Ds. J. IJsselstein,
Ds. H. Zweistra

Voor voorlichting op scholen en verenigingen kunt u terecht bij:
Harry Droppert, 06-30167172,
voorlichting@stephanos.nl

Adreswijzigingen

We willen u vriendelijk vragen om adreswijzigingen schriftelijk door te geven.
Per post: Stichting Stéphanos,
Antwoordnummer 375,
3840 VB Harderwijk.
Per email: info@stephanos.nl

Bankrekening

Rabobank rek. nr.:
NL74 RABO 0335 3074 50
T.n.v. Stichting Stéphanos
te Hendrik Ido Ambacht
De bijdragen aan Stichting Stéphanos zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI).
Indien u voor een specifiek project wilt geven, graag het project vermelden.

Legaten / Erfstellingen

Wilt u Stichting Stéphanos testamentair gedenken, dan kunt u dat doen door te vermelden: Ik legatee aan Stichting Stéphanos, Hendrik Ido Ambacht, een bedrag van Euro xx. Voor erfstellingen en voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.

Hoofdredactie

J. van der Ham

Eindredactie

J.C. Blaak

Ontwerp & drukwerk

Torendruk Nijkerk

ISSN 2214-6644

RSIN-009230178

