



Stéphanos

nr. 3 - 2022

Overgave aan God

Geef je over aan

Thema:

Overgave



INHOUD



- 3** Welkom
- 5** Meditatie
- 6** Van de directie
- 7** Van de voorlichter
- 12** Sponsoring
- 17** Uit het leven van
- 19** In gesprek met...
- 21** Bedankt
- 23** Werk in uitvoering
- 24** Agenda
- 30** Kids

Uit het veld

- 9** Overgave aan God
- 10** Ook Mateyu hoort erbij
- 11** Overgave
- 15** Kortsluiting of licht?
- 18** Er gebeuren mooie dingen
- 28** Geef je over aan ...

Cover

Vol verwachting kijken de kinderen uit naar een kannetje water of juice. Ze moeten netjes op hun beurt wachten, al trappelen ze van ongeduld.

Zie jij, ziet u, ook vol verwachting uit naar wat Gods plannen zijn? Als je je overgeeft aan Zijn leiding weet je één ding zeker: met Hem kom je nooit beschaamd uit. Soms wordt je geduld op de proef gesteld, maar Hij schenkt mild en overvloedig.



WELKOM

In een tijd waarin op Europese bodem een oorlog raast, klinkt het woord overgave heel beladen. Toch was ‘overgave’ al het gekozen kwartaalthema voordat het geweld in Oekraïne losbarstte. Als we de term in geestelijk licht zetten, weten we dat we moeten capituleren voor de Heere. Omdat alleen bij Hem het Leven te verkrijgen is.

Vol overgave mogen onze mensen dagelijks hun werk doen. In Afrika en in Nederland. Vol compassie, met toewijding en gericht op het doel. Daarbij weten we ons gesteund door u en vele andere trouwe donateurs die ons in gift en gebed bijstaan en het Stéphanos-werk mogelijk maken.

De wetenschap dat vele weeskinderen en andere kwetsbaren in Malawi en Zambia zich aan onze hulpverlening hebben overgegeven, maakt ons nederig. En ook verantwoordelijk om hen te begeleiden op weg naar een meer zelfstandig en zelfredzaam bestaan.

Alleen als wij ons als Stéphanos-familie overgeven aan de Heere Die alles regeert op deze aarde, kunnen we zegen verwachten en tot een zegen zijn. Daar bidden we om, en daar werken we voor. Met elkaar.

Vol overgave!



Johan van der Ham
directeur/bestuurder

Wilt u ook aan de slag voor Stéphanos?

kijk dan eens naar de volgende mogelijkheden

Werkgroepen

Stéphanos telt op dit moment tien werkgroepen en zeven thuisfrontcomités. Wie zij zijn en waar zij werken vindt u op de website stephanos.nl/werkgroepen. De doelen van de werkgroepen van Stéphanos zijn:

- het actief zorgen voor naamsbekendheid van onze stichting en zo mensen betrekken bij ons werk onder de weeskinderen in Malawi en Zambia;
- het verzamelen van (financiële) middelen om het werk voort te kunnen zetten. Zou u ook graag actief willen zijn in een werkgroep bij u in de buurt? Versterking is altijd welkom.

Meer informatie vindt u op de website. Mocht u daarna nog vragen hebben of u aan willen melden, dan kunt u contact met ons opnemen met de contactpersoon van de werkgroep (zie website) of via voorlichting@stephanos.nl.

Wenskaarten

Onderstaande adressen verkopen (foto)kaarten voor Stéphanos. Meer informatie kunt u vinden op: stephanos.nl/wie-wij-zijn.

Alblasserdam	Mi's Brocante, Plantageweg 4
Arnhemuiden	Fam. Van Belzen, Schokker 1
Daarle	Erna Kleinjan, Groeneweg 22
Dirksland	Simons Kleding, Voorstraat 52
Elspeet	Simons Kleding, Staverdensedeweg 16a
Genemuiden	Miranda's Hairfashion, Burg. ten Veldestraat 81 Woonwinkel Jan Pleijsier, Klaas Fuitestraat 46 Robuust, Langestraat 37 Fam. Verhoek, Oranjestraat 9 Fam. Riezebos, Oostermaat 50 Fam. Van de Sluis, Kamperzeedijk 49 Fam. van Dijk, Pr. Clausstraat 20 Fam. Boender, Ratelaar 29 Fam v/d Kamp, Kievit 26 Fam. De Vries, Jan van Dieststraat 10
Grafhorst	Mw. Groothedde, Wisboomhof 13
Hardinxveld-Giessendam	Rosedale Collections, Hoogstraat 26
Hasselt	Fam. J. Slingerland, Cellemuiden 27, fotokaarten@stephanos.nl
IJsselmuiden	Gentle Kids, Dorpsweg 17
Katwijk aan Zee	Fam. A.J. Schaap, E.N. Rahusenstraat 9 Fam. Van Duivenvoorde, Tijnstraat 28
Middelharnis	Hoedenhuis Josephine, Kaai 9
Nieuw-Lekkerland	Simons Kleding, Kleijburgplein 29
Nieuwe Pekela	Fam. Brouwer, Onstwedderweg 5
Nunspeet	Mw. Den Boer, Kuntzestraat 1
Ouddorp	Jouw Marktkraam nr. 148, Molenblok 6-8
Sint Maartensdijk	Mw. Den Hartog, Bleekveldstraat 13
Sprang-Capelle	Fam. Van der Schans, Raadhuisstraat 153
Staphorst	Fam. Ubak, Oude Rijksweg 175 Hulst&Co, Oude Rijksweg 2 Kaaspakhuis, Ebbinge Wubbenlaan 9c Fam. Vos, Gemeenteweg 318
Stellendam	Kaasboerderij J. van Schaik, Langeweg 1
Terneuzen	Fam. Zegers, Oude Vaart 90
Urk	Zus & Zo kado, Klifweg 10

Frituurvet

U kunt uw frituurvet inleveren bij onze inzamelpunten die u kunt vinden op stephanos.nl/werkgroepen. Wilt u zelf inzamelpunt worden? Zie dan de advertentie elders in dit magazine.

Bent u ondernemer en wilt u graag iets doen voor uw verre naaste?

Wat denkt u van het financieel sponsoren van meerdere weeskinderen? Of het financieel steunen van het werk onder de weeskinderen in Malawi en Zambia? Bel voor meer informatie onze fondsenwerver op 06 30167172 of mail naar voorlichting@stephanos.nl. Kijk ook eens op stephanos.nl/ondernemers

Winkeltjes

De winkeltjes van Stéphanos zijn erg actief. We zien resultaat van het vele werk dat door hen wordt verricht. Graag willen we dit blijvend onder uw aandacht brengen. Koop uw inkopen bij de winkeltjes die u kunt vinden op stephanos.nl/winkeltjes. De opbrengst komt geheel ten goede aan Stéphanos. Er zijn ook winkeltjes die verkoopavonden bij u aan huis verzorgen. Kijk snel op de website voor contactgegevens. Is er geen winkeltje in uw omgeving en overweegt u er een te beginnen? We adviseren u graag.

Hier adverteren?

Ziet u kansen en wilt u graag adverteren in ons magazine? Neem contact op met onze voorlichter en vraag naar de mogelijkheden. Mail naar voorlichting@stephanos.nl of bel 06-30167172.



HEERE der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt.

Psalm 84: 13

Deze psalm is wel eens dé psalm van de Kerk op aarde genoemd. In deze psalm proeven we het verlangen om naar Gods huis te gaan. Om daar onder Zijn Woord, met Hem en bij Hem te zijn. In het dagelijkse leven uit zich dat in een leven van afhankelijkheid van de Heere. Zo leert een zondig mens om alles in de hand van de Heere over te geven. Om te leven in overgave aan de God van alle genade. Vertrouwen, dat zo vaak in de Psalmen wordt bezongen, ziet daar op. Psalm 84 eindigt met het wonderlijke en troostrijke woord welgelukzalig.

Het thema 'overgave' wordt in deze Psalm in verschillende toonaarden bezongen. In het wereldgebeuren is overgave geen vreemd woord. Regelmatig lezen we van het feit dat soldaten in de oorlog zich overgeven. En burgers daarbij trouwens ook. Dat houdt in dat men onder een ander gezag gekomen is. Vaak een zeer aangrijpende gebeurtenis.

Toch mogen we het woord overgave ook positief duiden. Stéphanos mag, waar dat ook maar mogelijk is, in overgave werkzaam zijn. In overgave aan de Heere, Die middelen schenkt om aan de naaste in Afrika hulp te bieden. Bij dit zo noodzakelijke werk denken wij aan ouderen, maar vooral ook aan werk onder kinderen, waarbij vers 2 uit psalm 84 zo bemoedigend is. Hoe strekt de grote Schepper Zijn zorg naar het geschapene uit. Dan mag er veel aan diaconaal werk ge-

daan worden. Vanuit het gegevene mogen we dan werkzaam zijn en uitdelen aan behoeftigen. En dat in Gods Naam en tot eer van Zijn Naam.

Het belangrijkste in Afrika, en ook voor ons lezers, is waar deze Psalm mee eindigt en waar wij hier ook mee willen eindigen; geestelijk te mogen leven uit genade. Dat kunnen mensen elkaar niet geven. Maar dat kan en wil de Heere schenken. Vrede in het leven op aarde. En wat vrede smaakt de ziel die voor Hem knielt. Dat dat ons aller gebed zij. Voor zondaren hier en ook daar. Gebed om de geestelijke gaven, die eeuwige waarde hebben.

Dat het woord overgave geestelijk uitgeleefd mag worden tot Gods eer! Wellicht te midden van veel armoede, maar ook op plaatsen waar overvloed is. Hoe nodig is dan ware, geestelijke wijsheid. Om te zien op Hem, Die Zich in de handen van Zijn Vader mocht overgeven om niets bezittende zondaren het hoogste goed te geven. Hij ging daartoe de diepste weg, vol barmhartigheid bewogen over verloren zondaren, om die waar ook in de wereld barmhartigheid te bewijzen. Om hen te leren leven in overgave en vertrouwen op de Heere alleen. En het wonder daardoor en daarbij? Welgelukzalig, die zo mag leven. Ziende op Jezus alleen.

Ds. L. Groenenberg



VAN DE
DIRECTIE

Overgave

Overgave is het thema van dit blad. Dat ligt ons mensen van nature niet zo. Wie zich overgeeft, moet uit handen geven. Dat is voor de meesten van ons heel moeilijk.

Als ik Google op “overgave”, komt als eerste op mijn scherm: “soms is strijd nog gemakkelijker dan overgave en berusting.” Dit geeft aan dat we liever strijden dan berusten en ons overgeven. Als we het (inter-)nationale nieuws bekijken wordt dat keer op keer pijnlijk bevestigd. Ook in ons eigen leven kunnen we daar genoeg voorbeelden van vinden. Het zijn zeker niet alleen kleine kinderen die het “zelf” willen doen. Ook wanneer de leeftijd van de sterken is bereikt zien we dat we niet graag iets uit handen geven.

Hoe staat het met het overgeven in Gods handen? We zeggen zo gemakkelijk dat we het in het gebed in Gods handen leggen, maar om het daar te laten... Daar zijn we helemaal niet goed in.

Ook bij onze Stéphanosfamilie hebben we daarin onderwijs nodig. Er gaan in Afrika zoveel dingen anders

dan we het graag zouden willen. Soms kunnen we aansturen en bijsturen, maar soms ook helemaal niet. Dan moeten we het overgeven in andere handen, in mensenhanden. En dat vertrouwen we niet zo erg, we denken graag dat wij westerlingen het veel beter weten.

Overgave, dat gaat ten koste van een heel mens. Hierin hebben we de onmisbare hulp van de Heere nodig. Bij overgave denk ik ook aan ootmoed. Er wordt gezegd dat dit een kenmerk van genade is. Een ootmoedig mens kan overgeven. Omdat God dé Regeerder van alles is. Hem loopt niets uit de hand. Ook niet als wij het niet zien of begrijpen.

Juist die overgave, in vertrouwen op Hem, kan een geweldige ontspanning geven in het werk in Gods Koninkrijk.

Ik wens ons allen een ware overgave toe aan de grote Gever.

Johan van der Ham



Overgave

Het thema van dit magazine is 'overgave'. Er mag door velen in Nederland, Malawi en Zambia vol overgave gewerkt worden aan de toekomst van (wees)kinderen en families. We doen wat onze hand vindt om te doen, op hoop van zegen. De vrucht op ons werk mogen en moeten wij overgeven in de handen van de Heere.

Als we terugkijken naar de achterliggende maanden, dan kunnen we zeggen dat het een drukke periode was. Als vanouds! Er werden mooie activiteiten georganiseerd. We ontvingen uitnodigingen om presentaties te verzorgen. En daarnaast bereidden we de tweede Stéphanosfietstour voor. Dit evenement ligt inmiddels alweer achter ons. Het was een prachtige dag waarop 43 deelnemers zich vol overgave hebben ingespannen om een geweldig bedrag op te halen voor Stéphanos. Lees het verslag op pagina 26.

Save the date: de derde Stéphanos fietstour staat gepland voor D.V. zaterdag 10 juni 2023! Meld jij je- of je groep aan? Zie www.stephanos.nl/fietstour.

Werkvakantie 2022 en 2023

Als dit magazine verschijnt, zijn de jongeren die naar Malawi vertrokken voor de werkvakantie, weer terug. In het volgende magazine hopen we u een impressie te geven van hun onvergetelijke belevenis. Bekijk alvast de verhalen en foto's op de blog van deze enthousiaste groep op werkvakantiemalawi2022.nl. We proberen alweer wat plannen te maken voor de werkvakantie van 2023. De datum is nog niet bekend, maar het zal in de zomervakantie plaatsvinden. Mocht je interesse hebben, je willen inzetten voor je arme medemens, én het mooie Malawi willen ontdekken, neem dan contact op via 06-30167172 of voorlichting@stephanos.nl.

Ondernemersreis oktober 2022

Ook is Stéphanos voornemens om weer een ondernemersreis te organiseren. De bedoeling is om in de eerste helft van oktober 2022 in een week tijd de projecten te bezoeken en het prachtige Malawi te ontdekken.

Kijk voor meer informatie op stephanos.nl/ondernemersreis. Verder hopen we na lange tijd weer aanwezig te zijn op de Familiedagen in Gorinchem en de Zendingsdag van HHK.

Neemt u op de beurs ons actiepakket mee? Twee puntzakken met rollen snoep, inclusief stevige katoenen tas, voor maar € 12,50!

Hebt u als particulier of ondernemer mooie ideeën om het werk van Stéphanos onder de aandacht te brengen bij de achterban, en wilt u die met ons delen? U bent hartelijk welkom om samen eens van gedachten te wisselen. Neem gerust eens contact op met ondergetekende.

Een hartelijke groet,

Harry Droppert

Voor alle data geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

Acceptgiro verdwijnt per D.V. 2023

U kunt uw gift nu nog geven via bijgevoegde acceptgiro, maar ook op een andere manier als dat beter bij u past. Vandaar dat we nog vier opties hebben toegevoegd (zie bijgevoegde brief):

- **Internetbankieren:** Maak uw gift over op IBAN rekening: NL74 RABO 0335 3074 50 t.n.v. Stéphanos o.v.v. het unieke betaalkenmerk (16 cijfers) die op de brief vermeld staan.
- **QR-code:** U kunt een gift overmaken via de doneer QR-code op de brief.
- **Zet uw acceptgiro om naar een machtiging:** zie brief, optie 3.
- **Website:** Doneer via stephanos.nl/doneren.

Lukt het niet om uw gift op een nieuwe manier aan Stéphanos te doneren, dan kunt u wellicht familie vragen om te helpen. U begrijpt; het is erg belangrijk voor Stéphanos dat de inkomsten op peil blijven. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.



UNIEKE KEUKENFORMULE

Wij zijn de meest flexibele keukenspecialist van Nederland. Met onze compleet uitgeruste showroombus brengen wij een uitgebreide collectie bij u thuis. Uw woning is onze showroom!

Inspiratie op doen? Ga naar:
www.homekeukens.nl



DIT MAAKT ONS UNIEK:

- ✓ Keuken advies aan huis
- ✓ Geen aanbetaling
- ✓ Eigen montageteam
- ✓ Unieke servicecheck

Kies uw keuken bij u thuis!

1

WIJ KOMEN NAAR U TOE:
NAAR DE PLEK WAAR
UW NIEUWE KEUKEN
KOMT.

2

U KIEST DE MATERIALEN
WAARMEE WIJ TER
PLEKKE HET 3D-ONTWERP
VAN UW KEUKEN MAKEN.

3

WIJ MONTEREN UW
KEUKEN EN STAAN OOK NA
OPLEVERING GARANT VOOR
UW KEUKENPLEZIER!



homekeukens

Gods Woord wereldwijd verspreid

Samen met verschillende kerken en hulporganisaties verspreiden wij gratis Bijbels in vele landen van de wereld.

In Nederland schenkt de GBS Bijbels aan particulieren, maar ook aan ziekenhuizen, gevangenissen en evangelisatieposten.

Ook steunen wij diverse vertaal- en revisieprojecten: vertaling van de Bijbel in het Chinees, de revisie van de Spaanse Bijbel (Reina-Valeravertaling) en het Hebreeuwse Nieuwe Testament (Delitzschvertaling).



Ons rekeningnummer is:
NL96 RABO 0129 4451 18
gbs.nl/steun-ons-werk/geef-een-gift/

Uw gift
is van harte
welkom!

*Hartelijk
dank!*



Nijverheidstraat 21 Leerdam | (0345) 61 01 55 | gbs.nl



GEREFORMEERDE
BIJBELSTICHTING



Overgave aan God

In mijn opinie betekent jezelf overgeven dat je je onder macht en autoriteit van iemand anders stelt. Je geeft bewust de controle uit handen. De Heere God heeft de ultieme macht en autoriteit. We kunnen veel leren over overgave aan Hem uit het leven en sterven van Zijn Zoon. Jezus gaf het ultieme voorbeeld van overgave aan de wil van de Vader.

‘Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden.’ (Hebreeën 5:8). ‘Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen.’ (Psalm 40:9). En daar, in de hof van Getsemane, met een verschrikkelijke, pijnlijke en mensonterende dood voor ogen, bad Jezus: ‘...niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede.’ (Lukas 22:42). Hij heeft ons verlost. Hij is het beste voorbeeld van overgave aan Gods wil in ons leven.

2022 is een veelbewogen jaar. Naast de coronapandemie met bijbehorende gevolgen, werd Malawi hard getroffen door de cycloon Ana. De enorme verwoestingen van landbouwgrond en gewassen, hebben als gevolg dat er nu op veel plaatsen hongersnood is. Daarnaast is de nationale munt een aantal maanden geleden gedevalueerd met 25 procent. De brandstofprijzen zijn gestegen met 45 procent. Dat heeft als gevolg dat vrijwel alle producten enorm veel duurder zijn geworden.

Als manager van Stéphanos Malawi heb ik me veel zorgen gemaakt. Hoe kunnen we met zoveel rampen en tegenspoed onze visie voor de wezen en kwetsbaren in onze samenleving blijven verwezenlijken? Maar -al blijven er vragen en struggles- we mogen weten dat we alles aan God mogen overgeven. Hij regeert, Hij heeft alles onder controle. Wij mogen alles in Zijn handen leggen. Hij zal er zorg voor dragen. Dat mag ons tot troost zijn.

Niet alleen als manager, ook persoonlijk moet ik steeds weer leren om mezelf aan Hem over te geven. Helemaal. Onze enige hoop is de Heere Jezus Christus, Die regeert. En door de struggles van het dagelijks leven heen moeten we steeds weer vertrouwen op Hem.

We zijn dankbaar voor alle hulp en steun die we krijgen uit Nederland. Dit jaar hebben we voor het eerst sinds drie jaar weer een werkgroep ontvangen. Over dit bezoek leest u meer in het volgende magazine.

Cilfford Kuyokwa - Managing Director Malawi





UIT HET VELD



Ook Mateyu hoort erbij

Eerst kwamen de motorfietsen. Twee vrouwen en een man trokken dagenlang door de dorpjes. Ze praatten met de bevolking, stelden vragen en namen interviews af. Mateyu had ze wel gezien, maar hij hield zich op de achtergrond. Hij wilde niet gezien worden. Niet door de kinderen uit zijn dorp, maar ook niet door deze mensen. Thuis op de mat voor het huis voelde hij zich veilig. Daar werd niet naar hem gewezen, daar kon hij zichzelf zijn met zijn handicap.

Dan, op een dag, komt er een grote witte auto door de bergen richting het dorp. Van ver was de auto al te zien, terwijl deze zich behoedzaam een weg zocht over de bochtige, rotsige wegen. Auto's kwamen niet vaak in het dorp. Mateyu moest met moeder mee, zitten onder een boom en wachten. Er waren nog veel meer vrouwen en kinderen. Mateyu vond het maar eng, al die kinderen. Iedere keer liep hij weer weg, maar dat mocht niet van moeder. Want er kwam een witte mevrouw. Zij reed in die grote witte auto. Zij kwam al die kinderen op de foto zetten. Ook Mateyu. Mateyu wil naar huis. Weg van dit enge. Maar... die mevrouw is toch wel heel vriendelijk. Zij neemt moeder en Mateyu mee, weg bij de groep. Mateyu moet op een grote steen gaan zitten. De mevrouw maakt een foto. En dan mag Mateyu weer naar huis. Het was eigenlijk toch zo eng niet als hij dacht. Thuis vertelt moeder dat Mateyu nu ook naar school mag, net als alle andere kinderen. Regelmatig ziet Mateyu de auto door de bergen komen. Hij gaat niet langer naar de peuterspeelzaal. Hij zit al in de eerste klas. Op een morgen komt de meester van wie de ogen altijd ondeugend staan in de klas. Hij noemt namen van kinderen. Ook Mateyu's

naam. Zij moeten meekomen en mogen in het lokaal zitten van een hogere klas. De witte auto staat voor school geparkeerd.

Mateyu zit in de voorste bank, op het puntje van de stoel. De witte mevrouw deelt kaarten uit. De vriendelijke meester geeft ieder kind een stift. De meester zegt dat hij een mooie auto moet gaan tekenen. Maar eigenlijk kan Mateyu dat niet, hij zit dan wel in klas 1, maar tekenen of schrijven, nee dat kan hij niet. Hij zet hier en daar een klein krasje of een half rondje. De meester ziet het. Hij zegt: een auto Mateyu, teken een auto. De witte mevrouw maakt foto's. Verlegen buigt Mateyu zijn hoofd en ingespannen werkt hij weer aan zijn auto die maar niet op een auto wil lijken.

Na een tijdje haalt de meester de kaarten en stiften op. Ook Mateyu's kaart met de auto die niet op een auto lijkt. Maar dat geeft niet. Hij heeft zijn auto getekend en hij weet dat zelf.

Willemien van de Ridder - Malawi





UIT HET VELD

Overgave

Na ons eerste jaar in Malawi volgde onze eerste verlofperiode. Een tijd waar we lang naar uit hebben gezien: familie en vrienden weer zien, genieten van alle luxe en lekkernijen in Nederland, enzovoorts.

Hoewel we al gewaarschuwd waren -verlof is geen vakantie- bleek het inderdaad een hele drukke tijd te zijn. Vooral de eerste weken nadat Jos gearriveerd was zijn we heel Nederland verschillende keren doorgerezen. Bij alle presentaties en bezoeken kregen we allerlei vragen. Eén soort vraag kwam wel heel vaak terug: “Waarom doen jullie dit nu eigenlijk? Heeft het allemaal wel zin? Er wordt al zoveel en zo lang ontwikkelingswerk gedaan en het is nog steeds niets.”. Een goede vraag en misschien wel een terechte opmerking. Om die vraag te beantwoorden draai ik het liever om: waarom zouden we het niet doen? Omdat het ons zelf veel kost? Dat doet het zeker, we genieten tijdens ons verlof in Nederland weer volop van alles wat we een jaar lang gemist hebben. En financieel gezien worden we er zeker niet rijker van. Maar door het juist wel te doen, door ons wel vol overgave in te zetten voor onze medemensen in Malawi, krijgen we de mogelijkheid om mensen die in nood zijn te helpen. En als we zien hoe zij moeten leven, dan hebben wij het vele malen beter dan zij.

En als we het nu helemaal niet zouden doen? Sommige mensen opperen dat, schrijven er zelfs boeken over. Het lijkt me heel goed en gezond om kritisch na te gaan op welke manier we hulp kunnen of moeten verlenen en hoe we dat kunnen verbeteren. Maar hele-

maal stoppen zou desastreuze gevolgen hebben. Veel mensen die door Stéphanos geholpen worden, hebben niemand anders die naar hen omkijkt. Zeker in tijden als deze, waarin zoveel mensen weer honger moeten lijden, is het juist zo belangrijk om daar te zijn, om ze bij te staan, om ze waar mogelijk te helpen, vol overgave.

Daarom gaan we, in afhankelijkheid van God, door met dit mooie en belangrijke werk. Dat doen we vol overgave. Het is niet altijd eenvoudig, soms worden we bijna overweldigd door alle nood en problemen die we tegenkomen. Maar al die zorgen mogen we overgeven aan onze hemelse Vader, Die ons altijd ziet en hoort.

*Jos en Caroline Nieuwenhuijse
- Malawi*





SPONSORING



Gezinsadoptie

In juni zijn er kinderen opgenomen in het nieuwe Gezinsadoptieproject in centraal Malawi, rond de stad Lilongwe. Hier werkt Karin van Meeuwen met haar team aan het Talandira Harvest Center. Dit project is gericht op verbetering van landbouwmethodes en zondagsschoolwerk. In het najaar van 2022 hoopt familie Den Hartog dit project te gaan ondersteunen en inmiddels is ook een Malawiaan aangenomen die als projectmanager het geheel gaat leiden.

Met hulp van sponsors is er onderwijs mogelijk voor de armste kinderen in dit gebied. Er is geen kleuterschool en vaak gaan kinderen op latere leeftijd pas naar school. Dit zien we ook bij de nieuwe kinderen. Van geen van deze kinderen is er een exacte geboortedatum bekend en sommige kinderen van tien jaar oud gaan nu voor het eerst naar school. Daarnaast worden de verzorg(st)ers van de kinderen geholpen om hun tuin of stukje grond zo rendabel mogelijk te verbouwen, om zo een betere oogst te verkrijgen. Ook kunnen ze deelnemen aan diverse andere trainingen. Voor € 22,50 per maand helpt u een van deze kinderen.

Dagopvang

Er is nog een aantal dagopvangkinderen zonder sponsor. In het voorjaar zijn er nieuwe kinderen opgenomen in het Dagopvangprogramma. Deze kinderen komen dagelijks voor onderwijs en een maaltijd naar Stéphanos. Voor € 20,- per maand krijgt een kind onderwijs, een maaltijd, een uniform en schoolmaterialen. De kinderen wonen op loopafstand van Stéphanos.

Het is mogelijk om zelf een kind uit te kiezen. Wij sturen u per mail een aantal voorstellen, zodat u een keuze kunt maken. Het is niet verplicht om zelf te kiezen, u kunt de keus ook aan ons overlaten.

Post van en voor de sponsorkinderen

In juli is er opnieuw post van de sponsors meegenomen naar Malawi. Wilt u ook post sturen aan uw sponsorkind?

Denk aan het volgende:

- Houd het eenvoudig, een leuke kaart of een foto van u als sponsor wordt erg gewaardeerd door de kinderen.
- Zet het nummer en de naam van het sponsorkind in de linkerbovenhoek van de envelop.
- Envelop maximaal A5 (half A4).
- Graag in het Engels geschreven.
- We vragen u nogmaals dringend om GEEN cadeautjes mee te sturen vanwege twee redenen: we willen graag jaloezie onder de kinderen voorkomen (post wordt altijd uitgedeeld in de groep en niet alle sponsorkinderen krijgen post) en de post wordt altijd meegegeven in de bagage van bezoekers van Stéphanos.
- Let op dat de post voldoende gefrankeerd wordt.

De post kan gestuurd worden naar onderstaand adres.

Voor vragen, meer informatie en voor aanmelding kunt u contact opnemen met mw. H. Westhoff- Lier, Karel Doormanstraat 30, 8281 DL Genemuiden, tel. 06-30122167, email adoptie@stephanos.nl



SPONSORING

Wie wordt mijn sponsor?



Oscar John is ongeveer tien jaar. Hij heeft geen moeder meer en in de Malawiaanse cultuur is het de gewoonte dat de kinderen na het overlijden van de moeder naar familie van moeders kant gaan. Ook al leeft de vader nog. In dit gezin neemt de oudste zus (20) de zorg voor haar jongere broertjes en zusjes op zich. Er zijn vijf kinderen waarvan Oscar de jongste is. Zus Ciphia is nog ongetrouwd en zij doet klussen voor andere mensen. Ze hebben ook een veldje waar ze mais verbouwen.



Chisisi Jairo is ongeveer tien jaar. Zijn moeder leeft niet meer en zijn vader is spoorloos verdwenen. Tante Eunice zorgt voor Chisisi en zijn twee broers en twee zussen. Tante is weduwe en heeft een veld waar ze mais en pinda's verbouwt. Ook heeft ze twee geiten. Ze wonen in een huisje met grasdak met drie kamers. Hun oogst is gemiddeld tien zakken mais per jaar. Dat is lang niet voldoende voor zoveel mensen. Tante heeft ook haar eigen kinderen nog thuis. De waterpomp staat vierhonderd meter verderop.



Merisha Danken is ongeveer zes jaar. Haar vader is gestorven. Haar moeder probeert zo goed mogelijk voor het gezin te zorgen. Ze doet klussen voor andere mensen en ze heeft een veldje waar ze mais verbouwt. De oogst is niet voldoende om het hele jaar van te kunnen leven. Ze wonen in een eenkamerhutje met grasdak. Water halen ze bij de pomp, daarvoor moeten ze tweehonderd meter lopen met een zware jerrycan.



Never Mwachilolo is ongeveer tien jaar. Hij is wees en heeft een zusje. Zij wonen bij hun tante Patricia (23 jaar) die zelf ook een kindje heeft. Never gaat net naar school, hij zit nu in de eerste klas. Voor water moet dit gezin één kilometer lopen.

SPECIALS ZIJN ONZE STANDAARD



**ARCO
METAAL**

arcometaal.nl



**INDOOR
STEEL**

indoorsteel.nl



**OUTDOOR
STEEL**

outdoorsteel.nl

Degelijke en duurzame staalproducten van Hollandse bodem compleet naar uw wensen



UIT HET VELD

Kortsluiting of licht?

O nee, de bedrading van de kippenlamp is weer aangevreten, net nu het zo koud is en we kleine kuikentjes hebben. Waar haal je zo snel iemand vandaan die verstand van stroomdraden heeft? De elektricien die ons weleens helpt, is ver weg op z'n boerderij om de zonnebloemoogst binnen te halen.

Misschien toch maar zelf wat proberen, je weet maar nooit. Als ik de hoofdschakelaar uit doe en op m'n rubberen teenslippers ga staan kan er toch weinig fout gaan? Ik schroef vol goede moed de houder open en word gelijk al iets minder enthousiast. Ik zie verschillende draadjes in leuke kleuren, maar ze hangen allemaal los. Het probleem is gevonden maar nu nog de oplossing; welk kleurtje moet nou waar? Zie mij nou prutsen, hier heb ik toch ook niet voor geleerd? Internet is onze wijze vriend. Ik google op rode en blauwe stroomdraden in Zambia en ik krijg gelijk de informatie die ik zoek. Bij het oude systeem -ik denk wel dat wat wij hebben een vrij oud systeem is- zegt internet dat de rode draad een grote L heeft, de L van leven. En de blauwe zou dan neutraal moeten zijn. Wat een ontdekking! En wat een mooi beeld: de rode draad is Leven! Net ervoor was ik bezig om een nieuwe les voor te bereiden voor de training en je gelooft het niet maar de les gaat over de rode draad in de Bijbel. En die rode draad is ook Leven! Van Genesis

3 vers 15 tot aan Openbaring, loopt die rode draad van Leven door de Bijbel en die zit niet los maar ligt heel vast.

Een tijdje terug lezen we een mooi boekje over de rode draad in onze Bijbel (een uitgave van de ZGG, geschreven door Peter van Olst). Het geeft heel helder weer hoe die rode draad door onze Bijbel loopt. Aan de hand van dat boekje waren we de les aan het maken. We merken zo vaak dat men de lijn in de Bijbel niet kent en het verband niet begrijpt. Onwetendheid over het Oude Testament dat zo duidelijk die rode draad, Jezus Christus, laat zien. Maar ook de preken die geprekeet worden waar de rode draad van Leven helemaal ontbreekt en men het vooral belangrijk vindt om te profeteren of te bevrijden van demonen of te horen krijgt dat men veel moet doneren aan de kerk. Veel verschillende kleuren losse draden, maar zonder de L van Leven.

Ik concentreer me weer op de lamp en als ik de verschillende draadjes vastgelegd heb en alles weer dichtgeschroefd is, druk ik heel verwachtingsvol op het knopje van de lamp; het is of spetters door kortsluiting of ... licht. Gelukkig floept het licht aan. Alweer een les; de rode draad van het leven geeft door de juiste verbinding Licht.

Anneke van Asselt - Zambia



Verdieping en ontspanning in een vluchtige tijd

GezinsGids biedt houvast voor het gezin

Proefabonnement 20,75

Waar stemt u uw kompas op af, in de wereld van nu? Waar vindt u houvast en verdieping voor de vraagstukken in het dagelijkse leven? Als GezinsGids kennen we de actuele dilemma's. Met bezinnende artikelen, diepgaande interviews en ontspannen reportages bieden we u daarom een Bijbels houvast in een woelige wereld. Een moment van bezinning, even stilstaan. **Bent u nog geen abonnee? Bekijk de actie op gezinsgids.nl!**

gezinsgids

GA NAAR GEZINSGIDS.NL/ABONNEMENTEN OF BEL (030) 230 3500



GRONDWERKEN
RIOLERING
BESTRATING

**WERK IN DE
GOEDE RICHTING**

KOOIKER
infra bv

kooikerinfra.nl • T 0522-46 82 14 • info@kooikerinfra.nl

Restment 
Engaged | Experienced | Professional



Veiligheid & Integriteit

ADVIES ONDERZOEK BEMIDDELING TRAINING

Restment | Tel. 088 011 88 11 | www.restment.com

Chisomo Gomonda



UIT HET
LEVEN VAN...



Zittend op de bank bij Chisomo Gomonda (34) hoef ik alleen maar te luisteren. Chisomo heeft hart voor haar werk en zit vol verhalen. Ze heeft een zoon Fortune (9) en een dochter Talandira (1 maand). Miracle uit het buurhuis heeft Talandira opgehaald, zodat wij rustig kunnen praten.

Op 2 september 2011 begon Chisomo als juf op de basisschool bij Stéphanos. Zij begon in klas 1, wisselde af met klas 2 en gaf ook een jaar les in klas 4 en 5. Tot in 2017 twee Nederlandse vrijwilligers kwamen die met moeilijk lerende kinderen aan de slag wilden. Zij haalden kinderen uit de klas, gaven bijles en zo werd het Special Education Program (SEP) geboren. De overheid steunde het idee en stuurde juf Rozina. Chisomo werd gevraagd te helpen in de klas. En zo leerde zij van Rozina de eerste beginselen van het speciaal onderwijs. Chisomo wilde hier meer van weten en ging een opleiding volgen.

Chisomo leerde onder andere dat een gezonde thuissituatie al heel veel doet met het kind. Samen met Rozina trok ze de dorpen in en bezocht ze de huizen van de 'probleemkinderen'. Door in gesprek te gaan met ouders of verzorgers en hen tips te geven in de opvoeding werd een kleine basis gelegd. In de klas ging ze met het kind zelf aan de slag. En de resultaten van haar aanpak worden gezien en opgemerkt. De kinderen gedragen

zich beter en leren goed. Een jongen schoof in één leerjaar zelfs twee klassen op. Hij had de hersens wel, maar was eerder niet gemotiveerd.

Ook probeert Chisomo de andere leerkrachten op school te sturen, zodat zij tijdig ingrijpen als ze zien dat een kind het niet redt in de klas. Die stok achter de deur blijft nodig, zo leert de praktijk. Want sommige kinderen die teruggaan naar de gewone klas vervallen weer in hun oude patroon. We hopen dat Chisomo nog lang haar krachten kan en mag geven aan SEP.





UIT HET VELD



Er gebeuren mooie dingen...

Iedereen die betrokken is bij de projecten van Stéphanos in Malawi is ontzettend dankbaar voor de hulp die we krijgen uit Nederland. Voor het geld, het gebed en de aandacht door middel van kaarten en tekeningen. Gezinnen worden geholpen met landbouwtraining en kwalitatief goed zaad. Kwetsbare kinderen krijgen extra voeding. Weeskinderen krijgen een kans op onderwijs. Er gebeuren mooie dingen, ondanks de verschrikkelijke omstandigheden door covid-19, de strijd tussen Rusland en Oekraïne, verwoestende overstromingen en enorme droogte.

In Johannes 15: 9-15 leert Jezus Zelf ons over de liefde. Deze liefde, vanuit de Bron van Liefde, brengt hoop en bemoediging. Alle gesteunde families, kinderen en medewerkers zijn dankbaar en blij. We bidden voor degenen die hun tijd, geld en energie inzetten om kwetsbaren in Afrika te helpen. De verspreiding van het Woord van God brengt hoop, ver weg en dichtbij.

We zien uit naar verandering in 'onze' kinderen; geestelijk, sociaal en academisch. Dank voor al uw hulp en gebed. Vergeet ons niet, maar geef ons over in de handen van de Hemelse Vader, die voor al Zijn kinderen zorgt.
Door Prosper Chikuse, hoofdonderwijzer Stéphanos - Malawi



In gesprek met Ds. Van Rooijen

Deze keer gaan we in gesprek met dominee Van Rooijen, die op 31 december 2021 trad als lid van de Raad van Toezicht..

Kunt u zichzelf kort introduceren?



‘Ik ben in 1955 geboren in ’s-Gravenhage en ben opgegroeid in Wassenaar. In die plaats heb ik ook op school gezeten. In 1972 deed ik eindexamen HBS-B. Daarna studeerde ik in Rotterdam, Leiden en Utrecht. In

Leiden heb ik ook mijn vrouw leren kennen. Zij studeerde daar geschiedenis. In 1984 zijn we getrouwd. We hebben inmiddels vier kinderen, twee kleinzonen en één kleindochter. Van 1982 tot 1994 was ik leraar wiskunde aan het Christelijk Lyceum van Alphen aan den Rijn. Sinds 1994 ben ik hervormd predikant, tot en met 30 april 2004 in de Nederlandse Hervormde Kerk, en vanaf 1 mei 2004 in de Hersteld Hervormde Kerk. Predikant in Valburg-Homoet van 1994 tot 2000, in Houten van 2000 tot 2014 en van 2014 tot 2022 in het Gelderse Oosterwolde.’

Wat heeft u gemotiveerd om zich voor Stéphanos in te zetten?

‘In Katwijk aan Zee deed ik het vicariaat bij ds. C. van den Berg (1959-2019). Hij was één van de oprichters van de Stichting Stéphanos en samen met dhr. Floor van Duijn erg betrokken bij het werk van de stichting. Zoals u weet is ds. Van den Berg voorzitter geweest van de Stichting Stéphanos en dhr. Van Duijn secretaris. Door ds. Van den Berg ging ik me interesseren voor Malawi. Op zijn studeerkamer hing een grote kaart van het land waar ik steeds naar keek als ik bij ds. Van den Berg was. Hij had een bewogen hart voor de weeskinderen en wist dat ook over te brengen. Zijn liefde voor het zwakke, voor de mens aan de zelfkant van de maatschappij, was indrukwekkend. En het bleef bij hem niet bij woorden. Hij bracht deze zaken in het gebed, maar bezocht ook de mensen, of het nu de wezen waren in Malawi, of gevangenen in Roemenië.’

U heeft meerdere rollen gehad in het toenmalige bestuur en sinds november 2019 was u lid van de Raad van Toezicht. Kunt u iets vertellen over uw werkzaamheden binnen Stéphanos?

‘Door toenmalige voorzitter ds. C. Stelwagen ben ik gevraagd voor het bestuur. De werkzaamheden die ik gedaan heb opnoemen? Ik denk meer aan de geweldige inzet van alle betrokkenen, veldwerkers en vrijwilligers. In de vergadering van 21 november 2014 ben ik gekozen tot voorzitter. In de loop der jaren zijn stappen gezet om te komen tot een structuur van de Stichting Stéphanos, die in lijn zou moeten zijn met de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Code Wijffels). In die transitieperiode leek het mij goed dat een ander daaraan leiding zou geven, mede omdat ik preses was van de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk. Intensief. En daarom was ik dankbaar dat dhr. Roodhorst vervolgens op 17 februari 2018 tot voorzitter werd gekozen. Echter bovenal zijn we dankbaar dat de Heere ons al die tijd gedragen en verdragen heeft.’

Wat is u het meest bijgebleven in al de jaren bij Stéphanos?

‘De bezoeken in Malawi en Zambia. Vooral het contact met de kinderen.’

Heeft u een wens voor het werk van Stéphanos?

‘Ik wens alle betrokken bij Stéphanos een afhankelijk en aanhankelijk leven bij de Heere. De leden van de RvT, de bestuurder, secretaresse, voorlichter, vrijwilligers, iedereen. In overgave. ‘Neem mijn leven, laat het Heer’, toegewijd zijn aan Uw eer’. Want onze verwachting mag van Hem zijn. Psalm 72 vers 12 en 13: ‘Want Hij zal den nooddriftige redden, die daar roept; mitsgaders den ellendige, en die geen helper heeft. Hij zal den arme en nooddriftige verschonen, en de zielen der nooddriftigen verlossen.’



TUINGEREEDSCHAP

VOOR ELKE GROENE KLUS

Graven, spitten, bestraten, vege,
harken, aanplanten, hout hakken of gewoon de tuin onderhouden.
Talen Tools heeft eerste klas gereedschap voor ieder budget en elke klus.



PLUS Slingerland Middelharnis
 Kerkepad 7, 3241 CH Middelharnis
 0187-482772
 Slingerland-middelharnis@plussupermarkt.nl

PLUS Slingerland Rockanje
 Dorpsplein 22, 3235 AD Rockanje
 0181-407310
 Slingerland-rockanje@plussupermarkt.nl

PLUS Wat een verschil

Port Lavande
 EXCLUSIEVE MODE

...Nieuwe Collectie..!
 webshop & info
 www.portlavande.com



BEDANKT

Paasactie

Begin april hebben we d.m.v. een Paasbrodenactie het werk van Sanne in Zambia bij veel mensen onder de aandacht mogen brengen. Er was een grote afname in verschillende plaatsen. De opbrengst was ruim € 900,-. Door het succesvolle verloop van de actie hopen we D.V. volgend jaar deze lekkere paasbroden, rozijnenbroden en suikerhaantjes weer te verkopen.

Op 3 juni jl. hebben Gerco en Diederik een fietstocht gemaakt vanuit Utrecht naar de Ardennen. Een tocht van 250 km waarbij ze zich hebben laten sponsoren voor het werk van fam. den Hartog die zich voorbereiden om naar Malawi te gaan dit najaar. Deze tocht heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 1800,-.



De afgelopen weken zijn de kinderen van de School met de Bijbel in Nieuw-Beijerland druk in de weer geweest voor de weeskinderen in Afrika. Zo hebben

de kleuters na een presentatie met elkaar gezongen op het plein. De ouders en grootouders waren uitgenodigd om te komen luisteren. Groep 3 heeft geld ingezameld door prachtig kijkdozen te maken. In groep 4/5 hebben de kinderen met de verkoop van kraskaarten geld opgehaald. De groepen 4 en 5 verkochten rollen snoep en pepermunt. Groep 6 heeft zich ingezet door prachtige fotokaarten van Stéphanos te verkopen. Groep 7 organiseerde een concert in de Dorpskerk. En groep 8 organiseerde een lunch voor grootouders, klaargemaakt door de leerlingen. Daarnaast werd er door de groepen 6, 7 en 8 nog een kleedjesmarkt georganiseerd, die bezocht werd door medeleerlingen en ouders. Ook was het zendingsgeld van mei bestemd voor Stéphanos. Al met al was het een actie die die zeer gewaardeerd werd door iedereen. Alles bij elkaar leverde het € 6169,99 op voor Stéphanos. Kinderen, leerkrachten en andere betrokkenen, heel hartelijk dank.

21 mei was er de Lentefair op het Kleyburgplein in Nieuw-Lekkerland. Het was een prachtige dag met veel bezoekers; de totale opbrengst was € 7304,-.



In verpleeghuis Salem te Ridderkerk zijn bewoners en personeel aan de slag gegaan voor Stéphanos. Op de afdeling is een winkeltje ingericht, waarbij zelfgemaakte artikelen en Stéphanosartikelen te koop zijn. Dit winkeltje is inmiddels ruim een half jaar actief. De bewoners zijn actief en creatief, hierdoor hebben ze al een prachtig bedrag bijeen vergaard: € 1256,50. In juni mochten we een presentatie in Salem verzorgen. Ook hier stond een verkooftafel ingericht, waardoor we nog € 300,- extra kregen voor de weeskinderen in Malawi. Allen heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid.



Rennen voor de juf

Donderdag 24 maart 2022 hebben de kinderen van de Rehobothschool in Kootwijkerbroek geld opgehaald voor juf Wittingen. En wat waren ze enthousiast! De jongste kinderen hadden veel klusjes gedaan en de oudere kinderen hebben heel veel rondjes gerend en gelopen. Hartelijk bedankt voor jullie inzet en de grote opbrengst voor het werk wat de juf nu in Zambia voor stichting Stéphanos mag doen.

Kijk op stephanos.nl/nieuws voor meer activiteiten



Het **RD** verruimt mijn blik en zorgt ervoor dat ik van alles op de hoogte blijf.

Nelleke | Moeder

rd
reformatorisch
dagblad

De een leest graag persoonlijke verhalen, de ander zoekt verdieping bij het nieuws. Maar allemaal hebben we behoefte aan goede, evenwichtige en eerlijke informatie. Aan zicht op het Bijbelse perspectief in ons bestaan.

Het RD wil helpen verder te kijken dan jezelf.

RD, de krant voor het hele verhaal.

Scan mij



Het RD is er ook voor jou.
Ga naar rd.nl/stephanos
Ontdek het RD 4 weken lang vanaf 4 euro.

Voor het verzorgen van:

- o Financiële administraties
- o Jaarrekeningen
- o Belastingaangiften en –advies
- o Salarisadministraties
- o Personeelsbeleid
- o Vastgoedbeheer
- o Bedrijfseconomische advisering
- o Ondernemingsplannen en persoonlijke begeleiding voor starters
- o Treasury en financiering
- o Administratieve organisatie
- o Online dienstverlening
- o Interim management

Voor:

- o MKB
- o ZZP
- o Stichtingen

MUVAMA BV
Administratieve dienstverlening

Jan Blankespoor
Avervoordseweg 36, 7396 PE De Vecht
KVK 09147623
0643 740 176
jbl@muvama.nl

Maatwerk reizen naar Israël.

TELISRAELTRAVEL.NL

Ontdek het Israël van toen en nu.

Tel Israël Travel is een jonge organisatie waarin veel ervaring, kennis en passie is gebundeld. Groepsreizen, themareizen, business trips, standaard of maatwerk. Tel Israël Travel weet altijd de juiste combinatie van inspanning en ontspanning in het programma te brengen.

Meer informatie op telisraeltravel.nl

Telefoon: 088 - 011 88 44
Email: info@telisraeltravel.nl





WERK IN
UITVOERING

Delen van Afrika werden geteisterd door cycloon Ana. Zo ook onze werkgebieden in Malawi. Daarover hebben we via magazine en website met u gecommuniceerd.

Na de noodhulp komt nu de tijd voor wederopbouw. Helaas horen en zien we signalen dat er grote hongers dreigt door gebrek aan mais, een gevolg van de door Ana vernietigde oogst. We bezinnen ons met onze lokale mensen op de best mogelijke manier om in die nood te voorzien.

Ook enorme prijsstijgingen maken dat onze Afrikaanse medemens een zeer moeilijke tweede helft van het jaar voor zich heeft. Sociale onrust ligt dan op de loer. Moge zij ervoor worden behoed.

Ondertussen is onze veldwerkster Karin van Meeuwen teruggekeerd naar Nederland om van de rust hier te genieten. Wij wensen haar al het goede toe. Gelukkig mogen we weten dat ook het werk in midden-Malawi goede voortgang heeft en zelfs is uitgebreid. Inmiddels bereidt de familie Den Hartog zich voor op het vertrek dat steeds dichterbij komt.

Het team in Zambia is nu met drie personen, nadat Anneke en Irene medio mei versterking kregen van Sanne. Iets waar we zeer dankbaar voor zijn.

Jos en Caroline zijn met David in Nederland voor zwangerschapsverlof. Ondertussen heeft zoon Samuel het levenslicht gezien. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen en leiding in zijn leventje toegebeden.

Er wordt veel werk verzet, er staat ook nog veel op stapel. Vol overgave doen alle bij ons werk betrokkenen hun best om de Stéphanos-visie te verwezenlijken. Wij bevelen ons en al het werk hier en in Afrika van harte en blijvend in uw voorbede aan. Want onze hulp is van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft.

*Johan van der Ham
directeur/bestuurder*



AGENDA

Wat: Familiedagen
Wanneer: D.V. 25, 26 en 27 oktober
Waar: Gorinchem

Wat: Psalmzangavond. Hou stephanos.nl/agenda in de gaten
Wanneer: D.V. 1 oktober
Waar: Hasselt

Wat: Zangavond door het Samengesteld Gemengd Koor o.l.v. Arie van der Vlist. Bert Roest, orgel. Mannenensemble Paulus o.l.v. Nico Stam.
Wanneer: DV 8 oktober a.s. om 19.30 uur
Waar: Dorpskerk te Nieuw-Lekkerland

Wat: Sponsortocht 'Door Nederland voor Stéphanos'. U kunt Raymond (van werkgroep Nieuw-Lekkerland) volgen op Instagram: door nederland voor Stéphanos. Ook kunt u Raymond sponsoren door uw gift over te maken op rek. nr. NL 60 RABO 0132527650 t.n.v. Stichting Stéphanos te Nieuw Lekkerland o.v.v. sponsortocht.
Wanneer: juni 2022 t/m juni 2023 (iedere maand 1 of 2 wandeldagen)
Waar: Wandeltocht dwars door Nederland, 372 km van Den Haag naar Bad Bentheim (D)

Kijk op stephanos.nl/agenda voor meer activiteiten

Stéphanos

GRATIS TOEGANG!
Collecta voor Stichting Stéphanos

Thema: *Een Vader der wezen*

PSALMZANG- AVOND

Algehele leiding:
Ds. A. Verschuure

Medewerkenden:
Jan Grootenboer, orgel | Maurice van Dijk en leerlingen, trumpet

GROTE KERK, HASSELT
Deur open: 19.00 uur | Aanvang: 19.30 uur

D.V. 26 NOVEMBER 2022

Stéphanos

Sponsoren Johan van der Ham

A. A. HOEK B.V.
KOOIKER
JUMBO
ben
DAYSEADAY
Restment
hoogendoorn
MONTEBA
HSD ECO SCREEN
TALENO TOOLS

Bedankt voor uw bijdrage!



WEBSHOP

Cadeauartikelen, nieuwe boeken en fotokaarten

De opbrengst is 100 procent voor Stéphanos!

Hieronder en op stephanos.nl/webshop kunt u de Stéphanosproducten vinden.



Koop uw fotokaarten bij één van de verkoopadressen, via fotokaarten@stephanos.nl of via fotokaarten-stephanos.nl.



Bruine poppen

Diverse bruine poppen variërend in prijs van € 19,95 tot € 44,95. Hoge kwaliteit.



Blanke poppen

Diverse blanke poppen variërend in prijs van € 19,95 tot € 44,95. Hoge kwaliteit.



Verrassingstas

Leuk voor particulieren en ondernemers om cadeau te geven aan (zaken) relaties, € 15,-. De inhoud is een verrassing.



Houtsnijwerk pennen

Handwerk uit Malawi. Een pen is € 3,- en vier pennen kosten € 11,-.



Nieuwe boeken van christelijke uitgeverijen

Via stephanos.nl/boekenhoek kunt u boeken bestellen van alle christelijke uitgeverijen. Als u via de zoekbalk naar de webshop van CLC Nederland gaat, wordt 15% van uw online aankoop gedoneerd aan Stéphanos. U steunt ons dus met uw online aankoop bij CLC. Mooi voor particulieren, maar ook voor kerkenraden en scholen.



Tegeltje

Tegeltje met ochtendgebedje ds. C. J. Meeuse: Te zingen op de wijs van 'Ik ga slapen, ik ben moe'. Mooi kraamcadeau. € 10,-.



Diverse kinderboekjes

"Leska en Abena" (over Stéphanosweesdorp) € 7,50, "Enoki eet muis" € 10,-, "Wisdom vind een grote schat" € 7,50, "De koeienjongen van Kazorwe" € 7,50.

Tweede Stéphanosfietstour

Zaterdag 11 juni was het zover. Drieënveertig enthousiaste deelnemers hebben zich op die dag ingezet voor een betere toekomst van weeskinderen in Afrika. Alle deelnemers hebben zich laten sponsoren. Het sponsorgeld is bedoeld voor onderwijs aan (wees)kinderen en hun families in Malawi. Door middel van evangelisatie, onderwijs- en landbouwprojecten kunnen ze aan een betere toekomst geholpen worden. Juist in een tijd dat het land te maken heeft met de gevolgen van cycloon Ana en een naderende hongerverperiode is dat zeer welkom. Lees meer over dit project op stephanos.nl/esther.



Team Ouddorp



Team Genemuiden



Onderweg

De deelnemers waren 's morgens al vroeg gestart bij camping De Solse Berg in Garderen. Dat was ook de locatie waar de lunchplaats en het eindpunt was. Voor de twee lange routes (170 en 250 km) waren er ook tussenstops in Garderen en Genemuiden. De kortste route was 100 km. De routes voerden langs oude steden en prachtige natuurgebieden als onder andere de Veluwe, Veluwezoom, Posbank, Zwartewaterland en de IJssel. Alles mocht goed verlopen op wat kleine fietsdefecten na. Het was een gezellig evenement. Ook zijn er gelukkig geen ongelukken gebeurd.

Rond 17:30 uur kwam de eerste groep deelnemers aan in Garderen na 250 km fietsen.

Hier stond een lekkere maaltijd klaar op het terras van camping De Solse Berg. Als afsluiter was er ijs met vruchten en slagroom. Dat alles hadden ze wel verdiend na deze enorme inspanning.

Het netto totaalbedrag dat bij elkaar is gefietst op deze tweede Stéphanosfietstour komt uit op € 49.494,61. Echt een geweldig bedrag! Deelnemers, vrijwilligers en sponsoren heel hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage op welke manier dan ook.



Tussenstop Rheden



Tussenstop Garderen



Tussenstop Genemuiden



Tussenstop Genemuiden



Onderweg



Eindpunt Garderen



Eindpunt Garderen



Eindpunt Garderen



Eindpunt Garderen

Alle foto's kunt u bekijken via de updates op stephanos.nl/nieuws.

PS. Save the date: de derde Stéphanos fietstour staat gepland voor D.V. zaterdag 10 juni! Meld jij jezelf of je groep aan? Zie stephanos.nl/fietstour



Geef je over aan ...

Vanuit een vertrouwde omgeving met lieve familie, fijne vrienden en een bekende werkplek verhuisde ik naar een plaats waar alles nieuw is. Daar moest ik aan denken bij het woord 'overgave'. Afgelopen mei ben ik begonnen met mijn werkzaamheden in Zambia. Al vanaf het allereerste moment dat ik mijn voet op Zambiaanse bodem zette, ben ik ondergedompeld in de cultuur van hier, de taal van hier en de mensen van hier. Dat vraagt overgave. Overgave om alles in Nederland een klein beetje los te laten en bezig te zijn met alles van het nieuwe land waar ik mocht gaan wonen.

Alle ontmoetingen zijn lessen voor mij. En elke dag leer ik nieuwe lessen. De ontmoeting bij een marktkraampje, het gesprek bij een training en het bezoek aan de begrafenis van iemand bij ons uit de buurt. Ik kijk rond, ik observeer, ik vraag. Ik weet nog niet zo veel, maar ik leer. Ik leer van de mensen om mij heen. Stukje bij beetje. Dat is overgave.

En dan de taal. Moeilijk. Heel veel gaat er langs mij heen, mijn woordenboek blader ik constant van voor naar achter door. Ik schrijf, ik luister en ik vraag. Langzaam ga ik het een heel klein beetje begrijpen. Maar wat moet ik nog veel leren. Vol overgave krijg ik twee keer in de week les op een school bij ons in de buurt. Mijn leraar heeft geduld om mij zijn taal en cultuur te leren.

Ik moet denken aan de dinsdagmiddagen. Die middag ben ik, samen met een lokale man die werkt voor Stéphanos, in een dorp voor alfabetisering. De groep die komt is niet zo groot, maar een van deze vrouwen trekt elke keer weer mijn aandacht. Vorig jaar is ze begonnen met de lessen om te leren lezen. Al verschillende keren heeft ze het willen opgeven, maar door de overgave waarmee onze man van Stéphanos haar er elke keer weer bij betreft en laat zien waarom het leren lezen zo belangrijk is, gaat ze door. Haar ogen zijn niet zo goed. Het kleine kerkraampje waar ze



onder zit, geeft niet altijd genoeg licht om alles goed te kunnen lezen. Maar ze gaat door. Ik zie haar nadenken en proberen. De woorden komen er steeds een beetje vloeiender uit. Ze wil het leren. En ze gaat het ook leren, dat weet ik zeker. Met als grootste doel dat ze straks zelf haar Bijbel kan lezen.

Het vraagt overgave om hier te wonen en te werken. Overgave om te wennen aan alle nieuwe dingen. Maar vooral overgave aan God. Hij helpt, elke dag. Dat laat Hij zien door het vele werk wat hier gedaan mag worden. Elke week mogen heel veel mensen bereikt worden, die met overgave, soms van heel ver, naar de verschillende kerken komen om de trainingen te volgen. Maar ook de overgave waarmee onze lokale medewerkers de mensen mogen leren van dat allerbelangrijkste wat we allemaal nodig hebben. Maar Hij laat ook zien dat Hij helpt in het overgeven aan alle nieuwe dingen.



We kunnen het niet zelf. En dat hoeft ook niet. *Welzellig hij, die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht.*

Sanne Wittingen - Zambia

Beste jongens en meisjes,

Bij het thema 'overgave' van dit magazine moest ik gelijk denken aan iets wat je misschien wel bekend voor komt. Je rent op het plein en speelt tikkertje. Na een poos ben je zo moe en roep je "ik geef me over!". Je zegt daarmee "hier heb je mij want ik houd het niet meer vol." Dit is een voorbeeld om een klein beetje duidelijk te maken wat veel mensen in Malawi en Zambia ervaren. Ze kunnen het zelf niet meer volhouden en geven zich over aan mensen die hulp bieden... en dat wil Stéphanos doen. Stéphanos geeft hulp door bijvoorbeeld maismeel uit te delen waar honger is of door Bijbelse lessen te geven zodat ze het belangrijkste in het leven leren kennen: de Heere Jezus. Stéphanos wil lege handen vullen met daarbij de wens dat er overgave is aan Hem die de beste hulp kan bieden. In Afrika, Nederland of waar je ook woont. Succes met de puzzels en kleurplaat.

Hartelijke groeten, *Juf Elsbeth, Juf Lourine*

9-11 jaar

Weet je dat bidden ook overgave is? Je kent het gebed 'Onze Vader' toch wel? Daarin wordt gezegd 'Uw wil geschiedde'. In dit gebed zeg je dan "Heere, wat U doet is goed". Dat is niet altijd makkelijk om te bidden. In deze puzzel gaat het over een geschiedenis uit de Bijbel waarin iemand die het moeilijk heeft ook bidt. En de Heere verhoort! Doe de opdracht en beantwoord de vragen om erachter te komen welke geschiedenis het is.

Inzenden: de vijf antwoorden en de kleurplaat



Kijk goed want de stippen zijn klein!

Als je de bovenstaande opdracht hebt gedaan kan je de volgende vragen beantwoorden.

Gebruik 1 Samuël 1: 1-10 erbij.

1. Welk figuur komt er uit de kleurplaat?
2. In welke plaats staat dit figuur?
3. Welke man ging elk jaar naar dit figuur?
4. Wie zat op een stoel in dit figuur?
5. Welke vrouw ging bidden in dit figuur?



KIDS

3-6 jaar

Kleur de kleurplaat in op kleur van de figuurtjes.
De rest mag je zelf inkleuren.



★=blauw

●=roze

▲=bruin

7-9 jaar

Amram en Jochebed konden een poos hun kindje verbergen. Na drie maanden moesten ze hun kindje in een biezen mandje toch loslaten en overgeven aan de rivier de Nijl. De Heere zorgde dat hun baby'tje bleef leven. Wat een wonder! Het jongetje mocht mee met de prinses naar het paleis. Hij kreeg ook een naam. Weet jij welke? En kan je de zin oplossen die in de afbeelding staat?

Inzenden: -de naam van deze baby
-de oplossing van de zin

Hiërogliefen

	A		I		Q
	B		J		R
	D		K		T
	E		L		U
	F		M		W
	G		N		Z
	H		P		



Het alfabet van Egypte had geen letters maar tekens. Als je de juiste letter bij de tekening zoekt komt er een zin uit.



Wij werken aan de toekomst van kinderen

Die dagelijks voortdurende zorg is voor ons pas echt waardevol als ze gegeven wordt vanuit de Bijbelse opdracht en als de Bijbelse boodschap in onze programma's doorklinkt.

Colofon

Uitgave van Stichting Stéphanos

Versijnt vier keer per jaar in een oplage van 8.000 stuks.

Grondslag van Stichting Stéphanos

Het onfeilbaar Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid.

Directeur / bestuurder

J. van der Ham

Raad van Toezicht:

L. den Boer
Ds. G. Kater
J.W.D. Nijkamp
J.G. Roodhorst
J. Talen

Secretariaat:

Martine Bijkerk,
Postbus 148, 4250 DC Werkendam.
T: 06 143 31 164
E: secretariaat@stephanos.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. A.A. Brugge,
Ds. D.J. Budding,
Ds. G. Clements,
Ds. A.A. Egas,
Ds. A. Geuze,
Ds. L. Groenenberg,
Ds. A. den Hartog,
Ds. L.M. Jongejan,
Ds. J. Joppe,
Dr. M. Klaassen,
Ds. W.M. van der Linden,
Ds. G. van Manen,
Ds. H. Roelofsen,
Ds. R.P. van Rooijen,
Ds. A.J.T. Ruis
Ds. A. Schot,
Dhr. D.J. Schouten,
Mr. C.G. van der Staaij,
Ds. K. Veldman,
Ds. W. van Vlastuin,
Ds. K. Visser,
Ds. J.A. Weststrate,
Ds. J. IJsselstein,
Ds. H. Zweistra

Voor voorlichting op scholen en verenigingen kunt u terecht bij:
Harry Droppert, 06-30167172,
voorlichting@stephanos.nl

Adreswijzigingen

We willen u vriendelijk vragen om adreswijzigingen schriftelijk door te geven.
Per post: Stichting Stéphanos,
Antwoordnummer 375,
3840 VB Harderwijk.
Per email: info@stephanos.nl

Bankrekening

Rabobank rek. nr.:
NL74 RABO 0335 3074 50
T.n.v. Stichting Stéphanos
te Hendrik Ido Ambacht
De bijdragen aan Stichting Stéphanos zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI).
Indien u voor een specifiek project wilt geven, graag het project vermelden.

Legaten / Erfstellingen

Wilt u Stichting Stéphanos testamentair gedenken, dan kunt u dat doen door te vermelden: Ik legateer aan Stichting Stéphanos, Hendrik Ido Ambacht, een bedrag van Euro xx. Voor erfstellingen en voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.

Hoofdredactie

J. van der Ham
Eindredactie
J.C. Blaak

Ontwerp & drukwerk

Torendruk Nijkerk

Fotoverantwoording

pagina 1, 3, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 24, 25, 28, 29, 32, veldwerkers, pag. 6, 11, 23 pexels

ISSN 2214-6644