



Stéphanos

nr. 3 - 2020

Alleen samen...

Corona in
Malawi

Een ochtend op
de compound

Dorpsleven
in coronatijd



INHOUD



6



18



21



23

- 3** Meditatie
- 9** Van de voorlichter
- 10** Stéphanos webshop
- 13** In gesprek met
- 14** Sponsoring
- 16** Bedankt
- 21** Van de directie
- 25** Uit het leven van
- 26** Kids

Uit het veld

- 5** Werkvergunning ophalen
- 6** Hoe gaat het nu in Malawi?
- 18** Dorpsleven in coronatijd
- 23** Een ochtend op de compound

Coverfoto: Op het Stéphanosterrein heeft ieder zijn of haar eigen klusjes. Met elkaar zorgen de kinderen én de volwassenen er voor dat alles functioneert. Als ledematen van één lichaam. Hebben we zo niet allemaal, met onze eigen talenten en op onze eigen plek, onze eigen taak te vervullen?



'En Zacheüs stond en zeide tot de Heere: zie de helft van mijn goederen, Heere, geef ik de armen en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder.'

Lukas 19: 8

Is de bekering van Zacheüs niet een treffend voorbeeld van wat er gebeurt met uw portemonnee als u wordt bekeerd? Dan gaat hij open voor de armen. Als u aan geld vastzit, dan moet u daarvan bekeerd worden.

Als er iemand was die erg aan zijn geld vast zat, was het Zacheüs wel. Hij was een overste der tollenaars en beschikte over vele mogelijkheden om zichzelf te verrijken, vaak ten koste van anderen. Uit Zacheüs' getuigenis na zijn bekering blijkt hoeveel hij had gestolen. Trouwens, de overheidsdienaar Zacheüs stond bekend als dief van het joodse volk. Hij had macht, maar werd zelf beheerst door de geldgod Mammon. Niemand kon hem uit die macht verlossen dan Christus alleen. God leidt alle dingen. Als Christus die dag door Jericho trekt, klimt Zacheüs uit nieuwsgierigheid in een boom. Hij wil Jezus van Nazareth wel eens zien. Maar hij heeft niet in de gaten dat Christus hém ziet. Christus zag hem al van eeuwigheid. Hij kende hem bij naam, als één van de gegevenen des Vaders, voor wie Hij met Zijn dierbaar bloed zou betalen voor al zijn zonden. Zacheüs verstopte zich, zoals wij dat allemaal doen voor het alziend oog van God. Maar Christus ziet hem zitten. En vol innerlijke ontferming roept Hij krachtdadig: 'Zacheüs!' Daaruit blijkt dat Hij hem kent.

'Ik móét heden in uw huis blijven', zegt Christus. Hij vraagt niet: 'mag ik?' Het gaat hier om een *heilig moeten* vanuit Gods welbehagen. Het is een bevel van de Koning der koningen. Hij moet *'heden in zijn huis zijn.'* Dus niet morgen. Er is geen uitstel mogelijk. *Nu, heden zo gij Zijn stem hoort, verhardt u niet maar laat u leiden.*

'Ik moet heden in uw huis blijven.' Het gaat hier niet om een tijdelijk verblijf, maar om een eeuwige ge-

meenschap. Christus gaat door Zijn Geest woning maken in het hart van *Zacheüs*. Namelijk om daar met Zijn Woord en Geest te regeren. Hem te verlossen van de geldmacht en geldzucht. Dan gebeurt het wonder van de waarachtige bekering. *Zacheüs* klimt haastig uit de boom en ontvangt Christus met blijdschap. Radicaal komt hij tot bekering.

Dat wonder hebben ze gemerkt in Jericho. De portemonnee van Zacheüs gaat open. Niet gedwongen, maar gewillig. Vanuit de liefde tot God en zijn naaste. De helft van zijn bezittingen gaat naar de armen en degenen die hij bestolen heeft, geeft hij het ontvreemde bedrag vierdubbel terug. Duidelijk blijkt dat hij de liefde tot zijn oude afgod Mammon is kwijtgeraakt.

Is dat bij u ook zo? Waaruit blijkt dat? Misschien denkt u: 'uit de giften die ik jaarlijks geef.' Toch is het de vraag of dat een bewijs is dat u verlost bent van geldgierigheid. Ook de geveinsden geven soms grote bedragen. Het gaat om het hart. Gods Geest legt de wortel bloot van alle kwaad. Dat doet pijn en tegelijk stemt het tot droefheid tegenover God, Die Zelf de Gever is van alle goederen. Als Gods Geest ons gaat regeren, komt er een onophoudelijke strijd tegen geldgierigheid.

Deze strijd zal alleen overwonnen kunnen worden onder aanvoering en door de kracht van Christus. Als Hij Zijn heerschappij laat gelden, zullen we net als Zacheüs uit onze boom komen en ons voor Hem vernederen. Dan leer ik Hem al mijn liefde waardig schatten, wijl Hij mijn rechterhand wilde vatten. Hij is het die mij doet zingen: *'ai neig mijn hart en vurig zielsverlangen; o HEER' naar Uw getuigenis alleen; laat gierigheid mij in haar strik niet vangen.'*

Ds. K. Visser uit Driebergen



GRONDWERKEN
RIOLERING
BESTRATING

**WERK IN DE
GOEDE RICHTING**



kooikerinfra.nl • T 0522-46 82 14 • info@kooikerinfra.nl



PLUS Slingerland Middelharnis
Kerkepad 7, 3241 CH Middelharnis
0187-482772
Slingerland-middelharnis@plussupermarkt.nl

PLUS Slingerland Rockanje
Dorpsplein 22, 3235 AD Rockanje
0181-407310
Slingerland-rockanje@plussupermarkt.nl



Wat een verschil

**OPROEP
WORDT
FRITUURVET
INZAMELPUNT**



Plaatst u ook een container voor oud vet? Een volle kliko wordt binnen 2 dagen vervangen voor een lege.
En Stéphanos krijgt een goede prijs, zodat de weeskinderen in Malawi en Zambia er mee geholpen worden.

Doet u mee? Neem contact op met Harry Droppert.
Mail naar voorlichting@stephanos.nl
of bel: (06) 30 16 71 72




PIONIERSWEG 84-86 • DRONTEN • WWW.VETCOLLECTE.NL

Voor het verzorgen van:

- o Financiële administraties
- o Jaarrekeningen
- o Belastingaangiften en –advies
- o Salarisadministraties
- o Personeelsbeleid
- o Vastgoedbeheer
- o Bedrijfseconomische advisering
- o Ondernemingsplannen en persoonlijke begeleiding voor starters
- o Treasury en financiering
- o Administratieve organisatie
- o Online dienstverlening
- o Interim management

Voor:

- o MKB
- o ZZP
- o Stichtingen

MUVAMA BV
Administratieve dienstverlening

Jan Blankespoor
Avervoordseweg 36, 7396 PE De Vecht
KVK 09147623
0643 740 176
jbl@muvama.nl



Werkvergunning ophalen

Het is tijd om mijn verlengde werkvergunning op te halen. Even na acht uur zijn Anneke en ik bij het kantoor en sluiten achter in de rij aan. Iedereen draagt een mondkapje en houdt afstand. Het is koud, heel erg koud. Af en toe mag er iemand naar binnen en kunnen we een paar centimeter opschuiven, maar vervolgens staan we weer heel lang op dezelfde plaats. Er is genoeg te zien en te horen, maar de wind en spatjes regen maken het wachten niet aangenaam.

Na zo'n anderhalf uur draait degene die voor ons staat zich om: of we wel een nummertje hebben. Die hebben we niet en we hebben geen idee hoe we daaraan kunnen komen. Wat als we weer achteraan moeten aansluiten? Eén van de bewakers vertelt even later gelukkig dat een nummertje niet nodig is en we gewoon in de rij kunnen blijven staan.

De rij is verder gegroeid en er is een tweede en derde rij. Ik heb alle tijd om te proberen de logica daarin te ontdekken: de rij waar wij in staan is om naar binnen te gaan, de andere rij voor mensen die wachten op afgifte van hun vergunning en daarom elke maand een stempel moeten halen en de derde rij is voor mensen van wie het paspoort om de een of andere reden binnen is. De bewakers doen hun uiterste best om iedereen op afstand te houden.

Voetje voor voetje schuifelen we naar de ingang. Gelukkig, aan de beurt! Toch niet: omdat Anneke ouder is mag zij eerst. Dan mag ik naar binnen: handen ontsmetten en wachten op instructies. De eerste instructie is duidelijk: tassen achterlaten. Ik besluit weer naar buiten te gaan tot Anneke klaar is en zij op de tassen kan letten.

Er ontstaat buiten wat gedrang. Iedereen wil graag naar binnen. Op een gegeven moment komt iemand naar buiten om orde op zaken te stellen: iedereen die niet onmiddellijk luistert wordt vandaag niet meer geholpen. De mensen gaan weer gedwee in de rij staan.

En dan krijg ik een nummer. Ik hoop van harte dat Anneke snel terugkomt, want als ik aan de beurt ben zal ik toch echt moeten gaan als ik niet het risico wil lopen vandaag de toegang ontzegd te worden in verband met ongehoorzaamheid.

Anneke komt naar buiten en ik krijg een stoel toegewezen. Ik wacht maar rustig af wat er gaat gebeuren, dankbaar dat ik na bijna vier uur wachten naar binnen mocht. Ineens voel een kriebel in mijn keel. Ik probeer het hoesten te onderdrukken, want stel je voor dat men denkt dat ik het coronavirus heb en direct naar buiten moet!

Niet veel later word ik een kamertje binnengeroepen. Daar voert een medewerker wat gegevens in de computer. Ik krijg de opdracht mijn mondkapje en bril af te zetten. Er wordt een foto gemaakt. Ik herken het verkleumde en verwaaide gezicht bijna niet. Enfin, het pasje wordt geprint. Ik moet me melden bij een balie. Wat ik daar moet doen is me niet duidelijk. Ik wacht geduldig tot de medewerker achter die balie klaar is met het opvouwen van haar citenje, een lap Zambiaanse stof. Ze kijkt even op. 'Leg je paspoort daar neer en wacht buiten'. Nu mag ik dus in de rij staan met mensen die op hun paspoort wachten. Het is nog steeds intens koud, maar het idee dat ik mijn werkvergunning heb gekregen maakt het anders. Niet lang daarna komt een van de bewakers naar buiten met mijn paspoort en werkvergunning. Mijn werkvergunning klem ik stevig vast: fijn dat het in één ochtend is gelukt!

Irene Swets - Zambia



Corona in Malawi

Hoe gaat het nu bij Stéphanos?

Het jaar 2020 begon net als ieder ander jaar. Mensen hadden hun gebruikelijke plannen. Regeringen hadden hun plannen, bedrijven en organisaties als Stéphanos hadden hun jaarplannen. Al snel kwamen we er achter dat God hele andere plannen voor dit jaar had. Als gevolg van het coronavirus zullen veel van onze plannen niet uitgevoerd kunnen worden. Geen mens kan het virus controleren, niemand weet hoe deze crisis is te sturen. We kunnen zo leren dat God soeverein is. Hij heeft alles onder controle. Persoonlijk heb ik van dit jaar vol tegenslag geleerd dat we allereerst God moeten zoeken voor richting in ons leven en ons handelen. Daarnaast worden we uitgedaagd om creatief te denken.

In Malawi is corona niet de enige oorzaak van onrust en wijziging van plannen. In 2019 zijn er verkiezingen geweest, maar de oppositie vertrouwde de uitslag niet en ging in hoger beroep. In februari 2020 zijn zij in het gelijk gesteld en moesten er opnieuw verkiezingen komen. Maar toen kwam corona. Omdat de vorige regering gekenmerkt werd door corruptie en slecht beheer van (financiële) middelen, wilden de meeste burgers toch gaan stemmen. De scholen waren gesloten in verband met corona, maar de verkiezingen gingen door. Er werd voorafgaand aan de nieuwe verkiezingen volop campagne gevoerd. Tijdens deze bijeenkomsten is het virus volop verspreid, omdat men zich niet aan de voorgeschreven onderlinge afstand en mondkapjesplicht hield. Deze keer zijn de verkiezingen wel eerlijk uitgevoerd en de oppositie heeft met 59% van de stemmen gewonnen.

Ondertussen is de nieuwe regering aan de macht en is de rust politiek gezien weergekeerd. De meerderheid van de Malawianen is blij en de verwachtingen met betrekking tot economische vooruitgang zijn hooggespannen. De nieuwe president is een dominee. Als hij zich laat leiden door zijn God, geeft dat hoop dat hij het land beter zal leiden dan zijn voorganger. We zijn benieuwd hoe alles zich zal ontwikkelen in zijn regeringstermijn van vijf jaar.

Mede door de verkiezingscampagnes is de verspreiding van het coronavirus heel erg toegenomen. Op dit moment zijn er bijna vijfduizend besmettingen, bijna drieduizend mensen hersteld en bijna honderdvijftig doden. Tot nu toe is er in Malawi geen lockdown. Dat zou in de Malawiaanse samenleving funest kunnen zijn, omdat veel mensen geen vaste baan en vast inkomen hebben. Zij leven van de klusjes die ze dagelijks doen. Als ze hun huis niet meer uit mogen, zullen deze

inkomsten wegvallen. Dan zal het aantal doden zeker toenemen, maar dan door de honger in plaats van door het coronavirus. Wel worden de preventiemaatregelen uitgebreid en verscherpt. We hopen dat iedereen deze maatregelen goed naleeft, zodat we lokale verspreiding zoveel mogelijk beperken.

Het virus heeft zoals gezegd ook gevolgen voor de plannen van Stéphanos, zowel op lokaal als internationaal niveau. De werkvakantie kan helaas niet doorgaan en ook andere geplande bezoeken zijn geannuleerd. Op lokaal niveau heeft het sluiten van de scholen als ernstig risico dat er meer tienerhuwelijken en tienerzwangerschappen zullen plaatsvinden, met name in de arme dorpen. We houden contact met onze scholieren en studenten, maar meer kunnen we niet doen. We kunnen hen niet tegenhouden.

Een belangrijk deel van de lokale inkomsten valt weg. Nu de scholen gesloten zijn ontvangen we namelijk geen schoolgeld. Met name het Vocational Training Center (mbo) lijdt daar onder. Er is op dit moment nog geen zicht op heropening van de scholen. Zeker nu het aantal besmettingen alleen maar toeneemt, kunnen we alleen maar afwachten. Laten we blijven bidden: Uw wil geschiede.

Clifford Kuyokwa - General Manager - Malawi



Wilt u ook aan de slag voor Stéphanos?

kijk dan eens naar de volgende mogelijkheden

Werkgroepen

Stéphanos telt op dit moment tien werkgroepen en vier thuisfrontcomités. Wie zij zijn en waar zij werken vindt u op de website www.stephanos.nl/werkgroepen. De doelen van de werkgroepen van Stéphanos zijn:

- het actief zorgen voor naamsbekendheid van onze stichting en zo mensen betrekken bij ons werk onder de weeskinderen in Malawi en Zambia;
- het verzamelen van (financiële) middelen om het werk voort te kunnen zetten. Zou u ook graag actief willen zijn in een werkgroep bij u in de buurt? Versterking is altijd welkom.

Meer informatie vindt u op de website. Mocht u daarna nog vragen hebben of u aan willen melden, dan kunt u contact met ons opnemen met de contactpersoon van de werkgroep (zie website) of via voorlichting@stephanos.nl.

Amaryllisbollenactie

Jaarlijkse landelijke amaryllisbollenactie (najaar): Koopt u ook een (paar) amaryllisbollen? Leuk om cadeau te doen of als relatiegeschenk! Wil(t) u/jij aan de slag om amaryllisbollen te verkopen t.b.v. de weeskinderen? Neem gerust contact op met onze coördinator dhr. H. van der Meij: 06-23203693.

Frituurvet

U kunt uw frituurvet inleveren bij onze inzamelpunten die u kunt vinden op www.stephanos.nl/werkgroepen. Wilt u zelf inzamelpunt worden? Zie dan de advertentie elders in dit magazine.

Bent u ondernemer en wilt u graag iets doen voor uw verre naaste?

Wat denkt u van het financieel sponsoren van meerdere weeskinderen? Of het financieel steunen van het werk onder de weeskinderen in Malawi en Zambia? Bel voor meer informatie onze fondsenwerver op 06 30167172 of mail naar voorlichting@stephanos.nl. Kijk ook eens op www.stephanos.nl/ondernemers

Winkeltjes

De winkeltjes van Stéphanos zijn erg actief. We zien resultaat van het vele werk dat door hen wordt verricht. Graag willen we dit blijvend onder uw aandacht brengen. Koop uw inkopen bij de winkeltjes die u kunt vinden op www.stephanos.nl/winkeltjes. De opbrengst komt geheel ten goede aan Stéphanos. Er zijn ook winkeltjes die verkoopavonden bij u aan huis verzorgen. Kijk snel op de website voor contactgegevens. Is er geen winkeltje in uw omgeving en overweegt u er een te beginnen? We adviseren u graag.

Wenskaarten

Onderstaande adressen verkopen (foto)kaarten voor Stéphanos. Meer informatie kunt u vinden op: stephanos.nl/wie-wij-zijn.

Alblasserdam	Mi's Brocante, Plantageweg 4
Arnemuiden	Fam. Van Belzen, Schokker 1
Daarle	Erna Kleinjan, Groeneweg 22
Dirksland	Simons Kleding, Voorstraat 52
Elspeet	Mw. Van Asselt, Van Slotenerf 18
	Simons Kleding, Staverdenseweg 16a
Genemuiden	Fam. J. Slingerland, Slinger 2, fotokaarten@stephanos.nl
	Miranda's Hairfashion, Burg. ten Veldestraat 81
	Woonwinkel Jan Pleijsier, Klaas Fuitestraat 46
Hardinxveld-Giessendam	Mw. Groothedde, Wisboomhof 13
Hasselt	Rosedale Collections, Hoogstraat 26
Katwijk aan Zee	Fam. A.J. Schaap, E.N. Rahusenstraat 9
Katwijk	Mariet Design, Sluisweg 6F, 2225 XL KATWIJK
Middelharnis	Hoedenhuis Josephine, Kaai 9
Nieuw-Lekkerland	Simons Kleding, Kleijburgplein 29
Nunspeet	Mw. Den Boer, Kuntzestraat 1
Sint Maartensdijk	Mw. Den Hartog, Bleekveldstraat 13
Sprang-Capelle	Fam. Van der Schans, Raadhuisstraat 153
Staphorst	Fam. Ubak, Oude Rijksweg 175
	Hulst&Co, Oude Rijksweg 2
	Kaaspakhuis, Ebbingeweg 9c
	Kaasboerderij J. van Schaik, Langeweg 1
Stellendam	Fam. Zegers, Oude Vaart 90
Terneuzen	Zus & Zo kado, Klifweg 10
Urk	

Hier adverteren?

Ziet u kansen en wilt u graag adverteren in ons magazine? Neem contact op met onze voorlichter en vraag naar de mogelijkheden. Mail naar voorlichting@stephanos.nl of bel 06-30167172.



Verwarring en vrees

Het is inmiddels alweer ruim een half jaar geleden dat wereldwijd grote verwarring is ontstaan vanwege een virus. Velen zijn in onzekerheid. We hebben elkaar voor te houden dat het God niet uit de hand loopt, maar met alles wat er gebeurt een doel heeft. Dat het maar voor ons allen mocht uitwerken wat er staat in Prediker 3:14: "Ik weet, dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn, en er is niet toe te doen, noch is er af te doen; en God doet dat, opdat men vreze voor Zijn aangezicht".

Alternatieve acties

Van Gildeslagerij Markus te Gouderak hebben we driehonderd kiprollades aangeboden gekregen om te verkopen. Waarvoor onze hartelijke dank. De kiprollades vinden gretig aftrek. Mooi dat er meegedacht wordt door ondernemers in onze achterban.

Nog een paar andere mooie initiatieven: Op 11 juli heeft in de Grote Kerk te Montfoort het eerste online Stéphanosconcert plaatsgevonden. Werkgroep Montfoort had de organisatie in handen. Mooi dat er op deze manier toch nog mooie bedragen binnenkomen. In Nieuw-Lekkerland komt eind september/begin oktober een pop-up Stéphanoswinkel. Werkgroep Montfoort en Werkendam hebben gezamenlijk een jaarlijkse puzzelmarkt activiteit overgenomen. En werkgroep Staphorst heeft een mooie fotokaartenactie opgezet. Juist in deze tijd wil ik ook de jaarlijkse landelijke amaryllisbollenactie (dit najaar) van harte aanbevelen. Koopt u ook amaryllisbollen bij onze vrijwilligers? Leuk om cadeau te doen of als relatiegeschenk! Wil(t) u/jij ook aan de slag om amaryllisbollen te verkopen? Dan mag u contact opnemen via voorlichting@stephanos.nl of 0630167172.

Ook heeft onze directeur J. van der Ham nog iets moois in petto... Benieuwd wat? Lees het op pagina 21.

Webshop: poppen, fotokaarten, cadeauartikelen

Heeft u een cadeautje nodig of wilt u een kaartje sturen naar zieken en eenzame ouderen uit de gemeente? In onze webshop vindt u de bekende Stéphanos-

producten zoals fotokaarten, bruine poppen, blanke poppen, puntzakken met rollen snoep, Wilhelmina Pepermunt, houtsnijwerk pennen, boeken en cd's enz. Deze pagina is te vinden op www.stephanos.nl/webshop (zie ook pagina 10). Van harte aanbevolen!

Nieuw! Online verkoop van nieuwe boeken

We zijn blij te kunnen melden dat wij sinds juli ook boeken van alle christelijke uitgeverijen verkopen. Dit doen wij via CLC. U kunt uw boek vinden op www.stephanos.nl/boekenhoek. Als u online besteld gaat 15% van het aankoopbedrag naar Stéphanos. Ook mooi voor scholen en kerkenraden. Denk bijvoorbeeld aan Kerst en belijdenis.

Nieuw inzamelpunt frituurvet:

We mogen melden dat wij er een nieuw frituurvet inzamelpunt bij hebben gekregen. Dit is het achttiende inzamelpunt, deze keer in de regio Leerdam.

Fam. de With, Smalzijde 7, 4243 JP Nieuwland

Nieuw verkooppunt fotokaarten en rollen snoep:

Ook hebben we een nieuw verkooppunt voor rollen snoep en fotokaarten. U kunt deze vinden in Katwijk. Mariet Design, Sluisweg 6F, 2225 XL Katwijk

Al met al hebben we ondanks alle omstandigheden toch mooie dingen te melden waar we dankbaar voor mogen zijn.

Een hartelijke groet,

Harry Droppert

Stephanos webshop

Vanwege de coronamaatregelen konden veel activiteiten van Stéphanos niet doorgaan. We hebben een aantal alternatieven bedacht om inkomsten voor Malawi en Zambia te genereren, omdat het geld juist nu hard nodig is. U ziet hieronder de producten die u via het formulier op onze webshop (www.stephanos.nl/webshop), per email of telefonisch kunt bestellen.

Cadeaus en fotokaarten

Bent u op zoek naar een cadeautje of wilt u een kaartje sturen naar zieken en eenzame ouderen uit de gemeente? Wilt u als kerkenraad iets geven aan ouderen of wilt u als ondernemer uw personeel of klanten een verrassingstas aanbieden? De opbrengst is 100% voor Stéphanos. Juist nu van harte aanbevolen.



Fotokaarten

Blanco kaarten en kaarten voor verschillende gelegenheden. De fotokaarten worden geleverd inclusief envelop en zijn leverbaar vanaf 11 stuks. 11 stuks voor € 10,-.



Muziek CD: How great Thou art & Con Calore

Rhodé van Voorst en Jolanda van de Wegge.
Samen voor € 20,-.



Bruine poppen

Prachtige bruine poppen van hoge kwaliteit.
Kleine poppen vanaf € 19,95,
grote poppen € 39,95.



Blanke poppen

Lieve blanke poppen van hoge kwaliteit.
Kleine poppen vanaf € 19,95,
grote poppen tot € 64,95.

Nieuwe boeken van christelijke uitgeverijen

Via www.stephanos.nl/boekenhoek kunt u uw boeken bestellen (van alle christelijke uitgeverijen). Als u via de zoekbalk naar de webshop van CLC Nederland gaat, wordt 15% van uw online aankoop gedoneerd aan Stéphanos. U steunt ons dus met uw online aankoop bij CLC! Mooi voor particulieren, maar ook voor kerkenraden en scholen. Denk bijvoorbeeld aan Kerst of belijdenis.



WEBSHOP



Wilhelmina pepermunt

Eén voor € 1,50,
vijf voor € 6,50.



Rollen snoep

Puntzak met tien verschil-
lende rollen snoep. Eén zak
voor € 6,-, twee voor € 11,-.



Houtsnijwerk pennen

Met de hand gesneden pen.
Eén voor € 3,-,
vier voor € 11,-.



Tegeltje

Tegeltje met ochtendgebed
van ds. C.J. Meuse. Leuk als
kraamcadeau. € 10,-.



Diverse kinderboekjes

Leska en Abena (over het
Stéphanosdorp) € 7,50.
Enoki eet muis € 10,-.
Wisdom vindt een grote
schat € 7,50. De koeijen-
gen van Kazorwe € 7,50.



Vertel CD: John Paton

John Paton, zending van
de machtige God. Verteld
door Diederik Kloosterman.
€ 9,95.



Verrassingstas

Leuk om cadeau te geven
en tegelijk het goede doel
te steunen. De inhoud is een
verrassing. € 15,-.

De fotokaarten kunt u bestellen via:
fotokaarten@stephanos.nl

of 038-3856609.

De overige producten bestelt u via:

voorlichting@stephanos.nl

of 06-30167172.

De genoemde bedragen zijn exclusief bezorgkosten.



TUINGEREEDSCHAP

VOOR ELKE GROENE KLUS

Graven, spitten, bestraten, vegen,
harken, aanplanten, hout hakken of gewoon de tuin onderhouden.
Talen Tools heeft eerste klas gereedschap voor ieder budget en elke klus.



Kies voor de GezinsGids

Gratis tas*

bij een jaarabonnement

Sluit nu een jaarabonnement (á € 47,-
per halfjaar) af op de *GezinsGids* en
ontvang een Zebra-tas gratis. Ga naar
www.gezinsgids.nl of bel 030 230 35 00
en meld u aan als abonnee.

Zie website voor tasdetails.

*De prijs is op basis van incasso. Dit abonnement loopt tot wederopzegging.



ACTIE

Gratis ZEBRA
tas t.w.v.

€ 39,95

gezinsgids IDENTITEIT VOOR NU

www.gezinsgids.nl | 030 230 35 00 | info@gezinsgids.nl



Johan van der Ham en Clifford Kuyokwa

'Alleen samen' is een bekende leus geworden bij het bestrijden van corona. 'Alleen samen' geldt ook voor de samenwerking tussen onze Malawiaanse directeur Clifford Kuyokwa (CK) en onze internationaal directeur/bestuurder Johan van der Ham (JvdH). Zij gaan samen in gesprek en geven ons zo een kijkje in hun werk en drijfveren.

Hoelang bent u actief voor Stéphanos?

CK: Al ongeveer 5 jaar werk ik nu als directeur van Stéphanos Malawi. Ik heb theologie gestudeerd en ben docent geweest. Toen ik de vacature zag, voelde ik mij geroepen om daar op te reageren. Na de sollicitatieprocedure, waar ook dominee Van Rooijen bij betrokken was, kreeg ik de baan. Ik ben nog steeds dankbaar dat ik de baan gekregen heb.

JvdH: Het eerste contact met het toenmalige stichtingsbestuur vond plaats in oktober 2017. Op 1 maart 2018 ben ik begonnen. Vanwege mijn internationale ervaring als (interim-)bestuurder van grote en kleine 'nonprofit'-organisaties wilde het toenmalige bestuur mij een jaar inhuren. Inmiddels ben ik voor onbepaalde tijd als directeur/bestuurder aan de slag.

Werken jullie veel samen? Hoe gaat de in de praktijk?

CK: Mister Johan en ik werken veel samen. Als hij in Malawi is trekken we dagelijks intensief met elkaar op. Normaal gesproken is dat een aantal keer per jaar, maar nu is dat door de coronacrisis niet mogelijk. Nu coacht hij mij op afstand. We hebben bijna dagelijks contact via whatsapp of mail en wekelijks een telefonische werkoverleg waarbij we alle punten doorspreken.

JvdH: Ja, best intensief. Er gaat vrijwel geen dag voorbij of mister Clifford en ik hebben contact. Dat verloopt in goede harmonie. Mijn coaching en sturing is er op gericht om onze Malawiaanse organisatie steeds meer 'op eigen benen te zetten'. Daarbij sturen wij zowel op leiderschap als op financiële zelfredzaamheid, door eigen inkomsten te verwerven bijvoorbeeld. Daarnaast vraag ik blijvende aandacht voor onze reformatorische identiteit.

Wat is jullie wens of gebed voor Stéphanos?

CK: Het is mijn gebed dat Stéphanos ook in Malawi personeel kan blijven vinden dat past bij onze reformatorische identiteit. Daarnaast bid ik dat we met input van Stéphanos Nederland en de veldwerkers meer van betekenis kunnen zijn voor de kinderen en de dorpen. Ook is het van belang dat we meer lokale inkomsten kunnen verwerven.

JvdH: Het is mijn wens dat we een steeds grotere achterban in de reformatorische gezindte kunnen aanspreken, met name ondernemers. Ook bid ik dat we consistent verder kunnen bouwen aan de volwassenheid van de gehele organisatie. En ik hoop en bid dat de pandemie het werk niet teveel zal blijven hinderen, zowel in fondsenwerving als in de uitvoering van het werk voor de meest kwetsbaren.

Mister Johan, wat motiveert u om dagelijks zo veel energie in Stéphanos te steken?

Als ik merk dat we doormiddel van ons werk 'een beker koud water' kunnen aanreiken aan naasten in nood, dan geeft dat voldoening. Het geeft ook de innerlijke motivatie om door te gaan. Daarnaast zie ik ontwikkeling richting (financiële) zelfredzaamheid en lokale inkomsten. Mijn vrouw is ook een geweldige motivator voor dit werk. Zonder haar commitment zou ik niet zo veel van huis kunnen zijn. Het besef dat de God die ons al dertig jaar heeft gedragen in al het werk en dat ook zal doen in de toekomst, zorgt voor vertrouwen. Omdat Hij Zijn trouw bewaart in alle geslachten en op alle continenten.

Mister Clifford, hoe ziet u Malawi ontwikkelen en daar binnen Stéphanos en uzelf?

Hoewel mijn hart vaak bloedt vanwege mijn land en ik me soms schaam voor het gedrag van landgenoten en of overheid, ben ik toch optimistisch. We hebben een nieuwe president die de corruptie met wortel en tak wil uitroeien en één miljoen nieuwe banen wil scheppen. Daarnaast wordt de bestrijding van het coronavirus serieus ter hand genomen, ondanks dat de consequenties daarvan op het dagelijkse leven groot zijn. Stéphanos is volwassener aan het worden, met sterker lokaal management en een goede reputatie in grote delen van het land én bij onze overheid. We gaan in de nabije toekomst meer doen t.b.v de lokale gemeenschappen en we zullen projectmatiger gaan werken. Wij hebben allemaal de leiding van de Heere God nodig in alles. Alleen dan zal Malawi en zullen onze kinderen toekomst hebben.



Wie wordt mijn sponsor?



Elias Roberu is een jongen van ongeveer twaalf jaar. Zijn geboortedatum is niet precies bekend. Hij is een wees en woont met nog twee andere kinderen bij zijn oma van 73 jaar.

Elias zit op school in groep zes. Oma probeert in zijn levensonderhoud te voorzien door mais te verbouwen op haar stukje grond. Er groeit echter niet genoeg om een heel jaar van te leven. De familie woont in een eenvoudig huisje met een grasdak.



Dominic Juwawo is negen jaar. Zijn vader is gestorven. Zijn moeder heeft zelf zes kinderen en ze zorgt ook nog voor een ander kind. Moeder probeert naast haar werk op hun maisveld af en toe klusjes te doen voor andere mensen om zo in hun onderhoud te voorzien. Dominic zit in standard 3 op school.



Dyson Gova is een jongen van negen jaar. Zijn moeder kan niet praten en is niet in staat om te werken. Het is niet bekend waar zijn vader is. Een tante van 61 zorgt voor het gezin.

Naast de zorg voor Dyson en zijn moeder heeft ze nog acht monden te voeden, waaronder een aantal kleinkinderen. Ze heeft een veldje waarop ze mais verbouwt, maar dat levert niet voldoende op voor het hele jaar. Water kan de familie halen bij de dorpspomp tweehonderd meter verderop.



Hanif Jackson is ongeveer twaalf jaar, niemand weet wanneer hij precies is geboren. Zijn moeder is gestorven en het is niet bekend waar zijn vader is. De drie kinderen wonen nu bij oma, die ook nog voor drie andere kinderen zorgt. Hanif zit in standard 3 op school. Oma heeft twee veldjes waar ze mais verbouwt, maar dit levert niet genoeg op om een jaar lang van te eten.

Sponsor een dagopvangkind

Een kind uit het dagopvangprogramma komt dagelijks naar school op het Stéphanosterrein. Hier krijgt het een voedzame maaltijd. Kleding en schoolmaterialen worden ook vanuit het programma verstrekt. Deze kinderen wonen in de buurt van Stéphanos, op maximaal een uur lopen afstand. Ze wonen thuis bij hun ouder(s)/ verzorger(s). De kosten zijn per maand € 17,50.

Sponsor een gezin

Stéphanos helpt ook kinderen die wat verder bij Stéphanos vandaan wonen. Zij wonen in erg arme gebieden. De kinderen wonen thuis bij hun ouder(s)/verzorger(s). Zij gaan naar de plaatselijke scholen. Vanuit

het programma ontvangt één kind per gezin onderwijs en krijgt daarvoor ook alle benodigdheden en kleding. Het gezin kan verder bijvoorbeeld meedoen aan het geitenproject of onze landbouwtraining volgen. Ook kan Stéphanos hulp bieden bij het opzetten van een handeltje, zodat het gezin kan proberen om in hun eigen onderhoud te voorzien. Zo nu en dan knappen we ook lokale scholen op.

De kosten voor een kind uit dit programma zijn € 20,00 per maand.

Post van en voor de sponsorkinderen

Omdat we de kinderen vanwege de coronamaatregelen minder vaak zien, is het ook lastiger om post door de kinderen te laten maken. Normaal gesproken ont-



SPONSORING

Nieuwe kinderen op komst

Op dit moment zijn de scholen gesloten in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. Toch proberen we waar mogelijk deze kinderen te blijven steunen. Het is de bedoeling dat in september een groot aantal nieuwe kinderen zal worden opgenomen in het gezinssponsorprogramma. Het is mogelijk om zelf een kind 'uit te kiezen'. Wij sturen u per mail een aantal voorstellen, zodat u een keuze kunt maken. Het is niet verplicht om zelf te kiezen, u kunt de keus ook aan ons overlaten.

vangt u rond de jaarwisseling post van uw sponsorkind. Als de situatie blijft zoals het nu is, zal het rond de komende jaarwisseling niet lukken om de post van alle kinderen op tijd klaar te hebben. We hopen op uw begrip wanneer het langer duurt voordat u bericht krijgt van uw sponsorkind.

Wilt u post sturen aan uw sponsorkind? Dat kan het hele jaar door via onderstaand adres. Het wordt dan zo snel mogelijk meegegeven naar Malawi of Zambia. Denkt u eraan om de naam en het nummer van uw adoptiekind in de linkerbovenhoek van de envelop te vermelden? Wilt u geen cadeautjes meesturen? Envelop maximaal A5. Vindt u het lastig om post te sturen in het Engels? Graag sturen wij u een lijst met voorbeeldzinnen toe. Houd het eenvoudig, een leuke kaart of een foto van u als sponsor wordt ook erg gewaardeerd door de kinderen.

Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u contact opnemen met mw. H. Westhoff- Lier, Karel Doormanstraat 30, 8281 DL Genemuiden, tel. 038-3857966, email adoptie@stephanos.nl

Raad van Toezicht

Virus, corona, COVID-19, RIVM, IC – patiënten: zomaar een aantal woorden die de afgelopen maanden onafgebroken op ons af zijn gekomen. En niet te vergeten de woorden van alle experts, specialisten, complotdenkers en nog veel meer mensen die hun mening willen ventileren. Onlangs kreeg ik een vraag die me aan het denken heeft gezet. Waar hadden we het over vóór de coronacrisis? Weet u het nog of heeft het alles om ons heen weggezogen en houden we ons angstig vast aan de berichten uit de media?

Ik vraag het me regelmatig af: wat doet de coronacrisis met mij, met ons? Staan we stil bij Gods doel als Hij ongemakken, ziekten en dood over de aarde stuurt? We schrikken op van de zoveelste corona dode, maar staan we nog wel eens stil bij de vluchtelingenproblematiek? Weet iemand van ons hoeveel mensen er al verdronken zijn dit jaar? Komt het nog bij ons binnen hoeveel christenen er vermoord worden in Nigeria? Hebben we de 'extra tijd' die we tijdens de lockdown hadden, gebruikt voor gebed en meditatie?

Als Stéphanos Nederland voelen we ons in deze tijd extra verbonden met onze posten in Malawi en Zambia. Onze gedachten gaan uit naar onze werkers die daar hun werk mogen doen ondanks de bijzondere omstandigheden.

Ook denk ik aan de kinderen die niet naar school kunnen en daardoor niet alleen het onderwijs maar ook de maaltijden missen die ze normaalgesproken op schooldagen krijgen. Nu zullen veel van hen regelmatig met een lege maag naar bed moeten.

Ook onze directeur, Johan van der Ham, moet zijn draai zien te vinden in het 'nieuwe normaal'. Waar hij eerder meerdere keren per jaar in Malawi en Zambia te vinden was voor directe afstemming en coaching, kan hij nu niet reizen. Gelukkig is contact via telefoon, email en Whatsapp wel mogelijk. Als Raad van Toezicht gebruiken we deze tijd om de plannen voor de toekomst verder op papier te krijgen. Bij het maken van plannen houden we altijd in het achterhoofd dat de praktijk meestal anders loopt, dit jaar zijn we nog eens extra duidelijk met onze neus op de feiten gedrukt. De mens wikt, maar God beschikt. Toch is het goed en nodig om plannen te maken, biddend om Gods zegen. Wij vragen u allen om gebed voor de Stéphanos in de volle breedte. Laten we onze stichting in Gods handen leggen en daar laten. Daar is ze veilig. Heere, we leggen de namen van onze Stéphanos kinderen in Uw Handen.

Namens de Raad van Toezicht,
Jan G. Roodhorst



BEDANKT

Fietstocht

Bart en Jelle Tichelaar zijn vanuit Limburg naar hun woonplaats Elburg gefietst voor het project van Karin. Een topprestatie waar we heel trots op zijn. Broer Jochem heeft zijn krachten ingezet door afval te ruimen op een bedrijventerrein. De rest van de familie heeft paaseitjes verkocht en met elkaar hebben ze het prachtige bedrag opgehaald van € 1725,-. Veel dank daarvoor.

Greenday

In Houten werd 11 juli een zogenoemde Greenday gehouden bij TSN. Een dag vol projecten rondom duurzaamheid. Wij als TFC waren daar uitgenodigd het werk van Karin te promoten. De eigenaar van TSN heeft ongeveer achtduizend Moringabomen gesponsord voor in de dorpjes en op het land. Bomen dragen bij aan het verbeteren van de klimaatomstandigheden in de regio en het tegengaan van erosie. Een bijzonder voordeel van deze bomen is dat de gedroogde bladeren enorm veel voedingsstoffen bevatten. Goed te merken dat veel bezoekers op de hoogte waren van dit project.

Wandeltocht Gardieneke Hoogedoorn

In de week van 22 juli heeft Gardieneke een alternatief voor de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. Ze heeft zich laten sponsoren voor twee doelen, namelijk voor verbetering van onderwijs in Malawi (via Edukans) en voor het werk van Karin van Meeuwen (via Stéphanos). De opbrengst was het prachtige bedrag van € 1875,-.

Jonathan Aangeenbrug (11) uit Lisse heeft met het inzamelen van lege flessen ruim € 27,- opgehaald voor de weeskinderen in Malawi en Zambia. Goed gedaan Jonathan! Misschien heb je andere kinderen wel op een idee gebracht...



Marije Christiaanse, (9) uit Yerseke heeft al jaren een 'warm hart' voor Malawi. Marije maakt veel kaarten die ze in het dorp en onder de meesters/juffen verkoopt. Na elke vakantie komt ze een zakje geld brengen: de ene keer € 18,- dan weer € 32,- voor Malawi! Marije, we hopen dat je dit nog jaren wil blijven doen. Namens de weeskinderen heel hartelijk bedankt voor de vele euro's die je al hebt opgehaald.

De kinderen en jongeren van de HHG te Wijk en Aalburg hebben zich het afgelopen verenigingsseizoen ingezet voor de weeskinderen in Malawi en Zambia. De twaalf jeugdclubs hebben na een presentatie over het werk diverse acties opgezet om geld op te halen voor Stéphanos. Dit heeft het mooie bedrag van € 1548,33 opgeleverd. Een prachtig bedrag. Allen heel hartelijk dank voor jullie inzet.

Op 11 juli is het eerste online concert van Stéphanos gehouden in de Grote Kerk te Montfoort. Arie van der Vlist bespeelde het orgel en Corné van der Giessen de panfluit. Het concert heeft door giften en sponsoring een bedrag van € 1203,- opgeleverd. Allen heel hartelijk dank. Terugkijken kan via www.stephanos.nl/posts/online-concert-te-montfoort-terugkijken



BEDANKT



De Ds. J. Beukel-
manschool te
Alblasserdam heeft
175 stoeltjes en
tafeltjes en divers
ander meubilair
geschonken aan
Stéphanos. Prachtig
dat een school die
meubilair vervangt, denkt aan de arme medemens
die het vaak met zoveel minder moet doen.
Transportbedrijf OTT uit Alblasserdam verzorgde
belangeloos het transport naar de opslag.

Op de Ds. G.H. Kerstenschool te Yerseke wordt al
verschillende jaren zendingsgeld opgehaald voor
Stéphanos. Ook is Stéphanos al enkele jaren één
van de goede doelen waarvoor gecollecteerd
wordt. Dit jaar is er - ondanks de coronasluiting -
€ 1668,70 opgehaald. Heel hartelijk dank voor
jullie trouwe steun.



De Ds. E. Du Marchie
van Voorthuysenschool,
Dr. Maarten
Lutherschool, Johannes
Calvijnsschool en de
Petrus Dathenuschool
op Urk hebben 22
schoolborden en

allerlei meubilair geschonken aan Stéphanos. Wij
zijn erg blij met deze donatie. De kinderen in
Malawi zullen er veel profijt van hebben. Talen
Tools uit Staphorst verzorgde belangeloos het
transport naar de opslag.

Fleurig Werkendam

De hortensia-actie van de werkgroep Werkendam
heeft zo'n € 450,- opgebracht voor Stéphanos.
Geweldig, zeker voor herhaling vatbaar.

GIDEON
PRODUCTS

STEUNT


Stéphanos

stap
1

Kies
het doel



Met uw aankoop
steunt u allereerst
Stéphanos.

stap
2

Kies je
producten



De producten
van Gideon
worden gemaakt
op locaties waar
tevens een diepere
relatie met mensen
opgebouwd wordt.

stap
3

Bestel
en steun



U herkent daarin
onze eigen
identiteit.

Ga naar
gideon.shop/stephanos
Bedankt voor uw steun.

Bedankt voor uw aankopen in onze webshop! De
winkel www.stephanos.nl/webshop blijft open.
Koopt u uw cadeauartikelen en nieuwe boeken bij
Stéphanos? Bedankt voor uw steun.

Veel geplande acties zijn geannuleerd vanwege
corona. Heeft u ook een idee om geld in te
zamelen of wilt u zelf een (kleine) actie opzetten?
Dat is zeker welkom! Neem gerust contact met ons
op via voorlichting@stephanos.nl of 06-30167172.
Wij denken graag met u mee.

Kijk op www.stephanos.nl/nieuws voor
meer activiteiten



Dorpsleven in coronatijd

Maart 2020. Veel mensen in onze dorpjes waren bang en vroegen ons om raad. Is het virus echt zo gevaarlijk? Wat moeten we doen als iemand het krijgt? Er was nog veel onduidelijk, de angst was groot dat iedereen die besmet raakte, daadwerkelijk zou overlijden. We hebben regelmatig voorlichting gegeven in hygiëne.

De praktijk is vaak weerbarstiger dan de theorie. Want hoe kun je in quarantaine gaan als je met meer dan zes mensen in een huisje met twee ruimtes woont? Mag een besmet persoon naar het gezamenlijke buitentoeilet? Hoe kun je hygiënemaatregelen nemen als er geen schoonmaakmiddelen zijn? Met behulp van uw giften hebben we zeep en andere noodzakelijke middelen kunnen verspreiden.

Langzaamaan veranderden de angstgevoelens in wantrouwen. Veel mensen dachten dat het hele coronavirus verzonnen was, als onderdeel van een politieke verkiezingsstunt. Ik werd uitgelachen als ik mijn masker droeg en aangaf geen handen meer te schudden. We blijven de mensen vertellen dat het een serieus virus is dat serieuze risico's met zich meebrengt. Maar het is niet vreemd dat ze ons niet volledig geloven. Veel

maatregelen die worden genomen, worden door de politiek misbruikt. Zo werden alle demonstraties verboden, terwijl er normaliter heel veel gedemonstreerd wordt rondom de verkiezingen.

In het begin van de pandemie konden we nog bijeenkomsten organiseren als we voldoende afstand hielden. Ook dat mag nu niet meer. We zijn daarom blij dat we in de afgelopen periode voorlichting hebben kunnen geven en ook een aantal mensen hebben kunnen trainen in het maken van zeep. Het is niet makkelijk om goede, schone zeep te maken met primitieve middelen, maar dankzij giften hebben we een aantal vrouwen een goede start kunnen geven. Uiteraard gaat het niet direct vanzelf en mislukt er regelmatig een lading zeep. De vrouwen hebben echter doorzettingsvermogen. “Wij gaan hier mee door en bidden dat we in de toekomst winst



mogen maken om zo voor onze gezinnen te kunnen zorgen. Andere mensen in het dorp zijn jaloers en praten daarom negatief over ons werk. Maar Jezus was ook veracht. Wij volgen Jezus en laten ons daardoor niet ontmoedigen in ons zeepproject.” Als we bedenken dat vijf jaar geleden niemand in het dorp wist wat Kerst was en wat Jezus op aarde kwam doen, is het extra bijzonder om zo’n getuigenis te horen. We zien veranderingen, al blijven de tradities en cultuur een belangrijke – en soms belemmerende – rol spelen.

Toch mogen we vertrouwen dat God een plan heeft met deze mensen en bidden we dat velen van hen tot waar geloof mogen komen. Onze Bijbelstudie met de mensen en de overige trainingen mogen helaas niet doorgaan momenteel. Wel blijven we onze studenten persoonlijk bezoeken. We bidden samen met hen en helpen hen waar we kunnen. Blijft u meebidden?

Karin van Meeuwen - Malawi



Ook fotokaarten
in uw winkel
verkopen?

Weer veel
nieuwe
fotokaarten!

fotokaarten@stephanos.nl

...Nieuwe Collectie...!

Port Lavande
EXCLUSIEVE MODE

webshop & info
www.portlavande.com

Bijbels met kanttekeningen

in dundruk

Handzaam formaat
(14,5 x 21,5 cm)
Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, met of zonder Psalmen en formulieren.

Zonder Psalmen en formulieren

KTB33	zwarte leren toplaag, goudsnee, rits	€ 47,50
KTB35	leer, goudsnee	€ 49,50

Met Psalmen en formulieren

KTBS	zwart kunstleer, kleursnee (schooleditie) flexibele kaft	€ 36,00
KTBSH	als boven met harde kaft	€ 36,00
KTB40	zwart kunstleer, kleursnee	€ 62,00
KTB45	leer, goudsnee	€ 150,00
KTB47	leer, goudsnee, rits	€ 180,00

Alle bijbels in Staten-vertaling

Voor andere uitvoeringen en formaten, zie onze website.
Of bezoek onze showroom: ma. t/m vr. 8.30 tot 16.30 u.

Nijverheidstraat 21 • Leerdam
(0345) 61 01 55 | www.gbs.nl

GEREFORMEERDE BIJBELSTICHTING



WERK IN
UITVOERING



Blijf thuis!
Alleen samen krijgen we
corona onder controle.

Alleen samen...

Langs de Nederlandse autosnelwegen prijken digitale borden met de tekst 'alleen samen krijgen we corona onder controle'. Dat is vanzelfsprekend een oproep om met elkaar het uiterste te doen om overdracht van het agressieve virus te voorkomen. Want het virus verspreidt zichzelf niet, dat doen mensen. Daarom: afstand houden, handen wassen, mondkapjes dragen, bij verschijnselen thuisblijven. Maatregelen die ik van harte onderschrijf.

Echter, bij al die oproepen op digitale borden, persconferenties en websites ontbreekt meestal iets. Hoewel ze in Afrika geen digitale borden hebben langs hun wegen, heeft de nieuwe Malawiaanse president Chakwera drie dagen vasten en bidden uitgeroepen voor het hele land. Omdat hij weet dat we alleen samen, maar dan wel samen met God, corona kunnen bestrijden. In afhankelijkheid van God, want hoe anders? Wat jammer dat zo'n besef, dat in Afrika dagelijkse praktijk is, in Europa uitgehold is. Het leven is in Afrika minder maakbaar. De gemiddelde 'verlichte' westerling gedraagt zich echter alsof dat wel zo is.

Ondertussen heeft het virus de hele wereld in de greep en wordt gevreesd voor een tweede golf. Inmiddels zijn daarvan op meerdere plaatsen signalen te zien. Het werk van Stéphanos wordt door de gevolgen van corona geraakt. Dat leest u in dit magazine en op onze website. Zowel de uitvoering als de fondswerving wordt geraakt. Daarom wordt er op veel creatieve manieren geprobeerd het uiterst noodzakelijke werk

voort te zetten. Daarvoor ben ik alle betrokkenen veel dank verschuldigd. Ook ik zet mijn creatieve beentje voor en ga in één dag 250 kilometer dwars door Nederland fietsen. Onderweg bezoek ik fondsenwerfers van Stéphanos. Ga naar www.stephanos.nl/actiepagina en zeg het voort.

Graag eindig ik met de beste raad, uit ons Psalmenboek: "Roep Mij aan in de dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren." (Psalm 50:15). Als dat de invulling wordt van het digitale bord "alleen samen...", dan is er hoop. Ja, zelfs geen enkele reden tot wanhoop of twijfel. Noch voor gezondheid, noch voor het werk van Stéphanos, noch voor zieleheil.

Alleen samen met de levende God. Dan zijn we veilig. Dan gaat ons werk voor onze Afrikaanse naasten voort. Dat is mijn wens en bede.

*Johan van der Ham
Directeur / bestuurder*

SPECIALS ZIJN

ONZE STANDAARD



**ARCO
METAAL**

arcometaal.nl



**INDOOR
STEEL**

indoorsteel.nl



**OUTDOOR
STEEL**

outdoorsteel.nl

Degelijke en duurzame staalproducten van Hollandse bodem compleet naar uw wensen



Een ochtend op de compound

Met een flinke vaart rennen de geiten over het terrein. Alsof ze een hardloopwedstrijd houden. De grote bok gaat voorop, de kleintjes kunnen hem nauwelijks bijhouden. Luid mekkerend volgen ze. Jonge boompjes en groentetuinen zijn niet veilig voor de dieren. Een van hen waagt zich aan een afrikaantje, maar blijkbaar bevalt de smaak niet, want het uitgerukte plantje blijft op de grond achter.

De scholen zijn nog steeds gesloten, maar de kinderen vervelen zich niet. Een rondje over het terrein van Stéphanos laat dit duidelijk zien. James veegt nauwkeurig het dode blad uit zijn groentetuin. Samen met Diston mag hij een stukje grond gebruiken om groenten te verbouwen. Het veldje is afgesloten met gaas. Ze verbouwen tomaten en bladgroenten. Andrea heeft de andere helft in gebruik. Hij verbouwt pompoenen. In een ander omheind tuintje staan alleen tomatenplanten. Francis en Happy verzorgen dit gedeelte. Ik zie dat ze nog niet weten hoe je tomatenplanten moet dieven en laat hen zien wat ze weg moeten halen. De planten zien er gezond uit.

Alex en Chimkumbutso hebben ook een stukje veld in gebruik. Dagelijks zie je de jongens met gieters water sjouwen. Trots laten ze hun tuin zien. Ieder huisje heeft een eigen groentetuin waar de kinderen met elkaar voor zorgen. Er worden vooral tomaten en bladgroenten verbouwd. Hier en daar zie je maisplanten en pompoen. Als de kinderen willen, mogen ze een extra stuk grond op het terrein gebruiken om groenten te verbouwen. Deze groenten verkopen ze aan de 'moeders' van de huisjes. Van de opbrengst moeten ze zelf weer zaden kopen. Een mooi project.

Bij de huisjes gekomen staan overal op vuurtjes pannen te pruttelen. Hier wordt het bijgerecht klaarge-

maakt voor bij de nsima (maispap). Bij het jongenshuis staat een grote pot rode bonen op het vuur. Francis giet er een flinke scheut olie bij, waarna Diston met een mes tomaten en andere groenten boven de pot snijdt. Thomas vult de emmer bij de ingang bij. Eerst handen wassen, anders mag je niet naar binnen. Per groentetuin kun je goed de motivatie van de kinderen zien. Bij een huisje staan heel dikke maïsstengels. De dames die voor dit gedeelte verantwoordelijk zijn poseren maar al te trots tussen de maïs. Eric verbouwt vooral 'mpiru' (mosterdblād), een veel gegeten bijgerecht in Malawi. De kleintjes vermaken zich op de speeltoestellen voor de huisjes. Ook bij het washuis is het een drukte van belang. Chipiliro en Alex boenen op hun wasgoed. Maar er zijn meer manieren om je was schoon te krijgen. Loveness en Yankho stampen met hun voeten op het wasgoed dat in het zeepwater ligt. Zo zijn hun voeten ook gelijk weer schoon.

Om 11.00 is het tijd voor een Bijbelvertelling voor de jongere kinderen. De jongens komen met hun zelfgemaakte auto's en trucks aanrijden. Het duurt even voor ze compleet zijn, maar dan luisteren ze aandachtig naar de geschiedenis van Ehud. Allemaal? Nee, hier en daar is een strenge blik nodig om ze weer bij de les te halen. Het Woord is weer gezaaid.

Willemien van de Ridder - Malawi

Stichting Stéphanos is een reformatorische organisatie die hulp geeft aan (wees)kinderen en hun omgeving. In Malawi ligt de focus op diaconaal werk met de Bijbel in de hand. Voor Zambia zijn de werkzaamheden gericht op evangelisatie.

Stichting Stéphanos is op zoek naar een

Veldwerker voor Zambia (m/v)

Wij denken daarbij aan iemand die:

- lid is van één van de reformatorische kerken
- een onderwijskundige achtergrond heeft
- ervaring heeft met het geven van trainingen en het coachen van mensen
- minimaal 25 jaar oud is
- de Engelse taal beheerst en bereid is de lokale taal te leren
- bij voorkeur werkervaring heeft in het buitenland
- flexibel, inventief en stressbestendig is
- een teamspeler is, maar ook zelfstandig kan werken
- instemt met en leeft naar de grondslag van de stichting
- bereid is zich tenminste twee jaar aan het werk te verbinden, waarbij de condities op maat kunnen worden toegesneden

Voorwaarden:

De veldwerker wordt, na een voorbereidende training, uitgezonden als vrijwilliger. Om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien, dient hij/zij – in samenwerking met een eigen thuisfrontcommissie – de benodigde fondsen te werven ter dekking van de kosten die verbonden zijn aan zijn/haar uitzending.

Meer informatie

Kijk op www.stephanos.nl voor meer informatie. U kunt ook inlichtingen over de functie inwinnen bij de directeur dhr. J. van der Ham, tel. 06-10414335

Stuur uw sollicitatie naar de directeur/bestuurder dhr. J. van der Ham (Postbus 148, 4250 DC Werkendam) of secretariaat@stephanos.nl.




Stéphanos
www.stephanos.nl



UIT HET
LEVEN VAN...

Aisha Wyson

Aisha Wyson (15) geeft ons een kijkje in haar leven. Ze vertelt waarom ze bij Stéphanos kwam en hoe het nu met haar gaat. Ze heeft ook mooie plannen voor de toekomst.

Aisha is een halfwees. Haar vader heeft ze nooit gekend. Hij overleed in haar geboortjaar. Sinds die tijd staat haar moeder er alleen voor in de zorg van haar drie kinderen. Aisha heeft twee oudere broers die beiden ook in het programma van Stéphanos zijn opgenomen. De moeder van Aisha heeft geen vaste baan, maar weet met her en der klussen aan te nemen toch voor haar gezin te zorgen. Al is het moeizaam.

Aisha kwam als 5-jarige in het daycare programma van Stéphanos en zit nu op het voortgezet onderwijs in de tweede klas. Helaas heeft ze vanwege de maatregelen tegen het coronavirus deze nog niet af kunnen ronden. De lessen zijn niet gemakkelijk vindt ze, maar ze zou overgaan naar het derde leerjaar. Aisha is haar broers vooruit. Haar ene broer zit in de eerste klas van

het voortgezet onderwijs en de andere in de laatste klas van de lagere school. Dat getuigt van haar wil om te leren. Aisha wil graag journalist worden. Dankzij de hulp van de sponsor kan ze naar school.

Nu ze niet naar school kan, is ze een waardevolle hulp voor haar moeder. Ze haalt water, wast de vaat, doet de was, kookt het eten en werkt in de tuin. Op dat stuk grond verbouwt de familie mais, pinda's, bonen en bladgroenten. Een deel van de oogst is voor de verkoop. Het huis waar ze wonen is eenvoudig en klein. Een tweekamerhuis met grasdak.

Gelukkig is er ook tijd voor ontspanning. Dan kletst Aisha bij met haar vriendinnen of ze spelen een balspel. Maar ze kijkt uit naar het moment dat ze weer terug mag naar school.

Beste jongens en meisjes,

De herfst staat voor de deur. Een periode waarin we Gods schepping zien veranderen. De bomen veranderen in ware kunstwerken met hun gele, rode en oranje blaadjes. De eikels en kastanjes vallen van de bomen. Dieren leggen hun wintervoorraad aan. Wat doe jij? Lekker spelen tussen de vallende blaadjes of eikels en kastanjes rapen voor een herfsttafel. Misschien kun je niet buiten spelen omdat het regent. Ga dan lekker aan de slag met de kleurplaat of puzzels. Denk je aan de kinderen in Malawi en Zambia? Het is altijd goed om voor ze te bidden, maar misschien heb je ook nog tijd om wat geld te verdienen voor deze kinderen. In deze Afrikaanse landen kunnen ze het geld dat jij ophaalt goed gebruiken.

Hartelijke groeten, *juf Elsbeth en juf Cora*

7-9 jaar

Denk jij ook al weleens na over wat je later wilt worden? Misschien wel brandweerman, juffrouw, boer of zuster of misschien wel zendeling. In de tijd van de Bijbel mochten kinderen vaak niet zelf kiezen wat ze voor beroep wilden. Vaak gingen ze bij hun vader werken en kregen ze dus hetzelfde beroep als hun vader. Samuel niet. Hij werd al jong naar de tabernakel gebracht om daar te werken in Gods huis. Wat een mooi beroep. Hij mocht al jong de Heere dienen. In deze puzzel zien we hoe het eruit gezien kan hebben toen Samuel door zijn moeder bij Eli in de tabernakel gebracht werd. Kun jij de tien verschillen vinden?



Inzenden: De 10 verschillen

9-11 jaar

De Bijbel bestaat uit 66 hoofdstukken die verdeeld

zijn in twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. In de Bijbel staat alles wat we nodig hebben om God te leren kennen en hem te kunnen dienen. In deze puzzel een uitspraak over de Bijbel in geheimschrift. Kun jij hem vinden? a = 1, b = 2, 3 = c, enz. * = hoofdletter

*									
2	25	2	5	12					
4	1	20		9	19				
4	5		7	1	14	19	5		
*									
8	5	9	12	9	7	5			
*									
19	3	8	18	9	6	20			
2	5	22	1	20	20	5	14	4	5
1	12		4	5					
*									
3	1	14	15	14	9	5	11	5	
*									
2	15	5	11	5	14				
				*					
4	5	19		15	21	4	5	14	
			*						
5	14		14	9	5	21	23	5	14
*									
20	5	19	20	1	13	5	14	20	19

Inzenden: De vertaling van het geheimschrift



KIDS

Kleurplaat

Naam: _____

Adres: _____



Lees je bijbel
iedere dag

SPELREGELS

- Kinderen van 7-11 jaar krijgen bij elke goede inzending tien punten. Bij zestig punten krijg je een boekenbon.
- Kinderen van 3-6 jaar kunnen de kleurplaat opsturen. Na vier keer opsturen krijg je een prijs.
- Wil je stoppen? Geef het even door, dan kun je je punten doorgeven aan je broertje of zusje. Als je twee keer niets opstuurt, gaan we er vanuit dat je stopt.
- Opsturen vóór 1 oktober 2020.
- Schrijf je naam, adres, postcode en geboortedatum ook op het briefje met de oplossing.
- Jullie kunnen de kleurplaat en puzzels opsturen naar Ben Viegersstraat 2, 8072 ZG Nunspeet of stuur een foto naar kids@stephanos.nl.



Wij werken aan de toekomst van kinderen

Die dagelijks voortdurende zorg is voor ons pas echt waardevol als ze gegeven wordt vanuit de Bijbelse opdracht en als de Bijbelse boodschap in onze programma's doorklinkt.

Colofon

Uitgave van Stichting Stéphanos

Versijnt vier keer per jaar in een oplage van 7.300 stuks.

Grondslag van Stichting Stéphanos

Het onfeilbaar Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid.

Directeur / bestuurder

J. van der Ham

Raad van Toezicht:

L. den Boer
J.W.D. Nijkamp
J.G. Roodhorst
Ds. R.P. van Rooijen
J. Talen

Secretariaat:

Martine Bijkerk,
Postbus 148, 4250 DC Werkendam.
T: 06 143 31 164
E: secretariaat@stephanos.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. A.A. Brugge,
Ds. D.J. Budding,
Ds. G. Clements,
Ds. A.A. Egas,
Ds. L. Groenenberg,
Ds. A. den Hartog,
Ds. L.M. Jongejan,
Ds. J. Joppe,
Ds. G. Kater,
Ds. M. Klaassen,
Ds. W.M. van der Linden,
Ds. G. van Manen,
Ds. G.R. Procee,
Ds. H. Roelofsen
Ds. A.J.T. Ruis
Ds. A. Schot,
Dhr. D.J. Schouten,
Mr. C.G. van der Staaij,
Ds. K. Veldman,
Ds. W. van Vlastuin,
Ds. K. Visser,
Ds. J.A. Weststrate,
Ds. J. IJsselstein,
Ds. H. Zweistra

Voor voorlichting op scholen en verenigingen kunt u terecht bij:

Harry Droppert, 06-30167172,
voorlichting@stephanos.nl

Adreswijzigingen

We willen u vriendelijk vragen om adreswijzigingen schriftelijk door te geven.
Per post: Stichting Stéphanos,
Antwoordnummer 375,
3840 VB Harderwijk.
Per email: info@stephanos.nl

Bankrekening

Rabobank rek. nr.:
NL74 RABO 0335 3074 50
T.n.v. Stichting Stéphanos
te Hendrik Ido Ambacht
De bijdragen aan Stichting Stéphanos zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI).
Indien u voor een specifiek project wilt geven, graag het project vermelden.

Legaten / Erfstellingen

Wilt u Stichting Stéphanos testamentair gedenken, dan kunt u dat doen door te vermelden: Ik legateer aan Stichting Stéphanos, Hendrik Ido Ambacht, een bedrag van Euro xx. Voor erfstellingen en voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.

Ontwerp & drukwerk

Torendruk Nijkerk
ISSN 2214-6644

