



Stephanos

nr. 3 - 2019

Huisbezoek

De weg
naar Zambia

Geven maakt blij!

*Aan het
werk*



6



11



17



22

- 3** Meditatie
- 5** Van het bestuur
- 9** Van de voorlichter
- 10** Agenda
- 12** Aan de slag
- 13** In gesprek met
- 14** Sponsoring
- 16** Bedankt
- 21** Financieel
- 25** Van de directie
- 26** Kids

Uit het veld

- 6** Huisbezoek
- 11** De weg naar Zambia
- 17** Een indrukwekkend geheim
- 19** Rust, maar toch een drukte van belang
- 22** Geven maakt blij!

Vanwege ons nieuwe administratiesysteem kan het zijn dat u ons Stéphanos magazine ontvangt, terwijl u aangegeven hebt dit niet te willen. Is dit het geval? Laat het ons even weten via voorlichting@stephanos.nl of 06 3016 7272. Dan passen wij het aan in onze administratie.



...laat de heidenen weten dat zij mensen zijn.

Psalm 9:21b

Wat zijn de heidenen? Dat zijn de volken, de mensen zonder God. David bidt voor de heidenen. Die opdracht geeft God ons ook. Om te bidden voor de heidenen, ver weg en dichtbij. Want de heidenen moeten weten dat zij mensen zijn. Dat weten ze dus niet. Ze denken dat ze god zijn. Ze maken zichzelf tot god en ze knielen voor hun zelfgemaakte god.

Weet u het, weet jij het, wat het betekent *mens* te zijn? Een mens door God geschapen. Eens recht en zuiver uit Zijn Hand voortgekomen. “*En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.*” Maar nu een van God afgevalen mens. En mens die de rechte kennis van God verloren heeft. Een mens die zelf God wil zijn en zijn eigen god maakt. Ja, dat bent u, dat zijn alle mensen van nature. Dat moet u weten. Dat bidt David. In en door Hem bidt de meerdere David, Jezus Christus. “*Vader, Ik wil, dat die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt.*”

We moeten weten hoe diep wij gevallen zijn. Hoe diep ongelukkig we zijn. Een mens zonder God, een mens in verzet tegen God. Wat staat zo'n mens te wachten? *Naar Gods rechtvaardig oordeel, tijdelijke en eeuwige straf.* Maar weet u wat het grootste wonder is? Dat God naar mensen omziet. Dat Hij de wereld zo heeft liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft. Ja, dat Hij in Hem Zelf Mens werd. Ons in alles gelijk, uitgenomen de zonde. “*Ziet de Mens!*”, zo riep Pilatus. En wat hebben de mensen met Hem gedaan?

Zij hebben de Heere der heerlijkheid gekruisigd. Nee, van een mens is niets te verwachten. Maar alles is te verwachten van die ene Mens, de Mens Christus Jezus. Hij, Die bleef wat Hij was, waarachtig en eeuwig God. Hij, Die werd wat Hij niet was, waarachtig en volkomen Mens. Om in onze menselijke natuur de schuld te betalen, de hel te blussen. Om als Mens alles te doen wat nodig was om mensen met God te verzoenen. Door Hem wordt dit gebed een heerlijke belofte. Want Hij Zelf opent uw ogen door Zijn Geest. Dan ziet u wat het is, een gevallen mens te zijn. Dan kermt u het uit: “*k Ben vanwege al mijn zonden, die mij wonden, vol van kommer en verdriet.*” Maar die Geest richt uw oog op die ene Mens, op die volkomen Zaligmaker. Dan gaat het juichen in uw hart: “*Mijn zonden al en zonder tal zijn mij om Jezus' wil vergeven.*”

Ja, dan weet u wat het is een nieuw mens te zijn. Dan wordt u Israël ingelijfd. Dan wordt u een mens zoals God u bedoelt. Dan jaagt u naar het doel waarom God u geschapen heeft. Dan bent u een mens die straks eeuwig God groot zal maken. Dan wordt Davids gebed ook het uwe. Want als het voor u kan, kan het voor iedereen. Dan gunt u het ook iedereen. Er is een oneindige ruimte en liefde in die ene Mens, Jezus Christus. Niemand hoeft te wanhopen. Niemand is te slecht of te ver weg voor Hem. Iedereen is welkom bij Hem. Wie tot Hem komt zal Hij geenszins uitwerpen.

Ds. D.J. Budding



TUINGEREEDSCHAP

VOOR ELKE GROENE KLUS

Graven, spitten, bestraten, vegen, harken, aanplanten, hout hakken of gewoon de tuin onderhouden. Talen Tools heeft eerste klas gereedschap voor ieder budget en elke klus.



GRONDWERKEN
RIOLERING
BESTRATING

WERK IN DE
GOEDE RICHTING



kooikerinfra.nl • T 0522-46 82 14 • info@kooikerinfra.nl

Waardevolle uitgaven voor de jeugd!

Bijbelleesboekjes

In de Bijbelleesboekjes worden op een eenvoudige manier de bijbelse geschiedenissen verteld. Om voor te lezen: vanaf 4 jaar, om zelf te lezen: vanaf 6 jaar.

Een volledig overzicht van onze kinderboekjes vindt u op de site **gbs.nl**

Andere boekjes

Leren
Leren voor de jeugd

Nijverheidstraat 21 • Leerdam
(0345) 61 01 55 | www.gbs.nl

GEREFORMEERDE BIJBELSTICHTING



Beste Stéphanos vrienden,

Als bestuur hebben we de behoefte om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen die er bij ons zijn, ook in een periode van vakantie. Zoals u in voorgaande berichten hebt kunnen lezen zijn we als organisatie bezig om te professionaliseren. Ook het bestuur ontkomt daar niet aan.

Vanaf eind 2016 hebben we gesprekken gehad met deskundigen die ons begeleiden op de weg naar een andere bestuursvorm, namelijk die van een Raad van Bestuur (RvB) en een Raad van Toezicht (RvT). Waarbij de RvB de organisatie bestuurt en dagelijkse directievoering doet en de RvT toezicht houdt.

Op 15 augustus jl. hebben we tijdens een bestuursvergadering met algemene toestemming besloten om over te gaan naar bovengenoemd bestuursmodel. Dit betekent dat na de vaststelling bij de notaris de dagelijks leiding ligt bij de directeur/bestuurder, ofwel RvB, en de toezichthoudende rol bij de RvT. De ons inmiddels bekende heer J. van der Ham wordt directeur/bestuur-

der (RvB). De RvT zal worden gevormd door de heren Den Boer, Nijkamp, Roodhorst, Talen en ds. Van Rooijen. We hopen met elkaar op deze wijze leiding te kunnen geven aan onze groeiende stichting.

Een ander punt van de bovengenoemde vergadering was het afscheid het langst zittende bestuurslid dhr. J. Fuite uit Staphorst. Meer dan 25 jaar heeft hij zitting gehad in het bestuur en zijn inbreng was er op de voor hem kenmerkende wijze. Hij had al langer aangegeven dat hij wilde stoppen, mede gezien zijn leeftijd en gezondheid. Hij ziet dit moment als het juiste. Wij danken hem voor alles wat hij in de achterliggende jaren heeft bijgedragen voor Stéphanos en wensen hem en zijn vrouw Gods zegen toe in de avond van hun leven.

Afsluitend danken wij u als Stéphanos vrienden bij al het werk wat u doet en hopen en bidden dat uw en ons werk tot zegen mag zijn voor het werk in Malawi, Zambia en Nederland.

Met vriendelijke groeten,

J.G. Roodhorst



Huisbezoek

In Malawi houden we ook huisbezoek, niet zoals de meeste van ons gewend zijn vanuit de kerk door bijvoorbeeld twee ouderlingen, maar door twee van mijn collega's en mijzelf.

Afgelopen periode hebben we alle 52 boeren die trouw meedoen met de training bezocht. We spraken met hen over het Evangelie, de boodschap van zonde en genade, over het werk van Jezus voor ons zondige mensen en over een eeuwigheid die wacht voor een ieder van ons. Sommigen geven wat gewenste antwoorden, anderen laten toch wel merken dat ze er niet echt in geïnteresseerd zijn. Weer anderen komen met veel vragen die hen bezighouden over het Evangelie dat wij mogen brengen. Bid u mee voor Gods zegen over het gezaaide?

Daarnaast praten we met hen over hun oogst van afgelopen periode (de oogsttijd is in mei geweest). Hoeveel oogst hebben ze dit jaar? En hoeveel zaad hebben ze gebruikt? En een voor hen heel ongebruikelijke vraag: hoeveel heeft het gezin nodig om tot het volgende oogstseizoen genoeg voedsel te hebben? Deze vraag kent men eigenlijk niet. Samen berekenen we hoeveel

ze nodig hebben tot volgend jaar mei voor hun gezin. En samen rekenen we uit wat ze kunnen plannen voor volgend jaar, hoeveel zaad ze kunnen gebruiken om de benodigde hoeveelheid voedsel te verbouwen. Daarbij benadrukken we nog eens dat het God is Die regen geeft en het voedsel laat groeien.

Zo waren we bij familie Billiat, een vader met één eigen kind en vier kinderen van een eerder huwelijk van zijn huidige vrouw. Hij doet al drie jaar trouw mee met het programma en heeft dit jaar voor het eerst zijn hele veld bewerkt op de geleerde methode. Dit jaar heeft hij voor het eerst genoeg mais geoogst om z'n gezin het hele jaar te eten te geven. Dit heeft hij nog nooit in zijn leven meegemaakt. Hij is ongeveer 45 jaar. Hij begon met een klein stukje van zijn veld volgens de nieuwe techniek, vorig jaar heeft hij dat uitgebreid en dit jaar heeft hij heel zijn veld gedaan. Hij is maar wat dankbaar dat hij dit jaar zo'n goede oogst



heeft gehad. En zo zijn er nog meer boeren dit jaar waar we dankbaar voor zijn.

Er zijn ook boeren die het er niet zo goed vanaf brachten. Zo hebben we een familie bezocht waarbij de vader vorig jaar door de langdurige regen de mais zag rotten. Hij dacht een goede oplossing te hebben door de mais wat later te planten, maar het gevolg daarvan is dat hij voor nog geen half jaar voedsel heeft voor zijn gezin. Tijdens ons huisbezoek gaf hij aan dat hij geleerd heeft om met de trainers te overleggen als hij iets anders wil doen en voor volgend jaar gaat hij zijn land ook bewerken op de geleerde methode. En op tijd planten.

De volgende man is een *agogo* (opa) die bijna niet meer kan maar toch meedoet met de training omdat zijn familie niet echt voor hem zorgt. Hij heeft helaas niet genoeg mais. Maar hij is erg dankbaar, we treffen hem altijd lezend in zijn Bijbel aan. Hij doet momenteel mee aan een proef. Veel mensen slapen nog steeds op de grond of op een matras van hooi. In hooi komt echter veel ongedierte en op de grond is het erg koud en oncomfortabel. Nu hebben we een dekbed gevuld met gedroogd lemon grass, waar als het goed is minder

**Daarbij benadrukken we
nog eens dat het God is Die
regen geeft en het voedsel
laat groeien.**

ongedierte in komt. We hopen dat de proef slaagt en we op deze manier een goedkoop alternatief matras aan kunnen bieden zodat ze warm kunnen slapen. We bezoeken opa twee weken later opnieuw en hij is heel blij: "Ik heb nog nooit in m'n leven zo lekker geslapen. En het ongedierte ligt dood onder het matras. Dit matras is een geschenk van God, dank aan God" aldus opa. Het maakt ons beschaamd, hoe dankbaar deze man is voor deze gift. Er is nog veel werk te doen, maar we blijven ook leren van deze mensen! Blijft u mee bidden en helpen? Deze mensen hebben allemaal ook een ziel voor de eeuwigheid.

Karin van Meeuwen - Malawi

**WIJ MAKEN UW
INTERIEUR UNIEK**

**INDOOR
STEEL**
www.indoorsteel.nl

Degelijke en duurzame staalproducten van
Hollandse bodem compleet naar uw wensen

**WIJ MAKEN BUITEN
BUITENGEWOON**

**OUTDOOR
STEEL**
www.outdoorsteel.nl

Degelijke en duurzame staalproducten van
Hollandse bodem compleet naar uw wensen

Restment
Engaged | Experienced | Professional

Veiligheid & Integriteit

ADVIES ONDERZOEK BEMIDDELING TRAINING

Restment | Tel. 088 011 88 11 | www.restment.com

Lees het
verhaal van Limbani
op [www.stephanos.nl/
studiebeurs](http://www.stephanos.nl/studiebeurs)

Geef jongeren als Limbani
een toekomst!

Talentede jongeren in Malawi willen graag studeren.
Dat verhoogt hun kans op een betere toekomst.
Limbani bijvoorbeeld, een jongen met veel potentie.
Maar hij is wees en heeft geen geld.

**Helpt jouw jeugdvereniging een jongere
in Malawi aan een studiebeurs?**

Kosten: € 20,- per maand

ANBI

Stephanos

We komen graag langs voor
een presentatie. 06 - 301 671 72
of voorlichting@stephanos.nl

www.stephanos.nl



VAN DE
VOORLICHTER



Terugblik

Je moet altijd weer even graven in je geheugen als er wordt gevraagd om een stukje voor het Stéphanos magazine te schrijven. Vaak zijn activiteiten al weer weggezakt vanwege andere zaken die de aandacht vragen. Terugkijkend verbaas je je erover wat er allemaal alweer gebeurd is aan activiteiten het afgelopen kwartaal. Zo zijn er weer acties afgerond op een aantal scholen, zoals op de Joos van Larenschool te Arnhem en op de School met de Bijbel te Nieuw Beijerland. Wat hebben de kinderen zich ingezet, fijn! Verder zijn er presentaties gehouden bij de GGiN te Kruiningen, waren we met een stand aanwezig op de Terdege vriendschapsdag, Terdege Zomerfair, Familiedagen Lenteditie in Gorinchem, de Helpende Handen Samen-Uit dag en hebben we gestaan op de Zomermarkt op Camping de Vijverhof in Ommeren.

Spaarpotjes

Zoals u misschien nog weet hebben wij bij het magazine van maart bouwplaatjes voor een spaarpotje bijgevoegd. Leuk om te melden is dat deze spaarpotjes regelmatig voorbij zijn gekomen de afgelopen periode. Kinderen kwamen een vol spaarpotje brengen, of ouders stuurden ons even een mailtje dat er door hun kind geld was ingezameld en dat ze dit hadden overgemaakt. Bedankt hoor! Leuk dat ze gebruikt worden. Wil(t) u/jij een bouwplaat van het spaarpotje opvragen? Stuur dan een mail naar voorlichting@stephanos.nl.

Werkvakantie

De werkvakantiegangers zijn inmiddels weer in Nederland aangekomen. Zoals u leest op pagina 17 kijken ze terug op een onvergetelijke ervaring. Wilt u meer lezen? Bekijk dan de blogs op www.stephanos.nl/nieuws. Op pagina 14 staat de oproep voor de werkvakantie van 2020. Er zijn al diverse aanmeldingen binnen, dus wees er snel bij.

Vooruitblik

Stéphanos hoopt weer met een stand aanwezig te zijn op de Familiedagen te Gorinchem, de Zendingsdag van de Hersteld Hervormde Kerk en op de HJW-LCJ en HHJO 16+ jongerendag. Daarnaast staan er ook diverse presentaties op de planning. We hopen op een mooi laatste kwartaal van 2019.

Amaryllisbollenactie

Binnenkort gaat de landelijke amaryllisbollen actie weer van start. Veel vrijwilligers hopen zich weer in te zetten met de verkoop t.b.v. Stéphanos.

Wil(t) u/jij dit jaar ook meehelpen? Neem gerust contact met ons op via voorlichting@stephanos.nl.

Een hartelijke groet,
Harry Droppert

Voor alle data en op de agenda staande activiteiten geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.



Wat: HHK Zendingsdag. Stéphanos is aanwezig met onder andere rollen snoep. Voor meer informatie, zie www.zhbk.nl.

Wanneer: Zaterdag 21 september.

Waar: Expo Hoevelaken.

Wat: Kledingverkoop, maar ook zijn er o.a. fotokaarten, snoep en zelfgebakken koek en cake.

Wanneer: Dinsdag 24 september van 18:30 tot 21:00 uur.

Waar: Bethelkerk, Bereklaauw 1 in Genemuiden.

Wat: Niet-ritmische Psalmzangavond met Genemuider bovenstem. M.m.v. ds. H.J. van Marle, Bovenstem Mannenkoor Harpe Davids, organist René van Wendel. Toegang gratis, collecte voor Stéphanos.

Wanneer: Zaterdag 12 oktober. Aanvang 19:30 uur, deuren open om 19:00 uur.

Waar: Grote of St. Stephanuskerk in Hasselt.

Wat: Jubileumzangavond ter ere van het dertigjarig bestaan van Stéphanos. M.m.v. Christelijk mannenkoor Alblasserwaard o.l.v. Ron van Ommen, kinderkoor De Jonge Lofstem o.l.v. Dineke Stam, organist Jan Rozendaal en pianist Leo Verhaar.

Wanneer: Zaterdag 12 oktober. Aanvang 19:45 uur.

Waar: Dorpskerk, Lekdijk 118 in Nieuw-Lekkerland.

Wat: Jaarlijkse Biestenmarkt, nu met veel nieuwe fotokaarten.

Wanneer: Dinsdag 15 oktober van 9:30 tot 17:00 uur.

Waar: Genemuiden.

Wat: Erwtensoepactie, meer informatie volgt t.z.t. op www.stephanos.nl

Wanneer: November.

Waar: Nieuw Lekkerland e.o.

Wat: Familiedagen in Gorinchem met onder andere de bekende Stéphanos fotokaarten, puntzakken met rollen snoep en bruine poppen. Welkom!

Wanneer: Dinsdag 22 t/m donderdag 24 oktober.

Waar: Gorinchem.

Wat: Jubileum Hervormingszangavond o.l.v. oud-voorzitter ds. A.A. Egas. M.m.v. Christelijk Gemengd Koor Viva Vox o.l.v. Evert van de Veen uit Elspeet en Laudate Deum o.l.v. Arie Kortleven uit Apeldoorn.

Wanneer: Zaterdag 26 oktober. Aanvang 19:30 uur.

Waar: Kerkgebouw Hersteld Hervormde Gemeente, Vierhousterweg 45, 8075 BG Elspeet.

Wat: Landelijke Stéphanos Gezinsdag.

Wanneer: Zaterdag 16 november, 10:00 – 15:30 uur.

Waar: Staphorst

(exacte locatie volgt via www.stephanos.nl).

Wat: Psalmzangavond m.m.v. ds. W. Roos (Doornspijk), organist Jan Grootenboer en trompettist Maurice van Dijk. Collecte voor Stéphanos.

Wanneer: Vrijdag 22 november. Aanvang 19:30 uur, deuren open om 19:00 uur.

Waar: Grote of St. Stephanuskerk in Hasselt.

Kijk op www.stephanos.nl/agenda voor meer activiteiten.



De weg naar Zambia

‘Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.’ (Jes. 55:8)

In onze bijdrage kunnen we niet om bovenstaande tekst heen. Gods wegen zijn wonderlijke wegen. Met enthousiasme, maar vooral ook met een hartelijk verlangen om dienstbaar te zijn in Gods Koninkrijk vertrokken we naar Zambia. Intussen zijn we alweer terug in Nederland.

De weg naar Zambia was een weg met hobbels en mooie vergezichten. Het leren van een moeilijke taal en het achterlaten van alles. En tegelijk groeide in die periode het verlangen om onze reis te vervolgen en in Zambia werkzaam te mogen zijn. De weg naar Zambia was ook letterlijk een vervelende reis met een gemiste vlucht, turbulentie en spugzakjes.

In de maand dat we de dorpen introkken is ons wel duidelijk geworden hoe belangrijk het werk van Stéphanos in Zambia is. Samen met Irene trokken we eropuit om zondagschoolbijeenkomsten te bezoeken. Soms moesten we langs onbegaanbare wegen, waarbij je denkt: kunnen we het dorp echt bereiken? Om dan al schuddend en klotsend koers te houden zodat de zondagschoolbijeenkomst in een afgelegen dorpje toch door kan gaan. Het raakte ons hoe de kinderen bij het zien van de Stéphanos-terreinwagen massaal aan komen rennen en afwachtend rond de auto komen staan. Het is beschamend om die honger naar het Woord te zien.

Naast de officiële werkzaamheden was er ook in het dagelijks leven vaak gelegenheid om te spreken over

Jezus ‘de Weg, de Waarheid en het Leven.’ Op de markt werd je al snel herkend als een veldwerker van Stéphanos. Of die keer dat een naaister een *chitenje* voor Geertrude maakte. Ze probeerde intussen om ons bij de gemeenschap van de Jehovah’s Getuigen te krijgen. Mooi om dan zo ineens met elkaar over de Bijbel gebogen te zitten.

We hadden gehoopt dat we het werk in Zambia, na het verlies van ons kleine meisje Jedidjah, weer op zouden kunnen pakken. Maar Gods weg met ons is anders. Wat zouden we soms graag begrijpen waarom de Heere bepaalde dingen doet. Gelukkig is het genoeg om te weten: ‘Heilig zijn, o God, Uw wegen; niemand spreek’ Uw hoogheid tegen!’. Hij vergist Zich nooit!

We danken u hartelijk voor uw steun en betrokkenheid. We willen u vragen om te blijven bidden voor het werk in Zambia. Er is overal ter wereld, maar zeker ook daar, zoveel werk te doen.

*Uw koninkrijk koom’ toch, o Heer’!
Ai, werp den troon des satans neer;
Regeer ons door Uw Geest en Woord;
Uw lof word’ eens alom gehoord,
En d’ aarde met Uw vrees vervuld,
Totdat G’ Uw rijk volmaken zult.*

Sam & Geertrude Zwemer

Wilt u ook aan de slag voor Stéphanos?

kijk dan eens naar de volgende mogelijkheden

Werkgroepen

Stéphanos telt op dit moment tien werkgroepen en zes thuisfrontcomités. Wie zij zijn en waar zij werken vindt u op de website www.stephanos.nl/werkgroepen. De doelen van de werkgroepen van Stéphanos zijn:

- het actief zorgen voor naamsbekendheid van onze stichting en zo mensen betrekken bij ons werk onder de weeskinderen in Malawi en Zambia;
- het verzamelen van (financiële) middelen om het werk voort te kunnen zetten.

Zou u ook graag actief willen zijn in een werkgroep bij u in de buurt? Versterking is altijd welkom.

Meer informatie vindt u op de website. Mocht u daarna nog vragen hebben of u aan willen melden, dan kunt u contact met ons opnemen met de contactpersoon van de werkgroep (zie website) of via voorlichting@stephanos.nl.

Het hele jaar door zijn er foto-kaarten te koop bij kledingwinkel Simons in Nieuw Lekkerland en bij Mi's Brocante in Alblasterdam. Beeren ondergoed is te koop bij Anneke Muilenburg uit Nieuw Lekkerland (0184-684119 of cmuilenburg@solcon.nl).

Wenskaarten

Bent u op zoek naar een mooie (foto)kaart? Via fotokaarten@stephanos.nl of de winkeltjes die u kunt vinden via www.stephanos.nl/winkeltjes kunt u prachtige kaarten krijgen. De opbrengst is voor Stéphanos.

Bent u ondernemer en wilt u graag iets doen voor uw verre naaste?

Wat denkt u van het financieel sponsoren van meerdere weeskinderen? Of het financieel steunen van het werk onder de weeskinderen in Malawi en Zambia? Bel voor meer informatie onze fondsenwerver op 06 30167172 of mail naar voorlichting@stephanos.nl. Kijk ook eens op www.stephanos.nl/ondernemers

Frituurvet

U kunt uw frituurvet inleveren bij onze inzamelpunten die u kunt vinden op www.stephanos.nl/werkgroepen. Wilt u zelf inzamel-punt worden? Zie dan de advertentie elders in dit magazine.

Winkeltjes

De winkeltjes van Stéphanos zijn erg actief. We zien resultaat van het vele werk dat door hen wordt verricht. Graag willen we dit blijvend onder uw aandacht brengen. Koop uw inkopen bij de winkeltjes die u kunt vinden op www.stephanos.nl/winkeltjes. De opbrengst komt geheel ten goede aan Stéphanos. Er zijn ook winkeltjes die verkoopavonden bij u aan huis verzorgen. Kijk snel op de website voor contactgegevens. Is er geen winkeltje in uw omgeving en overweegt u er een te beginnen? We adviseren u graag.

Hier adverteren?

Ziet u kansen en wilt u graag adverteren in ons kwartaalblad? Neem contact op met onze voorlichter en vraag naar de mogelijkheden. Mail naar voorlichting@stephanos.nl of bel 06-30167172.



de thuisfrontcommissie van *Karin van Meenwen*

Op welke wijze zijn jullie verbonden aan Stéphanos en hoe is dat begonnen?

Ongeveer vier jaar geleden werden we als thuisfrontcommissie voor het eerst actief betrokken bij het werk van Stéphanos. Karin, al een aantal jaar werkzaam in Malawi, ging begin 2016 werken onder de vlag van Stéphanos. Karin werkt als vrijwilliger. Dit betekent dat Karin en haar achterban zelf verantwoordelijk zijn voor het werven van sponsors, zowel voor de financiën van Karins verblijf als het project in Malawi. Daarom hebben we naast de thuisfrontcommissie ook een actieteam opgericht, welke acties organiseren om extra geld te werven. Soms voor concrete doelen zoals kinderbijbels, een auto of soms voor algemene middelen. Maar ook de praktische kant moet geregeld worden. Denk aan de administratie vanuit Nederland, een woonruimte en auto tijdens verlof etc.

Wat spreekt jullie aan in het werk wat Stéphanos doet?

Onder andere de reformatorische identiteit en de ervaring in Malawi waren belangrijke redenen om voor Stéphanos aan het werk te gaan. Als thuisfrontcommissie zijn we hier nauw bij betrokken en hebben regelmatig gesprekken met Stéphanos over de ontwikkelingen rondom het werk van Karin.

Wat is jullie wens / tip voor Stéphanos?

De nood in Malawi is hoog en het werk is soms eenzaam en moeilijk. Het thuisfront speelt daarom een belangrijke rol in de ondersteuning van Karin op allerlei gebied. Daarnaast is en blijft gebed nodig voor de veldwerkers maar ook voor een zegen op het werk wat zij mogen doen. Het thuisfront speelt dus een belangrijke rol. Tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk!

Op pagina 6 en 7 kunt u de laatste ontwikkelingen rondom het project van Karin lezen.



SPONSORING

Oproep Werkvakantie

Jongeren opgelet!

In de zomer van 2020 hoopt Stéphanos weer een werkvakantie te organiseren.

De werkvakantie zal in de zomervakantie plaatsvinden. Zo kun je de arme medemens helpen én het prachtige Malawi ontdekken. Kijk voor meer informatie op www.stephanos.nl/werkvakantie. De eerste aanmeldingen zijn al binnen.

Meld jij je ook aan voor deze onvergetelijke vakantie?

Aanmelden en informatie via dhr. H. Droppert, voorlichting@stephanos.nl.



Studentengroepssponsoring

Ook dit schooljaar heeft een aantal leerlingen op het voortgezet onderwijs in Malawi een diploma gehaald. En nu? Zij hebben ook hun plannen voor de toekomst. Helpt u Stéphanos om hun plannen te verwezenlijken? Voor € 20,- per maand geeft u een jongere een betere kans op een baan, omdat hij/zij een vervolopleiding kan doen.

Ook in Malawi is een diploma noodzakelijk voor een goede baan. Een studie is ook in Malawi duur, daarom hebben we een groepssponsorproject om gezamenlijk deze jongeren te helpen. Helpt u mee om zoveel mogelijk jongeren te laten studeren?

Sponsor een student voor € 20,- per maand.



Post voor de sponsorkinderen

U kunt de post voor uw sponsorkind het gehele jaar door aan onderstaand adres sturen. Denkt u eraan om de naam en het nummer van uw adoptiekind in de linkerbovenhoek van de envelop te vermelden? Wilt u geen cadeautjes meesturen?

Envelop maximaal A5. Vindt u het lastig om post te sturen in het Engels? Graag sturen wij u een lijst met voorbeeldzinnen toe.

Voor meer informatie over sponsoring kunt u contact opnemen met mw. H. Westhoff- Lier, Karel Doormanstraat 30, 8281 DL Genemuiden, tel. 038-3857966, email adoptie@stephanos.nl



Dagopvang

In het dagopvangprogramma zijn heel veel nieuwe kinderen opgenomen. Gelukkig hebben al veel kinderen een sponsor gekregen, maar nog niet allemaal. De kinderen uit het dagopvangprogramma zijn meestal (half-)wezen en wonen daarom bij familie. Vijf dagen per week komen ze naar het dagopvangcentrum. Ook gaan ze naar school en krijgen ze kleding. Na schooltijd krijgen ze te eten. Sponsort u Gift, Mphatso of een van de andere kinderen voor € 17,50 per maand?



Gift Ching'amba

Gift woont bij zijn tante omdat zijn moeder gestorven is. Zijn vader leeft nog wel, maar het is in Malawi niet gebruikelijk dat een vader voor zijn kinderen blijft zorgen als de moeder gestorven is. Vaak gaan ze dan naar een oma of tante. Tante werkt in de tuinen van andere mensen om wat te verdienen. Ook heeft ze een stukje grond waar ze mais verbouwt. Het gezin woont in een klein huisje met een golfplaten dak. Buiten is een gat in de grond wat dient als toilet. Een waterpomp is aanwezig op vijftig meter. Helpt u Gift en zijn familie?



Mphatso Dyres

Mphatso is tien jaar en hij woont bij zijn ouders. Zijn vader heeft epilepsie en kan daarom niet werken. Moeder probeert her en der klussen te doen om in hun onderhoud te voorzien. Het gezin heeft een klein stukje grond waarop moeder mais verbouwt. Jaarlijks oogsten ze vier zakken mais. Het gezin woont in een klein huisje met een grasdak en twee kamers. Een gat in de grond is het toilet. Zorgt u dat Mphatso naar school kan?



Timothy Banda

Timothy is elf jaar en woont bij zijn moeder. Zijn vader is gestorven. Moeder heeft geen baan, maar doet af en toe klusjes voor andere mensen om zo wat te verdienen om haar drie kinderen te eten te geven. Ook heeft ze een stukje grond waarop ze mais verbouwt, jaarlijks oogst ze gemiddeld zes zakken. Ze wonen in een huisje met vier vertrekken en een golfplaten dak. Helpt u Timothy?



Jesca Thom

Jesca is elf jaar en ze woont samen met haar broertje bij haar moeder. Over haar vader is niets bekend. Moeder heeft geen baan, maar doet klusjes voor andere mensen om wat geld te verdienen. Er is een klein stukje grond, waarop ze mais verbouwt. Jaarlijks levert dit maar twee zakken op, wat echt te weinig is voor drie personen. Geeft u Jesca elke dag voldoende te eten?

Basisbehoeften en het
Evangelie voor slechts
€ 17,50 per maand



BEDANKT



Fietstocht voor Zambia

Herinnert u zich nog de fietstocht op de Veluwe die werd georganiseerd door de TFC's van Anneke en Willemien? Het was een hele organisatie en de opbrengst was reuze: € 26.000,-! Het was prachtig weer en een gezellige sfeer. Het is onmogelijk om iedereen te bedanken en niemand te vergeten want er waren veel vrijwilligers, sponsors en gevers bij betrokken. Toch willen wij, namens het Zambiateam, onze hartelijke waardering uitspreken voor alles wat gedaan is. De bijzondere grote opbrengst is genoeg om de Van Dam kinderbijbel deel 2 in de Nyanja taal te laten drukken. De vertaling is bijna klaar. Ook deze Bijbel zal – net als deel 1 – in Zambia en Malawi gebruikt worden bij het evangelisatiewerk.

De braderie in juli in Genemuiden heeft € 385,- voor Stéphanos opgebracht.

GezinsGids heeft vanwege het feit dat ze gingen verhuizen een zeer uitgebreide printer geschonken aan Stéphanos. Met dit apparaat kan Stéphanos nu haar eigen programmaboekjes e.d. maken. Als kers op de taart ontvingen we ook nog eens een pallet A4 en A3 papier. Directeur Otte kwam persoonlijk langs om onder het genot van een bak koffie het apparaat uit te leggen. GezinsGids, bedankt voor dit prachtige gebaar!

Op 20 juli is er op Camping de Vijverhof in Ommeren een zomermarkt georganiseerd. Deze camping spaart het hele seizoen voor Stéphanos, in het bijzonder voor goed onderwijs/ schoolmateriaal voor de (wees)kinderen in Malawi. Op de markt waren diverse standhouders aanwezig met onder andere friet en oliebolletjes. De zomermarkt heeft € 1262,80 opgeleverd en er is met collecteren door kinderen op de camping € 20,95 opgehaald. Allen die meegewerkt hebben, heel hartelijk dank.



De kinderen van de Joos van Larenschool te Arnhem hebben zich – vanwege de projectweek met als thema 'water' – de afgelopen weken flink ingezet voor Stéphanos. Na een presentatie over het werk van Stéphanos, de overstromingen in Malawi en de gegeven noodhulp, zijn de kinderen aan de slag gegaan. De kleuters gingen aan de slag met kijkdozen, in de andere klassen hebben ze onder andere Wilhelmina Pepermunt verkocht, een sponsorloop gedaan, of geprobeerd met handelen een bedrag te vermeerderen. Tijdens de projectavond was er een verkooftafel met speelgoed. Dit alles heeft een heel mooi resultaat opgeleverd, namelijk € 4264,95. Een prachtig bedrag. Onze voorlichter moest in elke klas opdrachten uitvoeren om achter het opgehaalde bedrag te komen en de kleuters hadden zelfs een liedje ingestudeerd. Meesters, juffen, kinderen en ouders, heel hartelijk dank.



Een indrukwekkend geheim

Als mensen vragen hoe mijn vakantie was weet ik zo snel niet wat ik moet zeggen. Geweldig leuk? Bijzonder? Gezellig? Indrukwekkend?

Het woord dat mijn vakantie samenvat is nog niet uitgevonden denk ik. Wat zeker is, is dat het een onvergetelijke reis was. We hebben veel gezien, veel meegemaakt, veel ervaren, veel nieuwe indrukken opgedaan. We hebben een heel andere kant van de wereld gezien. Iets dat je, naar je idee, alleen op plaatjes ziet. Het is onmenselijk dat zulke mooie mensen in zo'n situatie moeten leven. We zijn bijvoorbeeld in een huisje geweest waar letterlijk alleen wat slaapmatjes lagen, een pan stond en meer niet. Het was een vies en stinkend hokje. Wij kunnen ons dat niet voorstellen met ons rijkelijk gemeubileerde huis. En wat is het dan mooi dat de mensen daar zó blij kunnen zijn met bijvoorbeeld een knuffeltje. Of alleen al met een aai over hun bol of een hand op hun schouder. Zoiets is niet te omschrijven. En foto's zeggen ook niet genoeg zoals het echt is. Het is vanuit de groep een paar keer gezegd; het is een geheim dat je bij je draagt.

We hebben de eerste twee weken gewerkt op het Stéphanosterrein. Wat is het geweldig om dit samen met de Malawianen te doen, jong en oud. Kinderen keken even toe hoe we het deden en pakten daarna zelf gereedschap om aan de slag te gaan. Leeftijd of geslacht maakte niet uit, iedereen deed op zijn eigen manier goed mee. De laatste week hadden we 'vakantie'. Het was bijna even omschakelen, dat dit ook Malawi was. We hebben een boot- en landsafari gedaan en zijn twee nachten bij Lake Malawi geweest. Hier hebben we gevaren en genoten van de prachtige natuur. Wat zitten die drie weken er dan snel op! Waar we lang naar uit hebben gekeken zijn nu prachtige herinneringen.

Namens de werkgroep,
Thirza en Esther

*Wil jij dit ook meemaken?
Kijk dan snel op pagina 14 en meld je aan.*





BEDANKT



Coert Bok uit Nederhemert heeft met een zelfgemaakte kijkdoos (met lampje) € 26,50 opgehaald voor slachtoffers van cyclonen en andere rampen. Mooie actie Coert, heel hartelijk dank voor je inzet voor de slachtoffers.



Op de SMDB in Nieuw Beijerland hebben de kinderen zich samen met juffen en meesters ingezet om een mooi bedrag voor Stéphanos op te halen. De kleuters hadden samen met de juffen een kledjesmarkt georganiseerd voor ouders en opa's en oma's. De groepen 3 en 4 zijn met kraskaarten aan de slag gegaan. De groepen 5 en 6 hadden een muziekavond in de dorpskerk georganiseerd en de kinderen van groep 7 en 8 hebben een sponsorloop gehouden. Op school was een Stéphanos hoek inclusief vitrine ingericht. Al met al een groot succes met een supermooie opbrengst, namelijk € 6305,50. Kinderen en alle andere betrokkenen, heel hartelijk dank!

Shanne van den Oever (6 jaar) uit Nederhemert heeft voor de arme mensen en kinderen geld opgehaald in een zelfgemaakt spaarpotje. Dit heeft € 44,14 opgeleverd. Fijn Shanne, namens de arme mensen en kinderen heel hartelijk bedankt!

Werkgroep Nieuw Lekkerland

Zaterdag 1 juni hebben we als werkgroep op de open dag van Zorgboerderij de Molenhoeve voor € 51,- aan kaarten en 1 bruine pop verkocht. Vrijdagavond 22 juni hebben we op de midzomermarkt van Speeltuinenvereniging Middelweg voor € 856,40 snoep en fruit verkocht. Het zijn leuke activiteiten om aan mee te werken én een prachtige opbrengst voor Stéphanos.



Het berichtje kwam onverwachts: we zoeken iemand die naar Zambia kan gaan. Twee weken later waren wij onderweg. In Zambia wachtte ons een hartelijk ontvangst. Er volgde een fijne, mooie en leerzame tijd. In het bijzonder bij de kinderclubs. Zoveel kinderen die steeds kwamen luisteren naar Gods Woord. Prachtig om hen te horen zingen en leuk om ze Hollandse spelletjes te leren. We denken aan hen (en aan Irene en Anneke) in ons gebed. Hartelijke groet, Jos, Jannemieke en Sara Kardol.
Bedankt voor jullie hulp!

Kijk op www.stephanos.nl/nieuws voor meer activiteiten



Rust, maar toch een drukte van belang

Het schooljaar in Malawi is verdeeld in drie periodes, met daartussen steeds twee of drie weken vakantie. Aan het einde van het schooljaar is er de 'grote vakantie' van zes of zeven weken. Tijdens de grote vakantie is er geen school, maar toch is het een drukke periode voor Stéphanos.

De kinderen gaan voor zover mogelijk naar hun ouders of andere familie, om de band met de familie die er nog is zoveel mogelijk te versterken en om niet helemaal te vervreemden van het normale leven in de dorpjes. De rest van het jaar blijven de kinderen in het Stéphanosdorp, dus deze weken zijn heel bijzonder voor de kinderen. Deze 'verhuizing' vergt natuurlijk enige organisatie, van het inpakken van de persoonlijke spullen tot het regelen van vervoer. Ook moeten de schoolspullen en -uniformen voor het komende schooljaar alvast verzorgd worden.

In de week voordat de kinderen vertrekken overhoren we de Bijbelse vertellingen uit de laatste periode door middel van een quiz. Op de basisschool is er een speciale afsluiting van het schooljaar, waar ook de ouders en/of verzorgers van de kinderen zijn uitgenodigd. De leerlingen en hun families gaan van klas naar klas, waar onder andere de directeur, een van de leerkrachten en iemand van de oudercommissie terugblikken op het afgelopen jaar.

Een andere activiteit die voor een drukte van belang zorgt, is de jaarlijkse werkvakantie vanuit Nederland. Van 20 juli tot 9 augustus was er weer een groep hardwerkende jongeren in Malawi. Zij leverden een belangrijke bijdrage door de kinderen Bijbelverhalen te vertellen. Ook zijn er onderhoudswerkzaamheden gedaan op en rond het Stéphanosterrein. Daarnaast hebben zij geholpen bij het bouwen van een huis voor kinderen die zelfstandig een huishouden runnen, zonder ouders. Dat komt helaas meer voor in Malawi, we

noemen dat een *child headed family*. Ook heeft de werkgroep een aantal bezoeken gebracht aan de omliggende dorpjes, waardoor ze een inkijkje kregen in het gewone leven op verschillende plekken in Malawi. In de tweede week van augustus werd het erg stil: de Nederlanders waren weer terug naar Nederland en de kinderen waren terug naar hun eigen dorpjes. Juist deze stilte maakt ons er bewust van wat voor een belangrijke rol de kinderen spelen. Deze weeskinderen en andere kwetsbare kinderen helpen, dat is het doel waarvoor wij bestaan. De kinderen leren veel bij Stéphanos, zowel het gewone als het Bijbelse onderwijs is een verrijking voor hun leven. Juist nu de kinderen terug gaan naar huis, kunnen zij daar iets delen van hun geloof en van hun kennis van de Bijbel. We hopen en bidden dat het Woord ook via deze wegen gezegend mag worden. We merken dat de vakantieperiode goed is voor de kinderen: ze hebben contact met de familie die ze nog hebben en ze kunnen uitrusten van het schooljaar. Helaas merken we ook dat de kinderen niet voor niets bij Stéphanos komen. Sommige kinderen krijgen in de weken thuis te weinig of te eenzijdig voedsel en komen verzwakt terug. Bij anderen is het meer in hun gedrag te merken dat de situatie thuis niet geschikt is voor kinderen. Deze nadelen wegen echter niet op tegen de voordelen van het naar huis gaan. Na een aantal weken van rust voor de kinderen is het ook goed om het gewone ritme weer op te pakken: half september begint het schooljaar weer.

Clifford Koyukwa - Malawi



Port Lavande
EXCLUSIEVE MODE

...Welkom..!

webshop & info
www.portlavande.com

OPROEP WORDT FRITUURVET INZAMELPUNT

Plaats u ook een container voor oud vet? Een volle klike wordt binnen 2 dagen vervangen voor een lege.

En Stéphanos krijgt een goede prijs, zodat de weeskinderen in Malawi en Zambia er mee geholpen worden.

Doet u mee? **Neem contact op met Harry Droppert.**

Mail naar voorlichting@stephanos.nl
of bel: (06) 30 16 71 72

PIONIERSWEG 84-86 • DRONTEN • WWW.VETCOLLECTE.NL

Voor het verzorgen van:

- o Financiële administraties
- o Jaarrekeningen
- o Belastingaangiften en -advies
- o Salarisadministraties
- o Personeelsbeleid
- o Vastgoedbeheer
- o Bedrijfseconomische advisering
- o Ondernemingsplannen en persoonlijke begeleiding voor starters
- o Treasury en financiering
- o Administratieve organisatie
- o Online dienstverlening
- o Interim management

Voor:

- o MKB
- o ZZP
- o Stichtingen

MUVAMA BV
Administratieve dienstverlening

Jan Blankespoor
Avervoordseweg 36, 7396 PE De Vecht
KVK 09147623
0643 740 176
jbl@muvama.nl

PLUS Slingerland Middelharnis
Kerkepad 7, 3241 CH Middelharnis
0187-482772
Slingerland-middelharnis@plussupermarkt.nl

PLUS Slingerland Rockanje
Dorpsplein 22, 3235 AD Rockanje
0181-407310
Slingerland-rockanje@plussupermarkt.nl

Wat een verschil



Wij willen het herhalen: dankbaarheid staat voorop als wij terugzien. De stijgende lijn van inkomsten is ook in 2019 opnieuw zichtbaar. In het eerste half jaar hebben we ruim € 669.000,- mogen ontvangen.

Paulus schrijft in 2 Korinthe 9:7: “Want God heeft een blijmoedigen gever lief.” De aanleiding van de stijging van inkomsten was de door Stéphanos opgezette noodhulpactie nadat in maart de orkaan Idai enorme verwoestingen aanrichtte. Huizen, wegen en de oogst werden vernield en er waren tientallen doden te betreuren. Dan moeten wij toch belijden dat wij onze zegeningen niet hebben verdiend.

Drie zaken trokken deze keer de aandacht. Wellicht kent u de berichten uit de pers dat ING een boete van 775 miljoen moest betalen omdat hen werd verweten dat zij onvoldoende hebben gedaan om witwassen via ING bankrekeningen te voorkomen. Daar vloeide uit voort dat wij bij de Rabobank tekst en uitleg hebben gegeven over de activiteiten van Stéphanos. Wat het meest is bijgebleven is dat onze leefwereld waarin het

gelukkig normaal is om je in te zetten voor de naaste zo ver af staat van de wereld om ons heen.

Ook hebben wij met de Belastingdienst gesproken over onze ANBI status. Ook hier bleek dat het makkelijker is om over getallen te praten dan over het ene nodige. Met deze gesprekken in achterhoofd viel ons de ‘gift’ van € 27.500,- op die wij een aantal dagen later mochten ontvangen. Een zoektocht leerde ons dat deze afkomstig was van de in december 2017 opgeheven Hervormde Evangelisatie in Culemborg. U zult begrijpen dat wij moesten denken aan het lied: “t Zij vreugde mijn deel is of smart mij verteert.” Wij wensen een ieder toe, ook de betrokkenen in Culemborg, te leren kennen voor eigen hart en leven het refrein: “t Is mij goed wat God doet”.

kerken en scholen



begroot 2019
€ 150.000
Q1 - Q3
€ 103.080

wergroepen



begroot 2019
€ 90.000
Q1 - Q3
€ 25.198

nalatenschappen



begroot 2019
€ 0
Q1 - Q3
€ 53.852

ondernemers



begroot 2019
€ 100.000
Q1 - Q3
€ 64.287

particulieren



begroot 2019
€ 450.000
Q1 - Q3
€ 296.338

adoptie



begroot 2019
€ 200.000
Q1 - Q3
€ 126.587



totaal

begroot 2019
€ 990.000

Q1 - Q3
€ 669.342





Geven maakt blij

Ieder jaar zijn er massa's ouderen en jongeren die Afrika bezoeken. Groepen jongeren, maar ook ouderen gaan actief aan de slag. Ze geven hun krachten en steunen projecten met een bewogen hart. Zij zien de weelde waarin wij leven en willen graag iets doen voor de verre naaste. Prachtig om te zien. Een bijzondere ervaring ook. Het opent je ogen dat het niet vanzelf is dat er eten op je bord ligt of dat je een fatsoenlijk dak boven je hoofd hebt. Volle koffers komen mee en gaan bijna leeg weer terug. Geven maakt blij.

Ontvangen ook. Maar voor hoe lang? Kinderen in Malawi zijn niet gewend aan speelgoed. Weten vaak niet hoe ze met scharen en stiften om moeten gaan. Het speelgoed wat ze kennen is zelf gemaakt. Van ijzerdraadjes en flessendoppen worden heuse auto's en vrachtwagens gemaakt. Elastiek springen kennen ze hier ook. 'Elastiek' maken ze van allemaal aan elkaar geknoopte lege dunne plastic zakjes. Een velg van een fiets doet dienst als hoepel en van een kleine pompoen met wat bamboestokjes wordt een duwapparaat gemaakt. Wanneer je genoeg plastic met touwtjes ombind heb je een voetbal.

Bellenblaas is erg leuk. De glimmende glanzende belen die glinsteren in de zon en als je ze wilt vangen, dan knappen ze. Binnen een dag is het flesje leeg en wordt het achtergelaten in de berm. Om ballonnen wordt gevochten. Of je nou jong of wat ouder bent, die wil je hebben. Maar de Afrikaanse zon en de vele doornstruiken maken er korte metten mee. Wat rest zijn de kleine stukjes gekleurd rubber die her en der verspreid liggen. De één euro cadeautjes gaan veelal ook niet langer dan een dag mee. Vuilnisbakken kennen ze hier niet. Afval gooi je gewoon van je af. Het doet me pijn om overal het afval te zien. En ik weet het, niets leuker dan die blije gezichtjes, maar het is maar voor even.

Het voelt ook zo goed om het raam van je auto open te doen en de kinderen wat snoep of fruit te geven. Maar wij blanken maken van Afrikaanse kinderen bedelkinderen. Er zijn gebieden wanneer je daar door-

heen rijdt je achterna geroepen wordt met kreten als: 'give me my money' of 'give me sweeties'. Is dat iets om trots op te zijn als blanke? Dat wij een bedelcultuur creëren of in plaats van het land afvalvrij te houden het er juist brengen?



Gelukkig wordt er meer gebracht. Ook Gods Woord wordt gezaaid. Daar kunnen geen koffers genoeg van komen. Want Gods Woord is eeuwig. Dat Woord gaat in lengte van jaren mee, ja tot in eeuwigheid. Niet altijd lijkt het te ontkiemen, maar Gods albestuur zorgt er voor dat er soms na jaren vrucht te zien is. Dan kan er meer geluk wonen in een arm hutje dan in een rijk gemeubileerde kinderkamer. Persoonlijk wordt ik blijer van aandachtig opgeheven gezichtjes die de Bijbelverhalen indrinken, dan de stuitbal ingeklemd in zo'n donker handje.

Willemien van de Ridder - Malawi

Fotokaarten

- Weer veel nieuwe kaarten -



Door het hele land zijn er winkels die onze fotokaarten verkopen.

Wilt u ook een mand met kaarten in de winkel? Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Wilt u een bestellijst met de nieuwste fotokaarten ontvangen?
fotokaarten@stephanos.nl

Eigen sfeer, zon, water en bergen in Oostenrijk



Bij een boeking van twee weken ontvangt u een waardebon van € 50,-.

ES Vakanties
Vakanties in eigen sfeer



www.es-vakanties.nl
055-3030083 - info@es-vakanties.nl

Actiecode:
ESAA151

WINTERREIZEN

BUSEXCURSIEREIZEN

FIETSVAKANTIES

VLIEGREIZEN

CRUISES

BURGTOURS

Margrietstraat 30, 4401 EZ Yerseke | Tel.: 0113-573681
Mob.: 06-22296733 | info@burgtours.nl | www.burgtours.nl



VAN DE
DIRECTIE



Werk in uitvoering

Binnen het geheel van Stéphanos wordt veel werk verzet. En is er veel 'werk in uitvoering'. Daarover leest u in dit magazine of heeft u op de website wellicht het nodige gelezen. Bijzonder veel vrijwilligers zetten zich in via werkgroepen, thuisfront commissies en op tal van andere manieren om het werk van Stéphanos te bevorderen. En dat door heel Nederland. Ten behoeve van het werk in Malawi en Zambia. Daar zijn we de betrokkenen personen zeer erkentelijk voor. We zouden zonder hen en u niet kunnen functioneren.

Iemand die zich lang vrijwillig heeft ingezet, is de heer Mostert. Hij heeft in het voorjaar besloten om zijn taak als bestuurslid neer te leggen. Zijn jarenlange betrokken inzet voor Stéphanos is niet onopgemerkt gebleven. Ook vanuit onze Afrikaanse werkvelden is hem de dank overgebracht. Al is hij er de man niet naar om graag in het middelpunt te staan, toch zetten we hem bij deze nog even in de schijnwerpers. We zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange trouwe en belangeloze inzet. Waarvan akte.

In de bijdrage Van het bestuur kunt u lezen over de veranderingen in de 'governance'-structuur van onze organisatie. Het is een belangrijk en weloverwogen be-

sluit. Dankbaar ben ik voor het vertrouwen dat het bestuur c.q. de nieuwe Raad van Toezicht in ondergetekende heeft uitgesproken om met elkaar door te gaan. Daarom zult u het woord 'interim' voor mijn functie niet langer aantreffen. Hopelijk mag deze stap bijdragen aan de continuïteit van onze mooie Stéphanos organisatie. We zullen hierover later ook rechtstreekse communicatie met de thuisfront commissies, de Afrikaanse besturen en andere belanghebbenden starten. Met de bedewens dat de Heere over al ons werk in uitvoering Zijn zegen wil geven, groet ik u hartelijk.

*Johan van der Ham
Directeur/bestuurder*

Beste jongens en meisjes,

De zomervakantie ligt weer achter ons. Wat heb jij deze zomer gedaan? Misschien heb jij wel iets heel bijzonders gedaan of mee-gemaakt. In dit Stéphanosmagazine lees je het verslag van een reis naar Malawi. Wat is daar veel gedaan tijdens de reis. Spaar jij mee om de kinderen daar te kunnen helpen? Bid jij ook mee dat het werk daar gezegd mag worden?

Wat ga jij doen nu de herfst voor de deur staat? Lekker spelen tussen de vallende blaadjes of eikels en kastanjes rapen voor een herfsttafel? Misschien kun je niet buiten spelen omdat het regent. Ga dan lekker aan de slag met de kleurplaat of puzzels. Succes met de kleurplaat en de puzzels. We hopen dat er weer veel kinderen meedoen!

Hartelijke groeten, *juf Elsbeth en juf Cora*

SPELREGELS

- Kinderen van 7-11 jaar krijgen bij elke goede inzending tien punten. Bij zestig punten krijg je een boekenbon.
- Kinderen van 3-6 jaar kunnen de kleurplaat opsturen. Na vier keer opsturen krijg je een prijs.
- Wil je stoppen? Geef het even door, dan kun je je punten doorgeven aan je broertje of zusje. Als je twee keer niets opstuurt, gaan we er vanuit dat je stopt.
- Opsturen vóór 1 november 2019.
- Schrijf je naam, adres, postcode en geboortedatum ook op het briefje met de oplossing.
- Jullie kunnen de kleurplaat en puzzels opsturen naar Ben Viegersstraat 2, 8072 ZG Nunspeet of stuur een foto naar kids@stephanos.nl.

Kleurplaat

Sam en Geertrude kunnen helaas niet verder met hun werk in Zambia. Zij vertellen hier ook over op pagina 11. Bid jij ook voor hen? Je kunt ook een mooie tekening maken om hen te bemoedigen. Die kun je opsturen naar: **Postbus 150 2250 DD Werkendam.**





7-9 jaar

Wat een rommeltje is het in deze kast, alle Bijbelboeken staan door elkaar. Welke boeken horen bij het Oude Testament en welke bij het Nieuwe Testament?

Kleur de boeken van het Oude Testament geel en die van het Nieuwe Testament blauw.

Inzenden: De ingekleurde boekenkast



9-11 jaar

In deze woordzoeker moet je 15 namen van Bijbelboeken wegstrepen. Heb je de Bijbel bij de hand? Voorin de Bijbel vind je namelijk alle namen van de Bijbelboeken op een rij. Tip: in deze woordzoeker staan alleen boeken uit het Oude Testament. Welk Bijbelboek kun je van de overgebleven letters maken?

Inzenden: Het Bijbelboek wat je van de overgebleven letters hebt gemaakt.

k	l	a	a	g	l	i	e	d	e	r	e	n
h	p	j	r	i	c	h	t	e	r	e	n	a
a	m	s	p	r	e	u	k	e	n	e	s	h
b	i	j	a	n	e	h	e	m	i	a	a	u
a	c	o	m	l	g	e	n	e	s	i	s	m
k	h	e	o	j	m	a	s	u	d	o	x	e
u	a	l	s	i	r	e	m	u	n	j	o	b
k	o	n	i	n	g	e	n	h	o	s	e	a

Wij werken aan de toekomst van kinderen

Die dagelijks voortdurende zorg is voor ons pas echt waardevol als ze gegeven wordt vanuit de Bijbelse opdracht en als de Bijbelse boodschap in onze programma's doorklinkt.



Colofon

Uitgave van Stichting Stéphanos

Versijnt vier keer per jaar in een oplage van 7.300 stuks.

Grondslag van Stichting Stéphanos

Het onfeilbaar Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid.

Directeur / bestuurder

J. van der Ham

Raad van Toezicht:

L. den Boer
J.W.D. Nijkamp
J.G. Roodhorst
Ds. R.P. van Rooijen
J. Talen

Secretariaat:

Corrie de Jong,
Postbus 150, 2250 DD Werkendam.
T: 06-14331164
E: secretariaat@stephanos.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. C.v.d. Berg,
Ds. A.A. Brugge,
Ds. D.J. Budding,
Ds. G. Clements,
Ds. A.A. Egas,
Ds. L. Groenberg,
Ds. A. den Hartog,
Ds. L.M. Jongejan,
Ds. J. Joppe,
Ds. G. Kater,
Ds. M. Klaassen,
Ds. W.M. van der Linden,
Ds. G. van Manen,
Ds. G.R. Procee,
Ds. H. Roelofsen
Ds. A.J.T. Ruis
Ds. A. Schot,
Dhr. D.J. Schouten,
Mr. C.G. van der Staaij,
Ds. K. Veldman,
Ds. W. van Vlastuin,
Ds. K. Visser,
Ds. J.A. Weststrate,
Ds. J. Ijsselstein,
Ds. H. Zweistra

Voor voorlichting op scholen en verenigingen kunt u terecht bij:
Harry Droppert, 06-30167172,
voorlichting@stephanos.nl

Adreswijzigingen

We willen u vriendelijk vragen om adreswijzigingen schriftelijk door te geven.
Per post: Stichting Stéphanos,
Antwoordnummer 375,
3840 VB Harderwijk.
Per email: info@stephanos.nl

Bankrekening

Rabobank rek. nr.:
NL74 RABO 0335 3074 50
T.n.v. Stichting Stéphanos
te Hendrik Ido Ambacht
De bijdragen aan Stichting Stéphanos zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI).
Indien u voor een specifiek project wilt geven, graag het project vermelden.

Legaten / Erfstellingen

Wilt u Stichting Stéphanos testamentair gedenken, dan kunt u dat doen door te vermelden: Ik legateer aan Stichting Stéphanos, Hendrik Ido Ambacht, een bedrag van Euro xx. Voor erfstellingen en voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.

Ontwerp & drukwerk

Torendruk Nijkerk
ISSN 2214-6644

