



Stéphanos

nr. 2 - 2023

Eenheid in Malawi

Werken en bidden
in Zambia

Talandiri Harvest Centre

Thema:
*Eenheid in
diversiteit*



INHOUD



11



15



20



25

- 3** Welkom
- 5** Meditatie
- 6** Van de voorlichter
- 7** Werk in uitvoering
- 9** Sponsoring
- 10** In gesprek met
- 19** Agenda
- 22** Bedankt
- 29** Kids

Uit het veld

- 15** Eenheid in Malawi
- 16** Eenheid in diversiteit
- 20** Werken en bidden in Zambia
- 24** Talandira Harvest Centre
- 27** Eenheid in diversiteit

Cover

Met vereende krachten en vereende harten wordt er gewerkt op het Stéphanos terrein in Malawi. Jong en oud(er), man en vrouw, Nederlander en Malawiaan, vrijwilliger en betaalde kracht; zoveel verschillen, maar toch zo'n eenheid. Samen werken om van het Stéphanos terrein een fijne en veilige plek te maken voor honderden kinderen en medewerkers. Om veilig te kunnen opgroeien, leren en werken. Om de cirkel van armoede te doorbreken en gezonde families te kunnen starten en onderhouden. Om met elkaar tot eer van God te leven. Hij is de Bron én het doel van het leven. In alle diversiteit is er eenheid door Hem. Tot Zijn glorie!



WELKOM

Het thema van dit nieuwe magazine is: EENHEID IN DIVERSITEIT.

De wereld in het algemeen en de mensheid in het bijzonder is zeer divers. Huidskleur, geloof, woonplaats, familieverband, werkring, alles is bij iedereen weer anders. Dat maakt ons divers, verschillend en uniek. En één uniek Persoon heeft ooit gebeden *...opdat ze allen één zijn...* (Joh 17:21a). De Heere Jezus zegt dat over Zijn volgelingen, verstrooid over de wereld. Ook over de Afrikaanse wereld van nu, die in de tijd van Jezus' woorden nog nauwelijks in beeld was.

De eenheid in geloof mogen we ervaren tijdens ons werk in Malawi en Zambia en tijdens andere ontmoetingen met de zovelen in ons land die ons mooie Stéphanos-werk mogelijk maken.

We hebben juist elkaars unieke eigenschappen nodig om een stevige eenheid te vormen. Dat is in een huwelijk zo, een gezin, een kerkelijke gemeente maar ook in een organisatie als Stéphanos. Cultuurverschillen kunnen in ons werk soms voor misverstanden zorgen. De manier waarop een Afrikaan iets bespreekt of een probleem aanpakt is niet per se hetzelfde als die van een Europeaan. Maar in de ontmoeting ligt de verrijking. Met het uiteindelijke perspectief dat na dit leven voor de ware Christgelovigen het eeuwige leven aanbreekt zonder cultuurverschillen, taalproblemen en dergelijke. Opdat we allen één zijn, maar dan volmaakt in de lof aan God.

In dit perspectief mogen we ons werk doen. U als werkgroep- of TFC-lid, als vrijwilliger, als begunstiger of in welke hoedanigheid u ook aan ons werk bent verbonden. Tot heil en hopelijk eeuwige zegen van onze Afrikaanse naaste die mede van ons werk afhankelijk is.



Ontvang allen een hartelijke groet,

Johan van der Ham
directeur/bestuurder

Wilt u ook aan de slag voor Stéphanos?

kijk dan eens naar de volgende mogelijkheden

Werkgroepen

Stéphanos telt op dit moment elf werkgroepen en zes thuisfrontcomités.

Wie zij zijn en waar zij werken vindt u op de website www.stephanos.nl/werkgroepen. De doelen van de werkgroepen van Stéphanos zijn:

- het actief zorgen voor naamsbekendheid van onze stichting en zo mensen betrekken bij ons werk in Malawi en Zambia;
- het verzamelen van (financiële) middelen om het werk voort te kunnen zetten.

Zou u ook graag actief willen zijn in een werkgroep bij u in de buurt? Versterking is altijd welkom.

Meer informatie vindt u op de website. Mocht u daarna nog vragen hebben of u aan willen melden, dan kunt u contact met ons opnemen met de contactpersoon van de werkgroep (zie website) of via voorlichting@stephanos.nl.

Frituurvet

U kunt uw frituurvet inleveren bij onze inzamelpunten die u kunt vinden op www.stephanos.nl/werkgroepen. Wilt u zelf inzamelpunt worden? Zie dan de advertentie elders in dit magazine.

Bent u ondernemer en wilt u graag iets doen voor uw verre naaste?

Wat denkt u van het financieel sponsoren van meerdere kinderen? Of het financieel steunen van het werk onder de kinderen in Malawi en Zambia? Bel voor meer informatie onze fondsenwerver op 06 30167172 of mail naar voorlichting@stephanos.nl. Kijk ook eens op www.stephanos.nl/ondernemers

Wenskaarten

Onderstaande adressen verkopen (foto)kaarten voor Stéphanos.

Meer informatie kunt u vinden op: stephanos.nl/wie-wij-zijn.

Alblasserdam

Mi's Brocante, Plantageweg 4

Arnhem

Fam. Van Belzen, Schokker 1

Daarle

Erna Kleinjan, Groeneweg 22

Dirksland

Simons Kleding, Voorstraat 52

Elspeet

Simons Kleding, Staverdenseweg 16a

Genemuiden

Miranda's Hairfashion, Burg. ten Veldestraat 81

Woonwinkel Jan Pleijsier, Klaas Fuitestraat 46

Robuust, Langestraat 37

Fam. Riezebos, Oostermaat 50

Fam. Van de Sluis, Kamperzeedijk 49

Fam. van Dijk, Pr. Clausstraat 20

Fam. Boender, Ratelaar 29

Fam v/d Kamp, Kievit 26

Grafhorst

Fam. De Vries, Jan van Dieststraat 10

Hardinxveld-Giessendam

Mw. Groothedde, Wisboomhof 13

Hasselt

Rosedale Collections, Hoogstraat 26

Fam. J. Slingerland, Cellemuiden 27,

fotokaarten@stephanos.nl

Fam. Verhoek, Ambachtsweg 3

Gentle Kids, Dorpsweg 17

IJsselmuiden

Fam. A.J. Schaap, E.N. Rahusenstraat 9

Katwijk aan Zee

Fam. Van Duivenvoorde, Tijnstraat 28

Middelharnis

Hoedenhuis Josephine, Kaai 9

Nieuw-Lekkerland

Simons Kleding, Kleijburgplein 29

Nieuwe Pekela

Fam. Brouwer, Onstwedderweg 5

Nunspeet

Mw. Den Boer, Kuntzestraat 1

Ouddorp

Jouw Marktkraam nr. 148, Molenblok 6-8

Sprang-Capelle

Fam. Van der Schans, Raadhuisstraat 153

Staphorst

Fam. Ubak, Oude Rijksweg 175

Hulst&Co, Oude Rijksweg 2

Kaaspakhuis, Ebbingeweg 9c

Fam. Vos, Gemeenteweg 318

Stellendam

Kaasboerderij J. van Schaik, Langeweg 1

Terneuzen

Fam. Zegers, Oude Vaart 90

Urk

Zus & Zo kado, Klifweg 10

Winkeltjes

De winkeltjes van Stéphanos zijn erg actief. We zien resultaat van het vele werk dat door hen wordt verricht. Graag willen we dit blijvend onder uw aandacht brengen. Koop uw inkopen bij de winkeltjes die u kunt vinden op www.stephanos.nl/winkeltjes. De opbrengst komt geheel ten goede aan Stéphanos. Er zijn ook winkeltjes die verkoopavonden bij u aan huis verzorgen. Kijk snel op de website voor contactgegevens. Is er geen winkeltje in uw omgeving en overweegt u er een te beginnen? We adviseren u graag.

Hier adverteren?

Ziet u kansen en wilt u graag adverteren in ons magazine? Neem contact op met onze voorlichter en vraag naar de mogelijkheden. Mail naar voorlichting@stephanos.nl of bel 06-30167172.



Eenheid in diversiteit

Opdat zij allen één zijn... (Joh. 17: 21a)

Diversiteit is vandaag een toverwoord. Grote bedrijven voeren een diversiteitsbeleid. Er moet ruimte zijn voor iedereen. De aandacht ligt in de westerse wereld dan vaak op ruimte voor seksuele diversiteit; een ontwikkeling die door christenen terecht met zorg wordt gadeslagen. Toch is diversiteit iets moois. God schiep niet één bloemsoort, maar duizenden. Het weerspiegelt iets van Zijn weergaloze creativiteit. Tegelijk is diversiteit ook lastig. Na de zondeval zien we bij de torenbouw van Babel de diversiteit zo groot worden dat mensen elkaar niet meer verstaan. De eenheid is weg. Een kakofonie is het gevolg. En zo is het vaak. Er is wel diversiteit, maar we verstaan elkaar niet meer omdat de eenheid weg is. We zien het vandaag overal in onze samenleving. Iedereen heeft een mening, maar de samenleving polariseert met als gevolg dat mensen tegenover elkaar komen te staan. Kan het ook anders? Gelukkig wel. Maar niet als prestatie van onze kant. Ware éénheid is alleen mogelijk in de Heere en Zijn Woord. Waar mensen gaan buigen voor het Woord, zichzelf als zondaar leren zien en Christus als Zaligmaker leren kennen en liefhebben, ontstaat iets van ware eenheid. We zien het in de eerste christengemeente. Ze waren één van hart en één van zin. Dat betekende niet dat iedereen hetzelfde was of niet meer zichzelf mocht zijn. Juist wie niet meer van zichzelf is (zondag 1), leert steeds meer zichzelf te zijn. De discipelen waren allen heel verschillend. Toch waren ze één in de Heere. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die verbindt mensen aan de Heere en aan elkaar. Daarom konden er gemeenten ontstaan met zeer verschillende mensen. Joden die altijd stipt naar Gods wet hadden geleefd, leerden daar samenleven met mensen die als onwetende heidenen nu God gingen dienen. We weten dat dat niet altijd vlekkeloos ging. Zolang we op aarde zijn, blijven

de zonde en ons karakter opspelen. De brieven getuigen geregeld van spanningen. Mag je nu wel vlees eten dat aan de afgoden geofferd is of niet (1 Kor. 8)? Paulus schrijft niet voor, maar laat ruimte voor verschillende standpunten. Het belangrijkste: dat ik niet mijn eigen belang, maar dat van de ander vooropstel. Hoewel hij zich vrij voelde om zulk vlees te eten, wil hij het toch niet doen als hij daarmee een ander aanstoot geeft. Ook op het zendingsveld speelt diversiteit een rol. Westerse christenen denken anders dan christenen in Afrika. Het een is niet altijd beter dan het ander. Diversiteit is ook leerzaam. Waarom denken en doen mensen zo anders dan wij? Het opent je oog voor eigen blinde vlekken en leert je soms ook je eigen standpunt te relativiseren. Ja, dat vraagt zelfverloochening. Onmogelijk vanuit onszelf. Maar dat wil Christus ons leren. Hij heeft Zichzelf niet behaagd. Hij zette Zichzelf opzij om zondaren zalig te maken. Door Zijn zelfverloochening kunnen we zalig worden. Wie daar iets van gezien en begrepen heeft, leert ook zichzelf te verloochenen. Christus' gebed om eenheid wordt dan een dure plicht en roeping. Hoe zouden we deze laatste wens (vgl. Joh. 17) van de Geliefde naast ons neer kunnen leggen? Ziende op Zijn liefde willen we gehoor geven aan Zijn opdracht. En omdat de liefde zichzelf niet zoekt, kunnen we de ander uitnemender achten dan onszelf. Waar dat gebeurt, is er in alle verscheidenheid toch ware eenheid. Hier in beginsel, straks volkomen. Hoe divers ook - Filistijnen, Tyriërs en Moren – ze zingen straks één lied. In één Naam! *Dan wordt Zijn Naam met lofgejuich geprezen, dan zullen daar de blijde zangers staan....* Zorg dat u er bij bent!

Ds. M. Klaassen, Barneveld



Het thema van dit Stéphanos magazine is 'eenheid in diversiteit'. Een mooi, maar mogelijk ook ingewikkeld thema. U ontvangt dit magazine na Pinksteren. Als er één moment geweest is in de wereldgeschiedenis dat er 'eenheid in diversiteit' ervaren werd, dan is dat volgens mij rond het Pinksterfeest geweest. We lezen in Hand. 2:1: *Als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij (de apostelen) allen eendrachtelijk bijeen.* Deze twaalf waren zeer divers in onder andere beroep en karakter, maar er was een eenheid. Om jaloers op te worden! Ja, dat was ook anders geweest, nog niet eens zolang geleden. Maar nu, op déze dag, wordt de door de Heere Jezus beloofde Heilige Geest uitgestort. Er komen op de preek van Petrus 3000 mensen, uit allerlei talen, tongen en natiën tot bekering. Het gevolg leest u in vers 42: *Volhardende in de leer en in de gemeenschap en in de breking des broods, en in de gebeden.* En goederen werden verkocht en verdeeld. Wat een eenheid in diversiteit! Eén in het offer van de Heere Jezus, gewerkt door Zijn Geest. Laten we bidden om de werking van die Pinkstergeest voor (de kerk in) Nederland, Malawi en Zambia (Hand. 2:39, kanttkening 82). Dan gebeuren er wonderen.

Brief aan kinderen

Een mooi voorbeeld van delen van het ontvangene kunt u zien op pagina 9. Hier vindt u een ingekorte versie van de brief van een sponsor aan zijn/haar kinderen. In deze (in december verstuurd) brief wordt verteld hoe een flyer van Stéphanos bleef haken en tot gevolg had dat de familie uitgebreid werd met een sponsorkindje van Stéphanos. Lezenswaardig!

Activiteiten

Afgelopen periode zijn er veel activiteiten georganiseerd. We kunnen merken dat veel activiteiten die vóór corona traditie waren, weer volop opgepakt worden. Heel fijn! U vindt de resultaten elders in dit magazine.

Werkvakantie

De voorbereidingen voor de werkvakantie zijn in volle gang. Een groep van zestien personen hoopt te gaan werken aan verschillende projecten, zoals diverse bouwklussen, schilderwerk, kinderevangelisatie, knutselen met de kinderen enz. Ze willen als groep een blog bij gaan houden. Wilt u de groep volgen? Dat kan via www.rose-op-werkvakantie-in-malawi.nl/blog. De groep hoopt op 14 juli te vertrekken. Wij wensen hen een onvergetelijke reis en behouden thuiskomst toe.

Frituurvet inzamelpunt: Ook willen wij graag weer een nieuw frituurvetinzamelpunt onder de aandacht brengen:

Fam. Verhoeven
Willem de Zwijgerweg 103a
4191 WD Geldermalsen

Wilt u ook inzamelpunt worden? Van harte aanbevoelen! U kunt contact opnemen met ondergetekende.

Een hartelijke groet,
Harry Droppert

Voor alle data geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

Zoals al eerder aangekondigd, vervalt de acceptgiro

U kunt uw gift op verschillende manieren overmaken (zie bijgevoegde brief):

- 1. Internetbankieren:** Maak uw gift over op IBAN rekening: NL74 RABO 0335 3074 50 t.n.v. Stéphanos o.v.v. het unieke betaalkenmerk (16 cijfers) die op de brief vermeld staat.
- 2. QR-code:** U kunt een gift overmaken via de doneer QR-code op de brief.
- 3. Zet uw acceptgiro om naar een machtiging:** zie brief, optie 3.
- 4. Website:** Doneer via stephanos.nl/doneren.

Kunt u bovenstaande opties niet zelf? Wellicht kunt u uw familie vragen om te helpen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!





Diversiteit blijkt niet alleen in de veelkleurigheid van de mensheid, ook uit het zich in activiteiten van uiteenlopende aard. Hieronder noem ik er een paar.

Onze veldwerkster uit Canada, Leanna Veldhuizen, mocht veilig aankomen in Malawi. Ze woont inmiddels op het Stéphanos terrein in het zuiden, maakt goede vorderingen in haar taalstudie en kan in afwachting van haar definitieve werkvergunning alvast kennismaken met het werk.

Medio april jl. was ik op bezoek in Zambia, samen met de zendingscoördinator van de HHK. We bekijken daar de mogelijkheid om, aansluitend op het werk van ons Zambiaanse team, de Bijbelschool in Petauke te versterken. Heel mooi om als Stéphanos en HHK daarin samen op te trekken. We hopen op en bidden om een goed vervolg van deze gesprekken.

Fijn ook om te kunnen melden dat we als Raden van Toezicht en Bestuur van de organisaties Timotheos en Stéphanos een keer bij elkaar hebben gezeten om in deze nieuwe samenstelling kennis te maken. Gezien de situatie in het verleden was daar nooit de mogelijkheid

voor, maar nu kan dit wel en dat is winst. Inmiddels gebeuren er al dingen samen. De toekomst zal leren hoe(veer) we elkaar kunnen versterken.

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat begin maart de orkaan Freddy verwoestend over Madagaskar, Mozambique en Malawi is getrokken. Inmiddels beheerst dit al lang niet meer de voorpagina's, maar veel van onze lokale medewerkers moesten worden geholpen met het hoognodige, zodat ze zich weer voor het werk konden inzetten. Dank ook aan onze partners in Canada en Duitsland die de noodhulp op meerdere plaatsen van onze werkgebieden mogelijk maakten. En aan u die gaf, zonder dat we u er zelfs maar toe hoefden op te roepen.

Moge al ons werk in de gunst des Heeren geschieden. En wilt u het alstublieft blijven opdragen aan de troon der genade?

Johan van der Ham, directeur/bestuurder



TUINGEREEDSCHAP

VOOR ELKE GROENE KLUS

Graven, spitten, bestraten, vegen,
harken, aanplanten, hout hakken of gewoon de tuin onderhouden.
Talen Tools heeft eerste klas gereedschap voor ieder budget en elke klus.



Maatwerk reizen naar Israël.

TELISRAELTRAVEL.NL

Ontdek het Israël van toen en nu.

Tel Israël Travel is een jonge organisatie waarin veel ervaring, kennis en passie is gebundeld. Groepsreizen, themareizen, business trips, standaard of maatwerk. Tel Israël Travel weet altijd de juiste combinatie van inspanning en ontspanning in het programma te brengen.

Meer informatie op telisraeltravel.nl

Telefoon: 088 - 011 88 44
Email: info@telisraeltravel.nl

Restment [®]

Engaged | Experienced | Professional

Veiligheid & Integriteit

ADVIES
ONDERZOEK
BEMIDDELING
TRAINING

Restment | Tel. 088 011 88 11 | www.restment.com



Een brief van een sponsor aan zijn kinderen. Hieruit blijkt dat niet alleen de sponsor verschil maakt in het leven van een kind, maar het kind ook verschil maakt in het leven van de sponsor.

Kiezen?

December '22



Ik wil jullie graag even voorstellen aan een nieuw familielid.

Het is Dorothy Flackson en zij is geboren op 27 december 2011 in het dorpje Gomonda in het gebied Kuntaja, Malawi. Zij is een meisje van elf jaar. Dorothy is de jongste in het gezin van vier kinderen. Vader is vertrokken met onbekende bestemming en moeder Ethel John (55) heeft de volledige zorg voor haar gezin. Moeder heeft een gehoor- en spraakgebrek.

Hoe ik ertoe gekomen ben om een sponsorkind voor mijn rekening te nemen? Ik denk dat het wel aardig is om de aanleiding hiervan uit te leggen. Wel...

... december is dé geefmaand. In de winter hebben we elkaar allemaal nodig. Het is vaak écht hollands winterweer: koud, guur of nat. We hebben dan het gevoel dat we elkaar moeten helpen. Dat het in die maand Kerst is maakt ook nog wel uit. We zijn dan geneigd wat meer te geven dan we waarschijnlijk anders zouden doen. 'Het is een maand van omzien naar elkaar en stilstaan bij de medemens', aldus Margreet Plug, directeur van 'Goede doelen Nederland'. Dat blijkt uit het onderzoek: "Geven in Nederland". Vandaar al die doordachte campagnes om het beoogde doel te bereiken. 'Herhaling is de kracht van de reclame' luidde eens een bekende reclamespreuk. Vandaar de vele folders en brochures die wij in deze maand op de deurmat vinden. Standaard verdwijnen die 'goede doelen' brochures en folders allemaal in de krantenbak. Aan het einde van de week maak ik de bak leeg. Deze week ging het iets anders. Die éne folder bleef in mijn gedachten. Bij al de folders die ik al weggedaan had, had ik dat met deze niet gedaan. Deze bleef hangen. Het ging daarin om het adopteren/sponsoren van een kind dat met jouw steun een iets beter leven krijgt dan dat het nu heeft. Het doel krijgt dan ineens een gezicht (en een naam). Iets dergelijks geeft je een gevoel dat er met jouw geld direct wat gedaan wordt. De folder waar ik het over heb, gaat over een project van Stichting Stéphanos.

Ik zocht contact met deze stichting en werd geweldig geholpen. Op een gegeven moment kreeg ik via de mail de foto's en beschrijvingen van de mogelijke keuzes voorgelegd om zelf een sponsorkind uit te zoeken(!). Het bleek een onmogelijke opgave. Al deze kinderen hebben hulp nodig. Wie moet je dan kiezen? Onmogelijk! Maar ja, je kunt ze ook niet allemaal sponsoren. En daarom heb ik gekozen, ik had geen keus...!

Nu ik dit allemaal heb opgeschreven denk ik: moet dat nou? Moeten anderen nu zo nodig weten wat je allemaal aan goede doelen geeft? Dat is zeker niet mijn bedoeling (Mattheus 6: 2-4). Zie het meer als een mededeling dat de familie uitgebreid is met één lid. Als ik naar de prachtige familiefoto kijk die in de kamer hangt, denk ik: Er kan er toch makkelijk eentje bij? Vandaar!



IN GESPREK MET



...Kees en Peter Hoogendoorn

Kees en Peter zijn betrokken ondernemers die Malawi hebben bezocht met de ondernemersreis in 2022. Zij nemen ons mee in hun ervaring.

Wij zijn Kees en Peter, vader en zoon. We hebben samen met nog een zoon/broer een bouwbedrijf: STATON. Kees sr. is in het verleden betrokken geraakt bij Stéphanos via een andere ondernemer. Dit is intussen alweer jaren geleden.

Het werk van Stéphanos spreekt ons erg aan omdat het kleinschalig van opzet is en er bij Harry en de medewerkers van Stéphanos een grote mate van betrokkenheid is. Ieder jaar brengt voorlichter Harry Dropert een bezoek op ons kantoor en dan geeft hij tekst en uitleg bij alle ontwikkelingen van Stéphanos in Malawi. Als vanzelf zorgt dit ervoor dat er wederkerig ook betrokkenheid ontstaat. De indrukwekkende ver-

halen laten, samen met de foto's, de projecten leven en zorgen ervoor dat we overtuigd zijn geraakt dat ons geld zichtbaar nuttig besteed wordt. Hieruit blijkt dat de stichting verantwoord omgaat met het geld en hier ook open over wil zijn. Verder is het werkgebied redelijk afgebakend. Dit maakt de projecten en de hulpverlening overzichtelijk.

De mooiste ervaring die wij hebben, is natuurlijk de onvergetelijke reis met verschillende ondernemers naar Malawi in 2022. Een prachtige reis die uitstekend was georganiseerd en waardoor we veel hebben geleerd over het land en over de wijze van werken. We kregen nog veel meer zicht op de problematiek die er



speelt in het land. Ook zagen we met eigen ogen het vele en goede werk dat door de stichting en door de vele vrijwilligers ter plekke wordt gedaan. De onderlinge gesprekken met de Nederlandse ondernemers tijdens deze reis waren absoluut erg waardevol. Het zijn in Malawi, het spreken en het ontmoeten van de plaatselijke bevolking, laten tegelijk zien hoe groot het contrast is tussen Nederland en Malawi. We zagen veel dankbaarheid bij de mensen, die afhankelijk zijn van hulpverlening. Deze innerlijke blijdschap is niet met geld te verkrijgen.

Tegen de weeskinderen zouden wij willen zeggen dat het Woord van God dat dagelijks door Stéphanos verkondigd wordt het belangrijkste is. Staar je niet blind op de rijkdom van het westen, maar besef dat er een

schat verborgen ligt in het Woord van God. Als je deze schat ontvangen mag, ben je pas echt rijk en gelukkig.

Onze wens/tip voor Stéphanos is: ga in ieder geval zo door! Het lijkt ons erg mooi als er in de toekomst initiatieven zouden ontstaan die de lokale bevolking van inkomsten zouden voorzien. Met een achterban met veel ondernemers die zich verbonden weten met de stichting, zou er ruimte moeten zijn voor mooie nieuwe initiatieven; iets waar we tijdens onze reis ook geregeld met elkaar over gesproken hebben. Al met al vinden wij het zeer zinvol werk dat er wordt gedaan. Wij willen graag onze waardering uitspreken naar alle vrijwilligers in Nederland en in Malawi, die met Woord en daad bijdragen aan dit prachtige werk voor Stéphanos.

De zomer is fijner met GezinsGids!



4 nummers

€ 14,50*

Inclusief dubbeldik
ZomerNummer

met prijspuzzel



Scan de code en bestel uw
abonnement online!

* Dit abonnement stopt automatisch. Ga naar gezinsgids.nl/abonnementen of bel 030 230 3500.
Opgaven voor dit abonnement dienen 23 juni binnen te zijn.

gezinsgids

Gods Woord wereldwijd verspreid



Uw gift
is van harte
welkom!
Hartelijk dank!

Samen met verschillende kerken en hulporganisaties verspreiden wij gratis Bijbels in vele landen van de wereld.

Ook steunen wij diverse vertaal- en revisieprojecten: vertaling van de Bijbel in het Chinees, de revisie van de Spaanse Bijbel (Reina-Valera-vertaling) en het Hebreeuwse Nieuwe Testament (Delitzsch-vertaling).



Ons rekeningnummer is: **NL96 RABO 0129 4451 18**
t.n.v. Gereformeerde Bijbelstichting.
gbs.nl/steun-ons-werk/geef-eeen-gift/

Nijverheidstraat 21 • Leerdam (0345) 61 01 55
www.gbs.nl



**GEREFORMEERDE
BIJBELSTICHTING**

OPROEP WORDT FRITUURVET INZAMELPUNT



Plaats u ook een container voor oud vet? Een volle kliko wordt binnen 2 dagen vervangen voor een lege.
En Stéphanos krijgt een goede prijs, zodat de weeskinderen in Malawi en Zambia er mee geholpen worden.

Doet u mee? Neem contact op met Harry Droppert.

Mail naar voorlichting@stephanos.nl

of bel: (06) 30 16 71 72



Olthuis
recycling

PIONIERSWEG 84-86 • DRONTEN • WWW.VETCOLLECTE.NL



WEBSHOP

Cadeauartikelen, nieuwe boeken en fotokaarten

De opbrengst is honderd procent voor Stéphanos!

Hieronder en op www.stephanos.nl/webshop kunt u de Stéphanosproducten vinden.



Koop uw fotokaarten bij een van de verkoopadressen, via fotokaarten@stephanos.nl, én kijk ook eens op onze fotokaarten webshop: www.fotokaarten-stephanos.nl.



Diverse bruine poppen, variërend in prijs van € 19,95 tot € 44,95. Hoge kwaliteit. Zie www.stephanos.nl/poppen voor actuele voorraad.



Diverse blanke poppen, variërend in prijs van € 19,95 tot € 44,95. Hoge kwaliteit. Zie www.stephanos.nl/poppen voor actuele voorraad.



Tegeltje met ochtendgebedje Ds. C.J. Meeuse: Te zingen op de wijs van Ik ga slapen, ik ben moe. Mooi kraamcadeau! € 10,- (nog enkele op voorraad. Op = op!)



Diverse kinderboekjes
"Enoki eet muis" € 10,-
"Wisdom vindt een grote schat" € 7,50, "De koeienjongen van Kazorwe" € 7,50.



Verrassingstas
Leuk voor particulieren en ondernemers om cadeau te geven aan (zaken)relaties, € 15,-. De inhoud is een verrassing!



Houtsnijwerk pennen
Handwerk uit Malawi. Eén pen voor € 3,- en vier voor € 11,-.

Nieuwe boeken van christelijke uitgeverijen

Via www.stephanos.nl/boekenhoek kunt u uw boeken bestellen (van alle christelijke uitgeverijen). Als u via de zoekbalk naar de webshop van CLC Nederland gaat, wordt 15% van uw online aankoop gedoneerd aan Stéphanos. U steunt ons dus met uw online aankoop bij CLC! Mooi voor particulieren, maar ook voor kerkenraden en scholen!



Elke dag nieuws in Bijbels licht

Scan mij



*Maak nu kennis met het RD incl. RDMagazine
4 weken lang voor slechts 5 euro
Ga naar rd.nl/stephanos*

rd
reformatorisch
dagblad



GRONDWERKEN
RIOLERING
BESTRATING

WERK IN DE GOEDE RICHTING



kooikerinfra.nl • T 0522-46 82 14 • info@kooikerinfra.nl



pl
PORT LAVANDE
exclusive mode

NIEUWE COLLECTIE

HARTELIJK WELKOM
WEBSHOP & INFO
WWW.PORTLAVANDE.COM



UIT HET VELD

Eenheid in Malawi

In de afgelopen maanden zijn Janneke en ik gestart met werken op Talandira Harvest Centre. Het werk geeft me voldoening. Soms als ik rondloop op THC, denk ik: Wat mooi dat ik hier mag zijn. Voor dit werk ben ik naar Malawi gekomen. Zo mag ik invulling geven aan de roeping die God ons gaf.

Tegelijk is het werk ook intensief: de voertaal op THC is Chichewa, een taal die we beiden nog aan het leren zijn. En zeker, de mensen zijn blij met elk woord Chichewa dat we zeggen, maar veel van wat er gezegd wordt, begrijpen we nog niet.

Gelukkig is er ook een aantal collega's dat Engels spreekt. Dat maakt de communicatie makkelijker. Maar dan komt er een ander onderwerp om de hoek kijken: cultuur. In de Malawiaanse cultuur is 'respect' erg belangrijk. Een belangrijke uiting van respect is dat je je medemens niet voor het hoofd stoot met een negatief c.q. ontkennend antwoord. Dus als ik vraag: "Duurt de pauze een uur?" zal het antwoord "Ja" zijn. Achteraf blijkt dan dat dit het sociaal wenselijke antwoord was. Ik kan beter vragen: "Hoelang duurt de pauze?" Dan heb ik een grotere kans dat ik een goede inschatting krijg van de lengte van de pauze.

Dit grote verschil in cultuur brengt bij mij soms onzekerheid mee. Ik vraag me dan af of ik naar mijn collega's toe voldoende respectvol ben. En of ik hun feedback voldoende opmerk. Maar er is ook een andere kant: ik zie de diepe motivatie van mijn collega's om de mensen in de dorpen te helpen in hun gevecht tegen de armoede. Ik merk hoe collega's een diep verlangen hebben om het Woord van God te delen met kinderen en tieners. Die motivatie en dat verlangen herken ik bij mezelf. Het geeft een band om met de collega's hierover te spreken. Zeker als het over Gods Woord gaat,

geeft het onderlinge gesprek hierover een sterke verbondenheid. Huidskleur en cultuurverschillen vallen dan weg.

In de dorpen rondom THC is ook sprake van eenheid: in elk dorp is sprake van armoede, van kinderen die niet naar school (kunnen) gaan, enzovoorts. Toch merk ik daarnaast ook verschillen op: sommige mensen zijn beter gekleed dan anderen; sommige huizen zijn rommelig ingericht, andere netjes. Sommige mensen bekommeren zich om hun naasten, anderen minder. Het meest is me bijgebleven dat ik met twee collega's een gezin bezocht. Op de deur stond, in het Engels en in het Chichewa: De Heere voorziet (The Lord Provider). Ze gaven aan dat ze moslim waren. Tegelijk stookten ze (illegaal) drank in hun tuin ten behoeve van de verkoop aan anderen. Toen ik achteraf mijn collega's vroeg wat ze hiervan dachten, zeiden ze dat mensen in Malawi soms andere dingen doen dan dat ze op hun deur schrijven.

In de komende periode hoop ik verder te gaan met het leren kennen van de mensen rondom THC: de collega's, de vrijwilligers, de deelnemers aan de activiteiten, de mensen in de dorpen rondom THC, enzovoorts. Op hoop dat het Woord van God harten van zondaren herschept tot nieuwe harten, die door het geloof in de Heere Jezus aan elkaar en aan Hem verbonden zijn.

Nico en Janneke den Hartog - Malawi

Foto: Nico is met een collega op bezoek bij een caregiver of pleegouder, iemand die een weeskind opvangt en verzorgt. Het Stéphanos team brengt regelmatig deze monitorende en coachende bezoeken.



Eenheid in diversiteit

De tropische cycloon Freddy heeft heel veel verwoest. Mais- en rijstvelden, katoen, tomaten, vee, huizen, gebouwen, wegen, maar ook mensenlevens.

Het is een bekend gezegde: ‘Soms kalmeert God de storm, soms laat Hij hem razen maar kalmeert Hij Zijn kind’. Nou, ik zal u eerlijk vertellen dat de storm buiten en binnen hevig voortraasde. Terwijl de storm op zijn sterkst was, vertrok ik naar Nederland in verband met het overlijden van mijn oma. Vliegtuigen konden niet vanaf Blantyre opstijgen, dus moesten we eerst vijf uur naar Lilongwe reizen. Ondertussen bleef de informatie binnendruppelen en filmpjes werden op het netvlies gebrand. Hoe moet dat nu met Malawi, dacht ik. Het land is in een economische crisis en is de gevolgen van cycloon Ana uit 2021 nog niet eens te boven. Dit is vooral te merken in de dorpen. Men plant

wel, maar oogst niet want de oogst is weer grotendeels verloren gegaan. En toch gaan we weer voort, toch worden er weer maiszaden geplant, want er is verwachting!

Ik sprak met een heel aantal vrouwen tijdens de afgelopen vier maanden waarin we in 800 gezinnen een zak maismeel mochten uitdelen. In januari en februari was de nood het hoogst. Men had echt niets om te eten. Een van de vrouwen zei: “Madam, komt het niet omdat wij de aarde kapot maken? Zo heeft de Heere het niet bedoeld, Hij heeft alles recht geschapen. Maar het is om onze zonde dat er nu weer honger is, dat we gebrek hebben.” Over eenheid in diversiteit gesproken!



Prediker 11:1,2 zegt: *Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen. Geef een deel aan zeven, ja ook aan acht; want gij weet niet wat kwaad op de aarde wezen zal.*

En inderdaad: een aantal weken na de storm wordt er weer gezaaid, worden huizen versterkt en gaan er weer kinderen naar school. Het verschil is wel dat er kracht is in acceptatie. De mensen weten nu dat de trend van de laatste drie jaar -waarin er iedere keer tropische stormen waren- waarschijnlijk door gaat zetten. Dus moeten we ons daarop voorbereiden en doen wat juist is op het goede moment. Dat geeft toch weer wilskracht en motivatie. Uiteindelijk zijn we niet op aarde om voor onszelf paleizen en kastelen te bouwen, maar om te bevorderen dat de glorie van de Heere de gehele

aardbodem zal bedekken. Of zoals de Westminster Shorter Catechism zegt: *Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever.*

Des te meer een drijfveer om Gods Woord te laten klinken door woord en daad, zodat er velen mogen komen tot de kennis van de Heere Jezus Christus. En dan zijn er juist de onverwachte momenten waarin we vertroost worden en zelf mogen troosten, omdat de aanwezigheid van de Heere alle hindernissen wegneemt. Samen op de mat bij een ernstig zieke vrouw van veertig jaar die naar huis is gestuurd om te sterven. Ze wacht tot de Heere haar verlost van dit aardse lichaam en zij haar Zaligmaker voor eeuwig mag grootmaken. *Zo wordt Zijn lof verbreidt!*

Thea Mawaya - Malawi

SPECIALS ZIJN

ONZE STANDAARD



**ARCO
METAAL**

arcometaal.nl



**INDOOR
STEEL**

indoorsteel.nl



**OUTDOOR
STEEL**

outdoorsteel.nl

Degelijke en duurzame staalproducten van Hollandse bodem compleet naar uw wensen

Wat: Kledingverkoop t.b.v. Stéphanos
Wanneer: Dinsdag 19 september van 18.30 tot 21.00 uur
Waar: Bethelkerk, Bereklaauw 1, Genemuiden

Wat: Molenmarkt met diverse kramen, t.z.t. meer info via de website
Wanneer: D.V. september
Waar: Kinderdijk

Wat: Poederooijsse Dagen. Leuke marktkraampjes en activiteiten voor jong & oud. Gratis toegang. Eten & drinken voor kleine prijzen. Feitje: De Poederooijsse Dagen zijn in plaats gekomen van de Duickenburgse Dagen. Kom ook!

Wanneer: Donderdag 13 juli 11.00 - 21.00 uur.
 Vrijdag 14 juli 11.00 - 21.00 uur. Zaterdag 15 juli 9.30 - 15.30 uur

Waar: Egter van Wissekerkeweg 3 en 5, 5307 VA Poederoijen

Doe goed je best op de kleurplaat op pagina 28 en lever deze in bij de Stéphanos stand op de Poederooijsse Dagen. Er ligt een klein cadeautje voor je klaar!

Kijk op www.stephanos.nl/agenda voor meer activiteiten



HERHAALDE OPROEP

KOM JIJ ONS LESGEVEN ... IN MALAWI?

Gezocht: lieve slimme grappige meester of juf

Wij zijn Roisa, Amniël en Jaira en wij wonen in Lilongwe. Dat is in Malawi, in Afrika. Onze papa en mama zijn Nico en Janneke den Hartog. Zij werken voor stichting Stéphanos. Wij zoeken een juf of meester voor komend schooljaar. We gaan dan al naar groep 8, 5 en 2/3! **Wil jij een paar maanden in Afrika werken?** Word dan onze juf of meester!

Dit ga je dan doen.

Je geeft ons drieën les. Naast de hoofdvakken houden we van gym, en we willen heel graag meer leren over onze favoriete vakken handvaardigheid (Roisa), taal (Amniël) en SoVa (Jaira). Jouw vrije tijd is natuurlijk van jou. Je kan Malawi ontdekken en we hopen dat we je zien in de kerk. Als je je ook voor ander vrijwilligerswerk wilt inzetten, dan kan dat.

En dit betekent dat voor jou.

Je helpt echt mee aan het werk in Gods koninkrijk: **dat jij er bent, is onmisbaar voor het zendingswerk van papa en mama.**

Je gaat wonen en werken in Malawi: een ervaring die je noooit meer vergeet. Je bent 'eigen baas' op onze school: er is geen directie of bestuur, dus **je hoeft alleen met papa en mama te overleggen.** Er is een huis voor jou, en een klaslokaal.



Wat neem je mee?

- Een HBO- of MBO-diploma, bijvoorbeeld PABO of Pedagogiek, of ervaring met het werken met kinderen.
- **Dat je goed kan omgaan met andere culturen.** Wij vinden de cultuurverschillen leuk (en heel soms stom). En jij?
- Je zet je eigen thuisfrontcommissie op die jou onderhoudt.
- Je hoort bij een reformatorische kerk.

WIL JE JOUW GEZIN MEENEMEN? DAT KAN!

NIET-RITMISCHE PSALMZANGAVOND MET GENEMUIDER BOVENSTEM

D.V. Zaterdag 24 juni 2023



Met opname

Organist
René van Wendel

“De HEER is ons tot hulp op ons gebed..”

Grote of Stephanuskerk Hasselt

Aanvang 19.30 uur
 Kerk open 19.00 uur
 Toegang gratis

Algehele leiding: ds. G. Beens
 Collecte t.b.v. Stichting Stephanos

Droom je hier stiekem van, of voel je dat God jou wil gebruiken in Zijn koninkrijk? Neem dan contact op met mama via WhatsApp, tel. 0031614063061.



Werken en bidden in Zambia

Een aantal weken geleden deelde een van onze veldwerkers iets dat hem erg bezighoudt: steeds meer mensen komen onder de invloed van profeten van wie de kernboodschap is dat God wil dat alle gelovigen altijd gezond zijn en voorspoed hebben in dit leven.

Het had hem geraakt dat ook mensen in zijn eigen dorp gevoelig zijn voor deze misleidende boodschap. Gepassioneerd betoogde hij dat het heel belangrijk is dat wij een duidelijk tegengeluid laten horen. In zijn woorden hoorde ik bewogenheid en bezorgdheid, iets wat ik herken en een echo is van wat in Gods hart is (Markus 6:34). Zulke momenten en gesprekken zijn, ondanks de ernst van het onderwerp, bemoedigend en laten iets voelen van een gezamenlijk verlangen.

Samen met deze veldwerker en met anderen, mogen

we in Zambia de Bijbelse boodschap laten klinken. Dat doen we op verschillende manieren, waarbij het toerusten van lokale mensen om de Boodschap in hun eigen omgeving door te geven, het belangrijkste is. Zelf ben ik het meest betrokken bij trainingen voor tieners en jongeren. Elke training bevat zes tot tien lessen en gaat over één onderwerp, zoals het Gebed des Heeren, de Apostolische Geloofsbelijdenis, het christelijk huwelijk en over praktische onderwerpen zoals vriendschap, alcoholgebruik en keuzes maken. In al deze les-



sen komt naar voren hoe belangrijk het is om zelf Christus te kennen om als christen in het leven te kunnen staan. In elke les gaat de Bijbel open en worden mensen opgeroepen tot geloof en bekering.

Ook de kinderprogramma's hebben als doel dat de kinderen leren wie God is. Tijdens drie dagen krijgen de kinderen les van een Zambiaan over een bepaald onderwerp of een persoon uit de Bijbel. Tijdens deze dagen leren ze een bijpassende Bijbeltekst en een lied. In al deze lessen wordt de link gelegd met hun persoonlijk leven en worden ze opgeroepen om hun leven in gehoorzaamheid aan God in te richten.

Een ander onderdeel van het werk is het ontwikkelen van leesmateriaal in het Engels en de lokale taal, het

Cinyanja. Bijbelstudie, flyers, boekjes met Bijbelverhalen, kleurplaatjes met Bijbelteksten en boekjes met Bijbelse waarheden eenvoudig uitgelegd, vinden elke maand hun weg naar de gevangenis en om de maand naar zo'n 140 kerken in de omgeving van Petauke. De kerkleiders gebruiken dat materiaal om hun gemeenten toe te rusten.

Deze diverse werkzaamheden en ook andere taken die door mijn collega's gedaan worden, hebben één doel: *Alle einden der aarde zullen het gedenken, en zich tot den HEERE bekeren; en alle geslachten der heidenen zullen voor Uw aangezicht aanbidden (Psalm 22:28).*

Irene Swets - Zambia



BEDANKT



Struinen door de duinen. Werkgroep Katwijk organiseerde op Tweede Paasdag haar jaarlijkse wandeltocht door de duinen van Katwijk. Ondanks de regen heeft deze mooi activiteit toch een prachtig bedrag opgeleverd, namelijk bijna € 1800,-. Allen hartelijk dank voor uw bijdrage.



De **concertreeks van The Musix** heeft opnieuw een prachtig bedrag opgeleverd. Totaal is er € 7000,- opgehaald met de collecten tijdens de concertreeks. Gezinsenergie en andere sponso-ren, heel hartelijk dank hiervoor.



Autopuzzeltocht op Koningsdag in Staphorst. Dit jaar waren er, anders dan bij de voorgaande edities, twee routes. Naast de 'standaard' route was er een kortere route samengesteld. Ideaal voor gezinnen met kinderen. Ook dit jaar was de

autopuzzeltocht weer een geliefd item van velen; maar liefst 159 auto's schreven zich in. De standaard route ging door Drentse dorpen en had een rustpunt bij tuincentrum Huis en Tuin in Hoogeveen, waar een deel van de parkeerplaats ter beschikking werd gesteld. Onder het genot van een kop koffie, thee of wat fris kon men hier een korte pauze inlassen.

Een mooie bijkomstigheid waren de opstijgende vliegtuigen op vliegveld Hoogeveen. Het eindpunt van beide routes was bij Talen Tools in Staphorst. Hier konden de kinderen allerlei spelletjes doen. Al met al kijkt de werkgroep tevreden terug op deze mooie middag en worden deelnemers hartelijk bedankt voor hun deelname. De opbrengst was rond de € 2600,-.



BEDANKT



Zaterdag 1 april organiseerde werkgroep Nieuw-Lekkerland e.o. op het Kleyburgplein opnieuw een **Lentefair**. De ochtend was droog en gezellig druk. De middag verliep regenachtig maar ondanks dat is er een bijzonder mooie opbrengst van bijna € 8000,- Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage.



Op de **Stadhouder Willem III School** in Ede is er vorige maand een actiemarkt gehouden. De kinderen verkochten allerlei producten. Hiermee hebben ze geld opgehaald voor schoolmaterialen en Bijbels voor kinderen in Malawi. De opbrengst van deze mooie activiteit was € 6890,60. Allen heel hartelijk dank.



Bedankt met foto: Werkgroep Katwijk organiseerde ook weer haar inmiddels traditionele **Willems Spel- en ontmoetingsdag**. Velen wisten de weg te vinden naar 's Heerenloo in Noordwijk. Ook hier was de opkomst boven verwachting te noemen. Het was gezellig druk. Er was ruimte voor ontmoeting, er stonden marktkramen met verkoopartikelen en daarnaast werden er diverse versnaperingen verkocht. De opbrengst van deze activiteit ligt rond de € 4100,-. Allen die aanwezig waren, dank voor uw gezelligheid en steun.



Op zaterdag 22 april was de **Boerenlandfair in Waarder**. Een grote fair met veel activiteiten en kramen, met als hoogtepunt van de dag: De koeien mochten vanuit de stallen de wei in. Wat een sprongen kunnen die koeien maken zeg! De opbrengst was onder andere voor Stéphanos. Allen heel hartelijk dank.

Kijk op www.stephanos.nl/nieuws voor meer activiteiten



UIT HET VELD

Talandira Harvest Centre

Innocent Ngolomi, sinds januari 2023 Project Manager voor het Stéphanos Talandira Harvest Centre (THC) in Centraal Malawi, neemt ons mee naar de verschillende activiteiten binnen het project.

In de afgelopen maanden heb ik de kracht van eenheid en de voordelen van diversiteit gezien binnen de Stéphanos THC. Met elkaar werken we aan een betere toekomst voor wees- en kwetsbare kinderen en hun omgeving. Door programma's als Foundation for Farming (FFF), kind sponsoring, noodhulp, jongerenevangelisatie en zondagsschool bereiken we momenteel zo'n zeshonderd mensen. Zo'n 60% van de mensen die we bereiken is meisje of vrouw.

Om armoede en honger te bestrijden kiezen we een complete aanpak binnen de community. Binnen het FFF programma trainen en begeleiden we mensen bij biologische gewasproductie met aandacht voor het milieu, irrigatie, bijen- en moringa-teelt en varkenshouderij. Naast deze inhoudelijke training, compleet met demonstratieteelt, worden zowel boeren als jongeren getraind in business skills, een gezamenlijk bank- en spaarsysteem en is er aandacht voor 'soft skills' als ethiek, samenwerken en verantwoord omgaan met de schepping.

In april volgden zeventig jongeren de soft skills training. We keken naar de kracht die ligt in samenwerken -eenheid!- om met elkaar de cirkel van armoede te doorbreken. De nadruk lag op het belang van eigenaarschap en daadwerkelijk actie ondernemen om de dagelijkse problemen en struggles aan te pakken. Dit om met elkaar economische vooruitgang binnen de gehele community te bereiken. Binnen een paar weken hebben de jongeren een varkenshouderij opgezet,

waarmee zij in de eerste maand 120.000 kwacha (ruim € 100,-) hebben verdiend. Het doel is om voor eind juli 500.000 kwacha (€ 450,-) bij elkaar te krijgen. We zien hier in de praktijk terug wat we leren in de training over de kracht van samenwerken. Praktijkonderwijs uit Prediker 4: *Twee zijn beter dan één; want zij hebben een goede beloning van hun arbeid (...).*

De boeren in ons werkgebied gebruiken veelal traditionele landbouwtechnieken. Dit zorgt echter al decenia lang voor onvoldoende oogst om de families van voldoende eten te voorzien. Sinds 2021 hebben 133 boeren de FFF landbouwtraining gevolgd bij Stéphanos. We trainen biologische teelt – dat is beter voor het milieu (de schepping) én kunstmest is zo duur dat het voor veel boeren niet te betalen is. Ook houden we in de training rekening met de veranderingen in het klimaat en hoe een boer daar op kan inspelen. Daarnaast komen het verbouwen van groenten, fruit en moringabomen aan de orde. Daarnaast stimuleren we het houden van varkens en bijen. Verder is het zelf maken van compost -voor eigen gebruik en verkoop- onderdeel van de training. Het zorgt voor vruchtbaarder grond en bespaart op kosten voor kunstmest.

Om te garanderen dat de boeren weloverwogen beslissingen nemen, volgen zij allemaal een farming business management training. Dit helpt de boeren hun oogst te verbeteren en zo hun inkomen te verhogen.

Gradson Njobvu -een van de boeren die de training heeft gevolgd- vertelt ons: "De kennis die ik heb opgedaan in de training kan ik direct toepassen in mijn dagelijks werk. De opbrengst van mijn land is een stuk hoger, waardoor ik nu mijn gezin voldoende te eten kan geven."

Programma Manager Yamikani Massa - Malawi



Bijen houden wordt gestimuleerd



Landbouw training



Varkenshouderij



Demonstratieveld met cassava



Demonstratieveld met mais



Demonstratieveld met sorghum



Bestel nu onze fotokaarten via de webshop!

➔ **WWW.FOTOKAARTEN-STÉPHANOS.NL**

➔ **FOTOKAARTEN@STEPHANOS.NL**

➔ Ook fotokaarten in uw winkel of aan huis verkopen?

weer genoeg op voorraad ➔

belijdenis
bedankt meester/ juf
moeder- & vaderdag
geslaagd
uitnodiging kinderfeestje

Met uw aankoop steunt u hulp en evangelisatie aan weeskinderen in Afrika



PLUS Slingerland Middelharnis
Kerkepad 7, 3241 CH Middelharnis
0187-482772
Slingerland-middelharnis@plussupermarkt.nl

PLUS Slingerland Rockanje
Dorpsplein 22, 3235 AD Rockanje
0181-407310
Slingerland-rockanje@plussupermarkt.nl

PLUS

Wat een verschil.

Voor het verzorgen van:

- Financiële administraties
- Jaarrekeningen
- Belastingaangiften en -advies
- Salarisadministraties
- Personeelsbeleid
- Vastgoedbeheer
- Bedrijfseconomische advisering
- Ondernemingsplannen en persoonlijke begeleiding voor starters
- Treasury en financiering
- Administratieve organisatie
- Online dienstverlening
- Interim management

Voor:

- MKB
- ZZP
- Stichtingen

MUVAMA BV

Administratieve dienstverlening

Jan Blankespoor
Avervoordseweg 36, 7396 PE De Vecht
KVK 09147623
0643 740 176
jbl@muvama.nl



Eenheid in diversiteit

‘Eenheid in diversiteit’, dat doet me denken aan eenheid tussen mensen met een verschillende culturele, religieuze, sociale en/of demografische achtergrond. Het is zowel toe te passen op individuen als op groepen. En hoewel deze uitspraak -of dit streven- vaak door mensen in politieke of sociale context wordt gebruikt, komt het idee oorspronkelijk van God Zelf. Hij heeft alle schepselen gemaakt in een enorme en prachtige diversiteit -elk naar zijn aard- en heeft hen samen geplaatst om een eenheid te vormen. God Drie-enig werkt in eenheid samen, van eeuwigheid.

In deze wereld hebben verschillende mensen met elkaar samen te werken. De verschillen tussen mensen zijn bedoeld om elkaar aan te vullen. Zoals Eva aan Adam gegeven is om hem aan te vullen en samen de aarde te vervullen, onderwerpen en er heerschappij over te voeren (naar Genesis 1), zo zijn wij ook aan elkaar gegeven om elkaar aan te vullen. Ik voel dit ook in mijn rol als General Manager; ik streef er naar om de eenheid te bewaren met alle betrokkenen. De kinde-

ren, medewerkers, dorpen waarin we werken, de overheid, donoren en andere stakeholders; allemaal zijn ze verschillend en met en voor elkaar willen we in eenheid samenwerken.

Ook streven wij er naar de eenheid te bewaken binnen de organisatie, met negen verschillende afdelingen. Iedere afdeling heeft haar eigen medewerkers met hun eigen capaciteiten en verantwoordelijkheden. Ook hebben zij elk hun eigen doelen. Maar we werken uiteindelijk allemaal aan hetzelfde doel: het welbevinden van de kinderen die aan onze zorg en verantwoordelijkheid zijn toevertrouwd.

In 1 Korinthe 12:12 lezen we: *Want gelijk het lichaam een is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar een lichaam zijn, alsook Christus.* God heeft ons elkaar gegeven om met elkaar samen te werken, als een eenheid. Ieder met onze eigen -verschillende- kwaliteiten. Om elkaar ten dienste te zijn, maar bovenal tot eer van onze Maker.

Clifford Kuyokwa - Executive Director Malawi

Als je deze kleurplaat inlevert bij de Stéphanos stand op de Poederoijse Dagen, krijg je een leuk cadeautje. Ben jij er ook bij?



Beste jongens en meisjes,

“Jij bent uniek!” heb je misschien wel eens iemand horen zeggen. En dat klopt! Zelfs tweelingen zijn niet precies hetzelfde. Echt iedereen is verschillend bedoelen ze met die uitspraak. Zoals je in dit magazine ook kunt lezen en zien zijn er verschillen in leeftijd, woonplaats, geslacht, huidskleur enz. Met een moeilijk woord noem je al die verschillen tussen mensen ook wel ‘diversiteit’. Het thema van dit magazine is ‘eenheid in diversiteit’. Misschien vind je het een moeilijk thema. Dat snap ik... want je zult misschien denken: Hoe kun je nu een eenheid (hetzelfde) zijn in die diversiteit (verschillen)? Dan mag ik je zeggen: de Heere geeft Zelf het antwoord in de Bijbel! In Johannes 17:21a zegt Hij...opdat ze allen één zijn.... Dat zegt Hij tegen ware gelovigen over de hele wereld. In het werk wat Stéphanos onder andere in Afrika doet, mogen we weleens opmerken dat het niet uitmaakt welke huidskleur je hebt, waar je woont of welke leeftijd je hebt. Al die verschillen vallen weg als je mag weten dat je voor eeuwig gelukkig mag zijn bij Hem. Dat bedoelt de Heere Jezus met Zijn uitspraak. Begrijp je wat Hij bedoelt? En mag jij ook weten bij Hem te horen?

Hartelijke groeten, *juf Elsbeth & juf Lourine*

7-9 jaar

In de Bijbel lees je een verhaal dat mensen stoppen met bouwen omdat ze verschillend worden...

Kleur alle woorden ‘toren’ rood. Het woord kan van boven naar beneden en van links naar rechts staan. Schrijf de letters die overblijven, achter elkaar. Als je de oplossing hebt, weet je waar dit gebeurde en wat er gebeurde.

Inzenden:

de zin van de overgebleven letters

i	n	b	a	b	e	l	t
v	t	o	r	e	n	e	o
r	w	a	r	d	e	G	r
t	o	d	h	e	t	s	e
o	p	t	o	r	e	n	n
r	r	e	k	e	n	v	a
e	n	d	e	m	e	n	s
n	e	n	t	o	r	e	n

3-6 jaar

Weet jij dat de mensen bij de torenbouw van Babel ineens verschillend gingen praten? Ken je het Bijbelverhaal? Je kunt het Bijbelverhaal lezen in Genesis 11:1-9. Links op de kleurplaat zie je de toren van Babel. Rechts zie je de losse stukken van de toren door elkaar heen. Trek steeds een lijn van een stuk van de toren naar de juiste plaats op de toren. Je mag ook de stukken uitknippen en op de juiste plaats lijmen. Kleur de plaat verder maar mooi in!

Inzenden: de kleurplaat met de stukken op de juiste plaats (getekend of geplakt)



10-12 jaar

Met de torenbouw van Babel is er spraakverwarring gekomen. Terwijl de mensen druk waren met bouwen had de Heere Zijn plan al uitgedacht. Door de puzzel met de tekens op te lossen kan je erachter komen hoe het precies in de Bijbel staat. Doe je best!

Inzenden:

- de oplossing van de tekst
- de vindplaats in de Bijbel (Genesis 11, vers ...)

Verklaring van tekens:

<p> = a</p> <p> = d</p> <p> = e</p> <p> = g</p> <p> = h</p> <p> = i</p> <p> = k</p> <p> = l</p> <p> = m</p> <p> = n</p>	<p> = o</p> <p> = p</p> <p> = r</p> <p> = s</p> <p> = t</p> <p> = u</p> <p> = v</p> <p> = w</p> <p> = y</p> <p> = z</p>
---	---

SPELREGELS

- Kinderen van 7-12 jaar krijgen bij elke goede inzending tien punten. Bij zestig punten krijg je een boekenbon.
- Kinderen van 3-6 jaar kunnen de kleurplaat opsturen. Na vier keer opsturen krijg je een prijs.
- Wil je stoppen? Geef het even door, dan kun je je punten doorgeven aan je broertje of zusje. Als je twee keer niets opstuurt, gaan we er vanuit dat je stopt.
- Opsturen vóór 1 juli 2023.
- Schrijf je naam, adres, postcode en geboortedatum ook op het briefje met de oplossing.
- Jullie kunnen de kleurplaat en puzzels opsturen naar Ben Viegersstraat 2, 8072 ZG Nunspeet of stuur een foto naar kids@stephanos.nl.



Wij werken aan de toekomst van kinderen

Die dagelijks voortdurende zorg is voor ons pas echt waardevol als ze gegeven wordt vanuit de Bijbelse opdracht en als de Bijbelse boodschap in onze programma's doorklinkt.

Colofon

Uitgave van Stichting Stéphanos

Verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 8.000 stuks.

Grondslag van Stichting Stéphanos

Het onfeilbaar Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid.

Directeur / bestuurder

J. van der Ham

Raad van Toezicht:

L. den Boer
Ds. G. Kater
J.W.D. Nijkamp
J.G. Roodhorst
J. Talen

Secretariaat:

Martine Bijkerk,
Postbus 148, 4250 DC Werkendam.
T: 06 143 31 164
E: secretariaat@stephanos.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. C.J.B. van der Bas
Ds. A.A. Brugge,
Ds. D.J. Budding,
Ds. G. Clements,
Ds. A.A. Egas,
Ds. A. Geuze,
Ds. L. Groenenberg,
Ds. A. den Hartog,
Ds. L.M. Jongejan,
Ds. J. Joppe,
Dr. M. Klaassen,
Ds. W.M. van der Linden,
Ds. G. van Manen,
Ds. H. Roelofsens
Ds. R.P. van Rooijen,
Ds. A.J.T. Ruis
Ds. A. Schot,
Dhr. D.J. Schouten,
Mr. C.G. van der Staaij,
Ds. K. Veldman,
Ds. W. van Vlastuin,
Ds. K. Visser,
Ds. J.A. Weststrate,
Ds. J. IJsselstein,
Ds. H. Zweistra

Voor voorlichting op scholen en verenigingen kunt u terecht bij:
Harry Droppert, 06-30167172,
voorlichting@stephanos.nl

Adreswijzigingen

We willen u vriendelijk vragen om adreswijzigingen schriftelijk door te geven.
Per post: Stichting Stéphanos,
Antwoordnummer 375,
3840 VB Harderwijk.
Per email: info@stephanos.nl

Bankrekening

Rabobank rek. nr.:
NL74 RABO 0335 3074 50
T.n.v. Stichting Stéphanos
te Hendrik Ido Ambacht
De bijdragen aan Stichting Stéphanos zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI).
Indien u voor een specifiek project wilt geven, graag het project vermelden.

Legaten / Erfstellingen

Wilt u Stichting Stéphanos testamentair gedenken, dan kunt u dat doen door te vermelden: Ik legateer aan Stichting Stéphanos, Hendrik Ido Ambacht, een bedrag van Euro xx. Voor erfstellingen en voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.

Hoofdredactie

J. van der Ham

Eindredactie

J.C. Blaak

Ontwerp & drukwerk

Torendruk Nijkerk

ISSN 2214-6644

RSIN-009230178

