



Stephanos

nr. 2 - 2021

De kracht van
één Bijbeltekst

Echte voldoening
komt van God

Voldoening in je werk

Voldoening



- 3** Welkom
- 5** Meditatie
- 9** Van de voorlichter
- 11** Uit het leven van
- 14** Sponsoring
- 22** Bedankt
- 23** In gesprek met...
- 25** Werk in uitvoering
- 29** Kids

Uit het veld

- 6** De kracht van één Bijbeltekst
- 17** Echte voldoening komt van God
- 18** Voldoening in je werk
- 21** Tevreden en dankbaar... of dankbaar en tevreden?
- 26** Voldoening

Coverfoto: Zo'n glimlach, daar doe je het toch allemaal voor. Wat kan het een voldoening geven als je resultaat ziet op je inspanningen. Maar het is niet altijd aan ons om resultaat te zien, al is het voor veel mensen wel een goede motivator. Het is aan ons om te planten, om te sproeien. Wij moeten en mogen delen, voorleven, weerspiegelen wie Jezus is. En Hij zegt: *Voor zover gij dit voor een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat voor Mij gedaan. Voor Hem, die voldaan heeft. Dát geeft voldoening!*



WELKOM

Alstublieft. Ons Stéphanos-magazine voor het tweede kwartaal. Hopelijk geeft het lezen net zo veel voldoening als het maken.

Voldoening. Ons thema voor dit nummer. Dat wordt meteen al zichtbaar in de meditatie. Zonder voldoening is er geen verzoening mogelijk. Maar omdat Jezus' lijden voldoende was, heeft Hij voldaan aan Gods recht zoals geen mens het kon én kan. De Heere is waarlijk opgestaan.

Ons werk kan ook voldoening geven. Daarover leest u in andere bijdragen. Veldwerkers zijn voldaan met wat ze deden en het resultaat dat zij op hun inspanningen mogen zien. Resultaat op hun arbeid zien ook uitgezonden werkers, lokale Afrikaanse medewerkers en onze vrijwilligers in Nederland. U leest opnieuw een bijzonder verhaal, uit Sprang-Capelle deze keer.

Alhoewel het werk voldoening geeft, mogen we ook de vraag stellen of ons werk voldoende is. In omvang nooit, zouden we bijna meteen kunnen zeggen. Maar als het gedaan wordt op grond van Gods Woord, dan is elke beker koud water aangereikt in Zijn Naam, tot eer van God. Dat moet voor ons voldoende zijn.



*Ing. J (Johan) van der Ham
directeur/bestuurder
Stéphanos*

Wilt u ook aan de slag voor Stéphanos?

kijk dan eens naar de volgende mogelijkheden

Werkgroepen

Stéphanos telt op dit moment tien werkgroepen en vijf thuisfrontcomités. Wie zij zijn en waar zij werken vindt u op de website www.stephanos.nl/werkgroepen. De doelen van de werkgroepen van Stéphanos zijn:

- het actief zorgen voor naamsbekendheid van onze stichting en zo mensen betrekken bij ons werk onder de weeskinderen in Malawi en Zambia;
 - het verzamelen van (financiële) middelen om het werk voort te kunnen zetten.
- Zou u ook graag actief willen zijn in een werkgroep bij u in de buurt? Versterking is altijd welkom.

Meer informatie vindt u op de website. Mocht u daarna nog vragen hebben of u aan willen melden, dan kunt u contact met ons opnemen met de contactpersoon van de werkgroep (zie website) of via voorlichting@stephanos.nl.

Wenskaarten

Onderstaande adressen verkopen (foto)kaarten voor Stéphanos.

Meer informatie kunt u vinden op: stephanos.nl/wie-wij-zijn.

Alblasserdam	Mi's Brocante, Plantageweg 4
Arnemuiden	Fam. Van Belzen, Schokker 1
Daarle	Erna Kleinjan, Groeneweg 22
Dirksland	Simons Kleding, Voorstraat 52
Elspeet	Simons Kleding, Staverdenseweg 16a
Genemuiden	Miranda's Hairfashion, Burg. ten Veldestraat 81 Woonwinkel Jan Pleijsier, Klaas Fuitestraat 46 Robuust, Langestraat 37 Fam. Verhoek, Oranjestraat 9 Fam. Sterk, Kabel 49 Fam. Van de Sluis, Kamperzeedijk 49 Fam. van Dijk, Pr. Clausstraat 20 Fam. Boender, Ratelaar 29 Fam v/d Kamp, Kievit 26
Grafhorst	Fam. De Vries, Jan van Dieststraat 10
Hardinxveld-Giessendam	Mw. Groothedde, Wisboomhof 13
Hasselt	Rosedale Collections, Hoogstraat 26 Fam. J. Slingerland, Cellemuiden 27, fotokaarten@stephanos.nl
IJsselmuiden	Gentle Kids, Dorpsweg 17
Katwijk aan Zee	Fam. A.J. Schaap, E.N. Rahusenstraat 9
Katwijk	Mariet Design, Sluisweg 6F
Middelharnis	Hoedenhuis Josephine, Kaai 9
Nieuw-Lekkerland	Simons Kleding, Kleijburgplein 29
Nieuwe Pekela	Fam. Brouwer, Onstwedderweg 5
Nunspeet	Mw. Den Boer, Kuntzestraat 1
Sint Maartensdijk	Mw. Den Hartog, Bleekveldstraat 13
Sprang-Capelle	Fam. Van der Schans, Raadhuisstraat 153
Staphorst	Fam. Ubak, Oude Rijksweg 175 Hulst&Co, Oude Rijksweg 2 Kaaspakhuis, Ebbingeweg 9c Kaasboerderij J. van Schaik, Langeweg 1
Stellendam	Fam. Zegers, Oude Vaart 90
Terneuzen	Zus & Zo kado, Klifweg 10
Urk	

Frituurvet

U kunt uw frituurvet inleveren bij onze inzamelpunten die u kunt vinden op www.stephanos.nl/werkgroepen. Wilt u zelf inzamelpunt worden? Zie dan de advertentie elders in dit magazine.

Bent u ondernemer en wilt u graag iets doen voor uw verre naaste?

Wat denkt u van het financieel sponsoren van meerdere weeskinderen? Of het financieel steunen van het werk onder de weeskinderen in Malawi en Zambia? Bel voor meer informatie onze fondsenwerver op 06 30167172 of mail naar voorlichting@stephanos.nl. Kijk ook eens op www.stephanos.nl/ondernemers

Winkeltjes

De winkeltjes van Stéphanos zijn erg actief. We zien resultaat van het vele werk dat door hen wordt verricht. Graag willen we dit blijvend onder uw aandacht brengen. Koop uw inkopen bij de winkeltjes die u kunt vinden op www.stephanos.nl/winkeltjes. De opbrengst komt geheel ten goede aan Stéphanos. Er zijn ook winkeltjes die verkoopavonden bij u aan huis verzorgen. Kijk snel op de website voor contactgegevens. Is er geen winkeltje in uw omgeving en overweegt u er een te beginnen? We adviseren u graag.

Hier adverteren?

Ziet u kansen en wilt u graag adverteren in ons magazine? Neem contact op met onze voorlichter en vraag naar de mogelijkheden. Mail naar voorlichting@stephanos.nl of bel 06-30167172.



En u heeft Hij levend gemaakt, daar zij dood waart door de misdaden en de zonden

(Efeze 2:1)

Wanneer haal je voldoening uit je werk? Heel veel mensen geven als antwoord: “wanneer ik me er prettig bij voel en ik resultaat zie van mijn werk.” Zou dat ook het antwoord zijn van iemand die werken mag in de zending, hetzij op het kantoor in Nederland, in de bestuurskamer of op het zendingsveld? Het zou een heel mager antwoord zijn, vindt u ook niet?

Wanneer mag ik mijn werk doen met voldoening? Wel, wanneer de tekst van deze meditatie voor ons een levende werkelijkheid wordt. Geldt de inhoud van deze tekst ook voor u? Dan hebt u ingeleefd dood te zijn in de zonden en de misdaden. In de brief aan de Romeinen spreekt Paulus over de mens van nature als een dienstknecht der zonden. In de grondtekst staat daarvoor het woord: slaaf. Iemand die helemaal verkeert in de macht van zijn meester: de zonden en de duivel.

Hoe kan hij daar nu uit verlost worden? Dan moet hij vrijgekocht worden, dan moet er voor hem betaald worden. Wat is het dan een groot wonder, dat God nu heeft verkondigd in het Evangelie dat er Eén is, Die betaald heeft. Die voor voldoening heeft gezorgd. Die de schuld heeft voldaan met Zijn dierbaar bloed. Nu gaat de zondaar roepen om de toepassing van dat bloed tot verzoening van al zijn zonden. Dat is nu het werk van de Geest Die de zondaar levend maakt. Hij leert hem roepen om genade. Maar het is dezelfde Geest Die hem ook schenkt het geloof om nu Christus te omhelzen en in Hem het eeuwige leven te vinden.

Wie zo uit de dood is opgestaan, zo levend gemaakt is, die krijgt nu een verlangen om de Heere te dienen. Om aan anderen te mogen vertellen dat er ook voor hem of haar voldoening is voor de zonden, dat ook voor hem er eeuwig leven is. Dat is de bestaansgrond van Stéphanos en dat verlangen drijft als het recht licht ook elke betrokene bij dit werk. Je wilt niets liever dan dat ook in Afrika dode zondaars mogen opstaan in dat nieuwe leven, dat leven dat eindigen mag in de eeuwige heerlijkheid.

Dan is het de liefde van Christus die ons dringt. Wanneer je nu vanuit die liefde je je werk mag doen, wat kan het dan werkelijk voldoening geven als je in Malawi mag zien dat daar het Evangelie wordt verkondigd, dat kinderen daar Bijbels onderwijs krijgen en dat er voor voedsel, kleding en huisvesting wordt gezorgd. Geeft het verwondering dat de Heere u daarvoor gebruiken wil, dat u zo slijk aan Zijn vingers mag zijn? Ligt daar niet de stille voldoening in? Heere, dat ik mag werken in Uw wijngaard. Is dat niet een dubbele zegen? Levend gemaakt door Hem, uit genade zalig geworden en nu ook nog ingeschakeld mogen worden bij Zijn werk.

Die voldoening door de voldoening van Christus wens ik allen die bij Stéphanos betrokken zijn toe. En dat geldt niet alleen hen die daadwerkelijk voor het werk worden ingeschakeld, maar ook de lezers van dit blad, die ook met uw gaven, gebed en betrokkenheid dit werk mogen steunen. De Heere geve u die voldoening door Zijn voldoening op Golgotha's kruis.

ds. A.A. Egas.

De kracht van één Bijbettekst

Het is de eerste keer na mijn verlof dat ik amai (mevrouw) Siwo bezoek. Ze woont in een dorp verderop en heeft daar zes kinderen onder haar hoede. Twee van hen, Mateyu en Samuel, zijn weesjongens die in het schoolsponsorprogramma van Stéphanos Zambia zijn opgenomen. Nadat de moeder van Mateyu en Samuel in 2019 is overleden, zorgt amai Siwo als oudtante voor hen. Voor zover ik het kan inschatten, doet ze dat goed. De jongens zien er altijd verzorgd uit en ze brengt hen manieren bij.





Als ik bij het huis aankom, blijkt amai Siwo zich nog aan het wassen te zijn. Ik ga op de rand van de veranda zitten, aangezien de familie geen stoelen of krukjes heeft. Uit de radio schalt het lokale nieuws. Tijdens het wachten geniet ik van de prachtig groene natuur. Na een poosje komt amai Siwo aangelopen en we nemen de tijd voor een praatje.

Al snel zegt amai Siwo dat er verdrietig nieuws is. Mateyu en Samuel zijn door Mabvuto, hun oudere broer, en zijn vrouw opgehaald om bij hen te komen wonen in een dorp wat verderop. De jongens gaan nog wel naar school, maar er wordt niet goed voor hen gezorgd. Amai Siwo staat machteloos omdat zij aange trouwde familie is. Ze maakt zich vooral zorgen dat Mabvuto geen goed voorbeeld is, omdat hij niet naar de kerk gaat. 'Toen ze hier woonden, heb ik mijn best gedaan om ze de weg te wijzen en hen uit de Bijbel

verteld. Ik hoop dat het hen altijd bijblijft.' Samuel is afgelopen zondag wel in de kerk gezien. Hij was alleen. En dat is hoopvol.

Ik vraag amai Siwo naar het dagboek dat ik vorig jaar aan haar heb gegeven. Ze zegt dat ze het gebruikt. 'Maar dat andere papier gebruik ik ook. Dat is zo goed!' Ik denk snel na wat voor papier ze bedoelt, maar weet het niet precies omdat ik wel vaker flyers achterlaat. Amai Siwo weet nog precies wat er gebeurde en als ze het uitlegt, vermoed ik dat het een papier was met daarop voor elke dag een Bijbeltekst. 'Ik maakte me zo'n zorgen over Mateyu en Samuel. Ze stalen, gingen 's nachts naar buiten en hun gedrag was niet goed. Ik zat er over in. Op een dag las ik op het papier de dagtekst. Dat was een tekst uit een Psalm waarin staat dat God ons hart kent en troost. Ik was zo verbaasd en vond het mooi dat God weet wat er in mijn hart is en waar ik mee zat. Toen heb ik gebeden en daarna ging het wat beter met de jongens. Ze begonnen te helpen met huishoudelijke klusjes.'

**In die zin is er
sprake van voldoening:
meer dan het Woord
verspreiden, is niet nodig.**

Ik ben er stil van te horen dat God door middel van één Bijbeltekst op een eenvoudig papier dat ik lang geleden heb gegeven, persoonlijk tegen haar sprak. In die zin is er sprake van voldoening: meer dan het Woord verspreiden, is niet nodig.

Irene Swets - Zambia

Ga jij
de uitdaging
aan?



**Stéphanos**

Schrijf je in voor de *Stéphanos*
fietstour 2021 op D.V. 26 juni

Informatie en inschrijven: www.stephanos.nl/fietstour
Help kinderen als Joseph aan onderwijs!

Maatwerk reizen naar Israël.

TELISRAELTRAVEL.NL

Ontdek het
Israël van
toen en nu.

Tel Israël Travel is een jonge organisatie waarin veel ervaring, kennis en passie is gebundeld. Groepsreizen, themareizen, business trips, standaard of maatwerk. Tel Israël Travel weet altijd de juiste combinatie van inspanning en ontspanning in het programma te brengen.

Meer informatie op telisraeltravel.nl

Telefoon: 088 - 011 88 44

Email: info@telisraeltravel.nl

 **Tel Israël**
TRAVEL

OPROEP WORDT FRITUURVET INZAMELPUNT

Plaats u ook een container voor oud vet? Een volle kliko wordt binnen 2 dagen vervangen voor een lege. **En Stéphanos krijgt een goede prijs**, zodat de weeskinderen in Malawi en Zambia er mee geholpen worden.

Doet u mee? Neem contact op met Harry Droppert.

Mail naar voorlichting@stephanos.nl

of bel: (06) 30 16 71 72

**Olthuis**
recycling

PIONIERSWEG 84-86 • DRONTEN • WWW.VETCOLLECTE.NL



Voldoening

Het thema van dit magazine is voldoening. Toen ik nadacht over dit thema schoot Psalm 49:3 berijmd mij te binnen.

*Hij kan dien prijs der ziele, dat rantsoen,
Aan God in tijd noch eeuwigheid voldoen;*

De dichter maakt een tegenstelling tussen het ijdel vertrouwen van wereldse mensen op hun rijkdom, macht en eer in dit vergankelijk leven enerzijds en het heilig vertrouwen van de gelovigen op God anderzijds. Hetzij rijk in Nederland of arm in Afrika, niemand zal zijn 'broeder' in leven kunnen houden. Hoe rijk iemand ook is, niemand kan zichzelf of de ander loskopen, "want ten dage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven" (Gen. 2:17). Wij kunnen aan God in tijd noch eeuwigheid voldoen. Maar dan mogen we ook wijzen op Hem Die op Goede Vrijdag heeft uitgeroepen "Het is volbracht." Op de Paasmorgen heeft God met eerbied gesproken gezegd: „Alles is volbracht, de rekening van Mijn volk is voldaan." Door Zijn Pinkstergeest kan dat toegepast worden in zondaarsharten. Wat een wonder! Mogen wij daar door genade iets van weten? Dan zal het zijn;

*Maar na den dood is 't leven mij bereid;
God neemt mij op in Zijne heerlijkheid.*

Ook in het dagelijks leven kunnen we voldoening halen uit hetgeen ons op de schouders gelegd is. Inmiddels mag ik al bijna acht jaar met veel genoegen en blijdschap voor Stéphanos werken. Dat is een groot voorrecht. In Malawi en Zambia zijn er zo veel mensen die geen werk hebben. Fijn dat Stéphanos -met al het (vrijwilligers)werk dat in Malawi, Zambia en Nederland gedaan wordt- het verschil kan maken voor kinderen, jongeren en hun families.

Inmiddels zijn er weer diverse acties georganiseerd door onze Stéphanosvrienden. U kunt ze op onze website en elders in dit magazine vinden.

Ook kunnen wij u melden dat wij een nieuw frituurverinzamelpunt hebben. Inleveren kan aan de Nieuwsteeg 59 4196 AK in Tricht.

Helaas moeten we melden dat de werkvakantie vanwege de coronabeperkingen ook dit jaar niet door kon gaan. Een teleurstelling voor de enthousiaste groep. Hopelijk is het een ander jaar wel mogelijk.

NIEUW: Stéphanos fietstour D.V. 26 juni 2021

De 'Stéphanos fietstour' wordt georganiseerd in navolging op de fietstocht van directeur Van der Ham vorig jaar. Het evenement is nu voor zowel individuele (sport)fietzers als voor (bedrijfs)teams opgezet.

- Hele route: De route zal 's morgens vroeg starten in Katwijk aan Zee en via Garderen, Rijssen en Staphorst eindigen in Genemuiden. Deze route (240 km) is een prachtige uitdaging voor (sport)fietzers, en zal in één dag gefietst gaan worden.
- Alternatieve route 1: Ook is er de mogelijkheid om rond het middaguur bij de lunchplaats in Garderen te starten, om dan via Rijssen en Staphorst in Genemuiden te eindigen (134 km).
- Alternatieve route 2: Deelnemers kunnen als alternatief ook starten in Katwijk aan Zee en in Garderen eindigen (106 km).

Informatie over de route en inschrijven voor dit mooie evenement is mogelijk via: www.stephanos.nl/fietstour. Ook kunt u onze directeur, die weer meedoet, sponsoren via: www.stephanos.nl/actiepagina

Een hartelijke groet,
Harry Droppert

*Voor alle data geldt:
Zo de HEERE wil en wij leven.*



weer veel *nieuwe* fotokaarten!



- uitnodiging feestje
- geslaagd
- vader / moeder
- we denken aan je
- juf / meester
- zwemdiploma
- medeleven
- belijdenis



WWW.FOTOKAARTEN-STÉPHANOS.NL



Restment 
Engaged | Experienced | Professional



Veiligheid & Integriteit

- ADVIES
- ONDERZOEK
- BEMIDDELING
- TRAINING

Restment | Tel. 088 011 88 11 | www.restment.com



RD. Al 50 jaar geloofwaardig

We willen allemaal onze mening vormen over de wereld om ons heen. Iedereen doet dat anders, maar de grondhouding is gelijk. Want we zijn allemaal op zoek naar dezelfde verdieping en het hele verhaal. Verder kijken vanuit dezelfde waarde, op onze eigen manier. **RD. Geloofwaardig.**

Kijk op rd.nl/stephanos hoe het RD voor het hele verhaal gaat en kies uw proefabonnement.

rd reformatorisch dagblad



UIT HET
LEVEN VAN...

Harry

Klein van stuk is Harry. Acht jaar zou je hem niet geven. Toch hoopt hij in juni zo oud te worden.

Harry kwam als klein jochie bij Stéphanos. Zijn moeder had geen werk en zijn vader woont niet meer bij hen. Harry heeft een halfzus die al op het voortgezet onderwijs zit. Op een van de eerste foto's die we van Harry hebben, zien we dat zijn haar vaal en licht van kleur is. Een teken van onvoldoende gezond voedsel. Nu ziet Harry er goed uit. Hij krijgt iedere schooldag te eten en ook zijn moeder verdient nu een beetje geld door kleding te maken. Harry is wat verlegen, maar dat komt vast door mijn lichte huid.

Op school vindt hij schrijven het leukst. In Harry's klas schrijven de kinderen nog met potlood. Het is een feestje als je met pen mag gaan schrijven. Harry leert veel op school. Bijbelteksten bijvoorbeeld. De eerste

tekst die hij opzegt is Genesis 1 vers 1: Pachiyambi Mulungu adalenga kumwamba ndi dziko lapansi. Het verhaal van de geboorte van de Heere Jezus vindt hij het mooiste verhaal in de Bijbel.

Thuis leert Harry ook. Nee, nog geen lesjes van school. Hij leert hoe hij netjes het erf moet vegen en met een emmer water op zijn hoofd kan lopen. Een hele kunst, maar Harry kan het.

Het is niet alleen maar leren hoor, tijd voor ontspanning is er ook. In het dorp heeft Harry drie vrienden. Met hen speelt hij graag een potje voetbal. En dan is Harry niet verlegen meer. Bij zijn vrienden voelt hij zich op zijn gemak.

's Avonds om zes uur is het donker. Hij krijgt nog wat eten en gaat daarna naar bed, zodat hij uitgerust is voor de volgende schooldag. Want leren is belangrijk, anders kan hij geen meester worden.

Stephanos webshop

Omdat diverse activiteiten en beurzen in deze coronaperiode niet door kunnen gaan, zoeken we naar nieuwe wegen om inkomsten te vergaren. Zodat het noodzakelijke werk in Malawi en Zambia doorgang mag vinden. Om in deze coronatijd toch de bekende Stéphanosproducten te kunnen aanbieden, hebben we speciaal een pagina ingericht: www.stephanos.nl/webshop.

Cadeauartikelen, nieuwe boeken en fotokaarten

Bent u op zoek naar een cadeautje of wilt een kaartje sturen naar zieken en eenzame ouderen uit de gemeente? Wilt u als kerkenraad iets geven aan ouderen, of wilt u als ondernemer uw personeel of klanten een verrassingstas aanbieden? De opbrengst van de webshop is honderd procent voor Stéphanos. Juist nu van harte aanbevolen.



Fotokaarten

Stuur ouderen en kwetsbaren een mooie kaart om te laten weten dat u aan hen denkt in deze moeilijke tijd. Omdat een bezoekje niet mogelijk is, kan een kaart zo'n groot gebaar zijn. Koop uw fotokaarten bij één van verkoopadressen, via fotokaarten@stephanos.nl of www.fotokaarten-stephanos.nl.

Nieuwe boeken van christelijke uitgeverijen

Via www.stephanos.nl/boekenhoek kunt u uw boeken bestellen (van alle christelijke uitgeverijen). Als u via de zoekbalk naar de webshop van CLC Nederland gaat, wordt 15% van uw online aankoop gedoneerd aan Stéphanos. U steunt ons dus met uw online aankoop bij CLC. Mooi voor particulieren, maar ook voor kerkenraden en scholen (denk aan Kerst, belijdenis of andere gelegenheden).



Bruine poppen

Diverse bruine poppen variërend in prijs van € 19,95 tot € 44,95. Hoge kwaliteit.



Blanke poppen

Diverse blanke poppen variërend in prijs van € 19,95 tot € 44,95. Hoge kwaliteit.



Muziek CD: How great Thou art & Con Calore

Muziek-cd's Rhodé van Voorst en Jolanda van de Wege: Samen voor € 20,-.



WEBSHOP



Tegeltje

Tegeltje met ochtendgebedje ds. C.J. Meeuse: Te zingen op de wijs van 'Ik ga slapen, ik ben moe'. Mooi kraamcadeau. € 10,-.



Vertel CD: John Paton

John Paton, zending van de machtige God. Verteld door Diederic Kloosterman. € 9,95.



Verrassingstas van jute & katoen

Leuk voor particulieren en ondernemers om cadeau te geven aan (zaken) relaties, € 15,- De inhoud is een verrassing!



Wilhelmina peppermunt

Eén doosje voor € 1,50 en vijf voor € 6,50.



Houtsnijwerk pennen

Handwerk uit Malawi. Eén voor € 3,-, vier voor € 11,-.



Handgemaakte rieten mand

Ongeveer 30 cm doorsnee. € 24,95.



Diverse kinderboekjes

Leska en Abena (over het Stéphanosdorp) € 7,50.
Enoki eet muis € 10,-. Wisdom vind een grote schat € 7,50.
De koeienjongen van Kazorwe € 7,50.



Mondkapjes uit Afrika

Mondkapjes van Europese kwaliteit, gemaakt in Afrika. Dubbellaags en goede pasvorm. € 3,95. Bij aanschaf vanaf drie stuks geen verzendkosten.

De fotokaarten kunt u bestellen via www.fotokaarten-stephanos.nl, of door een mail te sturen naar Fam. J. Slingerland: fotokaarten@stephanos.nl of 038-3856609

U kunt de overige producten bestellen via www.stephanos.nl/webshop of door een mail te sturen naar dhr. H. Droppert: voorlichting@stephanos.nl of 06-30167172.

De genoemde bedragen zijn exclusief bezorgkosten.



SPONSORING



Sponsor een kind uit een arm gezin

In het gezinsadoptieprogramma konden nieuwe kinderen opgenomen worden, omdat we zoveel sponsoraanmeldingen hadden.

Deze kinderen wonen thuis bij hun ouder(s)/ verzorger(s) en gaan naar de plaatselijke school, waar ze tussen de middag ook een maaltijd krijgen. Vanuit het programma ontvangt één kind per gezin onderwijs en daarvoor alle benodigdheden. Het gezin kan verder meedoen aan het geitenproject of onze landbouwtraining volgen. Ook kan Stéphanos hulp bieden bij het opzetten van een handeltje, zodat het gezin in hun eigen onderhoud kan gaan voorzien. De school in het gebied wordt opgeknapt als dat nodig is.

U geeft een kind uit dit programma deze kansen voor € 22,50 per maand.

Het is mogelijk om een kind uit te kiezen dat u wilt sponsoren. Wij sturen u per mail een aantal voorstellen, zodat u een keuze kunt maken. Het is niet verplicht om zelf te kiezen, u kunt de keus ook aan ons overlaten.

Post van en voor de sponsorkinderen

Alle post die u gestuurd hebt aan uw sponsor-kind vanaf eind december tot en met begin april is ondertussen aangekomen in Malawi. De kids waren blij!

Wilt u ook post sturen aan uw sponsorkind? Houd het eenvoudig, een leuke kaart of een foto van u als sponsor wordt erg gewaardeerd door de kinderen. Denkt u eraan om de naam en het nummer van uw sponsorkind in de linkerbovenhoek van de envelop te vermelden? Envelop maximaal A5 (half A4). Graag in het Engels geschreven. Omdat er ook in de komende tijd niet veel gereisd kan worden, rekenen wij op een grote hoeveelheid post. Dit gaat in koffers mee naar Malawi. We vragen u daarom nogmaals dringend om GEEN cadeautjes mee te sturen.

De post kan gestuurd worden naar onderstaand adres.

Voor vragen, meer informatie en voor aanmelding kunt u contact opnemen met mw. H. Westhoff- Lier, Karel Doormanstraat 30, 8281 DL Genemuiden, tel. 06-30122167, email adoptie@stephanos.nl





SPONSORING

Wie wordt mijn sponsor?



Estery Kaferepanja en *Denia Biliyati* zijn vier jaar. Ze wonen allebei bij hun eigen ouders, die niet kunnen lezen of schrijven. Ze proberen door het branden en verkopen van houtskool wat te verdienen. Beide gezinnen wonen in een eenvoudig huisje met grasdak. Er zijn geen dieren die voor extra inkomsten kunnen zorgen, bijvoorbeeld door de mest te verkopen of de dieren te verhuren. Er is een stukje grond waarvan het afgelopen jaar drie zakken mais geoogst zijn. Dit is lang niet genoeg om een jaar van te eten. Ook dit jaar zal de oogst niet groot zijn, door de droogte stond alles er dor en droog bij. Estery en Denia gaan naar de kleuterklas en krijgen daar tussen de middag een maaltijd.



Trust Lairu is vier jaar. Zijn ouders zijn gescheiden. Trust en zijn kleine babybroertje wonen bij hun moeder, die door wat klussen te doen voor inkomsten probeert te zorgen. Trust heeft last van astma. Hij woont in een klein huisje met een grasdak. Zijn moeder heeft geen dieren. Daarom zijn er ook geen eieren of melk om te eten of te verkopen. De oogst van vorig jaar was klein, maar drie zakken mais. Dat eten is al lang op. Door de droogte van de afgelopen tijd ziet het er voor Trust dit jaar ook niet rooskleurig uit. Trust gaat naar de kleuterklas op school en krijgt daar tussen de middag een maaltijd.



Henery Mbinji is vier jaar. Hij woont met zijn ouders in een klein huisje met een grasdak. Beide ouders kunnen niet lezen of schrijven. Ze leven van de opbrengst van hun tuin: drie zakken mais in het afgelopen jaar. Zijn ouders verkopen houtskool, zoals zoveel mensen in het dorp. Maar ook dit levert niet voldoende op om rond te kunnen komen. Door u als sponsor kan Henery naar de kleuterklas en krijgt daar in ieder geval één maaltijd per dag.

ONTSPANNEN MET *terdege*?

1 jaar
terdege
+ boek
cadeau

Psst.. volg je ons
al op Instagram
of Facebook?



Speciaal voor jou stellen we iedere twee weken een fris magazine vol eerlijke interviews, verrassende artikelen en mooie foto's samen. Lees nu een jaar lang *Terdege* voor 8,95 per maand en ontvang één van deze drie boeken cadeau!

Ga naar terdege.nl/stephanos of scan de code





UIT HET VELD



Echte voldoening komt van God

Voldoening is het gevoel van tevredenheid dat je ervaart als een verlangen wordt vervuld of aan je verwachting wordt voldaan. Tevredenheid of voldoening is heel belangrijk in het dagelijks leven. Of het nu in je gezin is, in je werk, in de kerk of ergens anders is. Tevredenheid helpt om je werk fijn te vinden en het met passie te doen. Voldoening kan zowel intrinsiek als extrinsiek zijn.

Intrinsieke voldoening krijg je als je iets doet omdat je het de moeite waard vindt. Je doet het omdat je het wil en niet zozeer omdat je er iets voor terugkrijgt. Het voldane gevoel komt van binnenuit. Extrinsieke factoren kunnen ook leiden tot bepaald gedrag. Je kunt hopen op een mooi salaris of waardering. Of bang zijn voor straf. Je doet iets dan niet omdat je het leuk vindt of omdat je er voldoening uit haalt, maar alleen om er iets plezierigs voor terug te krijgen of juist iets onplezierigs te ontlopen.

Stéphanos biedt mensen de mogelijkheid om God en de naaste te dienen op verschillende manieren. Ik krijg voldoening uit mijn dagelijks werk omdat ik Gods leiding ervaar. Hij heeft mij deze bijzondere plek bij een christelijke organisatie gegeven. Elke dag

weer is het mijn eerste verantwoordelijkheid om te bedenken dat ik een dienstknecht van God ben. Hij heeft mij deze taak gegeven. Het is elke dag mijn verlangen om goed voor de kinderen te zorgen. Het geeft me voldoening om te zien dat ze zich kunnen ontwikkelen en dat het personeel een passie heeft om anderen te dienen. Ook bij sollicitatieprocedures geeft het mij voldoening als ik kandidaten spreek die intrinsiek gemotiveerd zijn om Gods leiding te volgen en hun naaste te dienen.

Echte voldoening volgt alleen uit het dienen van God. Zoek eerst het Koninkrijk van God, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. (Mattheüs 6:33)

Clifford Kuyokwa - General Manager - Malawi



Voldoening in je werk

Het is een tijd geleden dat ik een presentatie hield voor Stéphanos in Nederland. Met behulp van een Powerpoint geven we gewoonlijk een praatje bij het plaatje. Soms hoor ik mezelf dan kletsen en vraag ik me af wat de hoorders denken. Waar doe ik het allemaal voor, wordt me wel eens gevraagd. Is mijn werk geen druppel op de gloeiende plaat?

Het thema van dit magazine gaat daar ook over. Wat geeft je voldoening in je werk en in de levens van de mensen waar je mee werkt, de kinderen die je bereikt?

Mensen die de nood van hun ziel zagen en een honger kregen naar het Brood des Levens.

Ontwikkelingssamenwerking is gericht op het helpen van de plaatselijke bevolking om zich verder te ontwikkelen zodat ze een hogere levensstandaard bereiken. Het is een samenwerking van samen denken en samen ontwikkelen. Het bekende voorbeeld daarbij is die van de vis en de hengel. In plaats van vis te geven, leer je de mensen hoe ze een hengel kunnen gebruiken om zelf te vissen. Maar dan moet er natuurlijk wel water in de buurt zijn waar voldoende vis zit en in de toekomst zal zitten.

Om dat allemaal te bedenken, gaan we naast de mensen zitten en maken we samen een schets van hun hui-



dige situatie en daarnaast een plaatje van de gewenste situatie. Het geeft mij voldoening als mensen gaan ontdekken dat ze hun situatie kunnen verbeteren door kleine dingen aan te passen.

Stéphanos geeft doelgerichte trainingen om kennis over te dragen. Kort geleden verzorgden wij een vijfdaagse training voor mensen die hiv hebben. Uit een assessment voorafgaand aan de training bleek dat de mensen weinig kennis hadden over de verspreiding van het virus. Ook wilden ze leren over het leiden van een doelgericht leven met hiv. Het is indrukwekkend om te horen dat mensen zichzelf als ‘niets’ en ‘tot niets in staat’ zien omdat ze een virus bij zich dragen. Zo veel mooier is het om te zien dat een grote groep na de eerste dag training niet naar huis wilde, maar met de meegebrachte dekens een slaapplek in de kerk maakte om toch maar niets van de training van de volgende dag te hoeven missen. Er ging een wereld voor hen open.

De bezoekers van de trainingen horen bij ons voor het eerst dat ze er mogen zijn zoals ze zijn, dat de Heere juist voor mensen die ‘niets zijn’ gekomen is en dat er

hoop voor hen is. Dat ze zelf kunnen bijdragen aan het veranderen van hun levenssituatie door het geleerde in praktijk te brengen.

Bijzonder om deze mensen dan op de laatste dag van de training te zien. Een glimlach op het gezicht in plaats van naar beneden hangende hoofden. Potjes en schaaltes met voedsel staan klaar om mee naar huis te nemen. Ze hebben geleerd hoe ze voedzame maaltijden kunnen maken met lokaal beschikbare groenten en fruit. Ook weten ze nu hoe belangrijk het is om de medicijnen die ze voorgeschreven krijgen te blijven innemen en de moed niet op te geven.

Het mooiste is dat na de training een Bijbelstudiegroep is ontstaan. Mensen die de nood van hun ziel zagen en een honger kregen naar het Brood des Levens. Waar doen we het dan voor? Daarvoor! Opdat zij Hem kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Hij gezonden heeft.

*Paul & Thea Mawaya
Joel, Joshah, Josephine*



TUINGEREEDSCHAP

VOOR ELKE GROENE KLUS

Graven, spitten, bestraten, vegen,
harken, aanplanten, hout hakken of gewoon de tuin onderhouden.
Talen Tools heeft eerste klas gereedschap voor ieder budget en elke klus.



GRONDWERKEN
RIOLERING
BESTRATING

WERK IN DE
GOEDE RICHTING



kooikerinfra.nl • T 0522-46 82 14 • info@kooikerinfra.nl



Port Lavande
EXCLUSIEVE MODE

...Nieuwe Collectie..!

webshop & info
www.portlavande.com



Tevreden en dankbaar... of dankbaar en tevreden?

Plotseling was daar dan dat bericht: jullie kunnen vertrekken. Die boodschap kwam op een moment waarop we dat juist even niet verwachtten. Wat waren we blij! Na anderhalf jaar voorbereiding, uitzien en uitstel was het dan eindelijk zover.

Nadat het stof wat was gaan liggen en het feestgedruis wat was geluwd (oh nee, corona...) keken we nog eens terug op de afgelopen periode. Wat was het soms moeilijk om te wachten, om tevreden te zijn. Maar als we eerlijk zijn, waren de moeilijke periodes vaak niet de slechtste. Omdat we juist dan op God moesten vertrouwen. We ervoeren: *God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden (Psalm 46).*

Toen we verder over die tekst nadachten, riep dat nieuwe vragen op. Want wat hebben wij eigenlijk voor benauwdheden? Dingen die anders liepen dan we gehoopt hadden? De vragen die dat met zich meebracht? Lastige keuzes die we moesten maken? Allemaal lastige en reële dingen. Maar steeds werd er in alles voorzien. We kwamen niets tekort. In tegenstelling tot zoveel mensen die wél echt tekort komen. Die geen ouders, geen geld of geen eten hebben. Die hun oogst en daarmee hun hoop zagen verschrompelen in de zon. Hadden we het dan echt zo moeilijk? Of waren we vooral ontevreden met hoe ons leven aan onze verwachtingen voldeed? Dat bleek precies de spijker op zijn kop. Want waren we bezig met onze verwachtingen of keken we naar wat God van ons vraagt?

Tevredenheid is onlosmakelijk verbonden met dankbaarheid. Je kunt niet tevreden zijn als je niet eerst dankbaar bent. Als we pas dankbaar zijn als we tevreden zijn gesteld, zijn we bezig met onze eigen verwachtingen. Dat is ook wat wij ervoeren. Als we dankbaar

zijn met wat God ons geeft, kunnen we pas echt tevreden zijn. En Hij gaf Zijn Zoon, het Liefste wat Hij had. Kunnen we dan nog ontevreden zijn?

*Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen,
naar het onbekende land.*

Jos en Caroline Nieuwenhuijse - Nederland / Malawi

Zaterdag 15 mei j.l. was er in de kerk van de Gereformeerde Gemeente van Rotterdam-Zuidwijk de uitzenddienst van Jos en Caroline Nieuwenhuijse, die samen met hun kleine David 3 juni hopen te vertrekken naar Malawi. Zij gaan daar de komende drie jaar aan de slag met landbouw en gezondheidszorg. Ds G.J. Baan leidde de dienst, die via YouTube werd uitgezonden. Hij gaf hen de tekst mee uit Psalm 55:23a: *"Werp uw zorg op de HEERE en Hij zal u onderhouden."*

Na de preek waren er drie toespraken. Achtereenvolgens van Quintijn Aman (TFC voorzitter), Johan van der Ham (directeur/bestuurder Stéphanos) en ds R.P. van Rooijen (lid Raad van Toezicht Stéphanos). Door deze dienst werd de familie Nieuwenhuijse zeer bemoedigd. Inmiddels hebben al meer dan 2500 mensen de dienst bekeken, hetgeen tot verwondering strekt en tevens blij geeft van een betrokken achterban.



BEDANKT

Werkgroep Nieuw-Lekkerland heeft samen met Woord & Daad een coronaproof ontbijtactie georganiseerd. In totaal zijn er 1900 ontbijtjes verkocht. Een geslaagde actie. De opbrengst wordt verdeeld over beide doelen.

Omdat de huis-aan-huiscollecte in Elspeet en Uddel vanwege covid-19 niet kon doorgaan, is er gekozen voor een online collecte. De online collecte heeft het prachtige bedrag van € 1107,50 opgeleverd. Collectanten en gevers, heel hartelijk dank voor jullie steun!

De verkoopactie in Genemuiden in februari heeft bruto bijna € 3000,- opgeleverd. Er zijn onder andere stroopwafels, hortensia's, snoeprollen en pepermunt verkocht. Ook zijn de plaatselijke zorginstellingen verblijd met hortensia's die gesponsord werden door een aantal bedrijven. Hartelijk dank.



Joanne en Thirza Davelaar verkochten voor € 150 aan kaarten voor Stéphanos Zambia



Een hortensia als gebaar
Heel veel sponsorgeld
en veel mensen die hebben besteld.
Door Werkendam en Genemuiden werd
€4444,90 neergeteld.
Dat moet wel even worden vermeld.

Eind maart hebben we in Barneveld en Ochten een actie gehouden voor de paasdagen. Er konden kiprollades, verschillende artikelen van de bakker en dit jaar ook hortensia's besteld worden. Deze actie doen we nu al een paar jaar en verschillende mensen rekenen er dan ook al op. Tijdens het ophalen van de bestelling konden er ook nog kaarten gekocht worden. Deze actie heeft dit jaar het mooie bedrag van €1.150,- opgebracht.



Henk en Alida van der Schans

Dat in Sprang-Capelle veel werk wordt verzet voor Stéphanos zal niet iedereen weten. Na het lezen van dit gesprek hebt u twee bijzondere vrijwilligers leren kennen, die zich al bijna twintig jaar inzetten voor hun Afrikaanse medemens. Johan van der Ham ging met hen in gesprek.

Henk (59) en Alida (57) van der Schans zijn sinds 2002 actief met hun Stéphanoswinkeltje. Na een oproep daartoe aarzelde het echtpaar niet lang. Al na enkele uren stonden de eerste artikelen in hun bijkeuken. “We dachten: we hebben in de bijkeuken een mooie kast die we kunnen gebruiken. Maar die opslagruimte bleek al snel te klein”. Na verloop van tijd werd de hele bijkeuken volgebouwd met stellingen. Daarmee mogen we dus spreken van een heus Stéphanoswinkeltje in Sprang-Capelle.

Wat verkopen jullie in de winkel?

‘Het begon met voornamelijk speelgoed en kaarten. Al snel kwamen daar ook boeken bij. Omdat elders de verkoop van ondergoed ten bate van Stéphanos stopte, hebben wij dat opgepakt. Samen met de kaarten zijn dat de meest verkochte producten. Boeken leveren wij met Kerst aan de zondagsschool en met Pasen aan de jeugdvereniging.

Wat organiseren jullie verder nog aan activiteiten?

‘We organiseren fietstochten en zangavonden. Verder staan we regelmatig met een tafel op verkopen en zendingsdagen om spullen te verkopen. Ook bezorgen we kerstpost voor Stéphanos.’

Alsof dit allemaal nog niet genoeg is, zorgen Henk en Alida ook voor de verspreiding van de kwartaalbladen naar onze bezorgers in Nieuw-Lekkerand, Werkendam, Leerbroek, Andel, Poederooijen, Nieuwaal, Nederhemert en Wijk en Aalburg. De bezorging in Sprang-Capelle, Kaatsheuvel, Meeuwen, Eethen en Gameren doen ze helemaal zelf. Ook zamelt het echtpaar kleding en frituurvet in. Het is ondoenlijk om een compleet beeld te schetsen van de activiteiten van deze duizendpoten.

Voldoening halen ze zeker uit hun werk. Over de hele periode van bijna twintig jaar hebben Henk en Alida maar liefst zo’n €0.000,- bijegebracht voor Stéphanos. ‘Er zijn ook mensen geweest die vroegen wat het ons opleverde.’ Die vraag viel bij het echtpaar Van der Schans niet in goede aarde. ‘Als het betaald moest worden, konden we beter stoppen. Ons werk kost geld. We krijgen veel telefoon en rijden een paar duizend kilometer per jaar. Zolang we kunnen, gaan we hiermee door.’ Voldoening: de gedachte dat men in Afrika zo blij kan zijn met zo weinig, terwijl hier in Nederland zoveel ondankbaarheid kan zijn.

De wens van Henk en Alida is dat het werk van Stéphanos gezegend mag worden zodat er nog veel kinderen, (groot)ouders en/of verzorgers geholpen mogen worden. Daar stem ik graag mee in.

Word abonnee op de GezinsGids

Nu met prachtige shopper cadeau!



Sluit nu een jaarabonnement af (à € 47,- per halfjaar) op de GezinsGids, incl. kinderblad BimBam, en ontvang deze prachtige, zomerse shopper cadeau!
Lees op www.gezinsgids.nl alles over deze tas en word direct abonnee!



gezinsgids

IDENTITEIT VOOR NU

www.gezinsgids.nl | 030 230 35 00



PLUS Slingerland Middelharnis
Kerkepad 7, 3241 CH Middelharnis
0187-482772

Slingerland-middelharnis@plussupermarkt.nl

PLUS Slingerland Rockanje
Dorpsplein 22, 3235 AD Rockanje
0181-407310

Slingerland-rockanje@plussupermarkt.nl

PLUS

Wat een verschil

Voor het verzorgen van:

- o Financiële administraties
- o Jaarrekeningen
- o Belastingaangiften en -advies
- o Salarisadministraties
- o Personeelsbeleid
- o Vastgoedbeheer
- o Bedrijfseconomische advisering
- o Ondernemingsplannen en persoonlijke begeleiding voor starters
- o Treasury en financiering
- o Administratieve organisatie
- o Online dienstverlening
- o Interim management

Voor:

- o MKB
- o ZZP
- o Stichtingen

MUVAMA BV

Administratieve dienstverlening

Jan Blankespoor
Avervoordseweg 36, 7396 PE De Vecht
KVK 09147623
0643 740 176
jbl@muvama.nl



Van alle ellende in de wereld kan zelfs de meest positief ingestelde mens neerslachtig worden. Al die oorlog, geloofsvervolgung, terreur, corona, aids, armoede en onrecht is er na Genesis 3. De paradijstijd is voorbij. En daardoor is er voor Stéphanos veel werk te doen.

Een heugelijk feit is dat de familie Nieuwenhuijse definitief over de benodigde werkvergunning voor Malawi beschikt. Op het moment van schrijven zijn de voorbereidingen voor de uitzending in volle gang en op het moment van lezen kunnen ze wellicht al in Malawi zijn. Dat we daarmee een volgende stap kunnen zetten in het professionaliseren van de landbouw op het Stéphanosterrein en zo meer lokale inkomsten kunnen verwerven, geeft voldoening. Voor de familie Nieuwenhuijse komt nu een eind aan een periode van onzekerheid.

We zijn nog steeds op zoek naar veldwerkers. Binnenkort hoopt een kandidaat in Zambia kennis te gaan maken met het werk. Dat kan betekenen dat we op termijn

een nieuwe werker kunnen uitzenden. Dat zou voor het werk daar een mooie stap zijn. Alle veldwerkers konden, ondanks corona-reisbeperkingen, veilig van verlof terugkeren naar hun post. Karin is zich in Lilongwe juist op haar verlof aan het voorbereiden. Om voldoening uit je werk te kunnen blijven halen, is verlof nodig.

We houden in alle niet-paradijselijke omstandigheden moed om door te gaan. Omdat Degene die zei "heden zult gij met Mij in het paradijs zijn" ook heeft gezegd dat Hem alle macht in hemel en op aarde is gegeven en Hij met ons blijft tot aan het einde van de wereld.

*Johan van der Ham
Directeur/bestuurder*



Voldoening

Voldoening. Hoe beschrijf je voldoening? Het is een positief gevoel dat je krijgt als je iets bereikt hebt. Het brengt blijde en vredige gevoelens met zich mee, wat heel belangrijke bouwstenen zijn voor je mentale gezondheid.

Stéphanos stimuleert weeskinderen en andere kwetsbare kinderen én hun omgeving om zelfredzaam en geestelijk volwassen te worden. Dit doen we door te investeren in geestelijke en sociaal-economische ontwikkeling. Dat is een langetermijninvestering. De activiteiten van Stéphanos zijn er allemaal op gericht om zelfredzaamheid te bevorderen.

Sociale ontwikkeling

We gebruiken onder andere de piramide van Maslow. Dit is een schematische weergave van de behoeften van de mens, op volgorde van de prioriteit die eraan gegeven wordt. Er moet voorzien zijn in de onderliggende behoeften, voordat er ruimte komt voor de bovenliggende behoefte. Die hiërarchie zegt ook iets over het gevoel van tevredenheid dat de kinderen ervaren.

Van nature zijn kinderen op zoek naar plezier, wat zich uit in onder andere spelen, lawaai maken, lachen en rondrennen. Wanneer de kinderen op onze compound dit doen, geeft dat voldoening aan het Stéphanospersoneel. Het is een teken dat de kinderen lekker in hun vel zitten. Dit is mogelijk omdat er in de basisbehoeften zoals eten, kleren en onderdak voorzien wordt. Naast deze basisbehoeften hebben kinderen ook behoefte aan veiligheid en als daar in voorzien is, is er ruimte voor liefde. Je ziet dat kinderen dan contact zoeken met vriendjes en ook met de Stéphanosmoeders die voor hen zorgen. Voldoende liefde en zorg zijn onmisbaar om kinderen op te laten groeien tot zelfredzame, zelfverzekerde volwassenen.

Het geeft de docenten, moeders en andere verzorgers van Stéphanos voldoening als we de kinderen zien



groeien. We zien hen vooruitgang boeken in de verschillende fases en dat betekent dat we op de goede weg zitten om ons doel -de kinderen opvoeden tot zelfredzame volwassenen- te bereiken. Tevreden kinderen zorgen voor tevreden verzorgers.

Geestelijke ontwikkeling

In Mattheüs 19 vers 14 lezen we: Maar Jezus zeide: Laat af van de kinderkens, en verhindert hen niet tot Mij te komen; want derzulken is het Koninkrijk der hemelen.

De kinderen die we door de verschillende Stéphanosprogramma's bereiken, maken kennis met bidden, Bijbelstudie en het luisteren naar het Woord van God. Ze worden hier actief in betrokken, wat heel veel voldoening geeft aan degenen die met de kinderen werken. De Bijbel leert ons in Spreuken 22 vers 6: Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. Het actief betrekken van de kinderen bij God en Zijn Woord is onderdeel van de opdracht die Hij ons gegeven heeft.

Het geeft voldoening als we zien dat de kinderen zin in de activiteiten hebben, dat ze zich haasten om mee te doen. We hopen en bidden dat de activiteiten mogen bijdragen aan hun geestelijke ontwikkeling, dat zij mogen opgroeien tot morele volwassenen die God persoonlijk kennen.



Conclusie

Het toewerken naar tevredenheid, een gevoel van voldoening, kost energie. De voldoening komt immers pas ná de inspanning. We danken God dat Hij ons deze taak gegeven heeft en ook de middelen en ideeën geeft om het uit te voeren. We danken Hem des te meer dat Hij heeft voldaan, voor zondaren. Door Zijn voldoening, na Zijn inspanning, kan en wil de Vader ons aan nemen tot Zijn kinderen. Zou dat niet voldoende zijn?!

Massy Banda, Zorgmanager - Malawi

SPECIALS ZIJN

ONZE STANDAARD



**ARCO
METAAL**

arcometaal.nl



**INDOOR
STEEL**

indoorsteel.nl



**OUTDOOR
STEEL**

outdoorsteel.nl

Degelijke en duurzame staalproducten van Hollandse bodem compleet naar uw wensen



KIDS

Beste jongens en meisjes,

Weet jij wat dat is, voldoening? Het is het thema van dit magazine, maar misschien vind je het wel een lastig woord. Voldoening betekent dat je iets gedaan hebt en daar een tevreden gevoel aan over hebt gehouden. Het is je gelukt en daar ben je blij om, zelfs een beetje trots. Maar bij voldoening hoort ook: voldaan. Dat woord gebruiken we om duidelijk te maken dat iets betaald is.

In dit magazine kom je deze betekenissen allebei tegen. In de Bijbel ook. Met Goede Vrijdag en Pasen hebben we bij de tweede betekenis stilgestaan: Er is betaald! De Heere Jezus heeft betaald voor de zonden van Zijn kinderen en Hij heeft de dood overwonnen. Daarmee heeft hij voldaan aan wat God de Vader vroeg. En omdat Hij voldaan heeft, is er voor ons vergeving mogelijk. Wat een wonder! In deze puzzelrubriek gaat het ook over voldoening. Dan vooral in de betekenis dat je ergens tevreden over bent. Dat je blij bent dat het zo goed gelukt is. In de Bijbel lezen we van mensen die een voldaan gevoel hebben, maar ook over God Die tevreden is met wat Hij heeft gedaan. Toen God klaar was met de schepping zag Hij dat het zeer goed was. Succes met de kleurplaat en de puzzels, en we hopen dat er weer veel kinderen meedoen!

Hartelijke groeten, *juf Elsbeth en juf Cora*

7-9 jaar



God heeft de wereld in zes dagen geschapen. Steeds als God iets geschapen heeft, lezen we aan het einde van de dag: God zag dat het goed was. Nadat God de mens geschapen had, lezen we zelfs dat het zeer goed was. God was tevreden, Hij was voldaan over wat Hij had gemaakt.

In de puzzel gaan we kijken naar Gods prachtige schepping. Kun jij vinden wat er op welke dag geschapen is? Volg met verschillende kleuren de lijntjes van de cijfers naar de rondjes. Let op: Bij de zesde dag horen twee rondjes.



9-11 jaar

De Heere God gaf Noach een grote en bijzondere opdracht. Noach moest een boot gaan bouwen. Dit was een verdrietige opdracht, want veel mensen en dieren zouden verdrinken. Toch was het ook een mooie opdracht. Noach mocht een boot bouwen waarmee zijn gezin en veel verschillende dieren gered mochten worden. Wat zal Noach dankbaar, maar ook voldaan geweest zijn, toen de ark af was. Kun jij in de puzzelplaat alle twintig verschillen vinden?



SPELREGELS

- Kinderen van 7-11 jaar krijgen bij elke goede inzending tien punten. Bij zestig punten krijg je een boekenbon.
- Kinderen van 3-6 jaar kunnen de kleurplaat opsturen. Na vier keer opsturen krijg je een prijs.
- Wil je stoppen? Geef het even door, dan kun je je punten doorgeven aan je broertje of zusje. Als je twee keer niets opstuurt, gaan we er vanuit dat je stopt.
- Opsturen vóór 1 augustus 2021.
- Schrijf je naam, adres, postcode en geboortedatum ook op het briefje met de oplossing.
- Jullie kunnen de kleurplaat en puzzels opsturen naar Ben Viegersstraat 2, 8072 ZG Nunspeet of stuur een foto naar kids@stephanos.nl.



Wij werken aan de toekomst van kinderen

Die dagelijks voortdurende zorg is voor ons pas echt waardevol als ze gegeven wordt vanuit de Bijbelse opdracht en als de Bijbelse boodschap in onze programma's doorklinkt.

Colofon

Uitgave van Stichting Stéphanos
Verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 7.300 stuks.

Grondslag van Stichting Stéphanos
Het onfeilbaar Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid.

Directeur / bestuurder
J. van der Ham

Raad van Toezicht:
L. den Boer
J.W.D. Nijkamp
J.G. Roodhorst
Ds. R.P. van Rooijen
J. Talen

Secretariaat:
Martine Bijkerk,
Postbus 148, 4250 DC Werkendam.
T: 06 143 31 164
E: secretariaat@stephanos.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. A.A. Brugge,
Ds. D.J. Budding,
Ds. G. Clements,
Ds. A.A. Egas,
Ds. L. Groenberg,
Ds. A. den Hartog,
Ds. L.M. Jongejan,
Ds. J. Joppe,
Ds. G. Kater,
Ds. M. Klaassen,
Ds. W.M. van der Linden,
Ds. G. van Manen,
Ds. H. Roelofsen
Ds. A.J.T. Ruis
Ds. A. Schot,
Dhr. D.J. Schouten,
Mr. C.G. van der Staaij,
Ds. K. Veldman,
Ds. W. van Vlastuin,
Ds. K. Visser,
Ds. J.A. Weststrate,
Ds. J. IJsselstein,
Ds. H. Zweistra

Voor voorlichting op scholen en verenigingen kunt u terecht bij:
Harry Droppert, 06-30167172,
voorlichting@stephanos.nl

Adreswijzigingen
We willen u vriendelijk vragen om adreswijzigingen schriftelijk door te geven.
Per post: Stichting Stéphanos,
Antwoordnummer 375,
3840 VB Harderwijk.
Per email: info@stephanos.nl

Bankrekening
Rabobank rek. nr.:
NL74 RABO 0335 3074 50
T.n.v. Stichting Stéphanos
te Hendrik Ido Ambacht
De bijdragen aan Stichting Stéphanos zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI).
Indien u voor een specifiek project wilt geven, graag het project vermelden.

Legaten / Erfstellingen

Wilt u Stichting Stéphanos testamentair gedenken, dan kunt u dat doen door te vermelden: Ik legateer aan Stichting Stéphanos, Hendrik Ido Ambacht, een bedrag van Euro xx. Voor erfstellingen en voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.

Hoofredactie
J. van der Ham
Eindredactie
J.C. Blaak

Ontwerp & drukwerk
Torendruk Nijkerk
ISSN 2214-6644

