



Stephanos

nr. 2 - 2019

Onze hulp is
van de Heere

Blijе gezichten
en dankbare harten

Bijzondere
momenten

Moedhulp



7



10



22



26

- 3** Meditatie
- 8** Aan de slag
- 9** Van de voorlichter
- 13** Agenda
- 14** Sponsoring
- 17** Financieel
- 18** Bedankt
- 26** Van de directie
- 29** In gesprek met
- 30** Kids

Uit het veld

- 5** Een schoondochter met malaria
- 7** Onze hulp is van de Heere
- 10** Een bonkend hart
- 22** Blijge gezichten en dankbare harten
- 24** De mensen achter Stéphanos

Coverfoto: Begin maart trof heftig noodweer Malawi. Er vielen doden, gewonden en ook zijn er meer dan 15.000 huizen verwoest. Voor tienduizenden mensen, zoals deze moeder met haar baby, staat hun leven en toekomst op zijn kop. Stéphanos helpt waar mogelijk. U ook?



Het leven uit de hoop

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.

Romeinen 5:5

In het begin van Paulus' brief aan de Romeinen spreekt hij over 'vrede'. Wie hunkert er in onze boze tijd niet naar vrede? Overal om ons heen zien, lezen, voelen we de gevolgen van de zonde. Oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden en aardbevingen. Willen we echter de ware vrede kennen, dan is het van belang dat we eerst weten wat die ware vrede is, een vrede die de wereld niet kent. En daarbij is het dan weer van belang, dat we niet stil blijven staan bij de gevolgen van de zonde, maar bij de oorzaak zelf.

Door onze val in Adam zijn we tot zondaren, dat is vijanden van God gesteld (Rom. 5:19). Met andere woorden: doordat wij in onze val God de rug toegekeerd hebben, zijn wij in oorlog met God en door God tot zondaren, ja, tot vijanden verkláárd. En omdat we gevallen zijn in hoogmoed, ongehoorzaamheid en in een drievoudige dood, zal de vrede nooit vrucht van onze eigen akker kunnen zijn. Daarom laat de Heere hen, die Hij gaat toebrengen, door Zijn Geest zien, dat ze van nature vijanden zijn, die uit en van zichzelf alleen maar een stroom van ongerechtigheden mee kunnen brengen. Zo leidt Hij ze als alles missenden naar het Brood des Levens! En dan komt alleen van Zijn kant de vrede. En zo worden ze tot rechtvaardigen gesteld, bij God vandaan. O wonder van genade! Mag u, jij, dat leven in Christus kennen? Met minder zal het niet gaan!

Kan bij Gods kind die vrede voorbijgaan? In de beleving wel, aan Gods kant niet. De Heere werkt echter ook dat Gods kinderen van harte vijand worden van de zonde. Dat geeft een mishagen aan jezelf, maar ook een lust om van nu voortaan naar de geboden Gods te leven. Kent u, ken jij dat in het leven?

Maar door de Heere Jezus is ook de toeleiding. We lezen in Éfeze 2:18: *'Want door Hem hebben wij bei-*

den (Jood en heiden) den toegang door één Geest tot den Vader'. Wij zien in Romeinen 11:36: 'Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen'. De Heere heeft dit alles gewerkt door de liefde Gods in Christus, Die voldaan heeft aan het heilig recht Gods, Zich doodgeliefd heeft voor zondaren. Door Hem is vrede gemaakt.

Wat is uw hoop? Wat is de verwachting in uw leven? In Psalm 119:25 lezen wij: *'Gedenk aan 't woord, gesproken tot Uw knecht, waarop Gij mij verwachting hebt gegeven; dit is mijn troost, in druk mij toegelegd, dit leert mijn ziel U achteraan te kleven; al 't geen Uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven'. Zo komt het ware leven openbaar.*

Paulus spreekt over de hoop, maar doet dat op een bijzondere wijze. Eerst heeft hij het over een tweërlei roemen: dat woord betekent hier verheugen (in God). Eerst: roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Volgens de kanttekening: *'Namelijk die namaals in ons zal geopenbaard worden'. Romeinen 8:18: 'Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezès tegenwoordigen tijds niet is te waarden tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.'* Dat betekent dat er ook een roemen kan zijn in de verdrukking, want de uiteindelijke uitkomst is Gode verheerlijkend. Lijdzaamheid (standvastigheid), bevinding, hoop. 'Hoop' houdt hier in: een vertrouwen in iemand, die volledig te vertrouwen is. Een arme zondaar die geen grond meer heeft in zichzelf komt hier nooit beschaamd mee uit. Hij of zij leert alleen te hopen op Zijn genade.

Ds. R.P. van Rooijen



TUINGEREEDSCHAP

VOOR ELKE GROENE KLUS

Graven, spitten, bestraten, vegen, harken, aanplanten, hout hakken of gewoon de tuin onderhouden.

Talen Tools heeft eerste klas gereedschap voor ieder budget en elke klus.



GRONDWERKEN
RIOLERING
BESTRATING

WERK IN DE
GOEDE RICHTING

kooikerinfra.nl • T 0522-46 82 14 • info@kooikerinfra.nl

"30 jaar na de val van de muur"

4 DAAGSE
Berlijnreis
O.l.v. Ds. J. Joppe

D.V. 22 t/m 25 oktober 2019

Inclusief:

- Aandacht voor Dietrich Bonhoeffer, uitleg door Ds. J. Joppe
- 3-uur durende stadsrondrit o.l.v. Nederlandsprekende Gids
- zingen in de Dom van Berlijn met het middaggebed
- Vervoer per luxe touringcar
- Kop koffie/thee en een plak cake op heenreis
- 3 overnachtingen in een Classic Plus kamer in het 4*Van der Valk Hotel Berlin Brandenburg op basis van logies en ontbijt
- 3-gangen diner op dag 1 in het hotel
- Bezoek en rondleiding aan het Muurmonument en documentatiecentrum Bernauer Strasse o.l.v. Nederlandsprekende gids

- Bezoek aan tentoonstelling "Alltag in der DDR"

- Bezoek Stasimuseum o.l.v. Duitssprekende gids

Exclusief:

- Toeslag verblijf in een éénpersoonskamer à € 80,- per kamer
- Lunches
- Drankjes
- Persoonlijke uitgaven
- Fooien
- Reis- en/of annuleringsverzekering
- Reserveringskosten à € 10,- per persoon

Prijs: € 495,-

Collecte tijdens de reis voor stichting Stephanos



Boek deze reizen op www.zang-reizen.nl

Voor informatie over het zang-element:
Zang-Reizen.nl 0166 604228





Een schoondochter met malaria

Er zijn van die momenten dat ik me verbaas over wat er gebeurt. Ik denk aan die ene vrijdagmiddag. Even na 16:00 uur kom ik bij de buurvrouw aan voor Bijbelstudie. Ze verwacht me niet, want ik had gezegd dat ik een keer niet kon. Onverwacht lukt het me toch wel om nog even bij haar langs te gaan.

Als ik naast haar ga zitten op de mat lacht ze blij en verrast omdat ik toch gekomen ben. ‘Dat doet God ook’, zegt ze, ‘God komt ook als je het niet verwacht’. Na de gebruikelijke groeten vertelt ze me dat Lucy, haar schoondochter (mpongozi in de lokale taal), ziek is. Lucy woont in de stad 5 uur verderop, maar is naar Petauke gekomen om te helpen de velden van haar schoonmoeder te oogsten. Vandaag voelt ze zich niet goed en heeft malaria (een verkoudheid of hoofdpijn wordt al malaria genoemd).

Net voor we de Bijbelstudie beginnen komt Lucy naar buiten en maken we een praatje over de oogst van mais en pinda’s waar ze druk mee is geweest. De buurvrouw vraagt of Lucy ook bij de Bijbelstudie komt zitten, maar Lucy heeft andere prioriteiten: ze wil haar teennagels lakken en pinda’s roosteren. Als de buurvrouw haar vraagt of dat belangrijker is dan de Bijbel, antwoordt Lucy dat ze toch al gezondigd heeft. Het flitst door mijn hoofd dat de kans groot is dat zij naar een Rooms-Katholieke kerk gaat; zou ze de hoop hebben opgegeven omdat ze te veel zonden heeft gedaan? Lucy pakt een krukje en gaat twee meter bij ons vandaan zitten om te doen wat ze graag wil doen en geeft

aan dat ze zo toch alles zal kunnen volgen. Vanmiddag is het Bijbelgedeelte over de schoonmoeder van Petrus aan de buurt. Na het gebed kijk ik haar aan en zeg, ‘Vandaag zullen we lezen over een mpongozi’ (schoonmoeder/schoondochter is hetzelfde woord in het Cinyanja). Ze kijkt me ongelovig aan.

De buurvrouw kan door oogproblemen niet meer lezen, dus lees ik het Bijbelgedeelte voor.

De gelijkenis met de situatie waar ik in zit, verrast me: de schoonmoeder had koorts, maar dat wat in de Bijbel staat kan ook vertaald worden met: de schoondochter had malaria. En laat er hier twee meter bij mij vandaan een schoondochter zitten die malaria heeft... Met de buurvrouw bespreek ik wat vragen over het Bijbelgedeelte: over genezing van zonden en ziekten, over het dienen van Jezus, over heilig zijn in Christus en niet door middel van iets van onszelf, over genade als gift van God. Lucy heeft haar nagels inmiddels knalroze gelakt en roert in de pan met pinda’s. Ze zegt niets, maar ik weet zeker dat ze luistert. Net als God, Die ook mijn onuitgesproken gebed om Zijn kracht in Lucy’s leven heeft gehoord.

Irene Swets - Zambia

A man in a dark suit and glasses is speaking to a group of people outdoors. He is holding a small object in his hands. The background shows a wooden building and green foliage. Other people are seated in the background, some on green chairs.

**Onze hulp is van de
HEERE, Die de hemel en
de aarde gemaakt heeft.**



Onze hulp is van de HEERE

2019 begon heel goed. Bij de jaaropening waren alle kinderen en medewerkers bij elkaar om het jaar te beginnen met het Woord van God. We zijn in alles van Hem afhankelijk, Hij is onze Hulp, in Hem is onze kracht.

Alle projecten die onder Stéphanos vallen, mogen goed verlopen en hun voortgang hebben. In het eerste half jaar van 2019 hebben we al veel kinderen en gezinnen mogen bereiken. In de weeshuisjes wonen nu 46 kinderen en via het dagopvangprogramma worden 203 kinderen geholpen. In het afgelopen regenseizoen hadden we minder malariagevallen dan andere jaren. Op de basisschool zijn nu 67 kinderen bezig met de Malawische variant van de CITO-toetsen. De leerlingen uit de hoogste groep van de basisschool hopen volgend jaar naar de middelbareschool te gaan.

Maar al ging er veel goed en zijn we rijk gezegend, in maart kreeg ook Malawi te maken met de cyclonen Ida en Kenneth. Er zijn veel (dodelijke) slachtoffers en er is

ook veel materiële schade. Ook de gebieden waar Stéphanos werkzaam is, zijn getroffen. De huizen en velden van sommige van onze medewerkers en van de gezinnen die zijn opgenomen in onze programma's, zijn verwoest. Stéphanos helpt de getroffen gezinnen in deze gebieden met voedsel en andere materialen. Daarbij delen wij ook altijd het Evangelie, de boodschap van hoop, niet alleen voor het tijdelijke, maar ook voor de eeuwigheid. Dit is mede mogelijk gemaakt door uw giften. Mogen wij ook voor de rest van 2019 rekenen op uw financiële steun en gebeden? *Onze hulp is van de HEERE, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft.*

Clifford Kuyokwa - Malawi

Wilt u ook aan de slag voor Stéphanos?

kijk dan eens naar de volgende mogelijkheden

Werkgroepen

Stéphanos telt op dit moment tien werkgroepen en zes thuisfrontcomités. Wie zij zijn en waar zij werken vindt u op de website www.stephanos.nl/werkgroepen. De doelen van de werkgroepen van Stéphanos zijn:

- het actief zorgen voor naamsbekendheid van onze stichting en zo mensen betrekken bij ons werk onder de weeskinderen in Malawi en Zambia;
- het verzamelen van (financiële) middelen om het werk voort te kunnen zetten.

Zou u ook graag actief willen zijn in een werkgroep bij u in de buurt? Versterking is altijd welkom.

Meer informatie vindt u op de website. Mocht u daarna nog vragen hebben of u aan willen melden, dan kunt u contact met ons opnemen met de contactpersoon van de werkgroep (zie website) of via voorlichting@stephanos.nl.

Bent u ondernemer en wilt u graag iets doen voor uw verre naaste?

Wat denkt u van het financieel sponsoren van meerdere weeskinderen? Of het financieel steunen van het werk onder de weeskinderen in Malawi en Zambia? Bel voor meer informatie onze fondsenwerver op 06 30167172 of mail naar voorlichting@stephanos.nl. Kijk ook eens op www.stephanos.nl/ondernemers

Winkeltjes

De winkeltjes van Stéphanos zijn erg actief. We zien resultaat van het vele werk dat door hen wordt verricht. Graag willen we dit blijvend onder uw aandacht brengen. Koop uw inkopen bij de winkeltjes die u kunt vinden op www.stephanos.nl/vrijwilligers/winkeltjes. De opbrengst komt geheel ten goede aan Stéphanos. Er zijn ook winkeltjes die verkoopavonden bij u aan huis verzorgen. Kijk snel op de website voor contactgegevens. Is er geen winkeltje in uw omgeving en overweegt u er een te beginnen? We adviseren u graag.

Hier adverteren?

Ziet u kansen en wilt u graag adverteren in ons kwartaalblad? Neem contact op met onze voorlichter en vraag naar de mogelijkheden. Mail naar voorlichting@stephanos.nl of bel 06-30167172.

Christus



Ds. A.J.T. Ruis, lid van het Comité van Aanbeveling en zwager van Thea Mawaya, heeft een boekje geschreven. Christus en de Samaritaanse vrouw bevat een zestal gehouden preken over de ontmoeting van Christus met de Samaritaanse vrouw. O.a. bestellen via www.hertog.nl. De winst is bestemd voor Stéphanos.

Wenskaarten

Bent u op zoek naar een mooie (foto-)kaart? Via fotokaarten@stephanos.nl of de adressen op www.stephanos.nl/vrijwilligers/winkeltjes kunt u prachtige kaarten krijgen. De opbrengst is voor Stéphanos.

Frituurvet

U kunt uw frituurvet inleveren bij onze inzamelpunten, zie www.stephanos.nl/frituurvet. Wilt u zelf inzamelpunt worden? Zie dan de advertentie elders in dit magazine.



Nood

Rond de tijd dat het vorige magazine uitkwam, zijn er grote problemen gekomen in Malawi, Mozambique en Zimbabwe. De oogst leek dit jaar veelbelovend te worden. De regentijd verliep voorspoedig, de maïs groeide goed en er was dankbaarheid bij de mensen. Totdat het begin maart ongelofelijk begon te regenen als gevolg van een cycloon. Hierdoor ontstonden ongekende overstromingen, waarbij helaas doden zijn gevallen en ruim 15.000 mensen hun huizen moesten verlaten, omdat die niet meer bewoonbaar zijn. In totaal zijn bijna 148.000 huishoudens getroffen. Het water heeft huizen doen instorten. Gewassen, voedsel en vee zijn weggespoeld. Wegen en bruggen zijn vernietigd, hoogspanningslijnen zijn getroffen en veel mensen hebben geen toegang meer tot schoon en veilig (drink)water.

Noodhulpcampagne

Stéphanos heeft direct actie ondernomen. Er is al snel een noodhulpcampagne gestart. Velen in Nederland en Canada hebben een gift gedaan om deze noodhulp mogelijk te maken. Ook vanuit de kerken is brede steun. Zo hebben het Deputaatschap voor Hulpverlening in Bijzondere Noden (GG), het Deputaatschap Hulp bij Bijzondere Noden (GGiN) en het Deputaatschap Algemene Kas Bijzondere Noden (OGGiN) een financiële bijdrage geleverd. Ook zijn er vanuit diverse andere kerken bedragen overgemaakt. Fijn dat er zoveel betrokkenheid is. Na de Heere onze hartelijke dank. Mocht de Heere er Zijn zegen aan willen verbinden. Uw gebed blijft nodig!

Stéphanos biedt (nood-)hulp op de volgende gebieden:

1. Huisvesting: Zorgen voor veilige onderkomens.
2. Voedsel: Zorgen voor voedsel op korte termijn.
3. Voedselzekerheid: Zorgen voor voedselzekerheid op lange termijn.
4. Gezondheid en hygiëne: Het voorkomen van malaria en ziektes die ontstaan door vuil drinkwater, zoals cholera, diarree en dysenterie.

We hebben het de afgelopen tijd weer gezien; huizen kunnen instorten door natuurgeweld zoals slagregens, waterstromen en stormen. Wat zal het zijn als ons levenshuis geteisterd wordt door slagregens, waterstromen en stormen en het niet gebouwd is op dat Ene Fundament!

En als het wél gebouwd is op dat Ene Fundament, dan zál het blijven staan, hoe hard het ook geteisterd wordt. Dát Fundament, de Heere Jezus Christus, hebben wij allen in Nederland, Malawi en Zambia zo nodig!

Overige zaken

De afgelopen periode hebben we acties afgerond op de volgende scholen: De Koningin Julianaschool te 's-Gravenpolder, Ds. G.H. Kerstenschool te Ridderkerk, Dr. A. Comrieschool te Kruiningen, Petrus Datheenschool te Puttershoek (zie ook pagina 18 Bedankt). Ook hebben we nog een aantal presentaties mogen verzorgen op scholen, tijdens recepties en bij verenigingen. De familiedagen in Hardenberg en Gorinchem zijn ook weer achter de rug. We mogen zeer tevreden zijn met de resultaten.

De uitslag van de jubileumwoordzoeker is bekend, zoals u kunt lezen op pagina 16.

Op het moment dat ik dit schrijf hebben we net de werkvakantiebijeenkomst achter de rug. We hebben weer een mooie groep jongeren die zich aan het voorbereiden is op de werkvakantie deze zomer. We hopen dat het weer een mooie vakantie met meerwaarde wordt.

PS. Heeft u onze nieuwe website al gezien?

Een hartelijke groet,
Harry Droppert

Voor alle data en op de agenda staande activiteiten geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

Een bonkend hart

Het is dinsdagmiddag als ik na de kinderclub nog even naar een ander dorp rijd om amai (mevrouw) Mwanza te spreken. Vorig jaar hebben we twee keer voor de kinderen uit haar dorp een Children's Meeting georganiseerd, samen met zondagsschoolleiders uit verschillende kerken.

De zogeheten children's meeting is een programma van drie dagen over een bepaald thema, waarbij de kinderen een nieuw lied en een Bijbeltekst leren. De uitvoering ligt vrijwel volledig in handen van lokale mensen. Het is een mooie manier om nieuwe mensen te bereiken met het Evangelie en zondagsschoolleiders een hart onder de riem te steken om door te gaan met het zondagsschoolwerk. Naar aanleiding van de children's meetings vorig jaar heeft een van de zondagsschoolleiders de zondagsschooltraining gevolgd die door Stéphanos wordt aangeboden. De overige leiders waren ook geïnteresseerd, maar zaten zelf nog op school. Ze konden dus niet komen. Het leek me mooi

om dit jaar weer een children's meeting te organiseren, dus ga ik naar amai Mwanza om te bespreken of zij het ziet zitten om hiervoor weer enthousiaste zondagsschoolleiders bij elkaar te roepen.

Ik kom aan in het dorp. Het is zo'n negen maanden geleden dat ik hier voor het laatst was, maar het lukt me om bij de juiste boom rechtsaf te slaan en het huis van amai Mwanza te vinden. De stoelen van hout en dierenhuiden staan al uitnodigend klaar. Omdat ik amai Mwanza lang niet heb gesproken, neem ik eerst de tijd om te vragen hoe het met haar, haar familie, de oogst en de mensen in het dorp gaat. Gelukkig gaat het goed, al geeft ze aan zelf erg ziek geweest te zijn door malaria.





Er komen wat kinderen aan die op een afstand blijven staan. Amai Mwanza roept hen dat ze mij een hand moeten komen geven. Dat doen ze, aarzelend. Ik ben het gewend dat kinderen zo'n blanke (mzungu) verschijning spannend kunnen vinden. Met name jonge kinderen kunnen het nog wel eens op een huilen zetten of zich verstoppert achter hun moeder. Soms krijg ik zo'n schreeuwend kind in mijn armen geduwd, waarschijnlijk met het idee dat een kind er dan wel aan went.

Deze kinderen durven het aan om dichterbij te komen. Ze zeggen niets, maar geven wel antwoord op mijn vraag hoe het gaat. De drie oudste jongens, van een jaar of negen, gaan op een laag houten bankje zitten en de anderen kiezen een plekje op de grond. Een van de jongens zegt iets tegen de anderen terwijl hij hen met grote ogen aankijkt en zijn hand op zijn hart legt, maar ik kan het niet verstaan. Daarop moet amai Mwanza erg lachen, *'hij zei dat zijn hart heel hard bonkt'*. Zo spannend kan het blijkbaar zijn om een hand te geven. Ze zullen straks tegen de anderen zeggen dat ze een mzungu een hand hebben gegeven. Ondertussen praten amai Mwanza en ik door over het programma. Ze ziet mogelijkheden en is enthousiast.

Een children's meeting is een programma van drie dagen over een bepaald thema, waarbij de kinderen een nieuw lied en een Bijbeltekst leren

We spreken af dat zij bij verschillende mensen gaat vragen of ze interesse hebben in het programma en zo ja, dan kom ik een keer terug om het programma met hen door te spreken. Er komen nog meer kinderen aan, gewenkt door de jongens op het bankje. Deze jongens lijken hun angst overwonnen te hebben en willen ook anderen laten delen in de ervaring om een mzungu een hand te geven. Want ja, wie zichzelf overwint is sterker dan die een stad inneemt. Dat geldt ook in Zambia.

Irene Swets - Zambia



**WIJ MAKEN UW
INTERIEUR UNIEK**

**INDOOR
STEEL**
www.indoorsteel.nl

Degelijke en duurzame staalproducten van
Hollandse bodem compleet naar uw wensen

**WIJ MAKEN BUITEN
BUITENGEWOON**

**OUTDOOR
STEEL**
www.outdoorsteel.nl

Degelijke en duurzame staalproducten van
Hollandse bodem compleet naar uw wensen

Restment 
Engaged | Experienced | Professional

Veiligheid & Integriteit

ADVIES ONDERZOEK BEMIDDELING TRAINING

Restment | Tel. 088 011 88 11 | www.restment.com

Lees het
verhaal van Limbani
op [www.stephanos.nl/
studiebeurs](http://www.stephanos.nl/studiebeurs)

Geef jongeren als Limbani
een toekomst!

Talentede jongeren in Malawi willen graag studeren.
Dat verhoogt hun kans op een betere toekomst.
Limbani bijvoorbeeld, een jongen met veel potentie.
Maar hij is wees en heeft geen geld.

**Helpt jouw jeugdvereniging een jongere
in Malawi aan een studiebeurs?**

Kosten: € 20,- per maand



 We komen graag langs voor
een presentatie. 06 - 301 671 72
of voorlichting@stephanos.nl
www.stephanos.nl



Wat: Braderie met o.a. fotokaarten en poppen.
Wanneer: Woensdag 10 juli van 14:00 tot 21:00 uur
Waar: Genemuiden

Wat: Zomermarkt met o.a. koffie, thee, koek, Jemako, Tupperware, sieraden, kinderkleding, frietjes, eieren, speelgoed, boeken en tweedehands spullen. Kinderen kunnen spelen in de speeltuin.
Wanneer: Zaterdag 20 juli van 14:30 tot 19:00 uur
Waar: Camping de Vijverhof, Ommerenveldseweg 51, 4032 NB Ommeren

Wat: Boer'nFair, klompentocht, toertocht voor oude tractoren en het Nederlands Kampioenschap Maaien met de Zeis. Met verkoopkraam voor Stéphanos.
Wanneer: Zaterdag 31 augustus
Waar: Molen de Hoop, Molenweg 6 in Elspeet

Wat: Braderie met o.a. fotokaarten en poppen.
Wanneer: Zaterdag 7 september van 9:00 tot 16:00 uur
Waar: Winkelcentrum Kleyburg in Nieuw Lekkerland

Wat: Kledingverkoop Genemuiden. Naast kleding is er ook een stand met o.a. fotokaarten, snoep en zelfgebakken koek en cake.
Wanneer: Dinsdag 24 september van 18:30 tot 21:00 uur
Waar: Bethelkerk, Bereklaauw 1 in Genemuiden

Wat: Niet-ritmische psalmzangavond met Genemuider bovenstem. M.m.v. Bovenstem Mannenkoor Harpe Davids, organist René van Wendel. Algehele leiding door ds. H.J. van Marle. Gratis entree, de collecte is voor Stéphanos.
Wanneer: Zaterdag 12 oktober. Om 19:00 uur openen de deuren, om 19:30 uur begint de avond.
Waar: In de Grote of St. Stephanuskerk te Hasselt, Markt 8

Wat: Biestemerck met o.a. fotokaarten voor Stéphanos.
Wanneer: Dinsdag 15 oktober
Waar: Genemuiden

Na de zomer worden er verschillende jubileumconcerten en -zangavonden georganiseerd. Onder andere in Nieuw-Lekkerland, Elspeet en Hasselt.

Zie ook www.stephanos.nl/agenda.



SPONSORING



Studentengroepssponsoring

Aan het eind van het schooljaar hoopt een aantal leerlingen op het voortgezet onderwijs examen te doen en een diploma te halen. En daarna? Ook deze scholieren hebben plannen voor de toekomst. Helpt u Stéphanos hen te helpen hun plannen te verwezenlijken?

Ook in Malawi is een diploma noodzakelijk voor een goede baan. Een studie is duur en kan niet betaald worden met het reguliere adoptiebedrag. Vandaar dat we een groepssponsorproject hebben om gezamenlijk deze jongeren te helpen. Helpt u mee om zoveel mogelijk jongeren te laten studeren? Sponsor een student vanaf € 20,- per maand.

Post voor de sponsorkinderen

U kunt de post voor uw sponsorkind het gehele jaar door aan onderstaand adres sturen. Schrijf de naam en het nummer van uw sponsorkind in de linkerbovenhoek van de envelop (max. A5). Geen cadeautjes meesturen alstublieft. Vindt u het lastig om post te sturen in het Engels? Op onze website staat een lijst met voorbeeldzinnen. Neem contact met ons op als u deze liever per post wilt ontvangen.

Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u contact opnemen met mw. H. Westhoff- Lier, Karel Doormanstraat 30, 8281 DL Genemuiden, tel. 038-3857966, email adoptie@stephanos.nl





SPONSORING



Dagopvang

In het dagopvangprogramma zijn heel veel nieuwe kinderen opgenomen. Gelukkig hebben al veel kinderen een sponsor gekregen, maar nog niet allemaal. Sponsort u Tadala, Galitsa of een van de andere kinderen? De kinderen uit het dagopvangprogramma zijn meestal (half-)wezen en wonen daarom bij familie. Vijf dagen per week komen ze naar het dagopvangcentrum. Ook gaan ze naar school en krijgen ze kleding. Na schooltijd krijgen ze te eten. Sponsor een kind uit de dagopvang voor € 17,50 per maand.



Finic Banda is twaalf jaar en hij woont bij zijn moeder. Zij kan niet werken, omdat ze gehandicapt is geworden door een ongeluk. Hierdoor kan ze ook niet goed voor zichzelf en voor Finic zorgen. Helpt u Stéphanos helpen? Word nu sponsor van Finic!



Tadala Banda is zes jaar. Haar vader leeft helaas niet meer en haar moeder heeft geen baan. Ze doet klusjes voor andere mensen om zo wat geld te verdienen en ze heeft een veld waarop ze mais verbouwt. De opbrengst daarvan is niet genoeg om voor Tadala te kunnen zorgen. Stéphanos springt graag bij in de zorg voor Tadala. U ook?



Collings Mulambuzi is een weesjongen van acht jaar die samen met zijn broer bij zijn tante woont. Tante heeft geen baan, maar doet af en toe klussen voor andere mensen. Ook heeft ze een maisveldje waarvan ze jaarlijks drie zakken mais oogst. Samen hebben ze niet genoeg om rond te komen. Helpt u Collings en zijn broertje?



Galitsa Bumbwe is acht jaar. Ze heeft geen vader meer en haar moeder heeft mentale problemen, waardoor ze niet voor haar kinderen kan zorgen. Daarom woont Galitsa bij haar tante. Tante heeft geen baan, maar doet klussen voor andere mensen en verbouwt mais in haar tuin om te overleven. Galitsa wil graag naar de school van Stéphanos. Daar krijgt ze ook te eten. Helpt u haar?



Erick Mangulama is een jongen van elf jaar. Zijn vader is gestorven en zijn moeder heeft geen baan. Ze kan af en toe klussen doen voor andere mensen, waardoor ze wat geld verdient. Ook hebben ze een veldje met mais voor eigen gebruik. Ze kunnen eigenlijk niet rondkomen, maar toch zorgen ze ook voor twee weeskinderen die bij hen wonen. Via Stéphanos kan Erick naar school en krijgt hij een mooi uniform. Sponsort u Erick?

**Basisbehoeften en het
Evangelie voor slechts
€ 17,50 per maand**

Prijswinnaars van de jubileumwoordzoeker

Velen hebben de jubileumwoordzoeker gemaakt en ingestuurd, waarvoor hartelijk dank. De uitkomst was 'Dienen in Malawi en Zambia'. De prijswinnaars zijn:

De 1e prijs - een grote olifant van houtsnijwerk - is voor mevrouw E. M. Melaard-Keijzer uit Middelharnis.

De 2e prijs - een instrumentale CD - is voor Mariëlle van Vliet uit Montfoort.

De 3e prijs - een CD - is voor fam. C. Vogel uit Hardinxveld.

De winnaars hebben de prijs inmiddels ontvangen.





FINANCIËL

In totaal is er in het eerste kwartaal een bedrag van € 255.883 ontvangen. In dit bedrag is € 46.134 aan giften inbegrepen voor de noodhulp als gevolg van de overstromingen in Malawi.

De nadere uitsplitsing zoals u die van ons gewend was in de afgelopen kwartalen, ontbreekt dit keer. De reden is dat een koppeling tussen de twee softwarepakketten die Stéphanos gebruikt, niet goed meer bleek te werken. Inmiddels is deze koppeling weer hersteld. In het volgende magazine hopen wij u dan ook weer deze uitsplitsing te kunnen verstrekken.



Giften voor noodhulp
€ 46.134

Overige giften
€ 209.749

totaal
€ 255.883





BEDANKT



We kregen het volgende mailtje:
Wij, Hanne en Liselotte Eikelboom, hebben een pannenkoekenfeest georganiseerd voor de kinderen uit de buurt. Het was gezellig. Het geld is voor Stéphanos. Ook op school hebben we daar actie voor gehouden. Het is voor Malawi waar zulke grote modderstromen geweest zijn. Wat een goed idee meiden, bedankt!

Het Stéphanos Zambia-team wil N.N. hartelijk danken voor de sponsoring van de nieuwbouw van een kantoor en huis voor de veldwerkers.



De kinderen van de Ds. G.H. Kerstenschool hebben zich in maart flink ingezet voor Stéphanos. De groepen 1 en 2 verzamelden statiegeldflessen. De kinderen van groep 3 t/m 5 gingen met kraskaarten langs familie, vrienden en kennissen, om zo schoolmaterialen voor schoolkinderen in Malawi bij elkaar te sparen. Groep 7 en 8 hebben zich in het zweet gewerkt met een sponsorloop. Totaal heeft deze mooie actie maar liefst € 10.813,99 opgeleverd. Allen die meegewerkt hebben, heel hartelijk dank.

De kinderen van de Petrus Datheenschool in Puttershoek hebben zich de afgelopen periode ook ingezet voor Stéphanos. Nadat de voorlichter langs is geweest om foto's te laten zien van het werk in Malawi en Zambi, zijn de kinderen aan de slag gegaan met kraskaarten, Wilhelmina Pepermunt en de bekende Stéphanos fotokaarten. In totaal is er voor € 5550,39 verkocht. Kinderen, meesters, juffen en kopers heel hartelijk dank.

Groep 3 en 4 van de Koningin Julianaschool in 's-Gravenpolder zijn de afgelopen periode druk geweest voor Stéphanos. Ze hebben Wilhelmina pepermunt en Stéphanos fotokaarten verkocht. En niet zo'n klein beetje ook! Totaal hebben ze 1720 doosjes pepermunt en honderden fotokaarten verkocht voor € 5317,-. Heel hartelijk dank voor jullie inzet!

In februari hebben we met diverse vrijwilligers op de Familiedagen in Hardenberg gestaan en in de meivakantie op de Lente-editie van de Familiedagen in Gorinchem. Vrijwilligers en sponsors - Talen Tools en Kooiker Infra - hartelijk dank voor het mogelijk maken van deze beurzen. De totale opbrengst is € 9915,36.



Zaterdagmorgen 11 mei heeft de werkgroep Nieuw-Lekkerland ruim 1100 ontbijtjes rondgebracht. Dit heeft heel veel tijd gekost van vele vrijwilligers met name ook in de voorbereiding, maar we hebben een prachtig bedrag van € 9000,- opgehaald. En daar zijn we erg dankbaar voor. De opbrengst is eerlijk verdeeld tussen Stéphanos en stichting CRR.



Op Koningsdag werd op het terrein 's Heeren Loo zorggroep, locatie Willem v.d. Bergh in Noordwijk het Willems spel- en ontmoetingsdag georganiseerd. Deze middag heeft het mooie bedrag van € 2945,85 voor Stéphanos opgebracht.

De jaarlijkse verkoopdag in Genemuiden van afgelopen april heeft het mooie bedrag van ruim €6000,- opgebracht voor Stéphanos. Daarnaast zijn er vier nieuwe donateurs geworven. Zij sponsoren drie kinderen. Heel mooi! Een ieder bedankt voor zijn bijdrage en medewerking.

Op 17 april jl. deden negen 'Goede Doelen' mee aan de jaarlijkse markt in 't Kerkerf in Elspeet. Er waren ook nog een aantal kramen waarvan de opbrengst over de negen 'Goede Doelen' werd verdeeld. De kraam van Stéphanos was ook dit jaar weer gesponsord door diverse ondernemers met artikelen zoals fruit, tuingereedschap en kinderspeelgoed. Daarnaast werd ook de bekende 'Stéphanos'-artikelen verkocht zoals fotokaarten, snoeprollen en (vertel-)cd's. De opbrengst voor Stéphanos was € 733,22.

Twee echtparen die een jubileum te vieren hadden - veertig en 12,5 jaar getrouwd - hebben het geld wat zij tijdens de receptie kregen, gedoneerd aan Stéphanos. Heel hartelijk dank voor dit mooie gebaar.

Op 16 maart hebben we de Lentefair gehad op het Kleyburg Winkelplein in Nieuw Lekkerland. Het was een regenachtige dag, maar ondanks dat was de opkomst heel goed. De opbrengst van deze gezellige fair was € 7000,-.

Op de Dr. A. Comrieschool in Kruijningen is actie gevoerd voor Stéphanos. De groepen 1 t/m 3 hebben statiegeldflessen ingezameld. Enorme hoeveelheden zijn er versjouwd. De groepen 4 t/m 6 hebben rollen snoep verkocht. Wel 900 zakken! Hiermee is een prachtig totaalbedrag van € 6449,47 opgehaald. Allen die meegewerkt hebben, heel hartelijk dank voor jullie inzet in welke vorm dan ook.

De Huis-aan-huis collecte in Elspeet (29 april t/m 4 mei) heeft € 1024,62 voor Stéphanos opgeleverd. Dank aan alle collectanten en vrijwilligers voor hun inzet.



Het jaarlijkse "Struinen door de duinen" in Katwijk was ook deze tweede paasdag weer een succes. Na een mooie wandeling door de Katwijkse duinen mochten we weer velen welkom heten in Panbos voor ontmoeting, ontspanning en gezelligheid. Hanna de Vreugd en Jan en Wijnand van der Meij (zie foto) hebben geweldig hun best gedaan door met z'n drieën al voor ruim € 800,- aan sponsorgeld op te halen. De totale opbrengst was deze middag € 1898,95. Iedereen die hier aan bijgedragen heeft, hartelijk dank.

Kijk op www.stephanos.nl/nieuws voor meer activiteiten



Port Lavande
EXCLUSIEVE MODE

Welkom!
webshop & info
www.portlavande.com

OPROEP WORDT FRITUURVET INZAMELPUNT



Plaats u ook een container voor oud vet? Een volle klike wordt binnen 2 dagen vervangen voor een lege.

En Stéphanos krijgt een goede prijs, zodat de weeskinderen in Malawi en Zambia er mee geholpen worden.

Doet u mee? **Neem contact op met Harry Droppert.**

Mail naar voorlichting@stephanos.nl
of bel: (06) 30 16 71 72




PIONIERSWEG 84-86 • DRONTEN • WWW.VETCOLLECTE.NL

Voor het verzorgen van:

- o Financiële administraties
- o Jaarrekeningen
- o Belastingaangiften en -advies
- o Salarisadministraties
- o Personeelsbeleid
- o Vastgoedbeheer
- o Bedrijfseconomische advisering
- o Ondernemingsplannen en persoonlijke begeleiding voor starters
- o Treasury en financiering
- o Administratieve organisatie
- o Online dienstverlening
- o Interim management

Voor:

- o MKB
- o ZZP
- o Stichtingen

MUVAMA BV
Administratieve dienstverlening

Jan Blankespoor
Avervoordseweg 36, 7396 PE De Vecht
KVK 09147623
0643 740 176
jbl@muvama.nl



PLUS Slingerland Middelharnis
Kerkepad 7, 3241 CH Middelharnis
0187-482772
Slingerland-middelharnis@plussupermarkt.nl

PLUS Slingerland Rockanje
Dorpsplein 22, 3235 AD Rockanje
0181-407310
Slingerland-rockanje@plussupermarkt.nl



Wat een verschil



Beste Stéphanosvrienden,

Waar het vorige nummer in het teken stond van het 30-jarig jubileum, heeft dit nummer geen specifiek thema. U kunt bijdragen lezen over verschillende onderwerpen.

Er is in die drie decennia veel gebeurd. Maar ook in drie maanden kan er veel gebeuren. Het heeft in maart in Malawi enorm geregend en daardoor zijn er grote overstromingen geweest met ernstige gevolgen. Er zijn mensen omgekomen en gewond geraakt, huizen zijn ingestort, gewassen en vee zijn weggespoeld, wegen en bruggen zijn vernietigd en mensen hadden geen toegang meer tot schoon en veilig drinkwater. Het is bijzonder om te zien hoe veerkrachtig de mensen zijn, ook in zulke moeilijke omstandigheden. Het leven gaat verder en ze moeten door. We zijn dankbaar dat we daarbij ook de helpende hand kunnen bieden. De noodhulp is snel op gang gekomen. Er is voedsel uitgedeeld, maar ook gewassen en zaden die op de langere termijn voedselzekerheid kunnen bieden. Verder zijn er cement, slaapmatjes en dekens uitgedeeld en wordt er geholpen bij de opbouw van de huizen. Om malaria en ziektes zoals cholera te voorkomen, zijn er muskietennetten uitgedeeld en een middel om water te zuive-

ren. Iedere keer dat er noodhulp geboden werd, ging het Woord van God open, want bij brood alleen zullen we niet leven, maar van alle Woord, dat uit de mond van God uitgaat. Voordat het 'gewone leven' weer zijn gang zal gaan, zal er nog wat tijd overheen gaan. We hopen op uw blijvende steun en betrokkenheid hierin.

Niet alleen hebben we gezien dat het leven kwetsbaar en broos is. Onze veldwerkers Sam en Geertrude zijn na drie weken in Zambia te zijn geweest, teruggekomen naar Nederland, nadat bleek dat hun kindje - waarvan Geertrude ruim 16 weken zwanger was - niet meer leefde. Ze hebben hun dochttertje Jedidjah genoemd, wat beminde des HEEREN betekent. Wat een onbegrepen weg. Dan kunnen de woorden van Psalm 77 beleefd worden: *'En mijn geest doorzocht de redenen, waarom God die tegenheden, mij in zulke mate zond, en wat mij te duchten stond.'* We bidden hen toe dat ook beleefd mag worden, wat deze Psalm verder zegt: *'Maar God zal verand'ring geven; d'Allerhoogste maakt het goed; na het zure geeft Hij 't zoet'*. We hopen dat de Heere ook in het verdere hen de weg wil wijzen.

Hartelijke groet namens het bestuur,
Dhr. J.G. Roodhorst



Blijge gezichten en dankbare harten

Wist men eerst niet waar Malawi lag, nu werd dit voor veel mensen onbekende land opeens op de kaart gezet. In het wereldnieuws werd het land in een adem genoemd met Mozambique en Zimbabwe. Cycloon Ida kwam op 4 maart aan land in Mozambique en veroorzaakte hevige overstromingen en aanhoudende regen in de drie landen. In Malawi kwamen 45 mensen om het leven, raakten 577 mensen gewond en werden ruim 15.000 mensen verdreven van huis en haard. Het wassende water veegde het zuiden van Malawi van de kaart. Het verwoestte huis en veld, mens en beest werden verdreven van wat eens zo veilig leek, bruggen begaven het en wegen werden weggespoeld. De president kondigde de noodtoestand af en daardoor kwam de internationale hulp op gang.



Het hoogtepunt was de distributie in Ngabu, waar 150 gezinnen geholpen werden

Het was een bijzondere dag. Toen de ochtendmist nog in de bergen hing, maakten we de afdaling naar Chikhwawa, met een hoogteverschil van 1005 meter met Blantyre. De dag ervoor was ik druk in de weer geweest met de coördinatie van het laden van twee vrachtwagens met cement, dekens en andere artikelen. De chauffeurs waren dezelfde avond nog vertrokken en stonden nu in de startblokken om verder te gaan. In Chikhwawa wordt op drie plaatsen door Stéphanos hulp geboden, de plaatsen waar Stéphanos al jaren lang haar adoptiekinderen heeft: Maseya, Khoko en Ngabu. Logistiek was het een gepuzzel, maar het verliep allemaal geweldig. De twee vrachtwagens werden gelost in de drie dorpen. Het hoogtepunt was de distributie in Ngabu, waar 150 gezinnen geholpen werden.

Levenshuis gebouwd op de Rots

De mooie kant van noodhulpbijeenkomsten is dat er altijd begonnen wordt met gebed en meditatie. Directeur Kuyokwa sprak vanuit Mattheüs 7:24 over de wijze bouwer, die zijn huis op de rots gebouwd heeft. Hij verwees daarbij naar het belang om ons levenshuis

op de Rots, Jezus Christus te bouwen. Daarnaast legde hij uit dat het onze taak als christenen is om elkaar te helpen, deze keer door middel van hulp om de vervallen en beschadigde huizen op een sterke fundering te bouwen.

250 families ontvingen ieder twee zakken cement, een groot stuk plastic voor de dakbedekking, een deken, een klamboe, plastic borden, bekers, een emmer en een teil. De 250 gezinnen zijn gekoppeld aan 25 bouwvakkers die ingezet worden om de mensen te helpen hun huisje weer op te bouwen en de cement op de juiste wijze te gebruiken, zodat het gevaar op instorten geminimaliseerd wordt.

Dankbaarheid was van de gezichten af te lezen. Deze gezinnen hadden al eerder vijftig kilo mais, cassava en zoete aardappelplanten ontvangen, maar nu werden zij ook geholpen met de opbouw van hun huisjes.

Een regeringsambtenaar sprak zijn bewondering uit naar Stéphanos en alle donateurs die dit mogelijk hadden gemaakt. Hij was blij verrast dat Stéphanos op deze manier aan de mensen dacht en ook aan oplossingen voor de lange termijn werkte.

De temperaturen liepen op tot 39 graden en aan het eind van een lange dag gingen we met een blij gezicht en dankbaar hart naar huis. Soli Deo Gloria!

Thea Mawaya - Malawi

De mensen achter Stéphanos Malawi

De basis voor het werk van Stéphanos is de Bijbel. Vanuit Gods Woord helpen wij (wees-) kinderen en de gezinnen waar ze uitkomen. Dit doen we onder andere door het geven van christelijk onderwijs. Ook helpen we families een vast inkomen te krijgen, zodat ze niet van Stéphanos afhankelijk zijn.



Om ons werk goed te kunnen doen, is het belangrijk de juiste mensen op de juiste tijd op de juiste plek te hebben. Daarom is het belangrijk dat we werken met mensen die gedreven zijn en een roeping hebben om te dienen. Sinds januari 2019 ben ik onderdeel van de ‘Stéphanos familie’. Ik ben opgeleid als Human Resource Manager en probeer mijn kennis en ervaring in te zetten bij Stéphanos.

Een van mijn belangrijkste taken is het zorgen dat we de juiste mensen in huis hebben om de missie en visie van Stéphanos te realiseren. Om u een kijkje in de HR-keuken te geven, zijn hier wat grafiekjes weergegeven.

Het Stéphanos dorp ligt vrij afgelegen, wat ook bij medewerkers zorgt voor lange reistijden. De meeste medewerkers hebben huisvesting in de buurt kunnen vinden, maar moeten dan alsnog zo’n tien kilometer reizen. Zoals u zult begrijpen is dat over Malawiaanse boerenweggetjes iets ingewikkelder dan over Nederlandse asfaltwegen. Daarom rijdt voor en na iedere werkdag een Stéphanos bus heen en weer om de medewerkers op te halen en weer terug te brengen.

Uiteraard zijn er bij elke organisatie uitdagingen, maar we ervaren hier in Malawi dat God dagelijks helpt bij onze werkzaamheden.

Robin Kajasiche - Malawi



66% van de medewerkers van Stéphanos Malawi is man, 34% is vrouw.



Het aantal medewerkers van Stéphanos Malawi, per afdeling.



Bijzondere momenten

Zoals u elders kunt lezen in ons magazine, heeft het zuiden van Afrika in ernstige mate te maken gehad met overstromingen. Mijn geplande werkreis in maart stond dan ook vooral in het teken van noodhulp. Het blijft ons westerlingen altijd weer verbazen hoe Afrikanen met ziekte en dood, natuurrampen en tegenslagen omgaan. Zo kort na een verwoestende ramp, die dorpen wegvaagt, levens wegmaait en oogsten vernietigt, herneemt het leven zijn loop. Maar nu in nog bitterder armoede en ellende. Als dan bij zo'n noodhulpdistributiemoment de Bijbel opengaat en er wordt met het dorp gebeden, staande te midden van zoveel misère, dan beleef je een bijzonder moment.



Als er mensen op je pad komen die graag voor Stéphanos naar Afrika willen, voor kortere of langere tijd, dan beleef je ook een bijzonder moment. Als een ondernemer ons voor vijf jaar wil steunen om te investeren in onderwijs in de verafgelegen dorpjes, dan is dat weer zo'n bijzonder moment. En zo rijgen de momenten zich aaneen. Bijzondere momenten zijn niet altijd positief, dat zagen we met de noodhulp. En eveneens in de gedwongen terugkeer van het net naar Zambia uitgezonden echtpaar Zwemer, waarover u elders leest. De Heidelberger leert ons dat we in voorspoed dankbaar en in tegenspoed geduldig dienen te zijn. En dat we in alles dat ons nog toekomen kan, een 'goed toevorst' op onzen getrouwen God en Vader hebben zullen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Overgave aan God gaat alleen door het geloof.

Dagelijks bidden wij om zegen voor onze Malawiaanse en Zambiaanse medemens. Voor het werk van Stichting Stéphanos. Voor onze veldwerkers op hun soms eenzame posten. Voor allen die betrokken zijn bij ons werk, die we veel dank verschuldigd zijn. Uiteindelijk gaat het om het komende Koninkrijk, want "van U is het Koninkrijk...". Dan breekt het meest bijzondere moment aan in de heilsgeschiedenis. *Uw koninkrijk koom' toch, o HEER!*
Ai, werp den troon des satans neer;
Regeer ons door Uw Geest en Woord;
Uw lof word' eens alom gehoord,
En d' aarde met Uw vrees vervuld,
Totdat G' Uw rijk volmaken zult.

Johan van der Ham, interim-directeur

Fotokaarten

- Weer veel nieuwe kaarten -



Door het hele land zijn er winkels die onze fotokaarten verkopen.

Wilt u ook een mand met kaarten in de winkel? Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Wilt u een bestellijst met de nieuwste fotokaarten ontvangen?
fotokaarten@stephanos.nl

Eigen sfeer, zon, water en bergen in Oostenrijk



Bij een boeking van twee weken ontvangt u een waardebon van € 50,-.

ES Vakanties
Vakanties in eigen sfeer



www.es-vakanties.nl
055-3030083 - info@es-vakanties.nl

Actiecode:
ESAA151

WINTERREIZEN

BUSEXCURSIEREIZEN

FIETSVAKANTIES

VLIEGREIZEN

CRUISES

BURGTOURS

Margrietstraat 30, 4401 EZ Yerseke | Tel.: 0113-573681
Mob.: 06-22296733 | info@burgtours.nl | www.burgtours.nl



Meneer en mevrouw Van Asselt

Zij zijn al vijftien jaar aan Stéphanos verbonden. Niet alleen als donateur, maar ook - heel nauw - als ouders van onze veldwerker Anneke van Asselt in Zambia.

Hoe zijn jullie verbonden aan Stéphanos, en hoe is dat begonnen?

Het begon zo'n vijftien jaar geleden met een presentatie van Stéphanos op onze vrouwenvereniging. Daar gaven we ons op als donateur. Later werden we intensiever betrokken op het werk van Stéphanos. Dat gebeurde toen onze dochter Anneke in Zambia ging werken.

Wat spreekt jullie aan in het werk wat Stéphanos doet?

Dat het belangrijkste doel is om het Woord te brengen. En zo, vooral bij kinderen, een Bijbels fundament te leggen voor hun hele leven.

Wat is jullie mooiste herinnering aan Stephanos?

Ons bezoek vorig jaar bij Anneke, met name zaterdagmiddag op de kinderclub. De kinderen kwamen aanlopen, sommigen glunderend, anderen verlegen. Later zongen ze voluit mee met de versjes. Ook luisterden ze aandachtig naar het Bijbelverhaal, al vielen de kleinsten soms in slaap bij een broer of zus. Daarna kleurden ze een Bijbelse plaat, passend bij het verhaal. Het zaad wordt zo gestrooid.

Als jullie een weeskind zouden spreken, wat zouden jullie hem / haar willen meegeven?

Luister naar het Woord van de HEERE God en vraag of Hij in je hart wil wonen.

Wat is jullie wens voor Stéphanos?

Dat het werk doorgang mag vinden ondanks tegenslagen, ziekten en de invloed van de islam en bijgeloof. Wij bidden dat de HEERE Zijn zegen geeft over het werk van Stéphanos, om ook in Afrika zondaren tot Christus te brengen.



Beste jongens en meisjes,

Heb jij ook lekker genoten van het mooie weer? De vogels fluiten, het vee loopt buiten, de bloemen bloeien. In heel Gods schepping zien we dat het zomer wordt. Dat betekent dat de vakantie er ook al weer aan komt. Kijk jij er al naar uit? Extra tijd om lekker buiten te spelen, misschien ga je zelfs al wel op vakantie. God geeft ons na een periode van hard werken de tijd om lekker uit te rusten.

Als je vakantie hebt, heb je misschien ook wel extra tijd anderen te helpen. Een klusje voor de burens of een boodschap voor familie. Op die manier kun je misschien wel wat extra's verdienen voor de kinderen in Zambia en Malawi. Zo help je de mensen dichtbij en tegelijk ook de mensen ver weg. In Zambia en Malawi kunnen ze het geld goed gebruiken. We hopen dat er weer veel kinderen meedoen!

Hartelijke groeten, *juf Elsbeth en juf Cora*

SPELREGELS

- Kinderen van 7-11 jaar krijgen bij elke goede inzending tien punten. Bij zestig punten krijg je een boekenbon.
- Kinderen van 3-6 jaar kunnen de kleurplaat opsturen. Na vier keer opsturen krijg je een prijs.
- Wil je stoppen? Geef het even door, dan kun je je punten doorgeven aan je broertje of zusje. Als je twee keer niets opstuurt, gaan we er vanuit dat je stopt.
- Opsturen vóór 1 augustus 2019.
- Schrijf je naam, adres, postcode en geboortedatum ook op het briefje met de oplossing.
- Jullie kunnen de kleurplaat en puzzels opsturen naar Ben Viegersstraat 2, 8072 ZG Nunspeet of stuur een foto naar kids@stephanos.nl.

Kleurplaat





KIDS

7-9 jaar Heb jij je ook wel eens verbaasd over hoe mooi de regenboog is? Wat een mooie kleurenpracht. Maar er is nog iets om ons over te verbazen. De regenboog is er niet zo maar.

Het is het teken van Gods verbond met Noach. God beloofde dat de aarde nooit meer helemaal zou overstromen.

Als je de bij de pijl begint en de juiste route door het doolhof neemt, kun je de zin afmaken: God houdt Zijn ...



9-11 jaar

Voor jullie deze keer een speurtocht door de Bijbel. Lukt het jou om alle Bijbelse namen te vinden? Om je te helpen, is de laatste letter van het antwoord steeds de eerste letter van het volgende antwoord.

- | | | |
|----|-----------|---|
| 1 | Luk. 5 | Andere naam voor Mattheüs de tollenaar |
| 2 | Gen. 17 | Kind van Abraham en Sara |
| 3 | Num. 16 | Veroorzaker van een opstand, samen met Dathan en Abiram |
| 4 | Num. 13 | De zoon van Nun |
| 5 | Gen. 2 | De eerste mens |
| 6 | Gen. 2 | Andere naam voor Eva |
| 7 | Gen. 25 | Man die zijn eerstgeboorterecht verkocht |
| 8 | 2 Sam. 11 | De man van Bathseba die in opdracht van David vooraan in de strijd moest vechten |
| 9 | 2 Sam. 3 | Zoon van David en Maächa |
| 10 | Gen. 14 | Koning van Salem, die Abram zegende |
| 11 | Dan. 6 | Andere naam voor Cyrus, de koning der Perzen |
| 12 | Richt. 16 | Zeer sterke richter |
| 13 | Gen. 6 | Man die de ark bouwde |
| 14 | Esth. 3 | Vertrouweling van koning Ahasveros |
| 15 | 1 Sam. 25 | Een rijke, gierige, dwaze man uit Maon |
| 16 | Gen. 4 | Man die getrouwd was met Ada en Zilla |
| 17 | 2 Kon. 22 | Hogepriester uit de tijd van Josia, die bij het herstellen van de tempel het wetboek vond |
| 18 | 1 Sam. 21 | Koning van de Filistijnen |
| 19 | Gen. 4 | Zoon van Adam en Eva |
| 20 | Gen. 28 | Plaats waar Jakob overnachtte |
| 21 | Jona 3 | Stad waar Jona ging preken |
| 22 | 1 Kon. 17 | Profeet die bij de beek Krith door raven werd gevoed |
| 23 | Gen. 12 | Man van Sarai |
| 24 | Num. 26 | Zuster van Mozes |
| 25 | Ruth 2 | Broer van Chiljon |

Inzenden: De Bijbelse namen die je hebt gevonden

Wij werken aan de toekomst van kinderen

Die dagelijks voortdurende zorg is voor ons pas echt waardevol als ze gegeven wordt vanuit de Bijbelse opdracht en als de Bijbelse boodschap in onze programma's doorklinkt.



Colofon

Uitgave van Stichting Stéphanos

Versijnt vier keer per jaar in een oplage van 7.300 stuks.

Grondslag van Stichting Stéphanos

Het onfeilbaar Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid.

Samenstelling van het bestuur:

J.G. Roodhorst, voorzitter
(*Siedrecht*)
L. den Boer, penningmeester
(*Hendrik Ido Ambacht*)
Ds. R.P. van Rooijen
(*Oosterwolde, GLD*)
J. Fuite (*Genemuiden*)
J. Talen (*Staphorst*)

Secretariaat:

Corrie de Jong,
Postbus 150, 2250 DD Werkendam.
T: 06-14331164
E: secretariaat@stephanos.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. C.v.d. Berg,
Ds. A.A. Brugge,
Ds. D.J. Budding,
Ds. G. Clements,
Ds. A.A. Egas,
Ds. L. Groenberg,
Ds. A. den Hartog,
Ds. L.M. Jongejan,
Ds. J. Joppe,
Ds. G. Kater,
Ds. M. Klaassen,
Ds. W.M. van der Linden,
Ds. G. van Manen,
Ds. G.R. Procee,
Ds. H. Roelofsen
Ds. A.J.T. Ruis
Ds. A. Schot,
Dhr. D.J. Schouten,
Mr. C.G. van der Staaij,
Ds. K. Veldman,
Ds. W. van Vlastuin,
Ds. K. Visser,
Ds. J.A. Weststrate,
Ds. J. IJsselstein,
Ds. H. Zweistra

Interim directeur

J. van der Ham

Voor voorlichting op scholen en verenigingen kunt u terecht bij:

Harry Droppert, 06-30167172,
voorlichting@stephanos.nl

Adreswijzigingen

We willen u vriendelijk vragen om adreswijzigingen schriftelijk door te geven.
Per post: Stichting Stéphanos,
Antwoordnummer 375,
3840 VB Harderwijk.
Per email: info@stephanos.nl

Bankrekening

Rabobank rek. nr.:
NL74 RABO 0335 3074 50
T.n.v. Stichting Stéphanos
te Hendrik Ido Ambacht
De bijdragen aan Stichting Stéphanos zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI).

Legaten / Erfstellingen

Wilt u Stichting Stéphanos testamentair gedenken, dan kunt u dat doen door te vermelden: Ik legateer aan Stichting Stéphanos, Hendrik Ido Ambacht, een bedrag van Euro xx. Voor erfstellingen en voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.

Ontwerp & drukwerk

Torendruk Nijkerk
ISSN 2214-6644

