



Stephanos

nr. 1 - 2024

Dagelijks brood

Wanhoop en hoop

Spiritualiteit
en creativiteit



INHOUD

8



10



17



21



- 3** Welkom
- 5** Meditatie
- 6** Van de voorlichter
- 7** Werk in uitvoering
- 16** Sponsoring
- 18** Bedankt
- 20** Agenda
- 21** Uit het leven van
- 23** In gesprek met
- 25** Kids

Uit het veld

- 8** Hier en daar
- 10** Dagelijks brood
- 13** Wanhoop en hoop
- 15** Huidige situatie in Malawi
- 17** Spiritualiteit en creativiteit

Cover

Een van de pijlers van het werk van Stéphanos in Malawi en Zambia is onderwijs. Kwalitatief goed en ook Bijbels onderwijs. Zo bieden we heel veel schoolkinderen hoop op een betere toekomst. Door een vak te leren. Door te leren samenwerken. Om door te zetten. Door te leren over de grote Leermeester, met Wie je een zekere toekomst tegemoet gaat!

Terwijl we dankbaar omzien naar 2023 vanwege alle steun die we vanuit onze trouwe en groeiende achterban mochten ervaren, zijn we ook al weer enkele maanden het jaar 2024 binnen getreden. Oorlogen, terreur, verkiezingen, ziektes, honger in Afrika, enzovoorts stempelen ook dit jaar. En ze laten ons zien dat ook 2024 een jaar is buiten het paradijs. Maar wát er ook verandert, God is getrouw, Zijn plannen falen niet. Van Hem mogen we het verwachten in Malawi, Zambia, Nederland, ja wereldwijd.

Over het mooie werk dat onze werkers mogen verzetten leest u ook weer in dit prachtige kwartaalblad. In een enigszins vernieuwde opzet. Niet elk nummer zal een specifiek thema dragen en we voegden ook een rubriek 'Lezersvragen' toe. We willen u zo goed mogelijk informeren over de voortgang van ons werk. Voor degenen die een kind ondersteunen, leggen we uit waarom we een verhoging van het maandbedrag moeten doorvoeren. En natuurlijk maakt u weer kennis met iemand uit de Stéphanos-familie. Helaas heeft de orkaan Freddy van begin vorig jaar zoveel verwoestende sporen nagelaten dat de honger al enkele maanden voelbaar is, vooral in het zuiden van Malawi. In 'werk in uitvoering' kom ik daar kort op terug.

Mede namens allen die betrokken zijn bij de uitvoering van ons werk, wens en bid ik dat ook dit magazine weer veel informatief leesplezier oplevert en u of jou te meer verbindt aan de missie van Stéphanos: diaconale hulp en evangelisatie ten behoeve van (wees)kinderen, hun ouders of verzorgers en de gemeenschappen waarin ze leven.



Johan van der Ham
directeur/bestuurder

Nieuwe rubriek LEZERSVRAGEN

Vanaf het volgende magazine willen we een nieuwe rubriek plaatsen, waarin u als lezer uw vragen met betrekking tot ons Stéphanos werk beantwoord ziet. Wat heeft u altijd al willen weten? Welke vragen komen er bij u op als u over onze projecten en onze veldwerkers leest? Ook voor onze jonge lezers! Stel uw/jouw vragen via lezersvragen@stephanos.nl en wie weet wordt (jo)uw vraag al in het volgende magazine beantwoord!

Wilt u ook aan de slag voor Stéphanos?

kijk dan eens naar de volgende mogelijkheden

Werkgroepen

Stéphanos telt op dit moment elf werkgroepen en zes thuisfrontcomités.

Wie zij zijn en waar zij werken vindt u op de website www.stephanos.nl/werkgroepen. De doelen van de werkgroepen van Stéphanos zijn:

- het actief zorgen voor naamsbekendheid van onze stichting en zo mensen betrekken bij ons werk in Malawi en Zambia;
- het verzamelen van (financiële) middelen om het werk voort te kunnen zetten.

Zou u ook graag actief willen zijn in een werkgroep bij u in de buurt?

Versterking is altijd welkom.

Meer informatie vindt u op de website. Mocht u daarna nog vragen hebben of u aan willen melden, dan kunt u contact met ons opnemen met de contactpersoon van de werkgroep (zie website) of via voorlichting@stephanos.nl.

Frituurvet

U kunt uw frituurvet inleveren bij onze inzamelpunten die u kunt vinden op www.stephanos.nl/werkgroepen. Wilt u zelf inzamelpunt worden? Zie dan de advertentie elders in dit magazine.

Bent u ondernemer en wilt u graag iets doen voor uw verre naaste?

Wat denkt u van het financieel sponsoren van meerdere kinderen? Of het financieel steunen van het werk onder de kinderen in Malawi en Zambia? Bel voor meer informatie onze fondsenwerver op 06 30167172 of mail naar voorlichting@stephanos.nl. Kijk ook eens op www.stephanos.nl/ondernemers

Wenskaarten

Onderstaande adressen verkopen (foto)kaarten voor Stéphanos.

Meer informatie kunt u vinden op: stephanos.nl/wie-wij-zijn.

Alblasserdam	Mi's Brocante, Plantageweg 4
Arnhem	Fam. Van Belzen, Schokker 1
Daarle	Erna Kleinjan, Groeneweg 22
Dirksland	Simons Kleding, Voorstraat 52
Dordrecht	Mw. Van Utrecht, Mauritsweg 268
Elspeet	Simons Kleding, Staverdenseweg 16a
Genemuiden	Miranda's Hairfashion, Burg. ten Veldestraat 81
	Fam. Riezebos, Oostermaat 50
	Fam. Van de Sluis, Kamperzeedijk 49
	Fam. van Dijk, Pr. Clausstraat 20
	Fam. Boender, Ratelaar 29
	Fam. v/d Kamp, Kievit 26
	Fam. Kruger, Grutto 23a
Grafhorst	Fam. De Vries, Jan van Dieststraat 10
Hardinxveld-Giessendam	Mw. Groothedde, Wisboomhof 13
Hasselt	Rosedale Collections, Hoogstraat 26
	Fam. J. Slingerland, Cellemuiden 27, fotokaarten@stephanos.nl
	Fam. Verhoek, Ambachtsweg 3
IJsselmuiden	Gentle Kids, Dorpsweg 17
Katwijk aan Zee	Fam. A.J. Schaap, E.N. Rahusenstraat 9
	Fam. Van Duivenvoorde, Tijnstraat 28
Middelharnis	Hoedenhuis Josephine, Kaai 9
Nieuw-Lekkerland	Simons Kleding, Kleijburgplein 29
Nieuwe Pekela	Fam. Brouwer, Onstwedderweg 5
Nunspeet	Mw. Den Boer, Kuntzestraat 1
Ouddorp	Jouw Marktkraam nr. 148, Molenblok 6-8
Sprang-Capelle	Fam. Van der Schans, Raadhuisstraat 153
Staphorst	Fam. Ubak, Oude Rijksweg 175
	Hulst&Co, Oude Rijksweg 2
	Kaaspakhuis, Ebbingeweg 9c
	Fam. Vos, Gemeenteweg 318
Stellendam	Kaasboerderij J. van Schaik, Langeweg 1
Terneuzen	Fam. Zegers, Oude Vaart 90
Urk	Zus & Zo kado, Klifweg 10

Winkeltjes

De winkeltjes van Stéphanos zijn erg actief. We zien resultaat van het vele werk dat door hen wordt verricht. Graag willen we dit blijvend onder uw aandacht brengen. Koop uw inkopen bij de winkeltjes die u kunt vinden op www.stephanos.nl/winkeltjes. De opbrengst komt geheel ten goede aan Stéphanos. Er zijn ook winkeltjes die verkoopavonden bij u aan huis verzorgen. Kijk snel op de website voor contactgegevens. Is er geen winkeltje in uw omgeving en overweegt u er een te beginnen? We adviseren u graag.

Hier adverteren?

Ziet u kansen en wilt u graag adverteren in ons magazine? Neem contact op met onze voorlichter en vraag naar de mogelijkheden. Mail naar voorlichting@stephanos.nl of bel 06-30167172.



Maar Hij zeide tot hen: Geeft gij hun te eten.

Lukas 9:13a

Jezus' blijvende opdracht

Daar staan ze, met lege handen: de twaalf discipelen van Jezus... Met lege handen? Nou ja, niet helemaal. Ze blijken vijf broden en twee visjes te hebben. Maar dat is dan ook het enige voedsel at op dit moment beschikbaar is. Terwijl ze van Jezus de opdracht krijgen om een menigte van vijfduizend mannen, met daarbij ook nog heel veel vrouwen en kinderen, van eten te voorzien! *Geeft gij hun te eten.* In figuurlijke zin staan ze daarom toch écht met lege handen voor Hem.

Het lijkt een onmogelijke opdracht. Ja, dat is het ook, wanneer ze zien op zichzelf. En tóch geeft Jezus hen deze opdracht. Zodat ze leren zich verantwoordelijk te weten voor hun naaste. Vooral voor hun naaste in nood, die hulp (in welke vorm dan ook) nodig heeft. Zoals dat ook doorklinkt in de samenvatting van Gods wet die Christus gegeven heeft: om de Heere lief te hebben boven alles, maar ook onze naaste als onszelf. Tegelijkertijd leert Jezus hen óók, wanneer ze met hun lege handen voor Hem staan, hoe totaal afhankelijk ze voor deze opdracht van Hem Zelf zijn.

Zijn het ook geen blijvende lessen voor u en mij? Wat zijn we vanuit onszelf enorme egoïsten. We bekommen ons niet om de eer van God, maar ook niet om het heil en welzijn van onze naaste. Terwijl wij evenzeer verantwoordelijkheid dragen voor onze naasten. Ja, voor hun heil én welzijn. *Geeft gij hun te eten.* Deze opdracht van Jezus herinnert ons direct aan onze roeping om onze naaste in nood te voorzien van essentiële materiële behoeften. Voedsel, onderdak, kleding en onderwijs en zoveel meer. Ook de (wees)kinderen in Malawi en Zambia. Vanuit onze overvloed mogen we delen met onze naasten in nood. Zodat zij óók kunnen eten.

Maar de opdracht van Jezus heeft, in het licht van het hele Woord van God, ook nog een andere spits. Geeft Jezus Zijn discipelen niet juist deze opdracht als Hij de menigte voor Hem onderwijs gegeven heeft over het Koninkrijk van Gods genade voor verloren mensen? Hebben wij daarom ook niet bovenal de roeping om juist ook het geestelijk heil van onze (verre) naaste te zoeken? Het is Zijn grote opdracht om hen de boodschap van Gods Evangelie door te geven. Om onze naaste te wijzen op Hem; de enige, machtige en gewillige Zaligmaker van zondaren. Om zo dit levende Brood (Joh. 6:35) in het doorgeven van het Evangelie ruimhartig en royaal uit te delen. Mét Gods oproep tot bekering en geloof. In het uitzien en in de verwachting dat Gods Geest dit Woord krachtig zegenen zal aan hun hart. Zodat ze in levend geloof zullen eten van dit Brood.

Geeft gij hun te eten. Onmogelijk vanuit onszelf. Maar deze geschiedenis leert ons óók: als de discipelen, vertrouwend op Jezus' macht, Zijn bevel gehoorzamen, stelt Zijn macht hen daartoe in staat. Jezus vult hun lege handen; telkens opnieuw. Zó voorziet Hij Zelf de menigte van voedsel in Zijn wonderlijke almacht en genade! Vers 17 leert ons: *en zij aten en werden allen verzadigd.* Zó mogen we nog, in gehoorzaamheid aan Jezus' blijvende opdracht, onze verantwoordelijkheid invullen. Vertrouwend op Zijn almacht en genade. In de wetenschap dat Hij Zélf instaat voor het heil en het welzijn van zondaren in nood. Want juist dat is Zijn geheim: Hij gééft wat Hij beveelt.

Ds. G. Kater



Als dit magazine uitkomt, hebben we al weer drie maanden achter de rug en zijn we al weer vele contactmomenten verder. Contacten, overal in het land met vrijwilligers, werkvakantiegangers, ondernemers, donateurs of collega's in Nederland en daarbuiten. Het is mooi om deze contacten te mogen onderhouden. Samen met (jo)u hebben we namelijk een doel voor ogen: Hulp en (Bijbels) onderwijs aan (wees)kinderen en families in Afrika. Met uiteindelijk die ene wens, dat het werk dat verzet wordt, zou mogen bijdragen aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Want als het levenshuis van deze (wees)kinderen, jongeren en volwassenen gefundeerd mag zijn op dé Rotssteen de Heere Jezus Christus, dan kunnen de slagregens vallen, de waterstromen komen, de winden waaien en tegen het huis aanvallen (een bekend beeld in Malawi). Maar dan staat het huis rotsvast en mag het ook zijn zoals het staat in Mattheüs 7:25: *...en het is niet gevallen, want het was op de Steenrots gegrond.* Hoe vast staat ons levenshuis?

Verdubbelingsactie

Zoals u wellicht in het vorige magazine, op de website en in advertenties hebt gelezen was een ondernemer bereid om in december een verdubbelingsactie te financieren tot een bedrag van maar liefst 100.000 euro! Uw gift van bijvoorbeeld 10 euro werd ineens 20 euro waard! Prachtig toch? Wat een mooie samenwerking tussen de ondernemer en u als particuliere donateur! Deze actie is heel goed verlopen, het streefbedrag is ruimschoots behaald. Hier zijn wij deze ondernemer erg dankbaar voor. Tel daar al die andere ondernemers bij op, die óók dit mooie werk steunen. Bijzonder om te zien hoe betrokken onze achterban is. Dank u!

Diverse zaken

Er zijn de afgelopen maanden verschillende acties geweest. U vindt ze op pagina 18. De **werkvakantie** is inmiddels volgeboekt. Zestien dames en heren hopen zich deze zomer in te zetten voor hun medemens in Malawi. De groep heeft inmiddels ook al kennis gemaakt met elkaar. De sfeer zit er goed in! Dat belooft wat moois te worden.

Ook de **ondernemersreis** staat in de steigers. We hopen van 27 september tot 5 oktober weer een onderne-

mersreis te organiseren, om tijdens deze reis de Stéphanos projecten te bezoeken én het mooie land te ontdekken. Enthousiast geworden? Meer informatie vindt u op pagina 11.

Vrijwilligersdag



We hebben in februari weer een vrijwilligersdag georganiseerd waarbij leden van Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, collega's, veldwerkers en vrijwilligers elkaar konden ontmoeten. Het was goed om elkaar als Stéphanosfamilie elkaar te spreken, indrukwekkend om de verhalen uit het veld te horen én er het één en ander van te mogen zien. **Wilt u ook vrijwilliger worden?** Lees dan snel het kadertje!

NIEUW! Stéphanos vrijwilligers groepsapp

In deze nieuwe groepsapp zetten wij o.a. oproepjes voor hulp tijdens beurzen, tips om geld in te zamelen én onze nieuwsbrieven. Bent u al vrijwilliger óf wilt u graag vrijwilliger worden? Van harte welkom! **Meld u dan aan via de QR code!** Samen voor het goede doel. Doet u mee?



Een hartelijke groet,

Harry Droppert

Voor alle data geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.



**Nieuwe
rubriek
'Lezersvragen'
zie pagina 3**



Naast de veelheid van informatie die u al aantreft over de ontwikkelingen in ons werk, wil ik hier nog een aantal zaken aanstippen.

De afgelopen maanden mochten we, dankzij de steun van een ondernemer die Stéphanos-vriend werd, in het midden en het zuiden van Malawi een tweetal Learning Centers openen, die gebruikt worden voor jonge kinderen voordat ze naar de lagere school gaan, maar ook door ouderen om te leren lezen en schrijven.

Helaas gaat het met de economie in Malawi nog steeds niet de goede kant op. Grote internationale leningen, geldontwaarding, stijgende prijzen voor veel producten doordat het meeste geïmporteerd wordt, enzovoorts. In combinatie met de langdurige effecten van de cycloon Freddy van begin vorig jaar zorgt dit voor extra armoede en meer honger dan voorgaande jaren. Wat ons opnieuw bij de vraag bepaalt naar de langdurige impact van ons werk. Continue voedsel uitdelen en noodhulp is in ieder geval niet de oplossing. Een betrouwbare overheid met visie, nieuwe landbouwmethoden met organische kunstmest zijn essentieel. Stéphanos zal daaraan met onder meer haar Outreach pro-

gramma's bijdragen met nog immer als doel om de bevolking uiteindelijk zonder onze hulp te leren leven.

In Zambia werken we met ons team al geruime tijd samen met het Covenant College, een reformatische bijbelschool waar lokale mensen worden opgeleid, die zodoende hun eigen kerk des te beter kunnen dienen. Dit sluit prachtig aan op het werk dat onze dames mogen doen. Inmiddels is de HHK-zending onze partner hierin en hebben we een aantal gesprekken en bezoeken achter de rug om deze bijbelschool structureel te gaan steunen.

Tenslotte kunnen we vooruitlopend op het officiële jaarverslag alvast melden dat dankzij uw steun ook 2023 een goed jaar is geweest, waarin de structurele inkomsten opnieuw mochten stijgen.

Biddend om Gods voortdurende nabijheid voor allen die betrokken zijn bij ons werk, zeg ik: Soli Deo Gloria!

Johan van der Ham, directeur/bestuurder



UIT HET VELD

Hier en daar



Het lampje van de tandarts vliegt over m'n tanden. Met de nodige gereedschappen binnen handbereik polijst ze de tand waar ze net een hoekje aangezet heeft. Het scherpe is er gelukkig weer af. Terwijl ik in de stoel lig, gaan mijn gedachten mijn agenda langs, voor zover ik die in mijn hoofd heb. Gezellig wat familie en vrienden opzoeken de komende dagen, niet te vergeten de Stéphanosvergaderingen en de vrijwilligersdag, en, oh ja, ik moet ook nog schrijven voor het magazine.

Schrijven over Zambia terwijl ik in het Nederlandse leven ben ondergedompeld en het werk in Zambia zo ver weg lijkt. Was die 40°C die we de laatste maanden hadden echt zo heet of viel het wel wat mee? En die stofwinden, waren die echt zo erg? Misschien viel het wel iets mee. Was het echt zo vermoeiend om iedere dag de dorpen in te trekken in die omstandigheden of viel dat ook wel mee? Ik voel er hier in ieder geval niet zoveel meer van; niet van die hitte, niet van het stof en ook de vermoeidheid lijkt een stuk minder. Als je uit de situatie bent, is het duidelijk anders.

Inmiddels rijd ik bij de tandarts weg, een stoere knulscheurt me voorbij op een elektrische fiets met extreem dikke banden; een fatbike! Nou die heb ik in Zambia nog niet gezien. Motors wel, die komen er steeds meer. Ze crossen door de dorpen en door het stadje als drukke bijen. Misschien ligt daar de verbinding, want het doet me denken aan die dominee die altijd naar de training komt op z'n brommer: pastor Tembo. Hij en zijn vrouw komen samen bij het kerkje aanrijden waar we de training geven. Hij volgt de BijbelTeacherTraining en z'n vrouw gaat naar het kerkje iets verderop waar we alfabetiseringslessen geven; lees- en schrijflessen voor volwassenen. Pastor Tembo doet zijn helm af en zegt gelijk: ik wil je na de les graag spreken! Zijn vrouw heeft geen helm op, maar een sjaal om. Ze klimt van de motor af, trekt haar kleurige omslagrok recht en samen met wat andere vrouwen gaat ze naar de les. Ik ga eerst een tijdje bij de BijbelTeacherTraining zitten. De les gaat over het Koninkrijk van God en Satans koninkrijk. Het Licht en het duister. Leven en dood. Ik ben ook benieuwd naar de vorderingen die de studenten in de alfabetiseringsklas maken. Als ik bij de kerk aan kom lopen, hoor ik ze hardop lezen. Op het bord staan zinnen, ze kunnen inmiddels al héle zinnen

vormen! Nog even dan kunnen we met stukjes uit de kinderbijbel gaan oefenen! Leeslessen en Bijbellessen ineen.

Als je uit de situatie bent, is het duidelijk anders

Na de les drinken we met z'n allen sap, het lijkt op ranja. Een vrouw heeft een grote emmer bij zich met iets wat op oliebollen lijkt. 2 kwacha (7 cent) kosten ze. Als de emmer leeg is, geeft ze me een gedeelte van het geld. Dat is voor de Bijbel waar ze voor aan het sparen is! We verkopen Bijbels in de lokale taal voor een heel lage prijs en daar maken de studenten graag gebruik van. Ook pastor Tembo is druk aan het sparen voor Bijbels. Hij heeft al een Bijbel in de lokale taal gekocht, maar is nu aan het sparen voor een Engelse Bijbel en zelfs voor een Bijbelcommentaar. En vandaag is het zover; hij komt lachend naar me toe. "Ik ben er klaar voor", zegt hij, "nu kan ik dat grote boek kopen!" Ik haal het uit de voorraadbox die ik altijd achterin de auto heb staan en overhandig hem het boek. Hij is er zo blij mee, zijn gezicht straalt. Samen kijken we hoe het boek is opgebouwd. Hij zal er thuis mee aan het werk gaan en me laten weten hoe hij het vindt. Wat is het toch bijzonder dat we op deze manier Gods Woord mogen verspreiden. Niet per se in grote massa's, maar in kleine groepjes hier en daar in de dorpen in het oosten van Zambia. Ik rijd ondertussen ons dorp Uddel weer in... Niet vergeten dat ik morgen naar de opticien moet.

Anneke van Asselt, Zambia



WEBSHOP

Cadeauartikelen, nieuwe boeken en fotokaarten

De opbrengst is 100% voor Stéphanos! Hieronder én op www.stephanos.nl/webshop kunt u de Stéphanos producten vinden:



Fotokaarten

Koop uw fotokaarten bij één van verkoopadressen, via fotokaarten@stephanos.nl, én kijk ook eens op onze fotokaarten webshop: www.fotokaarten-stephanos.nl.



Houtsnijwerk pennen

Handwerk uit Malawi. Één pen is € 3,- en vier kosten € 11,-



Poppen

NIEUWE VOORRAAD!

Diverse nieuwe blanke & bruine poppen variërend in prijs van 18,95 tot 49,95 euro. Hoge kwaliteit. Zie www.stephanos.nl/poppen voor actuele voorraad.



Verrassingstas van jute & katoen

Leuk voor particulieren en ondernemers om cadeau te geven aan (zaken) relaties, € 15,-. De inhoud is een verrassing!

De genoemde bedragen zijn exclusief bezorgkosten.

Nieuw! *Luxe kaarten*

nieuw op: www.fotokaarten-stephanos.nl



Dagelijks brood

– er gaat heel wat aan vooraf

Elk jaar rond eind november, begin december pakken donkere wolken zich samen boven Petauke. Dat is het teken dat het regenseizoen begint. De voorbereidingen voor dit seizoen beginnen al in september, als mensen groepen vormen om zo op een voordelige manier aan kunstmest te komen.

De velden en stukjes land rond de huizen van de mensen zijn ontgonnen en liggen doods te wachten op de eerste regenbui die na maanden van droogte het land opfrist. Zodra de eerste buien gevallen zijn, kan het land bewerkt worden. De mensen trekken er op uit met hun koeien en ploegen. Degenen die zelf geen koeien bezitten, kunnen deze huren van hun dorpsgenoten. Het land wordt omgeploegd om het zo geschikt te maken om de gewassen te laten groeien. Vrijwel iedereen verbouwt mais. Daarvan wordt nsima gemaakt, een dikke maispap die 's middags en 's avonds gegeten wordt. Daarnaast verbouwen de mensen op veel kleinere schaal ook andere gewassen, zoals zonnebloemen (voor de zonnebloemolie), pinda's of sojabonen.

Achter de ploeg loopt de zaaier die telkens twee maiskorrels in de grond laat vallen, zodat die kunnen ontkiemen, groeien en nieuwe maiskolven produceren. Als er eenmaal gezaaid is, gaan de mensen regelmatig naar hun veld om onkruid te wieden. Dat is belangrijk en intensief werk.

In maart valt er steeds minder regen. De mais verdroogt. Soms worden de maisstengels gebundeld om te voorkomen dat ze omvallen en worden aangevreten door termieten. Als de mais voldoende is ingedroogd, wordt die geoogst. De mensen staan vroeg op om voor de ergste hitte al veel gedaan te hebben. Het is belang-

rijk dat zo veel mogelijk mensen -ook kinderen- meehelpen, want dan is het eerder klaar. Vaak zijn mensen wel enkele weken bezig met het binnenhalen van de oogst. Degenen die laat zijn met het oogsten, lopen het risico dat andere mensen hun oogst komen stelen of dat koeien zich tegoed doen aan de mais.

Je loopt het risico dat koeien zich tegoed doen aan de mais

Tijdens het oogsten wordt de maiskolf van de stengel gehaald. De stengels blijven achter op het veld. De maiskolven worden verzameld in manden en die worden daarna in de ossenwagen gelegegd. Als de ossenwagen vol is, wordt die naar huis gebracht. De mais wordt daar in grote rieten manden opgeslagen. Deze manden staan iets van de grond, zodat het veiliger is tegen ongedierte. Maar evengoed zijn termieten een blijvend gevaar. En als er toch nog een late bui valt, ligt rotting op de loer.

Dan moet de mais worden verwerkt. Alle korrels moeten van de kolven af. Dat is een tijdrovende klus. De maiskorrels gaan in zakken en worden in de maismolven vermalen. Tijdens de oogsttijd is het erg druk bij de maismolven. De vliesjes en het meel worden van elkaar

gescheiden en het maismeel gaat in zakken van 50 kilo mee naar huis, opnieuw met de ossenwagen.

Voordat er gekookt kan worden, moet er eerst water gehaald worden bij de waterpomp. Daarnaast moet er hout of houtskool zijn waarop gekookt kan worden. En er moeten groenten zijn of iets anders dat bij de nsima gegeten wordt. Soms is er ook een stukje kip of ander vlees bij het eten. Het bereiden van de kip, die eerst nog zelf geslacht moet worden, kost de nodige tijd en wordt vaak als eerste gedaan. Als de kip klaar is, worden de groenten gesneden. De mensen eten vaak kool of een ander soort bladeren die lijken op kool. Ook pompoenbladeren en bladeren van zoete aardappels worden veel gegeten. Deze groenten worden fijn gesneden en altijd gecombineerd met tomaten en uien. Soms worden de groenten afgewisseld met bonen, gedroogde vis, stukjes sojavees of iets anders dat voorhanden is.

Ondertussen is het water warm geworden en wordt er een beetje maismeel bij gedaan. Er is veel ervaring nodig om dat op het juiste moment en in de juiste verhoudingen te doen. Vervolgens moet de nsima een poosje koken zodat het dikker wordt. Het is belangrijk dat de nsima goed doorkookt. Zoals de mensen in Zambia zeggen: de nsima moet springen in de pan.

Daarna moet er meer maismeel bij zodat het een dikke pap wordt. Het is belangrijk de nsima regelmatig te roeren met een pollepel. Dat is zwaar werk. Als er in grote pannen gekookt wordt, bijvoorbeeld tijdens een



begravenis of trouwerij, is dat extra zwaar en wisselen de vrouwen elkaar af of roeren meerdere vrouwen tegelijk in de pan.

Het kost veel tijd voor de maaltijd klaar is. Nsima moet minstens drie kwartier koken. Aangezien het 's avonds vroeg donker is, wordt er vaak in het donker gekookt. Een klein lampje op zonne-energie of de zaklamp van een telefoon is dan -naast het licht van de maan- het enige lichtpunt.

Als de nsima gaar is, wordt die met een plastic lepel uit de pan geschept. De bolletjes nsima worden op een schaal gelegd en zijn klaar om gegeten te worden. De nsima wordt met de handen gegeten. Als ze eten, pakken de mensen een stukje van de nsima met hun rechterhand. Dat kneden ze een beetje en met hun duim duwen ze een kuiltje in de nsima. Daarna pakken ze met het stukje nsima de groenten of het vlees er bij en stoppen ze het in hun mond. Smullen maar!

Sanne Wittingen, Zambia

ONDERNEMERSREIS D.V. 2024

Ondernemers opgelet!! Stéphanos is voornemens om opnieuw een ondernemersreis te organiseren. De bedoeling is om van D.V. 27 september t/m 5 oktober 2024 samen met u de projecten en het prachtige Malawi (inclusief safari) te ontdekken. Een buitenkans! Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Bent u er bij?

Aanmelden en informatie via dhr. H. Droppert, 06-30167172, voorlichting@stephanos.nl of www.stephanos.nl/ondernemersreis



Lees het Reformatorisch Dagblad

RD Zaterdag en de hele week
digitaal toegang
4 weken voor 1,99



Nieuws en achtergronden in Bijbels perspectief



rd.nl/stephanos

rd
reformatorisch
dagblad

GRONDWERKEN
RIOLERING
BESTRATING

WERK IN DE
GOEDE RICHTING



kooikerinfra.nl • T 0522-46 82 14 • info@kooikerinfra.nl

OPROEP WORDT FRITUURVET INZAMELPUNT



Plaats u ook een container voor oud vet? Een volle cliko wordt binnen 2 dagen vervangen voor een lege.
En Stéphanos krijgt een goede prijs, zodat de weeskinderen in Malawi en Zambia er mee geholpen worden.

Doet u mee? Neem contact op met Harry Droppert.

Mail naar voorlichting@stephanos.nl

of bel: (06) 30 16 71 72



 **Olthuis**
recycling

PIONIERSWEG 84-86 • DRONTEN • WWW.VETCOLLECTE.NL



Wanhoop en hoop

Sinds eind november is er veel activiteit op de velden rondom de Stéphanos compound. Waar eerst onkruid en ander kruid groeide, kwamen mooi getinte rijen vers geplante mais. Na de uitdagingen in 2023 (de cycloon en de gevolgen daarvan) kwam er weer hoop in de harten van de mensen. Maïs, het basisvoedsel in Malawi, werd gezaaid in vers bereide grond. Omdat het hoofdvoedsel nsima is, wat is gemaakt van maismeel, betekent mais leven.

Op de een of andere manier zorgde dit ervoor dat ik begon na te denken over het planten van zaden. Heel specifiek, het planten van Gods Woord. Dit wordt niet alleen gedaan door het onderwijs op de zondagsschool of door de preken, maar ook door het voorbeeld wat wij geven. Het zaad kan gezaaid worden op zoveel manieren, maar wat is de vrucht ervan? Dit bracht me er ook toe om na te denken over het groeiseizoen in het algemeen. Mensen kunnen zaad planten, bemesten, water geven, maar ze kunnen er niet voor zorgen dat het zaad groeit. Zo is het ook in het leven. We kunnen zaadjes planten, het bemesten en water geven door middel van gebed, loyaliteit naar de mensen toe en vertrouwen op God, maar uiteindelijk is het de Heere Zelf die door Zijn Heilige Geest de groei geeft. Wat een nederige gedachte. Nu zijn er al weer enkele maanden van 2024 voorbij gegaan. In deze tijd van het jaar is er meestal honger in Malawi, omdat mensen wachten op de oogsttijd. Honger zorgt voor wanhoop. Zal de situatie ooit verbeteren?

Ik had een tijdje geleden mooi gesprek met de vrouw die mijn huis schoonmaakt, over de boodschap die we hadden gehoord bij de weeksluiting die week. Het was een oproep om op God te vertrouwen. Het gesprek verdiepte en we spraken over hoe God ons verdrukkingen in ons leven geeft om ons iets te leren. Dus verdrukkingen zijn genade van God als het ons leidt naar Hem, vertrouwen geeft in Hem en afhankelijkheid van

Hem. En les die zo praktisch wordt als het letterlijk betekent: vertrouw op Hem voor je dagelijkse brood, wetend dat Hij alles in Zijn hand houdt. Het is lastig om het gesprek weer te geven in de juiste woorden, maar je kunt eraan zien dat, hoewel we onze eigen cultuur hebben en zij de hunne, wij problemen kunnen hebben en zij de hunne, toch heeft God Zijn kinderen over de hele wereld en zij spreken allemaal één taal. Dan kun je elkaar begrijpen over de taal- en cultuurbarrières heen.

Vertrouw op Hem voor je dagelijkse brood

Aan de andere kant: het mais is geplant. In november, na de eerste regens van het seizoen, kun je bijna de verwachting en hoop voelen. De mest is toegevoegd. Op sommige plaatsen is de mais hoog en sterk gegroeid. Hoop blijft bloeien in de harten van de mensen. Maar als de regen een paar dagen of een week niet valt, verbleekt de hoop een beetje. Het geloof wordt beproefd. En toch, als God het geeft, dan zal er oogst zijn. Er is nog hoop, want Hij bestuurt. Bidt u mee dat het gezaaide zaad, in de grond en in de harten, zal uitspruiten tot eer van God?

Leanna Veldhuizen, Malawi



TUINGEREEDSCHAP

VOOR ELKE GROENE KLUS

Graven, spitten, bestraten, vegen, harken, aanplanten, hout hakken of gewoon de tuin onderhouden. Talen Tools heeft eerste klas gereedschap voor ieder budget en elke klus.



Voor het verzorgen van:

- o Financiële administraties
- o Jaarrekeningen
- o Belastingaangiften en –advies
- o Salarisadministraties
- o Personeelsbeleid
- o Vastgoedbeheer
- o Bedrijfseconomische advisering
- o Ondernemingsplannen en persoonlijke begeleiding voor starters
- o Treasury en financiering
- o Administratieve organisatie
- o Online dienstverlening
- o Interim management

Voor:

- o MKB
- o ZZP
- o Stichtingen

MUVAMA BV
Administratieve dienstverlening

Jan Blankespoor
Avervoordseweg 36, 7396 PE De Vecht
KVK 09147623
0643 740 176
jbl@muvama.nl

pl
PORT LAVANDE
exclusieve mode

Nieuwe Collectie

Hartelijk welkom
webshop & info
www.portlavande.com



Huidige situatie in Malawi

en de impact van het werk van Stéphanos

2024 ging goed van start bij Stéphanos Malawi. In januari, tijdens onze officiële jaaropening, sprak er een dominee van de RPC. Werknemers en kinderen kwamen in de Coby Maida Hall samen om te luisteren naar Gods Woord. We zijn de HEERE dankbaar dat iedereen tot op heden in goede gezondheid mag zijn.

Op onze compound zijn we de HEERE dankbaar dat onze kinderen genoeg te eten hebben. Echter, als land Malawi leven we in moeilijke tijden, zowel economisch als qua voedselzekerheid. Het is nu het regenseizoen en de honger is in de meest acute fase gekomen. De afgelopen maanden konden de mensen seizoen fruit eten, zoals mango's. Maar nu zijn de mango's op en dat betekent dat er geen eten is. We horen verhalen dat sommige mensen naar bed gaan zonder gegeten te hebben. Hun enige hoop is dat de mais die is geplant snel groeit, zodat er kan worden geoogst en gegeten. Maar op dit moment is er een andere uitdaging. De regen is heel grillig. De langdurige droge periode op dit moment, gecombineerd met El Nino, geeft een grote

kans dat er volgend jaar wellicht meer honger is dan voorgaande jaren. We bidden dat de regen voldoende mag zijn en dat God onze regering als middel gebruikt om grote irrigatieprojecten op te zetten voor voedselzekerheid.

De moeilijkheden van de honger raken ook de begunstigden van Stéphanos. Onze kinderen en hun verzorgers hebben voedselhulp nodig als vangnet, terwijl we samen toewerken naar volledige zelfredzaamheid. We worden steeds opnieuw bemoedigd door de woorden uit Psalm 31:16: Mijn tijden zijn in Uw hand.

*Clifford Kuyokwa -
Executive Director Stéphanos Malawi*



Adoptienieuws

Het **dagopvangprogramma** is voor kwetsbare kinderen uit de directe omgeving van het Stéphanosterrein. Deze kinderen zijn meestal (half-)wezen en wonen daarom bij familie.

Vijf dagen per week komen ze naar het dagopvangcentrum. Ook gaan ze naar school en krijgen ze kleding. Na schooltijd krijgen ze te eten. Met een volle maag luisteren ze naar een Bijbelverhaal, en zingen en bidden ze. Daarna gaan ze weer naar huis, om hun grootmoeder, tante of andere verzorger te helpen met het werk rond het huis, met name in de tuin. Als ze ziek zijn, kunnen ze terecht bij Stéphanos. Er is de laatste tijd een aantal nieuwe kinderen opgenomen in dit programma. U kunt zich via onderstaande gegevens aanmelden om (een van) hen te sponsoren.

Ook is het mogelijk om u aan te melden voor het **Groepsadoptieprogramma**.

Post van en voor de sponsorkinderen

De meeste sponsors hebben inmiddels post gehad van hun sponsorkind. Vanuit Malawi werd er meegedeeld dat de post voor het Gezinsadoptieprogramma later gemaakt zal worden, vanwege de slechte bereikbaarheid van het gebied in de achterliggende tijd. Ook de post van Ebenhaëzer School Malawi is nog niet binnen. Nog even geduld alstublieft.

Begin maart is er weer post van de sponsors meegenomen naar Malawi.

Wilt u ook post sturen aan uw sponsorkind? Denk aan het volgende:

- Houd het eenvoudig, een leuke kaart of een foto van u als sponsor wordt erg gewaardeerd door de kinderen.
- Zet het nummer en de naam van het sponsorkind in de linkerbovenhoek van de envelop.
- Envelop maximaal A5 (half A4).

- Graag in het Engels geschreven.
- We vragen u nogmaals dringend om GEEN cadeautjes mee te sturen om twee redenen: we willen graag jaloezie onder de kinderen voorkomen (post wordt altijd uitgedeeld in de groep en niet alle sponsorkinderen krijgen post) en de post wordt altijd meegegeven in de bagage van bezoekers van Stéphanos.
- Let op dat de post voldoende gefrankeerd wordt. Als u bij een kaart in een envelop nog iets anders stopt, moeten er in veel gevallen twee postzegels geplakt worden.
- De post kan gestuurd worden naar onderstaand adres.

Voor vragen, meer informatie en voor aanmelding kunt u contact opnemen met mw. H. Westhoff-Lier, Karel Doormanstraat 30, 8281 DL Genemuiden, tel. 06-42607399 (let op: nieuw telefoonnummer!), email adoptie@stephanos.nl

Verhoging sponsorbedragen medio 2024

Niet alleen in Nederland wordt alles duurder, ook in Malawi is dit het geval. Omdat de inflatie in Malawi in de achterliggende tijd erg hoog is, ontkomen we er niet aan om dit jaar ook weer een aantal sponsorbedragen te verhogen. Met name de voedsel- en brandstofprijzen zijn erg gestegen. Als u een kind uit het Weeshuisprogramma, Dagopvangprogramma, of het Gezinsadoptieprogramma sponsort, ontvangt u binnenkort een brief over deze aanstaande verhoging. De verhoging van € 2,50 per maand zal in de loop van 2024 in gaan. We hopen op deze manier de kosten voor de verschillende programma's beter te kunnen dekken. Hartelijk dank voor uw begrip.



UIT HET VELD

Spiritualiteit en creativiteit

in de vroege kinderjaren op Talandira Harvest Centre



Binnen het Talandira Harvest Centre zijn veel verschillende projecten. Dit artikel laat zien dat sommige projectresultaten niet zozeer meetbaar zijn, maar tot uiting komen in een gevoel wat je krijgt als het gebeurt. Talandira voegt waarde toe, onder andere door spirituele vorming en creativiteit in de vroege kinderjaren. Dit voegt iets toe aan de missie om kinderen -vooral wezen en kwetsbare kinderen- op te voeden tot verantwoordelijke volwassenen.

Het is in Malawi niet zo gebruikelijk dat kinderen als ze nog klein zijn bijna twintig Bijbelverzen in een keer opzeggen en dat ook nog eens op een eerbiedige manier. De creativiteit achter deze prestatie is gerealiseerd door de nieuwe projectmanager mevrouw Mary Kachingwe Masambuka en haar team, die de kinderen hiermee hielpen door Bijbelverzen te printen en op te plakken in de speelruimten van de kinderen.



Talandira houdt ook actieve zondagsscholen op zo'n manier dat kinderen met plezier komen. Zelden slaat er iemand de zondagsschool over. Voor de zondagsschoolsessies bij THC beginnen, wordt er altijd gezamenlijk gegeten. De maaltijd -en daarmee het hele programma- wordt altijd geopend met gebed. "Ik wil

vandaag openen met een woord van een gebed", zei Landilani, een 9-jarige jongen, terwijl hij een hand opstak voor zijn zondagsschoolleraars Jonas Samuel en Nico den Hartog.

De kindvriendelijke omgeving die men bij Talandira ervaart, maakt dat je begrijpt dat kinderen blijven spelen, zelfs nadat ze klaar zijn met hun zondagsschool. Soms vragen ze hun leraar of ze door mogen gaan met de zondagsschool. Uit ervaring blijkt dat kinderen graag in een rustige omgeving zijn waar ze zich geliefd voelen. Deze veilige omgeving bieden de werknemers van het Talandira Harvest Centre. Ze staan altijd met een vriendelijke lach voor de kinderen klaar.

Zondagsschool heeft het leven gevormd van 122 wees- en kwetsbare kinderen (waaronder 93 meisjes) door de spirituele zorg en de vormende activiteiten, terwijl ze opgroeien tot verantwoordelijke mensen. Deze kinderen zijn een voorbeeld voor vele andere kinderen rondom hen die niet in het Stéphanos programma zitten. Hun goede gedrag zal ook het gedrag van andere kinderen beïnvloeden, of ze nu op school zijn of thuis.

Mrs. Mary Kachingwe Masambuka - Malawi



BEDANKT



Op vrijdag 15 december jl. werd er een gezellige winterfair georganiseerd in Hardinxveld-Giesendam. De werkgroep van Werkendam heeft hier gestaan met een kraam gevuld met puzzels, rollen snoep en kaarten. De opbrengst van € 226,65 van deze leuke fair gaat naar een deelnemster aan de werkvakantie D.V. 2024. Zij had deze winterfair georganiseerd en wij dragen graag ons steentje bij. Wij wensen jullie alvast een goede en gezegende werkvakantie toe.



Zaterdag 16 december jl. vond er een prachtige kerstzangmiddag plaats in Noordeloos. Tijdens deze middag was de werkgroep van Werkendam aanwezig met een verkooptafel met daarop kaarten en rollen snoep. Wij kijken terug op een goed bezochte middag met prachtige koren en muziekinstrumenten. De opbrengst van de collecte en verkooptafel was het mooie bedrag van € 1.031,55.



De kinderen van de groepen 5 t/m 8 op de Eben Haëzerschool in Barneveld hebben zich de afgelopen periode flink ingezet voor Stichting Stephanos.

De kinderen hebben met een rookworstenactie geld ingezameld voor (Bijbels) onderwijs voor de weeskinderen in Malawi. En wat zijn ze enthousiast aan de slag gegaan! En wat liep de verkoop goed. Deze actie leverde een bijzonder bedrag op. Totaal is er een netto bedrag van € 10.150,- opgehaald en nog eens zo'n zelfde bedrag voor een ander doel. Kinderen, meesters en juffen, heel hartelijk dank voor deze mooie actie!



We hebben de afgelopen maanden weer een paar mooie acties afgerond, zoals op de Jacobus Fruytier SG te Apeldoorn waar een benefietdiner is georganiseerd met leerlingen en leerkrachten. Prachtig om te zien hoe iedereen het beste beentje voorzette om de actie een goed verloop te laten hebben. Het was tot in de puntjes verzorgd. Complimenten!

In december is een aantal kinderen langs de deuren in Genemuiden gegaan. Zij hebben voor bijna € 2700,- aan kaarten en rollen snoep verkocht. Heel goed gedaan kids, bedankt voor jullie inzet en dit mooie bedrag!



BEDANKT

Op de Hervormde School in Opheusden hebben de kinderen van de bovenbouw zich tijdens de sponsorloop in het zweet gerend om een zo hoog mogelijk bedrag op te halen voor Stichting Stéphanos. Dat is goed gelukt! Daarnaast hebben de kinderen van de onderbouw geld opgehaald middels een kraskaart waarbij mensen konden krassen voor welk(e) product(en) ze wilden doneren. Bijvoorbeeld voor schoenen, schooluniform, en allerlei schoolmaterialen. Samen hebben de leerlingen het prachtige nettobedrag van € 7016,- opgehaald. Kinderen, heel hartelijk dank voor deze prachtig actie en dit geweldige bedrag!”

Werkgroep Genemuiden heeft in december op een markt in de Meente gestaan. Met de verkoop van fotokaarten is er weer € 105,- voor Stéphanos opgehaald. Bedankt!

Kijk op www.stephanos.nl/nieuws voor meer activiteiten



Op 3 februari hebben wij met de achterban van Sanne Zambiaans gegeten.



Meer dan 60 mensen kwamen naar Barneveld

om te proeven hoe het eten in Zambia smaakt. Vooraf kregen de gasten te zien hoe nsima in Zambia gekookt en gegeten wordt (namelijk met de handen). Na het eten en het handen wassen, heeft Sanne iets verteld over het werk wat zij in Zambia mag doen. Het was een mooie avond.

Ga jij de uitdaging aan?

Schrijf je in voor de Stéphanos fietstour 2024 op D.V. 8 juni

Stéphanos

Informatie en inschrijven: www.stephanos.nl/fietstour
Help kinderen als Happiness aan onderwijs!



AGENDA

Wat: Niet-ritmische Psalmzangavond met Genemuiden bovenstem. Thema: Hemelvaart & Pinksteren. Leiding: Ds. D.W. Tuinier. Orgel: Bart Kruithof. Collecte t.b.v. Stichting Stéphanos. Toegang vrij!

Wanneer: Zaterdag 18 mei, aanvang 19.30 uur

Waar: Grote of Stephanuskerk te Hasselt

Wat: Niet-ritmische Psalmzangavond met Genemuiden Bovenstem. Algehele leiding Ds. H.J. van Marle. Organist: René van Wendel.

Wanneer: Zaterdag 6 april. Aanvang 19:30 uur.
Kerk open 19:00 uur.

Waar: Grote Kerk te Hasselt

Wat : Jaarlijkse verkoopdag ten bate van Stéphanos.

Wanneer: Vrijdag 12 april

Waar: Bethelkerk, Bereklaauw 1 in Genemuiden

Wat: Boerenlandfair Waarder. Het leukste dagje uit voor jong en oud! Opbrengst t.b.v. ZHHK en Stéphanos

Wanneer: Zaterdag 20 april

Waar: Groendijck 59a, Waarder

Wat: Vierde Stéphanos Fietstour

Wanneer: Zaterdag 8 juni

Waar: Verschillende routes, zie ook pagina 19

Kijk op www.stephanos.nl/agenda
voor meer activiteiten

Niet-ritmische
Psalmzangavond
met Genemuiden bovenstem

D.V. zaterdag 18 mei
Grote of Stephanuskerk Hasselt

Aanvang: 19.30 uur
Thema: Hemelvaart & Pinksteren
Leiding: Ds. D.W. Tuinier
Orgel: Bart Kruithof

Stéphanos

Collecte t.b.v. Stichting Stéphanos
Toegang vrij!

Maatwerk reizen naar Israël.

TELISRAELTRAVEL.NL

Ontdek het Israël van toen en nu.

Tel Israël Travel is een jonge organisatie waarin veel ervaring, kennis en passie is gebundeld. Groepsreizen, themareizen, business trips, standaard of maatwerk. Tel Israël Travel weet altijd de juiste combinatie van inspanning en ontspanning in het programma te brengen.

Meer informatie op telisraeltravel.nl

Telefoon: 088 - 011 88 44
Email: info@telisraeltravel.nl

**Tel Israël
TRAVEL**



UIT HET
LEVEN VAN...

Margret

Met een glimlach komt ze aanlopen, ze glimt nog meer als ik haar vraag voor een kort interview. “Ohoo, wil je weten wat Stéphanos in mijn leven betekent? Ohoo, dat is goed.”

Samen zitten we op de wortels van de baobab boom die net voor haar huis staat en voor heerlijke schaduw zorgt. Dat is onze gebruikelijke ontmoetingsplaats, want het is in Maseya (Chikhwawa) vaak heel erg warm. Het kan gemakkelijk veertig graden zijn, dan is het zelfs te warm om in de huisjes te slapen en brengen de mensen buiten de nacht door.

Margret (62) is een vrouw met een zacht karakter, misschien soms wel een beetje te zacht. Daarom krijgt ze nog wel eens een duwtje in de rug om te zorgen dat het werk toch gedaan wordt. Een aantal jaar geleden is ze door het dorp gekozen tot vrijwilligster om voor de weeskinderen te zorgen. Sinds 2021 krijgt ze daar van Stéphanos een maandelijkse vergoeding voor en is zij het aanspreekpunt voor het Adoptie programma in Maseya. Ze coördineert de hulp die aan deze kinderen gegeven wordt en is verantwoordelijk voor de verslaglegging richting Stéphanos.

Achter haar vriendelijke lach gaat veel verscholen. Ze is als weduwe alleen verantwoordelijk voor de zorg

van haar kinderen en sinds kort ook een kleinkind van bijna twee jaar. Haar dochter is na een langdurig ziekbed bij Margret op de veranda overleden aan leverkanker. De oudste drie kinderen wonen bij haar schoonzoon en het jongste kind woont nu bij Margret.

De God van Stéphanos heeft ons altijd gered

Het water is haar letterlijk wel eens tot aan de lippen gekomen. Ze wijst naar haar middel en verteld dat het water tot zover kwam, tijdens cycloon Freddy. “Maar”, zegt ze, “Stéphanos heeft ons altijd geholpen en eigenlijk moet ik zeggen dat de God van Stéphanos ons altijd heeft gered.” Ze is dankbaar dat de hulp aan de weeskinderen ook altijd op tijd komt en dat zij daarvoor ook geholpen is. De maandelijkse vergoeding die ze krijgt, helpt haar ook weer om voor het gezin te zorgen. Het meest nog hangt ze aan de meditatie die gesproken worden tijdens de bezoeken en de voedsel uitdelingen. Vaak leest ze thuis nog na waarover gesproken is en dat geeft haar moed om door te gaan.

Margret, een vrouw met helpende handen, die zelf ook geholpen wordt door zichzelf beschikbaar te stellen.

SPECIALS ZIJN

ONZE STANDAARD



**ARCO
METAAL**

arcometaal.nl



**INDOOR
STEEL**

indoorsteel.nl



**OUTDOOR
STEEL**

outdoorsteel.nl

Degelijke en duurzame staalproducten van Hollandse bodem compleet naar uw wensen



Margreet van der Meij, getrouwd met Marc en moeder van vier kinderen, is onze nieuwe administratief medewerker. We gaan met haar in gesprek hoe en waarom zij bij Stéphanos betrokken is.

Margreet vertelt: We woonden en werkten ongeveer drie jaar in Ethiopië toen we plannen maakten om terug te keren naar Nederland. Het was en is zoeken en vragen naar Gods leiding. Waar wil Hij ons hebben? De vacature van Stéphanos was al eens voorbij gekomen, maar eerst lag onze focus bij een baan voor mijn man. Toen onze plannen enige tijd later concreter mochten worden, kwam de vacature nog een keer voorbij. Toch maar reageren.

Zo begon onze nieuwe levensfase in Nederland, ook voor mij met een nieuwe baan. Als gezin met inmiddels drie dochters en een zoon is het flink wennen aan het haastige, drukke, sociale en nu vooral koude leven in Nederland. Ik ben blij dat ik me nog een beetje kan vasthouden aan het warme Afrika.

Ik kende Stichting Stéphanos eigenlijk alleen van naam. Maar in deze paar maanden heb ik me al meermaals verwonderd over het vele werk dat de stichting doet en de impact die zij heeft in Malawi en Zambia.

Ik ben dan ook erg dankbaar dat ik als administratief medewerker mijn steentje kan bijdragen.

In Ethiopië hebben we van dichtbij meegemaakt hoe sponsorprogramma's van kinderen het leven van hele families heeft veranderd. De financiële impact en het maatschappelijk toekomstperspectief is groot, maar hoeveel belangrijker is het Bijbels onderwijs wat via de kinderen hele families bereikt. Dát is zo belangrijk van het werk van Stéphanos: het doorgeven van de Bijbelse boodschap in de projecten die worden gedaan.

Het is op vele gebieden zo anders hier in Nederland dan in Afrikaanse landen. Maar als wij één ding geleerd hebben in Ethiopië, dan is het dat je met geld niet alles op kunt lossen, maar dat vooral het gebed zo'n belangrijk, krachtig en onmisbaar middel is. Dat wens ik de stichting toe, dat het werk in Nederland, maar vooral in Zambia en Malawi gedragen mag worden door veler gebed! Bid u mee?



PLUS Slingerland Middelharnis
 Kerkepad 7, 3241 CH Middelharnis
 0187-482772
 Slingerland-middelharnis@plussupermarkt.nl

PLUS Slingerland Rockanje
 Dorpsplein 22, 3235 AD Rockanje
 0181-407310
 Slingerland-rockanje@plussupermarkt.nl



Wat een verschil.



VACATURE!

**BOUWBEGELEIDER
 SCHOLENPROJECT MALAWI**

Taken

- Begeleiden van het bouwproject (s.m. lokale aannemers);
- Aansturen van het bouwteam, dat bestaat uit lokale bouwlieden;
- Bouwuitgaven rapporteren aan werkgroep ESM / Stephanos;
- Inkopen van bouwmaterialen, zowel lokaal als in de stad.

Nieuwsgierig geworden? Check de uitgebreide vacature omschrijving op www.stephanos.nl/vacatures

WWW.STEPHANOS.NL



Restment 
 Engaged | Experienced | Professional

Veiligheid & Integriteit

ADVIES

ONDERZOEK

BEMIDDELING

TRAINING

Restment | Tel. 088 011 88 11 | www.restment.com

**Gods Woord
 wereldwijd verspreid**



**Uw gift
 is van harte
 welkom!**
Hartelijk dank!

Samen met verschillende kerken en hulporganisaties verspreiden wij gratis Bijbels in vele landen van de wereld. Ook steunen wij diverse vertaal- en revisieprojecten: vertaling van de Bijbel in het Chinees, de revisie van de Spaanse Bijbel (Reina-Valeravertaling) en het Hebreeuwse Nieuwe Testament (Delitzschvertaling).



Ons rekeningnummer is: **NL96 RABO 0129 4451 18**
 t.n.v. Gereformeerde Bijbelstichting.
gbs.nl/steun-ons-werk/geef-eeen-gift/

Nijverheidstraat 21 • Leerdam (0345) 61 01 55
www.gbs.nl



**GEREFORMEERDE
 BIJBELSTICHTING**



KIDS

Beste jongens en meisjes,

Dit magazine heeft geen thema. Ik vond dat best een beetje lastig omdat ik zelf moest gaan kiezen waar ik het over ging hebben...ik miste een wegwijzer! Al heb je het misschien niet altijd door, je hebt wegwijzers nodig in je leven. Als je een lange fietstocht maakt op de Veluwe kom je bijvoorbeeld bij elk kruispunt een stenen paddenstoel tegen. Op de paddenstoel staan plaatsnamen aangegeven. En daarbij hoeveel kilometer je nog moet fietsen. De paddenstoelen zijn wegwijzers voor de fietsers. Dat is fijn om niet te verdwalen. Het woordenboek zegt dat een wegwijzer een bord of een boek is dat aangeeft waar de weg heen leidt. Weet je dat de Bijbel de belangrijkste wegwijzer is in ons leven?! Elke dag moeten we voor onszelf -maar ook voor het werk van Stéphanos- vragen "Heere, maak mij Uw wegen bekend, door Uw Woord en Geest". Dan ga je de goede weg! Doe jij dat ook?!

Hartelijke groeten, *juf Elsbeth & juf Lourine*

3-6 jaar

Mozes wees het volk van Israël de weg naar het Beloofde Land. Dat kon Mozes alleen doen omdat de Heere vertelde waar hij moest gaan. De Heere sprak een keer tot Mozes door een brandende braamstruik. Kun jij Mozes helpen de weg te vinden?

Inzenden:

- de kleurplaat



3-6 jaar

In de bijbel lees ik over iemand die mensen wees op de komst van de Heere Jezus. Weet je wie dat was? Los de puzzel maar op en je weet het!

Inzenden:

- negen antwoorden
- de oplossing van de letters

Zoek de antwoorden op in Lukas 1 en vul ze in de tabel in.
Zet daarna de letters uit de grijze hokjes in de juiste volgorde.

Horizontaal

1. Wat was het beroep van Zacharias? (vs. 9)
2. Hoe heette de engel? (vs. 19)
3. Wat zou zijn zoon doen met de kinderen van Israël? (vs. 16)
4. Op welke profeet zou zijn zoon lijken? (vs. 17)

Verticaal:

5. Wat zou Zacharias niet meer kunnen tot de geboorte van zijn zoon? (vs. 20)
6. Waarmee zou zijn zoon vervuld worden? (vs. 15)
7. Wat mocht zijn zoon niet drinken? (vs. 15)
8. Wat bracht Zacharias in de tempel? (vs. 9)
9. Van welk gebied was Herodes koning? (vs. 5)



SPELREGELS

- Kinderen van 7-12 jaar krijgen bij elke goede inzending tien punten. Bij zestig punten krijg je een boekenbon.
- Kinderen van 3-6 jaar kunnen de kleurplaat opsturen. Na vier keer opsturen krijg je een prijs.
- Wil je stoppen? Geef het even door, dan kun je je punten doorgeven aan je broertje of zusje. Als je twee keer niets opstuurt, gaan we er vanuit dat je stopt.
- Opsturen vóór 1 april 2024 (géén grap!)
- Schrijf je naam, adres, postcode en geboortedatum ook op het briefje met de oplossing.
- Jullie kunnen de kleurplaat en puzzels opsturen naar Ben Viegersstraat 2, 8072 ZG Nunspeet of stuur een foto naar kids@stephanos.nl.

10-12 jaar

Weet je dat de discipelen ook een soort wegwijzer waren? Ze wezen mensen de weg naar de Heere Jezus. De Heere Jezus noemde de discipelen ook wel 'vissers van mensen'. Weet jij welke discipelen er allemaal waren? Daarover gaat deze puzzel. Succes!

Inzenden:

- de namen van de discipelen met de juiste beschrijving
- de namen van de twee discipelen die missen in de lijst

Jezus' discipelen

Trek een lijn van de namen van de discipelen naar de beschrijving over hem.

Petrus	 tollenaar
Andréas	 zoon van Zebedeüs en broer van Jakobus
Jakobus	 ook wel Didymus genoemd
Johannes	 broer van Johannes
Filippus	 zijn naam betekent 'rots'
Matthéüs	 heeft Jezus verraden
Thomas	 zoon van Alfeüs
Jakobus	 broer van Petrus
Simon	 hij bracht Nathanaël bij Jezus
Judas	 ook wel de Zeloot genoemd

Hier zijn wat Bijbelteksten om je te helpen.

Mattheus 4:18-21, 10:2-4, 16:17-18

Markus 3:14-19

Johannes 1:43-51, 11:16

Handelingen 1:13

Welke twee namen staan niet in de lijst?

_____ en _____



Wij werken aan de toekomst van kinderen

Die dagelijks voortdurende zorg is voor ons pas echt waardevol als ze gegeven wordt vanuit de Bijbelse opdracht en als de Bijbelse boodschap in onze programma's doorklinkt.

Colofon

Uitgave van Stichting Stéphanos

Verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 8.000 stuks.

Grondslag van Stichting Stéphanos

Het onfeilbaar Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid.

Directeur / bestuurder

J. van der Ham

Raad van Toezicht:

L. den Boer
Ds. G. Kater
J.W.D. Nijkamp
J.G. Roodhorst
J. Talen

Secretariaat:

Martine Bijkerk,
Postbus 148, 4250 DC Werkendam.
T: 06 143 31 164
E: secretariaat@stephanos.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. C.J.P. van der Bas
Ds. A.A. Brugge,
Ds. D.J. Budding,
Ds. G. Clements,
Ds. A.A. Egas,
Ds. A. Geuze,
Ds. L. Groenenberg,
Ds. A. den Hartog,
Ds. L.M. Jongejan,
Ds. J. Joppe,
Dr. M. Klaassen,
Ds. W.M. van der Linden,
Ds. G. van Manen,
Ds. H. Roelofsens
Ds. R.P. van Rooijen,
Ds. A.J.T. Ruis
Ds. A. Schot,
Dhr. D.J. Schouten,
Mr. C.G. van der Staaij,
Ds. K. Veldman,
Ds. W. van Vlastuin,
Ds. K. Visser,
Ds. J.A. Weststrate,
Ds. J. IJsselstein,
Ds. H. Zweistra

Voor voorlichting op scholen en verenigingen kunt u terecht bij:
Harry Droppert, 06-30167172,
voorlichting@stephanos.nl

Adreswijzigingen

We willen u vriendelijk vragen om adreswijzigingen schriftelijk door te geven.
Per post: Stichting Stéphanos,
Antwoordnummer 375,
3840 VB Harderwijk.
Per email: info@stephanos.nl

Bankrekening

Rabobank rek. nr.:
NL74 RABO 0335 3074 50
T.n.v. Stichting Stéphanos
te Hendrik Ido Ambacht
De bijdragen aan Stichting Stéphanos zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI).
Indien u voor een specifiek project wilt geven, graag het project vermelden.

Legaten / Erfstellingen

Wilt u Stichting Stéphanos testamentair gedenken, dan kunt u dat doen door te vermelden: Ik legateer aan Stichting Stéphanos, Hendrik Ido Ambacht, een bedrag van Euro xx. Voor erfstellingen en voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.

Hoofredactie

J. van der Ham

Eindredactie

J.C. Blaak

Ontwerp & drukwerk

Torendruk Nijkerk

ISSN 2214-6644

RSIN-009230178

