



Stephanos

nr. 1 - 2023

Lege handen

Zittend op een
boomstammetje

Afhankelijk van God

Thema:
Afhankelijkheid



INHOUD



- 3** Welkom
- 5** Meditatie
- 6** Van de voorlichter
- 9** Werk in uitvoering
- 11** In gesprek met
- 19** Agenda
- 22** Bedankt
- 29** Kids

Uit het veld

- 15** Lege handen
- 16** Cultuurverschillen
- 20** Zittend op een boomstammetje
- 25** Wij zijn kwetsbaar en afhankelijk
- 27** Afhankelijk van God

Cover

Worden als een kind, dat is wat Jezus Zelf van ons vraagt (Mattheüs 18). Klein, kwetsbaar, puur, vol vertrouwen en volkomen afhankelijk. Herken jij je in deze omschrijving? Of moet je daarvoor -net als de discipelen in Mattheüs 18- veranderen?

Ga dan, als een kind, naar de Vader toe en erken je afhankelijkheid. Hij zal je niet beschamen.

Het thema van ons eerste magazine in 2023 is ‘afhankelijkheid’.

Afhankelijkheid is een gesteldheid die ons niet altijd makkelijk valt. In het werk van Stichting Stéphanos komen we op onze werkvelden honderden, ja duizenden Afrikanen tegen die (groten)deels van ons afhankelijk zijn. Door middel van voornamelijk lokale medewerkers helpen en ondersteunen we waar we kunnen. Om uiteindelijk de geholpenen -zoals (wees)kinderen, hun familieleden of mededorpelingen, kerkelijke ambtsdragers, lokale boeren of wie dan ook- juist minder afhankelijk van ons te maken. Liefst zelfs onafhankelijk, zodat zij vervolgens hetzelfde kunnen doen bij vele anderen in hun omgeving.

Een aandachtspunt daarbij is dat onze Afrikaanse organisatie op lange termijn niet zo financieel afhankelijk blijft van de voornamelijk Nederlandse inkomsten als nu het geval is.

Het belangrijkste is dat we ons, om het eens ouderwets te zeggen, steil en diep afhankelijk weten van de Heere, Die ons de mogelijkheid geeft om anderen te helpen. Hen op weg te helpen naar onafhankelijkheid van Stéphanos, maar ook naar het leiden van een afhankelijk en aanhankelijk leven. Dat is Hét Leven, hier in Nederland, maar ook in Malawi en Zambia.

Veel leesplezier gewenst in dit prachtige magazine waaraan weer velen vanuit hun eigen expertise hebben meegewerkt.

Ook in het jaar onzes Heeren 2023 willen we ons werk in uw gebed en gift aanbevelen.



Ontvang allen een hartelijke groet,

Johan van der Ham
directeur/bestuurder

Wilt u ook aan de slag voor Stéphanos?

kijk dan eens naar de volgende mogelijkheden

Werkgroepen

Stéphanos telt op dit moment tien werkgroepen en zeven thuisfrontcomités. Wie zij zijn en waar zij werken vindt u op de website www.stephanos.nl/werkgroepen. De doelen van de werkgroepen van Stéphanos zijn:

- het actief zorgen voor naamsbekendheid van onze stichting en zo mensen betrekken bij ons werk onder de weeskinderen in Malawi en Zambia;
- het verzamelen van (financiële) middelen om het werk voort te kunnen zetten. Zou u ook graag actief willen zijn in een werkgroep bij u in de buurt? Versterking is altijd welkom.

Meer informatie vindt u op de website. Mocht u daarna nog vragen hebben of u aan willen melden, dan kunt u contact met ons opnemen met de contactpersoon van de werkgroep (zie website) of via voorlichting@stephanos.nl.

Wenskaarten

Onderstaande adressen verkopen (foto)kaarten voor Stéphanos. Meer informatie kunt u vinden op: stephanos.nl/wie-wij-zijn.

Alblasserdam	Mi's Brocante, Plantageweg 4
Arnhem	Fam. Van Belzen, Schokker 1
Daarle	Erna Kleinjan, Groeneweg 22
Dirksland	Simons Kleding, Voorstraat 52
Elspeet	Simons Kleding, Staverdenseweg 16a
Genemuiden	Miranda's Hairfashion, Burg. ten Veldestraat 81 Woonwinkel Jan Pleijsier, Klaas Fuitestraat 46 Robuust, Langestraat 37 Fam. Riezebos, Oostermaat 50 Fam. Van de Sluis, Kamperzeedijk 49 Fam. van Dijk, Pr. Clausstraat 20 Fam. Boender, Ratelaar 29 Fam v/d Kamp, Kievit 26 Fam. De Vries, Jan van Dieststraat 10
Grafhorst	Mw. Groothedde, Wisboomhof 13
Hardinxveld-Giessendam	Rosedale Collections, Hoogstraat 26
Hasselt	Fam. J. Slingerland, Cellemuiden 27, fotokaarten@stephanos.nl Fam. Verhoek, Ambachtsweg 3 Gentle Kids, Dorpsweg 17 Fam. A.J. Schaap, E.N. Rahusenstraat 9 Fam. Van Duivenvoorde, Tijnstraat 28 Hoedenhuis Josephine, Kaai 9
IJsselmuiden	Simons Kleding, Kleijburgplein 29
Katwijk aan Zee	Fam. Brouwer, Onstwedderweg 5 Mw. Den Boer, Kuntzestraat 1 Jouw Marktkraam nr. 148, Molenblok 6-8 Fam. Van der Schans, Raadhuisstraat 153 Fam. Ubak, Oude Rijksweg 175 Hulst&Co, Oude Rijksweg 2 Kaaspakhuis, Ebbingeweg Wubbenlaan 9c Fam. Vos, Gemeenteweg 318 Kaasboerderij J. van Schaik, Langeweg 1 Fam. Zegers, Oude Vaart 90 Zus & Zo kado, Klifweg 10
Middelharnis	
Nieuw-Lekkerland	
Nieuwe Pekela	
Nunspeet	
Ouddorp	
Sprang-Capelle	
Staphorst	
Stellendam	
Terneuzen	
Urk	

Frituurvet

U kunt uw frituurvet inleveren bij onze inzamelpunten die u kunt vinden op www.stephanos.nl/werkgroepen. Wilt u zelf inzamelpunt worden? Zie dan de advertentie elders in dit magazine.

Bent u ondernemer en wilt u graag iets doen voor uw verre naaste?

Wat denkt u van het financieel sponsoren van meerdere weeskinderen? Of het financieel steunen van het werk onder de weeskinderen in Malawi en Zambia? Bel voor meer informatie onze fondsenwerver op 06 30167172 of mail naar voorlichting@stephanos.nl. Kijk ook eens op www.stephanos.nl/ondernemers

Winkeltjes

De winkeltjes van Stéphanos zijn erg actief. We zien resultaat van het vele werk dat door hen wordt verricht. Graag willen we dit blijvend onder uw aandacht brengen. Koop uw inkopen bij de winkeltjes die u kunt vinden op www.stephanos.nl/winkeltjes. De opbrengst komt geheel ten goede aan Stéphanos. Er zijn ook winkeltjes die verkoopavonden bij u aan huis verzorgen. Kijk snel op de website voor contactgegevens. Is er geen winkeltje in uw omgeving en overweegt u er een te beginnen? We adviseren u graag.

Hier adverteren?

Ziet u kansen en wilt u graag adverteren in ons magazine? Neem contact op met onze voorlichter en vraag naar de mogelijkheden. Mail naar voorlichting@stephanos.nl of bel 06-30167172.



Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.

(Mattheüs 5:7)

Barmhartigheid is allereerst een eigenschap van God. Ze roept het beeld op van een baarmoeder, waarin een baby zich ontwikkelt. Vanaf het begin is moeder met innerlijke liefde verbonden aan haar kind. Zo is het ook met God: Hij is al van eeuwigheid verbonden met Zijn kinderen en is met innerlijke barmhartigheid over hen bewogen. Nu legt Hij deze eigenschap ook in het hart van allen die Hem vrezen. Zij worden barmhartig gemaakt. Van nature zijn ze dat niet. Dan geldt van ons allen: we zijn geneigd God en onze naaste te haten. Maar als God Zijn barmhartigheid in ons zondig bestaan toont, dan kan het niet anders of wij worden bewogen met het lot van onze naaste. Gods kind gaat op Christus lijken, van Wie telkens geschreven wordt dat Hij innerlijk met barmhartigheid bewogen was. Zo zal het ook zijn wanneer Hij Zijn beeld in ons leven gaat afdrukken. Dan kunnen we niet zonder bewogenheid het leed en de nood bij anderen aanschouwen.

Dan zou ik vooral de nood van de ziel voorop willen stellen. Hoe iemand ten dode wankelt. Dan kan het toch niet anders, als je zelf iets kent van Gods genade, dan dat je een poging doet om iemand anders te redden. Het is echt barmhartig als je iemand waarschuwt voor de zonde. Het is onbarmhartig als je gemakkelijk iemand door kunt laten zondigen. Het is echt barm-

hartig als je iemand oproept tot bekering. Het is onbarmhartig als je iemand makkelijk onbekeerd kunt laten doorleven en laat eindigen in de dood. Nu kun je zelf niet iemand redden, maar wel is het onze dure roeping om op de grote Redder, de Heere Jezus Christus te wijzen, Die innerlijk met barmhartigheid bewogen is over verloren zondaren.

Maar ook de lichamelijke nood van de ander wordt gezien, om dan net als de barmhartige Samaritaan op te treden en te helpen. Wanneer dat vanuit barmhartigheid gedaan wordt, zal dat gemerkt worden. Dan zijn er geen bijbedoelingen. Onbevangen zal iemand de ander helpen, zonder daarvoor geëerd of geprezen te willen worden. Sterker nog, dan zal God als de grote Barmhartige de eer krijgen. Zulke barmhartigen spreekt de Heere Jezus zalig. Zij zullen zelf ook barmhartigheid ontvangen. De grootste barmhartigheid is nog altijd de vergeving van zonden. Als een mens daar zelf iets van heeft ontvangen, dat wordt hij gedreven om ook zijn naaste te vergeven. Om zo te eindigen in de lof en eer van Gods grote barmhartigheid, die geopenbaard is in de zending van de Heere Jezus Christus.

Ds. K. Visser, Driebergen



Afhankelijkheid

Als deze editie van het Stéphanos magazine verschijnt, is het al weer maart. Wat begon het jaar toch anders dan vorig jaar. Toen hadden we nog met beperkingen te maken; nu kunnen we weer plannen maken voor activiteiten. Uiteraard wel in afhankelijkheid van de Heere. 'Afhankelijkheid' is ook het thema van dit magazine. Volgens een online woordenboek betekent afhankelijkheid: *situatie dat je hulp van anderen nodig hebt*. In onze -volgens velen- 'maakbare' wereld wil ten diepste niemand afhankelijk zijn. Toch is het zoveel rijker om in afhankelijkheid van de Heere je weg te mogen gaan, zoals de dichter van Psalm 121 bezingt: *Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft*. Om dan alles los en óver te mogen laten aan de Bewaarder Die nooit slaapt of sluimert. Ook in het (vrijwilligers)werk wat we mogen doen.

Fijn dat er dus weer allerlei activiteiten opgepakt kunnen worden door werkgroepen en andere vrijwilligers. Er zijn inmiddels al veel activiteiten geweest en er staan nieuwe in de steigers. Wat te denken van de autopuzzeltocht, lentefair, worsten-, erwtensoep- en moederdagacties, wandeltocht in de duinen, Willem-speldag, verkoopdagen, psalmzangavonden enz. Een aantal van deze acties kunt u terugvinden in dit magazine.

Ook worden er volop voorbereidingen getroffen voor de werkvakantie naar Stéphanos Malawi. Zestien jon-

geren hopen de handen uit de mouwen te steken voor de medemens in Malawi. Overigens doen ze dat nu al door de verschillende acties die ze organiseren om geld op te halen voor de projecten waar ze aan gaan werken. Daarnaast hopen we de derde Stéphanos fietstour te organiseren op 10 juni. Meer informatie vindt u op www.stephanos.nl/fietstour.

NIEUW: Persoonlijke fotokaarten

U kunt vanaf nu in onze webshop ook persoonlijke fotokaarten bestellen! Kijk op www.fotokaarten-stephanos.nl voor de vele mogelijkheden.

Zorgen

Ondertussen maken we ons zorgen over de situatie in Malawi. U kunt erover lezen op www.stephanos.nl/nieuws. Zorgen over de cholera uitbraak waar inmiddels al meer dan duizend mensen aan zijn overleden; zorgen over de honger waar mensen mee te maken hebben, wachtend op het moment dat ze -op hoop van zegen- kunnen oogsten. Over afhankelijkheid gesproken... Dankzij uw (blijvende) steun, kunnen wij deze mensen -namens u- een 'beker koud water' aanreiken. Dank u wel!

Een hartelijke groet,

Harry Droppert

Voor alle data geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

ACTIE: Werf donateurs voor Stéphanos én ontvang een handgemaakte houtsnijwerk pen uit Malawi

1. Vraag mensen in uw omgeving om ook donateur van Stéphanos te worden.
2. Laat hen het formulier op pagina 8 invullen. Wilt u meerdere donateurs werven? Kopieer dan eerst het formulier.
3. Stuur de ingevulde formulieren in envelop -samen met uw naam en adresgegevens- naar het antwoordnummer op het formulier. Een postzegel is niet nodig.
Heeft u geen interesse in de houtsnijwerk pen, dan kunt u het formulier versturen volgens de instructie op het formulier zelf.
4. Hartelijk bedankt! Uw pen wordt zo snel mogelijk verstuurd.





**Geef een kind
als Precious (9)
een kostbare
toekomst!**

Zijn moeder noemde hem Precious, kostbaar. Maar ze was te jong om voor hem te zorgen. Zo kwam hij bij Stéphanos. Nu zit hij in de tweede klas. **Dankzij zijn sponsor hoort Precious over de Heere Jezus, en heeft hij een toekomst!**

Stichting Stéphanos helpt kinderen als Precious met voedsel, kleding, medische zorg en (Bijbels) onderwijs. Ze horen over de Heere Jezus en krijgen een toekomst! **Helpt u mee?**

**Word
sponsor vanaf
€ 20
per maand!**

**Óf doneer!
z.o.z.**

Stéphanos is een reformatorische stichting en geeft hulp aan (wees-) kinderen en hun omgeving. In Malawi ligt bij het werk de focus op onderwijs en diaconaal werk met de Bijbel in de hand. Voor Zambia geldt dat de werkzaamheden zijn gericht op evangelisatie. Bij al onze hulp is de aanpak niet alleen gericht op de kinderen zelf, maar ook hun familie en dorpsgenoten profiteren mee.



Stéphanos
www.stephanos.nl
NL74 RABO 0335 3074 50

Namens kinderen als Precious,
Emma en Ernestine:
Hartelijk dank!



Precious

Emma

Ernestine



Instructie invullen formulier:

1. Vul het formulier in en vouw het dubbel over de breedte.
2. Vouw het daarna dubbel over de lengte.
3. Het adresvlak en dit vlak zijn nu zichtbaar.
4. Plak het formulier dicht met plakband en doe op de post.



Postzegel niet nodig

Stichting Stéphanos
Antwoordnummer 375
3840 VB HARDERWIJK

Doneren of
sponsor worden
kan ook via
stephanos.nl/ikhelp

Ja, ik doe mee en help:

- Als sponsor van een kind als Precious voor € 20 per maand (we nemen contact met u op over het sponsortraject)
- Als donateur machtig ik Stéphanos een gift van
 - € 5 € 10 € 25 anders, namelijk: €
 - per maand per kwartaal per jaar eenmalig van mijn rekening af te schrijven

Voorletters en naam _____ m / v / fam

Adres _____

Postcode Woonplaats _____

E-mailadres _____ Telefoon _____

Rek.nr. (IBAN) N L Datum - -

Plaats _____ Handtekening _____



Er is de afgelopen maanden veel werk verzet in Zambia, Malawi en Nederland.

Maar ook in Canada, waar we Stéphanos vrienden hebben en waarvandaan ook een nieuwe veldwerker naar Malawi zal komen. De Canadese Leanna stelt zich aan u voor op pagina 11. Op het moment van schrijven is de vertrekdatum van Leanna naar Malawi nog niet zeker.

Inmiddels is Willemien na zes jaar Malawi definitief terug in Nederland. Caroline Nieuwenhuijse pakt de taken tijdelijk op, zodat er een overdracht naar Leanna kan plaatsvinden. De familie Nieuwenhuijse komt D.V. begin april terug naar Nederland. Familie Den Hartog en onderwijsvrijwilliger Mirjam voelen zich na enkele maanden steeds meer thuis in Malawi. Ons Zambia team geniet nu in Nederland van een welverdiend jaarlijks verlof.

De kosten voor levensonderhoud zijn in Afrika intussen verder gestegen, wat ook zijn weerslag heeft op het benodigde budget voor de grote lokale organisatie in Malawi. Samen met onder andere de groep ondernemers die met ons op reis zijn geweest eind vorig jaar, werken we nu aan een plan om vanuit Nederland te investeren in Malawi. Bijvoorbeeld door banen voor onze oud-leerlingen en/of dorpsbewoners te creëren en

tegelijk een lokale inkomstenbron op te starten voor ons werk. Lokale inkomsten genereren wordt een steeds urgenter thema voor de toekomstbestendigheid van ons werk. Lezers met relevante expertise op dit gebied worden van harte uitgenodigd om ideeën te delen en hierover mee te denken!

Zorgelijk is dat er op het moment van schrijven een groot probleem is met cholera, dat via besmet water en/of voedsel veel mensen ziek maakt. Tot zover is Stéphanos gespaard.

Hoewel het financieel jaarverslag pas over enkele maanden gepubliceerd wordt, mogen we in ieder geval met dankbaarheid vaststellen dat we zijn verblijd met een onverwacht groot legaat, wat we meteen hebben kunnen reserveren voor bijzondere projecten.

Ik hoop en bid dat ieder die betrokken is bij Stéphanos de werkvreugde en gezondheid ontvangt om als één grote familie zich te blijven inzetten. In de wetenschap van onze afhankelijkheid van de Heere, die een Hoorder is van het gebed.

Johan van der Ham, directeur/bestuurder

AMARYLLISACTIE



Wat een mooie actie was het weer!
Vele vrijwilligers door het hele land hebben hun steentje -of beter gezegd 'bolletje'- bijgedragen door het verkopen van deze prachtige bloemen.

Samen hebben we 2718 bollen verkocht met een mooie opbrengst van € 15.000.

Lijkt het jou ook leuk om op deze manier Stichting Stéphanos te steunen? Dat kan!

Geef je bij ons op als je het komende seizoen Amaryllisbollen wil verkopen in je eigen omgeving.

Deze actie start in September.

Opgeven kan t/m eind April.

Je krijgt van ons alle info die je nodig hebt.
We zien naar je uit!

Hartelijke groet, Carin en Yvonne
Landelijke coördinatoren Amaryllisactie
carinvanderham@gmail.com
y.opschoor@solcon.nl

Maatwerk reizen naar Israël.

TELISRAELTRAVEL.NL

Ontdek het Israël van toen en nu.

Tel Israël Travel is een jonge organisatie waarin veel ervaring, kennis en passie is gebundeld. Groepsreizen, themareizen, business trips, standaard of maatwerk. Tel Israël Travel weet altijd de juiste combinatie van inspanning en ontspanning in het programma te brengen.

Meer informatie op telisraeltravel.nl

Telefoon: 088 - 011 88 44
Email: info@telisraeltravel.nl



OPROEP WORDT FRITUURVET INZAMELPUNT



Plaats u ook een container voor oud vet? Een volle kliko wordt binnen 2 dagen vervangen voor een lege.

En Stéphanos krijgt een goede prijs, zodat de weeskinderen in Malawi en Zambia er mee geholpen worden.

Doet u mee? Neem contact op met Harry Droppert.

Mail naar voorlichting@stephanos.nl

of bel: (06) 30 16 71 72



 **Olthuis**
recycling

PIONIERSWEG 84-86 • DRONTEN • WWW.VETCOLLECTE.NL



Leanna Veldhuizen

In ieder magazine gaan we in gesprek met iemand die bij Stéphanos betrokken is. Deze keer met Leanna Veldhuizen, onze nieuwe veldwerker voor Malawi. Leanna vertelt:



Ik ben 28 jaar en opgegroeid als oudste van vijf kinderen. Mijn moeder emigreerde vanuit Nederland naar Canada toen ze tien jaar oud was en mijn vader is geboren Canadees, hoewel zijn ouders Nederlanders waren. Wij zijn lid van de Gereformeerde Gemeente van Norwich.

Hoe ben je betrokken geraakt bij het werk van Stéphanos?

Ik raakte voor het eerst bekend met Malawi via een van mijn vrienden, Jannine Koert, die betrokken was bij het Goats4Girls-project via Stéphanos Foundation in Malawi. Ze nodigde me uit om in 2016 met haar mee te gaan naar Malawi. Dit leidde ertoe dat ik in 2017 voor een half jaar naar Stéphanos ging en sindsdien ben ik nog twee keer terug geweest: in 2018 en 2019. Elke keer ging ik meer van het land en de mensen houden. Ik bekeek de wereld door een andere bril. Toen ik in 2017 in Malawi was, hield ik Engelse club voor groep 7 en 8 en zag ik de kinderen groeien in zelfvertrouwen terwijl ze Engels spraken. Ik had het voorrecht om ook te helpen met de verschillende outreach-programma's. Veel dingen die mij raakten, vind ik moeilijk op papier te zetten. Het zijn de momenten die je niet vastlegt in foto's: de keren dat je een worstelend kind kunt begeleiden of een vermoeide moeder kunt aanmoedigen of wanneer een student vragen komt stellen over een Bijbelvraag op zijn examen.

Kun je ons iets vertellen over jouw roeping voor het werk in Malawi?

Toen ik in 2019 Malawi verliet, ben ik anders vertrokken dan andere keren. Het was alsof er een last op mijn schouders viel. Ik was gezegend omdat ik mijn hele leven op mocht groeien bij de Bijbelse waarheid

en in die tijd voelde ik een verantwoordelijkheid. Ik heb lang geworsteld met de vraag: Roept God mij om dit werk te doen? Ik vroeg advies aan veel mensen en bad ervoor of, als het de wil van de Heere was, Hij dan de weg zou openen en duidelijk maken. Ik voelde een last voor het geestelijk welzijn van de kinderen. We kunnen hen nog zoveel dingen geven voor het dagelijks leven, maar ze hebben meer nodig. En dit is het enige dat wij hen niet kunnen geven. We kunnen alleen onderwijzen en zelfs dat kunnen we alleen doen met de hulp van de Heere. Hij leidde me naar het begin van dit proces met de woorden "weid mijn lammeren". Toch is het niet iets wat ik kan bereiken. Vaak leek het tegengesteld. Het is alweer drie jaar geleden en nu lijkt de tijd te komen. Hij is trouw en Hij is de Heere Die zal voorzien op Zijn tijd en op Zijn manier.

Kun je ons iets vertellen over de taken die je in Malawi hoopt te kunnen uitvoeren?

In Malawi hoop ik bij de financiële adoptieprogramma's te helpen en huisbezoeken te doen. Ook op deze manier is er misschien een opening voor het begeleiden en aanmoedigen van de betrokkenen. Ik hoop ook betrokken te zijn bij zaken als Engelse clubs. Aangezien mijn moedertaal Engels is en ik heb gezien hoeveel toegevoegde waarde het heeft om Engels te kunnen spreken in Malawi, kan ook dit een weg zijn die kansen biedt om te spreken over de Heere.

Wat trekt je aan in het werken met kinderen?

Mijn hart is voornamelijk vol liefde die moet worden uitgestort. Ik kan het niet anders omschrijven.

Op welke manier laat je je steunen?

Ik ben gezegend met veel steun. Ondersteuning omvat zoveel meer dan alleen financiële steun. Dat is natuurlijk ook belangrijk, maar er is meer nodig. Steun komt van familie, vrienden, van mensen in de kerk etc. Door gesprekken, bemoedigingen, gebeden -zowel publiek als privé- en door financiële hulp.



Proef
abonnement
20⁷⁵

Verdieping en ontspanning voor het hele gezin

GezinGids geeft richting

Waar stemt u uw kompas op af, in de wereld van nu? GezinGids wil met bezinnende artikelen, diepgaande interviews en ontspannen reportages richting geven. Een moment van bezinning en ontspanning... even stilstaan. **Bent u nog geen abonnee? Profiteer van onze kennismakingsactie!**

gezinsgids

GA NAAR GEZINSGIDS.NL/ABONNEMENTEN OF BEL (030) 230 3500



GRONDWERKEN
RIOLERING
BESTRATING

WERK IN DE
GOEDE RICHTING



kooikerinfra.nl • T 0522-46 82 14 • info@kooikerinfra.nl

Restment 
Engaged | Experienced | Professional



Veiligheid & Integriteit

ADVIES

ONDERZOEK

BEMIDDELING

TRAINING

Restment | Tel. 088 011 88 11 | www.restment.com



WEBSHOP

Cadeauartikelen, nieuwe boeken en fotokaarten

De opbrengst is honderd procent voor Stéphanos!

Hieronder en op www.stephanos.nl/webshop kunt u de Stéphanosproducten vinden.



Koop uw fotokaarten bij een van de verkoopadressen, via fotokaarten@stephanos.nl, én kijk ook eens op onze fotokaarten webshop: www.fotokaarten-stephanos.nl.



Diverse bruine poppen, variërend in prijs van € 19,95 tot € 44,95. Hoge kwaliteit. Zie www.stephanos.nl/poppen voor actuele voorraad.



Diverse blanke poppen, variërend in prijs van € 19,95 tot € 44,95. Hoge kwaliteit. Zie www.stephanos.nl/poppen voor actuele voorraad.



Tegeltje met ochtendgebedje Ds. C.J. Meeuse: Te zingen op de wijs van Ik ga slapen, ik ben moe. Mooi kraamcadeau! € 10,- (nog enkele op voorraad. Op = op!)



Diverse kinderboekjes
"Enoki eet muis" € 10,-
"Wisdom vindt een grote schat" € 7,50, "De koeienjongen van Kazorwe" € 7,50.



Verrassingstas
Leuk voor particulieren en ondernemers om cadeau te geven aan (zaken)relaties, € 15,-. De inhoud is een verrassing!



Houtsnijwerk pennen
Handwerk uit Malawi. Eén pen voor € 3,- en vier voor € 11,-.

Nieuwe boeken van christelijke uitgeverijen

Via www.stephanos.nl/boekenhoek kunt u uw boeken bestellen (van alle christelijke uitgeverijen). Als u via de zoekbalk naar de webshop van CLC Nederland gaat, wordt 15% van uw online aankoop gedoneerd aan Stéphanos. U steunt ons dus met uw online aankoop bij CLC! Mooi voor particulieren, maar ook voor kerkenraden en scholen!

Ga jij
de uitdaging
aan?



**Stephanos**

Schrijf je in voor de **Stephanos**
fietstour 2023 op D.V. 10 juni

Informatie en inschrijven: www.stephanos.nl/fietstour
Help kinderen als Precious aan onderwijs!

Gods Woord wereldwijd verspreid



Uw gift
is van harte
welkom!
Hartelijk dank!

Samen met verschillende kerken en hulporganisaties verspreiden wij gratis Bijbels in vele landen van de wereld.

Ook steunen wij diverse vertaal- en revisieprojecten: vertaling van de Bijbel in het Chinees, de revisie van de Spaanse Bijbel (Reina-Valera-vertaling) en het Hebreeuwse Nieuwe Testament (Delitzschvertaling).



Ons rekeningnummer is: **NL96 RABO 0129 4451 18**
t.n.v. Gereformeerde Bijbelstichting.

gbs.nl/steun-ons-werk/geef-een-gift/

Nijverheidstraat 21 • Leerdam (0345) 61 01 55
www.gbs.nl



**GEREFORMEERDE
BIJBELSTICHTING**

Voor het verzorgen van:

- Financiële administraties
- Jaarrekeningen
- Belastingaangiften en -advies
- Salarisadministraties
- Personeelsbeleid
- Vastgoedbeheer
- Bedrijfseconomische advisering
- Ondernemingsplannen en persoonlijke begeleiding voor starters
- Treasury en financiering
- Administratieve organisatie
- Online dienstverlening
- Interim management

Voor:

- MKB
- ZZP
- Stichtingen

MUVAMA BV

Administratieve dienstverlening

Jan Blankespoor
Avervoordseweg 36, 7396 PE De Vecht
KVK 09147623
0643 740 176
jbj@muvama.nl



Lege handen

Er moest wel even een knop om in 2017. Opeens had ik geen salaris meer, geen baas die mij maandelijks geld uitkeerde. Ik ging 'leven van de geef' en dat voelde vreemd. In het begin vond ik het dan ook lastig om geld uit te geven, want het was geld van de sponsor, niet mijn geld. Ik probeerde zo zuinig mogelijk te leven en gunde me weinig of geen luxe. Was een bezoekje aan het wildpark geen luxe? Kon ik wel roomboter op mijn brood smeren? Zuivel is erg duur in Malawi. Mijn yoghurt maakte ik zelf. Totdat ik mij realiseerde dat het bedrag dat maandelijks overgemaakt werd, gebruikt mocht worden. En dat ook in Malawi juist die kleine 'luxe' dingen belangrijk zijn om op te kunnen laden. Maar helemaal gewoon werd het nooit. Het bleef voor mijn gevoel het geld van een ander wat ik uitgaf.

Mijn werk ging vaak niet vanzelf. Je kon een planning maken, maar geregeld liep het anders. Viel er veel regen dan waren bepaalde wegen slecht toegankelijk. Je planning kon de dag zelf nog veranderen. Was er iemand overleden in het dorp, dan was de begrafenis de volgende dag. Of bedacht de chief dat hij iedereen bij elkaar wilde hebben, dan kon ik mijn programma vergeten. Leven bij de dag.

Malawiërs hebben God veel meer nodig dan wij rijke Nederlanders. Wij hebben voor alles een oplossing. Geen regen? Dan sproeien we. Slechte oogst? Dan importeren we uit het buitenland. Het gros van de Nederlanders heeft geen groentetuin, maar hoe anders is dit in Malawi. Zeker op het platteland. De mensen zijn arm, maar de meesten hebben een groentetuin waar zij

hun voedsel voor een heel jaar verbouwen. Valt er teveel of te weinig regen, dan mislukt de oogst. Is er geen geld voor kunstmest, dan is er een magere opbrengst. Overeenkomsten zie ik ook. Tijdens corona waren er veel maatregelen, waardoor onder andere winkels, scholen en bedrijven niet open mochten. De ogen werden gericht naar de overheid. Jullie geven de regels, dus steun ons dan ook door compensatie te geven. In Malawi kijken de inwoners ook naar de overheid als er kunstmest nodig is. De prijzen zijn namelijk hoog en de meeste mensen kunnen het zelf niet betalen. De overheid geeft bonnen uit, waardoor de mensen toch kunstmest kunnen kopen. Of de burgers kloppen aan bij NGO's, gewend als zij zijn om hulp te krijgen in barre tijden. Ieder jaar is er wel iets. Het heeft teveel geregend, of te weinig of er was geen kunstmest.

In hoeverre durven we nog op God te vertrouwen? Hij alleen weet toch wat wij nodig hebben? En Hij wil erom gevraagd worden. Hij wil dat wij ons vertrouwen op Hem stellen. Hij wil lege handen, want volle handen kan Hij niet vullen. Ik moet regelmatig denken aan het boek 'God, de kassier der armen'. Wat een afhankelijk leven had Huntington. Hij leefde uit de hand van God. God zorgde voor zijn voedsel en kleding. Durven wij ook zo te leven?

Willemien van de Ridder - Malawi

Ondertussen is Willemien gestopt met haar werk voor Stéphanos en terug in Nederland. Ook in Nederland is zij -en zijn wij- in alles afhankelijk van de Heere. Wij wensen haar Gods nabijheid voor de toekomst.



Cultuurverschillen

Ik sluit het rode hek van onze compound. De middag ligt voor mij. Ik zucht een keer diep, zwaai naar de buurvrouw, open de deur van de auto en stap in.

Mijn gedachten gaan terug naar deze ochtend. Toen ben ik ook al ons rode hek door geweest. Dat was voor taalles. Eigenlijk was het geen taalles geweest, maar vooral een les over de cultuur. Eerder die week hadden we een begrafenis gehad van de dochter van een van onze lokale bestuursleden. Nadat we daar geweest waren, borrelden er heel veel vragen op in mijn gedachten: Waarom staan een vader en een moeder niet bij elkaar als hun kind begraven wordt? Wat is precies de rol van de man als zijn vrouw begraven wordt? Waar is het kind als haar moeder begraven wordt? De cultu-

rele verschillen tussen de Zambiaanse cultuur en de Nederlandse cultuur zijn enorm groot. En juist in deze gebeurtenissen zoals een begrafenis worden die verschillen voor mij nog groter. En dan ben ik blij met mijn collega's die al veel langer in Zambia wonen en werken, maar ben ik ook heel blij met mijn taaldocent. Een echte Zambiaan die mij alles kan vertellen en met heel veel geduld elke keer weer opnieuw mijn vragen beantwoordt. Wat voel ik mij afhankelijk van hem om zijn cultuur stukje bij beetje te leren kennen.

Ondertussen ben ik de weg opgedraaid in de richting



van het dorp van mijn Zambiaanse collega. Ik haal hem op, zodat we samen naar het dorp kunnen gaan waar vanmiddag de training over het huwelijks- en gezinsleven gegeven wordt. Hij geeft de training, want hij kent de cultuur omdat het zijn cultuur is. Ik ben erbij. Lees mee met de Engelse versie van de training, zodat ik weet wat hij aan het doen is. En ondertussen luister ik en kijk ik rond. Wat leer ik veel van mijn collega. Ik voel me onwetend, ben afhankelijk van hem om stukje bij beetje de cultuur te leren kennen. In alles wat ik niet weet, niet begrijp, is hij een stabiele factor en kan ik alles aan hem vragen. En dat geeft rust.

Op dit moment ben ik op verlof in Nederland. Ik kijk terug op mijn eerste periode in Zambia. Een leerzame

periode ligt achter mij. Een nieuwe, onbekende periode ligt voor. In al deze dingen weet ik mij afhankelijk van God. Want in de allereerste plaats zijn we afhankelijk van Hem. Waar we ook wonen en werken. En Gods Woord overstijgt alle culturele verschillen. Zijn Woord is de basis en daar kunnen wij telkens op terugvallen. Ook, of misschien juist, als de verschillen heel groot zijn. En dat geeft rust en vertrouwen. Ik las in psalm 37 vers 5 de volgende woorden: Wentel uw weg op den Heere, en vertrouw op Hem, Hij zal het maken. In deze woorden zit geen twijfel, maar het wordt ons helder geleerd: God zal het maken.

Sanne Wittingen - Zambia

SPECIALS ZIJN

ONZE STANDAARD



**ARCO
METAAL**

arcometaal.nl



**INDOOR
STEEL**

indoorsteel.nl



**OUTDOOR
STEEL**

outdoorsteel.nl

Degelijke en duurzame staalproducten van Hollandse bodem compleet naar uw wensen



Wat: WILLEM-SPEL. Vanaf 14:00 uur bent u van harte welkom om met het hele gezin, familie, bekenden, vrienden en vriendinnen deel te nemen aan deze gezellige spellenmiddag. Doe mee aan de diverse spellen en activiteiten of neem plaats op stoelen en banken met wat lekkers. Voor het eten wordt gezorgd. We bakken heerlijke friet, snacks en kibbeling. En er kunnen verfrissende drankjes of een bakje koffie/thee worden gekocht. Uiteraard is er ook een verkooftafel met o.a. de bekende kaarten.

Wanneer: vanaf 14.00 uur

Waar: 's Heeren Loo zorggroep, locatie Willem v.d. Bergh, bij het Hertenkamp in Noordwijk

Wat: Psalmzangavond met bovenstem. Met medewerking van Vereniging Bovenstem Ouderkerk aan den IJssel en Arie van der Vlist (orgel). Algehele leiding door ds. C.J. Rijdsdijk. Thema: De offerdienst. Collecte t.b.v. Stéphanos. Na afloop koffie drinken en verkooftafel in verenigingsgebouw Rehoboth.

Wanneer: Zaterdag 18 maart 2023, 19.30 uur

Waar: Grote of St. Janskerk in Montfoort

Wat: Psalmzangavond t.b.v. Stéphanos

Wanneer: Zaterdag 29 april

Waar: Rijssen. Meer informatie is te vinden op www.stephanos.nl/agenda.

Wat: Verkoop voor Stéphanos, waarbij verschillende (kleding) standhouders aanwezig zullen zijn.

Wanneer: Vrijdag 24 maart van 15.00 tot 18.30 uur

Waar: Bethelkerk, Bereklaauw 1, Genemuiden

Wat: Fietstocht ten bate van Stichting Stéphanos. Routes van 30 en 60 km. Welkom op de prachtige Veluwe!

Wanneer: Zaterdag 20 mei

Waar: De start is bij de Ger. Gem. in Ned. De Beek Ermelo, Paleisweg 214.

Wat: Lentefair met o.a. fotokaarten, fruit, stroopwafels, huisgemaakte baksels, sieraden, Jemako, advocaat, 2e hands boeken, speelgoed, nootjes, deco artikelen, babykleding en nog veel meer. Activiteiten voor de kids: een rondje in een legerauto rijden en een springkussen. Kortom: de moeite waard om langs te komen.

Wanneer: Zaterdag 1 april van 9.00 tot 15.00 uur

Waar: Kleyburgwinkelplein Nieuw Lekkerland

3de Stéphanos fietstour 2023

Stéphanos hoopt D.V. 10 juni 2023 een derde Stéphanos fietstour te organiseren. Er zijn weer prachtige nieuwe routes uitgestippeld. Meer informatie en mogelijkheid voor inschrijven kunt u vinden op www.stephanos.nl/fietstour. Zie ook de advertentie op pagina 14.

Wat: Grote Boerenlandfair Waarder. Met circa 100 kramen. Geniet in het restaurant van heerlijke koffie, gebak, puddingbroodjes en veel meer lekkere hapjes en drankjes. Meer info: www.boerenlandfairwaarder.nl

Wanneer: Zaterdag 22 april

Waar: Waarder

Wat: Autopuzzeltocht op Koningsdag. De werkgroep Stéphanos Staphorst e.o. hoopt traditioneel op Koningsdag weer haar jaarlijkse lente-autopuzzeltocht te houden. Kijk op www.stephanos.nl/agenda voor meer informatie

Wanneer: Koningsdag, donderdag 27 april

Waar: Staphorst e.o.



Kijk op www.stephanos.nl/agenda
voor meer activiteiten



Zittend op een boomstammetje

Bijna iedere week als we naar het dorp gaan om training te geven, komt hij even met me praten: de dominee van het kerkgebouwtje dat we gebruiken voor de volwassentraining en alfabetiseringslessen. Zittend op een boomstammetje voeren we hele gesprekken. Onder-tussen verzorgt mijn Zambiaanse collega de les.

Op maandag vertelt hij met een schorre stem dat hij zo moe is van de zondag; dat het zo'n drukke dag geweest is en dat hij helemaal bij moet komen. Hij had een speciale bevrijdingsdienst. De eerste keer vroeg ik wat dat precies inhield en toen legde hij uit dat er veel mensen naar hem toe komen die bezeten zijn met demonen, boze geesten. Tijdens een bevrijdingsdienst gaat de dominee heel hard voor zo'n bezeten mens bidden. De demonen manifesteren zich en hij spreekt ze in de naam van Jezus aan, gebiedend dat ze de persoon moeten verlaten. Hij gaat met ze in discussie want ze willen

niet zomaar vertrekken en dan vertellen de demonen wie ze zijn of waarom ze niks willen. Sommige mensen werpen zich tijdens die bijeenkomst op de grond, blaf-fend als een hond of sissend als een slang of in andere toestand. Als de geesten die persoon niet verlaten, bidt de dominee nog harder om ze weg te sturen. Hij blijft net zo lang doorbidden tot de demonen vertrekken en de mensen weer rustig worden; dan zijn ze volgens hem bevrijdt.

Ik vraag of het probleem dan ophoudt. *Nou*, zegt hij, *soms komen ze later terug en dan is het vaak erger dan*



eerst; hardnekkige geesten zijn het volgens hem. Maar, vervolgt hij, *dat is mijn werk. God heeft me hier geroepen en het is mijn taak om dit doen.* Maar, vraag ik, om hoeveel mensen gaat het dan? Tegenwoordig wel veertig of vijftig mensen, is zijn onthutsende antwoord. Ik gruwel bij het idee van vijftig mensen vol demonen en dat allemaal bij elkaar in dat rode bakstenen kerkgebouwtje met die roestige golfplaten dat in onze ogen een oud schuurtje is. Ik denk me de geluiden in die de mensen uitstoten en de stem van de dominee die er met zijn geroep en bidden bovenuit probeert te komen. Vreselijk, daar moet je wel helemaal uitgeput van raken. Hij nodigt me uit om een keer zo'n dienst bij te wonen. Ik blijf wat terughoudend; dit is niet zomaar iets. Deze demonische machten zijn zo sterk! Ik denk aan het gesprek dat ik met een andere dominee daarover had. Ook hij constateerde vol zorg dat dit in meer

en meer kerken gebeurt. Dat het steeds meer de overhand krijgt en daarmee de tijd en energie van kerkleiders opslokt. *Zeker*, zegt hij, *we moeten bidden voor die mensen maar we moeten de mensen vooral het Licht laten zien.* Want Christus alleen kan de duisternis verdrijven. Hij is machtig en heeft satan overwonnen. Is het niet waar wat Mattheüs en Lukas zeggen dat de boze geest terugkeert naar een leeg huis met zeven nog bozere geesten die dan intrek nemen? Zittend op het boomstammetje probeer ik dat met hem te delen en hij is het er echt mee eens. De maandag erop vertelt hij met schorre stem dat hij weer zo moe is van de voorgaande dag. Er waren er weer zoveel om voor te bidden en de geesten lieten zich niet zomaar gezeggen...

Anneke van Asselt - Zambia



BEDANKT

Henk van der Schans heeft in de omgeving van Sprang-Capelle weer Kerstpost rondgebracht. De opbrengst hiervan is € 138,25. Heel hartelijk dank voor je inzet, Henk.

In Verzorgingshuis Salem te Ridderkerk is met het winkeltje opnieuw een prachtig bedrag opgehaald t.b.v. Stéphanos: maar liefst € 1.700,-! Personeel en bewoners, heel hartelijk dank voor uw inzet voor de weeskinderen in Afrika.

Afgelopen november en december zijn er een aantal kinderen langs de deuren in Genemuiden geweest met (kerst-)fotokaarten. Er is totaal voor ruim € 565,- verkocht. Heel mooi dat jullie dit wilden doen. Bedankt!

De erwtensoepactie in Nieuw-Lekkerland afgelopen januari heeft € 992,- opgebracht. Er is wel 145 liter soep verkocht! Iedereen heel erg bedankt voor het meewerken én opeten. Koopt u volgend jaar ook deze heerlijke soep?

De worstenactie van werkgroep Katwijk heeft opnieuw een mooi bedrag opgeleverd. Deze keer kon er € 842,- worden overgemaakt voor Stéphanos. Bedankt!

Acties Sanne in Zambia

In december hebben we op de winterfair in Kootwijkerbroek gestaan. Het waren koude, maar hele gezellige dagen. Hiermee is € 2.139,27 opgehaald. Daarnaast hebben Rosalie en Anke in Kootwijkerbroek geheel vrijwillig olieballen gebakken. Ze haalden daarmee het mooie bedrag van €320,- op, waarvoor we hen nogmaals heel hartelijk willen bedanken.



Op 19 november kon de Landelijke Stéphanos verkoopdag, georganiseerd door werkgroep Staphorst, weer plaatsvinden. Drie jaar was het niet mogelijk vanwege corona. Het was weer een prachtige dag met veel bezoekers en een geweldige opbrengst, namelijk € 24.450,-. Allen heel hartelijk dank!



BEDANKT



Actie vmbo leerlingen Jacobus Fruytier scholengemeenschap te Apeldoorn

Het doel van de onderbouw leerlingen was om door een sponsorloop kansarme jongeren in Malawi aan een toekomst te helpen. Daarmee hebben ze een flinke prestatie neergezet én een prachtig bedrag opgehaald.

Op maandag 31 oktober was het zover. Het bleek geen gewone sponsorloop te worden. Er was voor de leerlingen namelijk een hindernissen parcours klaargezet. Er werden veel rondjes met hindernissen afgelegd. Er waren zelfs twee leerlingen die in totaal 33 rondjes renden. Complimenten!

Er was ook een officieel moment ingepland om het bedrag bekend te maken aan de voorlichter. Na een introductie, een quiz én de prijsuitreiking

was het moment aangebroken dat het bedrag bekendgemaakt zou worden. Totaal maar liefst € 7.078,20! Een prachtig bedrag, waarvoor we leerlingen, organisatoren én sponsors heel hartelijk bedanken.

De meeste rondjes werden overigens afgelegd door Julian de Vries, Martien Imminkhuizen en Willine Waghto. Zij ontvingen alle drie een setje cd's. Daarnaast hebben Julian van Ginkel (€ 605,-), Sem van de Pol (€ 502,-) en Yorick Hilbrands (€ 325,-) de hoogste sponsorbedragen opgehaald. Wat een prestaties, zowel financieel als sportief! Julian ontving gisteren bij de bekendmaking van het totaalbedrag een wokbon voor twee personen. Sem en Yorick ontvingen een bon, te besteden bij McDonalds. Allen nogmaals dank voor jullie inzet!



Kijk op www.stephanos.nl/nieuws voor meer activiteiten

Fotokaarten

Nieuw!

belijdenis



juf/ meester



persoonlijke kaart
(eigen ontwerp)



jubiläum



medeleven



bijbelteksten



feestje



geslaagd



vader / moeder



zwanger



condoleance



pasen



WWW.FOTOKAARTEN-STEPHANOS.NL



Wij zijn kwetsbaar en afhankelijk

De Bijbel leert ons dat wij zonder iets in de wereld zijn gekomen en dat we zonder iets mee te kunnen nemen, zullen terugkeren tot de aarde. Wij kwamen op aarde zonder kleding, eten, onderdak of iets anders.

Het maakt niet uit hoe rijk we zijn of hoe ontwikkeld we denken te zijn; feit is dat we niets hebben meegebracht. Alles wat we hebben, is ons door God gegeven. Alle grote en kleine dingen behoren toe aan de Schepster van hemel en aarde. Goud en zilver zijn van Hem. Wijsheid, kennis, vaardigheden; alles is van Hem en door Hem.

Dit laat ons zien dat we allemaal kwetsbaar zijn. We hebben niets. We zijn maar arme wezens. Zowel fysiek als geestelijk. Hoe komt het dat we ook geestelijk arm zijn? Omdat Adam en Eva -en wij in hen- ervoor gekozen hebben om tegen God te zondigen. Zij hebben ervoor gekozen om in alle vrijheid en rijkdom die zij van God gekregen hadden, het enige verbod te overtreden en van die ene verboden boom te eten. En omdat het een verbond tussen God en de mens was, is hun val ook onze val. Ook wij derven de heerlijkheid Gods. We zijn zondaren, al bij onze geboorte. We zijn hulpeloos en hopeloos. We zijn afhankelijk van anderen. En niemand kan ons volledig verzorgen en beschermen voor alle gevaren.

We zijn als een baby. Als een kindje wordt geboren en niemand zorgt ervoor, zal het zeker sterven. Elke goede ouder geeft zijn of haar kind de zorg en bescherming die het nodig heeft. Het kind is volledig afhankelijk van zijn of haar ouders. Zo is het ook met ons: we zijn volledig afhankelijk van Gods zorg en bescherming. Zonder Hem zijn we niets en kunnen we niets.

Afhankelijk van God – kijk naar de schepping

De Heere heeft alle andere dingen geschapen voordat

Hij de mens schiep. *Zo nam de HEERE God den mens, en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen, en dien te bewaren* (Genesis 2). Hij heeft een plaats bereid, waar de mens kon wonen en werken. Het zou voor de mens moeilijk geweest zijn om als eerste geschapen te zijn: geen plek om te wonen, geen werk, geen eten. Maar de Heere heeft overal in voorzien. De mens had alles wat zijn hartje zou kunnen begeren. De mens had alles wat hij nodig had, gekregen van de Heere alleen.

Afhankelijk van God – kijk naar het werk van Christus

De Heere Jezus Christus daalde neer vanuit de hemel, in ons zondige bestaan. Hij heeft Zichzelf geofferd, als betaling voor onze zonden. Om te voldoen aan Gods rechtvaardige eis. Onze redding is afhankelijk van Zijn offer, van wat Hij heeft volbracht. Als wij niet in Hem blijven, kunnen wij niet zalig worden. Als wij vertrouwen op onszelf en niet op Hem alleen, kunnen wij nooit opnieuw verenigd zijn met de Heere.

Johannes 15:4 en 5 zegt ons: *Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in den wijnstok blijft; alsook gij niet, zo gij in Mij niet blijft. Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.*

En 1 Johannes 5:12 en 13: *Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam van den Zoon Gods; opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God.*

Programma Manager Yamikani Massa - Malawi



TUINGEREEDSCHAP

VOOR ELKE GROENE KLUS

Graven, spitten, bestraten, vegen,
harken, aanplanten, hout hakken of gewoon de tuin onderhouden.
Talen Tools heeft eerste klas gereedschap voor ieder budget en elke klus.



PLUS Slingerland Middelharnis
Kerkepad 7, 3241 CH Middelharnis
0187-482772
Slingerland-middelharnis@plussupermarkt.nl

PLUS Slingerland Rockanje
Dorpsplein 22, 3235 AD Rockanje
0181-407310
Slingerland-rockanje@plussupermarkt.nl

PLUS Wat een verschil

Port Lavande
EXCLUSIEVE MODE

Nieuwe Collectie

Hartelijk Welkom
webshop & info
www.portlavande.com



Afhankelijk van God

De Heere heeft mensen gemaakt om samen te leven, als een familie. In de setting van een gezin doet een kind de eerste ervaringen op met sociale systemen en verhoudingen. De kinderen zijn afhankelijk van de ouders. Dat betekent dat het moeilijker is om op te groeien zonder ouder(s). In Malawi zien we dat veel in de praktijk. Door een hoge sterfte door HIV/AIDS zijn er zo veel wezen en halfwezen.

Deze kinderen zijn kwetsbaar. Het belangrijkste doel van Stéphanos is om er te zijn voor deze kwetsbare kinderen en op meerdere vlakken zorg te verlenen. Stéphanos biedt ondersteuning in de dagelijkse levensbehoeften, maar ook voor de geestelijke nood en ontwikkeling. Het is echter niet de bedoeling dat de kinderen afhankelijk zijn van Stéphanos. Zij moeten zich afhankelijk weten van de Heere.

Als christenen zijn we geroepen om ons vertrouwen op de Heere te stellen. In alles. Volledige overgave aan de

Heere en vertrouwen op Hem zou vanzelfsprekend moeten zijn voor iedere christen. We zijn afhankelijk van de Heere en we kunnen op Hem vertrouwen. Hij is machtig én gewillig om ons te helpen. Daarom is het ook onze verantwoordelijkheid om de kinderen die van onze zorgen afhankelijk zijn aan te moedigen niet op ons te vertrouwen, maar op de Heere. Hij is de Eerste en de Laatste. Zowel wijzelf als de kinderen zijn afhankelijk van de Heere voor wijsheid (Johannes 1:5) en voor onze redding (Efeze 2:8-9). De Psalmist heeft het geleerd afhankelijk te zijn van God alleen: *De HEERE is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper (...)* (Psalm 18).

Voor ons allen een les en een oproep, in Malawi, Zambia én Nederland; weten wij ons afhankelijk?

Clifford Kuyokwa - Malawi



Het RD verruimt mijn blik en zorgt ervoor dat ik van alles op de hoogte blijf.

Nelleke | Moeder



De een leest graag persoonlijke verhalen, de ander zoekt verdieping bij het nieuws. Maar allemaal hebben we behoefte aan goede, evenwichtige en eerlijke informatie. Aan zicht op het Bijbelse perspectief in ons bestaan.

Het RD wil helpen verder te kijken dan jezelf.

RD, de krant voor het hele verhaal.

Scan mij



Het RD is er ook voor jou. Ga naar rd.nl/stephanos Ontdek het RD 4 weken lang vanaf 4 euro.

BOERENLANDFAIR WAARDER
 HET LEUKSTE DAGJE VOOR JONG EN OUD

D.V. 22 April 2023 09:30 - 16:00

Het leukste dagje uit voor jong en oud! Op de fair kun je shoppen bij ca. 100 stands ontmoet je andere bezoekers en kan je genieten van een hapje en drankje op ons uitgebreide cateringplein.

Entree € 5,- p.p., max € 17,50 per gezin

Gratis parkeren!

Voor de kinderen zijn er heel veel leuke activiteiten, zoals quad rijden, kraantje besturen, boogschieten, pony rijden en en nog veel meer...

Om 11:00 gaan de koeien weer naar buiten!

De Groendijck 59a te Waarder www.boerenlandfairwaarder.nl

Volg ons ook op:

Opbrengst bestemd voor: ZENDING HERVULDE HERFORMDE KERK KERKGEBOUW HHK

Ik doneer zodat Stephanos het werk onder weeskinderen kan voortzetten!

Stéphanos

ACCEPTGIRO STOPT
 Let op: de huidige afsluiting van de acceptgiro is het niet meer mogelijk om te betalen met acceptgiro. Uw gift blijft noodzakelijk voor het goede doel. Daarom zetten we de donatievorming op andere manieren. Kies u één van deze methodes dan komt uw gift direct ten goede aan onze projecten in Afrika en helpt u Stephanos administratieve kosten. Alle aangegeven betaalmethodes, hebben een veilig en voldoen aan ANBI-voorwaarden.

optie 1 INTERNETBANKIEREN
 Vermeld dit unieke betaalkenmerk op rekening van: **NL74 RABO 0335 3074 50 STICHTING STEPHANOS HENDRIK IDO AMBACHT**

optie 2 IDEAL QR
 Scan de QR-code met de camera van uw telefoon en doneer eenvoudig en veilig via IDEAL. Meer info: stephanos.nl/qr

optie 3 ACCEPTGIRO
 Zet uw acceptgiro om te een machtiging (z.o.w.)

optie 4 WEBSITE
 Doneer via stephanos.nl/doneren

Hierin is vragen over deze verandering? Bel ons gratis: 06-1431154

Hartelijk dank voor uw gift!

Geen acceptgiro meer

U kunt uw gift op verschillende manieren overmaken (zie bijgevoegde brief):

- 1. Internetbankieren:** Maak uw gift over op IBAN rekening: NL74 RABO 0335 3074 50 t.n.v. Stéphanos o.v.v. het unieke betaalkenmerk (16 cijfers) die op de brief vermeld staat.
- 2. QR-code:** U kunt een gift overmaken via de doneer QR-code op de brief.
- 3. Zet uw acceptgiro om naar een machtiging:** zie brief, optie 3.
- 4. Website:** Doneer via stephanos.nl/doneren. Kunt u bovenstaande opties niet zelf? Wellicht kunt u uw familie vragen om te helpen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!



KIDS

Beste jongens en meisjes,

Misschien heb jij wel een klein broertje of zusje of ken jij iemand die een klein kindje heeft. Heb je wel eens gezien dat ze verdriet hebben? Ze kruipen of lopen dan snel naar hun vader of moeder en strekken de handjes uit en zeggen daar eigenlijk mee "help mij!".

Misschien heb jij ook wel een oudere opa en/of oma of ken je iemand in de buurt die niet meer zelf boodschappen kan doen. Ze hebben iemand nodig die hun helpt of dat voor hen doet. Help jij?

Misschien zit jij weleens op school en weet je niet hoe een som moet. Je steekt je vinger in de lucht omdat je geholpen wil worden door de meester of de juf. En ja hoor, hij of zij komt je helpen!

Misschien zie jij in tijdschriften of kranten ook weleens foto's van kinderen die ver bij jou vandaan wonen. Hun huis is kapot, ze hebben geen eten, ze zijn ziek of wat er dan ook kan zijn. Ze hebben hulp nodig! Maar wie kan hen helpen? Iedereen is afhankelijk; groot, klein, jong, oud, arm of rijk. Zie je ook dat we elkaar kunnen helpen door hulp te bieden? Stéphanos geeft hulp aan (wees)kinderen in Malawi en Zambia.

Jij kunt ook helpen. Je kunt Stéphanos helpen om geld in te zamelen om voor de kinderen in Malawi en Zambia te zorgen. Kijk snel in het oranje kader op bladzijde 30 hoe je dat kunt doen. Ook kun je helpen door te bidden. Bid en zing jij mee voor iemand ver weg, dichtbij en ook voor jezelf. Elke dag opnieuw. Dat is afhankelijkheid.

Hartelijke groeten, *juf Elsbeth & juf Lourine*

7-9 jaar

In het stukje aan het begin las je dat je om hulp gaat vragen als je afhankelijk bent van iemand. Ben jij ook afhankelijk van een Helper...de Heere? Je kan Hem altijd (aan) roepen en tot Hem bidden. De Heere zei daarover wat tegen de ballingen in Babel. Als je de rebus oplost weet je wat de Heere zei tegen hen... maar ook tegen jou! Je kan de geschiedenis lezen in Jeremia 29.

Inzenden:

de oplossing van de rebus



3-6 jaar

Een kuikentje is afhankelijk van zijn moeder. Het kuikentje gaat steeds weer naar zijn moeder toe om te schuilen. Heb jij ook elke dag de Heere nodig?

Breng jij het kuikentje bij de moeder? Trek de lijnen over en kleur de plaat verder in.

Inzenden:

-de kleurplaat



Wil jij een mooie houtsnijwerk pen uit Malawi verdienen? Dat kan! Hoe?

1. Vraag je tante, opa, buurvrouw, meester of iemand uit de kerk of ze donateur van Stéphanos willen worden.
2. Laat hen het formulier op pagina 8 invullen. Wil je meer mensen vragen, kopieer dan eerst het formulier.
3. Doe de ingevulde formulieren in een envelop, samen met een briefje met je naam, leeftijd en adresgegevens. Het antwoordnummer staat op het formulier. Een postzegel is niet nodig.
4. Dank je wel! Je houtsnijwerk pen uit Malawi komt jouw kant op!



Degene die de meeste formulieren instuurt, komt de volgende keer in het magazine.

10-12 jaar

Ben jij, net zoals een schaapje die afhankelijk is van de herder, ook afhankelijk van de Heere Jezus? Weet jij wat de Heere Jezus zegt over een schaapje die hulp nodig heeft en gevonden wordt? Lees het maar in Lukas 15:1-7.

Inzenden:

- punttekening
- antwoord op de vragen.

- 1) Tegen wie vertelde de Heere Jezus dit verhaal?
- 2) Hoe noem je dit verhaal om wat duidelijk te maken?



SPELREGELS

- Kinderen van 7-12 jaar krijgen bij elke goede inzending tien punten. Bij zestig punten krijg je een boekenbon.
- Kinderen van 3-6 jaar kunnen de kleurplaat opsturen. Na vier keer opsturen krijg je een prijs.
- Wil je stoppen? Geef het even door, dan kun je je punten doorgeven aan je broertje of zusje. Als je twee keer niets opstuurt, gaan we er vanuit dat je stopt.
- Opsturen vóór 1 april 2023.
- Schrijf je naam, adres, postcode en geboortedatum ook op het briefje met de oplossing.
- Jullie kunnen de kleurplaat en puzzels opsturen naar Ben Viegersstraat 2, 8072 ZG Nunspeet of stuur een foto naar kids@stephanos.nl.



Wij werken aan de toekomst van kinderen

Die dagelijks voortdurende zorg is voor ons pas echt waardevol als ze gegeven wordt vanuit de Bijbelse opdracht en als de Bijbelse boodschap in onze programma's doorklinkt.

Colofon

Uitgave van Stichting Stéphanos

Versijnt vier keer per jaar in een oplage van 8.000 stuks.

Grondslag van Stichting Stéphanos

Het onfeilbaar Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid.

Directeur / bestuurder

J. van der Ham

Raad van Toezicht:

L. den Boer
Ds. G. Kater
J.W.D. Nijkamp
J.G. Roodhorst
J. Talen

Secretariaat:

Martine Bijkerk,
Postbus 148, 4250 DC Werkendam.
T: 06 143 31 164
E: secretariaat@stephanos.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. A.A. Brugge,
Ds. D.J. Budding,
Ds. G. Clements,
Ds. A.A. Egas,
Ds. A. Geuze,
Ds. L. Groenenberg,
Ds. A. den Hartog,
Ds. L.M. Jongejan,
Ds. J. Joppe,
Dr. M. Klaassen,
Ds. W.M. van der Linden,
Ds. G. van Manen,
Ds. H. Roelofsens
Ds. R.P. van Rooijen,
Ds. A.J.T. Ruis
Ds. A. Schot,
Dhr. D.J. Schouten,
Mr. C.G. van der Staaij,
Ds. K. Veldman,
Ds. W. van Vlastuin,
Ds. K. Visser,
Ds. J.A. Weststrate,
Ds. J. IJsselstein,
Ds. H. Zweistra

Voor voorlichting op scholen en verenigingen kunt u terecht bij:

Harry Droppert, 06-30167172,
voorlichting@stephanos.nl

Adreswijzigingen

We willen u vriendelijk vragen om adreswijzigingen schriftelijk door te geven.
Per post: Stichting Stéphanos,
Antwoordnummer 375,
3840 VB Harderwijk.
Per email: info@stephanos.nl

Bankrekening

Rabobank rek. nr.:
NL74 RABO 0335 3074 50
T.n.v. Stichting Stéphanos
te Hendrik Ido Ambacht
De bijdragen aan Stichting Stéphanos zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI).
Indien u voor een specifiek project wilt geven, graag het project vermelden.

Legaten / Erfstellingen

Wilt u Stichting Stéphanos testamentair gedenken, dan kunt u dat doen door te vermelden: Ik legateer aan Stichting Stéphanos, Hendrik Ido Ambacht, een bedrag van Euro xx. Voor erfstellingen en voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.

Hoofredactie

J. van der Ham
Eindredactie
J.C. Blaak

Ontwerp & drukwerk

Torendruk Nijkerk

ISSN 2214-6644

RSIN-009230178

