



Stephanos

nr. 1 - 2022

Het belang van
persoonlijke overtuiging

Overstromingen en
noodhulp in Malawi

Wat is overtuiging?

Thema:
Overtuiging



INHOUD



- 3** Welkom
- 5** Meditatie
- 7** Van de voorlichter
- 11** Uit het leven van
- 14** Kennismaking
- 16** Sponsoring
- 24** Overstromingen en noodhulp in Malawi
- 26** Bedankt
- 29** Werk in uitvoering
- 30** In gesprek met...
- 33** Kids

Uit het veld

- 8** Het belang van persoonlijke overtuiging
- 19** Een kijkje bij de daycare
- 20** Woorden van betekenis
- 23** Overtuiging
- 31** Wat is overtuiging?

Cover

Jaar na jaar heeft Malawi - dat grotendeels afhankelijk is van landbouw - te maken met natuurrampen. Een paar weken geleden werd het zuiden van Afrika geraakt door cycloon Ana. Mensen, huizen en landbouwgrond zijn verwoest of hebben zwaar geleden. Maar het 'gewone leven' gaat door. De was hangt buiten, de kookvuren worden aangemaakt. Stéphanos is samen met Timotheos een noodhulpcampagne gestart. Voedsel, zaden en bouwmaterialen zijn noodzakelijk om te overleven en voor wederopbouw. U leest hierover meer in dit magazine en op onze website.



WELKOM

Beste lezers,

Ieder mens denkt, handelt en spreekt vanuit een overtuiging. Dat geldt ook voor Stéphanos. Want onze mooie stichting wordt gevormd door mensen. De grote aantallen vrijwilligers, de staf, onze begunstigers: we werken vanuit de overtuiging dat God ons het leven geeft en ons de zorg opdraagt voor kwetsbaren, ver weg en dichtbij. Stéphanos zet zich vanuit die overtuiging in voor het zieleheil en het welzijn van onze naasten in Malawi en Zambia. Wetend dat alleen Gods Geest ons overtuigen kan van de Waarheid.

In diverse bijdragen zult u ons kwartaalthema 'overtuiging' belicht zien. Vanuit het veld in Afrika, in de meditatie, in allerhande bijdragen. Neem en lees.

Zoals u weet zijn diverse landen in het zuiden van Afrika getroffen door de cycloon Ana. In ons werkgebied zijn vooral in het zuiden van Malawi de verwoestende sporen zichtbaar. Daarom zijn we direct met een grote noodhulpactie begonnen. Zowel de fondswerving als de daadwerkelijke hulpverlening hebben we samen met de collega's van Stichting Timotheos aangepakt. Een samenwerking als deze is zeer waardevol. De actualiteiten kunt u vinden op onze website, in (drone)beelden en in tekst.

We hopen dat ons magazine u en de uwen weer vele aangename uurtjes bezorgd en dat u daardoor des te meer aan ons werk en onze verre naasten in nood verbonden zult zijn!



Ontvang allen een hartelijke groet,

Johan van der Ham
directeur/bestuurder

Wilt u ook aan de slag voor Stéphanos?

kijk dan eens naar de volgende mogelijkheden

Werkgroepen

Stéphanos telt op dit moment tien werkgroepen en vijf thuisfrontcomités. Wie zij zijn en waar zij werken vindt u op de website www.stephanos.nl/werkgroepen. De doelen van de werkgroepen van Stéphanos zijn:

- het actief zorgen voor naamsbekendheid van onze stichting en zo mensen betrekken bij ons werk onder de weeskinderen in Malawi en Zambia;
- het verzamelen van (financiële) middelen om het werk voort te kunnen zetten. Zou u ook graag actief willen zijn in een werkgroep bij u in de buurt? Versterking is altijd welkom.

Meer informatie vindt u op de website. Mocht u daarna nog vragen hebben of u aan willen melden, dan kunt u contact met ons opnemen met de contactpersoon van de werkgroep (zie website) of via voorlichting@stephanos.nl.

Wenskaarten

Onderstaande adressen verkopen (foto)kaarten voor Stéphanos. Meer informatie kunt u vinden op: stephanos.nl/wie-wij-zijn.

Alblasserdam

Mi's Brocante, Plantageweg 4

Arnemuiden

Fam. Van Belzen, Schokker 1

Daarle

Erna Kleinjan, Groeneweg 22

Dirksland

Simons Kleding, Voorstraat 52

Elspeet

Simons Kleding, Staverdensedweg 16a

Genemuiden

Miranda's Hairfashion, Burg, ten Veldestraat 81

Woonwinkel Jan Pleijsier, Klaas Fuitestraat 46

Robuust, Langestraat 37

Fam. Verhoek, Oranjestraat 9

Fam. Sterk, Kabel 49

Fam. Van de Sluis, Kamperzeedijk 49

Fam. van Dijk, Pr. Clausstraat 20

Fam. Boender, Ratelaar 29

Fam v/d Kamp, Kievit 26

Fam. De Vries, Jan van Dieststraat 10

Grafhorst

Mw. Groothedde, Wisboomhof 13

Hardinxveld-Giessendam

Rosedale Collections, Hoogstraat 26

Hasselt

Fam. J. Slingerland, Cellemuiden 27,

fotokaarten@stephanos.nl

Gentle Kids, Dorpsweg 17

IJsselmuiden

Fam. A.J. Schaap, E.N. Rahusenstraat 9

Katwijk aan Zee

Fam. Van Duivenvoorde, Tijnstraat 28

Middelharnis

Hoedenhuis Josephine, Kaai 9

Nieuw-Lekkerland

Simons Kleding, Kleijburgplein 29

Nieuwe Pekela

Fam. Brouwer, Onstwedderweg 5

Nunspeet

Mw. Den Boer, Kuntzestraat 1

Sint Maartensdijk

Mw. Den Hartog, Bleekveldstraat 13

Sprang-Capelle

Fam. Van der Schans, Raadhuisstraat 153

Staphorst

Fam. Ubak, Oude Rijksweg 175

Hulst&Co, Oude Rijksweg 2

Kaaspakhuis, Ebbingeweg 9c

Fam. Vos, Gemeenteweg 318

Stellendam

Kaasboerderij J. van Schaik, Langeweg 1

Terneuzen

Fam. Zegers, Oude Vaart 90

Urk

Zus & Zo kado, Klifweg 10

Frituurvet

U kunt uw frituurvet inleveren bij onze inzamelpunten die u kunt vinden op www.stephanos.nl/werkgroepen. Wilt u zelf inzamelpunt worden? Zie dan de advertentie elders in dit magazine.

Bent u ondernemer en wilt u graag iets doen voor uw verre naaste?

Wat denkt u van het financieel sponsoren van meerdere weeskinderen? Of het financieel steunen van het werk onder de weeskinderen in Malawi en Zambia? Bel voor meer informatie onze fondsenwerver op 06 30167172 of mail naar voorlichting@stephanos.nl. Kijk ook eens op www.stephanos.nl/ondernemers

Winkeltjes

De winkeltjes van Stéphanos zijn erg actief. We zien resultaat van het vele werk dat door hen wordt verricht. Graag willen we dit blijvend onder uw aandacht brengen. Koop uw inkopen bij de winkeltjes die u kunt vinden op www.stephanos.nl/winkeltjes. De opbrengst komt geheel ten goede aan Stéphanos. Er zijn ook winkeltjes die verkoopavonden bij u aan huis verzorgen. Kijk snel op de website voor contactgegevens. Is er geen winkeltje in uw omgeving en overweegt u er een te beginnen? We adviseren u graag.

Hier adverteren?

Ziet u kansen en wilt u graag adverteren in ons magazine? Neem contact op met onze voorlichter en vraag naar de mogelijkheden. Mail naar voorlichting@stephanos.nl of bel 06-30167172.



‘Want de liefde van Christus dringt ons.’

(2 Kor. 5:14)

Het is alweer heel wat jaren geleden dat ik een indrukwekkend boek las over het leven en werk van een zendingspionier. Een man die binnen zijn kerk de Bijbelse opdracht om het Evangelie van Gods genade aan alle volken te verkondigen in alle eenvoud voortdurend onder de aandacht van anderen bracht. In het uitzien dat dit zou leiden tot een toename van het zendingswerk. Zijn biografie droeg de treffende titel ‘Door de liefde van Christus gedrongen’. De Bijbeltekst waarnaar deze titel verwijst staat ook boven deze meditatie. En ze stelt ons de indringende vraag: welke overtuiging drijft óns, betrokken bij Stéphanos, om ons in te zetten voor weeskinderen in Malawi en Zambia?

De apostel Paulus geeft de gemeente van Korinthe én ons in dit hoofdstuk onderwijs over het hart van de Bijbelse boodschap: de verzoening tussen God en zondaren, op grond van het Borgwerk van de Heere Jezus Christus. De Heilige Geest gebruikt de verkondiging van dit Evangelie om het hart van zondaren te vernieuwen tot geloof en bekering. Zodat verloren mensen vergeving van hun zonden en vrede met God vinden in het offer van Christus. Weet u daar, heel persoonlijk, ook van in uw leven?

Als Paulus over de verkondiging van dit Evangelie spreekt, laat hij zich in zijn hart kijken. En zeker, hij weet enerzijds van ‘de schrik des Heeren’ (vers 11). Hij weet van de aangrijpende werkelijkheid dat ieder mens buiten Christus blijft onder Gods toorn. Dat grijpt hem zó intens aan, dat hij er werkelijk alles aan wil doen om zondaren te bewegen tot het geloof in Hem.

Maar even later klinken dan óók deze woorden: ‘want de liefde van Christus dringt ons...’

Bedoelt Paulus daarmee de liefde van Christus voor hem, of juist zijn liefde voor Christus? Wellicht beide. Maar dan wel nadrukkelijk in déze volgorde. Christus’ liefde voor Paulus gaat principieel vooraf aan Paulus’ liefde voor Hem! Het is en blijft voor Paulus een onbegrijpelijk wonder van genade dat Christus hém heeft opgezocht, in Zijn eeuwige liefde. Toen h́j juist op weg was naar Damascus om de gemeente van Christus uit te roeien. Dat hém al zijn schuld vergeven werd, en hij met God verzoend werd door het offer van Christus. Dat h́j geroepen werd tot de bediening van het Evangelie. Juist dáárom heeft Paulus vervolgens ook Christus lief gekregen met zijn hele hart. Het leven is voor hem Christus geworden en de verkondiging van het Evangelie zijn levensroeping en zijn levenswerk.

‘Want de liefde van Christus dringt ons...’ Wie bedoelt Paulus met deze meervoudsvorm ‘ons’? In de eerste plaats alle door Christus geroepen apostelen. En in lijn daarmee ook al de door Hem geroepen dienaren van het Evangelie. Maar ten diepste geldt het iedere ware christen. Wie iets geproefd heeft van de onbegrijpelijke zondaarsliefde van Christus, verlangt ernaar dat ook anderen Hem zullen leren kennen als hun Zaligmaker. Opdat ze voor eeuwig behouden zullen worden. Inderdaad, dat sluit het geven van praktische hulp en zorg nooit uit, maar juist in. Maar vanuit dít Bijbels motief. Ja, de liefde van Christus dringt écht. Ook ons?

Ds. G. Kater, Arnhemuiden



UNIEKE KEUKENFORMULE

Wij zijn de meest flexibele keukenspecialist van Nederland. Met onze compleet uitgeruste showroombus brengen wij een uitgebreide collectie bij u thuis. Uw woning is onze showroom!

Inspiratie op doen? Ga naar:

www.homekeukens.nl



DIT MAAKT ONS UNIEK:

- ✓ Keuken advies aan huis
- ✓ Geen aanbetaling
- ✓ Eigen montageteam
- ✓ Unieke servicecheck

Kies uw keuken bij u thuis!

1

WIJ KOMEN NAAR U TOE: NAAR DE PLEK WAAR UW NIEUWE KEUKEN KOMT.

2

U KIEST DE MATERIALEN WAARMEE WIJ TER PLEKKE HET 3D-ONTWERP VAN UW KEUKEN MAKEN.

3

WIJ MONTEREN UW KEUKEN EN STAAN OOK NA OPLEVERING GARANT VOOR UW KEUKENPLEZIER!



homekeukens

Maatwerk reizen naar Israël.

TELISRAELTRAVEL.NL

Ontdek het Israël van toen en nu.

Tel Israël Travel is een jonge organisatie waarin veel ervaring, kennis en passie is gebundeld. Groepsreizen, themareizen, business trips, standaard of maatwerk. Tel Israël Travel weet altijd de juiste combinatie van inspanning en ontspanning in het programma te brengen.

Meer informatie op telisraeltravel.nl

Telefoon: 088 - 011 88 44

Email: info@telisraeltravel.nl



OPROEP WORDT FRITUURVET INZAMELPUNT



Plaats u ook een container voor oud vet? Een volle kliko wordt binnen 2 dagen vervangen voor een lege.

En Stéphanos krijgt een goede prijs, zodat de weeskinderen in Malawi en Zambia er mee geholpen worden.

Doet u mee? Neem contact op met Harry Droppert.

Mail naar voorlichting@stephanos.nl

of bel: (06) 30 16 71 72



PIONIERSWEG 84-86 • DRONTEN • WWW.VETCOLLECTE.NL



Geven uit overtuiging

„Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.” Dat is de bijsluiters bij alle financiële investeringen die tegenwoordig zo populair zijn. Ik lees in Spreuken 19:17 over een ander soort investering en rendement: „Die zich des armen ontfermt, leent den HEERE, en Hij zal hem zijn weldaad vergelden”. In een preek van ds. R.M. Mc Cheyne (Dundee, 1838) over de tekst „Het is zaliger te geven dan te ontvangen (Handelingen 20:35)” spreekt hij Gods kinderen toe:

„O, geliefde christenen, indien u aan Christus wilt gelijk zijn, geef dan veel, geef dan dikwijls, geef dan blijmoedig, geef dan aan de armen en de geringen, aan de ondankbaren en de onwaardigen. Christus is heerlijk en gelukkig, en zo ook zal het met u zijn. Het is mij niet te doen om uw geld, maar om uw geluk. Gedenk aan Zijn woorden: „Het is zaliger te geven dan te ontvangen.”

De Heere Jezus gaf Zijn bloed. Alleen het resultaat van het geven van Zijn bloed biedt garantie voor de toekomst. Als wij daar bevindelijk van overtuigd zijn, gaan hart en mond open. Dan zal het ook eenmaal klinken: „Komt, gij gezegende Mijn Vaders (...) Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. (Mattheüs 25:34)”

Overstromingen en noodhulp Malawi

Wellicht heeft u ook de verschrikkelijke berichten gehoord en beelden gezien met betrekking tot het nood-

weer in zuidelijk Afrika. Ook Malawi is getroffen. Over dit grote leed én de noodhulp die Stéphanos verleent, leest u meer op pagina 24.

Tweede Stéphanos fietstour 11 juni 2022

Vanwege het succes van afgelopen jaar hopen wij op 11 juni 2022 een tweede Stéphanos fietstour te organiseren. Er zijn prachtige nieuwe routes uitgestippeld. Meer informatie en mogelijkheid voor inschrijven kunt u vinden op stephanos.nl/fietstour. Zie ook de advertentie op pagina 28.

Fietstocht voor gezinnen en ouderen 11 juni 2022

Ook op 11 juni zal er voor gezinnen en andere recreatieve fietsers een mooie fietstocht in de omgeving rond Montfoort worden georganiseerd. Meer informatie vindt u op stephanos.nl/agenda en op pagina 28.

Nieuw inzamelpunt frituurvet

Op dit moment zijn er zo'n twintig inleverpunten voor frituurvet in Nederland. Sinds kort kunt u ook terecht bij Dhr. A. Mes, Lekdijk 397 2957 VB in Nieuw-Lekkerland. Nieuwe inzamelpunten blijven welkom.

Een hartelijke groet,
Harry Droppert

Voor alle data geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

Het belang van persoonlijke overtuiging



Iedereen heeft persoonlijke overtuigingen en bepaalde zaken die hij of zij belangrijk vindt in het leven. We kijken naar beide aspecten van persoonlijke overtuiging: geestelijke overtuiging en fysieke overtuiging.

Onze persoonlijke geestelijke overtuigingen zouden gebaseerd moeten zijn op de Bijbelse Waarheid. Wat de Bijbel ons leert, zou leidend moeten zijn voor onze overtuigingen en onze prioriteiten. Waarin de Bijbel ons aanmoedigt, dat zou voor ons prioriteit moeten hebben. Wat de Bijbel ons verbiedt, daar zouden wij overtuigd tégen moeten zijn. Op deze manier vormt het Woord van God ons geweten en is het een licht op ons pad (Psalm 119:105). Onze persoonlijke overtuigingen, ook geestelijke, mogen nooit gebaseerd zijn op wat wij vinden of voelen. „Die op zijn hart vertrouwt, die is een zot; maar die in wijsheid wandelt, die zal ontkomen.” (Spreuken 28:26)

Aangezien het gaat om persoonlijke overtuigingen, zijn er ook onderwerpen waarover gelovigen het niet

met elkaar eens zijn. Niet alles is zwart-wit en niet voor alle omstandigheden staan er klip-en-klare richtlijnen in de Bijbel. Wanneer dat het geval is, is het belangrijk om de wet der liefde toe te passen. In Romeinen 14 vermaant Paulus ons om niet over meningsverschillen te strijden met medegelovigen. Hij erkent wel dat er meningsverschillen kunnen en zullen zijn. Maar het is voor iedereen zaak om voor de Heere te leven en de minste te willen zijn.

„De een acht wel den enen dag boven den anderen dag; maar de ander acht al de dagen gelijk. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Die den dag waarneemt, die neemt hem waar den Heere; en die den dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar den Heere. Die daar eet, die eet zulks den Heere, want hij



dankt God; en die niet eet, die eet zulks den Heere niet, en hij dankt God.”

Persoonlijke overtuigingen zijn waardevol omdat ze ons helpen stevig in onze schoenen te staan wanneer de wereld om ons heen verandert. We hebben mensen nodig met een sterke persoonlijke overtuiging, een moreel kompas in een wereld van morele chaos. Onze overtuigingen houden ons scherp en ze helpen ons herinneren wat er echt toe doet in het leven. Ze helpen ons niet toe te geven aan verleidingen.

Daarnaast is het belangrijk om een persoonlijke overtuiging, een persoonlijke roeping te hebben voor ons dagelijkse werk. Dit helpt ons te beseffen dat ons werk, onze bijdrage er werkelijk toe doet. Als we Gods roeping en richting voor ons leven volgen, zullen we resultaat zien. Iedere dag word ik er aan herinnerd dat God mij geroepen heeft om voor kwetsbaren en wezen te zorgen. In mijn werk als directeur van Stéphanos Malawi krijg ik elke dag weer de kans om die roeping handen en voeten te geven. Dit brengt zoveel motivatie

en plezier met zich mee. Het brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Ik moet me verantwoorden naar God, wat ik doe met de gaven én de roeping die Hij mij gegeven heeft. En ik moet me verantwoorden naar mensen, doe ik wat zij van mij mogen verwachten, als christen en als directeur? Het is mijn verlangen om te dienen tot Gods eer. Ook de dingen die we voor mensen doen, doen we uiteindelijk allemaal voor God. Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. (Mattheus 25:40)

Cycloon Ana heeft ongelofelijke en verschrikkelijke gevolgen. Onder andere in Malawi zijn veel mensen omgekomen door de overstromingen en veel mensen zijn hun huis en/of landbouwgrond kwijtgeraakt. Wij, als christenen, worden geroepen deze mensen te helpen. Geschapen naar Gods beeld en nu zo in nood. Helpt u mee?

Clifford Kuyokwa - General Manager - Malawi

Verdieping en ontspanning in een vluchtige tijd

GezinsGids biedt houvast voor het gezin

Proef
abonnement
20⁷⁵



Waar stemt u uw kompas op af, in de wereld van nu? Waar vindt u houvast en verdieping voor de vraagstukken in het dagelijkse leven? Als GezinsGids kennen we de actuele dilemma's. Met bezinnende artikelen, diepgaande interviews en ontspannen reportages bieden we u daarom een Bijbels houvast in een woelige wereld. Een moment van bezinning, even stilstaan. **Bent u nog geen abonnee? Bekijk de actie op gezinsgids.nl!**

gezinsgids

GA NAAR GEZINSGIDS.NL/ABONNEMENTEN OF BEL (030) 230 3500

GRONDWERKEN
RIOLERING
BESTRATING

WERK IN DE
GOEDE RICHTING



kooikerinfra.nl • T 0522-46 82 14 • info@kooikerinfra.nl

Restment 
Engaged | Experienced | Professional

Veiligheid & Integriteit

ADVIES

ONDERZOEK

BEMIDDELING

TRAINING

Restment | Tel. 088 011 88 11 | www.restment.com



UIT HET
LEVEN VAN...



Ruth

Van een plattelandsdorpje in het warme zuiden verhuisde Ruth Dillah-Malema (28) naar de hoofdstad van Malawi. Dat was een stap die niet ineens gemaakt was en de nodige inspanning kostte.

Ruth en haar broer Matthias (30) kwamen ter wereld in Ngabu, een dorpje bij de stad Chikwawa. Ze verloren hun ouders al jong en woonden daarom bij hun grootmoeder. Doordat de twee verhuisden naar Lunzu kwamen ze in beeld bij Stéphanos. Ruth kwam in 1999 naar de compound en startte in de eerste klas van de lagere school. Ze woonde in huisje 6, bij moeder Martha.

Na de lagere school ging Ruth naar het voortgezet onderwijs. Het eerste jaar in Zomba en vervolgens drie jaar in Thyolo. In de vakanties verbleef zij in Blantyre. Na het voortgezet onderwijs deed ze twee jaar een vervolgopleiding aan het Malawi College Accountancy. Dit liep niet lekker. Ruth wilde graag een deel van het

voortgezet onderwijs opnieuw doen. Nu op een school in Ngumbe. Ze slaagde met zo'n mooi resultaat dat ze werd uitgekozen om een vervolgstudie agricultuur te gaan doen aan de universiteit in Lilongwe. Een studierichting waar zij in de eerste instantie niet blij mee was. Maar gedurende de studie werd ze enthousiaster over het vak.

Afgelopen juni studeerde Ruth af. Op 26 januari was de uitreiking van haar diploma. Met trouwen wachtte Ruth tot ze haar studie had afgerond. Sinds juli 2021 mag ze Joseph Malema (33) haar man noemen. Joseph heeft zijn ouders nog en voor Ruth gaat er een wereld open. Nu ervaart ze wat een gezinsleven is. Helaas heeft ze op het moment van het interview nog geen baan gevonden. Maar ze is druk aan het solliciteren. Haar man Joseph heeft gelukkig wel een baan. Hij studeerde demografische statistieken.

Broer Matthias heeft zijn school niet afgemaakt. Hij is chauffeur op een kleine truck en woont weer in zijn geboortedorp Ngabu.



Wat: Hortensia-actie werkgroep Werkendam e.o. Alvast bestellen? App naar 06 189 81 931. Voor meer informatie zie www.stephanos.nl/agenda.

Wanneer: D.V. 7 mei 2022 (Tip: 8 mei is het Moederdag)

Waar: We bezorgen in het land van Heusden en Altena en nabije omgeving.

Wat: Passie & Pasen samenzangavond. M.m.v. Arie van der Vlist (orgel) en Wim van der Vlist (trompet). Algehele leiding door Ds. W.M. van der Linden. Collecte voor Stéphanos. Meer info op www.stephanos.nl/agenda.

Wanneer: D.V. zaterdag 26 maart, aanvang 19.30 uur

Waar: HHG Ouderkerk aan den IJssel, Abelenlaan 41

Wat: Willemspelen. Meer informatie volgt via www.stephanos.nl/agenda.

Wanneer: D.V. Koningsdag 27 april

Waar: Katwijk e.o.

Wat: Struinen door de duinen. Meer informatie volgt via www.stephanos.nl/agenda.

Wanneer: D.V. Tweede Paasdag 18 april

Waar: Katwijk e.o.

Wat: Puzzelmarkt Stéphanos. Meer dan 500 legpuzzels te koop.

Wanneer: D.V. zaterdag 18 juni 2022 van 10.30 tot 13.00 uur

Waar: Schoolplein Ds. Joh. Groenewegenschool in Werkendam, ingang via Keizersgulden.

Wat: Psalmzangavond met bovenstem. Met medewerking van Vereniging Bovenstem Ouderkerk aan den IJssel, Arie van der Vlist (orgel) en ds. J. Joppe (algehele leiding). Collecte voor Stéphanos. Meer info op www.stephanos.nl/agenda.

Wanneer: D.V. zaterdag 2 april. Aanvang 19.30 uur

Waar: Grote of Sint Janskerk te Montfoort



WEBSHOP

Stephanos webshop

De opbrengst van deze producten is 100% voor Stéphanos. Van harte aanbevolen. Hieronder en op www.stephanos.nl/webshop kunt u de Stéphanos producten vinden.



Houtsnijwerk pennen

Handwerk uit Malawi. Één pen voor € 3,- en vier voor € 11,-.



Bruine poppen

Diverse bruine poppen variërend in prijs van € 19,95 tot € 55,95. Hoge kwaliteit.



Blanke poppen

Diverse blanke poppen variërend in prijs van € 19,95 tot € 44,95. Hoge kwaliteit.



Tegeltje

Tegeltje met ochtendgebedje Ds. C.J. Meeuse: Te zingen op de wijs van 'Ik ga slapen, ik ben moe'. Mooi kraamcadeau. € 10,-.



Vertel CD: John Paton

Vertel-cd John Paton: Zending van de machtige God, € 9,95.



Muziek-cd's

Rhodé van Voorst en Jolanda van de Wege: Samen voor € 20,-.

Nieuwe boeken van christelijke uitgeverijen

Via www.stephanos.nl/boekenhoek kunt u uw boeken bestellen (van alle christelijke uitgeverijen). Als u via de zoekbalk naar de webshop van CLC Nederland gaat, wordt 15% van uw online aankoop gedoneerd aan Stéphanos. U steunt ons dus met uw online aankoop bij CLC. Mooi voor particulieren, maar ook voor kerkenraden en scholen (denk aan Kerst, belijdenis of andere gelegenheden).

De fotokaarten kunt u bestellen via www.fotokaarten-stephanos.nl, of door een mail te sturen naar Fam. J. Slingerland: fotokaarten@stephanos.nl of 038-3856609.

U kunt de overige producten bestellen via www.stephanos.nl/webshop of door een mail te sturen naar dhr. H. Droppert: voorlichting@stephanos.nl of 06-30167172.



KENNISMAKING

Kennismaking met Sanne Wittingen

Medio mei, bij leven en welzijn, hoopt Sanne ons team in Zambia te gaan versterken. Daarom is dit het moment om haar wat uitgebreider aan u voor te stellen. Hierbij in vraag en antwoord Sanne in beeld.

We wensen haar, mede namens u allen, van harte Gods zegen op het werk dat ze hoopt te gaan doen!

Kun je jezelf kort introduceren?

Mijn naam is Sanne Wittingen en ik woon in Veenendaal. Ik ben 28 jaar, ik kom uit een gezin van vier en ben trotse tante van drie hele leuke kinderen. Na het afronden van mijn opleiding op het Van Lodenstein College in Amersfoort, ben ik naar de PABO in Gouda gegaan. Acht jaar geleden haalde ik mijn diploma en vanaf die tijd heb ik met veel plezier op de Rehobothschool in Kootwijkerbroek gewerkt. Op dit moment geef ik les aan groep 7.

Heb je ervaring in het buitenland en/of met evangelisatie?

Toen ik acht jaar geleden klaar was met de PABO, heb ik zes maanden in Zuid-Afrika gewerkt. Dat was een hele leerzame tijd. Ik ben op de Rehobothschool begonnen, maar na een aantal jaren kwam de wens om opnieuw iets voor korte periode in het buitenland te kunnen doen. Ik kreeg onbetaald verlof en ging naar Malawi. Daar heb ik acht maanden gewerkt op een

school, vakantiebijbelclub gegeven en heel veel geleerd. De periode daar en na mijn terugkomst heeft veel met mij gedaan en mij aan het denken gezet. Daarnaast geef ik, samen met een fijn team, gemiddeld een keer per maand kinderbijbelclub bij Simon de Looier in Amsterdam.

Wanneer en hoe ben je voor het eerst met het werk van Stéphanos in contact gekomen?

Tijdens de tijd in Malawi en de jaren daarna werkte de Heere het verlangen in mijn hart. Het is moeilijk om daar woorden aan te geven, maar het viel allemaal steeds meer op zijn plek. Daar is een weg van bidden, zoeken en denken aan vooraf gegaan. De nood van de mensen op andere plekken in deze wereld raakt mij. Zoveel mensen die maar zo weinig of niets van Gods rijke Evangelie weten. Ik weet dat elke plek waar de Heere ons stelt een plek is waar de Heere ons wil hebben en waar we trouw ons werk mogen doen. En dat maakte het dubbel. Ik deed met ontzettend veel plezier mijn werk op de Rehobothschool in Kootwijkerbroek en de andere dingen daaromheen. Toch kwam de vaca-

ture van Stéphanos verschillende keren op mijn pad. Telkens legde ik hem weg, omdat er, in mijn ogen, mensen zijn die veel beter geschikt zijn om dit werk te doen. Toen ik echter aan de kinderen van mijn groep 7 het Bijbelverhaal van Hemelvaart mocht vertellen, trof het mij dat de discipelen eigenlijk nog maar zo weinig kennis hadden. Hun geloof was zo klein, maar er was geloof! God mocht hen als getuigen gebruiken in zowel Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Misschien wil de Heere ook mij gebruiken in Zijn Koninkrijk. Ik kon er niet meer om heen om een brief naar Stéphanos te schrijven.

Hoe ziet jouw toekomstige taak eruit in Zambia?

In Zambia worden mensen door middel van zondagsschooltraining, verschillende clubs en Bijbelonderwijs in aanraking gebracht met Gods Woord. Daar zal ik aan gaan bijdragen.

Hoe heb je jezelf voorbereid op die taak?

Als ik kijk naar de praktische kant van deze voorbereiding, dan is dat door taal- en cultuurstudie te volgen. Daarnaast heb ik een heel fijn TFC om mij heen. Met elkaar maken we het werk in Zambia mogelijk. Maar nog belangrijker is de andere kant. Het is mijn dagelijks gebed of de Heere ons in Zambia wil helpen en of Hij Zelf Zijn werk wil zegenen.

Zie je op tegen het afscheid terwijl je uitkijkt naar je 'nieuwe thuis'?

Ja. Ik zie er naar uit om in Zambia aan de slag te gaan, maar ik weet ook dat ik heel veel achter moet laten. Mijn familie, mijn vrienden, mijn werk en de andere dingen die ik in Nederland mag doen. Maar deze periode van voorbereiden helpt mij om dit stukje bij beetje los te laten en ook telkens weer te beseffen dat het Gods weg is die ik mag gaan. 'Wie het woord van God ontvangen heeft, moet het ook doorgeven'.

Heb je een wens voor het werk van Stéphanos?

De Heere werkt nog steeds, ook in Zambia. Het is groot als dat door mag gaan en als de Heere dat zal zegenen.

Puzzelmarkt Stéphanos

In augustus 2020 hebben de werkgroepen Montfoort en Werkendam 'Puzzelmarkt Leerdam' overgenomen. Meerdere jaren heeft 'Puzzelmarkt Leerdam' projecten van Stéphanos gesteund. Door ruimtegebrek in Leerdam was het voor hen niet meer mogelijk om de puzzels op te slaan. Uiteindelijk zijn de werkgroepen Montfoort en Werkendam hier verder mee gegaan onder de naam 'Puzzelmarkt Stéphanos'.

De puzzels die we binnen krijgen voor de verkoop liggen opgeslagen in Montfoort. Elke puzzel wordt voor verkoop eerst gemaakt, gecontroleerd en dan geprijsd. Op die manier zorgt Puzzelmarkt Stéphanos dat kopers altijd een complete puzzel krijgen voor een redelijke prijs.

In 2021 heeft de verkoop van legpuzzels ruim € 2750,- opgebracht. Een ontzettend mooi bedrag waar veel werk achter schuilgaat. Hierbij een hartelijk dank aan alle puzzelvrijwilligers.

De jaarlijkse verkoping in Werkendam staat gepland op D.V. 18 juni 2022 van 10.30-13.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.stephanos.nl/puzzelmarkt. Op deze dag kunnen ook gebruikte puzzels worden inleveren. In het najaar staat de verkoping in Montfoort gepland.

Puzzels inleveren kan ook (op andere momenten) in Leerdam en Montfoort. Neem dan contact op met Gerdine van Schaik via 0348-748346.



SPONSORING



Sponsor een kind uit een arm gezin

In december 2021 zijn er veel nieuwe kinderen in het gezinsadoptieprogramma opgenomen. Inmiddels hebben al deze kinderen een sponsor.

In februari zijn er nieuwe kinderen opgenomen in het Dagopvangprogramma. Deze kinderen komen dagelijks voor onderwijs en een maaltijd naar Stéphanos. De kosten voor een kind uit het Dagopvangprogramma zijn € 20,00 per maand. Van dit geld ontvangt het kind onderwijs, een maaltijd per dag, uniform, schoolmaterialen etc. Deze kinderen wonen op loopafstand van Stéphanos.

Het is mogelijk om zelf een kind 'uit te kiezen'. Wij sturen u per mail een aantal voorstellen, zodat u een keuze kunt maken. Het is niet verplicht om zelf te kiezen, u kunt de keus ook aan ons overlaten.

Post van en voor de sponsorkinderen

De post die u rond de jaarwisseling gestuurd hebt, is in februari meegenomen naar Malawi. Ook hebben de meeste kinderen inmiddels post gemaakt voor hun sponsor. Wilt u ook post sturen aan uw sponsorkind?

Denk aan het volgende:

- Houd het eenvoudig. Een leuke kaart of een foto van u als sponsor wordt erg gewaardeerd door de kinderen.
- Zet het nummer en de naam van het sponsorkind in de linkerbovenhoek van de envelop.
- Envelop maximaal A5 (half A4).
- Graag in het Engels geschreven.
- We vragen u nogmaals dringend om GEEN cadeautjes mee te sturen vanwege twee redenen: we willen graag jaloezie onder de kinderen voorkomen (post wordt altijd uitgedeeld in de groep en niet alle sponsorkinderen krijgen post) en de post wordt altijd meegegeven in de bagage van bezoekers van Stéphanos.
- Let op dat de post voldoende gefrankeerd wordt.

De post kan gestuurd worden naar onderstaand adres.

Voor vragen, meer informatie en voor aanmelding kunt u contact opnemen met mw. H. Westhoff- Lier, Karel Doormanstraat 30, 8281 DL Genemuiden, tel. 06-30122167, email adoptie@stephanos.nl



Emmanuel Chibani is een jongen van ongeveer negen jaar. Hij weet zijn geboortedatum niet precies. Zijn vader is gestorven, zijn moeder draagt de zorg voor het gezin. Emmanuel is gezond, maar heeft een vergroeiing aan zijn benen. Hij vist graag, zelfs onder schooltijd. Omdat hij zo vaak verzuimd heeft, zit hij nog maar in de eerste klas. Stéphanos heeft een Speciaal Onderwijs Klas, waarschijnlijk zal hij hier geplaatst worden, zodat ze kunnen proberen om zijn gedrag te veranderen. Emmanuel woont in een klein huisje met een grasdak. Er is een kleine tuin waar mais verbouwd wordt. De oogst is vaak maar één zak, dat is binnen een maand op.



Wie wordt mijn sponsor?



Blessings Chauluka is een oudere jongen van ongeveer twaalf jaar. Zijn geboortedatum is niet bekend. Hij is de oudste in een gezin met drie kinderen. Vader is gestorven, moeder zorgt voor het gezin en doet klussen voor andere mensen om geld te verdienen. Voor water moeten ze een kilometer lopen. Blessings is op dit moment gezond, maar hij is HIV+. Daardoor is zijn gezondheid kwetsbaar en heeft hij goede voeding nodig.



Elen Lapukeni is een meisje van zes jaar. Ze is de jongste van zeven kinderen. Samen met twee zusjes wordt ze opgenomen in het programma. Vader is gestorven, moeder zorgt voor het gezin. De familie is moslim. Door Bijbelonderwijs op de Stéphanoschool komen de kinderen in aanraking met Gods Woord. De familie woont in een klein huisje met een grasdak. Voor water moeten ze tweehonderd meter lopen.



Thokozani Chivalo is een meisje van acht jaar. Zij woont bij haar tante, omdat haar moeder is gestorven en haar vader vertrokken met onbekende bestemming. Tante heeft zelf ook zes kinderen en zorgt ook voor Thokozani en haar zusje. Zij heeft geen baan maar wel een stukje grond waar ze mais verbouwt. Om water te halen moeten ze 500 meter lopen.



Fatima Daud is een meisje van zes jaar. Haar ouders zijn gescheiden en moeder zorgt voor het gezin. Zij heeft geen baan, maar doet klussen voor andere mensen om wat geld te verdienen. Ze wonen in een klein huisje met een grasdak. Fatima heeft ook nog twee zussen, zij worden ook opgenomen in het programma.

SPECIALS ZIJN

ONZE STANDAARD



**ARCO
METAAL**

arcometaal.nl



**INDOOR
STEEL**

indoorsteel.nl



**OUTDOOR
STEEL**

outdoorsteel.nl

Degelijke en duurzame staalproducten van Hollandse bodem compleet naar uw wensen



Een kijkje bij de Daycare

Een van de moeders van het kinderdagverblijf zet een houten bank onder een mangoboom. Een paar meter verderop teken ik een cirkel in het zand. Op de bank leg ik mijn camera en een lijst met namen van de kinderen. Het is tijd voor de tweejaarlijkse fotoronde.

Al snel komen de eerste kinderen. Zij hebben zojuist een bord dikke maïspap, nsima, op. Ik sommeer ze om beurten in de cirkel te gaan staan en maak dan een foto. Op de lijst schrijf ik een nummertje achter de naam. Is dat mijn leeftijd vraagt een jongen als ik 32 achter zijn naam zet. Ik leg uit dat dit het fotonummer is, zodat ik de goede naam bij de goede foto kan zetten in mijn computer.

Een groepje kinderen heeft zich om mij heen verzameld. Zij zitten in de lagere klassen. Eerst vraag ik hen naar thuis. Hoeveel kinderen zijn er in het gezin? Hoeveel jongens en hoeveel meisjes? Is er een veldje waar wat verbouwd wordt? En wat verbouwen ze dan? Moeten zij klusjes doen thuis? En ja hoor: ze vegen het erf, halen water en helpen met koken. Dan ga ik kijken of ze kunnen rekenen. De eenvoudige sommetjes van 1+1 en 2+2 gaan hen goed af. Een minsom vraagt wat meer, maar als ik met stokjes op de grond ga werken, snappen zij die ook.

Een paar dagen later heb ik wat oudere kinderen voor de lens. Lachen is niet voor iedereen even gemakkelijk. Soms staan de monden zo stijf dat ik hen maar liever niet lachend op de foto zet. De medeleerlingen roepen ondertussen: sekelere, sekelere (lachen, lachen). De

lach wordt nog krampachtiger. Ook nu blijft een groepje hangen. Ik blader door de foto's, terwijl zij om mij heen zitten of op mijn rug hangen. Ik kom uit bij een foto van een wespendif die ik net die ochtend in een van de bomen rond mijn huis zag landen. 'Mbalame' (vogel), roepen de kinderen. En zij vragen in welk land het is. Ook bij de foto van de melbavink vragen ze zich af in welk land de foto is genomen.

Ondertussen zet een dagopvangmoeder de vuile pannen buiten. Een aantal kinderen moet deze schoonmaken. De zwartgeblakerde buitenkant krijgen zij weer glimmend door het met zand te schuren. Maar eerst snoepen de kinderen de restjes uit de pan, zoals in Nederland de kinderen de beslagkom schoonlikken. Ik wil een foto maken van al die kinderen rond de pan, maar ze zien het en stuiven weg.

De kinderen krijgen twee keer per dag eten als ze op school zijn. In de eerste pauze krijgen ze pap en voor ze naar huis gaan nsima met groenten. Ieder kind wast zijn of haar eigen bord af en iedere dag moet een aantal kinderen een gedeelte van het erf bij de keuken vegen. Uit elke klas een paar, iedere dag weer anderen. Als laatste wordt nog de goot gedweild. Dan gaan de kinderen met een volle maag weer huiswaarts.



Woorden van betekenis

De missie van Stéphanos Zambia is mensen in aanraking brengen met Gods Woord. Dit doen we onder andere door Bijbels en christelijke lectuur te verspreiden. In de Romeinen-brief lezen we: zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods. We zijn ervan overtuigd dat dat een waar Woord is. We mogen en moeten daarom doorgeven wat we hebben en weten. En vragen of de Heere dat wat wij doorgeven, wil gebruiken.

Er zijn helaas weinig boeken te vinden op het platteland. Engelse boeken gaat nog, maar boeken in de lokale taal zijn er bijna niet. Er is al helemaal geen christelijke lectuur. Zambia heeft geen leescultuur. Er is veel analfabetisme. In de dorpen zijn veel mensen –met name volwassenen– die niet kunnen lezen. Op verschillende manieren proberen we het Woord toch bij de mensen te brengen.

Allereerst krijgen volwassenen in de dorpen een kans om via de alfabetiseringslessen te leren lezen en schrijven. Er gaat een wereld voor hen open als ze eenmaal

kunnen lezen en zien dat woorden een boodschap bevatten. Ook de boodschap van de Bijbel.

We besteden ook veel tijd aan vertaalwerk. Als er eenmaal vertaald materiaal is, kan het natuurlijk op vele manieren ingezet worden. Zo worden de verhalen uit de Van Dam Bijbels gekoppeld aan een Bijbelstudie. Of we gebruiken de tekst uit de Kijk en Luisterbijbel met de alfabetiseringslessen als de deelnemers beginnen te lezen. Ook hebben we folders in de lokale taal, die we onderweg uitdelen.

Voor degenen die niet kunnen lezen, hebben we beeldmateriaal en audioverhalen die via de telefoon en ra-



UIT HET VELD



Deze partnerorganisatie heeft vijfhonderd door ons vertaalde kinderbijbels uitgedeeld op hun school



Deze studenten van de Bijbelschool zijn erg blij met het bijbelcommentaar van Matthew Henry



dio verspreiden. Veel van de materialen die we hebben, delen we online. Zo kan iedereen het gebruiken.

Mensen weten ons te vinden om een Bijbel of liedboek te kopen. Of ze zien ons rijden en weten dat we in onze auto altijd een voorraadje hebben. We verkopen zo onderweg heel wat boekjes en Bijbels. Ook zijn er verkooppunten bij lokale bekenden. Soms worden de boeken via andere organisaties verspreid binnen hun projecten, bijvoorbeeld op scholen.

We kopen de Bijbels in het Chichewa bij de Bible Society in de hoofdstad van Zambia. Dat is vijf uur rijden vanaf onze woonplaats Petauke. Het gebeurt weleens dat de voorraad op is en dan zijn de Bijbels helaas nergens te krijgen in Zambia. We hebben dan gelukkig nog de mogelijkheid om ze over de grens in het buurland Malawi te kopen. Daar zijn natuurlijk meer kosten en tijd aan verbonden. Maar “nee” verkopen is toch wel pijnlijk. We hebben ook een Bijbels dagboek in het Nyanja. Die is erg gewild. Op een eenvoudige manier wordt de lezer bekend gemaakt met de Bijbel.

De in het Nyanja vertaalde kinderbijbels zijn erg in trek. Ze worden verspreid op scholen en onder studenten uit

het sponsorprogramma en ook uitgereikt aan deelnemers van de zondagsschool- of jongerentraining. We horen dat de eenvoudige verhalen regelmatig gebruikt worden in de lokale kerken. Vergeleken bij wat wij meekrijgen in onze kerken is dat weinig, maar vergeleken met wat er anders gezegd wordt, is het heel veel.

Door de situaties die ontstonden rond de coronapandemie, is het idee ontstaan om een leestas te maken voor kerken. Iedere twee maanden wordt er een tas samengesteld met leesmateriaal en Bijbelstudies over een onderwerp. Die tas wordt inmiddels aan zo'n 75 verschillende lokale kerken uitgedeeld. De kerkleiders delen het materiaal uit aan hun leden die kunnen lezen. Ook voor de gevangenisbewoners wordt een speciale leestas samengesteld.

Vertaalwerk, alfabetisering en het beschikbaar stellen van boeken, folders en audio zijn onlosmakelijk verbonden met onze missie: mensen in aanraking brengen met Gods Woord. We bidden of de vreemde tekens letters mogen worden en de letters woorden en de woorden Waarheid!

Anneke van Asselt - Zambia



TUINGEREEDSCHAP

VOOR ELKE GROENE KLUS

Graven, spitten, bestraten, vegen,
harken, aanplanten, hout hakken of gewoon de tuin onderhouden.

Talen Tools heeft eerste klas gereedschap voor ieder budget en elke klus.



PLUS Slingerland Middelharnis
Kerkepad 7, 3241 CH Middelharnis
0187-482772
Slingerland-middelharnis@plussupermarkt.nl

PLUS Slingerland Rockanje
Dorpsplein 22, 3235 AD Rockanje
0181-407310
Slingerland-rockanje@plussupermarkt.nl



Wat een verschil



Port Lavande
EXCLUSIEVE MODE

...Nieuwe Collectie..!

webshop & info
www.portlavande.com



Overtuiging

Wonen en werken in Malawi gaat niet altijd vanzelf. We genieten enorm van het prachtige land en van het leven hier, maar tegelijkertijd kan het zwaar en frustrerend zijn. Steeds wanneer we een klein stapje vooruit maken lijken we er soms weer twee terug te moeten. Dan vragen we ons af waar we het voor doen. Anderen vragen ons ook: jullie hebben zoveel achtergelaten, waarom gaan jullie helemaal naar Malawi om daar als vrijwilliger voor langere tijd aan de slag te gaan? Het is goed om daar af en toe bij stil te staan. Waarom doen we dit?

We doen dit uit overtuiging. Vanuit de overtuiging dat we mogen delen van onze rijkdom. Het feit dat wij deze keuze konden maken is het bewijs van onze enorme welvaart in Nederland. Het overgrote deel van de mensen in Malawi heeft deze keuze niet. Ze zitten gevangen in een vicieuze cirkel van armoede en uitzichtloosheid. Toch zijn we ervan overtuigd dat deze cirkel doorbroken kan worden. Duurzame landbouwmethoden kunnen hier veel aan bijdragen. Hierdoor wordt het risico op misoogsten een stuk kleiner, hoewel er tegen het natuurgeweld waar we recent mee te maken hadden weinig opgewassen is. Toch heeft juist de manier waarop landbouw bedreven wordt in Malawi bijgedragen aan de omvang van de schade. Ook daar zijn we van overtuigd.

We zijn ervan overtuigd dat onze tijd in Malawi voor onszelf ook waardevol is. We kunnen veel leren van de mensen om ons heen. Daarbij houdt ook de schrijnende armoede die we tegenkomen ons een spiegel voor. Natuurlijk missen we ook dingen uit Nederland. Maar zelfs dat is waardevol, want juist dan gaan we voelen wat en wie echt waarde voor ons heeft.

Om in Malawi te gaan wonen en werken hebben we dus het één en ander opgegeven. Jezus Christus kwam echter naar deze wereld om vernederd te worden en te sterven voor zondaren, voor vijanden. Voor ons. Wat mag het ons dan kosten om Hem te volgen?

Jos en Caroline Nieuwenhuijse- Malawi



Overstromingen en noodhulp in Malawi

Zo'n 100.000 gezinnen zijn getroffen door de cycloon Ana. Gewassen, huisjes en (voedsel)voorraden zijn weggespoeld. Stéphanos en Timotheos hebben gezamenlijk een noodhulpplan opgesteld, bestaande uit de volgende fases:

1. Voedselnoodhulp - Er is voedselhulp geboden. De voedselpakketten bestonden uit één zak maïsmeel, twee liter olie en vier pakjes sojabonen. Wat waren de mensen blij en dankbaar.
2. Verstrekking zaden - Vervolgens zijn en worden er zaden verstrekt, in de hoop dat de getroffen en dit jaar toch nog kunnen oogsten. Het gaat om sorghum, zoete aardappel, en/of cassave aangezien het laat in het groeiseizoen is. De laatste twee gewassen zijn bestand tegen droogte.
3. Herbouw en reparatie huizen - Veel huizen zijn volledig ingestort en anderen zijn gedeeltelijk beschadigd. Er is materiaal nodig voor de (her)bouw van woningen van getroffen families.

We hebben de afgelopen maanden mogen ervaren dat harten geneigd werden om te geven voor de noodhulp in Malawi. U heeft gedoneerd omdat u vertrouwt dat de gift op de juiste manier besteed wordt. Uit overtuiging dus. Na de Heere, onze hartelijk dank. Mede dankzij u was het mogelijk om een deel van het noodhulpplan uit te voeren. Scan de QR code om (nog) een steentje bij te dragen én voor foto's en videobeelden van de catastrofe. Of kijk op stephanos.nl/noodhulp en stephanos.nl/nieuws







BEDANKT

De tweede landelijke kiprollade-actie van Stéphanos was opnieuw een succes. De Stéphanos werkgroepen in Staphorst, Genemuiden, Werkendam, Nieuw-Lekkerland en Katwijk hebben de afgelopen weken hun best gedaan om de kiprollades aan de man te brengen. Het vers gebraden vlees vond gretig aftrek, waardoor er een bruto bedrag van ruim € 10.000,- opgehaald werd. Deze actie is mogelijk gemaakt door een mooie samenwerking met Slagerij Markus te Gouderak. Allen die meewerkten of een aankoop deden willen we vriendelijk bedanken.



Stéphanosvrijwilliger Henk van der Schans heeft in september 2021 in vier dagen tijd de NAP-route* gefietst. Deze route is 455 km lang. Vervolgens is hij van het eindpunt in Breda weer teruggefietst naar zijn huis in Sprang-Capelle. Hiermee heeft hij geld willen ophalen voor Stéphanos. Henk heeft met deze prachtige sponsortocht van 545 km het geweldige bedrag van € 6752,- opgehaald! Henk, heel hartelijk dank voor deze geweldige en succesvolle actie.
*Detail: De LF9 NAP-route heeft een bijzonder thema: het NAP (Normaal Amsterdams Peil). Deze lange fietsroute volgt globaal de kustlijn die ontstaat als alle dijken en duinen wegvallen.



Familie Stufken uit Lieren in januari vijf minuten gratis winkelen bij Dirk Supermarkt gewonnen. Het opgehaalde bedrag ging ook naar een zelf gekozen goed doel. Het werd Stéphanos. Ze mochten zorgen voor een grote kop op de boodschappentas, wat ze in de winkel belangrijker vonden dan de tijd. En omdat het ook voor Stéphanos was, hebben ze uiteraard flink hun best gedaan. Het opgehaalde totaalbedrag was maar liefst € 473,-! Familie Stufken, heel hartelijk dank voor deze mooie en spontane actie. Op de foto ziet u Gerrit en Petra Stufken, zoon Joël en neef Robert.

Op de ds. A. van Stuijvenbergschool hebben verschillende groepen laten zien dat ze goede verkopers zijn. De kinderen hebben met een stroopwafelactie voor Stichting Stéphanos meer dan 3500 pakjes stroopwafels verkocht. Dit leverde het mooie bedrag van € 2506,-. Geweldig! Kinderen en allen die geholpen hebben; heel hartelijk dank.

Kijk op www.stephanos.nl/nieuws voor meer activiteiten



Een groot compliment voor de werkgroep en fotokaartenvrijwilligers in Genemuiden. In 2021 zijn landelijk meer dan 52.000 zelfgemaakte fotokaarten verkocht via fotokaarten-stephanos.nl, via winkels en bij mensen thuis. Hartelijk dank aan allen die hieraan een bijdrage hebben geleverd. Wilt u ook fotokaarten kopen of verkopen (thuis of in winkel)? Neem dan contact op met familie J. Slingerland. fotokaarten@stephanos.nl of 038-3856609.



Kindervereniging Gideon van de CGK uit Poederboijen, hield een sponsorloop: 'In de benen voor nieuwe stenen.' Vooraf haalden de kinderen al geld op door oude spullen te verkopen, met een kijkdoos langs de deur te gaan of door lege flessen op te halen. De opbrengst was bestemd voor noodhulp Malawi en de helft daarvan ging naar stichting Stéphanos, een bedrag van € 480,50. Kinderen, bedankt! Jullie hebben je drie dagen enorm ingezet voor deze onverwachte actie.

Werkgroep Katwijk kreeg van een gezin een gift van € 400,-. Ze hadden besloten om de opbrengst van de verkoop van hun orgel te schenken aan Stichting Stéphanos. Een mooi gebaar.

Werkgroep Werkendam leverde met een totaalopbrengst van € 365,- een mooie bijdrage aan de landelijke kiprollade-actie. Bedankt voor uw bestelling.

Werkgroep Elspeet organiseert ieder jaar een kerstpostactie. De werkgroep en andere vrijwilligers zijn dan een tijdje postbode. Dit jaar heeft de actie € 721,40 opgeleverd. Alle tijdelijke postbodes, bedankt.

Ook Henk van der Schans uit Sprang Capelle organiseerde een kerstpostactie. Dit heeft het mooie bedrag van € 262,05 opgeleverd. Henk, fijn dat je even postbode wilde zijn.

Jennet van der Schee uit Hoge Hexel heeft aan huis pompoenen en kalebassen verkocht voor Stéphanos. Dit heeft het mooie bedrag van € 150,- opgeleverd, waarvoor dank.

Ondanks dat de herfstfair in november niet door kon gaan heeft werkgroep Nieuw-Lekkerland toch wat spulletjes kunnen verkopen via social media. Inclusief extra giften hebben we € 1470,- over kunnen maken aan Stéphanos.



Ha jij
de uitdaging
aan?




Stéphanos

Schrijf je in voor de 2de Stéphanos
fietstour op D.V. 11 juni 2022

Informatie en inschrijven: www.stephanos.nl/fietstour
Help kinderen als Esther aan onderwijs!

Ook is er een alternatief voor gezinnen en ouderen. Zie website

Fietstocht Stichting Stéphanos



Fiets mee op

D.V. 11 juni 2022

Keuze uit 3 routes: 15, 40 of 60 km

Puzzelfietstocht 15 km
Inschrijven: 10.00-13.30 uur

Fietstocht 40 of 60 km
Inschrijven: 9.30-11.30 uur

Startplaats:
Heeswijk 77, Montfoort

Bij de tussenstop in Polsbroek kunt u voor een klein prijsje drinken en iets te eten kopen.

Prijs van deelname
Per persoon: €5
Per gezin: max. €20
Incl. 1x koffie/thee/fris met koek


Stéphanos

Hulp aan (wees)kinderen
en evangelisatie in
Malawi en Zambia.

Vragen?
Gerdine van Schaik
06 – 36543083

Deelname op eigen risico.

Voor het verzorgen van:

- o Financiële administraties
- o Jaarrekeningen
- o Belastingaangiften en –advies
- o Salarisadministraties
- o Personeelsbeleid
- o Vastgoedbeheer
- o Bedrijfseconomische advisering
- o Ondernemingsplannen en persoonlijke begeleiding voor starters
- o Treasury en financiering
- o Administratieve organisatie
- o Online dienstverlening
- o Interim management

Voor:

- o MKB
- o ZZP
- o Stichtingen

MUVAMA BV

Administratieve dienstverlening

Jan Blankespoor
Avervoordseweg 36, 7396 PE De Vecht
KVK 09147623
0643 740 176
jbl@muvama.nl



Er is de afgelopen maanden veel gebeurd. En we mogen Gods goede hand opmerken in veel zaken. Bijvoorbeeld in het feit dat we de familie Den Hartog mochten aannemen om zich voor te bereiden op uitzending naar Midden-Malawi, als versterking van het project waarin Karin van Meeuwen werkzaam is. Naar verwachting zal dat in september zover zijn. Tevens is Sanne Wittingen al behoorlijk ver in haar voorbereidingen om in D.V. mei uitgezonden te kunnen worden naar Zambia. Zij stelt zich aan u voor op pagina 14. Fijn dat ook het team daar versterking krijgt.

Van Willemien weten we dat ze rond de komende jaarwisseling definitief zal terugkeren naar Nederland. Dat vinden we met elkaar jammer, maar de reden van haar besluit om haar contract niet te verlengen is zeer nobel en te respecteren. Ze wil de zorg voor haar ouders gaan vormgeven. Gelukkig kunnen we samen met haar en andere betrokkenen tot het einde van het jaar werken aan een goede overdracht.

Bij de familie Nieuwenhuijse is er nieuw leven op komst. Een wonder en een zegen. We willen hen van harte gelukwensen.

We zijn dankbaar dat het jaar 2021 financieel gezien boven onze verwachting is geëindigd. De details zullen later in het jaarverslag te lezen zijn. Van het overschot

hebben we meteen moeten reserveren voor de zeer grote kostenstijgingen in Malawi. Brandstof, levensmiddelen, salarissen, alles wordt duurder. De inflatie in veel Afrikaanse landen is enorm. Dat merken we ook in onze projecten. Daarnaast is er een eenmalige grote uitgave in 2022 doordat we als gevolg van corona nu vier in plaats van drie schooltermijnen per kalenderjaar hebben.

De noodhulpcampagne die we samen met onze collega's van Timotheos hebben vormgegeven, is door onze achterban gesteund op een wijze waar we echt stil van werden. Ook via de RD-actie en vanuit Canada is er ruimhartig bijgedragen aan het uitvoerbaar maken van het noodhulpprogramma. Duizenden gezinnen werden voorzien van voedsel, nieuwe zaden, materiaal tot wederopbouw of versterking van woningen. Hierover leest u meer op pagina 24 en op onze website.

Uw gebeden zijn onmisbaar. Zo vaak voelen we dat we zonder Gods hulp echt niets kunnen uitrichten. Die overtuiging mag ons wel te meer brengen voor Gods aangezicht. Want: 'Gods vriend'lijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Voor all' oprechte harten. Ten troost verspreid in smarten.'

*Johan van der Ham
directeur/bestuurder*



IN GESPREK MET



Ds. G. Kater

Ieder magazine gaat onze bestuurder Johan van der Ham in gesprek met een bij Stéphanos betrokken persoon. Dit keer met ds. G. Kater, die sinds kort deel uitmaakt van de Raad van Toezicht, als opvolger van ds. R.P. van Rooijen.

Kunt u eerst iets over uzelf vertellen?

„Ik ben ds. G. Kater, 43 jaar oud, en woon met mijn gezin in het Zeeuwse plaatsje Arnemuiden. Mijn vrouw en ik hebben zeven kinderen uit Gods hand ontvangen. In leeftijd variëren ze van achttien tot één jaar oud. We kregen vijf dochters en twee zonen. Nadat ik verschillende jaren werkzaam was als makelaar en taxateur onroerend goed wist ik me geroepen tot het predikantschap. Na het afronden van mijn theologiestudie diende ik vanaf september 2010 de HHG Hasselt, Rouveen, Zwolle e.o., vanaf december 2014 de HHG Waarder en sinds juni 2019 de HHG Arnemuiden. Zowel mijn vrouw als ikzelf zijn geboren en opgegroeid in het Zeeuwse land, dus sinds onze verhuizing naar Arnemuiden zijn we weer wat dichterbij de buurt van onze families.”

Sinds wanneer en hoe bent u betrokken geraakt bij het werk van Stéphanos?

„Ik draag het werk van Stéphanos een warm hart toe. Al verschillende jaren maak ik deel uit van het comité van aanbeveling. In het verleden heb ik ook korte tijd deel uitgemaakt van het bestuur in de oude bestuursvorm. Vanwege tijdgebrek zag ik me destijds genooddaakt hiermee te stoppen. Sinds januari 2022 maak ik deel uit van de Raad van Toezicht en hoop ik op deze wijze een steentje te mogen bijdragen aan het werk van Stéphanos. De eerste contacten met Stéphanos waren persoonlijke contacten met ds. van Rooijen. Hij was destijds voorzitter van het bestuur. Nu heb ik zijn taken in de Raad

van Toezicht overgenomen. Ook met de voorlichter, Harry Droppert, had ik eerder al persoonlijk contact.”

Hoe kijkt u naar uw nieuwe taak?

„Binnen de Raad van Toezicht heb ik vooral contact met de andere RvT-leden. Maar ook met onze directeur/bestuurder, Johan van der Ham. Binnen de RvT maak ik samen met dhr. Talen deel uit van de identiteitscommissie. Het is mijn uitzien en gebed dat het werk van Stephanos rijk gezegend zal worden. Zodat kinderen in Malawi en Zambia de hulp ontvangen die zij nodig hebben, maar vooral dat ze de Heere Jezus Christus zullen leren kennen als hun Zaligmaker. Ik hoop daarvoor een middel in Gods hand te zijn.”

Waar denkt u aan bij ons kwartaalthema 'overtuiging'?

„Dan denk ik meteen aan de vraag: welke overtuiging drijft ons om ons in te zetten voor weeskinderen in Malawi en Zambia?”

Heeft u tenslotte een wens voor het werk van Stéphanos?

„Wat ik erg mooi vind is dat we elkaar binnen Stéphanos vinden in het fundament van Gods Woord en de gereformeerde belijdenis hebben als basis voor ons werk. En dat terwijl we deel uitmaken van verschillende reformatische kerken. Ik hoop van harte dat deze vorm van samenwerking in de toekomst zal worden verdiept en verbreedt. Ik wens allen die, op welke wijze dan ook, een bijdrage leveren aan het werk van de stichting daarvoor van harte Gods zegen toe.”
Hartelijk dank dominee, dat u zich op deze wijze aan de lezer van ons magazine hebt willen voorstellen. Namens Stéphanos wens ik u zegen op uw werk in onze Raad van Toezicht.



Wat is overtuiging?

Volgens het woordenboek: Een sterke mening of geloof of iets wat je zeker weet. Iets waar je echt in gelooft dus, ongeacht wat er tegenop komt. Ergens zó van overtuigd zijn dat je liever zou sterven of opgesloten worden, dan je overtuiging te verloochenen. Het is zoals de overtuiging, het geloof van Sadrach, Mesach en Abed Nego die het vuur van de oven niet vreesden. Zij wisten zeker dat zij niet voor iets anders dan voor de Heere mochten knielen. Zij vertrouwden op de Heere.

Sadrach, Mesach en Abed-Nego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden. (Daniël 3:16-18)

We zien hier geen menselijke overtuiging, maar het werk van de Heilige Geest. Dit vertrouwen, dit geloof, is een gave van God.

Wat geloven wij?

Wij geloven dat God het Opperwezen is, die alles gemaakt heeft vanuit niets (Genesis 1). Wij geloven dat God bestaat in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij geloven dat de Vader verkiest tot zaligheid, dat de Zoon voldaan heeft aan het kruis en dat de Heilige Geest de verlossing toepast aan de harten van de ware gelovigen.

Wij geloven in de Bijbel als het Woord van God, ingegeven door God Zelf (2 Timotheüs 3:16). En dat God Zijn Woord wil gebruiken tot zaligheid van zondaren.

De Bijbel is tot onderwijzing, weerlegging, verbetering en opvoeding. Wij zijn ervan overtuigd dat wij ons hebben te onderwerpen aan de Schrift.

Wij geloven dat wij geboren zondaren zijn en dat wij onszelf niet kunnen redden (Romeinen 5, Psalm 51, Mattheüs 15).

Wij geloven dat wij gered zijn, uit genade, door onze Heere Jezus Christus. *Hij is voor ons gestorven, toen wij nog zondaars waren* (Romeinen 5). Hij, de Man van smarten, kwam naar de aarde om ons te redden. *Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft* (Johannes 3:16).

Wij geloven dat deze zaligheid wordt toegepast aan de harten van mensen door Woord en Geest. Hij overtuigt van zonden. Hierdoor krijgen we berouw over onze zonde. Hij zorgt er voor dat we inkeren en terugkeren tot Christus, in geloof. Alleen in Hem kunnen wij rusten voor onze redding (Hebreeën 10, Johannes 1, Handelingen 11, Handelingen 2).

De Heilige Geest overtuigt ons ook van het belang van de gemeenschap der heiligen. In de gemeenschap met kinderen van God kunnen wij met elkaar delen, elkaar bemoedigen en troosten.

Bij Stéphanos werken we vanuit deze overtuiging. Dit geloof is onze basis. Wij zijn zondaren, gered uit genade, geroepen om voor onze broeders en zusters te zorgen. Wij hebben de Waarheid in een wereld vol van leugens. Ons gebed is: Heere, help ons om deze Waarheid altijd vast te houden. Alle eer zij aan Hem!

*Dominee Yamikani Massa,
Manager spiritual affairs*

De jaarlijkse Amaryllisbollenactie

Wie kent deze actie (nog) niet? Een prachtig initiatief van vele vrijwilligers door het hele land, om in september amaryllisbollen te verkopen voor Stéphanos. Vorig jaar mochten we zeven nieuwe deelnemers verwelkomen en hebben we meer bollen verkocht dan ooit. Lijkt het je leuk om dit jaar ook mee te doen, geef je dan vóór april bij ons op.

Wat houdt het in?

Je gaat amaryllisbollen verkopen in je eigen omgeving. Je maakt veel mensen blij met deze actie en je krijgt regelmatig positieve reacties over de mooie bloemen. Het zijn dan ook grote bollen van goede kwaliteit. Regelmatig komen ze zelfs voor de tweede keer uit, zodat men er dubbel plezier van heeft. Je verkoopt dus echt iets van waarde. Het is ook een makkelijke en snelle actie: start in september, levering in oktober. Iedereen kan het en iedereen mag meedoen! De minimale afname is 25 stuks, maar daar zit je meestal al snel aan. We zien uit naar jouw aanmelding voor april 2022. Je ontvangt daarna van ons info en tips hoe je het beste deze actie kunt organiseren.

Hartelijke groet,

Carin van der Ham carinvanderham@gmail.com

Yvonne Opschoor y.opschoor@solcon.nl

Landelijke organisatie Amaryllisbollenactie t.b.v. Stichting Stéphanos



Beste jongens en meisjes,

In dit magazine gaat het over 'Overtuigd'. Waar ben jij van overtuigd? Overtuigd betekent dat je iets heel zeker weet en dat je de dingen zo doet omdat je zeker weet dat dat goed is.

Wij mogen zeker weten dat God leeft. De Bijbel overtuigt ons daarvan. En God geeft ons in de Bijbel de opdracht om goed voor de schepping te zorgen. Dat betekent dat we goed voor de natuur moeten zorgen, maar ook voor onze medemens. En dat is wat Stéphanos doet. Vanuit de overtuiging dat God leeft en dat iedereen Hem nodig heeft, helpen we andere kinderen en vertellen hen over God.

Help jij mee!?

Succes met de kleurplaat en de puzzels, en we hopen dat er weer veel kinderen meedoen!

Hartelijke groeten, *juf Elsbeth en juf Cora*

1. W ←←↑
2. X ←↑↑
3. T ←↓→
4. M ↓←←
5. C ←←←
6. Z ←↓↓
7. L ←↓→
8. W ↑←←
9. C ←↓→
10. U ↑↑→
11. Z ←↑↑
12. K ←←↑
13. F ↑↑↑
14. H ←↓→
15. Q ↓←↑
16. C ←↓↓
17. E ←←↓

I	G	E	C	X	D
K	H	P	W	V	Y
H	X	R	Y	M	T
F	L	Z	E	K	C
D	T	Q	H	O	E
N	J	W	S	U	B

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

10	11	12	13	14	15	16	17
----	----	----	----	----	----	----	----

Weet je ook wie dit zei?

9-11 jaar

In Markus 8 lezen we dat er verwarring is onder de mensen over wie de Heere Jezus nu is. Is Hij Johannes de Doper, is Hij Elia, is Hij een andere profeet? Hierop stelt de Heere Jezus Zijn discipelen een vraag: 'Maar gijlieden, wie zegt gij dat Ik ben?' Eén van de discipelen geeft hier antwoord op. Hij twijfelt niet en is niet verward. Hij is ervan overtuigd! Kun jij zijn antwoord vinden in de puzzel?

Je ziet de beginletter en de weg door de puzzel om bij de juiste letter uit te komen:

Voorbeeld: H ←←↑ betekent: je begint bij de H en gaat dan: links, links, omhoog. Dan kom je dus uit bij de L.

Inzenden: - Het antwoord van de discipel

- De naam van de discipel

Beste jongens en meisjes,

De afgelopen jaren heb ik met veel plezier de puzzelrubriek verzorgd. Ik zorgde voor de kleurplaat, maakte puzzels en schreef een stukje. Na acht jaar is dit het laatste stukje wat ik schrijf. Mijn gezondheid maakt dat ik keuzes moet maken. In die acht jaar ben ik getrouwd, heb ik twee prachtige kinderen gekregen, maar is mijn gezondheid achteruitgegaan. Daarom leg ik deze taak neer. Maar schrik niet, juf Lourina neemt mijn taak over en gaat vanaf nu mooie puzzels voor jullie regelen. Hopelijk puzzelen jullie nog lang met Stéphanos mee! Ik wens jullie en ook juf Elsbeth, de nieuwe juf Lourina en alle andere mensen die betrokken zijn bij de puzzels het allerbeste en Gods zegen toe in die tijd die voor ons ligt.

Groetjes, *Juf Cora*

Beste juf Cora,

Namens alle kinderen die in de afgelopen acht jaar hebben mee gepuzzeld en gekleurd willen wij u hartelijk bedanken. Elke keer was er weer een mooie kleurplaat die bij het thema paste. De puzzels waren soms een beetje moeilijk, soms een beetje makkelijk, zo bleef het spannend. We hebben veel geleerd door de puzzels, dank u wel. We wensen u Gods zegen voor de toekomst, voor u en uw gezin.

Hallo juf Lourina,

Wat fijn dat u puzzels en kleurplaten wilt gaan maken voor de hele Stéphanosfamilie. We vinden het jammer dat juf Cora moet stoppen, maar zijn heel blij dat we niet hoeven te stoppen met puzzelen en kleuren. We wensen u veel plezier en hopen dat u lang bij Stéphanos zult blijven.

Groetjes van alle *puzzelkinderen*

7-9 jaar

De Bijbel staat vol met dingen die wij zeker mogen weten. Ook in deze puzzel kom je een kort zinnetje tegen met iets waar wij van overtuigd mogen en moeten zijn. Het is waar! Kun jij de weg door het doolhof vinden om zo de woorden in de juiste volgorde zetten?

Inzenden: - De gevonden zin en de weg door het doolhof



**SPELREGELS**

- Kinderen van 7-11 jaar krijgen bij elke goede inzending tien punten. Bij zestig punten krijg je een boekenbon.
- Kinderen van 3-6 jaar kunnen de kleurplaat opsturen. Na vier keer opsturen krijg je een prijs.
- Wil je stoppen? Geef het even door, dan kun je je punten doorgeven aan je broertje of zusje. Als je twee keer niets opstuurt, gaan we er vanuit dat je stopt.
- Opsturen vóór 1 mei 2021.
- Schrijf je naam, adres, postcode en geboortedatum ook op het briefje met de oplossing.
- Jullie kunnen de kleurplaat en puzzels opsturen naar Ben Viegersstraat 2, 8072 ZG Nunspeet of stuur een foto naar kids@stephanos.nl.



Wij werken aan de toekomst van kinderen

Die dagelijks voortdurende zorg is voor ons pas echt waardevol als ze gegeven wordt vanuit de Bijbelse opdracht en als de Bijbelse boodschap in onze programma's doorklinkt.

Colofon

Uitgave van Stichting Stéphanos

Versijnt vier keer per jaar in een oplage van 8.000 stuks.

Grondslag van Stichting Stéphanos

Het onfeilbaar Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid.

Directeur / bestuurder

J. van der Ham

Raad van Toezicht:

L. den Boer
Ds. G. Kater
J.W.D. Nijkamp
J.G. Roodhorst
J. Talen

Secretariaat:

Martine Bijkerk,
Postbus 148, 4250 DC Werkendam.
T: 06 143 31 164
E: secretariaat@stephanos.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. A.A. Brugge,
Ds. D.J. Budding,
Ds. G. Clements,
Ds. A.A. Egas,
Ds. L. Groenenberg,
Ds. A. den Hartog,
Ds. L.M. Jongejan,
Ds. J. Joppe,
Ds. M. Klaassen,
Ds. W.M. van der Linden,
Ds. G. van Manen,
Ds. H. Roelofsen,
Ds. R.P. van Rooijen,
Ds. A.J.T. Ruis
Ds. A. Schot,
Dhr. D.J. Schouten,
Mr. C.G. van der Staaij,
Ds. K. Veldman,
Ds. W. van Vlastuin,
Ds. K. Visser,
Ds. J.A. Weststrate,
Ds. J. IJsselstein,
Ds. H. Zweistra

Voor voorlichting op scholen en verenigingen kunt u terecht bij:

Harry Droppert, 06-30167172,
voorlichting@stephanos.nl

Adreswijzigingen

We willen u vriendelijk vragen om adreswijzigingen schriftelijk door te geven.
Per post: Stichting Stéphanos,
Antwoordnummer 375,
3840 VB Harderwijk.
Per email: info@stephanos.nl

Bankrekening

Rabobank rek. nr.:
NL74 RABO 0335 3074 50
T.n.v. Stichting Stéphanos
te Hendrik Ido Ambacht
De bijdragen aan Stichting Stéphanos zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI).
Indien u voor een specifiek project wilt geven, graag het project vermelden.

Legaten / Erfstellingen

Wilt u Stichting Stéphanos testamentair gedenken, dan kunt u dat doen door te vermelden: Ik legatee aan Stichting Stéphanos, Hendrik Ido Ambacht, een bedrag van Euro xx. Voor erfstellingen en voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.

Hoofredactie

J. van der Ham
 Eindredactie
J.C. Blaak

Ontwerp & drukwerk

Torendruk Nijkerk
ISSN 2214-6644

