



Stephanos

nr. 1 - 2020



Een heldere
regenboog

Zaaien
en oogsten

Koude
en hitte

Thema
Seizoenen



6



11



23



25

- 3** Meditatie
- 9** Van de voorlichter
- 13** Agenda
- 15** Sponsoring
- 16** Bedankt
- 19** Van de directie
- 22** In memoriam
- 21** Financieel
- 26** Kids
- 25** Uit het leven van

Uit het veld

- 5** Een heldere regenboog
- 6** Zaaïen en oogsten
- 11** Seizoenen in Malawi
- 23** Koude en hitte

Coverfoto: In Genesis 8:22 lezen we dat zaaïing en oogst, koude en hitte, zomer en winter en dag en nacht niet meer zullen ophouden zolang de aarde bestaat. Gods belofte van trouw. We komen dit ook tegen in de Heidelbergse Catechismus zondag 10. Er gebeurt niets bij geval, maar alles komt ons toe als uit Zijn Vaderlijke hand. Wij kunnen planten en nat maken, maar het is de Heere die de wasdom geeft.



Alzo wies het Woord des Heeren met macht, en nam de overhand.'

(Hand 19:20)

Alzo... Hoe dan? Wel, op zo'n manier dat de Heere ervoor zorgt dat het goede uit het kwade voortkomt en Zijn Koninkrijk zal komen. Dwars tegen het woeden van alle kwade machten in.

Er zijn namelijk zeven zonen van Sceva, een Joodse overpriester, die Paulus proberen na te doen door boze geesten uit te drijven. In die tijd had je wel meer duivelbezwervers die op allerlei manieren boze geesten wilden uitdrijven. Soms zelfs in de naam van de Heere Jezus. Zo ook deze zonen van Sceva. Maar ten diepste gebruiken ze de naam van Christus voor hun eigen belang. Ze zien het succes van Paulus en dat willen zij ook. Maar het is hen alleen te doen om eigen roem, eer en macht.

Wat is de diepte van de val in Adam toch groot. Een mens heeft van nature zelfs voor het heiligste geen eerbied. We kunnen blijkbaar de naam van Christus uitspreken als een machtsmiddel om daardoor zelf wat te lijken. Hoe spreken wij de naam van Christus uit? We kunnen Zijn naam op de lippen nemen terwijl we Hem niet kennen. Wat moeten we ervoor bewaard worden en blijven om over Jezus te spreken om te proberen daardoor een naam te krijgen in de kerk of onder Gods volk. Wat baat het u in het licht van de eeuwigheid? "Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen?" Alle zaden van boosheid schuilen in ons hart.

En toch lukt het deze zonen van Sceva niet om een smet te werpen op de naam van Christus. In plaats dat zij die boze geest aanvallen, wordt die boze geest zelf aanval-

ler. Hij zegt: "Jezus ken ik, en Paulus weet ik, maar wie zijt gij?" Daar kunnen ze het mee doen. Deze zonen van Sceva worden door de duivel zelf ontmaskerd.

De vraag die tot ons komt is dezelfde: wie zijn wij? De duivel heeft voor de zonen van Sceva geen vrees. Net zomin voor ons als wij niet meer zijn dan een naprater om zo wat te lijken in de kerk, onder Gods volk of waar dan ook.

Toch leidt de Heere het zo dat uit dit kwade het goede gevonden wordt. Wat er gebeurd is, wordt bekend in Efeze. Dwars door alles heen verheerlijkt de Heere Zichzelf en zal de loop van Zijn Woord niet gestuit worden. Er wordt in Efeze druk gesproken over wat er is gebeurd en dat maakt diepe indruk. Over velen komt een vreze. Dat wil niet zeggen dat ze tot bekering kwamen. Maar er is wel ontroering en vrees.

Er zijn er ook die in beginsel zaligmakend door Gods Geest bearbeid worden. Ze worden werkzaam gemaakt met hun verlossing uit het geweld en de macht van de duivel en met hun zaligheid. Ze geloven dat ze de Middelaar, Jezus Christus, nodig hebben. Omdat ze in beginsel zondaar voor God zijn geworden. Ze kómen namelijk, belijdende hun zonden. En dat blijkt ook uit de vruchten. Al die boeken met wijze toverspreuken met een waarde van wel 50.000 zilveren penningen worden verbrand. Dus niet verkocht, maar voorgoed weggedaan. Alzo wies het Woord en nam de overhand.

Ds. H. Roelofsen, Gameren

Kies voor de GezinsGids

Gratis tas*

bij een jaarabonnement

Sluit nu een jaarabonnement (à € 47,- per halfjaar) af op de *GezinsGids* en ontvang een Zebra-tas gratis. Ga naar www.gezinsgids.nl of bel 030 230 35 00 en meld u aan als abonnee.

Zie website voor tasdetails.

* De prijs is op basis van incasso. Dit abonnement loopt tot wederopzegging.

ACTIE

Gratis ZEBRA tas t.w.v.

€39,95

gezinsgids IDENTITEIT VOOR NU

www.gezinsgids.nl | 030 230 35 00 | info@gezinsgids.nl

ANDRÉ NIEUWKOOP

NIEUW!

EEN LIED
van de sabbatdag deel 2

Een lied op de sabbatdag deel 2
Nadat deel 1 door velen met grote waardering werd beluisterd, kwam al spoedig de vraag naar een vervolg hierop. Organist André Nieuwkoop heeft aan dit verzoek voldaan. Vanuit de Lutherse Kerk in Den Haag, met zijn mooie akoestische ruimte en fraaie romantische orgel, klinken de melodien van de eeuwenoude geliefde psalmen.

14,95

Deel 1 is ook nog leverbaar

EEN LIED
van de sabbatdag

Psalmen rondom de schepping
5e Massale niet-ritmische samenzang (ruim 1300 bezoekers) met Genemuiden bovenstem vanuit de Bovenkerk te Kampen. André Nieuwkoop, orgel

Meditatie van ds. G. Beens is opgenomen in het boeklet

NIEUW!

PSALMEN
RONDOM DE SCHEPPING

14,95

NIEUW!

De vromen zullen U verhogen

14,95

De vromen zullen U verhogen
De nieuwste samenzang-cd van André vanuit Zaltbommel. M.m.v. Bovenstemgroepen Barneveld, Bommeleerwaard en Hardinxveld e.a.

NIEUW!

André Nieuwkoop improviseert

14,95

André Nieuwkoop improviseert
Improvisaties over psalmen en geestelijke liederen door André Nieuwkoop vanuit de Grote Kerk te Dordrecht

NIEUW!

André Nieuwkoop improviseert deel 2

14,95

André Nieuwkoop improviseert deel 2
Improvisaties over psalmen en geestelijke liederen door André Nieuwkoop vanuit de Evangelisch Lutherse Kerk in Den Haag

Onze cd's zijn online verkrijgbaar via bestelmuziek.nu of via de chr. boekwinkel

WINTERREIZEN

BUSEXCURSIEREIZEN

FIETSVAKANTIES

VLIEGREIZEN

CRUISES

BURGTOURS

Margrietstraat 30, 4401 EZ Yerseke | Tel.: 0113-573681
Mob.: 06-22296733 | info@burgtours.nl | www.burgtours.nl



Een heldere regenboog

Het is een maandagmiddag in november. Deze middag geeft mr. Nguluwe jongeren in Kabvumbe les over het Gebed des Heeren. Als we bij de kerk aankomen is daar nog niemand. We spreken eerst samen nog wat door over de les van vanmiddag. De les is de vierde in een serie van zes en gaat over 'Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde'.

De eerste les kwamen er tien jongeren, de tweede les vier. En ook vorige week waren er weinig belangstellenden. We zijn dus benieuwd hoeveel er vandaag komen. Vooral omdat de lucht er dreigend uitziet en we in de verte onweer horen.

Na een uur wachten komt er een jongen aanlopen. Hij voegt zich bij ons in de kerk. Even later komt er een meisje. Mr. Nguluwe vraagt net als vorige week aan de jongeren of zij weten waarom er geen andere leeftijdsgenoten komen. Aan wie we het ook vragen, niemand weet het. Terwijl we nog even wachten of er nog meer mensen komen, ontvouwt zich een gesprek over rekenenschap geven van je tijdsbesteding, de gevolgen van het verwerpen van het Evangelie en de gevolgen van de zondeval.

Er komen geen jongeren meer bij en we besluiten te beginnen, aangezien het uiteindelijk niet uitmaakt

hoeveel jongeren er zijn. Er wordt aandachtig geluisterd en mr. Nguluwe staat voorin de kerk alsof er een hele groep jongeren zit. En wellicht is dat indirect ook zo: wie weet wat het Woord uitwerkt in hun levens en zo doorwerkt in de kerkelijke gemeenten en gezinnen. Het geluid van de donder wordt steeds harder. De bui komt dichterbij. Als ik even naar buiten ga om wat jongeren die ik zie lopen uit te nodigen de les bij te wonen, glinstert de lucht. Grote regendruppels vallen naar beneden en weerkaatsen het zonlicht. Dan begint het hard te regenen.

Vanuit Petauke krijg ik een berichtje met een foto van de donkere wolken die boven het dorp hangen waar wij zitten. Een regenboog steekt fel af tegen de donkere achtergrond. Een teken van Gods trouw. Ook als er maar twee jongeren naar de training komen.

Irene Swets - Zambia

Zaaien en oogsten

Zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht zullen voortaan niet meer ophouden. Dat is Gods belofte aan de mens na de zondvloed. Ondanks dat de gedachtenspingsels van het hart van de mens slecht zijn van zijn jeugd af. Dit alleen al laat Gods genade zien voor ons zondige mensen. Hoe groot van geduld is God en hoe vol liefde dat Hij dit fenomeen niet doet ophouden tot dat Hij terugkomt. Groter nog is de komst van Jezus die wilde lijden, sterven, opstaan en ten hemel varen om onze gebroken relatie met God te herstellen. Hij kan en wil onze zonden vergeven. Dan zal er geen nacht meer zijn.





Ik mag ook in Malawi ervaren dat er zaaitijd en oogsttijd komt, elk jaar weer. Met verschillende resultaten. Ook in Malawi is er een koude en een warme periode. Als het 's nachts afkoelt naar vier graden en je slaapt op de grond, reken dan maar dat het koud is. In onze dorpjes hebben de meeste gezinnen nu een deken kunnen kopen die gehaakt is door vrijwilligers uit Nederland. En hopelijk heeft binnen een paar jaar iedereen een gedroogd lemongrass matras. Alhoewel de zorg voor citroengras nog wel iets nieuws is en er nog wat training nodig blijkt te zijn.

Voor boeren in Malawi is zaaitijd iets wat ze goed begrijpen. Helaas hebben de meesten nooit geleerd om vooraf te bedenken hoeveel je zou moeten zaaien. Na de oogsttijd van afgelopen jaar hebben we huisbezoek gedaan. Elk huishouden werd apart bezocht en we mochten daar het geestelijk zaad zaaien en met elkaar bidden. Ook konden we helpen met het bedenken hoeveel zaad voor aards voedsel ze zouden moeten zaaien om - als God goede regens geeft - in de oogsttijd voldoende voedsel te kunnen oogsten.

De mensen die we bezochten, hebben soms wel acht keer zoveel zaad gezaaid als voorgaande jaren. Bij anderen is het vooraf nadenken nog niet echt doorgedrongen. Deze boeren gaan nog op de traditionele manier door. Ze weten bij

voorbaat al dat ze niet genoeg voedsel kunnen oogsten, maar toch kunnen we hen nog niet overtuigen.

Gods Woord is gezaaid in de harten van mensen. Tijdens de Bijbelstudies zien we dat de mensen hun zonden belijden. Ze zien in dat ze verkeerd leven. Zo stelen mensen als man en vrouw zeer regelmatig van elkaar. Ze stelen van het voedsel en verkopen dat om bijvoorbeeld alcohol te kunnen drinken. Dat resulteert in ernstige honger tijdens de regenmaanden december tot en met april. Of soms al eerder. Sommige gezinnen hebben alles al op vanaf september. Dan duurt het wachten op de oogsttijd lang.

We mogen het zaad van Gods Woord elke week strooien in de dorpjes. We zien dat mensen zich bewust zijn van hun zonden, ze weten dat hun leven niet goed is. Sommige hebben hun zonden beleden en getuigen dat ze Jezus als hun Verlosser hebben leren kennen. Toch worstelen ze met de kracht van de toverdokter, de tradities in de dorpjes en hun gebrek aan Bijbelkennis. Bid u mee dat we het zaad mogen blijven strooien? En bid u dat Gods Geest overvloedig vrucht mag geven? Tot Gods eer en tot uitbreiding van Zijn koninkrijk, ook in Malawi. Er is nog veel werk. Bid dan de God van de oogst opdat Hij arbeiders zendt.

Karin van Meeuwen - Malawi



Wilt u ook aan de slag voor Stéphanos?

kijk dan eens naar de volgende mogelijkheden

Werkgroepen

Stéphanos telt op dit moment tien werkgroepen en vier thuisfrontcomités. Wie zij zijn en waar zij werken vindt u op de website www.stephanos.nl/werkgroepen. De doelen van de werkgroepen van Stéphanos zijn:

- het actief zorgen voor naamsbekendheid van onze stichting en zo mensen betrekken bij ons werk onder de weeskinderen in Malawi en Zambia;
- het verzamelen van (financiële) middelen om het werk voort te kunnen zetten.

Zou u ook graag actief willen zijn in een werkgroep bij u in de buurt? Versterking is altijd welkom.

Meer informatie vindt u op de website. Mocht u daarna nog vragen hebben of u aan willen melden, dan kunt u contact met ons opnemen met de contactpersoon van de werkgroep (zie website) of via voorlichting@stephanos.nl.

Frituurvet

U kunt uw frituurvet inleveren bij onze inzamelpunten die u kunt vinden op www.stephanos.nl/werkgroepen. Wilt u zelf inzamel-punt worden? Zie dan de advertentie elders in dit magazine.

Bent u ondernemer en wilt u graag iets doen voor uw verre naaste?

Wat denkt u van het financieel sponsoren van meerdere weeskinderen? Of het financieel steunen van het werk onder de weeskinderen in Malawi en Zambia? Bel voor meer informatie onze fondsenwer-ver op 06 30167172 of mail naar voorlichting@stephanos.nl. Kijk ook eens op www.stephanos.nl/ondernemers

Wenskaarten

Onderstaande adressen verkopen (foto)kaarten voor Stéphanos. Meer informatie kunt u vinden op: stephanos.nl/wie-wij-zijn.

Alblasserdam	Mi's Brocante, Plantageweg 4
Arnhem	Fam. Van Belzen, Schokker 1
Daarle	Erna Kleinjan, Groeneweg 22
Dirksland	Simons Kleding, Voorstraat 52
Elspeet	Mw. Van Asselt, Van Slotenerf 18 Simons Kleding, Stavereenseweg 16a
Genemuiden	Fam. J. Slingerland, Slinger 2, fotokaarten@stephanos.nl
Hardinxveld-Giessendam	Mw. Groothedde, Wisboomhof 13
Katwijk aan Zee	Fam. A.J. Schaap, E.N. Rahusenstraat 9
Middelharnis	Hoedenhuis Josephine, Kaai 9
Nieuw-Lekkerland	Simons Kleding, Kleijburgplein 29
Nunspeet	Mw. Den Boer, Kuntzestraat 1
Sint Maartensdijk	Mw. Den Hartog, Bleekveldstraat 13
Sprang-Capelle	Fam. Van der Schans, Raadhuisstraat 153
Staphorst	Fam. Ubak, Oude Rijksweg 175 Hulst&Co, Oude Rijksweg 2 Kaaspakhuis, Ebbingeweg 9c
Stellendam	Kaasboerderij J. van Schaik, Langeweg 1

Winkeltjes

De winkeltjes van Stéphanos zijn erg actief. We zien resultaat van het vele werk dat door hen wordt verricht. Graag willen we dit blijvend onder uw aandacht brengen. Koop uw inkopen bij de winkeltjes die u kunt vinden op www.stephanos.nl/winkeltjes. De opbrengst komt geheel ten goede aan Stéphanos. Er zijn ook winkeltjes die verkoopavonden bij u aan huis verzorgen. Kijk snel op de website voor contactgegevens. Is er geen winkeltje in uw omgeving en overweegt u er een te beginnen? We adviseren u graag.

Hier adverteren?

Ziet u kansen en wilt u graag adverteren in ons magazine? Neem contact op met onze voorlichter en vraag naar de mogelijkheden. Mail naar voorlichting@stephanos.nl of bel 06-30167172.



't Ware leven

Als wij zien op de omstandigheden in de wereld - in Malawi, Zambia, Nederland - of misschien wel in ons persoonlijk leven, dan worden wij bepaald bij de gebrokenheid van deze wereld. En dat het ware leven hier beneden niet te vinden is. Jodocus van Lodenstein (1620-1677) heeft een aansprekend lied geschreven waarin we opgeroepen worden om het ware leven in Hem te zoeken. Hieronder het eerste vers:

*Hoog omhoog, het hart naar boven,
Hier beneden is het niet!
't Ware leven, lieven, loven
Is maar daar men Jezus ziet.
Wat men hoor' of zie op aard',
Is ons kost'lijk hart niet waard;
Wil men leven, lieven, loven:
't oog omhoog, het hart naar boven!*

In de originele versie staat de oproep nog indringender: Hoog! omhoog! Mijn ziel, naar boven!
Wat een wonder als we het Van Lodenstein mogen nazeggen: 't Ware leven, lieven, loven is maar daar men Jezus ziet.

Rouw

Twee oud-bestuursleden van Stéphanos hebben in de achterliggende periode het tijdelijke met het eeuwige verwisseld: ds. C. van den Berg (mede-oprichter van Stéphanos) en ds. C. Stelwagen. Sterke de Heere de achtergebleven familie. Herinneringen blijven over.

Kinderbijbels voor Malawi en Zambia.

Inmiddels ligt 2019 alweer een paar maanden achter ons. In de achterliggende periode is er veel gebeurd. Onder andere zijn wij dankbaar te mogen melden dat er op dit moment bijna 15.000 kinderbijbels naar Malawi verscheept worden. Door de inzet van diverse veldwerkers en vrijwilligers van Stéphanos is inmiddels ook deel 2 van de Bijbelse vertellingen van H. van Dam vertaald in het Chinyanja/Chichewa. De kinder-

bijbels zullen in Malawi en Zambia gebruikt gaan worden. Bedrijven en particulieren die dit project mogelijk gemaakt hebben, hartelijk dank.

Frituurvetinzamelpunten

Het is ook leuk om te kunnen melden dat er in 2019 bijna 5000 kilo (!) frituurvet is ingeleverd bij onze inzamelpunten. Deze inzamelactiviteit is dus echt een succes. We kunnen een nieuw frituurvetinzamelpunt aankondigen. Woont u in de regio Amersfoort/Hoevelaken/Nijkerk, dan kunt u bij onderstaand inzamel-punt uw frituurvet inleveren:
Fam. A. Blaak, Stoutenburgerlaan 8, 3836 PB Stoutenburg-Noord. Voor meer inzamelpunten verwijst ik graag naar onze website.

Vrijwilligersdag

Op 15 februari hadden wij onze jaarlijkse vrijwilligersdag. De opkomst was ook dit jaar hoog. De vrijwilligersdag is altijd mooi en samenbindend. Onze Malawiaanse directeur Clifford Kuyokwa was voor de tweede keer in Nederland. Voor de vrijwilligersdag, maar ook om presentaties in het land te verzorgen.

Presentaties en acties

Verschillende presentaties en acties zijn er weer geweest. Onder andere op de Petrus Datheenschool in Rotterdam, de Hervormde School in Opheusden en tijdens verenigingsavonden en ouderenmiddagen. Ook de komende periode staan weer diverse presentaties en acties op de planning.

Ongetwijfeld vergeet ik nog zaken te noemen, voor meer informatie verwijst ik u naar onze website www.stephanos.nl.

Een hartelijke groet,
Harry Droppert

Voor alle data en op de agenda staande activiteiten geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

SPECIALS ZIJN

ONZE STANDAARD



**ARCO
METAAL**

arcometaal.nl



**INDOOR
STEEL**

indoorsteel.nl



**OUTDOOR
STEEL**

outdoorsteel.nl

Degelijke en duurzame staalproducten van Hollandse bodem compleet naar uw wensen



Seizoenen in Malawi

In Genesis 8 vers 22 lezen we: 'Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht, niet ophouden.' De Heere heeft de hemel en de aarde geschapen, door Zijn wil en Zijn Woord. Hij heeft ook de seizoenen geschapen. We zien de seizoenen terug in de natuur, maar we kunnen seizoenen ook opvatten als levensfasen die ieder mens kent.

Malawi kent, net als veel andere landen, verschillende seizoenen. De maanden januari tot en met maart noemen we Emerald. Er is regelmatig regen, maar meestal niet de hele dag. Het is een belangrijke, maar ook een spannende tijd voor de boeren. Er moet genoeg regen vallen, maar niet te veel, zoals bij de overstromingen in maart 2019.

April en mei vormen de Afrikaanse herfst. Lake Malawi is helder, de bomen zijn groen en de temperatuur is perfect.

Juni en juli vormen de Malawiaanse winter, maar dat lijkt in niets op een Nederlandse winter. De dagen zijn warm, maar de nachten koud. Het wordt al droger in de bush, waardoor de dieren naar de waterbronnen trekken.

In augustus en september wordt het echt warm. De bush is uitgedroogd, er zitten vrijwel geen bladeren meer aan de bomen. Als je wild wilt spotten, zit je bij een waterbron altijd goed, de dieren blijven nu voortdurend in de buurt.

In oktober en november wordt het al warmer en warmer, met de heetste tijd in december: zomer in Malawi. Het is zinderend heet en er valt bijna geen regen. De

vuurvliegjes verlichten de bomen, stormen komen en gaan en in de laatste weken zien we de trekvogels al weer verzamelen: de zomer gaat weer voorbij...

Januari tot en met maart zijn de belangrijkste maanden voor Malawianen. We zijn zo afhankelijk van de weersomstandigheden om ons voedsel te laten groeien. Zaken zoals irrigeren en kunstmatig bemesten is voor veel Malawianen niet mogelijk. We leven dicht bij de natuur en zijn afhankelijk van wat God ons geeft. Als er in deze maanden voldoende regen valt, kan er gezaaid worden. We bidden tot de Heere of Hij het gezaaide wil laten groeien. Een goede oogst is onmisbaar voor ons volk.

Genesis 8 vers 22 leert ons dat we in God mogen en kunnen geloven, onafhankelijk van de seizoenen. Hij doet wat Hij belooft, Hij blijft altijd Dezelfde. Daarom kunnen we Hem ook in alle fasen van ons leven vertrouwen. Wat er ook gebeurt; Hij is er. In gezondheid en ziekte, in rijkdom en armoede; Hij zal er zijn.

Clifford Kuyokwa - Malawi

Port Lavande
EXCLUSIEVE MODE

NIEUWE COLLECTIE

Kom gezellig langs in onze webshop en shop de mooiste items om uw garderobe te vullen!

TOT ZIENS!

www.portlavande.com

Nieuwe uitgaven van de GBS

voor kerk, catechisatie, school, vereniging en thuis

Alle Bijbels in Statenvertaling

S31
€17,50

Bijbel met synoniemen
School-/handbijbel, 11,8 x 17,7 cm. Met tien landkaartjes, kunstleer, met Psalmen en formulieren. **Deze editie bevat synoniemen bij verouderde woorden, die onderaan op de pagina zijn geplaatst.**

P10
€27,50

Psalmboek
Psalmboek in de berijming van 1773 met notenschrift bij alle verzen; 12 x 17,7 cm; kunstleer, kleursnee

BK76
€7,50

Gerard Schuttel
De Spaanse bijbelsmokkelaar en vijf andere historische verhalen
Naast het verhaal over de Spaanse bijbelsmokkelaar bevat dit boek vijf andere historische verhalen over de waarde, de vertaling en de verspreiding van de Bijbel. *De verhalen zijn bestemd voor jong en oud. 68 pag. Met aansprekende illustraties van Adri Burghout*

OPROEP

WORDT

FRIJLAF

INZAMELPUNT

Plaatst u ook een container voor oud vet? Een volle kliko wordt binnen 2 dagen vervangen voor een lege.

En Stéphanos krijgt een goede prijs, zodat de weeskinderen in Malawi en Zambia er mee geholpen worden.

Doet u mee? Neem contact op met Harry Droppert.

Mail naar voorlichting@stephanos.nl
of bel: (06) 30 16 71 72

PIONIERSWEG 84-86 • DRONTEN • WWW.VETCOLLECTE.NL



Wat: Lentefair met o.a. tweedehands boeken, foto-kaarten, bijbelhoezen, Jémako, Aloë Vera, haaraccessoires, ondergoed, sieraden, snoep en verschillende etenswaren.

Wanneer: Zaterdag 21 maart, 9:00 - 15:00 uur

Waar: Winkelcentrum Kleyburgplein, Nieuw-Lekkerland

Wat: Jaarlijkse verkoopdag met o.a. fotokaarten, snoep, koek, gebak en slaatje.

Wanneer: Woensdag 8 april, 16:00 – 20:00 uur

Waar: Bethelkerk, Bereklaauw 1 in Genemuiden

Wat: Goede Doelenmarkt met allerlei activiteiten en verkoopkramen ten bate van verschillende goede doelen, waaronder Stéphanos. Met o.a. fruit, boeken, speelgoed, tweedehands kleding, fotokaarten, koffie, cake en poffertjes.

Wanneer: Woensdag 8 april, 9:00 - 15:00 uur.

Waar: Het Kerkerf (achter de dorpskerk), Nunspeeterweg 3 in Elspeet

Wat: Paasconcert met medewerking van het Gelders Mannen Ensemble en Laudate Deum o.l.v. Arie Kortleven. Orgel: Bert Roest. Collecte t.b.v. Stéphanos

Wanneer: Zaterdag 11 april, 19:30 - 21:30 uur

Waar: Elimkerk, 't Harde

Wat: Struinen door de duinen. Duinwandeling en spelactiviteiten voor jong en oud.

Wanneer: 13 april (2e paasdag), start tussen 14:00 - 15:00 uur

Waar: Startpunt bij ingang duin aan de Zuidduinseweg, eindpunt bij de speelweide aan de Wassenaarseweg 152 in Katwijk

Wat: Kerkdienst t.b.v. Stéphanos o.l.v. ds. Van Rooijen.

Wanneer: Woensdag 22 april om 19:30 uur

Waar: Kerkgebouw HHK te Elspeet, Vierhouterweg 71

Wat: 19e Autopuzzeltocht, nieuwe route van 90 km, onderweg zijn er versnaperingen en verkooptafels

Wanneer: Maandag 27 april (Koningsdag), start 12:45 - 14:00 uur, finish tot 17:00 uur

Waar: Start Welkoop, Oude Rijksweg 138, Staphorst

Wat: Willemspelen voor jong en oud

Wanneer: Maandag 27 april (Koningsdag) vanaf 14:00 uur

Waar: Kinderboerderij van het woonzorgpark Willem van den Bergh, Driehoeklaan 1 in Noordwijk

Wat: Moederdag ontbijtactie.

Voor meer info zie www.ontbijtactiemoederdag.nl

Wanneer: Zaterdagochtend 9 mei vanaf 8:00 uur

Waar: Nieuw-Lekkerland e.o.

Wat: Hortensia-actie voor Moederdag. Verkrijgbaar in wit, blauw, rood en roze. Rechtstreeks van de teler. € 7,- per stuk en twee voor €12,-.

Wanneer: Afhalen op zaterdag 9 mei. Bestellen kan tot 4 mei. Bel of app naar 0622390974

Waar: Bezorgen in het Land van Heusden en Altena. U kunt ook kiezen voor afhalen tussen 10.00 en 12.00 uur op Leemanstraat 23 te Werkendam of op Dirk Loef van Hornestraat 6 te Poederrijen.

Wat: Boer'n Lentefair met ± 45 kramen, waaronder brocante, boeken, kleding en bloemen. Voor de kinderen is er o.a. een knutseltafel en een springkussen.

Wanneer: Zaterdag 30 mei, 10:00 – 15:00 uur

Waar: Elburgerweg 108 in Nunspeet

Oranjezangavond

D.V. zaterdag 25 april 2020

**St. Maartenskerk te
Zaltbommel**

Groot Samengesteld Gemengd Koor o.l.v. Arie van der Vlist
bestaande uit "Hammaïloth" (Alblasserdam), "Sebakoor" (Krimpen aan den IJssel),
"Laudate Deum" (Leerbroek) en "Immanuël" (Ouderkerk aan den IJssel)

Chr. Jong Mannenkoor "Jubilate" o.l.v. Lennert Knops

Bovenstemgroep Bommelerwaard
Vereniging Bovenstem Ouderkerk aan den IJssel
Bovenstemgroep Hardinxveld-Giessendam

Trompet: Henk-Jan Drost
**Orgel: Lennert Knops &
Arie van der Vlist**

Opening, meditatie & sluiting:
ds. J. Joppe



**75 JAAR
VRJHEID**

Deuren open: 18.45 uur
Aanvang: 19.30 uur

**SAMENZANG VADERLANDSE
LIEDEREN VANAF 19.15 uur**

Toegang vrij

Collecte t.b.v.


Stēphanos

**Hulp aan (wees)kinderen
en evangelisatie in
Malawi en Zambia**

Voor meer info: www.stephanos.nl | www.lennertmaria.nl | www.arievandervlist.nl



SPONSORING

In het najaar van 2019 zijn er veel nieuwe kinderen opgenomen in het Gezinsadoptieprogramma. Al deze kinderen hebben inmiddels een sponsor. In de komende weken zullen er nieuwe kinderen opgenomen worden in het Dagopvangprogramma en in het Gezinsadoptieprogramma. Voor beide programma's kunt u zich alvast aanmelden, wij nemen dan contact met u op om de kinderen aan u voor te stellen.



Sponsor een dagopvangkind

Een kind uit het dagopvangprogramma komt dagelijks naar school op het Stéphanosterrein. Hier krijgt het een voedzame maaltijd. Kleding en schoolmaterialen worden ook vanuit het programma verstrekt. Deze kinderen wonen in de buurt van Stéphanos, op maximaal een uur lopen afstand. Ze wonen thuis bij hun ouder(s)/ verzorger(s). De kosten per maand zijn € 17,50.



Sponsor een kind uit een arm gezin

Stéphanos helpt ook kinderen die wat verder bij Stéphanos vandaan wonen. Zij wonen in erg arme gebieden. De kinderen wonen thuis bij hun ouder(s)/verzorger(s). Zij gaan naar de plaatselijke scholen. Vanuit het programma ontvangt 1 kind per gezin onderwijs, schoolspullen en -kleding. Het gezin kan verder bijvoorbeeld meedoen aan het ... geitenproject of Stéphanos helpt bij het opzetten van een eigen bedrijfje om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Ook geven we landbouwvoorlichting en -training om de oogst te kunnen verbeteren. Waar nodig worden de lokale scholen opgeknapt. U steunt dit programma voor € 20,- per maand.

75 jaar
Bevrijdingsconcert



Spreker:
SGP



D.V. 9 MEI 2020

Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"
Organist: Pieter Heijkoop
Trompet: Maurice van Dijk & Gijsbert Kortleven
Algehele leiding: ds. D.J. Budding

Collecte:  10,- = Entree
Grote kerk Apeldoorn  19:00 Kerk open

Post van en voor de sponsorkinderen

De meeste sponsors hebben inmiddels post van hun sponsorkind ontvangen. Wilt u post terugsturen? Dat kan het gehele jaar door via onderstaand adres. Het wordt dan zo snel mogelijk meegegeven naar Malawi of Zambia. Denkt u eraan om de naam en het nummer van uw adoptiekind in de linkerbovenhoek van de envelop te vermelden? Wilt u geen cadeautjes meesturen? Envelop liefst maximaal A5. Vindt u het lastig om post te sturen in het Engels? Graag sturen wij u een lijst met voorbeeldzinnen toe.

Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u contact opnemen met mw. H. Westhoff-Lier, Karel Doormanstraat 30, 8281 DL Genemuiden, tel. 038-3857966, email adoptie@stephanos.nl





BEDANKT

De kinderen van de Hervormde School in Opeusden hebben zich traditiegetrouw ingezet voor de weeskinderen in Malawi. De kinderen van groep 7 en 8 hebben zich in het zweet gerend middels een sponsorloop, daarnaast zijn de onderbouw kinderen met kraskaarten langs familie gegaan en hebben de overige kinderen Wilhelmina Pepermunt en fotokaarten verkocht. Deze actie heeft het mooi bedrag van € 6224,25 opgeleverd. Allen heel hartelijk dank voor jullie inzet!



Zondagsschool Samuël van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Lekkerland mocht op 1 juni 100 jaar bestaan. Ze hebben een Jubileummiddag gehouden, waarbij een boekje is uitgegeven en alle kinderen een emailen mok hebben gekregen als aandenken. Het bestuur van de zondagsschool had aangegeven dat ze graag ook een gift aan Stéphanos zouden willen geven. Omdat het in Malawi niet vanzelfsprekend is dat ze een Bijbel hebben, willen ze graag de gift bestemmen voor (Kinder-)bijbels in Malawi. Wat zullen de kinderen blij zijn met een eigen bijbel! Hiervoor werd het prachtige bedrag van € 1917,- overgemaakt. Kinderen en bestuur van zondagsschool Samuël, heel hartelijk dank!

De reformatorische reisorganisatie Burgtours uit Yerseke heeft ook in 2019 weer gecollecteerd tijdens haar reizen. Dit heeft samen het prachtige bedrag van € 3948,80 opgeleverd, geweldig! Reizigers, reisleiders en directie van Burgtours, heel hartelijk dank! We hopen ook in 2020 weer op een mooie opbrengst.



Elk jaar organiseert de webshop Bestelmuziek.nu in november en december een actie voor een goed doel. Dit jaar was de actie ten bate van Stéphanos. Van de omzet in deze maanden ging 10% naar het doel en aangevuld met giften heeft dit het mooie bedrag opgeleverd van € 1743,89. Mensen van Excellent Recordings, hartelijk dank voor dit mooie gebaar!



In Rotterdam hebben de kinderen van de Petrus Datheenschool zich op bijzondere wijze ingezet voor Stéphanos. De kinderen van de hele school hebben d.m.v. een sponsorschaatstocht geld ingezameld, daarnaast hebben de kinderen van de onderbouw met kras/prikkaarten geld ingezameld. De kinderen van de bovenbouw hebben van de school € 2,- gekregen die ze door middel van handelen moesten vermeerderen. Alle verkoop-handelingen werden door de kinderen netjes bijgehouden in een kasboekje. Bijzonder hoe de kinderen de twee euro wisten te vermeerderen tot een groot bedrag. Dat gebeurde onder andere door het verkopen van plantjes en rollen snoep. Totaal heeft deze mooie actie € 4000,- opgeleverd! Kinderen en leerkrachten, heel hartelijk dank voor dit prachtige bedrag!



De familie Hendriksen uit Barneveld heeft als gezin in 2019 gespaard voor Bijbels voor Stéphanos. Ze spaarden het geld door bijvoorbeeld een dagje zonder vlees te doen, soms geen kaarsjes en servetten op zondag op tafel, af en toe geen lekkers in het schooldoosje enz. enz. Hiermee hebben ze het mooie bedrag van € 154,15 opgespaard. Erg mooi en nuttig om dit zo met elkaar te doen. Een navolgenswaardig idee! Familie Hendriksen, heel hartelijk dank voor jullie bijdrage d.m.v. deze mooie gezinsactie!

Op 12 november 2019 stonden er tafels vol met groen en andere kleuren en materialen klaar op Steurgat 3 te Werkendam. Allemaal afkomstig uit de natuur! Voor de stevigheid moest er alleen nog een dik touw en een stuk ijzerdraad aan te pas komen. In twee verschillende workshops werden er prachtige festoenen gemaakt. Het werden heel verschillende creaties. Vooral de avond werd druk bezocht. En de opbrengst was het mooie bedrag van €384,-. In november weer?!

Op de Juliana van Stolbergschool in Sint Maartensdijk hebben de kinderen ruim drie maanden zendingsgeld gespaard voor schoolmaterialen voor de kinderen op de basisschool in Malawi. Ze hebben maar liefst € 700,- overgemaakt naar Stéphanos. Hartelijk dank daarvoor!

Een aantal kinderen is in november en december met een mand langs de deuren in Genemuiden geweest met o.a. stroopwafels, (kerst) fotokaarten, snoeprollen en Wilhelmina pepermint. Zij hebben € 3523,75 opgehaald, fantastisch!

Eind november hebben we in Nieuw Lekkerland 212 liter erwtensoep en 82 worsten rondgebracht. De opbrengst was € 1191,-. Iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage!

Jelle Roos (8 jaar) uit Genemuiden is op eigen initiatief de buurt in geweest om lege flessen voor Stéphanos in te zamelen. Hiermee heeft hij het bedrag van € 30,50 opgehaald. Jelle wat leuk dat je statiegeld hebt ingezameld voor de weeskinderen in Malawi en Zambia! Namens de weeskinderen heel hartelijk bedankt!

Het reformatorisch Jongerenkoor Omnia Cum Deo met leden uit Kampen e.o. heeft op 21 december een Kerstconcert georganiseerd waarbij de collecte voor Stéphanos was. Deze mooie avond heeft totaal het mooie bedrag van € 1023,17 opgeleverd! Koorleden en bezoekers, hartelijk dank daarvoor!



De Hervormde Elimgemeente te Terneuzen is altijd erg betrokken op het werk van Stéphanos. Op zaterdag 14 december was er een winterfair. Deze fair heeft voor Stéphanos het mooie bedrag van € 410,- opgebracht. Het totaalbedrag over 2019 wat bij elkaar gespaard is, zal ongeveer rond de € 1000,- liggen. Hiervan worden sponsorkinderen betaald en van het overige wordt besteed aan andere projecten van Stéphanos. Allen hartelijk bedankt voor de inzet en bijdragen!

Kijk op www.stephanos.nl/nieuws voor meer activiteiten

Fotokaarten

- Weer veel nieuwe kaarten -



Door het hele land zijn er winkels die onze fotokaarten verkopen

Wilt u ook een mand met kaarten in de winkel? Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden

Wilt u een bestellijst met de nieuwste fotokaarten ontvangen?
fotokaarten@stephanos.nl

GRONDWERKEN
RIOLERING
BESTRATING

WERK IN DE
GOEDE RICHTING



kooikerinfra.nl • T 0522-46 82 14 • info@kooikerinfra.nl

Voor het verzorgen van:

- o Financiële administraties
- o Jaarrekeningen
- o Belastingaangiften en -advies
- o Salarisadministraties
- o Personeelsbeleid
- o Vastgoedbeheer
- o Bedrijfseconomische advisering
- o Ondernemingsplannen en persoonlijke begeleiding voor starters
- o Treasury en financiering
- o Administratieve organisatie
- o Online dienstverlening
- o Interim management

Voor:

- o MKB
- o ZZP
- o Stichtingen

MUVAMA BV

Administratieve dienstverlening

Jan Blankespoor
Avervoordseweg 36, 7396 PE De Vecht
KVK 09147623
0643 740 176
jbl@muvama.nl



VAN DE
DIRECTIE



Werk in uitvoering

Ik denk met genoeg terug aan een fijne, geslaagde vrijwilligersdag. Er was ruimte voor ontmoeting en we mochten uit de eerste hand horen over de voortgang van het werk in Malawi en Zambia door onze veldwerkers. Clifford Kuyokwa, onze Malawiaanse directeur, was er deze keer voor de tweede maal bij. Het was bijzonder om de onderlinge band en betrokkenheid bij de steeds groter wordende Stéphanos familie te mogen ervaren.

Eerder heb ik u geschreven over de grote noodzaak die wij voelen met betrekking tot goed, christelijk vervolgonderwijs. Na onze eigen Primary School kunnen we de kinderen geen vervolgonderwijs geven. Dit houdt in dat zij naar allerlei algemene scholen moeten, waar geen aandacht is voor Bijbels onderwijs en een Bijbelse levensstijl. Al ruim 30 jaar is de Bijbel ons fundament en dat willen we graag – voortdurend – aan de kinderen doorgeven. Deze kinderen en jongeren zijn in zo'n kwetsbare leeftijd. Door christelijk vervolgonderwijs te bieden, kunnen we de basis die op de basisschool gelegd wordt, verder uitbouwen. Wij zijn dan ook heel blij dat stichting Draagt Elkanthers Lasten hun campagne 2020-2021 wil wijden aan dit project. We hopen op een mooie opbrengst die een geweldige impuls kan geven aan dit mooie, noodzakelijke project.

Wij zijn ook uitgenodigd op de synode van de RPC. Het is een bewijs dat de meest dicht bij ons staande kerk – de Reformed Presbyterian Church – ons als een reformatische samenwerkingspartner beschouwd. Met onze projecten zijn we op verschillende plaatsen dienstbaar aan deze kleine Schriftgetrouwe kerk. We mochten tijdens de synode en de gesprekken die gevoerd werden een stevige broederlijke band ervaren. Taal- en cultuurverschillen zijn overkomelijke zaken. Kerkmuren bestaan niet als we ze zelf niet bouwen.

Dank voor al uw steun, ik wens u opnieuw veel leesgenoegen. Bid u mee voor het werk in Nederland, Malawi en Zambia?

Johan van der Ham
Directeur / bestuurder



TUINGEREEDSCHAP

VOOR ELKE GROENE KLUS

Graven, spitten, bestraten, vegen, harken, aanplanten, hout hakken of gewoon de tuin onderhouden. Talen Tools heeft eerste klas gereedschap voor ieder budget en elke klus.



PLUS Slingerland Middelharnis
 Kerkepad 7, 3241 CH Middelharnis
 0187-482772
 Slingerland-middelharnis@plussupermarkt.nl

PLUS Slingerland Rockanje
 Dorpsplein 22, 3235 AD Rockanje
 0181-407310
 Slingerland-rockanje@plussupermarkt.nl



Wat een verschil

Op zoek naar een leuk en origineel (kraam)cadeau?

Gehaakte artikelen, knuffels, rammelaars, bijtringen etc. op bestelling gemaakt.

De opbrengst is voor Stichting Stéphanos.

De aanvraag voor een gehaakt artikel kan gedaan worden via werkendam@stephanos.nl. Per bestelling wordt gekeken of de leverijd haalbaar is.



FINANCIËËL



Het jaarverslag over 2019 is nog niet uitgebracht, maar op basis van de beschikbare informatie kunnen we vaststellen dat we ongeveer 10% meer hebben ontvangen dan vooraf begroot. Dat heeft een aantal duidelijke oorzaken.

In maart 2019 hebben we een noodhulpcampagne gevoerd naar aanleiding van de overstromingen die ook Malawi troffen. Deze overstromingen hebben zowel direct als indirect – door weggespoelde oogst – aan veel mensen en dieren het leven gekost en zorgde ook voor veel materiële schade. Deze ramp was – uiteraard – niet gebudgetteerd en zorgde dus voor extra inkomsten.

Ook hebben we in 2019 een nalatenschap van behoorlijke omvang ontvangen. En al krijgen we vaker nalatenschappen, dit was een opvallend grote. Daarnaast hebben we een grote gift gekregen van een ondernemer die graag anoniem blijft. Dit bij elkaar zorgt voor meer inkomsten dan begroot.

Het is bijzonder om te ervaren dat we door zovelen worden gesteund. Door schoolkinderen, werkgroepen, ouderen en jongeren, thuisfrontcommissies die trouw voor hun veldwerkers zorgen, kerkenraden, ondernemers, mensen die een kind financieel adopteren (soms al voor vele jaren) en zo velen meer. Naast deze steun is uw gebed om 's Heeren zegen onmisbaar nodig. Daarop ziende mogen we ook 2020 met vertrouwen tegemoet zien en doorgaan met 'Ora et Labora'.

*Johan van der Ham,
directeur/bestuurder*

P.S. Wilt u dieper in de financiën duiken? Het jaarverslag wordt te zijner tijd gepubliceerd op onze website.



In memoriam

Op 3 december 2019 ontvingen wij het bericht dat ds. C. van den Berg is overleden. Veel heeft hij voor de stichting Stéphanos mogen betekenen. Hij was een van de oprichters. Ook was hij enige tijd voorzitter.

Tijdens mijn vicariaat in Katwijk aan Zee kwam ik door hem in aanraking met Stéphanos. Daar zag ik zijn bewogenheid met de mens in nood, ver weg in Malawi, minder ver weg in Roemenië, en dichtbij. Vergeten we ook niet wat hij en zijn vrouw mochten betekenen voor de mensen in China?

In dit alles werd hij gedreven door liefde, in het besef dat wij voor God niet kunnen bestaan. Hij dacht daarbij altijd gering van zichzelf. Des te groter was voor hem de ontferming in Christus. En Zijn liefde. Die liefde mocht hij doorgeven. Ds. C. van den Berg leefde sterk vanuit het besef: Hij moet wassen, ik minder worden. Hij was een vreemdeling hier beneden, geleid door Gods Woord.

Op 9 december vond de rouwsamenkomst in Oud-dorp plaats, waarop de begrafenis in Hedel volgde. De plechtigheden werden geleid door ds. M. Klaassen.

Op 11 december 2019 ontvingen wij bericht van het overlijden van ds. C. Stelwagen. Hij was van 1991 tot 2004 bestuurder van Stichting Stéphanos en is een van onze oud-voorzitters. Wij kennen hem als een vaderlijke man, die bewogen was om kinderen in aanraking te brengen met Gods Woord.

Daarbij leefde hij in het besef dat de helderheid en de scherpte van het Woord niet alleen geldt voor degenen die het horen, maar ook voor de prediker zelf. Hij hield dan ook niets over dan Jezus Christus en Die gekruisigd.

Op 17 december was de rouwsamenkomst in Elspeet die geleid werd door prop. J. K. Abbink en waarbij ds. A. Simons bij de geopende groeve sprak.



Koude en hitte

Wel een vest mee of toch maar niet? De lucht is blauw, met hier en daar een wolkje. De thermometer in de auto geeft 21 graden aan. Ik vergeet weer even dat het in Chileka altijd iets warmer is dan in Thyolo. Aangekomen op locatie heb ik spijt dat ik mijn vest niet heb meegenomen. Het programma speelt zich namelijk af op een open veranda. Het is 18 graden en het waait stevig. Ook miezert het. De veldwerker ter plaatste herhaalt het nog maar eens voor mij. 'In Thyolo is het bijna altijd kouder en valt meer regen.'

Juni en juli zijn de koudste maanden van het jaar. Noem het de winter in Malawi. Veel bomen verliezen hun blad. De weeskinderen op het terrein zoeken hun warme vesten en sokken op. Zelf zit ik 's avonds onder een fleecedeken op de bank. 's Nachts is een dubbel dekbed geen overbodige luxe. Als ik er 's avonds onderschuif gaan mijn gedachten vaak naar de bewoners in de dorpen. Ik heb de luxe dat ik een extra dekbed op mijn bed kan gooien, maar in de dorpen slapen de meesten op bamboematten op de grond. Naast elkaar. Een deken delen ze vaak.

Malawi kent maar drie seizoenen. Het koude droge seizoen, het hete droge seizoen en vervolgens het warme regenseizoen. De droge seizoenen zijn stoffig, in het natte seizoen is er veel modder. Het hete seizoen is in oktober en november. Temperaturen van 40 graden of meer zijn dan heel gewoon. Op die momenten snak je naar de kou van juni, terwijl je het in juni graag een paar graden warmer zou hebben.

Kom je in september in het veld, dan zie en ruik je overal rook. De velden worden schoongebrand. Met de hak worden de akkers weer klaargemaakt. De akkertjes liggen er verzorgd bij. Overal richels waar

straks als de regen komt het zaad weer ingelegd gaat worden. Wanneer ik denk dat we al mooie buien hebben, krijg ik vaak als reactie: 'nee, eerst moeten de goede regens komen. Dan kunnen we zaaien.' Zit het zaad eenmaal in de grond dan is men druk met wieden, want ook het onkruid houdt van vocht en warmte. In Malawi valt in het regenseizoen ongeveer dezelfde hoeveelheid regen als in Nederland over een heel jaar valt. Een goed regenseizoen is van groot belang om te kunnen oogsten.

Wanneer de ergste regens zijn geweest, kan er vaak geoogst worden. Dit gebeurt met de hand. Kinderen worden met regelmaat thuisgehouden van school om mee te helpen. Niet alleen in de oogsttijd, maar ook in de zaaitijd. Extra handen kunnen ze dan goed gebruiken.

Wat zijn we toch afhankelijk van Gods zegen. Niet alleen voor het aardse zaad, maar vooral ook voor het geestelijk zaad dat gestrooid mag worden. Als God er geen zorgt voor draagt, komt er niets van terecht. Wij kunnen zaaien, maar het is God die de wasdom geeft.

Willemien van de Ridder - Malawi

Stichting Stéphanos is een reformatorische organisatie die hulp geeft aan (wees)kinderen en hun omgeving. In Malawi ligt de focus op diaconaal werk met de Bijbel in de hand. Voor Zambia zijn de werkzaamheden gericht op evangelisatie.

Stichting Stéphanos is op zoek naar een

Veldwerker voor Zambia (m/v)

Wij denken daarbij aan iemand die:

- lid is van één van de reformatorische kerken
- een onderwijskundige achtergrond heeft
- ervaring heeft met het geven van trainingen en het coachen van mensen
- minimaal 25 jaar oud is
- de Engelse taal beheerst en bereid is de lokale taal te leren
- bij voorkeur werkervaring heeft in het buitenland
- flexibel, inventief en stressbestendig is
- een teamspeler is, maar ook zelfstandig kan werken
- instemt met en leeft naar de grondslag van de stichting
- bereid is zich tenminste twee jaar aan het werk te verbinden, waarbij de condities op maat kunnen worden toegesneden

Voorwaarden:

De veldwerker wordt, na een voorbereidende training, uitgezonden als vrijwilliger. Om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien, dient hij/zij – in samenwerking met een eigen thuisfrontcommissie – de benodigde fondsen te werven ter dekking van de kosten die verbonden zijn aan zijn/haar uitzending.

Meer informatie

Kijk op www.stephanos.nl voor meer informatie. U kunt ook inlichtingen over de functie inwinnen bij de directeur dhr. J. van der Ham, tel. 06-10414335

Stuur uw sollicitatie naar de directeur/bestuurder dhr. J. van der Ham (Postbus 150, 4250 DD Werkendam) of secretariaat@stephanos.nl.




Stéphanos
www.stephanos.nl



UIT HET
LEVEN VAN...

Loveness John

Energiek en goedlachs. Dat is Loveness John (14) ten voeten uit. Ze heeft een wat melancholische blik in haar ogen. Maar tijdens het gesprek schiet ze regelmatig in een uitbundige lach.

Al jong verloor de tiener haar ouders. Een oom en tante, die zelf al vier kinderen hadden, namen haar in huis. Maar zowel oom als tante heeft geen baan. Daardoor kwam Loveness al jong in het daycareprogramma van Stéphanos terecht. Daardoor kon ze naar school en kreeg ze twee keer per dag te eten. Wanneer ze in het programma kwam? Ze zegt 'ik was nog zo jong, ik weet het niet'. Spoedig bleek daycarezorg onvoldoende en komt Loveness in het weeshuis. Op mijn vraag wat het verschil is met wonen in het dorp schiet ze in de lach en zegt: 'hier eten we goed'. In het dorp at ze hooguit twee keer per dag. Slapen deed ze op de grond. Bij Stéphanos heeft ze een bed met matras.

Loveness woont graag bij Stéphanos, want dan kan ze naar school. Ze heeft plezier in leren en vindt vooral

Engels een leuk vak. In de pauzes kletst ze met haar vele vriendinnen. 's Avonds doet ze in de huisjes regelmatig een spelletje. Iedere zondag komen alle kinderen in de kerk. Dat is in het dorp wel anders. Er ligt daar vaak allerlei werk op Loveness te wachten. Water halen, het erf vegen, kleren wassen, eten koken. Dat gaat ook op zondag door.

Bij Stéphanos heeft Loveness ook taken. Daar wast ze haar eigen kleren, kookt het eten en corrigeert ze de jongere kinderen.

Loveness zit nu in de laatste klas van de lagere school. Volgend cursusjaar hoopt ze het voortgezet onderwijs te gaan volgen. Dan zal ze ook moeten verhuizen. Waar naartoe weten we nog niet. Dat hangt af van de vraag op welke school ze geplaatst gaat worden.

Beste jongens en meisjes,

Heb jij al lentebloemen zien bloeien? Misschien heb je al knoppen aan de bomen gezien. De natuur laat ons zien dat de lente eraan komt. De winter maakt plaats voor de lente. Ieder jaar weer komen alle seizoenen langs, wisselen kou en warmte, dag en nacht elkaar af. En dat is precies waar het dit keer over gaat: de seizoenen. God heeft ons de seizoenen gegeven. Hij heeft ons dag en nacht gegeven. Hij zorgt ervoor dat kou en warmte elkaar afwisselen. God belooft dat al in Genesis 8:22: 'Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht, niet ophouden.'

Denk jij er nog aan om te bidden voor het werk van Stéphanos? Voor alle kinderen die geholpen mogen, maar ook moeten worden. Kinderen die zoveel minder hebben dan wij. Vergeet ze niet! Succes met de kleurplaat en de puzzels. We hopen dat er weer veel kinderen meedoen.

Hartelijke groeten, *juf Elsbeth en juf Cora*



7-9 jaar

We laten de winter achter ons en gaan richting de lente. De tijd waarin je weer vaker buiten kunt spelen omdat het langer licht is en het vaak weer wat warmer wordt. In de puzzelrubriek daarom voor jullie een lentepuzzel. Lukt het jou om de 8 verschillen te vinden in deze plaatjes van buiten spelende kinderen? Inzenden: de 8 verschillen

9-11 jaar

Voor jullie dit keer een woordzoeker met woorden uit de Bijbeltekst en andere woorden die te maken hebben met de seizoenen en andere afwisselingen die God ons geeft. Kun jij ze allemaal vinden?

De overgebleven letters vormen een zin.

Inzenden: De ingevulde zin

- | | | |
|--------|---------|--------|
| DAG | LICHT | SNEEUW |
| DONKER | MAAIEN | WARMTE |
| HERFST | NACHT | WIND |
| HITTE | OOGSTEN | WINTER |
| IJS | REGEN | ZAAIEN |
| KOUDE | SCHUREN | ZOMER |
| LENTE | SEIZOEN | ZON |

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

M	R	E	G	O	H	T	N	I	D	G
A	E	D	A	G	W	E	H	O	J	A
A	T	U	F	O	T	A	R	C	Z	S
I	N	O	N	S	S	R	R	F	I	S
E	I	K	G	W	E	H	D	M	S	L
N	W	O	I	G	I	E	S	E	T	T
E	O	N	E	T	Z	L	E	N	T	E
I	D	N	T	O	O	T	H	C	A	N
A	I	E	M	N	E	R	U	H	C	S
A	Z	E	D	O	N	K	E	R	O	E
Z	R	N	E	N	W	U	E	E	N	S



SPELREGELS

- Kinderen van 7-11 jaar krijgen bij elke goede inzending tien punten.
Bij zestig punten krijg je een boekenbon.
- Kinderen van 3-6 jaar kunnen de kleurplaat opsturen. Na vier keer opsturen krijg je een prijs.
- Wil je stoppen? Geef het even door, dan kun je je punten doorgeven aan je broertje of zusje.
Als je twee keer niets opstuurt, gaan we er vanuit dat je stopt.
- Opsturen vóór 1 april 2020.
- Schrijf je naam, adres, postcode en geboortedatum ook op het briefje met de oplossing.
- Jullie kunnen de kleurplaat en puzzels opsturen naar Ben Viegersstraat 2, 8072 ZG Nunspeet
of stuur een foto naar kids@stephanos.nl.



Wij werken aan de toekomst van kinderen

Die dagelijks voortdurende zorg is voor ons pas echt waardevol als ze gegeven wordt vanuit de Bijbelse opdracht en als de Bijbelse boodschap in onze programma's doorklinkt.

Colofon

Uitgave van Stichting Stéphanos

Versijnt vier keer per jaar in een oplage van 7.300 stuks.

Grondslag van Stichting Stéphanos

Het onfeilbaar Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid.

Directeur / bestuurder

J. van der Ham

Raad van Toezicht:

L. den Boer
J.W.D. Nijkamp
J.G. Roodhorst
Ds. R.P. van Rooijen
J. Talen

Secretariaat:

Martine Bijkerk,
Postbus 148, 4250 DC Werkendam.
T: 06 143 31 164
E: secretariaat@stephanos.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. A.A. Brugge,
Ds. D.J. Budding,
Ds. G. Clements,
Ds. A.A. Egas,
Ds. L. Groenenberg,
Ds. A. den Hartog,
Ds. L.M. Jongejan,
Ds. J. Joppe,
Ds. G. Kater,
Ds. M. Klaassen,
Ds. W.M. van der Linden,
Ds. G. van Manen,
Ds. G.R. Procee,
Ds. H. Roelofsens
Ds. A.J.T. Ruis
Ds. A. Schot,
Dhr. D.J. Schouten,
Mr. C.G. van der Staaij,
Ds. K. Veldman,
Ds. W. van Vlastuin,
Ds. K. Visser,
Ds. J.A. Weststrate,
Ds. J. Ijsselstein,
Ds. H. Zweistra

Voor voorlichting op scholen en verenigingen kunt u terecht bij:

Harry Droppert, 06-30167172,
voorlichting@stephanos.nl

Adreswijzigingen

We willen u vriendelijk vragen om adreswijzigingen schriftelijk door te geven.
Per post: Stichting Stéphanos,
Antwoordnummer 375,
3840 VB Harderwijk.
Per email: info@stephanos.nl

Bankrekening

Rabobank rek. nr.:
NL74 RABO 0335 3074 50
T.n.v. Stichting Stéphanos
te Hendrik Ido Ambacht
De bijdragen aan Stichting Stéphanos zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI).
Indien u voor een specifiek project wilt geven, graag het project vermelden.

Legaten / Erfstellingen

Wilt u Stichting Stéphanos testamentair gedenken, dan kunt u dat doen door te vermelden: Ik legateer aan Stichting Stéphanos, Hendrik Ido Ambacht, een bedrag van Euro xx. Voor erfstellingen en voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.

Ontwerp & drukwerk

Torendruk Nijkerk
ISSN 2214-6644

